

## Laat hen tot Mij bidden om onderscheidingsvermogen

*Maandag 2 april 2012 15.30u*

Mijn liefste beminde dochter, jij moet nu tot rust komen want de aanvallen, door diegenen die Mijn waarachtig woord niet kunnen aanvaarden, houden aan.

Het is je niet toegestaan om Mijn woord te verdedigen. Maar nu draag Ik je op om je niet bezig te houden met diegenen die twijfelen aan Mijn woord want dat is niet jouw verantwoordelijkheid.

Mijn dochter, hoe verleidelijk het ook is om de echtheid te bewijzen van Mijn allerheiligste woord voor de mensheid in deze tijd, je mag dit niet doen.

Ik reageerde nooit op Mijn beulen tijdens Mijn kruisiging. Jij moet niet proberen om te reageren op diegenen die Mij door Mijn boodschappen willen vervolgen.

Het is niet op jou dat zij boos zijn, Mijn dochter, maar op Mij !

Ik kan de wereld alleen maar vertellen hoe zich voor te bereiden op Mijn Tweede Komst, Ik kan hen niet dwingen.

Negeer dergelijke beschimpingen ! Vele komen van oprechte zielen die de behoefte voelen om vragen te stellen. Maar het is je niet toegestaan om daaraan te voldoen. Laat hen tot Mij bidden om onderscheidingsvermogen. Enkel Ik heb de verantwoordelijkheid voor hun ziel. Zelfs al bied jij lijden aan om de zielen te redden, is het nog steeds niet jouw verantwoordelijkheid.

Dus ga en zeg aan diegenen die in twijfel verkeren dat Ik het was die hem, Mijn apostel Thomas, aankeek terwijl Ik voor hem stond. Maar het was pas toen hij Mijn wonden aanraakte dat hij ten volle geloofde. Jammer genoeg wordt aan veel zielen in de wereld deze luxe niet geboden.

Zij moeten weten dat er weinig tijd is om hun ziel voor te bereiden. Het is hun eigen, vrije keuze of zij al dan niet gehoor geven aan Mijn boodschap.

Jullie Jezus

## **Enkel door de voorspraakgebeden kunnen de zielen in duisternis gered worden**

*Dinsdag 3 april 2012 20.00u*

Mijn zeer geliefde dochter, er is een periode tussen nu en de Waarschuwing waarvan ik wil dat Mijn volgelingen deze doorgronden.

Jullie intense gebeden zijn nodig om de zielen te redden die zichzelf niet meer kunnen redden. Veel van deze zielen zullen de Waarschuwing niet overleven dus is het belangrijk dat zij, en alle anderen die geheel in staat van doodzonde verkeren, door goddelijke tussenkomst gered worden.

Jullie gebeden, het smeken om de redding van hun ziel, zijn nu noodzakelijk. Dat moet nu, tijdens de Goede Week, jullie prioriteit zijn want als jullie Mijn geliefde Vader, in Mijn Heilige Naam, vragen om dergelijke zondaars te redden, zullen jullie gebeden verhoord worden.

Kruistochtgebed (43) 'Red zielen tijdens de Waarschuwing'

***O, God Almachtige Vader,  
namens Uw geliefde Zoon, Jezus Christus,  
en ter herdenking van Zijn kruisdood  
om ons van onze zonden te verlossen,  
smee ik U om de zielen te redden die zichzelf niet kunnen redden  
en die tijdens de Waarschuwing misschien in doodzonde zullen sterven.***

***Als genoegdoening voor het lijden van uw geliefde Zoon,  
verzoek ik U dringend om diegenen te vergeven  
die niet in staat zijn om te streven naar verlossing  
omdat zij niet lang genoeg zullen leven***

***om Jezus, Uw Zoon, om de barmhartigheid te vragen  
hen te bevrijden van de zonde. Amen.***

Bid voor alle zondaars! Het is Mijn grootste wens om heel de mensheid te redden. Enkel door de voorspraakgebeden kunnen deze zielen in duisternis gered worden.

Jullie geliefde Jezus Christus

## **Bid a.u.b. het Kroontje van Mijn Goddelijke Barmhartigheid en begin Mijn noveen op Goede Vrijdag**

*Donderdag 5 april 2012 1.00u*

Mijn zeer geliefde dochter, de tijd is bijna aangebroken voor de wereld om Mijn kruisdood te overdenken.

Dit is in 2012 de tijd waarin Ik jullie gebeden dringend nodig heb voor diegenen die Mij niet zullen erkennen en voor diegenen die niet van Mij afweten.

Het zal aan jullie zijn, Mijn geliefde volgelingen, om Mij te helpen deze arme zielen – die Ik dicht aan Mijn borst moet drukken zodat Ik hen kan voorbereiden op Mijn Nieuw Paradijs – te redden.

Kinderen, jullie moeten het Kroontje van Mijn Goddelijke Barmhartigheid bidden en op Goede Vrijdag beginnen met de 9-daagse noveen van de Goddelijke Barmhartigheid.

Het is belangrijk dat er zoveel van jullie als mogelijk deze noveen voor andere zielen voltooien. Jullie zullen grote genaden ontvangen en Ik zal jullie bijgevolg nooit in de steek laten. Ik zal jullie ziel vrijwaren wanneer jullie op de Dag van het Oordeel voor Mij verschijnen.

Jullie mogen het bidden, om andere zielen te redden, nooit moe worden. Jullie zijn Mijn strijdmacht en door de genaden die Ik jullie schenk, zullen

jullie met Mij samenwerken om de aarde te zuiveren van de zonde voor Mijn Tweede Komst.

Het bidden is voor jullie allemaal niet altijd even gemakkelijk. De beste manier is om jullie te verenigen met Mijn smartelijke passie en na te denken over Mijn lijden en in het bijzonder over Mijn doodstrijd in de Hof. Mijn grote barmhartigheid is dan het meest vermogend. Het was juist vanwege de zondaars, met inbegrip van die heidenen die nooit de kans gekregen hebben om Mij te kennen, dat Ik de meeste doodsangsten uitstond.

Diegenen onder jullie die van Mij houden, moeten het volgende weten.

Hoe meer jullie volledig op Mij vertrouwen, hoe groter Mijn barmhartigheid is. Hoe meer Ik kan vergeven. Mijn barmhartigheid is zo veelvermogend dat Ik de zonden van de hele mensheid kan uitwissen.

Diegenen die in Mij geloven, op Mij vertrouwen, kunnen een grote heiligheid bereiken door met prioriteit te helpen om de zielen van hun broeders en zusters te redden. Zij doen dit uit liefde voor Mij want zij weten dat dit Mij veel troost schenkt.

Jullie, Mijn zuivere en rechtvaardige volgelingen, die zoveel van Mij houden, weet dat het door jullie edelmoedig hart is dat Ik de zondaars kan redden.

Jullie moeten beseffen dat de zondaars diegenen zijn waarvoor Ik stierf en diegenen waar Ik het meest van allen naar dorst. Ik betoon een groot mededogen aan de zondaars.

Maar jullie, Mijn volgelingen, die ook zondaars zijn, moeten volkomen op Mij vertrouwen. Als jullie dat doen, verleen Ik jullie een aantal bijzondere genaden.

Hoe meer jullie Mij om hulp vragen, hoe meer jullie ontvangen. Het is door deze band, die er tussen ons - jullie en Mij – bestaat, dat jullie Mij kunnen helpen om andere zielen te behoeden voor het wegzinken in wanhoop en uitzichtloosheid.

Denk aan de kracht van Mijn Goddelijke Barmhartigheidsnoveen en het aantal zielen dat jullie dit jaar voor Mij zullen redden.

Jullie geliefde Jezus

## **Goede Vrijdag is de dag waarvan Ik verlang dat deze, vooral dit jaar, herdacht wordt om wat deze werkelijk inhoudt**

*Donderdag 5 april 2012 8.00u*

Goede Vrijdag is de dag waarvan Ik verlang dat deze, vooral dit jaar, herdacht wordt om wat deze werkelijk inhoudt.

Mijn Vader stuurde Mij in de wereld en offerde Mij als losprijs om de wereld te behoeden voor het vuur van de hel.

Ik kwam om jullie te dienen, kinderen, niet om jullie te veroordelen.

Mijn dood was een bijzondere genade, zonder enig andere verplichting van jullie kant dan om de hand van barmhartigheid, jullie gegeven door Mijn eeuwige Vader, te aanvaarden.

Dit geschenk werd aangeboden om het voor de mensen mogelijk te maken het geschenk van verzoening te ontvangen opdat zij geschikt gemaakt kunnen worden om het Koninkrijk van Mijn Vader te betreden.

Voordat Ik gekruisigd werd, de nacht voor Mijn dood op het kruis, verzorgde Ik een zeer belangrijke Paasmaaltijd met Mijn apostelen.

Dat Laatste Avondmaal verschafte een ander bijzonder geschenk. Het geschenk van het opdragen van de Heilige Eucharistie is een sacrament van liefde, om jullie te voorzien van een ongeëvenaard geschenk, waarbij jullie Mij werkelijk kunnen ontvangen in de Heilige Communie.

In de huidige wereld bezorgt Mijn werkelijke tegenwoordigheid in de Heilige Eucharistie, terwijl deze tijdens de Heilige Mis opgedragen wordt, zeer bijzondere genaden aan diegenen die in staat van genade verkeren, die van Mij houden, die Mij ontvangen.

Wanneer jullie Mijn werkelijke tegenwoordigheid in de Heilige Eucharistie aanvaarden, kan Mijn tegenwoordigheid gevoeld worden op een manier die jullie geloof zal versterken.

Als jullie Mijn tegenwoordigheid in de Eucharistie verwerpen, verwerpen jullie één van de meest betekenisvolle geschenken die Ik naliet toen Ik naar de aarde kwam om te boeten voor jullie zonden.

Ik stierf om jullie te redden en dat op zich is al een groots geschenk.

Maar Ik liet jullie een zeer bijzonder geschenk na waarbij jullie Mij met ziel, lichaam en geest kunnen ontvangen.

Aanvaard Mijn tegenwoordigheid en jullie ziel zal dichterbij de ware vereniging met Mij komen.

Aanvaard Mij!

Laat Mij niet in de steek!

Verloochen Mij niet!

Geloof, zonder enige twijfel in jullie hart, dat het door de liefde van God de Vader was dat deze geschenken jullie verleend werden.

Denk nu na over de echte waarheid van Mijn Leer.

Aanvaard Mijn kruisiging niet zonder ook de geschenken te aanvaarden die jullie bij het Laatste Avondmaal aangeboden werden.

Jullie geliefde Jezus  
Verlosser van de Mensheid

## **Pasen is een tijd waarin Mijn kruisdood passend overdacht wordt**

*Vrijdag 6 april 2012 22.20u*

Mijn zeer geliefde dochter, hoe troost jij Mij in Mijn tijd van smart. Hoe schenk jij Mij de liefde en vertroosting die Ik zo verlang van de zielen. O, als alle zielen hun hart zouden verenigen en verstrengelen met het Mijne, zou de heilige familie van God helemaal compleet zijn. Pas als alle zielen geborgen zijn, zal de Goddelijke Wil van Mijn Vader geschieden.

Pasen is een tijd waarin Mijn kruisdood passend overdacht wordt en Mijn verrijzenis uit de dood ten volle erkend wordt om de vrijheid die deze de mensheid bezorgt.

**Mijn verrijzenis heeft tot gevolg dat jullie allen, die van Mij houden en Mijn heilig woord verkondigen, eveneens uit de dood opgewekt kunnen worden.**

**Ook al diegenen die in staat van genade gestorven zijn, en geliefkoosd worden door Mijn Vader, zullen op de dag dat Ik kom om te oordelen, in heerlijkheid uit de dood opgewekt worden.**

Zij zullen zich aansluiten bij diegenen die niet enkel nog leven naar lichaam maar ook naar de geest van de Heer, en zij zullen het eeuwig leven toegekend krijgen.

Veel mensen begrijpen Mijn belofte niet.

**Al diegenen van wie de naam opgetekend staat in het Boek des Levens zullen met lichaam, geest en ziel opgewekt worden, vrij van lichamelijk bederf en geheel in vereniging met Mij.**

Al die uitverkorenen zullen leven overeenkomstig de Goddelijke Wil van Mijn Vader.

Jullie zullen tijdens Mijn glorieuze heerschappij op aarde gedurende 1000 jaar in liefde, vrede en harmonie leven.

Jullie zullen in heerlijkheid deelnemen aan de eerste opstanding van de doden. Van die zielen, waaronder jullie geliefde familie en vrienden, die geschikt bevonden worden om Mijn Nieuw Paradijs op aarde binnen te gaan.

Dat is het leven waar jullie allemaal naar op zoek moeten gaan. Laat daar geen twijfel over bestaan!

Want die arme zielen – die de waarheid over Mijn bestaan of over Mijn belofte om de levenden en de doden te oordelen, niet kunnen aanvaarden – zullen zich de haren uit het hoofd trekken wanneer de waarheid geopenbaard wordt en zij geconfronteerd worden met het vreselijke lot dat hen te wachten staat.

Wat de gelovigen betreft: Ook jullie moeten voorzichtig zijn!

Velen onder jullie, die Mij niet voldoende liefhebben of Mij als vanzelfsprekend beschouwen, begaan de vergissing om te geloven dat Mijn barmhartigheid de zonden, waarover geen berouw bestaat, onder tafel schuift.

Mijn barmhartigheid is overvloedig. Ik wil kwistig Mijn genaden uitdelen aan elke zondaar. Maar er zijn diegenen die zelfvoldaan zijn, in de valse veronderstelling dat hun kennis van Mijn Leer genoeg is om hen te redden. Zij staan onverschillig tegenover Mijn liefde. Zij missen een teder hart, zij bezitten weinig nederigheid in hun ziel en zij geloven dat bepaalde zonden niet de moeite waard zijn om er berouw over te tonen. Deze manier van denken is gevaarlijk en dient enkel om dergelijke zielen nog verder van Mij te verwijderen.

Er bestaat niet één zonde die zo klein is dat deze genegeerd kan worden.

**De absolutie kan enkel gegeven worden wanneer jullie berouw hebben. Jullie kunnen slechts berouw hebben als jullie vrij van trots en nederig van hart zijn.**



Mijn kinderen, verheug jullie deze Pasen! Net zoals Mijn kruisdood jullie het geschenk van de redding gaf, is het Mijn verrijzenis uit de dood dat jullie bovendien het eeuwig leven - dat al zo lang door Mijn Eeuwige Vader gepland was – zal schenken.

Jullie hebben veel om naar uit te kijken. Want het eeuwig leven dat jullie beloofd werd, betekent zonder meer dit. Eeuwig leven naar lichaam, geest en ziel.

Het is belangrijk dat jullie streven naar dit nieuwe leven en dat jullie je ziel voorbereiden.

**Satan en zijn demonen zullen alles in het werk stellen om jullie ervan te overtuigen dat het eeuwig leven in Mijn Nieuw Paradijs niet bestaat. Dat Mijn Tweede Komst een leugen is.**

Priesters, leden van de geestelijkheid en vrome Christenen zullen het eerste doelwit zijn.

Bid, bid, bid tot Mijn Eeuwige Vader om jullie te beschermen door Mijn Kostbaar Bloed zodat niet één van jullie afdwaalt van de waarheid.

Jullie geliefde Jezus Christus  
Verlosser van de Mensheid

**Ik ben de Kerk. De Kerk werd door Mij opgericht en deze kan nooit ophouden te bestaan.**

*Zaterdag 7 april 2012 10.00u*

**Mijn zeer geliefde dochter, het schisma in de Katholieke Kerk waar Ik over sprak, heeft een aanvang genomen.**

Mijn onderrichtingen, die nooit veranderd zijn sinds Mijn Heilige Schrift afgesloten werd met het Boek der Openbaring, worden nu betwist.

Door de eeuwen heen zijn er een aantal betwistingen, zienswijzen en theologische beoordelingen over Mijn heilig woord geweest.

Veel fijne mensen trokken de aanwijzingen en onderrichtingen, die Ik de mensheid bijbracht, in twijfel.

Een aantal van Mijn onderrichtingen werden gehekelde, geanalyseerd, er werd naar nieuwe interpretaties gezocht en vervolgens aanvaard.

**Nochtans was dit overbodig. Want de waarheid werd door de profeten, die Mij voorafgingen, en daarna door Mij tijdens Mijn tijd op aarde, aan de mens geschonken.**

**De waarheid is nooit veranderd. De waarheid is eenvoudig.**

Andere informatie, die niet opgenomen is in de Heilige Schrift, werd slechts om één reden door uitverkoren zielen als geschenk aan de wereld gegeven. Namelijk om jullie te helpen bij het overwegen van Mijn Offer voor de mensheid en om jullie de liefde, die Ik in Mijn Hart draag voor al Gods kinderen, te tonen en in herinnering te brengen.

**Alle goddelijke openbaringen die tegenwoordig aan de wereld gegeven worden, zijn bedoeld als hulp om jullie voor te bereiden op het eeuwige leven.**

Mijn Leer, in ere gehouden door de Heilige Katholieke en Apostolische Kerk, wordt nu aangevallen als de eerste van vele uitdagingen die zullen leiden tot de scheiding van de Kerk.

**Nieuwe wetten zullen ingevoerd worden om tegemoet te komen aan de moderne opinie** en wel zodanig dat zij in de smaak vallen bij diegenen die, met trots in hun ziel, zich veeleer genoodzaakt voelen om de mensheid te sussen dan gehoorzaamheid te betonen aan de Leer van de Kerk.

**Ik ben de Kerk. De kerk werd door Mij opgericht en kan nooit ophouden te bestaan.**

Velen, waaronder zowel diegenen binnen de Kerk als van daarbuiten, zullen proberen om de structuur ervan te vernietigen.

**Bid dat Mijn Heilige Plaatsvervanger Paus Benedictus XVI sterk zal blijven te midden van de tegenstand waarmee hij nu te kampen heeft.**

Dit is een doelbewuste poging, **door diegenen die verbonden zijn met de Valse Profeet, om een nieuwe kerk te creëren.**

Deze sluwe mensen zullen jullie laten geloven dat het dezelfde kerk zal zijn maar dat kan niet.

**Hoe kan Mijn Kerk met nieuwe wetten, verdraaide versies van de waarheid die Ik aan de wereld gaf, Mij vertegenwoordigen?**

**Dat kan niet! Daarom zal Mijn Vader Zijn Kerk, de ware getrouwe volgelingen, vanuit de Hemel besturen.**

Hij zal de sleutels houden tot aan de Tweede Komst **wanneer het Nieuwe Jeruzalem, de ene ware Kerk, uit zijn as zal herrijzen om eendrachtig door al Gods kinderen, alle religies, alle geloofsovertuigingen tot nieuw leven gebracht te worden.**

Jullie geliefde Jezus Christus

**Hemel en aarde zullen één worden. Het ene zal niet meer zonder het andere bestaan.**

*Zondag 8 april 2012 15.30u*

Mijn zeer geliefde dochter, het moment van Mijn heerschappij op aarde nadert en de mensheid heeft niet zoveel tijd meer om Mijn barmhartigheid aan te grijpen en tot inkeer te komen.

Het is bovendien belangrijk dat Mijn Kerk haar kudde voorbereidt op het eeuwig leven en van elke gelegenheid gebruik maakt om de verzoening aan

te moedigen.

Deze tijd van het jaar is belangrijk en jullie moeten je tot Mij, jullie Jezus, wenden en bidden om de genaden die ervoor zorgen dat jullie, Mijn volgelingen, de overtuigingskracht bezitten om de waarheid over Mijn Tweede komst te verspreiden.

**Het lijden van de mensheid en dat van Mijn Eeuwige Vader en van Mij, Zijn geliefde Zoon, loopt eindelijk ten einde.**

**De heerschappij van Satan op aarde zal ophouden te bestaan en Ik zal Mijn rechtmatige troon overnemen.**

Hoewel Mijn gezag binnen Mijn Kerk ertoe geleid heeft dat Mijn Geest aanwezig was, door aan de verdienstelijke zielen grote genaden te bieden, zal Mijn Vaders Wil uiteindelijk pas volbracht kunnen worden als Satan ingebonden wordt.

Geen mens begrijpt echt wat eeuwig leven is.

Geen mens begrijpt ten volle wat er zal gebeuren bij Mijn Tweede komst.

Door de beperkingen van het menselijk verstand kan geen mens **Mijn plannen, voor het verzamelen van Mijn twaalf volken op aarde**, kennen.

Zovelen geloven dat Mijn Tweede Komst het einde van de wereld betekent.

**Het mag dan misschien het einde der tijden zijn, zoals jullie deze kennen, maar het is slechts het begin van de glorieuze toekomst die door Mijn Eeuwige Vader gepland werd voor al Zijn kinderen.**

Hemel en aarde zullen één worden.

**Het ene zal niet meer zonder het andere bestaan. De rechtvaardigen zullen in Mijn Nieuw Paradijs leven en alles zal er in grote overvloed aanwezig zijn.**

Zoveel verwonderlijkheid kan nooit in menselijke termen beschreven

worden. Er zal diepe vrede en vreugde gevoeld worden door elke ziel die het erfrecht verkrijgt om deel uit te maken van Mijn Koninkrijk.

Mijn hart breekt, Mijn kinderen, wanneer Ik de angst in jullie ogen zie zodra Ik naar de eindtijd verwijs.

Ik vraag jullie om in plaats daarvan te vertrouwen op Mijn grote liefde voor jullie allen en om jullie er bewust van te zijn dat Mijn belofte inhoudt dat jullie bij Mij waarlijk thuis zullen zijn en dat jullie zorgen voor eeuwig verdreven zullen worden.

**Het Nieuwe paradijs dat Ik beloof, gaat zeer spoedig aan de mensheid geopenbaard worden.**

Verspil geen enkel moment uit angst ! Verheug jullie ! Zie uit naar jullie toekomst !

Vertrouw volkomen op Mij want Ik houd teveel van jullie om jullie ooit teleur te stellen.

Bid dat al Mijn kinderen nederig van hart zullen zijn om de sleutel tot het Paradijs te aanvaarden.

Jullie Jezus

**H. Maagd Maria: Het tijdperk van vrede, waarover Ik te Fatima sprak, is in vergetelheid geraakt**

*Maandag 9 april 2012 10.00u*

Mijn kind, de wereld staat op het punt om de laatste veranderingen te ondergaan terwijl de strijd om de zielen heviger wordt.

**Satan zal de Katholieke Kerk schaden en Ik, de Moeder van God, zal betrokken worden bij de scheiding van de Kerk.**

**Mijn rol als Medeverlosseres, Middelaressen en Voorspreekster wordt niet aanvaard door afdelingen binnen de Katholieke Kerk**

Ik word in veel vertrekken niet aanvaard aangaande de **rol die Ik moet spelen bij de redding van de zielen.**

Mijn arme Zoon is zo gekwetst door de manier waarop Ik, de Moeder van God, verworpen werd.

Mijn rol als de vernietigster van de slang wordt niet begrepen.

**Ik werd gezegend met de genaden en de macht om de Boze te verslaan en vernietigen.**

Hij, de Boze, heeft veel volgelingen binnen de Katholieke Kerk die de macht, die Mij gegeven is door God de Vader, willen bestrijden.

Het tijdperk van vrede, waarover Ik te Fatima sprak, is in vergetelheid geraakt.

**Het tijdperk van vrede zal zich na de Tweede Komst van Mijn Zoon voltrekken en zal 1000 jaar duren.**

Dit zal tot stand komen zodra de Hemel en de aarde zullen samensmelten tot één glorieus Nieuw Paradijs.

Door het geloof van Mijn kinderen en hun devotie tot Mij, hun geliefde Moeder, zullen vele zielen het Nieuwe Paradijs binnengaan.

**Satan slooft zich nu uit om leden van de Katholieke Kerk ervan te overtuigen dat dit niet gaat gebeuren.**

Mijn rol als de Moeder van de Verlossing en als Medeverlosseres, werkend naast Mijn geliefde Zoon om de Tweede Komst in te luiden, wordt ontkend.

Kinderen, bid dat deze zielen, slachtoffers van de Bedrieger binnen de Katholieke Kerk, Mijn kinderen niet verdrijven op hun moment van redding.

## **Bid dat Paus Benedictus kan verhinderen dat dit kwaad doordringt in geheel de Katholieke Kerk!**

Kinderen, geef nooit op in jullie strijd om het op te nemen voor de waarheid!

De belofte van Mijn Zoon, om terug te keren om de mensheid naar het eeuwig leven in het Paradijs te voeren, staat op het punt in vervulling te gaan. Maar Hij zal, bij elke stap op de weg, tegengewerkt worden door die zielen die toegestaan hebben dat het bedrog van de Boze hen naar het hoofd gestegen is.

De trouw aan Mijn Zoon, binnen de Kerk, zal verzwakken.

**Mijn rol als Medeverlosseres, Middelaressen en Voorspreekster zal niet aanvaard worden.**

**Bid dat de priesters van Mijn Zoon sterk zullen blijven en dat zij de waarheid zullen verdedigen.**

Jullie geliefde Moeder  
Moeder van God  
Moeder van de Verlossing

## **H. Maagd Maria: Het moment waarop Ik de slang zal verpletteren, komt naderbij**

*Dinsdag 10 april 2012 20.45u*

Ik ben jullie geliefde Moeder, Koningin van de Aarde, Ik ben de Onbevleete Ontvangenis, de Heilige Maagd Maria, Moeder van Jezus, die het vlees aangenomen heeft.

**Mijn kind, het moment van de triomf van Mijn Onbevleete Hart is dichtbij.**

Het moment waarop Ik de slang zal verpletteren, komt naderbij. Maar tot

de dag waarop Satan en zijn demonen in de woestijn geworpen worden, zal er veel verwarring op aarde uitbreken.

**Voor diegenen die in Mijn Zoon geloven, zal dit een tijd van kwelling zijn. Zij zullen door de Katholieke Kerk in twee verschillende richtingen getrokken worden.**

**De ene helft zal uit plichtsgevoel menen dat het noodzakelijk is om de Valse Profeet te volgen, de Paus die Paus Benedictus XVI zal opvolgen.**

**Hij, het Beest, is gekleed als een lam maar hij is niet van Mijn Vader, de Allerhoogste God, en zal de arme zielen – met inbegrip van priesters, bisschoppen en kardinalen – om de tuin leiden.**

Velen zullen hem volgen en zullen geloven dat hij door God gestuurd wordt om over Zijn Kerk op aarde te heersen.

Jammer genoeg zullen veel zielen zijn onderrichtingen, die voor Mijn Vader beledigend zullen zijn, volgen.

Anderen, die vervuld zijn van de Heilige Geest en door hun nederige ziel de genade van het onderscheidingsvermogen gekregen hebben, **zullen onmiddellijk weten dat er een bedrieger in de Kerk te Rome zetelt.**

**De nieuwe, valse paus beraamt reeds plannen, zelfs nog voordat hij de troon van de Stoel van Petrus bestijgt, om de Leer van Mijn Zoon aan te klagen. Bovendien zal hij zijn afkeuring uitspreken over Mij, de Gezegende Moeder van God, en Mijn rol als Medeverlosseres belachelijk maken.**

Mijn kind, jouw taak gaat nog zwaarder worden dan voorheen. Want veel van Mijn kinderen zijn zeer verward. De beledigingen waarmee je elke dag geconfronteerd wordt, de kwellingen die je namens Mijn Zoon ondergaat, zullen toenemen.

Wees nooit bang om de wereld de waarheid te vertellen, Mijn kind!

Je wordt versterkt ten gevolge van het fysieke en mentale lijden dat je namens Mijn Zoon aanvaardt om zielen te redden.



**Alles zal nu in het werk gesteld worden – vooral door één afdeling in de Katholieke Kerk – om Mijn boodschappen, aan jou gegeven, te verwerpen.**

Jouw gehoorzaamheid en trouw aan Mij en Mijn geliefde Zoon, zal op de proef gesteld worden als nooit tevoren. Dat kan ertoe leiden dat je terugdeinst maar, als dit zou gebeuren, zal het niet lang duren.

Bid, Mijn kind, voor al Gods kinderen die, niet door hun eigen schuld, meegetrokken worden in de laatste strijd om de zielen.

**Dit alles moet geschieden want het ligt vervat in het Boek van Mijn Vader.**

Alle engelen in de Hemel beschermen jou, Mijn kind, in deze ietwat eenzame missie.

Onthoud altijd hoe belangrijk het gebed is!

Bid, bid, bid want zonder gebed – vooral de overweging van de Mijn Heilige Rozenkrans – kan Satan jullie wegtrekken van het heilig woord van Mijn dierbare Zoon.

Vergeet bovendien het belang van het vasten niet want dat houdt de Bedrieger op een afstand!

Zonder regelmatig gebed, Mijn kinderen, zullen jullie het moeilijk vinden om dicht bij Mijn Zoon te blijven.

Wees nooit bang voor de toekomst, kinderen, want eenmaal jullie dicht bij Mijn Zoon blijven, zullen jullie beschermd worden en de nodige genaden ontvangen om jullie ziel en die van jullie familie voor te bereiden op het Nieuw Tijdperk van Vrede, dat al zolang geleden voorspeld werd.

Jullie geliefde Moeder  
Koningin van de Aarde  
Moeder van de Verlossing

## **De haat tegen jou zal toenemen. Er zal je gezegd worden dat dit werk van Satan is.**

*Woensdag 11 april 2012 21.20u*

Mijn zeer geliefde dochter, hoe komt het dat jij de genaden die Ik je gegeven heb soms in twijfel trekt?

**De gave van het doorzien van de zielen werd jou gegeven zodat je de bedoelingen van die arme zielen, die zullen proberen om Mijn heilig woord te ondermijnen, kunt ontwaren.**

Deze gave zal jou in staat stellen om medelijden te voelen voor dergelijke zielen en hen te helpen om de ware weg naar het eeuwig leven te vinden en om hun ziel te bevrijden van de kwelling die zij doorstaan.

**Deze gave zal je bovendien in staat stellen om de valse profeten te herkennen.**

Jij zult ogenblikkelijk weten wie in Mijn naam komt en wie niet.

Eerst zal je een vreselijk benauwd gevoel van angst bemerken omdat je het werk van Satan zult herkennen. Je zult onmiddellijk weten wanneer hij in anderen aanwezig is.

Terwijl hij je aanvalt, via anderen, zal je het gevoel hebben alsof je in de maag getrapt werd.

Je zult je misselijk voelen zodra je oog in oog komt te staan met iemand van wie de ziel door Satan werd weggekaapt en je zult huiveren en je duizelig voelen.

Niettemin zal je met Mijn woorden tot dergelijke zielen spreken en met een kracht die je niet zal herkennen als je eigen kracht.

Velen, die met een zuivere ziel naar jou komen, zullen het licht en Mijn aanwezigheid door hun lichaam voelen stromen.

Van diegenen met een nederig hart en een diepe liefde voor Mij, zullen weinigen het nalaten om te reageren op de Heilige Geest die jouw ziel overspoeld heeft.

**Mijn dochter, dit is een moeilijk fase in jouw missie.**

De haat tegen jou zal toenemen.

Er zal je gezegd worden dat dit werk van Satan is.

Weet je niet hoe Satan, de Bedrieger, te werk gaat? Hij overtuigt goede zielen ervan dat wanneer Mijn woord gesproken wordt, dit niet van Mij afkomstig is.

**Hij probeert anderen ervan te overtuigen, door hun angst voor hem, dat de eigenschappen, waarmee hij in verband gebracht wordt, in anderen aanwezig zijn.**

Hij zorgt voor twijfels en benauwdheid in de zielen door hen te misleiden. Door hen blind te maken voor de waarheid en door hen te verhinderen de genaden te ontvangen, die door Mij aangewezen worden, om hun ziel te heiligen.

**Degenen die hij het meeste aanvalt, zijn diegenen die het dichtst bij Mij staan.**

Dit behelst niet enkel de zieners en profeten, maar ook de ware zielen waarvan Ik de hulp nodig heb om Mijn strijdmacht te vormen.

Deze strijdmacht zal Satan verslaan. Hij weet dit en zal zijn jacht naar zielen nooit opgeven.

Onthoud echter dit: Satan heeft niet de macht die Ik heb. Hij kan de Heilige Drieëenheid niet verslaan. Hij staat machteloos tegenover Mijn Moeder die de bevoegdheid heeft gekregen om hem te vernietigen. Hij vreest Haar.

Aan al diegenen die twijfelen aan Mijn woord, door deze boodschappen aan jou gegeven: Vraag a.u.b. aan Mijn geliefde Moeder om jullie dichter bij Mijn Heilig Hart te brengen.

Vraag Haar om jullie te bedekken met Haar heilige mantel en om jullie de bescherming te bieden die jullie nodig hebben tegen de Boze.  
Denk eraan dat de Boze vol haat is!

**Wanneer jullie haat, van welke aard dan ook, in jullie hart ontdekken – in het bijzonder tegen Mijn heilige boodschappers – weet dan dat Satan jullie bekoord heeft om te zondigen.**

Op dat moment moeten jullie Mij de genaden vragen om jullie te sterken.

Denk eraan, Ik zal nooit iemand van jullie de rug toekeren, met inbegrip van diegenen onder jullie die Mijn boodschappers haten en die zielen die Mij afwijzen.

Jullie liefhebbende Redder  
Jezus Christus

**De volgende Paus mag dan wel door leden binnen de Katholieke Kerk gekozen worden, maar hij zal toch de Valse Profeet zijn**

*Donderdag 12 april 2012 11.27u*

Mijn liefste dochter, veel mensen wijzen Mij nog steeds af in de wereld en dit heeft te maken met de publieke opinie.

Zoveel duisternis is neergedaald over al Gods kinderen waardoor zeer weinigen de moed vinden om Mijn woord in het openbaar te verkondigen.

De gelovigen zijn bang voor het verbaal geweld en de wrede spot die zij zouden moeten verduren wanneer zij openlijk over Mijn heilig woord zouden spreken.

Zelfs toegewijde volgelingen missen het lef om op te staan en te strijden tegen de verdorven wetten die in hun landen ingevoerd worden en die het woord van Mijn Vader trotseren.

**Priesters zijn beschaamd gezien te worden bij het opkomen voor de waarheid van Mijn leer, uit angst verstoten te worden.**

Omwille van de schande, die zij moeten verduren door de goddeloze zonden van een aantal van hun bloedeigen gewijden, is het voor hen nu – meer dan ooit – onmogelijk om hun stem te laten horen.

**Wanneer een moedige gewijde dienaar beslist om op te staan en de waarheid van Mijn Leer te verdedigen, lijden zij ontzettend. Zij worden beschuldigd van een gebrek aan verdraagzaamheid, een gebrek aan mededogen, een gebrek aan liefde en een gebrek aan respect voor de mensenrechten.**

Je ziet, kinderen, dat de waarheid van Mijn Leer, geuit door Mijn gewijde dienaren, beschouwd wordt als een leugen.

De leugens – die verdraaide versies van de waarheid, vervat in de Heilige Schrift – worden in plaats daarvan voorgesteld als de waarheid.

**Satan heeft zoveel zielen overhaald, waaronder leiders binnen Mijn eigen Kerk, wat ertoe geleid heeft dat veel onschuldige mensen het moeilijk vinden om trouw te beloven aan Mijn Heilige Wil.**

Hoe werd Ik afgevalen en aan de kant geschoven om het mogelijk te maken dat de leugens, die in de hoofden van Mijn gewijde dienaren geprent worden, door de meerderheid aanvaard worden.

Deze verdorven leugens reiken veel verder dan dat.

De waarheid van Mijn Geschriften, opgenomen in het Boek der Openbaring, werd door Mijn vele Kerken geïnterpreteerd. Zoveel variaties die allemaal gebaseerd zijn op menselijke interpretatie.

Mijn geliefde Paus Benedictus XVI is de laatste ware Paus op deze aarde.

Petrus de Romein (Petrus Romanus), is Mijn Petrus, de oorspronkelijke apostel die vanuit de Hemel Mijn Kerk zal besturen onder het bevel van Mijn Eeuwige Vader. Daarna, wanneer Ik bij de Tweede Komst kom om te heersen waarop alle religies één Heilige Katholieke en Apostolische Kerk worden, zal hij regeren over al Gods kinderen.

Ik spreek enkel de waarheid, Mijn dochter.

Ik moet jullie waarschuwen dat veel nieuwe zelfuitgeroepen profeten, die Mijn heilig woord – aan jou, de ware eindtijdprofeet gegeven – zullen tegenspreken, nu zullen opduiken.

Eerst zullen zij de gelovigen ervan overtuigen dat hun woorden van Mij komen.

Hun woorden zullen zorgvuldig gekozen worden en hun betekenis zal vaag en enigszins verwarrend zijn. Velen zullen deze zwakte van zich afzetten en hun boodschappen omhelzen want zij lijken op één lijn te zitten met de Heilige Schrift.

Zodra veel zielen verleid zijn, zal de aanval beginnen.

Zij, Mijn dochter, worden gestuurd om Gods kinderen voor te bereiden om de volgende Paus, die na Mijn geliefde Plaatsvervanger Paus Benedictus komt, te aanvaarden. Deze Paus mag dan wel gekozen worden door leden binnen de Katholieke Kerk, maar hij zal toch de Valse Profeet zijn.

Zijn kiezers zijn wolven in schaapskleren en zijn leden van de geheime en verdorven Vrijmetselaarsgroep, die door Satan geleid wordt. Op deze manier zal Satan proberen om Mijn Kerk te vernietigen.

Jammer genoeg zal hij, deze Valse Profeet, een grote aanhang tot zich trekken. Degenen die zich tegen hem verzetten, zullen vervolgd worden.

Doe iets, kinderen, nu het nog kan! Spreek jullie afkeuring uit over de leugens die voorgesteld zullen worden door diegenen die trachten om jullie te overtuigen van de authenticiteit van de Valse Profeet.

Wees sterk! Blijf trouw aan Mij, jullie Jezus! Twijfel nooit aan Mijn heilig woord!

Het Boek der Openbaring is het ware woord van God. Het liegt niet!

Niet alle geheimen die erin vervat liggen, zijn jullie reeds bekend. Ik zal alles onthullen door Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, ook al zal de waarheid hevig aangevallen en als ketterij beschouwd worden.

Onthoud één belangrijke les! Mijn woord werd wanneer Ik op aarde leefde, toen Ik de eerste keer kwam, beschouwd als ketterij.

Mijn woord, nu aan jou gegeven, zal ook bij Mijn Tweede Komst als zodanig beschouwd worden door gelovigen, met inbegrip van Mijn gewijde dienaren die Mijn Kerk op aarde vertegenwoordigen.

Satan zal veel zielen opofferen om zijn laatste begeerten, het veroorzaken van het grootste zielsleed, te bevredigen.

Wees er zeker van dat het de Katholieke Kerk zal zijn, door Mij opgericht en onder het bevel geplaatst van Mijn geliefde apostel Petrus, die het zwaarst zal lijden in de eindtijd.

Wees te allen tijde op jullie hoede!

A.u.b., bid dit **kruistochtgebed (44)** Gebed om kracht om mijn geloof tegen de Valse Profeet te verdedigen.

***Lieve Jezus, geef mij de kracht om mij op Uw Leer te richten en om te allen tijde Uw heilig Woord te verkondigen.***

***Sta nooit toe dat ik in de verleiding kom om de Valse Profeet, die zal proberen om zich als U voor te doen, te verafgoden.***

***Houd mijn liefde voor U sterk.***

***Schenk mij de genade van het onderscheidingsvermogen opdat ik de waarheid, vervat in de Heilige Schrift, nooit zal ontkennen***

***ongeacht hoeveel leugens mij voorgeschoteld worden  
om mij aan te zetten Uw waarachtig Woord de rug toe te keren. Amen.***

De waarheid staat geschreven in de Heilige Schrift.

Het Boek der Openbaring onthult niet alles omdat Ik, het Lam Gods, pas nu kom om het Boek te openen, zichtbaar voor de wereld.

Elke menselijke interpretatie aangaande de 1000 jaren is niet betrouwbaar.

Jullie mogen enkel vertrouwen op het woord van God.

Jullie geliefde Jezus

**Zoveel leugens, waarbij het bestaan van de hel ontkend wordt, zullen de ondergang betekenen van de Christenen**

*Zaterdag 14 april 2012 15.27u*

Mijn zeer geliefde dochter, hoe zwaar jouw fysiek lijden ook is, je moet beseffen, terwijl dit blijft toenemen, dat het voelt zoals Ik Mij voel.

Jouw lijden weerspiegelt maar een fractie van Mijn eigen lijden.

In vereniging met Mij zal je weten dat, bij elke pijn en innerlijke duisternis die je ervaart, je de kwelling zult kennen die Ik doorsta door de zonden van de mensheid.

**Veel mensen geloven ten onrechte dat Mijn lijden begon en eindigde op het kruis.**

Mijn lijden zal niet ophouden totdat al Gods kinderen in liefde en harmonie verenigd zijn in het Nieuw Paradijs van Mijn Vader, waar geen enkele zonde zal bestaan.



Ongeacht hoeveel er aan de mensheid over Mijn bestaan werd meegedeeld, Ik word nog steeds gehaat.

Hoewel Ik onder de gelovigen aanvaard wordt, wordt Mijn Leer door hen slechts geduld uitgaande van hun eigen voorwaarden.

**Velen zullen anderen met liefde en goedheid bejegenen maar alleen als diegenen, aan wie zij deze gave schenken, beantwoorden aan hun eigen ideologie.**

Velen zullen bijvoorbeeld de zondaars veroordelen terwijl zij

welwillendheid zouden moeten tonen en voor hen bidden. Zij moeten veeleer het goede voorbeeld geven.

Sommigen zullen anderen verachten in plaats van de liefde te tonen die van hen als Christenen verwacht wordt.

**Veroordeel anderen nooit, ook al zijn jullie het niet met hen eens, want dat recht hebben jullie niet. Niemand, enkel God, heeft de bevoegdheid om over een ander te oordelen.**

**Hoewel veel gelovigen Mij eer blijven betonen, zal dat onder hun eigen voorwaarden gebeuren.**

Sommigen zullen de behoefte voelen zich te onderscheiden van hun broeders en zusters door de wereld te tonen hoeveel kennis zij hebben van geestelijke aangelegenheden. Zij passen dan hun eigen interpretatie toe op wat Mijn barmhartigheid werkelijk betekent.

Hoe vaak hebben jullie al gehoord dat God altijd barmhartig is? Dat Hij zo barmhartig is dat Hij hen nooit zou veroordelen omdat Hij van iedereen houdt?

Dat Hij nooit een ziel naar de hel zou sturen?

Wel, dat is een leugen. Zoveel leugens, waarbij het bestaan van de hel ontkend wordt, zullen de ondergang betekenen van de Christenen.

**Mensen veroordelen zichzelf tot de hel. Ik plaats hen daar niet. Zij kiezen hiervoor door te weigeren de doodzonde de rug toe te keren.**

Zij zullen ook niet om vergeving vragen of berouw tonen. Dit is een gevaarlijke denkwijze en het is de plicht van alle Christenen om de anderen te waarschuwen voor het gevaar van de hel.

Zovelen, met inbegrip van diegenen die hun kinderen het Sacrament van het Doopsel weigeren, spreken alsof de zonde er niet meer toe doet.

Zij geloven dat alle zonde vergeven 'zullen' worden. Dat is niet juist.

Alle zonden 'kunnen' vergeven worden ongeacht hoe verdorven de zonde is, maar wel enkel en alleen als de zondaar om vergeving vraagt.

Ik spreek nu tot jullie vanuit de Hemel om al Gods kinderen voor te bereiden op Mijn Tweede Komst en wat ontdek Ik?

Ik spreek tot jullie vanachter gevangenis muren, vanuit een cel waarin jullie Mij geworpen hebben omdat jullie weigeren te geloven dat Ik op deze manier tot jullie zou kunnen spreken.

O, hoe beledigen jullie Mij!

**Tot al diegenen die hun leven toegewijd aan Mij hebben doorgebracht en die goed bekend zijn met de Heilige Schrift maar die Mij nu afwijzen, zeg Ik dit.**

**Jullie afwijzing van Mij nu, zal jullie gekweld en met grote smart achterlaten zodra de waarheid jullie geopenbaard wordt.**

**Want dan zullen jullie je bewust zijn van de zielen, die jullie aan de kant geschoven hebben toen Ik jullie hulp nodig had om hen te behouden.**

Hoe brengen jullie Mij aan het huilen, uit frustratie over jullie blindheid, die veroorzaakt wordt door jullie gebrek aan nederigheid.

Jullie twijfelen aan Mijn heilig woord terwijl jullie het zouden moeten omhelzen, het vastgrijpen omdat jullie verdrinkende zielen zijn en edelmoedigheid van hart missen.

Ik smeeek jullie om gehoor te geven aan Mijn oproep.

Jullie geliefde Jezus  
Verlosser van de Mensheid

## **Mijn Restkerk en de twee getuigen waarnaar in het Boek der Openbaring verwezen wordt**

*Zondag 15 april 2012 19.16u*

Mijn zeer geliefde dochter, Ik beseft dat sommige van deze boodschappen voor jou nergens op slaan, maar je moet op Mij vertrouwen en weten **dat Ik de inhoud van het Boek der Openbaring moet onthullen zodat de zielen weten wat ze in deze tijd mogen verwachten.**

Aan diegenen met een klein geloof maar die Mijn woord, dat door deze profeet aan jullie gegeven wordt, aanvaarden: weet dat jullie nederigheid en verlangen, ontstaan uit een zuivere liefde voor Mij, jullie dichter bij Mijn Hart gebracht hebben.

**Jullie zijn Mijn Restkerk. Jullie zijn de Kerk waarnaar verwezen wordt in het Boek der Openbaring.**

Jullie zijn de vrucht van de vrouw die een kind van het mannelijk geslacht baarde en die verdreven werd naar de woestijn, waar jullie geïsoleerd zullen zijn maar toch eendrachtig verenigd, om Mijn heilig woord te verkondigen en de ware evangeliën te prediken.

**De vrouw baart Mijn ware Kerk, Mijn trouwe kudde, die niet door de Valse Profeet misleid zal worden.**

**Julie, Mijn Kerk, zullen gedurende 1260 dagen naar de woestijn verdreven worden waar jullie je toevlucht zullen nemen.** Maar door de gave van de Heilige Geest zullen jullie gevoed worden met de vruchten van Mijn liefde.

De trouwe leden van Mijn Christelijke Kerken, waaronder Mijn gewijde dienaren en diegenen van Mijn volgelingen die de Valse Profeet verwerpen, zullen Mijn Kerk bijeen moeten houden.

**Julie zullen Mij in het geheim moeten vereren omdat de Heilige Mis onherkenbaar zal veranderen onder de heerschappij van de Valse Profeet.**

Julie zijn Mijn ware volgelingen en al de genaden van de Hemel worden over jullie kostbare zielen uitgestort.

Hoe bemin Ik jullie, kinderen, en hoe verzachten jullie Mijn lijden. Maar hoeveel pijn is er in Mijn Hart door diegenen onder Mijn volgelingen die zullen weigeren naar Mij te luisteren.

Zij zullen door de Valse Profeet in een web, naar de duisternis, getrokken worden en Ik kan hen niet redden.

**Uit eigen wil zullen zij Mij in het gezicht slaan.**

Mijn Restkerk zal het woord moeten verspreiden naar Mijn andere kinderen, met inbegrip van diegenen die Mij helemaal niet kennen.

**Julie, Mijn Restkerk, zullen Mijn profetieën en Mijn heilig woord moeten verkondigen aan diegenen die niet Christelijk zijn of die de Tien Geboden niet kennen.**

Het zal jullie taak zijn om ervoor te zorgen dat de Heilige Bijbel gelezen en begrepen wordt.

Het zal aan jullie zijn om de wereld in te lichten over de volle betekenis van de zegels in het Boek der Openbaring, die Ik zal onthullen aan Maria van de Goddelijke Barmhartigheid.

## **De twee getuigen in het Boek der Openbaring:**

Jullie, Mijn volgelingen, zijn één van de twee getuigen waarnaar verwezen wordt in het Boek der Openbaring en die vanuit de Hemel beschermd zullen worden.

Mijn woord – gegeven aan jullie, Mijn Restkerk – kan misschien als een lijk aan de kant geschoven worden, maar Mijn woord zal nooit sterven.

## **De Joden zullen de tweede van de twee getuigen zijn.**

**De twee lampen zijn Mijn Christelijke Kerken, de traditionele ware Kerk en die volgelingen van Mij die door de Valse Profeet aan de kant gezet zullen worden.**

## **De twee olijfbomen zijn het Oude Jeruzalem – Israël en het Nieuwe Israël.**

Zij, de Joden, zullen eindelijk beseffen dat Ik de Messias ben en hun prediking van de waarheid zal eveneens terzijde geschoven en verworpen worden door de Valse Profeet en de Antichrist.

Beiden zullen zich verslagen voelen, maar dat zal niet het geval zijn want jullie zullen samen met alle andere religies de ene, ware Kerk vormen – Het Nieuwe Jeruzalem dat uit de as zal herrijzen.

Jullie zullen de verschrikkelijke verdorven monarchie overleven, die zal ontstaan onder het tweevoudig leiderschap van de Valse Profeet en de Antichrist, die beiden in de poel van vuur – wat de hel is – geworpen zullen worden.

**Deze vervolging zal niet lang duren en jullie zullen veel kracht en bescherming ontvangen.**

Jullie zullen hulp krijgen en onder jullie zullen veel leiders opstaan om jullie door deze periode te loodsen.

Velen onder jullie zullen heiligen worden in Mijn Nieuw Paradijs en zullen, door geholpen te hebben bij het opbouwen van Mijn Restkerk, met Mij

regeren in de Nieuwe Hemel en Aarde die bij Mijn Tweede Komst tevoorschijn zal komen.

Diegenen onder jullie die niet met Mij zijn, zullen een zeer korte tijd krijgen om te kiezen.

Jullie zullen ofwel voor de Valse Profeet en tegen Mij zijn of jullie zullen voor Mij zijn.

Kies voor het eerste en jullie ziel zal door de Bedrieger weggekaapt worden. Hoe hard het ook klinkt, het is de waarheid!

Het bewijs van Mijn aanwezigheid zal tijdens de Waarschuwing gegeven worden aan al Gods kinderen.

Bid dat jullie dan de waarheid - dat Ik het ben, jullie geliefde Jezus, die vanuit de Hemel jullie oproept om jullie ogen te openen - zullen aanvaarden, opdat jullie kunnen zien en waardoor jullie zullen luisteren opdat jullie kunnen horen voordat het te laat is.

Jullie geliefde Jezus

## **Ik, jullie Jezus, zou Mijn eigen Kerk nooit kunnen ondermijnen**

*Maandag 16 april 2012 18.00u*

Mijn zeer geliefde dochter, Ik roep tot al Gods kinderen en Ik verzeker jullie dat Ik, jullie geliefde Jezus, **Mijn eigen Kerk nooit zou kunnen ondermijnen.**

Ik zal echter niet achteraan staan toekijken hoe Mijn Kerk uiteenvalt door de hand van één bepaalde sekse die niet het recht heeft om een rol te spelen in de Heilig Stoel.

Want dat is precies wat de Valse Profeet en de bedriegers, die Satan verafgoden, proberen te doen. **Zij willen de Katholieke Kerk ten val**

**brenge en deze in kleine stukjes breken.**

Op deze manier, Mijn kinderen, zal Satan in een laatste opstand God, de Schepper van alle dingen, tegenwerken.

**Dit goddeloos plan om Mijn Kerk te verwoesten is al gedurende 100 jaar aan de gang maar, sinds 1967, is dit aangescherpt.**

Veel bedriegers, die lid zijn van deze verdorven sekte die Satan aanbidt, **zijn de seminaries binnengetreten om in het Vaticaan voet aan de grond te krijgen.**

**Hun bevoegdheden waren, hoewel ze door God toegelaten werden, tot nu toe beperkt. Naarmate de eindtijd dichterbij komt, zal dat veranderen.**

Deze verdorven sekte zal nu alle krachten ontketenen om ervoor te zorgen dat zij een moderne vervanger voor **Mijn Heilige Plaatsvervanger Paus Benedictus XVI** zullen uitkiezen.

**Al diegenen die Mijn Leer kennen, zullen veranderingen zien bij het opdragen van de Heilige Mis.**

Er zullen nieuwe wereldse wetten ingevoerd worden die een belediging voor Mijn kruisdood zullen zijn.

Veel van Mijn toegewijde volgelingen zullen dit zien en zullen zich gekwetst voelen. Hun inzichten zullen verworpen worden en veel Sacramenten zullen niet meer aangeboden worden.

Dat is de reden waarom er veel voorbereiding nodig is.

Tot die Katholieken die gekwetst en onthutst zullen zijn: onthoud a.u.b. dat Ik er ben.

**Roep tot Mij, jullie geliefde Jezus, en weet dat jullie niet bang moeten zijn om de waarheid over Mijn Leer te verkondigen.**

Jullie moeten niet bang zijn om de ketterij de rug toe te keren.

Ik zal jullie begeleiden en beschermen op jullie tocht en jullie zullen geleid worden door de kracht van de Heilige Geest.

Jullie geliefde Redder  
Jezus Christus

## **Mijn boodschappen zijn bestemd voor alle religies en geloofsovertuigingen met inbegrip van diegenen die niet geloven**

*Dinsdag 17 april 2012 18.30u*

Mijn zeer geliefde dochter, weet dat Mijn boodschappen, die aan jou gegeven worden, voor de hele wereld bestemd zijn.

Zij worden voor alle religies en geloofsovertuigingen gegeven met inbegrip van diegenen die niet geloven in het bestaan van God de Eeuwige Vader, Schepper van de hele wereld.

Kinderen, jullie moeten weten dat – doordat jullie de waarheid gegeven werd over de Drieëne God, de Heilige Drieëenheid, die bestaat uit de Vader, de Zoon en de Heilige Geest – jullie de verantwoordelijkheid hebben om Mijn heilig woord aan de wereld te verkondigen.

Of jullie al dan niet geloven dat Ik door deze boodschappen tot jullie spreek, of niet, jullie moeten die arme zielen, die Mijn bescherming nodig hebben, helpen zodat ze gered kunnen worden.

**Velen vragen waarom deze boodschappen zo vaak naar Satan verwijzen. Dit is Mijn antwoord.**

**Satan en zijn gevallen engelen doorkruisen de aarde en zijn er op uit om de mensen te teisteren.**

Zij vallen hen aan via de zintuigen, voornamelijk om hen aan te zetten tot het bedrijven van de zonden van het vlees.



Zij steken ideeën in hun hoofd waardoor zij wandaden plegen, die Mijn Vader beledigen.

Bij de zielen die al in zonde verkeren, kunnen zij het lichaam in bezit nemen. Wanneer dat gebeurt, brengen deze arme, bezeten zielen chaos rondom hen teweeg.

**Als zij machtsposities bekleden, kunnen zij vreselijk onrecht aanrichten onder diegenen waarover zij regeren.**

Zij zullen wetten invoeren die de Tien Geboden, vastgelegd door God de Vader, trotseren.

In andere gevallen zullen zij diepe smart in het leven van mensen veroorzaken.

**Negativiteit wordt door Satan en zijn demonische engelen veroorzaakt. Het is niet afkomstig van God.**

Enkel vrede en liefde kunnen uit God voortkomen.

Alles wat nodig is voor al diegenen die hun leven willen ontdoen van negatieve gedachten en gevoelens, is devotie tot Mij, hun geliefde Jezus Christus.

**Een gebed, een eenvoudig gesprek, is genoeg. Vraag Mij in jullie eigen woorden om jullie te helpen.**

Als jullie bidden vanuit het hart, zal Ik onmiddellijk reageren en zal Ik jullie helpen om dichter bij Mijn Hart te komen.

A.u.b. kinderen, laat Mij jullie stevig vasthouden en laat Mij jullie de troost schenken waar jullie naar hunkeren in een wereld vol ellende, onrecht, wreedheid en haat.

**Ik ben jullie reddingslijn. Enkel Ik kan jullie helpen. Roep Mij a.u.b. door dit kruistochtgebed (45).**

*O Jezus, ik weet zeer weinig over U.  
Maar help mij a.u.b. mijn hart te openen  
om U toe te laten mijn ziel binnen te komen  
zodat U mij kunt genezen, troosten en vervullen met Uw vrede.*

*Help mij om vreugde te voelen,  
om alle negatieve gedachten te overwinnen  
en te leren mijn best te doen  
om te begrijpen hoe ik U kan behagen  
zodat ik Uw Nieuw Paradijs kan binnengaan,  
waar ik met U voor eeuwig en altijd een leven van liefde, vreugde en  
verwondering kan leiden. Amen.*

Ik houd van jullie allemaal, lieve kinderen, ongeacht welke geloofsovertuiging jullie hebben, ongeacht hoeveel jullie gezondigd hebben of hoeveel pijn en schade jullie anderen berokkend hebben.

Enkel Ik kan de manier waarop jullie leven veranderen.

De enige manier om jullie zelf te bevrijden van het zware leven dat jullie leiden, is door Mij te aanroepen zodat Ik jullie kan helpen.

Jullie geliefde Jezus

**Maak nooit misbruik van anderen, ook niet in het zakenleven, de politiek of eender welke werkring**

*Donderdag 19 april 2012 20.00u*

Mijn liefste dochter, Ik wil dat je al Mijn volgelingen meedeelt dat hun gebeden gehoord worden en dat als gevolg daarvan veel kwalijke gebeurtenissen ingeperkt worden.

Ik wens ook dat het bekend wordt dat ten gevolge van jouw lijden, Mijn dochter, Ik 4 miljoen zielen heb kunnen redden.

Mijn barmhartigheid werd uitgestort over deze kinderen van God, die vandaag de dag nog steeds in de wereld leven.

**Andere offers worden aangeboden door die volgelingen van Mij die, door gebed en vasten, Mij helpen om de mensen te behoeden voor een vreselijk lot.**

Jullie sterkte, liefde, trouw en volharding leiden ertoe dat de macht van Satan afgezwakt wordt.

**Dit heeft bovendien tot gevolg dat de macht van de ene-wereldgroepering zwakker wordt.**

**Jullie moeten weten dat gebed het kwaad in de wereld verzwakt.**

Hoe meer gebed, hoe minder macht Satan bezit.

Onderschat nooit het gebed en het lijden van zelfs maar één persoon, want dat levert veel gratie op voor diegenen die anders geconfronteerd worden met het vuur van de hel.

Kinderen, de liefde die jullie voelen, geschonken bij de geboorte als een natuurlijke gave, is een zuiver iets.

**De haat dringt zelden jullie leven binnen voor jullie de jaren van verstand bereikt hebben.**

Kinderen onder deze leeftijd zijn onschuldig, zuiver en nederig in Mijn ogen en zij zien de dingen op een eenvoudige, ongecompliceerde manier. Dat is de ware liefde die jullie in dit leven moeten proberen terug te vinden.

Wanneer jullie eenvoudig tegen het leven aankijken, God de Vader, Schepper van alle dingen, eer betonen en Zijn geboden onderhouden, worden jullie weer als een kind.

Jullie worden dan zuiver, liefdevol en eenvoudig van hart en zonder boosaardigheid. Bovendien zal jullie de kracht van de Heilige Geest gegeven worden waardoor jullie geloof onwankelbaar wordt.

**Jullie zullen als een kind worden maar er zal jullie de wapenrusting van een krijger, van een oprecht en eervol lid van de strijdmacht van God, gegeven worden.**

Te zijner tijd zullen jullie, zij aan zij, met Mij regeren in het Nieuwe Paradijs.

**Houd jullie liefde voor anderen eenvoudig. Schenk nooit liefde op voorwaarde dat jullie er iets voor terugkrijgen.**

Schenk in plaats daarvan onvoorwaardelijke liefde. Schenk liefde aan anderen als een geschenk aan God.

Bekijk iedereen die jullie in jullie leven tegenkomen door de ogen van God.

Iedere persoon werd door God geschapen. Iedereen werd in de wereld gebracht door de liefde van God.

Ook al worden bepaalde zielen geboren met een zwaar kruis om te dragen, zij worden door God met liefde in de wereld geplaatst.

Houd van elkaar, ondanks elkaars tekortkomingen, ter ere van Mijn Vader.

Ontdek ieder gezicht en kijk ernaar alsof jullie deze persoon door Gods ogen zien.

Pas dan zullen jullie het gemakkelijker vinden om af te zien van het beoordelen van anderen.

**Probeer het beste en het goede in anderen te ontdekken. Toon elkaar liefde en goedheid.**

**Maak nooit misbruik van anderen, ook niet in het zakenleven, de politiek of eender welke werkkring.**

Wanneer jullie kwaad in anderen aantreffen, bid dan intens voor hun ziel en bied Mij een klein symbolisch offertje aan als boetedoening voor hun zonden.

Een beetje lijden, het brengen van kleine offertjes voor de ziel van anderen en gebed kunnen de intensiteit van de toekomstige, geprofeteerde vervolging milderden.

Wanneer jullie dat doen, kan de barmhartigheid van Mijn Vader over de wereld uitgestort worden met een zondvloed aan genaden.

Bid, bid, bid dat jullie gebeden zullen helpen om de mensheid passend voor te bereiden voordat de Waarschuwing plaatsvindt, zodat er weinigen omkomen vooraleer zij de kans hebben gekregen om in te zien dat Ik hen Mijn grootse geschenk van liefde, barmhartigheid en verzoening aanbied.

Jullie liefhebbende Jezus  
Redder van de Mensheid

## **Zelfs diegenen die verschrikkelijke zonden begaan, worden door God de Vader bemind**

*Vrijdag 20 april 2012 15.45u*

Mijn liefste beminde dochter, er moet Mijn kinderen verteld worden over de intense liefde die Ik in Mijn Heilig Hart draag voor elk kind dat op deze aarde geboren wordt.

### **Zelfs diegenen die verschrikkelijke zonden begaan, worden door God de Vader bemind.**

Ieder van jullie is een kind van God.

Hierdoor worden jullie door Satan en zijn demonen verguisd, gekweld en gekwetst.

Die verharde zondaars, leden van Satans leger, die weten dat God bestaat maar die ervoor kiezen om het Beest te verafgoden, weet dit.

**Hoeveel eer jullie Satan ook bewijzen, denk eraan dat hij niet van jullie houdt.**

**Hij haat jullie en zal jullie vernietigen.**

Zijn beloften om een paradijs te bieden, zowel op aarde als daarna, zijn holle leugens.

**Zeer spoedig zal jullie het bewijs gegeven worden van Mijn liefde voor jullie.** Er zal geen twijfel in jullie hart bestaan dat Ik, jullie geliefde Jezus, jullie wil omarmen, vergeven en eeuwige vrede, liefde, vreugde en geluk bezorgen in Mijn Nieuw Koninkrijk, het Nieuw Paradijs.

Wees nooit bang om het leven dat jullie leiden – waarin jullie al de opgemerkte geschenken van weelde, seks en ander materieel comfort, die jullie aangeboden worden door Satan wiens heerschappij op deze aarde binnenkort ten einde loopt, verafgoden – de rug toe te keren.

Enkel Ik, jullie geliefde Jezus, kan jullie redden.

Mijn barmhartigheid is zo groot dat Ik jullie alles zal vergeven wanneer jullie berouw voelen.

Haast jullie, kom nu tot Mij!

Verlies geen seconde want jullie toekomstig geluk staat op het spel.

**Ik beloof jullie eeuwig leven, vrede, liefde, vreugde en een schitterend Paradijs, waar jullie geliefd en gekoesterd zullen worden en waar jullie niets tekort zullen komen.**

Als jullie Mijn hand van barmhartigheid nu niet kunnen aanvaarden, zullen jullie – als op de laatste dag het moment daar is– nog een laatste kans krijgen om Mij om genade te vragen.

Zodra deze dag aanbreekt, zullen jullie – velen onder jullie – de vergissing, die jullie gemaakt hebben, inzien.

Toch zal Ik jullie dan nog altijd in de armen sluiten als een verloren gewaand en zeer geliefd kind, ongeacht hoezeer jullie geleden hebben door de hand van het kwaad.

Het enige wat jullie moeten doen, zal erin bestaan tot Mij te roepen en te vragen om Mijn barmhartigheid.

Als jullie op dit moment in een web van bedrog en slechtheid verwickeld zitten, waaruit jullie niet kunnen ontsnappen, vraag Ik jullie Mij te aanroepen door het bidden van dit **kruisochtgebed (46) 'Bevrijd mij van de ketenen van Satan'**

***O Jezus, ik ben verdwaald.***

***Ik ben verward en voel me een gevangene.***

***Gevangen in een web waaruit ik niet kan ontsnappen.***

***Ik vertrouw erop dat U, Jezus, mij te hulp komt  
en mij bevrijdt van de ketenen van Satan en zijn demonen.***

***Help mij want ik ben verdwaald.***

***Ik heb Uw liefde nodig***

***om mij de kracht te geven in U te geloven en op U te vertrouwen***

***zodat ik gered kan worden van dit kwaad***

***en het licht mij getoond kan worden***

***waardoor ik eindelijk vrede, liefde en geluk kan vinden. Amen.***

Jullie geliefde Jezus

**Geen miljoenen maar miljarden zielen zullen zich bekeren**

*Zaterdag 21 april 2012 16.00u*

Mijn zeer geliefde dochter, Ik moet al diegenen, die deze boodschappen zouden kunnen vrezen, vertroosting brengen.

**Laat Mij jullie allemaal kalmeren, Mijn zeer geliefde volgelingen, door jullie te verzekeren van Mijn grote barmhartigheid voor de gehele mensheid.**

Door de gebeden van Mijn gekoesterde volgelingen, die allemaal gehoord en verhoord worden overeenkomstig de goddelijke tijdsbepaling, begint er veel bekering op te bloeien.

Geef de hoop nooit op! Jullie zijn de ruggengraat van Mijn missie op aarde om Mij te helpen geheel de mensheid te redden. Als zodanig zullen jullie de pijn van de zonden van anderen ondergaan.

**Ga er nooit vanuit dat de zonden van anderen het licht van God de Allerhoogste zodanig kunnen verduisteren dat alles verloren is.**

Zeer spoedig zullen allen, door Mijn Goddelijke Barmhartigheid die tijdens de Waarschuwing geopenbaard zal worden, getuige zijn van de heerlijkheid van God.

**Geen miljoenen maar miljarden zielen zullen zich bekeren. Dat zal tot gevolg hebben dat de macht van Satan zal slinken terwijl de strijdmacht van God zal toenemen in kracht om het Beest te verslaan.**

**De hele mensheid zal weldra de waarheid over hun bestaan kennen.** Dat zal het keerpunt zijn voor Gods kinderen die zich zullen verenigen in voorbereiding op het Nieuw Tijdperk van Vrede, waar geen zonde meer zal bestaan.

Het gebed is belangrijk omdat God de Vader elke persoon op deze aarde, op het moment van hun geboorte, het geschenk van de vrije wil gaf. Daardoor wil Hij, hoewel Hij de macht heeft alles te doen wat Hij verlangt, dat Zijn kinderen uit eigen vrije wil tot Hem komen.

**God de Vader wil Zijn kinderen niet dwingen om van Hem te houden.**

Het moet als vanzelf komen. Maar hoe kunnen jullie van iemand houden die jullie niet kennen?



Dat is het probleem in de wereld van vandaag. Zeer weinigen kennen God de Vader. Zeer weinigen kennen Mij, Zijn geliefde Zoon, Jezus Christus.

Jullie, Mijn volgelingen, moeten het gebed benutten zodat Mijn Vader bijzondere gaven kan verlenen aan die zielen die in duisternis verkeren.

**Er zal hen dan Zijn glorieus Licht getoond worden en zij zullen gered worden.**

**Door jullie geschenk van gebed zal God de Vader gebruik maken van een goddelijk ingrijpen om diegenen, die Hem niet kennen of die niet weten dat Hij bestaat, dichter bij Zijn Hart te brengen.**

**Veel zielen echter, die Mijn Vader kennen en die Hem opzettelijk de rug toekeren, zullen te maken krijgen met verschrikkelijke kastijdingen.**

**Zij zullen alle kansen krijgen, maar zullen God afwijzen.**

Voor deze zielen – die verachtelijke handelingen, gebruikelijk in bepaalde delen van de wereld, verrichten – **zullen de kastijdingen komen in de vorm van aardbevingen.**

**De wereldwijde groeperingen, die zullen doorgaan met het verwoesten van de landen waarover zij heersen, zullen door de hand van Mijn Vader tegengehouden en streng gestraft worden.**

**Nogmaals, jullie gebeden zijn nodig om dergelijke zonden en de daaropvolgende kastijdingen in te perken.**

Er is nog een beetje meer tijd nodig, als voorbereiding op Mijn Goddelijke Barmhartigheid, om het mogelijk te maken dat meer zielen voorbereid worden op deze grootse gebeurtenis.

Het is belangrijk dat het grootste deel van de mensheid gered kan worden en dat alle zielen, met inbegrip van de verharde zondaars, de kans krijgen om zich opnieuw eendrachtig met God te verenigen.

Het is Mijn grootste wens dat Ik in het Nieuw Paradijs over het grootste deel van de mensheid zal regeren.

Jullie gebeden zullen Mij helpen om Mijn groot verlangen te vervullen zodat we allemaal voor eeuwig en altijd, in liefde en eendrachtigheid, één familie kunnen worden.

Jullie geliefde Jezus

## **H. Maagd Maria: Wanneer de tijden moeilijk of pijnlijk lijken, kinderen, doe dan altijd een beroep op Mij**

*Zondag 22 april 2012 10.00u*

Mijn kind, Mijn Zoon is zo gelukkig over de manier waarop Zijn geliefde strijdmacht gehoor geeft aan Zijn heilige wensen om **Zijn kruistochtgebeden** te bidden.

Deze gebeden zijn bestemd voor de moderne tijd om al Gods kinderen te helpen zoeken naar de bescherming die zij nodig hebben om om te gaan met de moeilijke tijden waarmee zo veel zielen geconfronteerd worden.

Wanneer de tijden moeilijk of pijnlijk lijken, kinderen, doe dan altijd een beroep op Mij, jullie geliefde Moeder, om bij Mijn Zoon voor jullie te bemiddelen.

Denk er altijd aan dat jullie persoonlijke offers, aan God opgedragen, helpen om zo veel zielen op aarde te redden.

**Jullie gebeden worden altijd gehoord.**

**Zij worden nooit genegeerd maar behandeld overeenkomstig de Wil van Mijn Vader.**

**Jullie moeten dus geduld hebben, kinderen. Stel altijd jullie volste vertrouwen in Mijn Zoon!**

Overhandig Hem al jullie angsten en lijden en vervolgens moeten jullie erop vertrouwen dat alles door Hem zal worden aangepakt.

Voor diegenen onder jullie, gelovigen, die het moeilijk vinden om te bidden of om jullie liefde voor Mijn Zoon levend te houden, is hier een bijzonder kruistochtgebed (47) om jullie te helpen jullie liefde voor Jezus opnieuw aan te wakkeren.

Kruistochtgebed (47) 'Wakker jullie liefde voor Jezus opnieuw aan'

***O Gezegende Moeder, Moeder van de Verlossing voor de hele wereld.  
Bid dat mijn liefde voor Jezus weer kan aangewakkerd worden.***

***Help mij om het vuur van Zijn liefde te voelen  
zodat het mijn ziel vervult.***

***Help mij om meer van Jezus te houden.  
Bid dat mijn geloof in Hem  
en mijn liefde en devotie voor Hem sterker worden.***

***Neem elke twijfel die mij kwelt weg  
en help mij om het Goddelijk Licht van de waarheid  
– dat van Uw Zoon, de Redder van de hele mensheid, uitstraalt –  
duidelijk te zien. Amen.***

Ga heen in vrede, kinderen. Denk eraan dat, wanneer jullie Mij vanuit het hart vragen om voor jullie te bidden, Ik, de Moeder van de Verlossing, jullie verzoek aan Mijn geliefde Zoon zal voorleggen.

**Ik zal nooit één verzoek weigeren eenmaal het strookt met de wensen van Mijn Zoon en het overeenkomstig de Heilige Wil van de Vader is.**

Leer meer te vertrouwen, kinderen! Wanneer jullie Mijn dierbare Zoon vertrouwen, bewijzen jullie je liefde voor Hem.

Als jullie liefde zwak is, zal jullie vertrouwen in Hem ook zwak zijn.

Enkel diegenen onder jullie, die zich voor Mijn Zoon vernederen, zullen gezegend worden met de genaden die gegeven worden om jullie geloof te versterken.

Geef nooit op wanneer jullie vertwijfeling voelen!

Wanhoop wordt door de Boze gecreëerd.

Wend jullie dan gewoon tot Mij en Ik zal bidden dat de vrede in jullie ziel terugkeert.

Wanneer jullie dat doen, zullen jullie in staat zijn om de bekoring, door de Boze aangebracht, te verwerpen en zullen jullie bevrijd worden.

Jullie gezegende Moeder  
Koningin van de Engelen  
Moeder van de Verlossing

## **Help Mij de wereld voor te bereiden op Mijn Tweede Komst**

*Zondag 22 april 2012 15.30u*

Mijn zeer geliefde dochter, de mensheid moet weten dat **Mijn tijd, om Mij te tonen aan een ongelovige wereld, niet meer veraf is.**

Al Gods kinderen die toegewijde gelovigen zijn, moeten Mij nu **helpen** – uit hun trouw aan Mij, hun geliefde Jezus –**om de wereld voor te bereiden op Mijn Tweede Komst.**

**Er werd reeds zoveel tijd verleend om de zielen terug naar Mijn Heilig Hart te lokken.**

**Dat was belangrijk, want zonder deze tijd zouden zeer weinig zielen in staat zijn om Mijn Nieuw Paradijs te betreden.**

Ik verzoek al dezen dringend, uit Mijn heilige naam, Mij toe te staan jullie te begeleiden om jullie te helpen de waarheid over Mijn Leer te verkondigen tot aan de uiteinden der aarde.

Predik eerst Mijn eenvoudige onderrichtingen.

Van al diegenen, die zeggen dat ze volgelingen van Mij zijn, wordt liefde voor de naaste verwacht.

Spreek uitsluitend over Mijn Tweede Komst.

Wijs iedereen, die jullie hekelen, erop dat **Mijn belofte om in heerlijkheid terug te komen, om de levenden en de doden te oordelen**, tijdens het leven van deze generatie vervuld gaat worden.

Mijn Heilige Geest zal de zielen overspoelen van diegenen aan wie jullie Mijn heilig woord meedelen.

Maar jullie moeten Mij eerst om deze bijzondere genade vragen. Alvorens Ik jullie bevestig om dit allerheiligste werk uit te voeren, verzoek Ik jullie Mij om deze genade te vragen door het bidden van kruistochtgebed 48.

**Kruistochtgebed (48) 'Gebed om de genade om de Tweede Komst van Christus te verkondigen'**

*O mijn Jezus,  
Verleen mij de genade  
om Uw heilig Woord te verkondigen aan de hele mensheid  
zodat de zielen gered kunnen worden.*

*Stort Uw Heilige Geest uit over mij, Uw nederige dienaar,  
opdat Uw heilig Woord gehoord en aanvaard kan worden,  
vooral door die zielen  
die Uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.*

*Help mij om Uw Heilige Wil te allen tijde te eerbiedigen  
en om diegenen, die de hand van Uw barmhartigheid weigeren,  
nooit te beledigen of te veroordelen. Amen.*

Ga nu, Mijn strijdmacht, want jullie hebben de wapenrusting gekregen die jullie nodig hebben om de mensheid te bekeren.

**Jullie zullen in jullie missie belachelijk gemaakt, beledigd en tegengesproken worden.**

**Weet dat wanneer dit gebeurt, jullie waarlijk een kind van God zullen zijn.**

Vrees niet, want Ik zal jullie de kracht geven om dergelijke belemmeringen te overwinnen.

Ik zal jullie heel de weg voorgaan. Ga heen in vrede en liefde.

Jullie geliefde Jezus

**Meer naties verbinden zich onderling en meer van Gods kinderen zullen door één organisatie bestuurd worden**

*Maandag 23 april 2012 20.00u*

Mijn liefste beminde dochter, de tijd voor de veranderingen in de manier waarop de overheden hun landen besturen, staat op het punt plaats te vinden.

**Meer naties verbinden zich onderling en meer van Gods kinderen zullen door één organisatie bestuurd worden.**

Het is tijd voor jullie om jullie ogen wijd open te houden en **te luisteren naar eventuele wijzigingen in wetten waardoor jullie armer zullen worden.**

**Bestrijd wetten die jullie voedselvoorziening controleren!**

God, Mijn Eeuwige Vader, zal deze verdorven groeperingen straffen als zij zouden proberen Zijn kinderen uit te hongeren.

Dit, Mijn volgelingen, is **het moment waarop het derde zegel geopenbaard wordt.**

Hoewel het nog een tijdje niet geopend zal worden, vertel Ik jullie dit zodat jullie kunnen proberen voorbereidingen te treffen voor jullie voedsel door zelf te telen en door levensmiddelen zo te bewaren dat ze niet zullen bederven.

**Na verloop van tijd zal jullie voedsel beperkt worden evenals de toegang tot drinkwater.**

Deze groepering is van plan – ook al is deze aan het verzwakken door de kracht van jullie gebeden – om **veel onschuldige mensen** te laten verhongeren en **te vergifigen in een poging om de wereldbevolking in te krimpen.**

Zij zullen knokken om dit te bewerkstelligen.

**Terwijl zij verschrikkingen blijven opleggen aan Gods kinderen, zal Mijn Eeuwige Vader ecologische straffen teweegbrengen en miljoenen van deze goddeloze mensen van de aardbodem wegvagen.**

Jullie weerpatronen zullen blijven veranderen. Na verloop van tijd zal dat het vermogen om handel te drijven beïnvloeden waardoor de goddeloze plannen van de wereldmachten een halt toegeroepen zullen worden.

Doorheen heel deze crisis moeten jullie, Mijn strijdmacht, bidden tot God de Vader om jullie te beschermen tegen deze mensen en dat zij hun versteende hart zouden openen voor de waarheid over Gods barmhartigheid.

Ik vertel jullie dit zodat jullie je kunnen voorbereiden.

**Deze gebeurtenissen zullen niet meteen plaatsvinden en een groot deel van dit plan kan afgewend en ingeperkt worden door jullie gebeden en offers.**

Het kwaad is niet afkomstig van God. Het vloeit voort uit hebzucht, eigenliefde en dorst naar macht en controle. Elk van deze zwakheden worden door Satan opgewekt en aan de wereldleiders voorgehouden om hen te verleiden zodat zij Gods kinderen kunnen schaden.

Laat de krachten van Satan jullie landen niet beheersen!

Bid, bid, bid dat jullie de kracht hebben om jullie te verzetten tegen maatregelen die ontworpen zijn om jullie arm, afhankelijk te maken en overgeleverd aan de genade van diegenen die jullie landen controleren. **Zij regeren krachtens de wereldmachten, bestaande uit het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten, de Europese Unie, China en Rusland.**

Ik, jullie Jezus, zal jullie helpen vervolging te vermijden maar, denk eraan, het gebed zal jullie belangrijkste wapen zijn.

Gebed kan voorkomen dat deze goddeloze mensen beslag leggen op jullie vermogen om te eten, te drinken, jullie te kleden en om Christelijke Kerken te bezoeken.

Strijd in Mijn naam en Ik zal te allen tijde naast jullie staan.

Jullie geliefde Jezus

**Tot Mijn gewijde dienaren zeg Ik dit. Maak niet de fout van jullie voorvaders die Mij afwezen toen Ik de eerste keer kwam.**

*Dinsdag 24 april 2012 19.45u*

Mijn zeer geliefde dochter, weet dat – wanneer een missie die zo belangrijk is als deze, die Ik nu aan de wereld overbreng – veel mensen zullen proberen deze tot staan te brengen.



Zij zullen proberen jou aan te vallen en zullen diegenen kleineren die Mijn stem erkennen terwijl Ik probeer om Mijn boodschappen aan de wereld mee te delen.

De omvang van de haat die betoond wordt tegenover deze boodschappen – die overgebracht worden door jou, de eindtijdprofeet – zal blijven escaleren.

**Al diegenen die zeggen dat ze Mij kennen, luister nu naar Mij! Ik bereid de mensheid voor op Mijn Tweede Komst.**

Als jullie in Mij en in Mijn Leer geloven en zeggen dat jullie Mij kennen, **begrijp dan dat Ik Mijn eindtijdprofeet stuur, samen met andere profeten, om jullie waardig te maken Mijn Koninkrijk binnen te treden.**

Tot Mijn gewijde dienaren zeg Ik dit. **Maak niet de fout van jullie voorvaders die Mij afwezen toen Ik de eerste keer kwam.**

Schenk aandacht aan en luister naar Mijn roepen want Ik heb jullie nodig om Mij te helpen de zielen van Mijn kudde voor te bereiden voordat het grote wonder plaatsvindt.

**Dachten jullie dat Ik Mijn profeten niet zou sturen om jullie te waarschuwen?**

**Dachten jullie dat Ik zomaar Mijn Wederkomst zou inluiden zonder jullie voor te bereiden en de zielen zou laten omkomen?**

**Diegenen onder jullie, die Mijn Tweede Komst hekelen en toch beweren Mijn belofte aan de mensheid te begrijpen, schaam jullie!**

**Jullie gebrek aan nederigheid heeft tot gevolg dat jullie niet gereinigd kunnen worden door de Heilige Geest.**

Jullie moeten Mij vragen om deze gave van onderscheidingsvermogen anders lopen jullie van Mij heen.

**Jullie hebben Mij in de steek gelaten. Jullie brengen Mij uit frustratie aan het huilen, want jullie zijn Mijn dienaren die de verantwoordelijkheid gekregen hebben om de zielen te redden, wat jullie dienstwerk is.**

Nu Ik jullie vanuit de Hemel toeroep, smee Ik jullie om gehoor te geven aan Mijn oproep.

**Ik heb veel uitverkoren zielen, die met Mij samenwerken, om Mij de zielen te brengen waar Ik naar dorst.**

Het is jullie plicht om op te staan uit jullie sluimering en alert te zijn op Mijn roep.

Enkel diegenen onder jullie die oprecht van Mij houden, zullen Mijn stem herkennen.

**Zoals een kind zijn eigen moeder zal herkennen, zo moeten jullie, Mijn geliefde dienaren, Mij als een kind roepen om te vragen om de geruststelling dat Ik het ben, jullie geliefde Jezus, die jullie wenkt om Mijn hand aan te nemen.**

Ik zal jullie de weg wijzen doorheen een warboel van doornen, waar jullie overheen zullen moeten stappen, om de poorten van Mijn Nieuw Paradijs te bereiken.

**Heb Ik jullie niet gezegd dat Ik zou weerkeren? Om de levenden en de doden te oordelen?**

**Wel, Ik zal spoedig komen en Ik heb jullie nodig om Mij te helpen al Gods kinderen eendrachtig samen te brengen.**

Zeer weinigen herkennen Mij tegenwoordig door de sluier van bedrog die neergekomen is over de wereld. Velen geloven niet in God de Vader.

Weinigen aanvaardden dat Ik, Jezus Christus, Zijn enige Zoon, stierf om hen te redden. **Nochtans zijn ze wel bereid om in valse goden, die niet bestaan, te geloven en deze te verafgoden.**

Hoe ween Ik uit vreselijk verdriet wanneer Ik jongeren zie lachen zodra Mijn naam genoemd wordt en wanneer zij anderen bespotten die openlijk erkennen dat Ik besta.

**Hoe onderga Ik de pijn van Mijn kruisiging wanneer Ik zie dat diegenen, die beweren Christenen te zijn, weigeren om Mijn Leer openlijk te verkondigen uit angst belachelijk gemaakt te worden.**

De wereld werd misleid door de koning van de leugens. Enkel Ik kan nu nog hoop brengen en Gods kinderen behoeden voor het vreselijke noodlot, waarbij plannen gesmeed worden om in elke natie terreur te zaaien door de troepen van de machtige wereldgroeperingen, waaronder **deze die onder toezicht staan van de Valse Profeet en de Antichrist.**

Al Mijn waarschuwingen – aan Mijn eindtijdprofeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven – zullen uitkomen.

Vergeet, tot dit gebeurt, nooit dat jullie trouw Mij, jullie Redder, Jezus Christus, toebehoort.

**Zonder Mijn liefde en leiding zullen jullie het onmogelijk vinden om het schip, dat Mijn heilige Kerk op aarde is, te sturen.**

Word wakker! Wijs de profeten van God niet af!

**Velen nu beweren in Mijn naam te komen, zoals in de Schriften voorzgd, maar bieden niet het geestelijk voedsel dat enkel van Mij kan komen.**

Velen komen nu tevoorschijn waardoor Mijn voornaamste publieke stem aan de wereld, vervat in deze boodschappen, afgewezen zal worden in deze tijd, de eindtijd.

Gebed is jullie weg terug naar Mijn armen.

Bid, bid, bid om de genade om jullie ogen te openen zodat jullie Mij herkennen vooraleer het te laat is.

Ik heb jullie hulp, liefde en trouw nodig.

Denk eraan dat het vanwege Mij was dat jullie je Heilige Geloften aflegden.  
Wijs Mij niet af nu Ik jullie oproep!

**Omhels Mij en sta Mij toe jullie te leiden zodat jullie Mijn Restkerk  
kunnen aanvoeren en de zielen behouden.**

Ik schenk jullie Mijn bijzondere zegen en verwacht dat jullie op Mijn oproep  
reageren als volgt, door dit **kruistochtgebed (49) 'Belofte van trouw voor  
de christelijke geestelijkheid'**

***O Jezus, ik ben Uw nederige dienaar.  
Ik beloof U mijn liefde en trouw.***

***Ik smEEK U mij een teken te geven van Uw roepen.  
Help mij om mijn ogen te openen en Uw belofte te zien.***

***Zegen mij met de genade van de Heilige Geest  
opdat ik niet misleid zal worden  
door diegenen die beweren in Uw naam te komen  
maar die niet de waarheid spreken.***

***Toon mij de waarheid.  
Laat mij Uw liefde voelen  
zodat ik Uw Allerheiligste Wil kan volbrengen.***

***Ik vraag U met een nederig hart om mij de manier te tonen  
waarop ik U kan helpen om de zielen van de mensheid te redden.  
Amen.***

Negeer Mijn oproep niet! Wijs Mij niet af wanneer Ik opnieuw kom!

**Deze keer kom Ik niet alleen om nogmaals de mensheid te redden maar  
ook om de Goddelijke Wil van Mijn geliefde Vader, God de Allerhoogste,  
te volbrengen.**

Ga heen in vrede!

Jullie geliefde Jezus

# **De hele mensheid zal een vrije wil bezitten tot hun wil zich verenigt met de Goddelijke Wil van de Vader**

*Woensdag 25 april 2012 15.50u*

Mijn zeer geliefde dochter, veel zielen erkennen Mij niet omdat zij dat gewoonweg niet willen.

Zij weten wie Ik ben.

**Zij weten dat zij uit het niets geschapen zijn door God de Vader. Toch kiezen zij ervoor om God te negeren.**

Zij gebruiken Mijn naam vele, vele malen op de meest ongedwongen manier en Mijn naam ligt vevat in de vloeken die uitgebraakt worden door diegenen die door demonen bezeten zijn.

Het is pas wanneer de mensen door een tragedie getroffen worden dat ze halt houden en denken aan de dood en aan een eventueel toekomstig leven waarvan zij menen dat het in het verschiet kan liggen.

**Dat is de reden waarom Ik deze zielen soms straf, uit Mijn barmhartigheid, om hen tot bezinning te brengen waardoor Ik hen kan redden.**

Door het lijden zullen al deze materiële aantrekkelijkheden, door de zinnen nagejaagd, betekenisloos worden en gezien voor wat ze zijn. **Vergankelijke nieuwigheden die binnen de kortste keren zullen verdwijnen.**

**Veel zielen, die op deze wereld geboren worden, zijn gestuurd vanuit de Hemel. Zij verkiezen het lijden, met inbegrip van de geaborteerde kinderen, als een middel om te streven naar de redding van de zondaars.**

Het Goddelijk Koninkrijk is voor het menselijk verstand moeilijk te bevatten want geen mens is met dit geschenk gezegend.

Toen de gevallen engelen rebelleerden tegen Mijn Vader, heeft Hij – Mijn

Vader – nooit het recht van Zijn kinderen op hun vrije wil verbeurdverklaard want Hij zal nooit het geschenk wegnemen dat Hij aan de mensheid schonk.

De hele mensheid zal een vrije wil bezitten tot hun wil zich verenigt met de Goddelijk Wil van de Vader.

Satan maakt misbruik van de vrije wil. **Wat hij niet kan bestrijden is, wanneer uitverkoren zielen hun eigen vrije wil opgeven en deze aan God opofferen.**

**Door het brengen van dit offer, door de aanvaarding van het lijden, wordt de invloed van Satan verzwakt.**

Dan kunnen zondaars gered worden, ook als ze niet tot inkeer gekomen zijn. Dat is het wonder van het lijden.

Jullie geliefde Jezus

**Diegenen die Mij trouw zijn, zullen zonder te lijden, in een oogwenk, opgenomen worden in de Nieuwe Hemel en Aarde**

*Donderdag 26 april 2012 20.30u*

Mijn zeer geliefde dochter, opnieuw moet Ik al Gods kinderen zeggen zich niet ongerust of bang te voelen voor de komende gebeurtenissen.

De hele mensheid zal spoedig getuige zijn van Mijn barmhartigheid en velen zullen, hoewel berouwvol over hun zonden, Mij toch niet vrezen.

In plaats daarvan zal hun ziel overspoeld worden door Mijn goddelijke liefde.

De periode van het Nieuw Tijdperk van Vrede brengt immense vreugde en opwinding voor diegenen die Mij hand van barmhartigheid erkennen.

Elke zondaar is uitgenodigd tot het eeuwig leven en mag niet weglopen doordat hij in de war is.

**Mijn Tijdperk van Vrede zal een nieuwe aarde zijn waar twaalf naties zullen regeren onder Mijn leiding.**

**Julie zullen leven in vrede, liefde en harmonie. De natuurlijke omgeving die jullie vandaag op de aarde aantreffen, zal in het niet vallen vergeleken met de wereld die in het verschiet ligt.**

**Voor diegenen die bezorgd en bang zijn voor hun familie of dierbaren – breng hen mee naar Mijn schitterend Nieuw Paradijs.**

Bid voor hen en Ik zal hen bijzondere genaden schenken waardoor zij de gave zullen krijgen Mijn liefde te herkennen.

Dit is de grootste wens van Mijn Vader: de bewondering, de vreugde en de liefde doorheen elk van Zijn dierbare kinderen te zien schijnen zodra Hij het Nieuw Paradijs ontsluit.

**Julie zullen herenigd worden met jullie dierbaren die stierven in een staat van genade en die uit de dood zullen opgewekt worden.**

Waarom zouden jullie niet geloven in een dergelijk geschenk? Zodra jullie vertrouwen op Mijn belofte om terug te komen, zullen jullie vrede ervaren. **Alles wat Ik vraag is dat jullie je door middel van gebed voorbereiden. Wanneer jullie bidden om genade en bidden voor de anderen, zal alles goed komen.**

Mijn barmhartigheid is zo groot dat weinigen zullen nalaten Mijn goddelijke belofte – om al Gods kinderen te verzamelen en hen thuis te brengen, weg uit de wurggreep van Satan en zijn demonen – te erkennen.

**De waarheid over Mijn Koninkrijk zal zelfs gezien worden door atheïsten, die geschokt zullen zijn. Nochtans zal hun ongeloof in de meeste gevallen omslaan in nederige liefde en aanvaarding.**

Hoewel er veel moeilijke momenten in het vooruitzicht liggen, zal geen

daarvan zo zwaar zijn dat jullie deze niet kunnen overwinnen door jullie liefde en devotie voor Mij, jullie Jezus.

**A.u.b., sta niet toe dat angst de aanvaarding – met vreugde – van het geschenk van Mijn Nieuw Paradijs in de weg staat.**

Diegenen die Mij trouw zijn, zullen zonder te lijden, in een oogwenk, opgenomen worden in de Nieuwe Hemel en Aarde.

Wat jullie zou moeten verontrusten, zijn de verharde zondaars die Mij niet zullen vragen om hen te vergeven, die Mijn hand zullen weigeren en die, in plaats daarvan, zullen vasthouden aan hun verdorven wegen.

Zij hebben jullie gebeden nodig.

Bid intens voor de redding van hun ziel!

Jullie geliefde Jezus

**God de Vader: Als Vader van de hele mensheid ben Ik klaar om Mijn Zoon te sturen om Zijn rechtmatige troon terug op te eisen**

*Zaterdag 28 april 2012 15.40u*

Mijn dochter, deze maanden waren zwaar, niet alleen voor jou maar voor al Mijn geliefde kinderen.

Ik ben de Vader van de Schepping en van de Liefde, met een diepe hartstocht voor elk kind van Mij, ongeacht hoe zij Mij beledigen.

**Het vereist zoveel voorbereiding om de zielen te helpen zich op te maken voor de komst van Mijn geliefde Zoon, Jezus Christus.**

Een groot deel van de mensheid lijdt op het moment door vervolging. Deze vervolging omvat niet enkel armoede en gebrek aan geld maar ook



geestelijke honger.

**Als Vader van de hele mensheid ben Ik klaar om Mijn Zoon terug te sturen om Zijn rechtmatige troon terug op te eisen.**

**Alleen Ik ken dit moment. Niet eens Mijn Zoon is op de hoogte van de datum.**

**Ik kan jullie vertellen dat het spoedig zal zijn en dat het grootste deel van deze generatie – die op de huidige dag in de wereld leven – op de dag van de Wederkomst van Mijn Zoon, in grote heerlijkheid, nog zullen leven.**

Ik tref nu voorbereidingen om al Mijn kinderen te verzamelen aangezien Ik hen weghaal uit de vreselijke afgrond van het lijden dat zij in de wildernis hebben moeten doorstaan.

Deze wildernis werd gecreëerd door de hand van Lucifer en al zijn gevallen engelen die, sinds de val van Adam en Eva, de aarde hebben omzworven.

Tegenwoordig vinden veel van Mijn kinderen het onmogelijk om in Mij, God, hun Schepper en Vader, te geloven.

**Ik heb Mijn kinderen gezegend met intelligentie en met een onafhankelijke vrije wil waardoor zij kunnen kiezen op welke manier zij beslissen hun leven te leiden.**

**Om hen naar Mijn Koninkrijk te leiden, gaf Ik hen de Tien Geboden die in steen zijn vastgelegd.**

Deze zijn nooit veranderd, toch denken Mijn kinderen dat zij slimmer waren dan ze zijn en riepen nieuwe betekenissen in het leven, die onaanvaardbaar zijn voor Mij.

Deze tijd, op het einde van de heerschappij van al de verdreven demonen die de aarde overspoelen, is bijna ten einde.

**Ik roep al Mijn kinderen op om te luisteren. Jullie tijd op de aarde, zoals jullie deze kennen, loopt ten einde.**

**Maar er is een nieuwe aarde, een Nieuw Paradijs dat op jullie wacht.**

Het zal alles wat jullie je ooit zouden kunnen voorstellen, overtreffen en het werd reeds geruime tijd met liefde voorbereid voor elke afzonderlijke man, vrouw en kind.

Uiteindelijk zal Ik heel Mijn dierbare familie verenigen en we zullen allemaal voor eeuwig leven in harmonie, vrede, liefde en vreugde.

Voor diegenen die weigeren het Nieuw Paradijs binnen te gaan: Ik zal alles doen wat in Mijn macht ligt om te beletten dat jullie de rug keren naar het erfdeel dat jullie rechtmatig toekomt.

Door de gave van jullie vrije wil, die Ik jullie nooit zal afnemen, is de keuze aan jullie.

Al wat nodig is, is een wending van jullie hoofd en het openen van jullie hart.

Dan moeten jullie je in Mijn armen werpen zodat Ik jullie thuis kan brengen.

Dat is Mijn liefste en meest dierbare wens, om al Mijn gekoesterde kinderen mee naar huis te nemen, naar de rechtmatige plaats waar zij thuishoren.

Jullie liefhebbende Vader  
God de Allerhoogste

**H. Maagd Maria: Mijn kind, er zal geen dood zijn voor diegenen die Mijn Zoon liefhebben**

*Zondag 29 april 2012 10.00u*

Mijn kind, je mag nooit denken dat, door de verlatenheid van deze roeping, de bekering niet plaatsvindt.

Jouw missie, door Mijn eeuwige Vader bekrachtigd, bestaat erin om de waarheid over de Tweede Komst van Mijn Zoon onder al Gods kinderen te verspreiden.

Het is belangrijk dat aan die kinderen, die geen tijd doorbrengen ter ere van en met devotie tot Mijn Zoon, verteld wordt wat er gaat komen.

Al Gods kinderen moeten opgenomen worden in elk van jouw gebeden want Hij, Mijn Vader, houdt van iedereen.

Zelfs diegenen die hun hart naar Mijn Vader toe verhard hebben en die Mijn Zoon niet willen erkennen, moeten eeuwig leven krijgen.

Wanneer het geschenk van de Waarschuwing plaatsvindt, zullen veel zondaars verlicht worden en zij zullen zich tot Mijn Zoon wenden, smekend om Zijn barmhartigheid.

Pas dan zal de mensheid willen luisteren naar de belangrijke boodschappen die, via jou, door Mijn Zoon gegeven worden.

**Zodra zij de waarheid – dat de tijd van Zijn nieuwe heerschappij een aanvang gaat nemen – beseffen, zullen zij Zijn heilig woord verslinden.**

**Veel van Gods kinderen zijn verward over het bestaan van de Hemel en de aarde. Velen zijn te bang om over het leven na de dood na te denken.**

**Mijn kind, er zal geen dood zijn voor diegenen die Mijn Zoon liefhebben.**

In plaats daarvan zullen zij opgenomen worden in het Nieuw Tijdperk van Vrede en het Paradijs dat door Mijn Vader aan al Zijn kinderen beloofd werd.

Jullie moeten bidden dat al de dolende en verdwaalde zielen hun weg terug vinden naar de liefdevolle armen van Mijn dierbare Zoon anders zullen zij niet geschikt zijn om de poorten van het Nieuwe Paradijs binnen te treden.

Jullie geliefde Moeder  
Moeder van de Verlossing

# **Het eerste geheim in het Boek der Waarheid openbaart een samenzwering tegen de Kerk door vrijmetselaarsgroeperingen**

*Zondag 29 april 2012 15.33u*

Mijn zeer geliefde dochter, jij hebt een gave ontvangen die velen uit angst zouden afwijzen.

Door de genaden die jou verleend werden, de sterkte die jou geschonken werd en het vuur van de Heilige Geest, ben je volledig uitgerust om de profetieën te verkondigen die zolang geleden aan de wereld beloofd werden.

**De profetie, die aan Daniël gegeven werd toen hem gezegd werd om het Boek der Waarheid te verzegelen tot aan de eindtijd, wanneer de inhoud geopenbaard zou worden, is nu aanstaande.**

**De openbaringen die ook aan Johannes, de evangelist, gegeven werden, werden hem slechts gedeeltelijk gegeven, maar sommige geheimen werden hem getoond in de Boekrol met de zeven zegels.**

Er werd hem niet de bevoegdheid verleend om de inhoud ervan bekend te maken. In plaats daarvan werd hem opgedragen de Boekrol naast zich neer te leggen en deze op te eten zodat de zegels niet verbroken noch de inhoud geopenbaard konden worden tot aan dit tijdperk. **Bij het doorslikken van de rollen werd aan de mensheid een aanwijzing gegeven.**

**Bitter om te eten: de waarheid veroorzaakt angst.**

Het kan bovendien diegenen beledigen die beweren heel Gods plan voor de mensheid te kennen. De waarheid, de krachtige liefde die God bezit voor elke afzonderlijke persoon op deze aarde, is echter zoet voor diegenen die de waarheid erkennen.

**De waarheid die enkel Ik, Jezus Christus kan openbaren: de geheimen die aan Johannes, de evangelist, gegeven werden. De zoete waarheid zal door diegenen, die de Leer van God navolgen, met liefde verwelkomd worden.**

**Dit kan angst veroorzaken maar Gods macht zal al het kwaad en alle vervolging overwinnen, want Hij kan alles.**

**Het eerste geheim ligt in het feit dat er plannen gesmeed werden tegen God en al Zijn werken door vrijmetselaarsgroeperingen die in de Middeleeuwen opgericht werden.**

Hun trouw gaat uit naar de Boze. Hij, Satan, is hun god en **zij zijn er trots op hem eer te betonen door middel van zwarte missen.**

**Dan is er nog de Heilige Stoel, die door deze groepering sinds 1967 onder vuur werd genomen.**

Geleidelijk aan zijn zij in Mijn Kerk geïnfiltreerd, niet enkel in het Vaticaan, maar ook in de gelederen daarbuiten, in elk land.

Hun opzettelijke bezoedeling van Mijn kerk heeft geleid tot verdorven gruweldaden, toegebracht aan onschuldige slachtoffers.

Hun liefde voor geld en macht is nog niets vergeleken met de misselijkmakende toewijding die zij betonen aan de koning van de leugens, Satan zelf. Hij wordt openlijk aanbeden in groepsverband en in het geheim. Priesters en andere geheiligde dienaren – waaronder bisschoppen en kardinalen – **hebben zich in bepaalde kringen bij deze groepering aangesloten.**

De verdorven daden waaraan zij deelnemen zijn te ernstig om aan jullie bekend te maken, maar weet dat zij de Boze mensenoffers aanbieden in Kerken die opgericht werden om de Heilige Eucharistie met de Heilige Mis op te dragen.

Deze groepering, die zo zorgvuldig hun werkelijke activiteiten verbergen voor de ware en heilige priesters, heilige bisschoppen, heilige kardinalen en andere gewijde dienaren, pleegt walgelijke daden.

Zij haten God met een hevigheid die jullie zou schokken. De bevoegdheden, die hen door Satan gegeven worden, hebben ertoe geleid dat hun verdorvenheid, hebzucht, begeerte en seksuele afwijkingen in alle landen door hun volgelingen toegejuicht worden.

Zij begroeten elkaar met heimelijke signalen, bedoeld om de verbondenheid met elkaar te laten blijken.

Eén ding is zeker. Er zal een einde komen aan hun goddeloze daden en zij zullen nog maar weinig tijd over hebben – tenzij ze zich tijdens de Waarschuwing tot Mij wenden – voordat zij in de poel van vuur geworpen worden, waar zij in eeuwigheid een verschrikkelijke vervolging zullen ondergaan.

**Zij hebben de geloofsafval, die overal ter wereld bestaat, gecreëerd en aangewakkerd.**

Zij verwezenlijkten dit door Mijn Kerk te infiltreren.

Jullie geliefde Jezus  
Het Lam Gods

**Ik wend Mij tot jullie allen die Mij niet kennen**

*Maandag 30 april 2012 17.45u*

Mijn liefste beminde dochter, **Ik moet uitleg geven aan die mensen die in God geloven maar die niet naar de Kerk gaan of bidden.**

Velen weten niet hoe ze moeten bidden. Een beetje zoals jij, Mijn dochter, het moeilijk vindt.

**Bidden betekent vragen.**

**Bidden betekent met elkaar in contact treden.**

**Bidden betekent liefde tonen en danken.**

Veel mensen, met goede bedoelingen en een edelmoedig hart, weten tegenwoordig niet meer hoe ze moeten bidden. Sommigen zullen het onaangenaam vinden en er zich ongemakkelijk bij voelen.

Anderen zullen het gevoel hebben dat hun gebeden niet zullen meetellen.

O, hoe bemin Ik deze bijzondere zielen. Zo ver verwijderd, en toch, hoe hunker Ik ernaar om hen Mijn diepe liefde te tonen.

Ik wend Mij tot jullie allen die Mij niet kennen. Het is niet nodig om Mij te vrezen. Het enige wat jullie moeten doen, is Mij te vragen om jullie aan te nemen en jullie troost te bieden.

Laat Mij Mijn liefde bewijzen! Spreek tot Mij in jullie eigen, eenvoudige woorden! Niets zal Mij shockeren!

Vertrouw Mij jullie beslommeringen toe aangezien Ik jullie hart tot rust zal brengen. Laat Mij jullie helpen om ware vrede te voelen. Vraag Mij een oplossing te vinden voor jullie zorgen. Ik zal jullie de waarheid tonen zodat jullie beslommeringen niet meer zo erg lijken.

Hoe zullen jullie weten dat Ik jullie hoor? Hoe zullen jullie er zeker van kunnen zijn dat Ik op jullie zal reageren?

Ga gewoon rustig zitten en vraag Mij jullie te helpen bij dit gebed. Het gebed om jullie te helpen je hart voor Mij te openen en om Mijn hulp te vragen.

**Kruisochtgebed (50) 'Jezus, help mij om te weten wie U bent'**

***O lieve Jezus, help mij om te weten wie U bent.  
Vergeef mij dat ik niet eerder met U gesproken heb.***

***Help mij in dit leven vrede te vinden  
en help dat mij de waarheid over het eeuwig leven getoond wordt.***

***Breng mijn hart tot rust.***

***Verlicht mijn zorgen.***

***Geef mij vrede.***

***Open nu mijn hart zodat U mijn ziel kunt vullen met Uw liefde. Amen.***

Velen onder jullie zullen er op dit moment niet toe komen om tot Mij te naderen. Maar dat is ok.

In tijden van tegenspoed, verwarring en angst zullen jullie dat wel doen.

Ik zal elke dag naast jullie staan, ook al beseffen jullie dat nog niet.

**Maar zeer spoedig zullen jullie Mij zien en zullen jullie de waarheid kennen over Mijn belofte, om jullie in lichaam, ziel en geest het eeuwig leven te verlenen.**

Ik wacht op jullie roep. Dan kan Ik jullie, wanneer de tijd rijp is, naar de poorten van het Nieuw Tijdperk van Vrede en Mijn Nieuw Paradijs op aarde brengen.

Jullie vriend

Jullie geliefde Jezus