

God de Vader: Ik, jullie geliefde Vader, heb de dag van de Waarschuwing uiteindelijk vastgelegd. Enkel Ik ken deze datum.

Maandag 1 april 2013 17.22u

Mijn liefste dochter, de offers die door Mij, jullie geliefde Vader, namens de mensheid gebracht worden, lopen ten einde.

Omwille van Mijn zuivere liefde voor Mijn kinderen, werd alles in het werk gesteld om hen te behoeden voor het kwaad van de zonde. De beslissende strijd om al Mijn kinderen, van elke geloofsovertuiging en elk ras, te redden, bevindt zich nu – in deze tijden – in de eindfase.

Wie van jullie zal voor de waarheid opkomen, nadat deze jullie reeds zolang gegeven werd? Wie onder jullie zal Mijn heilig Woord aanvaarden, als dat jullie vandaag de dag in Mijn Boek der Waarheid aangeboden wordt? Diegenen onder jullie, die tegen Mijn profeet schreeuwen, zullen tot zwijgen gebracht worden, zodat Mijn kinderen in staat zullen zijn om de lieflijke stem van Mijn geliefde Zoon te horen, aangezien deze de zielen naar het veilig toevluchtsoord trekt om hen voor te bereiden op het Nieuw Paradijs op aarde.

Ik roep al Mijn kinderen op – de sterken, de zwakkeren, de kwetsbaren, de onwetenden en diegenen, vol hoogmoed, die denken dat zij de waarheid over de profetieën, die in de loop der eeuwen door Mij beloofd werd, kennen – om gehoor te geven aan deze oproep vanuit Mijn hemels Koninkrijk.

Ik, jullie geliefde Vader, heb de dag van de Waarschuwing uiteindelijk vastgelegd. Enkel Ik ken deze datum. Enkel Ik ken de datum van de Grote Dag waarop Mijn Zoon zal terugkeren om het Koninkrijk, dat Ik Hem beloofde, op te eisen.

De dag van de Waarschuwing, die jullie als een groot geschenk gegeven wordt, zal de mensheid in twee verdelen. De eerste helft zal de grootse barmhartigheid van Mijn Zoon aannemen. De andere helft zal zich verbergen en weglopen. Zij zullen geloven dat zij de kracht zullen hebben om Gods ingrijpen, om hen te redden, te weerstaan. Wat zij niet weten, is dat Ik hen tot op de laatste dag achterna zal zitten om hen te behoeden voor de definitieve

verschrikking, van waaruit geen terugkeer mogelijk is.

Mijn kinderen, vrees Mij niet! Het is door Mijn liefde voor jullie dat Ik de laatste vervolging toegestaan heb, waarbij het kwaad zich op een nooit eerder geziene wijze bekend zal maken.

Alle Christelijke Kerken zullen naar de geest neergehaald worden. Sommige zullen gesloopt worden. De Katholieke Kerk zal, meer dan alle andere, het meest te lijden hebben daar deze nu van binnenuit, vanuit haar kern, besmet zal worden.

Deze kwaal zal kwaadaardig zijn, maar de Kerk die door Mijn Zoon op aarde gesticht werd, zal dit kwaad overleven, al zal een groot deel ervan zich buiten Rome bevinden omdat de Stoel van Petrus ontheilgd werd.

Richt jullie op, jullie allen die trouw zweren aan Mijn Zoon! Blijf samen en bid dat deze plaag die zielen, die hun leven aan Mijn Zoon gewijd hebben, niet zal verslinden! O Hoe zullen zij bekoord worden door de nieuwe wetten, waarvan zij zullen geloven dat deze door middel van de Stoel van Petrus door de Hemel ingegeven zijn. Hoe zal hun hart kreunen van verdriet wanneer de wanorde uitbreekt. Hoe zullen zij wenen wanneer die gewijde dienaren met honderdduizenden geëxcommuniceerd zullen worden. Dan pas zullen zij hun armen uitsteken en beroep doen op Mijn Zoon om hen te leiden.

Mijn godheid zal zich over de wereld uitstrekken en al Mijn kinderen in het Koninkrijk van Mijn Zoon bijeenbrengen. Jullie moeten deze oproep afwachten en die geschenken, die jullie gegeven worden als de wapens die jullie nodig hebben om te strijden tegen de verdorvenheid die de aarde in duisternis hult, met een dankbaar hart aanvaarden.

De zachtmoedigen en nederigen van hart – die van Mij, hun Vader, houden – en diegenen die de goddelijkheid erkennen van Mijn eniggeboren Zoon, Jezus Christus, zullen eerst verzameld worden. Zij, van wie de namen in het Boek der Levenden staan, zullen geroepen worden en zullen, samen met de heiligen, als leiders regeren te midden van de twaalf stammen van Israël.

Diegenen onder jullie met een lauwe ziel, zullen dan verlicht worden en jullie last zal zwaarder zijn. Het zal door jullie gebeden zijn, dat de anderen – diegenen die zich voor Mij verbergen – onder het dak van Mijn bescherming

gebracht zullen worden.

Het Beest, dat voor Mij ineenkrimpt, zal de ziel van die kinderen van Mij niet zo gemakkelijk veroveren. Door Mij zal elke daad van barmhartigheid, elk wonder en elke tussenkomst ter wille van Mijn kinderen verleend worden.

Diegenen die tegenover Mij en Mijn kinderen staan, zullen een verschrikkelijke kastijding ondergaan. Hoewel Ik van al Mijn kinderen houd, zal Ik niet aarzelen om diegenen onder hen tegen te houden, die – als Ik het hen toestond – Mijn Koninkrijk, dat Ik met heel Mijn familie zal vullen, zouden weghalen.

Wees op jullie hoede voor Mijn toorn! Want niettegenstaande deze in bedwang gehouden wordt en Mijn geduld groot is, zal Ik op de aarde een grote rampspoed neerwerpen, zelfs als dat voor een groot deel ervan de verwoesting betekent. Zoals een ziekte die het menselijk lichaam verteert, zo zullen ook de verdorven daden van de mens tegen hun broeder, de gezonde cellen vernietigen. Als deze ziekte niet tegengehouden wordt, en als Ik het zieke vlees er niet uitsnijd en wegwerp, kan Ik het lichaam niet terug gezond maken.

Enkel het ongeschonden, gezonde Lichaam van de Kerk van Mijn Zoon op aarde zal tot de deur van Mijn Nieuw Koninkrijk op aarde kunnen komen. Diegenen die zich van de bekoring - om Mijn Zoon af te wijzen - verwijderd hebben, zal het gemakkelijker vallen waardig gemaakt te worden om, in vereniging met Mijn Zoon, zich tot één Lichaam samen te voegen. Aan hen zal eeuwig leven geschonken worden en de pijn zal niet meer bestaan.

Jullie geliefde Vader
God de Allerhoogste

Ik wens meer dan 7 miljard van Gods kinderen eindelijk thuis te brengen, naar hun Eeuwig Paradijs

Dinsdag 2 april 2013 15.30u

Mijn zeer geliefde dochter, de druk die op Mijn volgelingen uitgeoefend

wordt, om deze heilige boodschappen te verwerpen, zal toenemen. Veel misleide volgelingen van Mij zullen weigeren om deze boodschappen te erkennen als van Mij komend. Welgemeend in hun bedoelingen, zullen ze tot het uiterste gaan om mensen van Mij af te keren, in de overtuiging dat zij over Mijn Kerk waken.

Ik Ben de Kerk en zolang Mijn heilige dienaren Mijn onderrichtingen, Mijn Leer, Mijn Sacramenten en Mijn allerheiligste Eucharistie beschermen, zijn wij gelijkgesteld. Diegenen, met inbegrip van de leiders binnen Mijn Kerk, die deze wetten veranderen, maken geen deel uit van Mijn Kerk. Deze veranderingen werden nog niet voorgesteld en zodra dat gebeurt, zal er veel ellende komen.

Tot diegenen onder jullie, die in twijfel verkeren: wijs Mij a.u.b. niet af! Terwijl jullie Mij op de ene manier omhelzen, brengen jullie daarnaast tranen in Mijn ogen. Jullie kunnen Mij nu niet zien, maar spoedig zullen jullie Mijn aanwezigheid voelen.

Ik roep jullie allemaal op om jullie nu voor te bereiden op de grootse schitterende toekomst die Ik voor jullie klaar heb staan. De Hemel verheugt zich omdat de Heilige Geest weldra zal neerdalen en jullie hart zal doordringen van liefde en erkenning. Er zullen zoveel zielen gered worden, zo groot is Mijn liefde. Ik zal nooit opgeven. **Jullie zullen in Mijn naam lijden, maar dat zal vergeten zijn zodra jullie aan de poorten van Mijn Nieuw Koninkrijk staan.** Jullie zullen allemaal als één heilige familie samenkomen.

Ik spreek over diegenen die aan Mij verloren gaan, **maar Ik heb alleszins de intentie om aan zoveel mogelijk van hen Mijn barmhartigheid te verlenen.** Kom tot Mij en laat Mij jullie verzekeren van de omvang van Mijn onvoorwaardelijke liefde en mededogen voor ieder van jullie! Diegenen die Mij afwijzen, en in sommige gevallen Mij verafschuwen, zullen in Mijn armen gehuld worden terwijl Ik hun arm hart sus en hun ziel verlicht. Ik zal hun enige hoop worden wanneer zij eindelijk beseffen dat het duistere pad, dat zij gekozen hebben, niets anders dan ellende en angst biedt.

Ik zal Mijn stralen van goddelijkheid vol barmhartigheid over de hele wereld uitstorten, en spoedig zal Ik heel de mensheid louteren zodat zij vlug naar Mijn Koninkrijk gebracht kunnen worden. **Mijn tijd is bijna daar, want Ik wacht op de dag dat Mijn Vader Mij de sleutels van Mijn Koninkrijk**

overhandigt.

Als het laatste Verbond volbracht is, wens Ik meer dan 7 miljard van Gods kinderen eindelijk thuis te brengen, naar hun Nieuw Paradijs. Dat is jullie uiteindelijk erfdeel, dat jullie beloofd werd. Verwerp het niet, want het leed dat jullie jezelf berokkenen, moet gevreesd worden en als jullie Mij de rug zouden toekeren, zal er een tijd komen dat Ik niets meer kan doen om jullie te redden.

Jullie Jezus

Op de laatste dag zal Ik terugkomen. Maar daarvoor zal Ik de aarde niet bewandelen.

Woensdag 3 april 2013 18.00u

Mijn zeer geliefde dochter, de kracht van Mijn stem, doorheen deze boodschappen, heeft in slechts twee jaar tijd zoveel naties bereikt, dat nu miljoenen zielen zullen helpen om de ziel van hun broeders en zusters te redden.

Het Woord van God zal, aangewakkerd door deze oproep van de Hemel, wereldwijd verspreid worden door al jullie zonen, dochters, broeders en zusters. De snelheid van deze missie, die de wereld stormenderhand veroverd heeft, wordt gevoed door de kracht van de Heilige Geest.

Zoveel talen, zoveel naties, zoveel zielen hebben Mijn hand van barmhartigheid gegrepen en volgen Mij nu terwijl Ik hen naar het eeuwig leven voer.

Mijn Vader beloofde de wereld het Boek der Waarheid voor de eindtijd. Hij vervult altijd Zijn belofte. Geen mens kan de inhoud van het Boek der Waarheid kennen, want het was niet aan jullie om dat te weten. De inhoud ervan werd enkel aan de profeet Daniël gegeven, maar er werd hem door Mijn Vader opgedragen om de geheimen ervan niet prijs te geven.

Nu, Mijn dochter, wordt de inhoud ervan aan jou, als de eindtijdprofeet,

gegeven en naar het Woord van God zal deze veel vrucht dragen. **Het Boek der Waarheid wordt aan de wereld gegeven om het menselijk ras te redden van een gewisse dood. Het is een levensreddend geschenk voor de ziel. Het brengt buitengewone genaden met zich mee. Het brengt jullie de waarheid, niet alleen om jullie te herinneren aan Mijn Leer, maar ook om jullie voor te bereiden op de aanvallen op Mijn Kerk, die zullen leiden tot het verderf van de zielen.**

Het Boek der Waarheid zal bovendien aan jullie, Mijn geliefde volgelingen, het plan van Mijn Vader openbaren om jullie te helpen de gepaste voorbereidingen te treffen die nodig zijn om het Nieuw en Glorieus Paradijs op aarde te betreden. Zonder het Boek der Waarheid zouden jullie, Mijn leerlingen, als lammeren zijn die naar de slachtbank geleid worden, want jullie moeten weten dat jullie geloof in God aangevochten zal worden en er zullen veel pogingen ondernomen worden om elk spoor van Mij, Jezus Christus, van de aardbodem te vegen.

Wanneer de waarheid van God de mensen onthouden wordt, zullen zij een andere richting uit draaien om vertroosting te vinden. Niet één mens op deze aarde kan overleven zonder te geloven in iets dat leven belooft. Jammer genoeg jagen velen valse leerstellingen na die hun zwakte aanspreken. Eigenliefde heeft tot gevolg dat religies en zogenaamde spiritueel verlichtende sekten de hebzucht in het hart van de mensen aanspreken. Zelfvoldoening voert niet naar God of de waarheid. Deze arme zielen waren dan in ellende rond, zonder hoop in hun hart.

De kracht van Mijn Heilige Geest, het gedonder van Mijn stem, de wonderen die Ik zal openbaren en het bewijs van de echtheid van deze boodschappen zullen de ziel van miljoenen overhalen.

Mijn Tegenwoordigheid overdekt de aarde, en dat heeft veel haat opgewekt aangezien Satan de geest van Mijn volgelingen vergiftigt. Ik ben aanwezig in de Tabernakels van de wereld, in Mijn Kerken, in de woorden van alle uitverkoren zieners. Maar in deze boodschappen, Mijn laatste boodschappen aan de mensheid, zal Mijn aanwezigheid tot een wereldwijde bekering leiden.

Jullie mogen Mijn belofte nooit vergeten. Op de laatste dag zal Ik terugkomen. Maar daarvoor zal Ik de aarde niet bewandelen. Ik maan jullie aan te luisteren naar de profetieën. Iedere man die Mij probeert te zijn, of iedere man die

jullie vertelt dat Jezus in een menselijk lichaam op de aarde rondloopt, is een leugenaar.

Mijn tijd zal komen wanneer Ik vanuit de Hemel neerdaal op precies dezelfde manier als Ik opsteeg op Mijn laatste dag op aarde.

Jullie Jezus

Enkel diegenen met het Zegel van de Levende God zullen ontsnappen aan deze vorm van genocide van de ziel

Donderdag 4 april 2013 19.45u

Mijn zeer geliefde dochter, jullie moeten niet luisteren naar diegenen die Mijn boodschappen in twijfel trekken, aanvechten en bespotten. Het is niet nodig Mijn allerheiligste Woord te verdedigen. **Mijn Woord is definitief en geen mens heeft het recht om het in twijfel te trekken. Of jullie aanvaarden Mij, of jullie doen dat niet!**

Terwijl Christenen onderling strijden over deze boodschappen, die zo lang geleden geprofeteerd werden, behandelen zij elkaar als vijanden. Jullie kunnen geen vijand van jullie broeder of zuster zijn en jullie dan Mijn leerling noemen. Terwijl jullie zo druk bezig zijn met onderling te schreeuwen, is de grootste vijand, **Satans legerschaar, de meest kwaadaardige wreedheden aan het plannen die, sinds de Schepping van Adam en Eva, ooit door de mensheid gezien zijn.**

De oorlogen waarover Ik sprak, staan op het punt te beginnen en het plan zal erin bestaan om bevolkingsgroepen uit te roeien. **Jullie zouden kunnen denken dat deze oorlogen zich tussen de ene natie en een andere afspelen, maar dan zouden jullie je vergissen. De wapens zullen maar van één bron afkomstig zijn.**

Mijn arme kinderen van God, hoe weinig weten jullie van de verschrikkelijke daden die op het hoogste niveau door vrijmetselaarssekten tegen Gods kinderen beraamd worden. Jullie zouden je hun verdorvenheid onmogelijk kunnen voorstellen, maar herken deze tekenen. Wanneer jullie banken jullie vrijheid, jullie huizen en jullie vermogen om jullie familie te voeden afnemen,

zal dat slechts één onderdeel van hun plan tegen de mensheid zijn. Jullie zullen slaven worden, maar diegenen die Mij en Mijn Leer aanhangen en die Mij trouw blijven, mogen nooit Mijn barmhartigheid vergeten.

Hoewel deze openbaringen beangstigend kunnen zijn, zijn ze de waarheid. Door voorbereid te zijn op deze daden tegen Gods schepping, zullen jullie door middel van jullie gebeden helpen om veel van het lijden, dat deze boosaardige sekten jullie zullen toebrengen, te verzachten. Terwijl jullie gebeden de impact van dergelijke wreedheden zullen afzwakken, zullen deze – als ze met liefde in jullie hart aan Mij overhandigd worden – gebruikt worden om diegenen te redden die zich aan dergelijke verschrikkelijke daden schuldig maken. En hoewel deze misleide en ijsskoude zielen Mij blijven trotseren door te trachten de bevolkingsgroepen in de wereld uit te roeien, zal Ik proberen hun hart te verlichten opdat zij zullen afzien van deze verschrikkelijke band met Satan. Velen zijn volledig door de Boze bezeten en voor sommigen is er weinig hoop. Enkel een wonder, dat door Mijn barmhartigheid verleend wordt, in vereniging met diegenen die Mij het geschenk van lijden aanbieden, kan hen redden.

Diegenen onder jullie die Mij vervloeken, door hun wrede afwijzing van Mij, zullen Mij om genade smeken zodra deze gebeurtenissen zich voordoen. Wanneer jullie gedwongen worden om te lijden en het teken van het Beest te aanvaarden, of te sterven, zullen jullie om Mij schreeuwen. Jullie zullen dan vechten om het Zegel van de Levende God, dat Ik door Mijn Vader in deze boodschappen aan de wereld geschonken heb, te vinden – maar tegen dan zal het te laat zijn. Enkel diegenen die het Zegel aannemen, het in huis hebben of het op zich dragen, zullen beschermd worden. Enkel diegenen met het Zegel van de Levende God zullen ontsnappen aan deze vorm van genocide van de ziel.

Twijfel geen minuut aan de boodschappen die jullie nu gegeven worden! Aanvaard Mijn goddelijk ingrijpen want Ik wil jullie alleen maar redden. De strijd om zielen is van een zodanige omvang dat als Ik niet tussenbeide zou komen, door Mijn profeten, velen onder jullie partij zouden kiezen voor het Beest en al zijn volgelingen, die zich aan jullie vertonen als wolven in schaapskieren.

Satan is uitermate sluw en zou zijn snode daden nooit tonen voor wat ze zijn. Neen, integendeel, hij zal deze voorstellen als goed zijnde, bezielend en heel

erg in jullie belang. Dat is de val die hij uitzet. Dat is hoe hij goedbedoelende, onschuldige zielen naar zijn hol lokt. De manier waarop Satan zich kenbaar zal maken, doorheen deze arme zielen die hij weet te overhalen, zal door de zonde van hoogmoed zijn. Deze zonde zal, in zijn meest verdorven vorm, te zien zijn bij die hooggeplaatste mensen die uit eigenbelang anderen zullen ombrengen. Onderaan de ladder zal de zonde van hoogmoed onder jullie gezien worden wanneer jullie in Mijn naam over anderen oordelen, kwaad over hen spreken en proberen om zowel hun karakter te verderven als hun reputatie te beschadigen.

Ik vertel jullie deze trieste feiten zodat Ik jullie kan voorbereiden, jullie kan wapenen met Mijn liefdevolle bescherming en opdat Ik kan helpen om zelfs diegenen te redden die de wereld doorkruisen om deze te verslinden.

Jullie Jezus

Niet één van jullie zou ooit het recht gegeven worden om in Mijn naam een ander te veroordelen, want dat is niet mogelijk

Vrijdag 5 april 2013 12.50u

Mijn zeer geliefde dochter, krachtens jouw belofte van gehoorzaamheid aan Mij, mag jij Mijn boodschappen nooit verdedigen. **Noch heb jij het recht om eender welke andere ziener, of zelfuitgeroepen profeet, echt of vals, in Mijn naam af te keuren of te bekritisieren.**

Diegenen die beweren in Mijn naam te spreken, en die deze boodschappen voor de wereld veroordelen, weet dit. **Jullie hebben Mijn toestemming niet – en jullie hebben er ook niet om gevraagd – om iemand die beweert een uitverkoren ziel te zijn, openlijk af te wijzen. Wanneer jullie verklaren dat deze boodschappen onwaar zijn, zeggen jullie dat het leugens zijn. Leugens kunnen alleen maar van Satan komen.** Deze boodschappen, Mijn heilige boodschappen voor de wereld, waarschuwen jullie voor de vreselijke leugens die hij, Satan, verkoopt aan de ziel van al Gods kinderen. Hoe werden jullie misleid om Mij, jullie geliefde Jezus, af te wijzen – die bittere tranen van verdriet weent door de manier waarop Ik afgewezen word.

Diegenen die zeggen dat om het even wie deze boodschappen van de Hemel zou kunnen schrijven, beledigen Mij. Hoe kan iemand de woorden van Mijn lippen schrijven, wanneer deze van Mij komen? Geloven jullie dat zo'n heilige woorden door de hand van een sterveling voortgebracht zouden kunnen worden? Geloven jullie dat om het even welke mens, bevlekt met de zonde, Mijn heilig Woord voort zou kunnen brengen, zonder dat dit door Mijn hemels Koninkrijk onderschept zou worden? Als jullie dat geloven, dan hechten jullie geloof aan de bekwaamheid van de mens om op die manier een weg van bekering uit te kienen. De mens is niets zonder God. Jullie zijn niet waardig om, bij het verkondigen van het Woord van God, met gezag te spreken. Als jullie uit eigen mond, zonder richtlijn van Mij, het Woord van God verkondigen, maken jullie je schuldig aan ernstige dwaling.

Mijn dochter, Ik moet jou, en al die uitverkoren zielen, eraan herinneren dat aan niet één van jullie ooit het recht gegeven zou worden om in Mijn naam een ander te veroordelen, want dat is niet mogelijk.

Ik wend Mij nu tot al die uitverkoren zielen van Mij. Denk aan Mijn belofte aan jullie dat Ik terug zal komen. Weet nu dat dit de allerlaatste missie is, die door de Heilige Drie-eenheid gedicteerd wordt. Niet één van jullie heeft Mijn toestemming om deze, of om het even welke andere missie, te hekelen. Doe dat, en jullie zullen van Mij vervreemden!

O hoe raken de zonden van uitverkoren zielen Mij dieper dan alle andere. Diegenen die Mij zo nabij zijn, en die Mij dan verraden, zijn degenen die Mij het meeste kwetsen. Wanneer zij zich tegen Mij keren, veroorzaken zij vreselijke verdeeldheid en verhinderen zij zielen om de weg naar de eeuwige zaligheid te volgen.

Jullie Jezus

Moeder van God: Jij werd gezonden om de weg voor Zijn Tweede Komst te bereiden

Zaterdag 6 april 2013 16.30u

Mijn kind, hoe eenzaam of moeilijk deze missie ook is, jij moet Mijn Zoon altijd blijven gehoorzamen. Jij moet elk verzoek dat aan jou gedaan wordt,

eerbiedigen. Jij moet gehoor geven aan elke taak die van jou verwacht wordt, zelfs als dat betekent dat jij je de woede van anderen op de hals zult halen.

Elk van Gods zieners, aan wie Ik verscheen, leden door toedoen van diegenen die hen wreed afwezen. Niettegenstaande velen van hen uiteindelijk geloofd werden, zul jij, Mijn kind, het meest lijden omdat jij een profeet van God bent. Gods profeten hebben onder Zijn kinderen altijd haat opgewekt omdat Satan zijn verschrikkelijke geseling oplegt aan diegenen, die het Woord van God spreken.

Als de eindtijdprofeet zullen jouw vijanden niet enkel bestaan uit diegenen die Mijn Zoon afwijzen en haten, maar ook uit diegenen die van Hem houden. Jouw vijanden zullen in aantal al diegenen overtreffen die voor jou kwamen. Dat is de reden waarom jij Mijn Zoon te allen tijde moet gehoorzamen en snel op Hem moet reageren want Hij doet deze dingen, en vraagt je om Zijn instructies op te volgen, om je te beschermen.

Jij werd gezonden om de weg voor Zijn Tweede Komst te bereiden, en deze verantwoordelijkheid brengt veel leed met zich mee. Terwijl de leugens, de haat en het felle verzet tegen deze boodschappen aanhouden, moet jij je getroosten, want zonder deze missie zouden veel meer zielen de barmhartigheid van Mijn Zoon niet aannemen.

Bid voor iedere persoon die jou scheldwoorden naar het hoofd slingert, want wanneer jij voor hen bidt, zal Mijn Zoon hen verlichten en zullen zij spoedig hun ogen openen voor de waarheid.

Ik, jouw geliefde Moeder, bedek je met Mijn allerheiligste mantel en Ik verpletter de kop van de slang telkens hij probeert om je kwaad te berokkenen. Dus ga nu heen in vrede, Mijn kind! Vertrouw te allen tijde op Mij, de Moeder van de Verlossing, aangezien Ik over deze missie waak! Vertrouw op Mijn Zoon want Hij weet waarmee Hij bezig is! Laat alles over aan Zijn heilige handen!

Jullie geliefde Moeder
Moeder van God
Moeder van de Verlossing

Het moment waarop de komeet, waarover Ik sprak, tevoorschijn gaat komen – waarna de mensen zullen geloven dat er twee zonnen zijn – is dichtbij

Zaterdag 6 april 2013 17.00u

Mijn zeer geliefde dochter, **het gesternte zal spoedig veranderen** en het moment waarop de komeet, waarover Ik sprak, tevoorschijn gaat komen – waarna de mensen zullen geloven dat er twee zonnen zijn – is dichtbij. Weldra zal het verwonderlijke schouwspel door de mensheid gezien worden, waarbij het geluid van de donder gehoord zal worden en het erop zal lijken dat de twee zonnen met elkaar in botsing zullen komen.

Mijn stralen van barmhartigheid zullen op elke menselijke ziel neervallen, met inbegrip van diegenen die door het Licht verblind zullen worden, zo donker is hun ziel. Zodra het geluid van de donder te horen is, zal een vredige rust over de aarde neerdalen en de stilte zal oorverdovend zijn. Er zal geen enkel geluid te horen zijn – alleen de klank van Mijn stem die in de ziel van de armzaligen gegrift wordt.

Ik zal als een zonnestraal zijn, die zal teweegbrengen dat elke fout, elke zonde, elke wanhoopskreet in de ogen van de zondaars duidelijk zichtbaar worden.

Er zal gejammer zijn en in het hart van de mensen zal een intens gevoel van verdriet ervaren worden daar zij oog in oog komen te staan met de toestand van hun ziel. **Alles zal gedurende vijftien minuten stil blijven** en dan zal het leven weer worden als voorheen, alsof dit wonder nooit plaatsvond. Bij diegenen, van wie de ziel door de waarheid geraakt werd, kan noch zal het leven ooit nog hetzelfde zijn. Zij zullen dan Mij, Mijn Leer, navolgen en zij zullen zich met miljarden bekeren.

Mijn boodschappen zullen hun dagelijks voedsel worden, en naast Mijn Heilige Eucharistie zullen zij niets meer nodig hebben. Zij zullen zo sterk worden dat niets hen nog in de weg zal staan, niets hen vrees zal aanjagen of hen zal afremmen terwijl zij in Mijn restleger oprukken naar Mijn Nieuw Paradijs.

Aan de anderen zal verteld worden dat de Waarschuwing veroorzaakt werd

door een verstoring in de atmosfeer van de aarde, en het zal eenvoudig weggeredeneerd worden. Maar dat zal een leugen zijn, want zij willen het bestaan van God niet erkennen. Als zij dat wel zouden doen, zouden zij niet in staat zijn hun plan, om de wereld te misleiden tot het aanvaarden van de loze beloften van de Antichrist, te voltooien.

Zodra de wonderen van God op zo'n grote schaal gezien worden, weet dan dat Mijn plan, om de mensheid naar het Rijk der Zaligheid te brengen, in de eindfase zit.

Ga, Mijn trouwe volgelingen, en vertrouw altijd op Mijn belofte om alle zielen te bewaren. Mijn barmhartigheid is groot en Mijn macht almachtig.

Jullie Jezus

Deze nieuwe tempel, zal hun verteld worden, is een kerk die allen verenigt omdat God van al Zijn kinderen houdt

Zondag 7 april 2013 18.40u

Mijn zeer geliefde dochter, elk van Gods Kerken op aarde die Mij, de Mensenzoon, eren en die Mijn Vader trouw betonen, zullen binnenkort verdeeld zijn. Velen, binnen elke Kerk, zullen rebelleren en er zal grote verdeeldheid ontstaan omdat meerdere misleide zielen in hun gelederen zullen proberen om wetten in te voeren, die de zonde vergoelijken.

De morele verplichtingen, die aangevoeld worden door diegenen die Gods Woord liefhebben en kennen, zullen onder handen genomen worden en zij zullen ervan beschuldigd worden wreed en harteloos te zijn. Hun misdaad zal erin bestaan zich te verzetten tegen zondige wetten, die tot stand zullen komen doordat Kerken zich tijdens de vervolging van de Antichrist ontbinden. Wanneer ze zich opsplitsen en versplinteren, zullen ze op hun grondvesten daveren. Ze zullen niet langer in staat zijn stand te houden tegen de verdorvenheid en de onrechtvaardigheid. Voor veel verbijsterde zielen, die erg in de war zullen raken, zal de tijd dan rijp zijn om een alternatieve tempel van God te aanschouwen.

Deze nieuwe tempel, zal hun verteld worden, is een kerk die allen verenigt

omdat God van al Zijn kinderen houdt. En doordat God van al Zijn kinderen houdt, zou Hij willen dat zij zich eendrachtig verenigen; zij zouden elkaar moeten omhelzen, ongeacht hun geloofsovertuiging, hun religie, hun huidskleur, hun ras, hun wetten. Er zal hun verteld worden dat, in aanwezigheid van God, allen verenigd zullen worden en er zal hun allemaal gevraagd worden om vertegenwoordigers naar de nieuwe tempel te sturen, die zich in Rome zal bevinden. Er zal hun verteld worden dat dit het Nieuwe Jeruzalem is, geprofeteerd in de Bijbel en beschermd door Gods uitverkoren leider – de Valse Profeet.

Zovelen zullen in deze grote leugen trappen, een bespotting van het heilig Woord van God – dat aan Johannes de evangelist geschonken werd. Elk woord dat voor de eindtijd aan deze profeet gegeven werd, zal opgenomen, aangepast en verdraaid worden om het schikken naar de agenda van de Antichrist.

Diegenen die deze nieuwe, zogenaamd veelomvattende kerk weigeren te aanvaarden, zullen als onchristelijk beschouwd worden. Zij zullen geïntimideerd worden en voor gek versleten. Als de Heilige Geest er niet was, die hen leidt, zouden zij naar de bedrieglijke en obscene tempel gezogen worden die de lelijke waarheid, die onder de oppervlakte ligt, zal verhullen.

De Antichrist staat op het punt om op het wereldtoneel zijn grootse entree te maken en hij zal het zijn die niet alleen over deze kerken zal heersen maar die ook de mensen zal verleiden om te geloven dat hij speciale goddelijke gaven bezit. Hij zal om zijn geweldige verdiensten aan humanitaire doelen geëerd worden. Hij, de Antichrist, zal voor zijn liefdadigheidswerk internationale onderscheidingen ontvangen. En bovendien zullen ze zeggen dat hij het charisma, verbonden aan heilige mensen, bezit. Het zal niet lang daarna zijn, dat hem wonderen zullen toegeschreven worden tot hij uiteindelijk zal zeggen dat hij een profeet met een missie van God is.

Velen zullen in dit vreselijke bedrog trappen omdat hij door de wereldkerken gesteund zal worden en omdat hij de goedkeuring van de Valse Profeet zal krijgen.

Ten slotte zal de wereld geloven dat hij Mij is, Jezus Christus. Mijn Woord zal in dovemansoren vallen aangezien zijn verschijning de hele mensheid verslindt, van wie de toejuiching de stemmen – die het ware Woord van God

verkondigen – tot zwijgen zal brengen. Door Mijn grote barmhartigheid zal Ik, samen met de hand van Mijn Vader, ingrijpen bij elke stap op de weg.

Mijn boodschappen zullen tot op de allerlaatste dag nooit ophouden. Mijn stem zal nooit wegsterven. Gods kinderen, die aan Zijn heilig Woord trouw blijven, zullen nooit sterven.

Jullie Jezus

Er zijn zoveel goede en heilige priesters die zich verenigd hebben om deze boodschappen te verscheuren

Dinsdag 9 april 2013 23.00u

Mijn zeer geliefde dochter, er zijn zoveel goede en heilige priesters die zich verenigd hebben om deze boodschappen te verscheuren, maar zij hebben niet de kwalificaties of de kennis om dat te doen. Hun weg bestaat erin God te dienen. **Zij mogen zich niet zo laten aansteken want dat levert gevaar op voor die zielen die Mijn stem in deze boodschappen herkennen.**

Pronkend met new age-praktijken van de geest, geloven veel priesters dat hun kennis van de spiritualiteit betekent dat zij het talent hebben om een ware profeet van God te herkennen. Zij zijn zo ver van Mij verwijderd, dat zij Mijn heilig Woord niet kunnen onderscheiden. Ik heb hen dergelijke genaden niet geschonken omdat hun hoogmoed in de weg staat.

Tot diegenen onder jullie, gewijde dienaren van Mij, die samenspannen, plannen smeden en het embleem van jullie heilig ambt, ten dienste van God, gebruiken als middel om jullie parochianen van Mijn heilig Woord af te keren: weet dat jullie gestraft zullen worden. Jullie kennen Mij niet echt. Jullie zijn Mij niet trouw. Jullie zijn onwetend wat geestelijke kennis betreft, en jullie hebben het recht niet om anderen openlijk te vernederen, te verachten of iemand in Mijn naam te kleineren.

Elk van jullie zal zich tegenover Mij moeten verantwoorden. Ik zal jullie straffen, niet om jullie ongeloof, maar om de zonde van hoogmoed, die jullie doet geloven dat jullie meer afweten van geestelijke zaken dan Ik, Jezus Christus, jullie Meester. **Hoe verwonden jullie Mij. Hoe stellen jullie Mij**

teleur omdat jullie verraad Mijn missie, de laatste in zijn soort, geschaad heeft. Voor elke zondaar die jullie van Mij wegtrekken, zullen jullie de verantwoordelijkheid voor hun ziel op jullie moeten nemen. En dan zullen jullie met een bezwaard hart deze vragen moeten beantwoorden, wanneer de waarheid jullie bekend gemaakt wordt.

Waarom wezen jullie Mijn beker af toen jullie, met liefde en vertrouwen, de waarheid gegeven werd en jullie in jullie hart wisten dat dit van Mij kwam? Waarom probeerden jullie dan Mijn boodschappen te vernietigen? Hebben jullie enig idee van de ernst van jullie heilige geloften die jullie in Mijn naam aflegden? **Jullie moeten nu op retraite gaan en Mijn kruistochtgebeden lezen.** Als jullie dat doen, zal Ik jullie Mijn zegen en het onderscheidingsvermogen geven. Maar enkel diegenen met een nederig hart kunnen tot Mij komen.

Keer terug! Kom dan, ontdaan van alles, tot Mij! Laat al jullie pessimistische zienswijzen, jullie vooringenomen standpunt en jullie beoordeling van deze boodschappen – gebaseerd op geruchten, roddels en insinuaties – achter jullie! Wanneer die dag aanbreekt, zal Ik jullie opnieuw dopen en zullen jullie weer zuiver worden. Jullie ziel zal zoals die van kleine kinderen worden, met een gretig verlangen naar Mijn Tegenwoordigheid.

Ik wacht op jullie antwoord. Ik Ben geheel liefdevol. Ik Ben geheel barmhartig. Kom tot Mij! Ik Ben alles wat jullie nodig hebben.

Jullie Jezus

God de Vader: Gebed om de sleutel naar het Nieuw Paradijs

Woensdag 10 april 2013 16.45u

Mijn geliefde dochter, zoals het vuur van de Heilige Geest die nederige zielen overspoelt, die deze boodschappen lezen, zo zal ook de verspreiding van de wereldwijde bekering plaatsvinden. **Het heilig Woord van God is als een krachtige windstoot, die overvloedig vruchten met zich – en met al die zielen in het kielzog ervan –meebrengt.**

Uit die eerste zaadjes die geplant werden, zijn een groot aantal vruchten

gegroeid die zich over elke natie uitstrekken, met inbegrip van die naties onder een communistisch regime.

Mijn dochter, aangezien Mijn heilig Woord de geest en de zielen van elke geloofsovertuiging aangrijpt, zal het als een zwaard door die naties snijden die Mij, jullie geliefde Vader, de rug toekeren. Wanneer dus de haat tegen jou toeneemt, weet dan dat Mijn heilig Woord, als hulp om zielen te redden, succesvol is.

Jij, Mijn boodschapper, bent maar een instrument. Deze missie draait niet om jou. Het gaat niet om de verlichting van jullie ziel want dat is Mijn doel niet, ook al behaagt Mij dat. Jij, Mijn dochter, moet – als de laatste boodschapper – de boodschappen die voor het welzijn van de mensheid aan jou gegeven worden, enkel aan de wereld overbrengen. Jouw mening en jouw advies aan anderen zijn niet belangrijk en jij bent niet bevoegd om eender welke van dergelijke menselijke zienswijzen met anderen te delen.

Wanneer de stem van God het hart van de mens bereikt, vermenigvuldigt deze zich in de ziel van velen. Het is Mijn goedheid, als de liefhebbende Vader van heel de mensheid, die deze grote zegeningen mogelijk maakt.

Zoals voorzegd zullen door diegenen, die door deze missie de gave van de Heilige Geest gekregen hebben, grote wonderen aanschouwd worden. Ik zeg al diegenen die Mijn boodschappen rondstrooien en verspreiden, want hun inspanningen zullen Mijn Woord aanbrengen als een mist die de aarde zal bedekken.

Tot diegenen die het geschenk van bekering afgewacht hebben – die arme, lege zielen van Mij – zeg Ik nu: Ik, jullie liefhebbende Vader, beloof jullie dat Ik jullie zal omhelzen en jullie hart zal openen wanneer jullie dit gebed bidden.

God de Vader: Gebed om de sleutel naar het Nieuw Paradijs

*Lieve Vader, ik ben het, Uw verloren kind,
dat zo verward en blind is,
dat ik zonder Uw hulp, Uw liefde, niets ben.
Red mij door de liefde van Uw Zoon, Jezus Christus,
en schenk mij de sleutel tot Uw Nieuw Paradijs op aarde. Amen.*

Kinderen, Ik zal jullie zegenen en beschermen. Jullie behoren Mij toe – jullie allemaal. Terwijl Ik naar jullie smacht en ween om diegenen die Mij haten, zal Ik Mijn Almacht gebruiken om jullie versteende hart te ontsluiten zodat Ik jullie het erfdeel, dat Ik liefdevol geschapen heb, kan nalaten.

Mijn ingrijpen, door jullie de komende gebeurtenissen te openbaren, zal jullie helpen begrijpen hoeveel Ik van jullie houd. Wanneer deze gebeurtenissen zich voor jullie ogen ontfouwen, zal Ik erop staan wachten dat jullie, met liefde en vertrouwen in jullie ziel, tot Mij komen.

Jullie geliefde Vader
God de Allerhoogste

Voor elke ziel die jullie aan Mijn barmhartigheid toevertrouwen, zal Ik er nog honderd meer redden

Donderdag 11 april 2013 17.20u

Mijn zeer geliefde dochter, jullie moeten opschieten en jullie concentreren op die arme zielen, die helemaal niet in God geloven. Ik doel op diegenen aan wie de waarheid over het bestaan van God, hun Schepper, nooit gegeven werd.

Er zijn miljarden mensen die geen weet hebben van de Heilige Drie-eenheid omdat het voor hen verborgen gehouden werd. Dat zijn de zielen aan wie door Mij grote barmhartigheid verleend zal worden en zij moeten op deze boodschappen, Mijn boodschappen aan de wereld, gewezen worden. De andere zielen die Mij met zorg vervullen, zijn diegenen die lauw zijn in hun geloof en die op het ogenblik weigeren om de waarheid van het eeuwig leven te aanvaarden. Aan veel mensen die, of onzeker zijn over hun schepping, of over het bestaan van God, zal spoedig de waarheid getoond worden. Verder zal Ik hun grote barmhartigheid betonen en Mijn liefde zal hun hart raken, en zij zullen gered worden.

Maar dan zijn er diegenen die zich tegen Mijn ingrijpen zullen blijven verzetten. Zij zullen elke poging, om hen de waarheid mee te geven, bestrijden en het bewijs van Mijn barmhartigheid dat hen gegeven zal worden, zal in Mijn gezicht teruggeworpen worden. Ik zal opnieuw ingrijpen en om hun ziel blijven strijden.

Ten slotte zijn er diegenen die alles over Mij, en het feit dat Ik de Messias ben, weten. Geen enkel wonder of geen enkele akte van liefde zullen hen naar Mij toe trekken omdat zij zich aan Satan overgegeven hebben. Deze zielen zullen door het Beest verslonden worden en hij zal hen niet loslaten omdat zij Mij niet als hun Redder zien. Zij kennen het plan van het Beest nog altijd niet. Om hen te redden, moeten jullie, Mijn volgelingen, Mij jullie getrouwheid schenken door Mij hun ziel toe te vertrouwen tijdens jullie gebeden en wanneer jullie de Heilige Eucharistie ontvangen. Jullie moeten hen elke dag aan Mij aanbieden en voor elke ziel die jullie aan Mijn barmhartigheid toevertrouwen, zal Ik er nog honderd meer redden.

Doe dit elke dag opnieuw! Aan het einde van elke maand zullen jullie vol vreugde zijn omdat jullie zullen weten aan hoeveel zielen deze grote barmhartigheid verleend werd. Dit is gewoon nog een geschenk waarmee Ik jullie zegen en de genaden die jullie zullen ontvangen, wanneer jullie dit kruistochtgebed bidden, zullen overvloedig zijn.

Kruistochtgebed (104) 'Bevrijd deze ziel uit de slavernij'

***Liefste Jezus, ik bied U de ziel aan van mijn broeder en zuster,
die hun ziel aan Satan overgegeven hebben.***

Neem deze ziel aan en verlos haar in Uw heilige ogen.

***Bevrijd deze ziel uit de slavernij van het Beest
en bezorg haar de eeuwige zaligheid. Amen.***

Mijn barmhartigheid zal aan de mensheid gegeven blijven worden, en dan vooral aan iedere ziel die het Woord van God verwerpt.

Ik zegen jullie, Mijn trouwe leerlingen, en Ik blijf de gave van de Heilige Geest over jullie uitstorten.

Jullie Jezus

Gezegend zijn de zachtmoedigen van hart die, door de genade van God, van hun trots ontdaan werden

Vrijdag 12 april 2013 23.55u

Mijn zeer geliefde dochter, wie onder jullie, die echt van Mij houden, kan voor Mijn aangezicht verschijnen en in totale overgave voorovergebogen aan Mijn voeten liggen?

Wie onder jullie, die Mij waarlijk eren en Mijn Leer volgen, kan zich voor Mij vernederen zonder zich enigszins om zichzelf te bekommeren? Als jullie in nederige dienstbaarheid een beroep op Mijn barmhartigheid kunnen doen, zal Ik jullie oprichten en verheffen. Maar wanneer jullie jezelf in Mijn naam verheffen en zeggen dat jullie Mij beter kennen dan anderen, zal Ik jullie onder Mijn voeten op de grond neerwerpen.

Waarom begrijpen zovelen, aan wie de waarheid gegeven werd, de waarheid van Mijn Leer nog steeds verkeerd? De mens is, door de smet van de zonde, niet waardig om voor Mij te staan. Maar diegenen die de zwakheid van de menselijke ziel begrijpen, moeten weten dat diegenen, die het op zich nemen om hun superieure kennis van geestelijke zaken – die door de onderrichtingen van God, via de profeten, vastgelegd zijn – te verkondigen, zeer voorzichtig moeten zijn. Wanneer dergelijke zielen hun zogenaamde kennis verkondigen, door zich te beroemen op hun intellectuele beoordeling van de Heilige Leer, in plaats van zich te focussen op het belang van de nederigheid, beledigen zij Mij. Wanneer zij hun kennis aanwenden om de waarheid te verdraaien zodat deze past in hun agenda, om zielen naar een door de mens gemaakte versie van Mijn Leer te trekken, ben Ik diep beledigd en Ik zal de zielen straffen die aan deze misdaad tegen God schuldig zijn.

Diegenen onder jullie, die culten en spirituele bewegingen in het leven roepen, allemaal van eigen makelij, weet dat wanneer jullie het Woord van God vervalsen, jullie aan een zware zonde schuldig zijn. Jullie stemmen, die enerzijds het Woord van God en heel Zijn glorie verkondigen, worden gehoord omdat deze de waarheid bevatten. Maar wanneer jullie, met jullie eigen interpretaties, iets toevoegen aan het Woord van God en wanneer jullie dat gebruiken om anderen in Mijn heilige naam aan te vallen door hen van wandaden te beschuldigen, begaan jullie een zonde.

Gezegd zijn de zachtmoedigen van hart die, door de genade van God, van hun trots ontdaan werden want zij zullen in het Nieuw Paradijs als koningen regeren.

Gezegd zijn diegenen, wier volledige vertrouwen in Mij ertoe leidt dat zij Mijn heilig Woord prediken en verspreiden zonder enige intentie om naar persoonlijke aandacht van zelfverheerlijking te zoeken, want ook zij zullen in Mijn Koninkrijk een schuilplaats vinden.

Diegenen die beweren dat zij toegewijde volgelingen van Mij zijn, maar die geloven dat zij gerechtigd zijn om over anderen te oordelen, om de geloofsovertuigingen te analyseren van anderen wier geloof in God aanstoot geeft, en die publiekelijk heilige zielen – die in Mijn naam komen – veroordelen, maken geen deel uit van Mijn Koninkrijk. Jullie behoren de Boze toe, want jullie worden niet door Mij, Jezus Christus, aangestuurd. Ik heb jullie niet geroepen, noch heb Ik jullie de toestemming gegeven om eender welk soort van bijzondere groep – die opgezet werd om een andere groep belachelijk te maken - te promoten.

Aan allen die zich trots beroemen op intellectuele bekwaamheid, in verband met Mijn Leer, om een ander kind van God, vooral uitverkoren zielen, te kleineren: weet dat jullie dagen geteld zijn. In het verleden zou Mijn geduld Mij verhinderd hebben om dergelijke misplaatste missies af te breken. Nu, in deze eindtijd, zal Ik de manier waarop jullie Mijn Tweede Komst proberen tegen te houden, niet tolereren.

Zo weinigen van jullie zullen Mijn plan, om jullie voor te bereiden op de tweede keer dat Ik kom, aanvaarden – ditmaal om jullie naar het Nieuw Tijdperk van Vrede te brengen. Jullie kennen de waarheid reeds. Jullie weten dat Ik terug zal komen, maar jullie zullen – net zoals het vroeger was – niet aannemen dat Ik het ben, de Koning van alles wat is, die jullie oproept om jullie ziel voor te bereiden.

Tweeduizend jaar is niets voor Mij. Het is alsof het gisteren was. Vandaag roep Ik dus tot jullie allemaal. Wat Mij bedroeft, is dat diegenen die zeggen dat zij van Mij houden en Mij openlijk erkennen, Mij niet echt kennen. Zij hebben het vertoon van georganiseerde religies, de internationale politiek, de overdreven pracht en de plechtigheden toegestaan om zich voor Mij te verbergen.

Ik Ben eenvoudig naar geest, lichaam en ziel en daarom omarm Ik eerst diegenen die op deze manier voor Mijn aangezicht verschijnen. Wanneer een vader een kind – dat voor een tijdje in het buitenland geweest is – thuis verwelkomt, let hij niet op zijn kleren, zijn schoenen, zijn juwelen of zijn koffer. Hij ziet enkel zijn zoon, zijn gezicht en de liefde, die al in zijn hart bestaat sinds de eerste ademhaling toen hij uit de schoot van zijn moeder kwam. Hij is niet geïnteresseerd in zijn rijkdom, zijn visies, zijn meningen of zijn roddels over anderen – het enige waar hij zich van bewust is, is de liefde die hij voor zijn kind voelt en de liefde die zijn kind voor hem voelt.

Liefde is eenvoudig. Zij is ongecompliceerd. Zij komt niet voort uit haat. Jullie kunnen niet van iemand houden wanneer jullie ziel vol woede of haat is. Wanneer jullie Mij liefhebben, moeten jullie van al diegenen, die Mij volgen, houden – ongeacht wat hun zwakheid is. Jullie moeten zelfs diegenen liefhebben die schuldig zijn aan vreselijke zonden, want Ik kan de meest verdorven zonde van alle zonden vergeven. Wat jullie moeten onthouden, is dat niet één mens het recht heeft om een ander in Mijn naam te veroordelen! Dat kan enkel door Mij gebeuren.

Weet dat wanneer het erop aankomt om de wereld te waarschuwen voor zondaars die vijanden van God zijn, Ik dat recht heb. Maar Ik zal in elk geval om gebed voor hun ziel vragen. Er zal slechts één uitzondering zijn. Ik kan jullie nooit vragen om te bidden voor de Antichrist, want hij komt niet van God.

Jullie Jezus

De Katholieke Kerk staat nu op het punt om de ergste vervolging uit haar geschiedenis binnen te treden

Zaterdag 13 april 2013 23.50u

Mijn zeer geliefde dochter, Ik wens jullie allen, die in Mij en Mijn boodschappen - opgenomen in dit Boek, het Boek der Waarheid - geloven, te bemoedigen.

Wanneer de mens Mij navolgt en zich aan Mij aanbiedt, moet hij al Mijn eigenschappen nastreven. Dat houdt in dat hij iedereen moet liefhebben in Mijn naam en iedere mens moet behandelen zoals hij zou verwachten zelf behandeld te worden. **Wanneer jullie je echter waarlijk aan Mijn zorg overgeven, zullen jullie daardoor lijden. Jullie zullen met wreedheid behandeld worden en alles zal in het werk gesteld worden om verachting over jullie uit te storten.**

Ik zeg dit tot al Gods kinderen, en in het bijzonder tot Christenen, want jullie last wordt het zwaarst. Ik roep tot al diegenen in de wereld die in Mij geloven, ongeacht of zij nu wel of niet geloven dat Ik door deze boodschappen tot hen spreek.

Christenen zullen altijd het doelwit zijn van diegenen, die Gods wetten willen veranderen, om deze op hun zondig streven naar plezier en zelfzuchtige verlangens af te stemmen. De Katholieke Kerk staat op het punt om de ergste vervolging uit haar geschiedenis binnen te treden, en ze zal ondersteboven en binnenstebuiten gekeerd worden. **De aanval werd al decennialang gepland en zorgvuldig opgebouwd.** Hoe wenen de heiligen in de Hemel om de catastrofale gebeurtenissen die zich nu zullen ontploffen met een snelheid die zelfs diegenen zal schokken die niet in deze boodschappen geloven.

Er zal verwarring uit voortvloeien aangezien veel gewijde dienaren machteloos zullen worden omdat alles wat hen dierbaar was in twijfel getrokken en vervolgens omvergeworpen zal worden. Zij zullen vanuit hun eigen rangen in Mijn naam aangevochten en geïntimideerd worden.

Tot diegenen van jullie, die trouw zijn aan Mijn Kerk op aarde: Ik verzoek jullie dringend om waakzaam te zijn en Mijn Leer te handhaven als jullie Mij trouw willen blijven. Jullie mogen nooit iets anders aanvaarden dan de waarheid die jullie geleerd werd. Weldra zullen jullie je zeer eenzaam voelen en Mijn arme gewijde dienaren zullen verontrust raken omdat hun trouw aan Mij en aan de Kerk, die door Petrus vastgelegd werd, onder hen weggetrokken zal worden.

Tot al diegenen die traditionele, trouwe Christenen zijn: jullie moeten standvastig blijven en jullie mogen geen enkele poging om jullie aan te zetten jullie geloof te verlaten, accepteren. Jullie zullen aan de kant geschoven worden en jullie zullen gedwongen worden akkoord te gaan om jullie kinderen in een valse leer, die niet van God is, te onderwijzen.

Deze gebeurtenissen zullen nu een aanvang nemen en Ik waarschuw jullie daarvoor om jullie de weg te wijzen. Ieder die Mij ervan beschuldigt door deze missie zielen aan te moedigen om Mijn Kerk op aarde te verlaten, begrijpt Mijn instructies niet. Ik vraag jullie gewoon om trouw te blijven aan Mijn Leer zodra jullie merken dat jullie gedwongen worden om een nieuwe versie van de Kerk te aanvaarden. Deze versie zal in de ogen van God nooit geaccepteerd worden.

Jullie Jezus

Moeder van God: Wanneer Gods kinderen door leugens misleid worden, zullen zij van Hem gescheiden worden

Zondag 14 april 2013 14.00u

Mijn geliefd kind, laat Mij je op dit moment vertroosting brengen! Laat Mij je dicht bij Mij houden zodat Ik je kracht kan schenken terwijl je in deze moeilijke tijden het heilig Woord van God blijft verspreiden.

Toen diegenen, die Mijn Zoon vervolgden en Hem daarop vermoordden, gevraagd werd – “Waarom deden jullie dit?” – antwoordden zij – “Om het Woord van God te handhaven”. Toen hen gevraagd werd of God het doden van een ander mens zou vergoelijken, voerden zij aan dat dit in overeenstemming was met de Kerkelijke Leer. En zo zal het ook in de eindtijd zijn. **De mensen zullen de Leer van God verdraaien om hun verwerping van Zijn heilig Woord te rechtvaardigen.**

Mijn Zoon schenkt de wereld deze boodschappen opdat jullie Zijn Leer zullen handhaven. Hij doet dit opdat geen mens Zijn heilig Woord ten onrechte zal verwerpen, wanneer de Leer van Zijn Heilige Kerk op aarde vervalst en goddeloos gemaakt wordt. Het Woord van God mag nooit veranderen, maar de profetieën hebben van juist deze dagen voorgezegd wanneer dit zal gebeuren, wanneer het door de Kerk - die op de Rots van Petrus gegrondvest is – uitgevoerd zal worden.

Mijn Zoon is het Woord. Het Woord van God moet door ieder kind van God geëerd worden. Wanneer Gods kinderen door leugens misleid worden, zullen zij van Hem gescheiden worden. Wanneer jullie iets anders dan de waarheid

van God aannemen, wanneer jullie de zonde aanvaardden en er vervolgens aan deelnemen, zullen jullie een wig drijven tussen jezelf en Mijn Zoon.

Denk eraan dat Ik, de Moeder van God, al diegenen bescherm die Mij aanroepen. Mijn bescherming geldt voor alle mensen, alle religies. **Wanneer jullie dagelijks Mijn heilige Rozenkrans bidden, wordt jullie elke vorm van bescherming gegeven** en dan zullen jullie in staat zijn om de waarheid, het heilig Woord van God, te handhaven.

Eenieder in de Kerk van Mijn Zoon op aarde, die het volk leidt en die voor zijn kudde de heilige Rozenkrans niet kan bidden, komt niet voort uit God.

Jullie Moeder
Moeder van God
Moeder van de Verlossing

Velen zullen niet sterk genoeg zijn om te strijden tegen abortus, euthanasie en het huwelijk tussen mensen van hetzelfde geslacht

Maandag 15 april 2013 18.20u

Mijn zeer geliefde dochter, de vijanden van God staan nu in elke natie in grote aantallen op om de wetten van God te hekelen.

In elk land en elke kerk zullen veel nieuwe wetten ingevoerd worden. De meeste van die wetten zullen ingaan tegen de onderrichtingen die in de Heilige Bijbel vastgelegd zijn. **Elke vorm van zonde zal gelegaliseerd worden en de duisternis van het Beest zal de wereld overdekken.** Diegenen die zich tegen deze wetten verzetten, zullen als excentriekelingen beschouwd en gedemoniseerd worden. Hun stemmen zullen gesmoord worden door diegenen die het secularisme omhelzen alsof dit een authentieke religie zou zijn. Zij zullen elk intellectueel argument gebruiken om hun verachtelijke wetten af te dwingen, en zij zullen velen misleiden omdat zij de mensenrechten als middel zullen gebruiken om anderen te controleren.

Velen zullen niet sterk genoeg zijn om te strijden tegen abortus, euthanasie en het huwelijk tussen mensen van hetzelfde geslacht. **Net als de wetten dan doorgevoerd zijn, zal de Katholieke Kerk de hervorming aankondigen om alle mensenrechten en alle religies te erkennen.** Dat zal gevolgd worden door een vreselijke verdeeldheid tussen diegenen die gezegend zijn met de gave van inzicht, dat hen door de Heilige Geest geschonken wordt, en diegenen wier enige verlangen de liefde voor zichzelf is en die God verwerpen. Zij zien God en Mijn Leer als een obstakel om te leven naar wat zij geloven dat een vrije levensstijl is.

De machtige, wereldwijde elite-organisatie die in elke hoek van de wereld geïnfiltrerd is, zal nieuwe kerkwetten ontwerpen en plannen smeden om leiders omver te werpen terwijl zij tegelijkertijd oorlogen beramen die vernieling zullen meebrengen. Zij zijn zo trots en hun gehechtheid aan satanische ophemeling gaat zover, dat zij geloven dat ze onmisbaar zijn. Hoe zullen zij moeten lijden voor hun snode daden. Net als zij geloven dat zij anderen kunnen controleren en hun slinkse plannen aan anderen kunnen opleggen, zullen zij door de hand van Mijn Vader neergeslagen worden. Zij zullen maar een beperkte tijd krijgen om ervan af te zien. Daarna zullen zij zich tegen elkaar keren en elkaar ombrengen. Hun lijden zal van een zodanig niveau zijn, dat zij zelfs tegen het einde er niet toe zullen komen om in te zien wat er in het verschiet ligt als zij aan de Boze gebonden zouden blijven.

Veel mensen, die God niet toebehoren, zullen aanvankelijk weinig merken van deze gebeurtenissen. Het zal pas zijn wanneer hun vrijheid beknut wordt, dat zij openlijk in opstand zullen komen tegen de ongerechtigheden binnen hun naties. Dan zullen zij de verschrikking inzien, die gecreëerd werd doordat het Licht van God gedoofd zal zijn. In plaats daarvan zal er duisternis, leegte, honger en een gebrek aan liefde zijn. Pas dan zal de mens om Gods barmhartigheid schreeuwen. Ik zal daar op wachten om hen vertroosting te schenken en hun arme, bange zielen te bewaren.

Jullie Jezus

Het Woord volgens God zal verscheurd worden terwijl het heidendom zich over de aarde uitstrekt

Dinsdag 16 april 2013 20.45u

Mijn zeer geliefde dochter, **de klim naar de Calvarieberg, die Mijn Kerk moet ondergaan, is zoals voorzeggd begonnen.** Al diegenen die in Mijn naam spreken, die van Mij houden en Mijn Leer in ere houden, zullen deze martelende tocht nu het hoofd moeten bieden om Mijn heilig Woord te handhaven.

Het Woord volgens God zal verscheurd worden terwijl het heidendom zich over de aarde uitstrekt. Tot al diegenen die Mij navolgen, zeg Ik: loop met opgeheven hoofd rond! Stap nooit af van de waarheid wanneer zij, waaronder jullie familie en vrienden, jullie smeken om jullie van Mijn heilig Woord –dat jullie gedurende Mijn tijd op aarde geschonken werd - af te keren. Jullie mogen jullie vastberadenheid om Mij trouw te blijven, nooit laten verzwakken. Sommigen onder jullie zullen sterk zijn tijdens deze tocht van vervolging. Anderen zullen vallen. Sommigen zullen opgeven. Anderen zullen beslissen om de leugens aan te nemen, die als heilige leerstellingen voorgesteld worden, en zullen van Mij gescheiden worden.

Ik zal al diegenen, die volkomen op Mij vertrouwen, op Mijn schouders dragen. Ik zal bescherming verlenen aan al diegenen die moedig genoeg zijn om de Heilige Mis te blijven opdragen op de manier zoals het hoort dat deze geleid wordt. Ik zal de Sacramenten beschermen die aangeboden worden door die heilige gewijde dienaren van Mij, die weigeren toe te geven of Mijn dienst te verlaten. Diegenen die zich aan Mijn zorg toevertrouwen, zullen niets hebben om zich zorgen over te maken. Diegenen aan wie al hun hele leven de waarheid geschonken werd, en die Mijn Leer verwerpen ten gunste van leugens, zullen van Mij vervreemden. Mijn gerechtigheid moet gevreesd worden, want laat geen mens geloven dat zij zich zonder wroeging in hun ziel, in een afgrond van bedrog kunnen verdiepen zonder de gevolgen te ondergaan.

Mijn liefde zal sterk genoeg zijn om diegenen te omhelzen die in deze tijden verward zullen zijn. Ik zal de hand uitsteken naar al Gods kinderen die Mij opzoeken, ongeacht hoe zwartgeblakerd hun ziel is. Te midden van de

beroering zal Ik Mij tenslotte bekendmaken, en net als de mensen geloven dat ze het niet meer aankunnen, zal Mijn Geest zich over de aarde uitstrekken.

Denk eraan dat Ik de Eerste en de Laatste ben, niets kan Mij overwinnen, Ik Ben Almachtig en dat, wanneer jullie het gevoel hebben dat de goddeloosheid – die aan de wereld opgelegd wordt door de vijanden van God – verpletterend is, Ik er ben. Ik sta dit lijden, deze laatste vervolging, toe omdat dit het beslissende wapen tegen het Beest is. Zonder, zou hij de ziel stelen van het merendeel van de wereldbevolking.

Deze strijd om zielen zal diegenen schokken die Mij werkelijk kennen omdat de verdorvenheid, waarvan jullie moeten getuigen, te zien zal zijn in mensen van wie jullie menen dat zij goed zijn. Satan zal geen steen op de andere laten en hij zal elke ziel eraan gewennen, vooral diegenen die dicht bij Mij staan, om Mijn Leer de rug toe te keren. Terwijl de strijd enige tijd zal woeden, zal Ik - door deze missie - miljarden door bekering redden.

Jullie Jezus

Dit teken, dat niet verward mag worden met het Teken van het Beest, zal symbool staan voor de nieuwe ene-wereldreligie

Woensdag 17 april 2013 20.00u

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn Hart kreunt aangezien Ik de ellende en het lijden moet doorstaan dat de hele mensheid zal moeten ondergaan. Het is niet Mijn hand die dat zal veroorzaken, maar wel de vloek van Satan daar zijn geest ronddooft en de zielen op zijn pad verslindt. Zij zijn zo nietsvermoedend van de invloed van het kwaad, dat de mensen hun lijden wijten aan van alles anders. Zij leggen de schuld van hun ontbering bij anderen en slagen er niet in te begrijpen dat het het gebrek aan geloof in God is, dat zulke chaos in hun leven teweegbrengt.

Wanneer de geest van de Boze de mensheid aangrijpt, zal het Licht van God ermee botsen op een manier die uit een aantal zaken zal blijken.

De stormen zullen toenemen en de omwentelingen zullen in zoveel landen gevoeld worden. Aangezien de macht van de overheden de mensen, over wie zij regeren, de vrijheid ontnemt, zal er in de naties onrust gezien worden. Verder zullen de kerken, met inbegrip van al diegenen die van God – de ene Drieëne God – houden, hun diensten beginnen in te trekken en hun deuren sluiten.

Het aantal kerken dat zal sluiten, zal in alle Westerse landen gezien worden. **Weldra zal het teken van het communisme te zien zijn door een speciaal teken dat zal opduiken in de kerken die openblijven, in de media, op kledingstukken, in films, en dit teken zal door hooggeplaatsten trots gedragen worden. Het zal gezien worden als een ereteken, en in al de belangrijkste kerken en religieuze kerkgenootschappen zal er door leden van de hiërarchieën mee gepronkt worden. Jullie zullen dit symbool aantreffen op openbare plaatsen, op altaren, in luchthavens en op de gewaden die door de leiders in de kerken gedragen worden.**

Dit teken, dat niet verward mag worden met het Teken van het Beest, zal symbool staan voor de nieuwe ene-wereldreligie. Diegenen die er verantwoordelijk voor zijn, zullen niet langer bang zijn om hun teken, dat een symbool is van controle en trouw aan het Beest, tentoon te spreiden.

De dag dat de dagelijkse Misoffers - in de gedaante dat deze in Mijn heilige naam opgedragen moeten worden - stopgezet worden, zal de dag zijn dat dit symbool op de altaren en voor alle Tabernakels in de wereld opduikt.

Bid, Mijn geliefde volgelingen, dat jullie troost zullen vinden bij die gewijde dienaren van Mij, die Mij trouw blijven, want jullie zullen tijdens deze beproevingen vertroosting nodig hebben. Ik zal jullie altijd optillen en dragen. Ik zal jullie nooit verlaten, maar jullie mogen nooit van Mijn Leer afwijken of heidense praktijken als een vervanging van de waarheid aannemen.

Jullie Jezus

Ik vraag dat diegenen van jullie, die door deze boodschappen bang en in de war zijn, nu naar Mij luisteren

Vrijdag 19 april 2013 17.00u

Mijn zeer geliefde dochter, hoe eenzaam is deze missie, ondanks de honderdduizenden die jou met hun liefde en gebeden omringen.

Wanneer je voor Mij werkt en aan jezelf verzaakt, in volkomen overgave aan Mijn voeten, zul jij je erg alleen voelen. Jij zult geconfronteerd worden met de toorn van Mijn vijanden, die jou geen moment rust zullen gunnen. Jij, Mijn dochter, moet nu luisteren aangezien Ik al diegenen die Mij afwijzen, in deze woorden die Ik aan Gods kinderen geef, een bijzonder geschenk aanbied.

Ik vraag dat diegenen van jullie, die door deze boodschappen bang en in de war zijn, nu naar Mij luisteren. Weten jullie niet hoezeer Ik van jullie houd, zelfs wanneer jullie je aan Mij ergeren? Weten jullie niet, dat Ik jullie nooit zou straffen voor het niet aanvaarden van deze boodschappen, die jullie enkel gegeven worden opdat Ik jullie kan voorbereiden en sterken voor de beproevingen die in het verschiet liggen? Herkennen jullie Mij niet, jullie geliefde Jezus, terwijl Ik nu tot jullie roep?

Ik Ben jullie Redder en Ik zal jullie nooit aan de kant schuiven wanneer jullie twijfels hebben. Hoe zou Ik boos op jullie kunnen zijn wanneer jullie van Mij houden en jullie je enkel om de waarheid bekommeren? Ik bereid jullie thans voor op de uitdagingen die jullie nu het hoofd zullen moeten bieden aangezien de voorzegde profetieën, over de vervolging van Mijn Kerk op aarde, zich ontvouwen.

Ik geef jullie dit geschenk zodat Ik jullie naar de barmhartigheid van Mijn liefde kan trekken en jullie hart kan verlichten. Ik beloof dat wanneer jullie Mij op deze manier aanroepen, door dit gebed, jullie twijfels over wie Ik Ben, die nu met jullie spreekt, zullen verdwijnen. Ik bied jullie dit geschenk aan zodat jullie, door de gebeden die Ik de wereld momenteel schenk, heel de mensheid kunnen redden.

Als jullie tot Mij komen, vrij van hoogmoed, met een open en zuiver geweten, zullen jullie je er onmiddellijk bewust van zijn dat jullie dit geschenk gekregen hebben. Het is de gave van bekering voor anderen.

Kruistochtgebed (105) 'Gave van bekering voor anderen'

*O mijn liefste Jezus,
gelieve door mijn liefde voor U
mijn ziel aan te nemen
in vereniging met U.*

*Neem mijn ziel,
bekleed haar met Uw Heilige Geest
en help mij om door dit gebed al diegenen te redden
waarmee ik in contact kom.*

*Overspoel iedere ziel die ik ontmoet
met Uw heilige barmhartigheid,
en bied hen de redding die nodig is
om Uw Koninkrijk binnen te gaan.*

*Hoor mijn gebeden.
Luister naar mijn smeekbeden
en bewaar, door Uw barmhartigheid,
de zielen van de hele mensheid.
Amen.*

Diegenen onder jullie die deze boodschappen belasteren en die deze verwerpen, vraag Ik om tot Mij te komen. Ik zal jullie de waarheid tonen. Ik zal jullie aannemen en troost brengen. Ik zal altijd van jullie houden, hoezeer jullie Mij ook beledigen.

Jullie Jezus

Wanneer de mens niet in God gelooft, accepteert hij het verschil tussen goed en kwaad niet

Zaterdag 20 april 2013 16.45u

Mijn zeer geliefde dochter, de hemel is vervuld van verdriet door de pijn die Mijn geliefde volgelingen op aarde moeten doorstaan. Al de engelen en de heiligen verenigen zich eendrachtig om voor de mensheid te bidden,

aangezien deze zo'n verdorven aanval van Satan en al zijn boze geesten ondergaat. Terwijl hun gebeden door Mij aanvaard en opgevolgd worden, vraag Ik al diegenen die zich Christen verklaren, om te bidden als nooit tevoren.

De gebeden die dagelijks aangeboden worden om bescherming tegen demonische krachten, die de aarde infiltreren, zullen helpen om deze van Boze geesten te reinigen. Jullie moeten hoopvol blijven en wanneer jullie Mij trouw blijven, zullen jullie nog sterker worden.

De sterkte van de Christenen, verenigd in de waarheid van God, zal een krachtige verdedigingsmuur bieden tegen het Beest, wiens plannen om Gods kinderen te schaden zich op dit moment ontspinnen. Jullie moeten voor Mij staan, Mij jullie liefde verklaren en dan zal Ik jullie leiden in Mijn strijdmacht, die nooit verslagen zal worden. Wanneer Mijn strijdmacht in grootte toeneemt, en als miljarden meer zich bekeren en Mij aannemen, zal dat helpen om het Beest af te maken.

Het is jullie plicht, Mijn geliefde volgelingen, om jullie toe te spitsen op diegenen die Mijn hand van barmhartigheid zullen afwijzen. Het maakt niet uit dat jullie in Mijn naam belachelijk gemaakt worden, al wat jullie moeten doen, is smeken om de redding van zielen. Weet dat aan Gods strijdmacht op aarde bijzonder genaden verleend zullen worden om deze in staat te stellen de ziel van diegenen, die aan Mijn Woord twifelen, met zich mee te voeren.

Wanneer toegelaten wordt dat ze woekeren, scheiden twijfels de mens van God. Twijfels worden door Satan in het hart van de mens aangebracht om Gods kinderen te misleiden om te geloven dat Hij, God, niet bestaat.

Wanneer de mens niet in God gelooft, accepteert hij het verschil tussen goed en kwaad niet. Zonder de leiding van God zal hij in elke val trappen die door Satan voor hem neergelegd wordt. In het hart van de mens manifesteert zich dan zoveel haat, want zodra zij zich voor de Boze openstellen, vult hun hart zich met boosheid. De ergste woede zal tegen de Christenen gericht zijn en vooralsnog zullen deze mensen niet weten waarom zij zich zo voelen. Dat is de reden waarom diegenen, die beweren dat ze niet in God geloven, meer tijd besteden aan het veroordelen van diegenen die dat wel doen.

Bid, bid, bid voor hun ziel!

Jullie Jezus

De toren van Babel zal nogmaals opgetrokken worden en als een tempel van God voorgesteld worden

Zondag 21 april 2013 14.45u

Mijn zeer geliefde dochter, wie kan Mijn dood aan het kruis ontkennen? Wie kan ontkennen dat Ik Mijn leven gaf opdat de waarheid overal zondaars zou redden? Wie onder jullie zal dan, zodra die tijd aanbreekt, de waarheid van Mijn Kerk op aarde ontkennen, wanneer deze steen voor steen uit elkaar gehaald wordt?

Jullie hebben de waarheid gekregen. Jullie kennen Mijn Leer. Wel, dan zullen jullie door Mijn Leer Mijn Kerk kennen. Als dus iemand onder jullie Mijn Lichaam geselt, vervolgens Mijn Leer heruitvindt en jullie daarop leugens voorlegt, zullen jullie Mij dan verloochenen?

Ik, Jezus Christus, vertel jullie dit niet om jullie te verdelen. Ik vertel jullie deze dingen opdat jullie Mijn Leer in ere zullen houden, de heilige Sacramenten zullen handhaven en standvastig bij de waarheid zullen blijven. **Geen mens op aarde kan de Leer van Mijn Kerk veranderen.** Geen mens. **Niet één onder jullie heeft de bevoegdheid gekregen om nieuwe leerstellingen uit te roepen en deze als de Mijne voor te stellen.** Nochtans zullen velen onder jullie, door het ontkennen van de waarheid die jullie 2000 jaar geleden geschonken werd, Mij verloochenen. Het ontbreekt jullie zo aan kennis van heilige zaken, dat jullie onbekend zullen zijn met de nieuwe wetten, die tegen Mij zullen lasteren wanneer deze in Mijn Kerk op aarde ingevoerd worden.

De toren van Babel zal nogmaals opgetrokken worden, net zoals het vroeger was, en als een tempel van God voorgesteld worden. Deze zal zich in Rome bevinden en zal het nieuwe symbool van de nieuwe ene-wereldreligie speciaal onder de aandacht brengen. Dat symbool zal op het dak en aan de ingang te zien zijn en zal binnen voorrang krijgen op het hoogaltaar. Mijn kostbare Tabernakel, geschonden in al zijn glorie, zal zich in het midden van het altaar bevinden, voor iedereen zichtbaar. Deze belediging zal tot gevolg hebben dat

het Beest een open deur geboden zal worden om Mijn Tabernakel binnen te dringen. Op dat moment zal Mijn Tegenwoordigheid verdwijnen.

Miljoenen mensen – van wie er velen zich niet bewust zullen zijn van de betekenis van deze gruwel – zullen alles doen wat er aan hen gevraagd wordt, en zij zullen bidden in het bijzijn van het Beest. Nieuwe gewaden, vervaardigd met gouden emblemen, die het uiterlijk van bescheiden soutanes zullen hebben, zullen gedragen worden door diegenen die in deze zogenaamde tempel dienen. Het gouden embleem, dat op een schaamteloze manier tentoongespreid zal worden, zal het symbool van de nieuwe wereldreligie zijn.

De kruisen zullen verdwijnen. Mijn kruisbeeld zal nergens meer te zien zijn. Waar deze in sommige openbare plaatsen nog te zien zijn, zullen de mensen dan door de wet gedwongen worden om deze weg te halen.

De nieuwe toren, die Satan zal huldigen, zal in veel landen nagemaakt worden en dan zal het tweede deel van de misleiding bekend gemaakt worden. **Het bestaan van de hel zal door de Kerk openlijk als onzin verklaard worden.** De mensen zullen in een vals gevoel van veiligheid gewiegd worden wanneer deze flagrante leugen door alle Kerken aangenomen wordt. Er zal aangehaald worden dat God nooit zou toestaan dat een dergelijke plaats bestaat. Dat Hij van iedereen houdt, en dat het bestaan van de hel door de eeuwen heen verspreid werd door religieuze fanatiekelingen. En dus **zullen de mensen zelfs het bestaan van de doodzonde vergoelijken.** De zonde zal zo algemeen aanvaard worden, dat de mensen niet langer zullen bidden of om barmhartigheid zullen vragen, want het zal niet God zijn die zij zullen erkennen. Het zal aan het Beest zijn dat zij hun ziel zullen overgeven, en elke stap van hun tocht zal zorgvuldig door de vijanden van God georkestreerd zijn.

Julie Jezus

Moeder van God: Om waardig gemaakt te worden voor Zijn Koninkrijk, moeten zij helemaal van wereldse invloeden ontdaan worden

Maandag 22 april 2013 16.00u

Mijn kind, opdat Gods kinderen gered kunnen worden, moeten zij de weg van Mijn Zoon volgen. Zij moeten aanvaarden dat, om voor Zijn Koninkrijk waardig gemaakt te worden, zij helemaal van wereldse invloeden – die hen van God scheiden - ontdaan moeten worden.

Diegenen die zich tot Mijn Zoon wenden, omdat zij naar de waarheid grijpen, zullen in hun leven een aantal veranderingen zien plaatsgrijpen.

Diegenen die Hem niet kennen en die hun hart voor de eerste maal voor Hem openen, zullen tranen laten. Deze tranen zullen een gevolg zijn van de liefde die Hij in hun hart zal prenten, en zij zullen overweldigd zijn. Dit zijn de tranen van bekering. Hun hart en ziel zullen vervuld zijn van een liefde, die zij nooit eerder gekend hebben. Dat is de liefde van God en het is een geschenk van de Hemel.

Kort daarna zullen zij, door het Licht van God vervuld, de duisternis van de Boze aantrekken, die de zielen die van dit Licht vervuld zijn, opzoekt. Het is dan dat zij te lijden zullen hebben door toedoen van anderen, die door de Boze gebruikt worden om hun geloof en hun trouw aan God aan te vallen.

Diegenen met een eenvoudige liefde voor Mijn Zoon, zonder enige menselijke arrogantie of hoogmoed – die niet zwichten onder de druk van diegenen die Mijn Zoon hekelen – zullen net zoals Hij lijden. Zij zullen pijn voelen als zij van zonde getuige zijn, want zij zullen dezelfde pijn voelen als Mijn Zoon. Zij zullen vallen en struikelen, net zoals Mijn Zoon deed op de weg naar Calvarië. Want zolang als zij leven, zullen zij de pijn van het lijden van Mijn Zoon voelen. Dat zal bij hen zo blijven tot de uiteindelijke zuivering van de wereld voltooid is.

Heb nooit het gevoel dat deze trouw aan Mijn Zoon altijd enkel overgoten is van pijn, want het brengt eveneens een vreugde, een vrede en een hoop met zich mee, die eeuwig leven bezorgen. Jullie mogen nooit toelaten dat jullie liefde voor Mijn Zoon jullie van al Gods kinderen afscheidt. Jullie moeten

in plaats daarvan naar iedereen de hand uitsteken, vooral naar diegenen die hun hart nooit voor Mijn Zoon geopend hebben. Zij hebben jullie hulp nodig. Door het geschenk van de bekering werden jullie de genaden geschonken die nodig zijn, om deze zielen naar Mijn Zoon te brengen. Jullie moeten dat doen door de aanvaarding van de pijn die jullie, als soldaat van Christus, moeten verduren en door jullie gebeden en offers voor anderen.

Jullie geliefde Moeder
Moeder van de Verlossing

Alle valse profeten zullen door Mij verstoten en streng gestraft worden

Dinsdag 23 april 2013 16.55u

Mijn zeer geliefde dochter, overal ter wereld maken Mijn zieners op dit moment groot lijden door aangezien zij de pijn ondergaan die nodig is om de zielen van de mensheid te redden. Zij, die zich in Mijn dienst opgeofferd hebben, zullen de weg alleen gaan, zoals Ik dat deed toen Ik de Calvarieberg beklom, met maar zeer weinigen die hen te hulp zullen komen.

Zoals die onvervalste zielen van Mij de pijn, de bespottung en de afwijzing ondergaan, zo zullen die valse profeten en zieners verheerlijkt worden, en zij zullen er velen bedotten. **De valse profeten zullen onder jullie opstaan en lof en roem tot zich trekken. Achter hun uiterlijke schijn van nederigheid en zoete woorden zal er een leegte zijn, voortgebracht door de geest van het kwaad.**

Ik maan de wereld aan om die valse profeten, die in Mijn heilige naam naar roem, ophemeling en lof zoeken, niet te volgen. Geen mens, die door Mij, Jezus Christus, gezonden werd, zal zich verheffen om jullie zover te krijgen dat jullie aan hun voeten neervallen. Geen profeet van Mij zal op een voetstuk staan en zeggen dat hij meer dan jullie is. Hij hoeft hiervoor niet te zeggen dat hij meer is dan zijn broeders en zusters. Al wat hij moet doen, is woorden van zogenaamde wijsheid prediken op een manier die jullie ertoe zal brengen te geloven dat hij, om zijn eigen vermeende trouw aan God, geprezen zou moeten worden. In plaats van het gebed aan te moedigen en jullie dichter bij God te brengen, zal hij eerst jullie respect afdwingen en eisen. Hij zal dat doen

door jullie het soort eigenschappen te tonen, die jullie aan vrome mensen zouden koppelen. Deze valse profeten zullen door de zonde van hoogmoed zielen naar zich toe trekken. De hoogmoed in een valse profeet zal de hoogmoed in andere zielen aantrekken. De ene prijst de andere door de naam van God te gebruiken om hun grootsheid te verkondigen.

Wees op jullie hoede voor diegenen die jullie zullen vragen om jullie te bedekken met wat zij bijzondere geschenken noemen, die de geestenwereld aantrekken! Jullie moeten diegenen mijden, die jullie in Mijn naam uitnodigen om jullie bezig te houden met geesten, van wie zij zeggen dat ze jullie grote vrede en troost zullen bezorgen, maar waarbij God niet vernoemd wordt. Als jullie niet verzocht wordt om in nederigheid voor God neer te buigen, maar er in de plaats daarvan gevraagd wordt om jezelf en jullie eigen welzijn op de eerste plaats te zetten, voor de noden van anderen, dan moeten jullie weten dat dit nooit van God zou kunnen komen. Jullie mogen nooit jullie eigen belangen, of die van anderen, boven God stellen. Alles waar jullie om vragen, moet in overeenstemming met de Heilige Wil van God zijn.

Veel van 's werelds valse profeten werken samen met geesten die niet van Mij komen. Zij zullen het belang van innerlijke genezing, het positief denken en de metafysica promoten, die allemaal op één ding neerkomen. De mens zal aangezet worden om zich boven God te verheffen.

Alle valse profeten zullen door Mij verstoten en streng gestraft worden. Hun straffen zullen die van de gewone stervelingen te boven gaan omdat zij verantwoordelijk zullen zijn voor het verlies van zoveel zielen.

Jullie Jezus

Moeder van God: Hij zal ditmaal niet als mens in het vlees komen

Woensdag 24 april 2013 14.15u

Mijn geliefde kinderen, uit Zijn grote liefde voor de mensheid, bereidt Mijn Zoon jullie nu voor op Zijn Tweede Komst. Het is omdat Hij van jullie houdt, dat Hij nu door Zijn profeten tot jullie spreekt, om ervoor te zorgen dat niemand Zijn barmhartigheid ontgaat. Net zoals God Johannes de Doper zond

om de wereld voor te bereiden op Mijn Zoon – de Eniggeboren Zoon van God, de Messias – openbaart Mijn Zoon nu aan jullie het beslissende plan. Dit laatste heilsplan zal vergelijkbaar zijn met Zijn eerste komst, maar met één verschil. Hij zal ditmaal niet als mens in het vlees komen.

Nu de waarheid jullie opnieuw geopenbaard wordt, herinnert Mijn Zoon jullie door Zijn heilig Woord aan alles wat van God komt, terwijl Hij de laatste fase voorbereidt. Toen Mijn Zoon de aarde bewandelde, werd Gods kinderen de waarheid geschonken. Voor jullie bestwil, opdat jullie niet misleid worden, zal jullie nu de volle waarheid geschonken worden, waaronder openbaringen over het werk van Gods vijanden. Wanneer Mijn Zoon jullie deze geschenken bezorgt, moeten jullie edelmoedig van hart zijn.

Wanneer Ik door de jaren heen aan Gods uitverkoren zieners verscheen, was dat om de zielen voor te bereiden op deze tijden. **Nu, wanneer jullie je opmaken voor de vervolging die de Christenen opgelegd zal worden, zal het uitermate moeilijk worden omdat het zal gaan om een schending van de geest, en dat zal de meeste pijn veroorzaken.** Wanneer jullie de waarheid over het Woord van God kennen en wanneer jullie weten hoe het werk van de Bedrieger te herkennen, zullen jullie sterker worden. Het is veel belangrijker om trouw te blijven aan het Woord van God, dan leugens aan te nemen die jullie voorgehouden zullen worden door diegenen die niet van God komen.

Mijn Zoon zal jullie tot een grote zaligheid verheffen wanneer jullie Zijn heilig Woord gehoorzamen en Zijn Leer handhaven. Ik vraag jullie dat jullie Mijn Zoon de eerbied betonen die Hij verdient. Diegenen die Hem afwezen toen Hij op aarde rondliep, erkenden uiteindelijk de waarheid over wie Hij was, toen Hij stierf aan het kruis. Diegenen, die Zijn Woord vandaag de dag verwerpen, zullen tenslotte de waarheid beseffen op de dag dat Hij komt om te oordelen. Voor velen zal het dan te laat zijn.

Bid dat alle zielen trouw zullen blijven aan de nalatenschap van Mijn geliefde Zoon, Jezus Christus, want enkel diegenen die Hem erkennen, kunnen naar Zijn Koninkrijk gebracht worden.

Jullie geliefde Moeder
Moeder van de Verlossing

Deze verachtelijke daden moeten geschieden aangezien de aarde gezuiverd wordt

Woensdag 24 april 2013 14.40u

Mijn zeer geliefde dochter, doordat Ik doorga de wereld te louteren met Mijn gave van de Heilige Geest, is het gevolg daarvan een grotere haat jegens Mij, Jezus Christus.

Terwijl Mijn aanwezigheid in het hart van de mensen toeneemt, zal door de handelwijze van diegenen, die Mijn allerheiligste Woord tegenspreken, het haatgehalte zichtbaar zijn.

Diegenen die doorgaan met het indienen van wetten, die tegen God lasteren, zullen al de inspanningen om het Woord van God te bezoedelen, opdrijven. Deze verachtelijke daden moeten geschieden aangezien de aarde gezuiverd wordt. Naarmate de loutering intensiever wordt, zal ook het kwaad van de zonde voor jullie blootgelegd worden. Jullie zullen merken dat elke denkbare daad, die tegen God is, door deze vijanden van Mij gepromoot zal worden. Velen zullen hun onschuld betuigen, maar deze daden zullen door de Mijnen, die de waarheid kennen, niet aanvaard worden. De gave van onderscheiding die Ik aan veel zielen overmaak, houdt in dat deze snode daden, die gepleegd worden door diegenen in machtsposities, die naties besturen, gezien zullen worden voor wat ze zijn – het werk van Satan.

De boze geesten van Satan hebben hun aanwezigheid in de ziel van diegenen, die niet in God geloven, opgedreven. Er geen genoeg mee nemend dat dergelijke zielen God de rug toekeren, zetten die verdorven geesten deze mensen aan tot het promoten van de verachtelijkste zonden. Na verloop van tijd worden deze zielen zo verdorven en zo vervuld van haat jegens God, dat zij zich in een duisternis zullen storten, die het Licht van God nooit zal kunnen verdragen.

Denk eraan, Mijn barmhartigheid is groot! **Het zal enkel door Mijn barmhartigheid zijn, dat deze mensen gered kunnen worden.** Er is voor hen geen andere hoop meer, want veel van deze gekwelde zielen worden zo geteisterd, dat zij niet in staat zijn om uit eigen vrije wil om Mijn hand van barmhartigheid te vragen. **Diegenen onder jullie die Mij kennen en die van Mij houden, moeten deze arme mensen helpen door te smeken om de**

redding van hun ziel. Jullie moeten vragen dat zij zich tot Mij wenden zodat Ik kan ingrijpen om de vervolging te stoppen die zij de wereld willen opleggen. Jullie moeten Mij, door zelfopoffering, smeken dat de volkeren moord, die zij plannen, hen belet wordt. Door ongegronde oorlogen en de moord op de onschuldigen in de schoot van hun moeder, zal de ergste vorm van volkerenmoord te zien zijn.

Jullie Jezus

Zij zullen voortdurend liegen en hun preken zullen in de ogen van God onzin zijn

Donderdag 25 april 2013 10.30u

Mijn zeer geliefde dochter, het zal niet lang meer duren voordat de andersdenkenden binnen de Katholieke Kerk, die hun gehoorzaamheid aan God laten varen hebben, zich zullen verzamelen om een gemene aanval te lanceren op die gewijde dienaren, die trouw zijn aan de waarheid.

Diegenen die Mijn Lichaam ontrouw zijn, zullen veel wetten veranderen en zullen nieuwe interpretaties over de betekenis van de Heilige Eucharistie voortbrengen. Veel heilige dienaren van God en leken, doorheen alle Christelijke geloofsovertuigingen, zullen toekijken terwijl de Heilige Geest aangevallen zal worden. Velen zullen geschokt zijn door de manier waarop Mijn naam en Mijn Leer geherinterpreteerd zullen worden zodat de nadruk op de plicht van mens tot mens gelegd zal worden. De mensen zullen aangemoedigd worden om van elkaar te houden en hun noden voor het altaar van God te brengen.

Van buitenaf zal deze benadering van de christelijkheid als een goede zaak gezien worden. Het zal het belang van de liefde promoten, maar niet op de manier die door God voorgeschreven is. Er zal gezien worden dat hooggeplaatste mensen elkaar prijzen als zij religieuze ceremonieën uitvoeren. Zij zullen uit eerbied voor elkaar buigen en zullen zich in adoratie aan de voeten van Gods vijanden neerwerpen.

Al deze grandioze ritussen zullen de wereld misleiden, en velen zullen zich niet bewust zijn van het doel van deze ceremonieën. Deze handelingen, deze

nieuwe preken en nieuwe ceremonieën – om zogenaamd Mij, Jezus Christus, te eren – zullen in plaats daarvan zwart van aard zijn, want zij zullen het Beest verheerlijken.

De koning van de duisternis handelt snel, samen met zijn boze geesten, in het hart van velen die de verantwoordelijkheid hebben Mijn volgelingen te leiden. Een aantal van deze dienaren beseffen niet dat zij door de Boze bekoord worden. Ik zeg tot hen – kom nu! Kom tot Mij door het Sacrament van de Verzoening! Als jullie je zorgen maken over jullie geloof, zal Ik jullie verlichten, maar jullie moeten jullie ziel wel ontdoen van hoogmoed. Het is de hoogmoed, die jullie misleidt te geloven dat jullie intelligentie superieur is aan die van God.

Anderen, die zoals wolven in schaapskleren zijn, hebben hun ziel aan Satan verkocht. En net zoals hij te werk gaat, zullen ook zij sluw zijn in de manier waarop zij Gods kinderen zullen misleiden. Zij zullen anderen bekoren, door hun dienaren te prijzen als zijnde heilig, en dat zal die dienaren – met eigenliefde en opgeblazen van trots – aantrekken, die dan als schapen zullen volgen. Zij zullen voortdurend liegen en hun publieke preken zullen in de ogen van God onzin zijn. Er zal geen greintje ware nederigheid aangetroffen worden in welk woord van hen dan ook, hoewel zij tot het uiterste zullen gaan om ervoor te zorgen dat zij zich in het openbaar als nederige dienaren van God gedragen. De kracht van de Heilige Geest zal in hun aanwezigheid ontbreken en diegenen van Mij, die Mij werkelijk kennen, zullen daarvan getuigen.

Zoveel van Mijn arme, gewijde dienaren zullen in deze leugens meegezogen worden, wat tot de ontheiliging van Mijn Lichaam zal leiden, en veel van diegenen die zich op hun liefde voor Mij beroemen, zullen de eerste zijn om de volgende nagel erin te kloppen aangezien zij Mij helemaal opnieuw kruisigen.

Mijn dochter, de haat die jullie, als rechtstreeks gevolg van de ontbinding van Mijn Kerk op aarde, betoond wordt, zal van twee kanten komen. Van de ene kant zullen het diegenen zijn, die zeggen dat zij Mijn Kerk op aarde vertegenwoordigen, maar die dat allesbehalve zijn omdat zij een andere leer voorhouden. Van de andere kant zullen het Mijn trouwe dienaren zijn die jou niet zullen geloven.

Jullie moeten weten dat de waarheid angst en boosheid teweegbrengt. De waarheid, die aan de ware profeten gegeven wordt, brengt – uit angst – niet alleen maar boosheid voort, het veroorzaakt ook verontwaardiging. Verontwaardiging en boosheid komen van de geest van het kwaad. De Boze zal, via het hart van de mensen, tot het uiterste gaan om het Woord van God tegen te houden.

Woede tegenover de profeten is een haat tegen God.

Jullie Jezus

De Antichrist zal uit het Oosten komen, niet uit het Westen

Vrijdag 26 april 2013 12.30u

Mijn zeer geliefde dochter, de wereld wordt voorbereid op de intrede van de Antichrist. Hij werd door een aantal machtige politieke krachten klaargestoomd om zijn grootse entree te maken.

De Antichrist zal uit het Oosten komen, niet uit het Westen, maar zal door beiden en in alle hoeken van de aarde bemind worden. Het zal als volgt beginnen:

De Antichrist zal met de hulp van Gods vijanden snel een oorlog teweegbrengen tussen twee naties die bestuurd worden door twee koppige en machtige leiders. Deze oorlogen zullen escaleren en zullen dan overvloeien naar andere landen. Wanneer de dreiging zo serieus wordt dat dit de machtigste naties begint te beïnvloeden, zullen de vredesonderhandelingen aanvangen.

Het Beest zal uit het niets tevoorschijn treden. En met een vaardigheid die de wereld zal imponeren, zal hij een eind maken aan de oorlogen. Hij zal een indrukwekkende stem hebben. Hij zal hoogbegaafd zijn en zal een imponerend, charismatisch imago creëren. Zijn knappe verschijning, charme en gevoel voor humor zullen als een krachtige, hypnotiserende magneet zijn. Hij zal van bekende wereldleiders en de media veel lof toegezwaaid krijgen, en hij zal een beroemdheid worden. Zijn houding zal bedrijfsleiders aanspreken,

die hem als bevorderlijk voor het creëren van welvaart zullen zien, aangezien de economieën zullen beginnen te groeien.

De Antichrist zal zo bijzonder lijken dat naties over zichzelf tekeer zullen gaan, om hem aan te zetten hun landen te bezoeken. Hij zal geliefd zijn en zal elk moment van Mijn missie, toen Ik op aarde verbleef, tot in de puntjes nabootsten. Terwijl hij predikt over het belang van de liefde, de vrede en het belang van eenheid onder de naties, zal er gezien worden dat hij – waar hij ook gaat - grote wonderen tot stand brengt. Dit is geen mens zoals alle anderen. Dit is geen mens zoals elk ander charismatisch boegbeeld. Zijn ster zal schijnen en schitteren zoals geen andere voor hem. Hij zal gezien worden als een boegbeeld van de menslievende ene-wereldreligie. Het zogenaamde succes van deze gruwel zal aan hem toegeschreven worden. Iedereen zal aan zijn voeten neervallen. Afbeeldingen van zijn gezicht zullen overal uithangen. Hij zal gezien worden met de hoofden van veel religieuze kerkgenootschappen. Er zal al vlug gezegd worden dat mensen in zijn aanwezigheid vanzelf zullen genezen. Door de kracht van Satan zal hij in staat zijn om daden voort te brengen, die velen zullen schokken en die als miraculeus beschouwd zullen worden.

Bij de onwetenden zal hij tegen die tijd als de Messias gezien worden. Hij zal dan laten doorschemeren dat hij door God gestuurd werd om de wereld te redden. Velen, waaronder diegenen in de wereld die Mijn bestaan niet aanvaarden, zullen ervan overtuigd zijn dat deze man de Mensenzoon, Jezus Christus, is. Diegenen die hem vereren, gehoorzamen aan wat hij van hen vraagt en die hem aanbidden, zullen van zo'n kwaad doordrongen zijn, dat hun ziel in een leegte gezogen zal worden, waar zij zichzelf onmogelijk uit kunnen halen.

Diegenen die de waarheid van Mijn Leer kennen, zullen het bedrog herkennen dat het menselijk ras voorgehouden wordt en zij zullen deze gruwel weerstaan. Diegenen die zeggen dat zij God kennen en praktiserende Christenen zijn, zullen Mijn belofte om terug te keren niet kunnen begrijpen. Wanneer Ik terugkom, zal het zijn om te oordelen. Ik zal nooit een tweede keer op de aarde rondlopen. Ondanks al hun kennis van Mijn Leer, begrijpen zij niet wat Ik zei. Nu herinner Ik hen daaraan. Ik zal niet in het vlees rondwandelen. Iedere mens die zegt dat hij Mij is, is een leugenaar.

Jullie Jezus

Jullie moeten je elke dag afvragen – zou God mijn daden van vandaag goedkeuren?

Zaterdag 27 april 2013 13.20u

Mijn zeer geliefde dochter, Ik moet aan elke persoon die vandaag de dag op deze aarde leeft, het belang uitleggen van de tijd die hen geschonken werd. Ik heb Mij nooit bemoeid met de wil van de mens, want dat is één van de grootste geschenken die de mensheid gegeven zijn, en deze kan nooit afgenomen worden. Satan bemoeit zich daarentegen wel met de vrije wil van de mens en heeft, meteen van bij het begin, meedogenloos getracht om de menselijke geest te onderwerpen en zijn ziel te stelen.

Het is dus de vrije wil, die de mens geschonken wordt, die door de Boze opgezocht zal worden. Maar het is eveneens door de vrije wil van de mens, dat de deur naar Mijn Koninkrijk ontsloten kan worden. Omdat jullie vlees zijn, en bijgevolg sterfelijk, is de enige tijd die jullie hebben om jullie op het eeuwig leven voor te bereiden, het nu. Jullie mogen dat nooit vergeten! Jullie moeten te allen tijde erop voorbereid zijn, want net zoals Mijn Vader jullie het leven schonk, kan hij het ook op elk moment van elke dag wegnemen.

Als jullie nu, vandaag, zouden sterven, zouden jullie dan in de goede conditie verkeren om voor Mij te verschijnen? Weten jullie welke fouten en welke daden jullie begaan hebben en welke haat jullie je naaste betoond hebben, die dan voor Mijn aangezicht geopenbaard zullen worden? Om het eeuwig leven te krijgen, moeten jullie weten wat er nu, vandaag, gedaan moet worden om jullie in Mijn ogen schoon te wassen.

Tot diegenen die enerzijds de zonde vergoelijken en anderen kwetsen, en dan anderzijds bidden en een leven leiden waarvan zij zeggen dat het aan Mij gewijd is, zeg Ik dit. Elk uur kwetsen jullie Mij door jullie schijnheiligheid. Elke dag raakt jullie ziel verder van Mij verwijderd. **Jullie moeten de Tien Geboden nauwgezet navolgen, zoals ze door Mijn Vader gegeven werden, anders kunnen jullie niet zeggen dat jullie Mij toebehoren.**

Zoveel zielen betreden de Hemel niet en velen moeten de loutering ondergaan, die nodig is om hen geschikt te maken om Mijn Koninkrijk binnen te gaan. Maar nog veel meer zielen worden in de eeuwige duisternis geworpen. Zovelen beseffen, binnen enkele minuten na hun dood op aarde,

hoe zij God beledigd hebben. Hoe bang en verdrietig zijn zij dan. Zij beseffen dat hun tijd voor berouw verstreken is, en dat het in dat stadium voor hen te laat is.

Waarom vatten jullie niet dat de dood op elk moment kan plaatsgrijpen? Dat jullie moeten weten dat - wanneer jullie God beledigen - jullie je moeten inspannen om de wijze waarop jullie je gedragen om vrede te vinden, te veranderen. Jullie zullen de ware vrede pas vinden, wanneer jullie de zonde vermijden en gedurig proberen om de manier waarop jullie anderen behandelen, te verbeteren. Wanneer jullie in jullie ziel vrede hebben – wat enkel tot stand kan komen als jullie de zonde bestrijden en berouw tonen over jullie slechte daden – raken jullie dichter bij God.

Jullie moeten je elke dag afvragen – zou God mijn daden van vandaag goedkeuren? Jullie zullen in jullie hart het antwoord kennen.

Jullie Jezus

Mijn woorden aan jullie nu, zullen nogmaals gehoord worden op de laatste dag. Onthoud deze!

Zondag 28 april 2013 17.40u

Mijn zeer geliefde dochter, op dit moment kom Ik om jou te waarschuwen voor het verraad van diegenen die jou in deze missie omringen. Velen zullen gedwongen worden om dit werk de rug toe te keren, en jij moet hen nooit achternalopen. Ik liep diegenen die Mij vervolgden nooit achterna. Integendeel, Ik bood Mijzelf als een lam ter slachting aan, om zielen te redden.

Let nu op aangezien weldra die aangestelde valse profeten, door Satan voorbereid, opgenomen zullen worden in de schoot van diegenen die zeggen dat zij dienaren van God zijn. Hun profetieën, die allemaal de waarheid verloochenen, zullen gebruikt worden om jou te schande te maken. Laat niemand ook maar één seconde denken dat Mijn boodschappen, die aan de wereld gegeven worden om de mensheid op Mijn Tweede Komst voor te bereiden, niet verscheurd zullen worden.

Mijn dochter, deze obstakels moeten door jou genegeerd worden. Door jouw gehoorzaamheid zal Ik je sterker maken, want jij hebt geen zeeën van tijd om ervoor te zorgen dat de genaden, die Ik over de mensheid uitstort, door allen verkregen worden.

Het merendeel van Mijn ware profeten zijn onwetend over de Heilige Schrift of over de profetieën, die uit Mijn barmhartigheid aan de wereld gegeven werden. Zij hoeven geen passages uit de heilige Bijbel aan te halen omdat Ik hen niet vraag om dat te doen. Mijn Woord wordt gegeven zoals het is. Mijn heilige Bijbel is heilig. Er gedeelten uithalen om een eventuele goddelijke openbaring te bevestigen, is niet toegestaan. Wanneer door Mij een boodschap gegeven wordt, schrijft de profeet op wat Ik dicteer, en wordt er nooit gevraagd om passages te kopiëren die door Mijn apostelen aan de wereld gegeven werden.

Ik Ben groter dan allen die Mij dienen. Mijn Woord is heilig. Mijn geschenken aan jullie, worden gegeven om jullie ziel voor te bereiden, en dat is de reden waarom aan alle echte profeten gebeden gegeven worden die de drang, om zich met Mijn Hart te verenigen, doet ontbranden.

De vervolging die jij zult doorstaan, zal aanhouden en erger worden. En net als jij denkt dat je er niet meer tegen kan, zal Ik aan de wereld Mijn goddelijke aanwezigheid bewijzen. Lijd met waardigheid, Mijn kleintje! Verdedig Mijn Woord niet, hoe verleidelijk dat ook is, zelfs niet wanneer jou snode leugens voorgelegd worden!

Diegenen die Mij kennen, zullen ook weten wanneer woorden niet van Mij afkomstig zijn, want Ik verblijf in hun hart. Maar Satan is zo sluw dat hij Mij kan imiteren, op één uitzondering na. Hij kan nooit erkennen dat Ik in het vlees kwam of dat Mijn Lichaam in de Heilige Eucharistie tegenwoordig is.

Mijn Geest wakkert nu aan en zal doorgaan op te staan tegen de krachten van het kwaad. Elke demon zal door Mijn engelen omgebracht worden, tot er op de laatste dag niet één meer overblijft.

Mijn woorden aan jullie nu, zullen nogmaals gehoord worden op de laatste dag. Onthoud deze!

Ik Ben het Begin en het Einde. Ik kom, zoals beloofd, om jullie eeuwig leven te brengen. Sta op, jullie allen die in Mij geloven, en aanvaard de waarheid! Kom tot Mij! Laat de Wil van Mijn Vader over de Nieuwe Hemel en de Nieuwe Aarde heersen! Verheug jullie want Ik breng vrede, en eenheid aan al diegenen, van wie de namen in het Boek des Levens staan! Mijn laatste Verbond werd volbracht. Mijn heerschappij is gekomen. Sta op en neem Gods hand aan!

De dag waarop jullie deze woorden horen, zal de dag zijn dat jullie de waarheid kennen.

Laat jullie niet misleiden, want enkel God – en de geschenken van goddelijke openbaring – kunnen jullie de liefde, de vrede, de vreugde en de bekering bezorgen, die zich door deze boodschappen over de wereld uitstrekken. Ze zijn een geschenk. Ze zijn bedoeld om jullie de ware weg naar jullie rechtmatig erfdeel te tonen. Neem deze aan met welwillendheid en dankzegging in jullie ziel!

Jullie geliefde Jezus
Redder van de mensheid

Er zal een nieuwe vorm van het kruis ingevoerd worden

Dinsdag 30 april 2013 15.40u

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn autoriteit zal nooit afnemen en zal wel vervagen - zoals een licht midden in de dichte mist - maar zal altijd zichtbaar blijven, ook al kan het tot slechts een flauw schijnsel gereduceerd zijn.

Terwijl de wereld weer verandert, aangezien de geest van het kwaad verdeeldheid na verdeeldheid teweegbrengt, zal het enkel het Licht van God zijn dat jullie staande zal houden. Mijn aanwezigheid zal door diegenen, die naar Mij komen om hulp, gevoeld worden - vooral wanneer jullie het gevoel hebben dat alles hopeloos is - want Ik zal jullie nooit in de steek laten. Niets anders dan de waarheid zal jullie helpen om het aan te kunnen wanneer het gebrek aan naastenliefde, dat in de wereld van vandaag duidelijk zichtbaar is, toeneemt omdat het hart van de mensen in steen verandert.

De waarheid ligt vervat in de heilige Bijbel. Het is het voedsel waardoor de mens nu, en in de toekomst, kan leven. **Zeer spoedig zal het onmogelijk worden om een Bijbel te kopen omdat veel naties - vooral in Europa - de nieuwe wetten zullen aanhangen, die alle boeken die het Woord van God uitdragen, zullen verbieden.**

Thans wordt de brief geschreven om al diegenen in dienst van de Katholieke Kerk een wenk te geven. Al Mijn gewijde dienaren zullen weldra geïnformeerd worden over de veranderingen, waarvan hen gezegd zal worden dat deze voor het welzijn van de Kerk zijn.

De nieuwe regels – die wijzigingen, aangebracht aan de gebeden tijdens de Heilige Mis, zullen toelaten – zullen onschuldig lijken. Velen zullen de zwaarwichtigheid ervan niet opmerken, maar het zal verband houden met de Heilige Eucharistie en Mijn Tegenwoordigheid erin. Het woord ‘herdenken’ zal gebruikt worden en alle kerken zullen spoedig ontdaan worden van hun schatten. Het in beslag nemen van de schatten - waaronder de gouden Tabernakels, die vervangen zullen worden door deze die uit hout en steen gemaakt zijn – zal één van de tekenen zijn dat zij ingezameld worden voor de nieuwe wereldreligie.

Kerken zullen binnen hun muren veranderd worden, en dat zal de ontheiliging van de altaren met zich meebrengen. De monstrans, die de Heilige Eucharistie bevat, zal beginnen te verdwijnen en er zal een einde komen aan de dagen waarop Mijn Heilige Eucharistie uitgesteld wordt.

Veracht Mijn Woord nu en jullie zullen tranen laten wanneer deze daden jullie onder de ogen gebracht worden! Al vlug, niet lang daarna, zullen de gewaden, die door Mijn gewijde dienaren gedragen worden, aangepast worden en zal er een nieuwe vorm van het kruis ingevoerd worden. De nieuwe gruwel zal niet gebaseerd zijn op het eenvoudige kruis. Het zal in plaats daarvan discreet de kop van het Beest weergeven.

Ik vraag jullie om nu Mijn heilige kruisen in te zamelen en deze in jullie huizen te bewaren, samen met wijwater. Ik verzoek jullie allemaal dringend om vast te houden aan de waarheid van wat Ik jullie vertelde. Bovendien wil Ik dat jullie volledig op Mij vertrouwen. Geloof nooit dat Ik jullie aan de ongenade van de Boze overlever! Ik zal te allen tijde dicht bij jullie blijven. Ik zal

bijzondere zegeningen uitstorten op de hoofden van Mijn geliefde, trouwe gewijde dienaren om hen met Mijn Heilig Hart verstrengeld te houden.

Houd jullie hart dicht bij Mij en bij elkaar! Troost en sterk elkaar, want jullie moeten voor en tijdens de komende tijden meer dan ooit van elkaar houden! Ik Ben jullie familie. Jullie behoren Mij toe. Wij zullen tot op het moment dat de trompetten schallen en de aankondiging gedaan wordt, dat Ik Mij bij Mijn Tweede Komst eindelijk zal openbaren, verenigd blijven. Jullie zullen daarop de vreugde en de vrede voelen, die Ik jullie beloofd heb. Dan zal alle lijden eindigen.

Jullie Jezus