

Het was om deze arme zielen dat Ik in de Hof van Gethsemane bloedtranen weende

Dinsdag 1 april 2014 21.00u

Mijn zeer geliefde dochter, soms kan de snelheid en de groei van deze heilige missie overweldigend zijn. **Het is belangrijk dat Mijn Woord in alle landen gehoord wordt en dat de kruistochtgebedsgroepen in elke natie opgericht worden, en dan vooral in landen waar Ik niet vereerd word.**

Laat de intensiteit van dit Woord nooit de reden waarom Ik de wereld de hand moet reiken, overschaduwen. **Ik wil dat zelfs de meest verharde zielen - die niet het verlangen hebben om de Heilige Geest hun hart te laten raken – luisteren, horen wat Ik zeg en Mijn belofte begrijpen.**

Mijn heilsplan is niet voorbehouden aan de meest getrouwen – het is voor iedereen bestemd, met inbegrip van diegenen van wie de zwartgeblakerde ziel jullie kan doen walgen. Het was om deze arme zielen dat Ik in de Hof van Gethsemane bloedtranen weende. Het waren de zielen van de verbitterden, de verdwaalden – de geliefden van het Beest, die Mij door Satan getoond werden. Hij liet Mij zien hoe velen, ondanks Mijn offer aan God van Mijn bereidheid en Mijn verlangen om de wereld door Mijn kruisdood te verlossen, Mij toch nog zouden afwijzen. **Mijn pijn om deze zielen is ondraaglijk en jij, Mijn dochter, mag Mijn verlangen om de niet-gelovigen de hand te reiken, nooit negeren.** Je moet altijd boven de haat, die tegen deze missie gericht is, uitstijgen - hoe je ook veracht, bespuwd en vervloekt wordt - en Mij deze zielen brengen, ongeacht de kostprijs. Breng Mij Mijn geliefde volgelingen en bovendien diegenen die Mij niet kennen of die Mij misschien niet kennen. **Breng Mij verder de zielen van diegenen die Mij haten. Dat moet van ieder van jullie het doel zijn.** Wanneer jullie Mij deze arme, betreuenswaardige zielen brengen, zal Ik hen met grote genaden begiftigen zodat Ik hen in Mijn barmhartigheid kan trekken.

Wanneer jullie om je heen kijken en de zielen zien van diegenen met wie jullie in contact komen en die zich niet bewust zijn van Mijn plan om terug te komen, moeten jullie hun de hand reiken en hen aan Mij toewijden. Jullie zullen Mij grote troost en vreugde brengen wanneer jullie dat doen,

want dan kan Ik er alles aan doen om alle zielen, waar dan ook, te verenigen.

Ga en vermenigvuldig jullie, want de weg werd bereid! Het is nog maar een korte tijd geleden dat Ik voor het eerst door deze missie de wereld toeriep. Niettemin is het een moeizame tocht geweest, en nu zullen alle paden zich verder opsplitsen en zich vertakken zodat niet één natie uitgesloten zal worden, zodanig is Mijn barmhartigheid.

Jullie Jezus

Moeder van de Verlossing: De bekering, beloofd door Mijn Vader, zal deze maand beginnen

Woensdag 2 april 2014 16.27u

Mijn kind, de bekering, beloofd door Mijn Vader, zal deze maand beginnen en zal zich over de hele wereld verspreiden door de kracht van de Heilige Geest. Zielen zullen gespaard worden, en aan de meest verharde zondaars zal door Mijn Zoon grote barmhartigheid betoond worden.

Veel mensen, die geen geloof in God bezitten en die hun leven leiden alsof er geen eeuwig leven bestaat, zullen de eerste mensen zijn aan wie Mijn Vader verlangt dat het Licht van de waarheid getoond wordt. Deze mensen worden zeer bemind en hun gebrek aan geloof zal vervangen worden door een liefde voor en een verlangen naar de verzoening met Jezus Christus, die door hen verlaten werd. **De zielen van diegenen die vreselijke zonden hebben begaan en die door de invloed van de duivel aangetast zijn, zullen de volgende zijn. Er zullen hun grote genaden geschonken worden, en de barmhartigheid van Mijn Zoon zal hun hart zo plotseling doorboren, dat hun bekering prompt zal zijn.** Dit wonder zal zo onverwachts komen, dat wanneer zij het nieuws van de Evangeliën beginnen te verspreiden, velen zullen opkijken en naar hen luisteren.

Het zal door de bekering van de meest gekwelden zijn, dat veel meer zielen gered kunnen en zullen worden. **Het zal dan zaak zijn van diegenen die de waarheid reeds volgen, of zij al dan niet verlangen aan Mijn Zoon en Zijn**

Leer trouw te blijven. Het zullen deze zielen zijn die het meest te lijden zullen hebben, want zij zijn van God, en hierdoor zal door de Boze alles in het werk gesteld worden om hen met twijfels over de waarheid te kwellen. Dit zijn de zielen die van Mijn Zoon weggetrokken zullen worden, en diegenen waarop de Boze het meest aast.

Ter bescherming van het geloof van de Christenen wijd en zijd, bid a.u.b. dit kruistochtgebed.

Kruistochtgebed (144) 'Om het christelijk geloof te beschermen'

***O Moeder van de Verlossing,
spreek a.u.b. ten beste voor de zielen van de Christenen overal ter wereld.***

***Help hen a.u.b. hun geloof te bewaren
en trouw te blijven aan de onderrichtingen van Jezus Christus.
Bid dat zij de geest- en zielskracht zullen hebben
om te allen tijde hun geloof te handhaven.***

***Spreek voor hen ten beste, lieve Moeder,
om hun ogen te openen voor de waarheid
en hun de genaden te schenken om elke valse leerstelling
die hun in naam van Jezus voorgehouden wordt, te onderscheiden.***

***Help hen ware en trouwe dienaren van God te blijven
en af te zien van kwaad en leugens,
zelfs als zij hierdoor pijn en spot te verduren krijgen.***

***O Moeder van de Verlossing,
bescherm al Uw kinderen
en bid dat iedere Christen tot zijn laatste snik
het pad van de Heer zal volgen. Amen.***

Kinderen, Jezus houdt van iedereen. Hij zal altijd strijden om jullie voor onheil te behoeden, en Hij zal op de meest buitengewone manieren ingrijpen om jullie in de dagen van duisternis, die jullie omwille van Hem te verduren zullen krijgen, te beschermen tegen het kwaad. Vertrouw op Mij,

jullie geliefde Moeder, aangezien Ik voor jullie ten beste zal spreken om jullie tijdens de komende beproevingen dichterbij Mijn Zoon te brengen.

Dank jullie om aan deze oproep van de Hemel gehoor te geven.

Jullie geliefde Moeder
Moeder van de Verlossing
Moeder van God

Zolang de liefde gedijt, kan het menselijk ras overleven

Donderdag 3 april 2014 17.11u

Mijn zeer geliefde dochter, liefde is één van de krachtigste geschenken van God. Zolang de liefde gedijt, kan het menselijk ras overleven. Liefde overstijgt alle kwaad, verdeeldheid en haat want het komt van God, die almachtig is, en geen enkele macht van het kwaad kan haar volledig vernietigen.

Wanneer een ziel dicht bij Mijn Hart staat, zal Ik deze met liefde vullen. Ik zal die persoon met deze gave overspoelen, en hierdoor zullen zij onmogelijk een andere persoon kunnen haten, met inbegrip van diegenen die hen kwellen. Wanneer in een ziel liefde aanwezig is, wordt die door God benut om andere zielen naar zich toe te trekken. Deze wordt gebruikt om diegenen die in nood verkeren en die lijden, vreugde en troost te bezorgen. Het is echter een genade, en wordt verleend aan die zielen die uitgekozen worden opdat zij deze met anderen zullen delen tot eer van God. O, wat een vreugde bezorgen deze zielen Mij wanneer zij die liefde, zonder enige voorwaarden, van Mij aannemen. Wanneer zij Mijn aanwezigheid met een open hart verwelkomen en Mij hun ziel laten overspoelen, worden deze zielen Mijn vaten en, zoals een goede wijn, zullen ze de ziel van diegenen die dorsten naar Mijn aanwezigheid, vullen en verzadigen.

Liefde is de manier waarop Ik met de wereld communiceer tot op de Grote Dag, wanneer Ik zal komen om Mijn Koninkrijk terug te eisen. Wanneer er ware liefde aanwezig is, ben Ik daar. Wanneer er geen liefde is,

heeft Mijn aanwezigheid zich teruggetrokken. Veel mensen sluiten Mij buiten en zijn daardoor niet in staat om de volheid van de gave van liefde te voelen, zoals dat zou moeten zijn.

Ik beloof jullie allen dat Ik de gave van Mijn liefde door middel van deze missie zal verspreiden. Mijn liefde zal een onderscheidend kenmerk zijn en al diegenen die aan Mijn oproep gehoor geven, zullen met Mijn liefde omhuld worden wanneer zij dit kruistochtgebed bidden.

Kruistochtgebed (145) 'Vul mij met Uw gave van liefde'

*Liefste Jezus,
vul mij, een leeg vat,
met de gave van Uw liefde.
Overspoel mijn ziel met Uw aanwezigheid.
Help mij anderen lief te hebben zoals U mij liefheeft.
Help mij een kanaal van Uw vrede,
Uw kalmte en Uw barmhartigheid te zijn.
Open mijn hart altijd voor de benarde toestand van anderen
en schenk mij de genade om diegenen te vergeven,
die U afwijzen en die tegen mij zondigen.
Help mij om door mijn voorbeeld Uw liefde uit te dragen,
zoals U het zou doen als U in mijn plaats was. Amen.*

Ik zal de ziel raken van iedereen die Mij toegang verleent. De liefde zal jullie eeuwige gelukzaligheid brengen. Door Mijn liefde zonder meer en met een open hart aan te nemen, bezorgen jullie Mij grote vreugde. Mijn gave is nu die van jullie, en Ik verlang dat jullie van deze dag af de gave van liefde boven jezelf stellen bij alles wat jullie doen. Op die manier zullen jullie helpen om de haat, die de mensheid teistert en die van Satan afkomstig is, te verslaan. Met deze gave van liefde stort Ik een bijzondere zegening van top tot teen over jullie uit – een zegening die ongeëvenaard en krachtig is, die jullie zullen voelen wanneer jullie dit gebed bidden, en dan vooral in een kruistochtgebedsgroep, die in deze missie – Mijn missie van redding – bijzonder belangrijk zijn.

Jullie Jezus

Zij zullen miljoenen Katholieken in ernstige dwaling voeren en Mijn Kerken zullen hun heiligheid verliezen

Vrijdag 4 april 2014 23.20u

Mijn zeer geliefde dochter, profetieën worden door God niet aan de mens geopenbaard om sensatie te creëren. Ze worden gegeven om de mensheid op hun toekomst in Mijn Koninkrijk voor te bereiden zodat ze vooraf gewaarschuwd kunnen worden voor potentiële gevaren voor hun ziel. Elk ingrijpen in jullie leven, op bevel van Mijn Vader, is voor jullie eigen bestwil en dat van andere zielen.

Mijn profetieën, die aan jou gegeven worden, Mijn dochter, hebben wel degelijk een aanvang genomen. De bedriegers hebben van binnenuit de controle overgenomen, en zij zullen de wereld blijven wijsmaken dat een nieuwe leer – één waarin wijzigingen aan de bestaande Leer, die door God vastgelegd is, aangebracht werden – gewijzigd kan worden om deze te schikken naar het leven van alle mensen en naar alle religies. Pas op voor het woord ‘oecumenisch’ of voor elke poging om Mijn Kerk op aarde in te nemen en haar van haar goddelijkheid te beroven!

Hij, die de liturgie vervalst, is geen echte dienaar van Mij, en toch is het juist dat wat er zal gebeuren. En wat zullen Mijn gewijde dienaren doen? Zij zullen hun hoofd buigen, hun armen opheffen in glorieuze lofprijzing voor de nieuwe valse leer en al wat Ik de wereld schonk, ontkennen. **Hun liefde voor wereldse zaken, hun verlangen bewonderd te worden en hun torenhoge ambities zullen hen van hun geloften aftrekken.** Ze zullen verraders worden en Mij de rug toekeren. Ze zullen miljoenen Katholieken in ernstige dwaling voeren en Mijn Kerken zullen hun heiligheid verliezen. Kort daarna, **als de kern van Mijn Kerk ontheilgd is, zullen ze alle andere christelijke geloofsrichtingen verzamelen en nieuwe oecumenische sekten uitvinden, wat zal uitmonden in de publieke verklaring die het bestaan van de hel zal ontkennen.** Achterstevoren werkend, in juist de tegenovergestelde richting van de waarheid, zal er dan aan al de gelovigen verteld worden dat de zonde subjectief is, en dat het door de erfzonde onmogelijk is om deze te vermijden. Bijgevolg, zo zal er jullie verteld worden, is het niet iets om jullie zorgen over te maken. **De zonde zelf zal geherdefinieerd worden. Zodra dat gebeurt, zal elk moraliteitsbesef**

uitsterven. Wanneer moraal niet langer als belangrijk beschouwd wordt, zal de zonde welig gaan tieren. De zonde zal zich verspreiden, escaleren, tot de samenleving zal instorten, en voor diegenen die Mijn Kerk – de ware Kerk – trouw blijven, zal het een afschuwelijk zicht zijn om te aanschouwen.

Mensen zullen zich beroemen op de zonde, openlijk pronken met hun gebrek aan moraliteit en de nieuwe wereldreligie zal verordenen dat de zonde jullie nooit zal hinderen of schaden in de ogen van God. De god op wie zij zich zullen beroepen, is Satan, maar ze zullen dat nooit aan jullie vertellen. Om de spot met Mij te drijven, zullen ze jullie de Antichrist voorstellen, die enthousiast ontvangen zal worden omdat hij door de Valse Profeet toegejuicht en door hem verafgood zal worden. De Antichrist zal alles doen wat met Mijn Leer in tegenspraak is, maar hij zal dat met charisma en charme doen. Miljoenen zullen hem aanbidden. Hij zal alles zijn wat Ik niet ben. Hij zal er zovelen om de tuin leiden, dat het voor hem gemakkelijk zal zijn om Gods kinderen tot ketterij en verschrikkelijke troosteloosheid te voeren.

Ik Ben jullie allemaal op deze dag aan het voorbereiden. Het is voor velen van jullie zeer moeilijk om dat nieuws aan te horen, maar het is de waarheid. De waarheid zal jullie ziel verlossen van de dood. Bestrijd de waarheid en daaruit zal niets goeds voortkomen – enkel vertwijfeling! Verhinder anderen trouw te blijven aan Mijn Kerk, door hen aan te moedigen de ketterij te volgen - die op het punt staat om door Mijn Kerk, van binnenuit, aan de wereld opgelegd te worden – en jullie zullen voor de leeuwen gegoooid worden! **Diegenen die met geweld de ziel van anderen verderven, treden de grootste straf door Mijn hand tegemoet.**

Neem de waarheid aan en bereid jullie voor! Volg Mij en Ik zal jullie veilig naar Mijn Koninkrijk voeren! Volg het Beest en hij zal jullie, en diegenen die jullie meebrengen, voor de eeuwigheid naar het vuur van de hel voeren!

Jullie Jezus

Mijn finaal plan om Mijn Kerk in Mijn toevluchtsoord te verzamelen, staat op het punt onthuld te worden

Zaterdag 5 april 2014 18.15u

Mijn zeer geliefde dochter, Ik verlang moed en zielskracht te schenken aan ieder van jullie, die de gave van onderscheiding gekregen hebben om Mijn stem te herkennen als Ik door deze boodschappen tot de wereld spreek.

Terwijl jullie, Mijn overgeblevenen, in vereniging met Mijn Kerk op aarde oprukken, zullen jullie veel mensen zich weldra zien onttrekken aan de heilige Sacramenten. Dat zal verontrustend voor jullie zijn en zal bovendien een kwelling worden omdat deze al vlug geschonden zullen worden en niet langer dezelfde Sacramenten, die Ik de wereld schonk, zullen zijn. **Jullie mogen nooit tijd verspillen als jullie werkelijk geloven dat Ik met jullie spreek. Ga – verzamel Mijn priesters en diegenen die aan Mijn oproep gehoor geven! Bereid jullie vervolgens voor op de komende jaren zodat jullie Mijn kudde kunnen voeden met het Voedsel des Levens, wanneer er van Mijn Tegenwoordigheid geen spoor meer zal overblijven.**

Wanneer alles wat van Mij is, en van wie Ik Ben, uit Mijn kerken verwijderd is, zal alles dat zal overblijven, komen van alles wat Ik niet ben. **De geïncarneerde duivel zal Mijn Kerk betreden en hij zal iedereen aantasten, die voor hem buigt en hem aanbidt.** Hij zal zielen voor de eeuwigheid verslinden en jullie moeten te allen tijde waakzaam blijven voor die tijd, die in het verschiet ligt. Stel jullie niet open voor de ketterij die Mijn Kerk, zowel van binnenuit als van daarbuiten, zal binnendringen! Jullie worden nu voorbereid, dus moeten jullie alles opvolgen wat Ik jullie zal vertellen zodat jullie Mijn Kerk, voor zover jullie kunnen, van Mijn vijanden kunnen redden.

Mijn finaal plan om Mijn Kerk in Mijn toevluchtsoord te verzamelen, staat op het punt onthuld te worden. **Wanneer Ik jullie instructies geef, zullen jullie grote kracht en doorzettingsvermogen nodig hebben want jullie tegenstander zal de Antichrist zijn – en zijn leger zal, jammer genoeg, groter in omvang zijn dan het Mijne.** En dat zal dus ontmoedigend voor jullie zijn – maar weet dit: het zal niet de macht van God achter zich hebben, en wanneer jullie aan Mijn Woord trouw blijven, zal het jullie nooit overwinnen.

Ga in vrede en wacht op Mijn instructies!

Jullie Jezus

Diegenen die binnen Mijn Kerken het Woord zullen proberen te handhaven, zullen door uitzetting tot zwijgen gebracht worden

Maandag 7 april 2014 19.15u

Mijn zeer geliefde dochter, **de zaden werden gezaaid en elk detail van het plan om de mensheid op de Antichrist voor te bereiden, werd ingevuld.** Alle veranderingen die jullie in de politieke wereld en Mijn Kerk op aarde zullen aanschouwen, zijn gelinkt – zoals dat ook is voor elke geste die gedaan wordt tussen naties – evenals elke wet die die Gods wetten trotseert. Het is geen toeval dat dergelijke wetten wereldwijd met zo'n snelheid ingevoerd worden zoals dat nu het geval is, want deze werden georkestreerd.

Jullie zullen overvallen worden door nieuwe, plotse aankondigingen betreffende het smeden van banden tussen Staat en Kerk, waardoor hun wetten verstrengeld zullen raken. Diegenen die binnen Mijn Kerken het Woord zullen proberen te handhaven, zullen door uitzetting tot zwijgen gebracht worden. Er zal aan diegenen die Mijn Kerk proberen te verdedigen, geen genade getoond worden want Mijn vijanden zullen verklaren dat het tegendeel waar is. Jullie, Mijn volgelingen, zullen tot ketters uitgeroepen worden voor het niet gehoorzamen aan de nieuwe regels, die weldra door Mijn Kerk vastgelegd zullen worden. Er zal jullie verteld worden dat Mijn Kerk niet kan dwalen en dus zullen jullie, zelfs al handhaven jullie de waarheid, geïsoleerd raken. **Mijn Kerk zal nooit dwalen. Mijn uitverkoren leiders zullen nooit dwalen, maar wanneer een bedrieger de macht grijpt, mogen jullie hem niet volgen wanneer hij de waarheid als een leugen bestempeld.**

Door de kracht van de Heilige Geest zullen jullie weten wanneer die dag aanbreekt. En op die dag moeten jullie Mij, jullie Jezus, volgen. **Bid om Mijn moed zodat Ik jullie kan ondersteunen, want jullie zullen stalen zenuwen**

nodig hebben om aan Mij trouw te blijven wanneer de wereld ertoe gedwongen zal worden om, in volledige overgave van de vrije wil, plat neer te vallen voor de Antichrist.

Jullie Jezus

Jullie zullen deze verraders herkennen aan hun symbolische gebaren, die Mijn Godheid beledigen

Dinsdag 8 april 2014 20.20u

Mijn zeer geliefde dochter, diegenen die Mijn vijanden zijn, zijn niet diegenen die niet in Mij geloven. Neen, het zijn degenen die goed weten wie Ik Ben, maar die Mij haten. Niet iedereen van hen begrijpt waarom zij Mij haten, maar zij kunnen in twee kampen ingedeeld worden.

De eerste groep heeft een hekel aan de waarheid. Zij genieten van het deelnemen aan zondige bezigheden, rechtvaardigen elke goddeloze daad en wet, en bevredigen enkel hun eigen lusten ten koste van de behoeften van anderen. Zij zorgen alleen maar voor zichzelf en imiteren elke eigenschap van de duivel. Dan zijn er diegenen die weten wie Ik Ben en wat Ik Ben, maar die Mij compleet afwijzen ten gunste van Satan, in wiens ban zij verstrikt geraakt zijn. Dit zijn de mensen die niet alleen alles zullen doen wat het tegenovergestelde is van wat Ik hun leerde, maar die Mij bij elke gelegenheid ook altijd zullen beledigen.

Net zoals de satanische aanbidding symbolen omvat, zullen deze verraders van Mij Mij honen door dergelijke verdorven symbolen van de duivel vóór Mij te plaatsen. Bij elk ritueel waaraan zij deelnemen om Satan te aanbidden, zullen zij Mijn kruis en alles wat met Mijn Passie te maken heeft, ontheiligen. Jullie zullen deze verraders herkennen aan hun symbolische gebaren, die Mijn Godheid beledigen. Weldra zullen diegenen van jullie, met ogen die de waarheid kunnen zien, in staat zijn om onderscheid te maken tussen diegenen die Mij waarlijk dienen en diegenen die dat niet doen.

Die gewijde dienaren die Mij trouw zijn, zullen Mij tijdens de Goede Week eren door hun nederige gebaren, onder andere door voor Mijn heilig kruis uitgestrekt op de grond te gaan liggen en hun lippen met een verzegelde kus op Mijn voeten te plaatsen. Hun aandacht zal geheel op Mij, Jezus Christus, Mijn kruisdood en Mijn belofte om de mens van de zonde te verlossen, gericht zijn. Maar weet dit. **Vanaf de Goede Week van dit jaar zullen de barsten tevoorschijn komen en zal de betekenis van Mijn kruisiging verdraaid worden.** Er zullen de gelovigen nieuwe interpretaties voorgehouden worden en uit de mond van Mijn vijanden zullen leugens stromen. Mijn Passie zal op subtiele wijze bespot worden, wat niet meteen duidelijk zal zijn. Maar wanneer de aandacht van Mijn kruisdood afgaat en wanneer zich vreemde gebaren in Mijn kerken voordoen, zullen jullie weten dat dit het begin van de ontmanteling van Mijn Kerk op aarde is.

Wanneer Satan de mensheid aanvalt, zal zijn eerste focus altijd gericht zijn op het gezin omdat het gezin alles vertegenwoordigt wat van Mijn Vader komt. Hij zal huwelijken kapotmaken, de betekenis veranderen van wat het huwelijk is, abortus aanmoedigen, mensen verleiden tot het plegen van zelfmoord en hij zal families verdelen en uit elkaar doen vallen. Vervolgens zal hij Mijn familie – Mijn Kerk op aarde – kapotmaken en uit elkaar doen vallen, want dat is wat hij gezworen heeft Mij in het laatste uur aan te doen. **Hij is al met het ontmantelen van Mijn Kerk begonnen, en hij zal niet ophouden totdat deze tot een hoopje aan Mijn voeten in elkaar gezakt is.** Mijn Vader heeft toegestaan dat een verwoester – in de gedaante van de Antichrist - dit zal verrichten, maar hij kan slechts zover gaan. Mijn Kerk is Mijn familie en hoewel een groot deel van Gods kinderen zal vertrekken om een geherstructureerde, valse kerk te volgen, zullen velen zich nog steeds aan Mij vastklampen en dus kan Mijn Kerk – Mijn Lichaam – niet sterven.

A.u.b. verlaat Mij niet, Mijn geliefde volgelingen! Jullie mogen niet zwichten voor deze slinksheid. Als jullie van Mij houden, moeten jullie je alles weer in herinnering brengen wat Ik jullie leerde. **Aanvaard niets nieuws als het op Mijn heilig Woord aankomt!** Ik zal nooit één woord goedpraten dat niet uit Mijn heilige lippen kwam. Ook jullie behoren dat niet te doen. Jullie zijn ofwel voor Mij ofwel tegen Mij. Accepteer om het even welke nieuwe interpretatie van Mijn Woord, dat in de Heilige Schrift vervat ligt, en jullie zullen Mij verraden. Zodra jullie dat doen, zullen jullie

een geheel nieuwe leer slikken, die jullie ziel zal verderven. Ik houd van jullie en als jullie oprecht van Mij houden, zullen jullie altijd trouw blijven aan Mijn Woord, dat nooit zal veranderen.

Iemand die zegt dat hij in Mijn naam komt – of hij nu een gewijde dienaar, een leider in Mijn Kerk of een profeet is – en Mijn Woord als een leugen bestempelt, komt niet van Mij.

Jullie Jezus

Moeder van de Verlossing: Mijn Zoon, Jezus Christus, zal door een andere Judas, iemand met groot gezag, verraden worden

Woensdag 9 april 2014 15.30u

Mijn lief kind, toen Judas Iskariot Mijn Zoon, Jezus Christus, verraadde, had dat verregaande gevolgen. Omdat hij één van de naaste bondgenoten van Mijn Zoon was, en als een lid van Zijn dierbare apostelen, was zijn verraad zeer pijnlijk voor Mijn Zoon. Doordat hij, een verrader, uit het kringetje van Mijn Zoon afkomstig was, had dit tot gevolg dat er bij diegenen die onzeker waren over het feit of Mijn Zoon al dan niet inderdaad de ware Messias was, twijfels binnenslopen. De twijfels verspreidden zich en veel van Mijn apostelen en volgelingen voelden zich verward, verloren en bang. Ze wisten dat van zodra Hij door Zijn vijanden gegrepen werd, de waarheid in twijfel getrokken en vervolgens ontkend zou worden. Zij wisten bovendien dat als zij Mijn Zoon publiekelijk zouden verdedigen, ook zij te lijden zouden hebben en in de situatie zouden kunnen belanden dat ze dezelfde bestraffing te verduren kregen, die Hem toegemeten werd. Zij wisten ook dat ze, uit angst voor spot, de moed niet gehad zouden hebben om zich tegenover Zijn vijanden weerspanning op te stellen.

Zo zal het verraad van Mijn Zoon, vanuit Zijn Kerk op aarde, hetzelfde zijn. Mijn Zoon zal, vanuit Zijn Kerk op aarde, door een andere Judas, iemand met groot gezag, verraden worden. Wanneer dit – het op één na grootste verraad sinds Judas Iskariot Mijn Zoon voor dertig zilverstukken verkocht

– plaatsvindt, zal dat mensen van elk ras, elke natie en elk christelijk geloof ertoe brengen de waarheid in twijfel te trekken. Ook dit verraad zal verregaande gevolgen hebben omdat het elk aspect van de goddelijkheid van Mijn Zoon ter discussie zal stellen. Wanneer dat gebeurt, zal de waarheid in elkaar stuiken. In plaats daarvan zal er een kadaver opgericht worden, rot tot in de kern, zonder enig teken van leven. **Een dode leer zal opgesteld en opgesmukt worden met al de valse attributen die met Mijn Zoon geassocieerd worden, maar deze zal geen vrucht dragen. Toch zal het op een nieuwe bekering lijken.**

Ware bekering komt voort uit de liefde van mensen voor God, aangedreven door de gave van de Heilige Geest en door hun eigen vrije wil. Deze nieuwe leer zal de wereld opgedrongen worden, buiten jullie vrije wil om. Wijs deze af en jullie zullen door de vijanden van Mijn Zoon bestraft worden!

Diegenen die Mijn Zoon in de laatste dagen verraden, zullen geen leven hebben. Diegenen die Hem niet verraden, zullen voor altijd in de heerlijkheid van God leven.

Jullie geliefde Moeder
Moeder van de Verlossing

Mijn meest gewaardeerde bisschop zal het voorwerp van een verschrikkelijke gerechtelijke dwaling zijn

Donderdag 10 april 2014 17.22u

Mijn zeer geliefde dochter, **hoe breekt Mijn Hart door de benarde toestand van Mijn gewijde dienaren en de moeilijke beproevingen die zij het hoofd zullen moeten bieden ten gevolge van Mijn vijanden.** Mijn meest gewaardeerde bisschop zal het voorwerp van een verschrikkelijke gerechtelijke dwaling zijn. Daarna, nadat hij gedemoniseerd werd, zullen veel van Mijn gewijde dienaren onder handen genomen worden als zij het zouden wagen om bezwaren te uiten tegen de nieuwe wetten, die niet van Mij komen en waarvan zij zullen moeten meemaken dat deze in Mijn Kerken ingevoerd worden.

Veel gewijde dienaren zullen verdwijnen en tegen hun wil gevangengenomen worden. Anderen, die de vijanden ontvlucht zullen zijn, zullen opgespoord worden en dus zullen ze die dagen zeer zorgvuldig op voorhand moeten plannen. Het zal niet lang daarna zijn dat het portret van de Antichrist op elk altaar zal hangen, terwijl elk spoor van Mijn gelaat, Mijn kruis, de heiligen en de Sacramenten spoorloos zullen verdwijnen. Die dictatuur zal lijken op deze, die jullie al eerder gezien hebben in naties waar de mensen vertrappt worden. Er zal van de aanbidders in deze religie, de nieuwe wereldreligie, verwacht worden te buigen voor de afbeelding van de Antichrist. Deze aanbidders zullen zich ten overstaan van deze gruwel zegenen, maar het zal niet het kruisteken zijn dat ze zullen maken – het zal als een handgebaar zijn. Al diegenen die voor het Beest buigen, zullen zijn slaaf worden en ze zullen zich tegen diegenen keren, die hem weigeren te verafgoden. Ze zullen zelfs leden van hun eigen familie verraden en hen voor straf overleveren, zodanig zal de macht zijn, die het Beest op hen zal uitoefenen.

Ik zal ieder van jullie, en vooral Mijn gewijde dienaren, begiftigen met een vorm van bescherming tegen de macht van het Beest en ik zal jullie elke stap van de weg, langs dit schrijnende pad, voorschrijven. Ik zal jullie dappere dienaren van Mij sturen, trouwe bisschoppen, priesters en andere gewijde dienaren – allen van Mij – die Mij zullen blijven dienen. Zij zullen gezegend zijn met gaven, die jullie zullen helpen om in Mij en voor Mij te blijven zodat jullie in staat zullen zijn om deze onderdrukking te verdragen tot op de dag dat Ik kom om Mijn volk te redden en hen in Mijn Koninkrijk op te nemen. Vrees die tijden niet, aangezien deze niet moeilijk zullen zijn als jullie Mijn hand van barmhartigheid aannemen en leren om volkomen op Mij te vertrouwen. Vandaag zegen Ik jullie in de naam van Mijn Vader en begiftig Ik ieder van jullie met Mijn sterkte, moed en veerkracht, want jullie zullen deze nodig hebben om ware Christenen, trouw aan Mijn heilig Woord, te blijven.

Jullie Jezus

Moeder van de Verlossing: Jezus was zoals jullie, in alles behalve de zonde, want dat zou onmogelijk geweest zijn

Vrijdag 11 april 2014 15.22u

Mijn lief kind, **zeven gevallen engelen zullen deze missie aanvallen en zij zullen Gods kinderen ervan af proberen te brengen om aan Zijn restleger trouw te blijven.** Zij zullen als engelen van het licht verschijnen aan diegenen die zij misleiden, terwijl zij dat in werkelijkheid allesbehalve zijn.

Satans macht is zeer sterk, en zijn aanwezigheid in de wereld wordt duidelijk aangezien hij al zijn aanhangers er uitpikt om hen ertoe aan te zetten met zijn aanwezigheid te koop te lopen. Hij doet dat door middel van muziek, religies – die niet tot Mijn Zoon, Jezus Christus, behoren – en door diegenen die achter de zogenaamde heilige groeperingen zitten, die het Beest en zijn kringetje op aarde verafgoden.

Kinderen, jullie moeten Mijn Zoon altijd navolgen, in alles wat Hij gedurende Zijn tijd op aarde onderwees. Zijn heilig Woord is onaantastbaar, en het is alles wat jullie dienen te weten om Zijn pad naar eeuwig leven te gaan volgen. Jullie moeten gefocust blijven op jullie verlangen om het eeuwig leven te verwerven, en jullie leven dus leiden zoals Mijn Zoon het jullie voorgedaan heeft. **Accepteer nooit iets wat Zijn Godheid in twijfel trekt! De mens die onwaarheden over Mijn Zoon durft te verkondigen, beschikt niet over de gave van de Heilige Geest en is bijgevolg onwaardig om alles wat Mijn Zoon is, te omschrijven.**

Mijn Zoon is jullie Goddelijke Redder, die zich vernederde om mens te worden. Toen Hij geboren werd, is het Woord Vlees geworden en dus was Jezus Christus in elk opzicht een mens. Jezus was zoals jullie, in alles behalve de zonde, want dat zou onmogelijk geweest zijn. **De Zoon van God werd gestuurd om de mensheid te verlossen en om ieder van jullie te behoeden voor de dood, die voortkomt uit de onderwerping aan Satan. Zijn Godheid is almachtig, geheel goed, geheel ondoorgrondelijk en Zijn Godheid loochenen, is de macht van God loochenen. Wanneer jullie dat doen, betuigen jullie je trouw aan de duivel.**

Kinderen, jullie moeten dit kruistochtgebed bidden en Mij, jullie Moeder, aanroepen om jullie te beschermen tegen de misleidingen, die jullie voorgehouden worden om jullie ertoe aan te zetten de macht van God te loochenen.

Kruistochtgebed (146) 'Bescherming tegen misleiding'

*Lieve Moeder van de Verlossing,
behoed mij door de genade van bescherming voor misleidingen,
die door Satan gecreëerd worden
om het geloof van de Christenen te vernietigen.
Bescherm ons tegen diegenen die de vijanden van God zijn.
Houd ons gevrijwaard van leugens en ketterij,
die gebruikt worden om onze liefde voor Uw Zoon te verzwakken.
Open onze ogen voor onwaarheden, misleiding
en voor elke poging die we kunnen tegenkomen
om ons aan te zetten de waarheid te ontkennen. Amen.*

Dank jullie om gehoor te geven aan Mijn oproep om jullie te waarschuwen voor de grote misleiding, die weldra over de Kerk van Mijn Zoon op aarde zal neerdalen.

Jullie geliefde Moeder
Moeder van de Verlossing

Mijn liefde, tezamen met jullie geloof, zal het Zwaard van Redding worden

Zaterdag 12 april 2014 15.42u

Mijn zeer geliefde dochter, **wanneer God door middel van Zijn uitverkoren profeten ingrijpt in de wereld, is het Woord als een zwaard. Het snijdt recht in het hart en brengt in de ziel een tweeledige reactie teweeg. Enerzijds biedt het een groot inzicht en begrip, maar aan de andere kant kan het moeilijk te aanvaarden zijn.** Dat komt doordat de waarheid bij ontvangst nooit gemakkelijk is, daar deze pijnlijk kan zijn.

In een wereld waarin Satan als koning heerst, zal de waarheid altijd de lelijke kant laten zien. Dit zal in het hart van velen benauwdheid veroorzaken. **Verdorvenheid gaat bijna altijd gehuld in een gekleurde schone schijn, maar wanneer deze van haar aantrekkelijke laagjes ontdaan wordt, is wat er overblijft een erg lelijke kern.**

Veel mensen vinden, door de misleiding van de duivel, het moeilijk om te aanvaarden dat bepaalde handelingen of daden verdorven zijn. Elke vorm van verdorvenheid, door toedoen van Satan voortgebracht, wordt zorgvuldig gecamoufleerd zodat het in de gedachten van de onschuldigen, die een dergelijk verachtelijk bedrog zonder wroeging zullen aanvaarden, gemakkelijk gerechtvaardigd wordt. Ze zullen niets wijzer geworden zijn. Welke hoop, kunnen jullie je dan afvragen, heeft de mens wanneer hij door de Antichrist - die om zijn grote daden van naastenliefde geliefd en verafgood zal worden - verleid wordt? Het antwoord luidt: gebed. **Jullie hoop ligt in jullie gebeden, want wanneer jullie bidden om bevrijding van het kwaad, zal Ik aan jullie oproep gehoor geven.**

Mijn liefde, tezamen met jullie geloof, zal het Zwaard van Redding worden waardoor die onschuldige zielen, die door het Beest gemakkelijk misleid zullen worden, gered kunnen worden en dan zal het Koninkrijk van Mij zijn. Ik kom spoedig om Mijn rechtmatige troon terug te eisen, en dus mogen jullie nooit de hoop verliezen.

Jullie Jezus

Daar Goede Vrijdag nadert, zullen diegenen die Mij kwellen en proberen om elk spoor van Mij uit te wissen, die dag enorm te lijden hebben

Zondag 13 april 2014 19.00u

Mijn zeer geliefde dochter, het is Mijn verlangen dat diegenen die van Mij houden, tijdens de Goede Week het daadwerkelijk weer goedmaken door het geschenk van de verzoening. Wanneer jullie Mij oprecht berouw voor jullie zonden laten blijken, zal Ik een bijzonder geschenk van aanvaarding, overeenkomstig Mijn Heilige Wil, over jullie uitstorten. **Ik verzoek jullie**

dringend om, op dit moment in de geschiedenis, op Mij te vertrouwen zoals nooit tevoren omdat Ik, als jullie aandachtig luisteren, in staat zal zijn om Mijn Woord aan iedereen te laten horen – met inbegrip van diegenen die Mij helemaal niet kennen.

Toen er door Mijn vijanden jacht op Mij gemaakt werd, gingen zij tot het uiterste om Mij in diskrediet te brengen. Zij koelden hun woede op veel arme onschuldigen en folterden mannen van wie zij meenden dat Ik het was. Zij verspreidden leugens over Mijn apostelen, probeerden Mij op allerlei manieren in diskrediet te brengen en kregen woedeaanvallen toen ze Mij niet fysiek konden aanvallen. Als ze Mij te pakken hadden gekregen, dan zouden ze Mij voor Goede Vrijdag gedood hebben – had Ik Mijzelf niet beschermd. Voor de dag dat Ik uiteindelijk door één van de Mijnen verraden werd, breidde hun haat, hun leugens, de laster die ze over Mijn missie verspreiden en hun valse beschuldigingen tegen Mij, zich uit naar elke stad en elk dorp.

Het gif dat uit de mond van Mijn vijanden stroomde, was afkomstig van de slang, die hun ziel aantastte. Ze imiteerden hem in elk opzicht – ze schreeuwden in hevige woede tegen Mij, hoewel hun beschuldigingen vals en nietszeggend waren. Zij bespuwden Mijn apostelen, folterden Mijn leerlingen evenals die onfortuinlijke mannen die ze onterecht voor Mij aanzagen. **Ze probeerden anderen, die nog niet van Mij gehoord hadden, tegen Mij op te zetten. Ze zeiden verdorven dingen tegen diegenen die ze er niet van konden overtuigen Mij aan te klagen.** Elke duivel uit de ingewanden van de hel kwelden Mij tijdens Mijn laatste weken op aarde, toen Mijn Woord in het hart van velen was doorgedrongen en er duizenden bekeerd had.

Toen Mijn aanwezigheid op zijn sterkst was, werd de haat tegen Mij intenser en was het gebrul van diegenen die zich tegen Mij verzetten, als datgene dat van wilde dieren afkomstig is. **De mensen die zich bij de groep van de farizeeën aansloten om Mij straf op te leggen, werden net zo slecht als diegenen die hen in een boze woede tegen Mijn persoon deden ontsteken.** Ik werd ervan beschuldigd onrein te zijn naar lichaam en ziel. **Ze zeiden dat Mijn Woord van onreine geesten kwam.** Ze zeiden dat Ik valse getuigenis tegen Mozes aflegde en dat Ik door de Boze gestuurd was om hun ziel te verderven. Ze negeerden de liefde die Ik verspreidde, de ommekeer om van elkaar te houden die Ik onder hen teweegbracht en de

wonderen die Ik verrichtte. **Terwijl ze schunnigheden tegen Mij scandeerden, stonden ze daar trots en met opgeheven hoofd, en op hetzelfde moment dat ze tegen God lasterden, verklaarden ze dat ze in Zijn naam spraken. Dat is precies hoe Satan mensen misleidt.**

Diegenen die tijdens Mijn kruisiging tegen Mij lasterden, wonen niet in Mijn Koninkrijk want zij ondergaan de ergste straf. **Mijn Vader zal iedereen vermorzelen, die zegt dat Ik met de stem van Satan spreek. Dus diegenen van jullie, die beweren dat Mijn stem die van de Boze is, weet dat jullie lijden erger dan de dood zal zijn. Jullie tong zal niet langer het gif uitstrooien, dat Satan in jullie ziel gelegd heeft. Jullie ogen zullen niet langer zien, want het is slechts duisternis dat jullie verlangen – en het zij zo! Jullie oren zullen de zoetheid van Mijn stem nooit horen, want jullie weigeren te luisteren – en het zij zo! Jullie hart kent geen liefde en eenmaal jullie de liefde van God buitengesloten hebben, zal het nooit nog liefde voelen.** Jullie woorden zullen jullie ondergang betekenen en wanneer jullie Mij, jullie God de Heer, Redder en Verlosser van de hele mensheid, ervan beschuldigen te lasteren, zal er niet meer naar geluisterd worden. Ze zullen wegsterven.

Op dit moment is Mijn toorn tegen de huichelaars - die, veinzend dat ze van Mij komen, de wereld omzwerven – onhoudbaar, en Mijn straf zal ieder van jullie treffen, die Mij bespuwen. Weg van Mij – jullie hebben weinig vat op Mij! Ik zal jullie verwerpen.

Wanneer Ik het geschreeuw hoor van diegenen die, in hun ziel door de haat van Satan bezeten, openlijk hun trouw aan Mij durven te betuigen, voel Ik Mij misselijk. Ze doen Mij walgen en zijn niet beter dan diegenen die hard vochten om de eerste nagel in Mijn Lichaam te kloppen.

Daar Goede Vrijdag nadert, zullen diegenen die Mij kwellen en proberen om elk spoor van Mij uit te wissen, die dag enorm te lijden hebben.

Wanneer jullie op die dag Mijn lijden ondergaan, dat jullie gegeven wordt om jullie tot bezinning te brengen, zullen jullie weten dat Ik jullie roep. Ik doe dat, niet omdat jullie ook maar een greintje sympathie van Mij verdienen, maar omdat Ik van jullie houd – ondanks alles. Ik vraag jullie om Mij op die dag als volgt te aanroepen:

“Jezus, vergeef mij voor de pijn die ik Uw Lichaam, Uw Woord en Uw Godheid toegebracht heb.”

Ik zal antwoorden en jullie met liefde en vreugde in Mijn Hart helpen om tot Mij te komen.

Jullie Jezus

Het kruis is jullie link naar eeuwig leven. Verzaak nooit aan het kruis!

Dinsdag 15 april 2014 20.15u

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer Mijn geliefde volgelingen Goede Vrijdag vieren, moeten zij eraan denken hoe Mijn liefde zich over het menselijk ras uitstrekt.

Diegenen die Mij vervolgden en vervolgens doodden, waren vol haat en hadden een hart van steen. Ondanks hun haat, stierf Ik voor hen en onderging Ik een grote lijdensweg zodat zij verlost konden worden. **Zoveel mensen haten en verachten Mij vandaag de dag nog steeds op zo'n grote schaal dat, als Ik het kwaad dat hun ziel verwoest aan het licht zou brengen, jullie niet in staat zouden zijn om stand te houden.**

Mijn pogingen om de wereld door het Boek der Waarheid voor te bereiden, zullen overal door Mijn vijanden bestreden worden. De ergste aanvallen zullen afkomstig zijn van satanische groeperingen, waarvan er velen zich als Christenen voordoen zodat zij hun woede kunnen koelen door te doen alsof zij hun geloof verdedigen. Dit is de wijze waarop Satan zijn gewillige slachtoffers gebruikt om Mijn werk aan te vallen. Hoe beklagenswaardig zijn hun zielen en wat ben Ik bedroefd aangezien zij doorgaan met Mij te verraden, modder naar Mij blijven gooien en leugens over Mijn Woord blijven verspreiden in een poging om zielen van Mijn barmhartig Hart in te pikken.

Tijdens deze week huil Ik tranen van ondraaglijke pijn omdat de tijd kort is en Ik weet dat, hoe hard Ik ook probeer, veel zielen Mij nog steeds de rug

zullen toekeren. Waarom haten deze zielen Mij zo? Het antwoord luidt: omdat zij helemaal geen liefde voor Mij bezitten. Velen van hen vinden het afschuwelijk dat de haat die ze voor Mij in hun hart voelen, niet weggespoeld kan worden. Zij zijn zo bezeten door de Boze, dat ze elke minuut van de dag doorbrengen met Mij te vervloeken.

De overgrote meerderheid van de mensen gelooft niet langer in Mij – het is een klein aantal dat wel gelooft, in een zee van zielen waarvan de omvang zich van de ene kant van de aarde naar de andere uitstrekt. Maar Ik beloof jullie dat Ik zoveel zielen als Ik kan, zal verzamelen en dat Ik, omwille van de liefde die Ik voor jullie bezit, Mijn barmhartigheid zelfs zal uitspreiden onder diegenen die het niet verdienen. **Hoe verwelkom Ik de goede, de liefdevolle en die zuivere zielen, die voor Mij komen staan. Zij vervullen Mij met grote vreugde. O hoe verzachten zij Mijn wonden.** Wat een verlichting bezorgen zij Mij van het leed dat Ik doorsta voor Mijn arme zondaars, die geen idee hebben van de grote vreugde die Ik hen in Mijn nieuw Koninkrijk beloofde. Zoveel zielen zullen jammer genoeg de sleutel tot eeuwig leven, die Ik hun gaf, weggooien – en voor wat? Een leven zonder betekenis, een leven vol opwinding en loze beloftes. Een vermoeiend leven van zwoegen, dat geen leven oplevert – alleen datgene, wat in stof eindigt. Ik Ben jullie leven. Ik breng jullie leven. Wanneer jullie Mijn kruisdood aannemen en Mijn opstanding erkennen, zullen jullie de dood nooit ondergaan.

Tot jullie, van deze generatie, zeg Ik dit. Jullie, die met Mij zijn, zullen de dood niet ondergaan – zelfs de dood van het lichaam niet. Diegenen die Mij – door de zonde – verraden, terwijl de waarheid jullie gegeven is, zullen geen leven hebben. Jullie, Mijn geliefde volgelingen, moeten dus nooit bang zijn voor deze missie. Ik zal jullie meenemen en jullie overladen met alle gaven die Mijn Vader jullie dolgraag wil verlenen, als Hij Zijn kinderen uiteindelijk verzamelt in het Koninkrijk dat Hij jullie beloofde, toen Hij Mij, Zijn enige Zoon, zond om jullie ziel door Mijn kruisdood te redden. Het kruis is jullie link naar eeuwig leven. Verzaak nooit aan het kruis! Mijn dood was jullie weg naar eeuwig leven. Zonder Mijn kruis, zal bij diegenen die het afwijzen, de dood zegevieren.

Jullie Jezus

Mijn Nieuw Paradijs zal, zoals voorzien, de wereld zonder einde worden

Donderdag 17 april 2014 21.00u

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn opstanding uit de dood gebeurde om een reden. Het vond niet gewoon plaats om Mijn goddelijkheid te bewijzen aan diegenen die niet aanvaardden wie Ik was. Tot op dat moment konden zielen die stierven de Hemel niet binnengaan. Zij moesten wachten. Maar Mijn Verrijzenis had nauwelijks plaatsgevonden of zij kregen nieuw leven in Mijn Koninkrijk. Mijn Verrijzenis bracht eeuwig leven voor de zielen, en daardoor zou de dood niet langer macht over het menselijk ras hebben.

Mijn Verrijzenis zal echt duidelijk worden bij Mijn Tweede Komst, want dan zullen al die zielen die in Mij en voor Mij stierven, eveneens uit de dood opgewekt worden en eeuwig leven krijgen. Zij zullen met lichaam en ziel opstaan, in volmaakte vereniging met de Wil van God, en zij zullen in Mijn Nieuw Koninkrijk leven wanneer de oude aarde en de Hemelen zullen verdwijnen en een nieuwe wereld tevoorschijn zal komen. Mijn Nieuw Paradijs zal, zoals voorzien, de wereld zonder einde worden. Al diegenen die van God houden en die Mijn hand van barmhartigheid aannemen, zullen Mijn glorieus Koninkrijk binnengaan. Dat was de belofte die Ik deed toen Ik Mijn aardse Lichaam inruilde voor de dood, om jullie allemaal eeuwig leven te schenken. Vergeet niet dat wat God belooft, Hij altijd zal bezorgen. Wat God aan al Zijn profeten voorzien, zal plaatsvinden want Hij zegt niet het ene en bedoelt het andere.

Toen God aan Johannes vertelde dat de wereld in de laatste dagen zal opsplitsen en Zijn Tempel verwoest zou worden, loog Hij niet. De heerschappij van diegenen die het Woord van God wensen te vernietigen, heeft een aanvang genomen en de tijd van al die profetieën, zoals voorzien aan Daniël en Johannes, staat voor de deur. Mijn belofte om te komen en de bokken van de schapen te scheiden, staat op het punt werkelijkheid te worden. Door tussenkomst van de Hemel zal de mens elke vorm van hulp en volop de gelegenheid krijgen om een definitieve keuze te maken. Hij zal of Mij volgen of achterblijven.

Jullie Jezus

Er is maar één weg naar God en dat is via Mij, Jezus Christus. Er bestaat geen andere route.

Vrijdag 18 april 2014 23.24u

Mijn zeer geliefde dochter, de wereld zal weer opstaan uit de as, uit het bloedbad. **Ik zal, dat beloof ik, de plaag van de Antichrist van de aardbodem vegen.** Ik zal de vijanden van God en diegenen die er verantwoordelijk voor zijn Gods kinderen ellende, onrecht en lijden te bezorgen, vernietigen.

Het kwaad dat vandaag de dag in elk deel van de wereld het hart van de mens in zijn greep houdt, neemt verschillende vormen aan. In zijn brutale vorm worden mensen gefolterd, vermoord en wreed bestraft. Verder krijgen mensen op andere manieren grote ontberingen te verduren – onder andere gebrek aan voedsel, gebrek aan huisvesting en vreselijke armoede – terwijl hun leiders elk recht dat hun toekomt, verslinden. Dan zijn er nog de onrechtvaardige wetten die de machtigen begunstigen, welstellende mensen rijker en armen armer maken, waarbij er weinig barmhartigheid en liefde betoond wordt aan diegenen die in grote nood verkeren. Ten slotte is er de vervolging van de Christenen – van Mijn volgelingen – overal ter wereld. Zij worden veracht, meer dan alle anderen, en hebben in Mijn naam vreselijk te lijden. **Christenen worden gehaat door de volgelingen van de Boze, die zijn vertegenwoordigers gebruikt om hen op diverse manieren tot zwijgen te brengen. Veel van hun plannen betreffen censuur of het recht om openlijk hun trouw aan Mij te betuigen. En hoewel vandaag de overheden de rechten van elke andere geloofsovertuiging en de burgerrechten stellig zullen verdedigen, zullen zij zich niet over de rechten van de Christenen buigen.**

Het zal Christenen weldra verboden worden om hun geloof te praktiseren op openbare plaatsen, in scholen, in universiteiten, tot uiteindelijk in de tempels van God toe. Jullie zeggen wellicht: Dat is toch onmogelijk – verhinderen dat Christenen in hun eigen kerken hun geloof beoefenen? **Dit zal op de meest sluwe manier gebeuren, waardoor miljoenen misleid zullen worden en waarbij er weinig aandacht aan geschonken zal worden, als het kleinste detail van het Woord - zoals het nu is - zal veranderen, maar dat stilletjes zal passeren.** Enkel diegenen die opletten zullen de

veranderingen zien, en na een tijdje zal het aanvaardbaar worden om alle Christelijke Kerken open te stellen om alle geloofsrichtingen te verwelkomen, met inbegrip van diegenen die niet in Mij geloven. Toch zullen niet al diegenen die geloofsrichtingen volgen, die de Drie-ene God niet aanbidden, in de nieuwe ene-wereldkerk gedwongen worden. Neen. **Het zullen de Christenen zijn, die ertoe gebracht zullen worden het heidendom te verafgoden, wat bedachtzaam als een nieuwe kerk voorgesteld zal worden en wat een nieuwe vorm van ‘gemeenschap’ – een kerk voor iedereen – zal omvatten waarin Ik, Jezus Christus, geen rol zal spelen.**

Vanaf dit jaar zullen Mijn kruisen beginnen te verdwijnen, en terwijl Mijn Kerken en diegenen die zeggen dat ze Mij dienen, over het belang van het humanisme praten, zullen jullie niet horen spreken over het belang van de overgave aan Mij, Jezus Christus, jullie Redder. Bijgevolg zullen jullie niet op de eeuwige zaligheid voorbereid worden. Er zal geen gewag gemaakt worden van het belang Mijn weg naar Mijn Vader na te volgen, noch zal het belang van de Heilige Sacramenten behandeld worden. In plaats daarvan **zal er jullie verteld worden over het belang voor de behoeften en het welzijn van anderen te zorgen, wat als een vervanging voor Mijn aanbidding gebruikt zal worden.** Ik Ben de Kerk. Mijn Lichaam is Mijn Kerk, maar na verloop van tijd zal Ik volledig terzijde geschoven worden. Jullie hoofden zullen met onwaarheden gevuld worden. Er zal jullie over allerhande wegen verteld worden, die nodig zijn om jullie dichter bij God te brengen. Maar elke weg waarvan jullie gezegd zal worden die af te lopen, zal de tegenovergestelde richting uitgaan.

Weet nu dat er slechts één waarheid is. **Er is maar één weg naar God en dat is via Mij, Jezus Christus. Er bestaat geen andere route.**

Jullie Jezus

God de Vader: Zeer weinigen van jullie zullen de nieuwe ene-wereldkerk verwerpen en dus zal Mijn tussenkomst in allerijl plaatsgrijpen

Zondag 20 april 2014 17.40u

Mijn liefste dochter, toen Ik Mijn Zoon zond om de mensheid te verlossen, wees de wereld Hem af, net zoals ze dat deden met de profeten die Ik voor Hem zond.

Terwijl Ik nu voorbereidingen tref om Mijn Zoon voor de tweede en laatste maal te zenden om Mijn kinderen te verzamelen en hun eeuwig leven te schenken, zullen zij deze grootse daad van barmhartigheid eveneens afwijzen. Ik heb, door Mijn Woord, de mens de waarheid geschonken en hij verwerpt deze nog steeds. Hoe gemakkelijk vergeten ze. Hoe blind zijn ze, want Ik zei de wereld dat Ik hun Mijn Koninkrijk - een nieuwe wereld, zonder einde – zou brengen, maar ze hebben geen begrip van wat hun erfdeel zal inhouden. Niet allen zullen de barmhartigheid van Mijn Zoon aannemen en dus herinner Ik de wereld aan wat er komen gaat opdat ze zullen naderen en Mijn Koninkrijk aannemen.

Er zal bij Mijn kinderen grote weerstand bestaan tegen de vele wonderen die Ik de wereld zal tonen voorafgaand aan de Komst van Mijn Zoon. Er zal veel over gesproken worden, maar Mijn vijanden zullen ervoor zorgen dat Mijn kinderen misleid worden waardoor zij hun ziel niet zullen voorbereiden op het glansrijke leven dat Ik voor ieder van jullie bereid heb.

Net zoals Mijn Zoon op de derde dag uit de dood opstond, zo zal Hij zich bij Zijn Tweede Komst ook op de derde dag, na drie dagen van duisternis, openbaren. Ik wil dat jullie van deze drie dagen van duisternis op de hoogte zijn zodat jullie die niet vrezen. Gewijde kaarsen zullen het enige, door Mij vergunde licht verschaffen om diegenen die van Mij houden, toe te laten te zien en met vreugde op de aankomst van Mijn Zoon te wachten.

Wees niet bang van Mijn liefde voor jullie of van de macht die Ik hanteer, aangezien het voor jullie eigen bestwil is dat Ik toelaat dat, in de dagen die aan de Grote Dag voorafgaan, al die gebeurtenissen zullen plaatsvinden. Ik laat toe dat Mijn vijanden op aarde ronddolen. Ik laat toe dat de

vernietigers de mens misleiden, want dat is de manier waarop Ik het geloof van diegenen die met de waarheid gezegend werden, zal beproeven. Maar weet dit: Diegenen die het Woord van God verraden, zullen verdreven worden naar de woestijn. Diegenen die fel uithalen en Mijn gewijde dienaren die Mijn Zoon liefhebben, afstraffen, zullen streng gestraft worden. Ik zal toelaten dat de zwakken en diegenen die gemakkelijk te beïnvloeden zijn, misleid worden zodat zij – wanneer Mijn profetieën die aan jou, Mijn dochter, gegeven worden, zich voltrekken – tot inkeer zullen komen en naar Mij op zoek zullen gaan.

Kinderen, Ik Ben jullie aan het voorbereiden zodat Mijn Wil geschiede en jullie in Mijn Rijk zullen leven, aangezien jullie daartoe geboren werden. De wereld waarin jullie leven is bezoedeld door de Boze en zijn invloed. De aarde wordt geteisterd door de zonde - op dit moment meer dan ooit tevoren - en de zonde zal nu escaleren waarvan ieder van jullie, met een waarachtig geloof, getuige zal zijn. Vanaf vandaag – Paaszondag – zullen jullie elke dag aan de waarheid herinnerd moeten worden, want zonder deze zullen jullie afdwalen en verdwaald raken. Zeer weinigen van jullie zullen de nieuwe ene-wereldkerk verwerpen en dus zal Mijn tussenkomst in allerijl plaatsgrijpen. Ik zal jullie naar Mij toetrekken, jullie blijven opbeuren wanneer de pijn van de geloofsafval ondraaglijk wordt en Ik zal jullie ziel redden met welke middelen dan ook, die Ik verkies boven jullie te verliezen aan Mijn vijanden.

Ik wil dat jullie diegenen die Mijn Zoon vanwege deze missie bestrijden, Zijn missie om de wereld op Zijn Tweede Komst voor te bereiden, vriendelijk bezien. Ik vraag dat jullie Mij, jullie Eeuwige Vader, door dit kruistochtgebed verzoeken om al diegenen barmhartigheid te betonen, die zich met Mijn hand, Mijn edelmoedigheid, Mijn macht en Mijn Godheid proberen te bemoeien.

Kruistochtgebed (147) ‘God de Vader, toon barmhartigheid aan diegenen die Uw Zoon loochenen’

*O God, mijn Eeuwige Vader,
ik vraag U om barmhartigheid te tonen aan diegenen
die Uw Zoon loochenen.
Ik pleit voor de zielen van diegenen
die Uw profeten proberen te vernietigen.*

***Ik smEEK om de bekering van de zielen
die voor U verloren gaan
en ik vraag dat U al Uw kinderen helpt om hun ziel voor te bereiden
en hun leven te beteren overeenkomstig Uw Goddelijke Wil,
in afwachting van de Tweede Komst van Uw geliefde Zoon, Jezus
Christus. Amen.***

Ga, Mijn kinderen, en bereid iedereen die jullie bekend is voor op Mijn grootse barmhartigheid door Mij, jullie geliefde Vader, extra gebeden aan te bieden.

Ik houd van jullie allemaal. Ik Ben één en al liefde, één en al geduld en Ik wacht op jullie antwoord. Denk nooit dat Ik jullie gebeden niet zal horen, want jullie stemmen klinken Mij zoet in de oren en jullie liefde voor Mij bezorgt Mij grote vreugde. Er is niets dat Ik niet voor Mijn kinderen zal doen. Niets.

Ga in liefde en vreugde, want jullie kunnen er zeker van zijn dat Ik geheel barmhartig ben.

Jullie geliefde Vader
God de Allerhoogste

Het begin en het einde van de wereld zullen als één worden

Maandag 21 april 2014 15.56u

Mijn zeer geliefde dochter, het is voor de zielen – zelfs voor diegenen met een groot geloof – zeer moeilijk om de wereld waarin zij wonen, te rijmen met deze van Mijn Koninkrijk.

De wereld, zoals die nu is, is onverenigbaar met Mijn Koninkrijk en dat heeft tot gevolg dat diegenen van jullie die Mij kennen en die oprecht van Mij houden, het soms pijnlijk vinden om jullie dagdagelijkse leven te leiden. Van Mij houden betekent Mijn onderrichtingen opvolgen en Mij aanroepen om jullie je zonden te vergeven. Dat is de enige manier waarop

jullie deel kunnen gaan uitmaken van wie Ik Ben. **Jullie kunnen geen deel gaan uitmaken van Mijn Koninkrijk tot jullie de waarheid erkennen en aanvaarden dat, zolang als de zonde bestaat, de wereld nooit volmaakt kan zijn.** Zolang de mens alles doet volgens zijn eigen vrije wil, terwijl hij voortdurend bekoord wordt zich over te geven aan zijn eigen egoïstische behoeftes, zal hij een slaaf blijven.

Wanneer jullie een bestaan leiden overeenkomstig Gods Woord, zullen jullie in staat zijn om de wereld te zien voor wat deze is. Jullie zullen het wonder aanschouwen, dat wil zeggen het mirakel van de aarde, die door Mijn Vader geschapen werd. Maar jullie zullen eveneens zien hoe de zwakheid van de mens hem van God gescheiden heeft. **Zolang dat het geval is, kan de wereld – zoals jullie die kennen – niet opnieuw tot haar vroegere glorie verheven worden.** Dat is de reden waarom jullie pas ware vrede zullen vinden wanneer Ik terugkom om jullie naar het Paradijs van Mijn Vader te brengen, dat voor jullie in het begin geschapen werd. Het begin en het einde van de wereld zullen als één worden. **Er zal geen Hemel, geen vagevuur en geen aarde meer zijn – er zullen nog maar twee bestaansvormen zijn. Mijn Koninkrijk, waarin het leven nooit zal eindigen voor diegenen die Mij toestaan hen in Mijn Hart te verzamelen, en de hel voor diegenen die zich niet tot Mij willen wenden.**

Alle dingen zullen overeenkomstig Mijn barmhartigheid en de Heilige Wil van Mijn Vader zijn, die van al Zijn kinderen houdt. Hij wil iedereen redden, en wel door Mij. Ik kan diegenen die geen deel van Mijn Koninkrijk willen uitmaken of die al Mijn inspanningen afwijzen om hun een prachtige, glansrijke eeuwigheid te bezorgen, niet dwingen om Mij te volgen. Negeer Mijn smeekbeden om deze arme zielen te helpen, niet!

Jullie Jezus

Mijn onderrichtingen zijn niet ingewikkeld

Dinsdag 22 april 2014 20.00u

Mijn zeer geliefde dochter, de waarheid moet te allen tijde zegevieren, hoe moeilijk deze missie ook is.

Wat voor nut heeft het dat Mijn Woord verdraaid wordt? Waartoe dient dat? **Wanneer Mijn Woord, en alles wat Ik Ben en zal zijn, aangepast wordt om in de kraam te passen van de mens, dan wordt het een onwaarheid. Wat betekent Mijn kruisdood dan wel, als het niet was om jullie van de zonde te verlossen?** Ondanks de wreedheid van Mijn kruisdood is de betekenis voor Christenen simpel. Ik verlostte jullie van de zonde maar, enkel wanneer jullie Mij vragen om dat te doen. Als jullie er niet om vragen, kan Ik jullie niet verlossen.

Als jullie Mij, Jezus Christus, niet erkennen, zullen jullie niet in staat zijn om barmhartigheid op te zoeken. Als jullie niet om Mijn barmhartigheid vragen, dan zal Ik voor jullie staan en jullie smeken om dat te doen, zo groot is Mijn liefde voor jullie. Ik zal als een bedelaarskoning voor jullie, de zondaar, staan. Ik zal jullie de waarheid openbaren tot jullie ogen eindelijk zullen opengaan, en dan zullen jullie zien. Diegenen van jullie die de waarheid inzien, zullen dan de armen naar Mij uitsteken en Ik zal jullie in het toevluchtsoord van Mijn Hart opnemen. **Net als diegenen die Mij kennen en die gered zullen worden een voordeel hebben, zo zal Ik dus ook alle zielen – van alle religies en van alle geloofsovertuigingen – het voordeel geven van hen de waarheid te tonen voordat Mijn tijd gekomen is.**

Herinner jullie altijd Mijn eenvoud! Ik leer jullie de waarheid op een eenvoudige manier. Ik leerde jullie om elkaar te beminnen zoals Ik jullie bemind heb. Als jullie elkaar beminnen en elkaar behandelen zoals Ik het jullie voorgedaan heb, zullen jullie van Mij zijn. Als jullie anderen geen liefde en eerbied betonen, maar elkaar in Mijn naam veroordelen, dan kunnen jullie niet zeggen dat jullie van Mij zijn. Mijn onderrichtingen zijn niet ingewikkeld. Ze hoeven dat niet te zijn, want liefde is de essentie van al wat Ik leerde. Zonder liefde voor elkaar in jullie hart, kunnen jullie niet oprecht van Mij houden. Wanneer jullie de liefde loochenen, zullen jullie altijd Mij loochenen. **Wanneer jullie Mijn Woord loochenen, kan de liefde van God niet in jullie hart gedijen.**

Jullie Jezus

Ik zal niet toelaten dat diegenen van jullie, die in Mijn Nieuw Paradijs komen, de pijn van de lichamelijke dood zullen ondergaan

Woensdag 23 april 2014 15.30u

Mijn zeer geliefde dochter, **veel mensen menen ten onrechte dat Mijn waarschuwingen aan de mensheid een gevoel van wanhoop en onnodige bezorgdheid teweegbrengen.** Dat is begrijpelijk, maar weet dit: **De toekomst van de wereld die gaat komen, is adembenemend – verrukkelijk in elk opzicht. Het Paradijs, dat voor jullie bereid werd, zou jullie met ontzag, verwondering en een groot gevoel van opwinding vervullen, als Ik jullie gewoon maar één glimp ervan zou openbaren.** Doordat de mens een vrees voor het onbekende heeft en een gebrek aan vertrouwen in Mijn belofte om ieder van jullie eeuwig leven te bezorgen, is het moeilijk voor velen die zich op Mijn Koninkrijk trachten voor te bereiden.

Mijn geliefde volgelingen, Mijn gekoesterde kleintjes, weet toch dat Ik niet zal toelaten dat diegenen van jullie, die in Mijn Nieuw Paradijs komen, de pijn van de lichamelijke dood zullen ondergaan – dat is Mijn geschenk aan deze gezegende generatie. Deze overgang van de wereld waarin jullie vandaag leven, naar Mijn Nieuw Paradijs, zal in een oogwenk gebeuren, zodanig groot is Mijn liefde voor jullie. Voorafgaand aan die Grote Dag **moet Ik jullie voorbereiden** zodat jullie allemaal Mijn Koninkrijk zullen erven. Ik hoef jullie niet te onderwerpen aan deze beproevingen die jullie nu doorstaan en deze die nog gaan komen – dat is waar. Daar er echter veel mensen zijn, die Mijn Woord en Mijn barmhartigheid als vanzelfsprekend beschouwen, moet Ik hen voorbereiden. Hoe kan Ik jullie zuiveren zonder dat Ik jullie aan de waarheid herinner? Alleen de waarheid zal jullie bevrijden van de ketenen die jullie aan de Boze binden, die jullie bij elke gelegenheid die hij krijgt van Mij zal wegtrekken. Hij weet dat als jullie geen gehoor geven aan Mijn oproep om jullie rechtmatig erfdeel in Mijn Koninkrijk veilig te stellen, hij zal winnen. En dan zullen jullie, na door hem te zijn misleid, het nalaten om jullie ziel te verzoenen voor het verstrijken van Mijn goddelijke barmhartigheid.

Alleen diegenen die Mij bij elke stap naar het Paradijs volgen, zullen erin

slagen om de eeuwige zaligheid te verkrijgen. **Wees a.u.b. geduldig!** Wees alert op Mijn roep! **Duw Mij niet weg als Ik jullie door deze boodschappen tracht te bereiken!** Leer op Mij te vertrouwen door Mijn heilig Woord, dat jullie reeds bekend is uit het Boek van Mijn Vader!

Wanneer Ik over het kwaad spreek, onthul Ik jullie gewoon de misleiding waarmee jullie geconfronteerd zullen worden. Het probleem met misleiding is dat het jullie blind maakt voor de waarheid en ervoor zorgt dat jullie afdrijven om jullie te laten geloven in een overtuiging, die jullie in een valse leer zal zuigen. Als Ik, Jezus Christus, het niet ben die vereerd wordt in deze nieuwe leer, dan kunnen jullie er zeker van zijn dat deze niet door de Heilige Geest ingegeven wordt.

Laat jullie hart rustig zijn, jullie vertrouwen als dat van een kind, en houd gewoon van Mij op de manier dat Ik van jullie houd! Verzet jullie nooit tegen Mijn barmhartigheid, wees nooit bang van Mij, voel nooit woede tegenover Mij, vooral niet wanneer jullie te lijden hebben in dit leven! Want weldra zal Ik jullie thuis brengen. **Zodra de Grote Dag aanbreekt, zal die wereld geboren worden en wacht jullie en al jullie dierbaren een nieuw en prachtig leven.** Jullie zullen allemaal aan Mij gebonden zijn, zonder een vijand in zicht – zonder angst, gevaar of lijden van welke aard dan ook. Dus waarom Mijn Koninkrijk vrezen? Ik zal jullie het geluk en de liefde bezorgen die jullie al je hele leven lang op aarde zochten – maar wat nooit echt vervuld werd, hoezeer jullie je ook inspanden om deze gaven te bevorderen.

Mijn grootste geschenk aan jullie is het eeuwig leven. Wacht Mijn geschenk af, zonder angst! Wacht in plaats daarvan met liefde en vol verwachting op Mijn Nieuw Koninkrijk, want daar is veel om naar uit te kijken.

Jullie Jezus

De tijd waarin de zonde niet meer verkondigd zal worden, komt dichterbij

Donderdag 24 april 2014 16.45u

Mijn zeer geliefde dochter, **de tijd is nu dichtbij dat de zonden van de mens door Mijn Kerk als onbeduidend en onschuldig in Mijn ogen beschouwd zullen worden.**

De zonde is niet iets dat door Mij als een zwakheid of een gebrek beschouwd wordt. De zonde wordt door deze twee eigenschappen voortgebracht, maar komt tot stand door het bestaan van Satan. **Mijn Kerk zal spoedig Mijn volgelingen sussen door hen ertoe te misleiden de leugen te aanvaarden dat de zonde louter een metafoor (= beeldspraak) is, wat als symbool gebruikt wordt om Gods kinderen aan te sporen op een pad te blijven dat God behaagt.** De zonde zou jullie niet het gevoel mogen geven van anderen afgescheiden te zijn, zullen ze zeggen. De zonde, zo zal men zeggen, doet er eigenlijk niet toe omdat God al-vergevend is. Ja, Ik Ben al-vergevend en vergeef elke zonde – behalve de eeuwige zonde – zodra er door de zondaar berouw getoond wordt en hij zich inspant om alle bekoring te verdrijven om te vermijden dat de zonde zich herhaalt. **Jullie kunnen Mij niet vragen een zonde te vergeven wanneer jullie je aan die zonde houden.** Een moordenaar die moordt, verminkt en doodt, kan Mij niet vragen om hem te vergeven terwijl hij blijft moorden en niet van plan is zijn misdaden te staken. Wat baat het om Mij te vragen jullie van de zonde te verlossen als jullie in de eerste plaats niet aanvaarden dat jullie zondigen?

De zonde wordt door zwakheid veroorzaakt en Ik vergeef de zondaar die oprecht tot inkeer komt. Wanneer de zondaar niet langer gelooft dat hij zich aan zonde schuldig maakt, geraakt deze in de ziel ingeworteld. De tijd waarin de zonde niet meer verkondigd zal worden, komt dichterbij. Wanneer die tijd aanbreekt, zal er grote opluchting en feest zijn omdat wat eens als zonde in Mijn ogen beschouwd werd, niet langer als zodanig gezien zal worden.

De zonde zal als de normaalste zaak gezien worden, en iets dat jullie allemaal dienen te aanvaarden. **Er zal jullie niet gezegd worden om alleen maar van de zondaar te houden, zoals Ik dat doe. Neen. Jullie zullen**

aangemoedigd worden te aanvaarden dat de zonde niet bestaat. Dat alles zal tot het ultieme verraad van Mijn Godheid leiden, wanneer de wereld zichzelf, haar talenten, haar intelligentie zal verafgoden totdat ze met absolute minachting voor God, de Eeuwige Vader, haar grootheid afkondigt.

O hoevelen zullen er tot dwaling, wanhoop en wangedrag gevoerd worden. **Mijn Kerk zal gebruikt worden om in Mijn heilige naam ketterijen te verkondigen.** Die misleiden zullen haar ondersteboven en binnenstebuiten keren en niet één gedeelte van deze veranderingen zal door Mij, Jezus Christus, bevolen zijn. De Heilige Geest zal deze gruwel niet aanvoeren, en er zal aan de kant van diegenen die aan de Leer van Mijn Kerk trouw zullen blijven, verwarring, groot verdriet en een gevoel van hulpeloosheid heersen. De traditionele onderrichtingen zullen niet langer getolereerd worden. Dan, **zodra alles wat voor heilig gehouden wordt ineens stort, zal voor de man des verderfs de tijd rijp zijn om zijn zetel in Mijn Kerk in te nemen.**

Jullie Jezus

God de Vader: Het is beter dat jullie deze geestelijke pijn nu ondergaan dan in de eeuwige vlammen

Zaterdag 26 april 2014 13.42u

Mijn liefste dochter, de krachten van het kwaad worden sterker met de dag, terwijl het uur van de grote barmhartigheid van Mijn Zoon zonder waarschuwing zal neerdalen.

Die mensen onder jullie, die Mijn Zoon niet aanvaarden, zullen zo plotseling in elke straal van Zijn barmhartigheid gehuld worden, dat weinigen van jullie zullen bevatten wat er over jullie uitgestort werd, zodanig zal de kracht van Zijn goddelijke aanwezigheid zijn. Diegenen van jullie met haat in hun hart, zullen grote pijn en zielsleed gewaarworden. Jullie zullen dezelfde pijn ervaren, die jullie Mijn kinderen oplegden, maar dan drie keer erger, want vergis jullie niet, de Waarschuwing is een soort oordeel. **Jullie zullen de pijn en het intense lijden meemaken, dat jullie zouden ondergaan als jullie in het vuur van de hel geworpen zouden**

worden. Velen van jullie zullen vinden dat de Waarschuwing tergend pijnlijk zal zijn. Toch moeten jullie Mijn geschenk toejuichen, want het is beter dat jullie deze geestelijke pijn nu ondergaan dan in de eeuwige vlammen.

Ik span Mij in om jullie door Mijn gezegende missie voor te bereiden opdat Ik niet één ziel zal verliezen. Mijn laatste missie op aarde – waaraan Ik gezag verleende in de gedaante van de Allerheiligste en Gezegende Drie-Eenheid – zal hevig tegengewerkt worden terwijl deze haar tocht voortzet om, voorafgaand aan de Grote Dag, zielen te redden. Geen enkele andere missie sinds de kruisiging van Mijn Zoon, zal zozeer gehaat worden als deze. **Wee diegenen die Mij, jullie Eeuwige Vader, tegenwerken want als jullie Mij**

door een valse tong in het gezicht spugen, zal Ik jullie straffen.

Ik zal de haat en de godslasteringen die jullie, misleide zondaars, Mij toewerpen, niet lang meer dulden. **Wanneer jullie Mij proberen tegen te houden in Mijn streven om jullie allemaal van de Boze te redden, zullen jullie enorm te lijden hebben vanwege de zielen die door jullie voor Mij verloren zullen gaan.**

Mijn Godheid zal niet verpletterd worden, noch zal de Komst van Mijn Zoon tegengehouden worden. Niemand heeft de macht om dat te doen. De mens die zich tussen de zondaar en Mij, de Eeuwige Vader, probeert te plaatsen met de bedoeling die ziel ertoe te misleiden Mijn Woord te loochenen, zal gestopt worden.

Ik Ben de waarheid. Ik Ben het begin en Ik Ben het einde. Mijn liefde voor al Mijn kinderen is groot, maar **wee de zondaar die zich Mijn toorn op de hals haalt wanneer hij zich boven Mij probeert te verheffen.** Ik zal diegenen vermorzelen, van wie de acties zielen tot ernstige dwaling zullen voeren. Jullie mogen Mijn Waarschuwing geen seconde verkeerd uitleggen, want wanneer Ik genoopt ben om bij de redding van zielen in te grijpen, zullen die vijanden van Mij te gronde gericht worden.

Mijn indrukwekkende tussenkomsten hebben een aanvang genomen, en weldra zullen er nog weinigen van jullie, die door deze boodschappen Mijn stem horen, opnieuw gaan twifelen want jullie zullen getuigenis afleggen van elke profetie die in Mijn Boek der Waarheid opgenomen is.

Ga en wees dankbaar voor Mijn grote barmhartigheid! Aanvaard Mijn tussenkomsten, want deze zullen helpen om de wereld tot bezinning te brengen! Pas na de zuivering zal de mens in staat zijn om werkelijk naar Mijn stem te luisteren.

Jullie Eeuwige Vader
God de Allerhoogste

Veel van de mysteries van Mijn Koninkrijk zijn de mens onbekend

Zondag 27 april 2014 18.00u

Mijn zeer geliefde dochter, **Mijn plan om de hele wereld te redden en ieder van jullie in de toevlucht van Mijn Hart op te nemen, is voltooid en elk gedeelte staat juist opgesteld zodat de voltooiing van Mijn belofte verwezenlijkt wordt.**

Er zijn veel mysteries verbonden aan Mijn Godheid, die de mens – hoeveel kennis van geestelijke zaken hij ook heeft – nooit kan begrijpen. Veel van de mysteries van Mijn Koninkrijk zijn de mens onbekend en Mijn Vader openbaarde aan de mensheid slechts datgene wat Hij wenste. De mens kreeg de kennis en de waarheid zodat hij God zou kunnen vereren en Hem, zo goed als hij kon, zou kunnen dienen. Door de profeten werd aan de mens meegedeeld hoe hij zich aan de Tien Geboden moet houden om ervoor te zorgen dat hij niet in dwaling vervalt. Om Zijn liefde voor de wereld te bewijzen, werd Hij dan mens en toonde door Mij, Zijn eniggeboren Zoon, Jezus Christus, nauwgezet aan de mens wat tot het goede leidt en wat het kwaad vertegenwoordigt. **Ik openbaarde de waarheid, zij het slechts een fractie van wat Mijn Vader wenste, maar de mens was zo hooghartig, arrogant en ambitieus dat hij de waarheid niet wilde kennen, daar deze hem niet aanstond.**

De farizeeën sloten hun ogen, keken de andere kant op en bestempelden Mij als een man die zijn verstand verloren had en in raadsels sprak. Zij bezaten het vermogen niet om de waarheid te horen, hoewel Mijn onderrichtingen gewoon de woorden, de lessen en de Geboden die in Mijn

Vaders Boek opgenomen zijn, herhaalden. Zij bewandelden de bekrompen weg, links noch rechts kijkend, terwijl zij hun eigen versie aangaande het dienen van God volgden. Zij deden dat met een vrome buitenkant - de zwakken, armen en ongeschoolden schuwend, terwijl zij God prezen. **Zij verbanden Mij toen en hun ambtgenoten van nu zullen dat opnieuw doen als zij in de komende jaren met hun door de mens gemaakte leer doorgaan.**

Zo zien jullie nu, dat niettegenstaande alles wat de mens beweert te weten, hij in werkelijkheid zeer weinig afweet van de weg des Heren. Van wat hij kreeg, worden enkel maar die delen van de waarheid aangenomen, die hem aanstaan. Ik heb bijvoorbeeld Gods kinderen altijd opgedragen om van elkaar te houden, maar zij slagen er niet in om dat te doen. **Hoeveel van jullie liggen geknield voor Mij en overladen Mij uit dankbetoon met lof om dan vervolgens jullie broeders en zusters te belasteren? Sommigen van jullie gaan zover Mij te vertellen wat voor goddeloze mensen zij zijn, in plaats van liefde en vergevingsgezindheid te tonen.**

De mens zal altijd zwak zijn, want het is voor het menselijk wezen onmogelijk om volmaakt te zijn. Maar waarom enerzijds Mijn onderrichtingen aannemen en deze dan aan de andere kant loochenen? **Geef nooit toe aan de bekoring om een ander in Mijn naam te veroordelen want jullie hebben het recht niet om dat te doen. Verhef jezelf nooit voor Mij wanneer jullie tezelfdertijd een ander menselijk wezen bezoedelen of kleineren. Dat is beledigend voor Mij.** Om de waarheid aan te nemen, moeten jullie zonder kwaadwilligheid, hoogmoed, eigengerechtigheid of zelfzucht zijn. Jullie moeten jullie mantel van arrogantie afleggen, want dat is een kenmerk van Satan en Ik vind dat weerzinwekkend.

Herinner jullie Mijn onderrichtingen a.u.b., en leid jullie leven volgens wat Ik jullie meedeelde. Wanneer jullie merken dat jullie hart verontrust, vol angst of haat is, moeten jullie altijd Mijn hulp opzoeken. Want als jullie dat niet doen, dan zal dat gevoel van wanhoop en haat jullie verteren. Jullie moeten het feit accepteren dat jullie altijd voor de zonde zullen bezwijken, maar weet ook dat jullie oprecht berouw moeten tonen voordat jullie in jullie ziel enige vorm van vrede of rust zullen voelen.

Jullie Jezus

Moeder van de Verlossing: De dagen in de aanloop naar de komst van de Antichrist zullen dagen van grote feestelijkheden zijn

Zondag 27 april 2014 23.20u

Mijn lieve kinderen, **sta toe dat het Licht van God op jullie neerdaalt, aangezien de plannen om de wereld op de Tweede Komst van Mijn Zoon, Jezus Christus, voor te bereiden, voltooid zijn. Alle dingen zullen nu overeenkomstig de Heilige Wil van God gebeuren en Ik vraag dat jullie het gebed benutten als jullie grootste wapenrusting, naarmate de strijd om Gods kinderen heviger zal worden.** Anders dan in vorige oorlogen zal de strijd om zielen zeer verwarrend zijn omdat de vijand als vriend gezien zal worden, terwijl de ware Kerk van Christus als de vijand bestempeld zal worden.

Hoe sterk zullen jullie moeten zijn als jullie een ware christelijke soldaat willen worden! Jullie mogen nooit buigen voor de druk om de godslasteringen, waarvan jullie gevraagd zal worden om er in het openbaar en voor de altaren van Mijn Zoon aan deel te nemen, uit te spreken. Wanneer jullie in de tempels van Mijn Zoon tot machtsposities verheven mannen zien, die verlangen dat jullie eerbiedig voor hen buigen maar waarbij er van een kruisteken geen sprake is, loop dan weg, want jullie zullen in de dwaling meegesleept worden! **Jullie zullen weten dat het moment waarop de Antichrist de Kerk van Mijn Zoon zal binnendringen, aangebroken is, wanneer de Tabernakels aangepast en, in veel gevallen, door een houten versie vervangen werden.**

Kinderen, wees er jullie van bewust a.u.b. dat velen van jullie de waarheid de rug zullen toekeren omdat jullie de waarheid bijna onmogelijk om aan te nemen zullen vinden. De dagen in de aanloop naar de komst van de Antichrist zullen in veel kerken, van alle christelijke en andere kerkgenootschappen, dagen van grote feestelijkheden zijn. **Al de regels zullen veranderd zijn, de liturgie herschapen, de Sacramenten vervalst, tot de Mis uiteindelijk niet langer volgens de heilige Leer opgedragen zal worden.** Tegen die tijd en op de dag dat de Antichrist trots op zijn troon zit, zal de Tegenwoordigheid van Mijn Zoon er niet meer zijn. Vanaf die dag zal het dan voor diegenen die van Mijn Zoon houden, moeilijk worden om Hem

trouw te blijven zoals het hoort, omdat jullie elke mogelijke gruwel voorgehouden zal worden. Wanneer er genoeg afleidingen jullie omringen en wanneer het een misdaad wordt om de nieuwe hiërarchie in twijfel te trekken, zullen jullie in de verleiding komen om op te geven en de ene-wereldreligie te accepteren, uit angst vrienden en familie te verliezen.

De strijdmacht van God – het restleger – zal aangroeien en zich verspreiden, en de kruistochtgebeden zullen allen grote kracht verschaffen. Mijn Zoon zal ingrijpen en jullie door de uitdagingen helpen die in het verschiet liggen, en jullie zullen weten dat het Zijn macht zal zijn, die jullie moed en volharding zal schenken. Want enkel de sterken onder jullie zullen aan het heilig Woord van God trouw blijven, maar **ook al is het restleger slechts een fractie van de grootte van het leger van het Beest, God zal deze vervullen met de kracht van een leeuw.** Hij zal de zwakken versterken en hun grote genaden schenken. Hij zal de macht van diegenen verzwakken, die aanhangers van de Antichrist zullen worden. Al deze gebeurtenissen zullen schrikwekkend lijken, maar in werkelijkheid zal het velen als een nieuw tijdperk van eenheid en vrede in de wereld toeschijnen. Mensen zullen de nieuwe ene-wereldkerk toejuichen en zeggen: “Welk groot wonder werd er door God gecreëerd!” Zij zullen groot ontzag hebben voor de mensen, van zowel binnen als buiten de kerk, die een dergelijke eenheid tot stand gebracht hebben. Deze mensen zullen met veel lof overladen worden en verder zullen zij bij elke openbare bijeenkomst **met luid gescandeer, alsook met een speciaal herkenningsteken, begroet worden.**

Er zal vreugde heersen, er zullen feestelijkheden en ere-ceremonies plaatsvinden, waarbij ketters grote onderscheidingen toegekend zullen worden. Jullie zullen grote weelde zien, eenheid onder de verschillende geloofsovertuigingen en mensen met aanzien die als levende heiligen behandeld worden – allemaal behalve één. Degene op wie ik doel, is de Antichrist en ze zullen geloven dat hij Jezus Christus is.

Jullie geliefde Moeder
Moeder van de Verlossing

Ditmaal kom Ik om de aarde te vernieuwen, om Mijn Koninkrijk op aarde opnieuw te vestigen

Dinsdag 29 april 2014 9.00u

Mijn zeer geliefde dochter, velen vragen zich wellicht af hoe God, de Almachtige Vader, Schepper van alles wat is en voor altijd zal zijn, zou kunnen lijden. De waarheid bestaat erin dat Mijn Vader, volmaakt in alles wat maar zijn kan, doordrongen is van liefde. Doordat Hij de Schepper van de liefde is, veroorzaakt het verdriet in Zijn Hart wanneer deze afgekeurd wordt.

Gods kinderen verwierpen Zijn groot geschenk van het Paradijs door de zonde van Adam en Eva, waarop zij uit Zijn gratie raakten. In plaats daarvan lieten zij zich verleiden door de sluwe misleiding, die hun door de Boze voorgehouden werd. Hoe leed Mijn Vader toen door dit verraad, en hoe lijdt Hij nog steeds door de zonde van verraad in de wereld van vandaag. Er is niets veranderd, buiten het wonder van de Verlossing, dat Hij de mensen naliet door Mijn Offer voor de mensheid.

De liefde van Mijn Vader voor jullie allen is zo groot, dat Zijn verdriet – dat door de blindheid van de mens en de afwijzing van Zijn grote barmhartigheid veroorzaakt werd – tevens Zijn geschenk aan de mensheid is. Vanwege Zijn verdriet smacht Hij naar zielen, en als zodanig zal Hij zijn hand uitsteken om zelfs de meest onwillige niet-gelovige te bemachtigen. Tot diegenen die niet in God geloven, maar die een bewijs verlangen en enig teken dat hun troost in hun ellende zal bezorgen, zeg Ik dit. Ik, Jezus Christus, kwam de eerste maal niet om louter diegenen te redden, die de waarheid aannamen – Ik kwam om diegenen te redden die niet in staat waren in God te geloven. Ik doe nu hetzelfde. Terwijl de gelovigen onderling strijd voeren, kibbelend over de vraag of Ik, Jezus Christus, het al dan niet ben, die op dit moment met de wereld communiceert, beloof Ik jullie dit. **Ik zal, uit Mijn liefde voor jullie, aan jullie bewijzen dat Ik het inderdaad ben, die nu spreekt, en dat Ik nogmaals door Mijn Vader gezonden ben om jullie te redden.**

Ditmaal kom Ik om de aarde te vernieuwen, om Mijn Koninkrijk op aarde – het Paradijs dat door Mijn Vader voor Adam en Eva geschapen werd -

opnieuw te vestigen. **Die dag zal spoedig aanbreken en voordat die tijd komt, zal Ik jullie geest, lichaam en ziel verlichten. Ik zal jullie schokken door Mijn macht, Mijn goddelijkheid, maar jullie zullen zo'n golf van liefde voelen, dat er jullie geen twijfel meer gelaten zal worden dat dit enkel van Mij zou kunnen komen.** Dat is Mijn belofte. Het zijn de kinderen van God die Hem niet kennen, noch in Hem geloven, naar wie Ik eerst de hand zal uitsteken. De meeste van hen zullen naar Mij toe komen lopen omdat zij geen vooroordelen hebben, die uit teveel kennis van geestelijke zaken kunnen voortkomen. Tezelfdertijd zal Ik de hand uitsteken naar die zielen die in grote duisternis verkeren, die wanhopig zijn, verdwaald en beladen met groot verdriet in hun hart. Wanneer jullie dus Mijn Woord lezen, dat hierin opgenomen is, weet dan dat Mijn boodschappen niet enkel gericht zijn op diegenen die van Mij houden – ze worden gegeven om jullie de hand te reiken.

Ik schenk jullie vrede. Ik breng jullie geweldig nieuws, want Ik heb een glansrijke toekomst voor jullie opgebouwd, waarin de dood geen macht meer over jullie zal hebben. Ik wacht die dag af met grote vreugde. Gelieve er met geduld en vertrouwen op te wachten, want wanneer Ik jullie hart open, zullen jullie zorgen niet meer bestaan.

Jullie geliefde Jezus