

## **H. Maagd Maria: Ik vraag al Gods kinderen om de maand augustus nogmaals te wijden aan de redding van zielen**

*Woensdag 1 augustus 2012 16.45u*

Mijn kind, veel veranderingen, die in het verleden grotendeels aan jou onthuld werden, staan op het punt in de wereld gezien te worden.

**Er zal veel verwoesting zijn, veel onrust en kastijdingen, die allemaal tot stand komen door de zonden van de mensheid.**

Ik vraag al Gods kinderen om de maand augustus nogmaals te wijden aan de redding van zielen.

Dit is wat jullie moeten doen: ga elke dag naar de H. Mis en ontvang de Heilige Eucharistie.

Bid bovendien elke dag om 15 uur het Kroontje van de Goddelijke Barmhartigheid.

**Diegenen onder jullie, die dat kunnen, zouden één dag per week moeten vasten.**

Mijn kinderen zullen geschokt zijn wanneer deze veranderingen zullen plaatsgrijpen, maar als jullie trouw zijn aan de Leer van Zijn geliefde Zoon, Jezus Christus, moeten jullie de hand van Mijn Vader nooit vrezen.

Houd a.u.b. in de komende maanden het Zegel van de Levende God in jullie huis dicht bij jullie want er zal zich veel ontfouwen.

**Het Lichaam van Mijn Zoon, Jezus Christus, aanwezig in Zijn Kerk op aarde, wordt geschonden en zal vreselijk lijden.**

**Veel plannen, om de Kerk van Mijn Zoon ten val te brengen, zijn reeds gaande en zeer spoedig zal deze instorten.**

Andere voorzegde gebeurtenissen zullen nu door ecologische rampen zichtbaar worden, aangezien de hand van Mijn Vader als straf zal neervallen op die naties waarvan de zondige wetten niet langer getolereerd zullen worden.

Bid, bid, bid op dit moment voor de zielen die onder deze gebeurtenissen kunnen lijden.

**Benut deze maand om te bidden voor alle zielen die kunnen omkomen in oorlogen, bij aardbevingen of in de ophanden zijnde schuldbelijdenis, de Waarschuwing.**

Mijn Hart is met jullie vervlochten, kinderen, en samen moeten we hard werken om zielen te redden.

Door te bidden om de redding van zielen, voeren we de Heilige Wil van Mijn Vader uit.

Jullie geliefde Moeder  
Moeder van de Verlossing

**God de Vader: Net zoals Mijn Zoon gekruisigd werd, zal ook Zijn Kerk op aarde gekruisigd worden**

*Donderdag 2 augustus 2012 22.06u*

Mijn liefste dochter, de beproeving van de Kerk van Mijn Zoon op aarde heeft reeds een aanvang genomen.

De geseling, de vervolging, staat op het punt te beginnen.

Net zoals Mijn Zoon gekruisigd werd, zal ook Zijn Kerk op aarde gekruisigd worden.

De berechting vindt nu plaats.

Mijn Zoon werd gestuurd om de mensheid te behoeden voor het vuur van de hel.

Zijn kruisdood, een verschrikkelijk wrede gruweldaad, werd door Mij toegelaten als middel om Mijn kinderen een toekomst te bieden.

**Het Lichaam van Mijn Zoon werd Zijn Kerk op aarde. Zijn priesters en gewijde dienaren namen de plaats in van Zijn apostelen.**

Nu Hij weer terugkomt om de mensheid te verlossen en Mijn dierbare kinderen op te eisen zodat zij Mijn Paradijs kunnen binnengaan, **zal de geschiedenis zich herhalen.**

Mijn Zoon predikte de waarheid en Hij bracht veel mensen samen die Zijn onderrichtingen navolgden en niet aan Zijn woord twijfelden.

Dan werd Hij verraden door diegene binnen Zijn gelederen, die dicht bij Hem stond en Hem toegewijd was.

**Zijn Kerk, de Katholieke Kerk, werd eveneens vanuit haar eigen wandelgangen verraden.**

De bekoring door Satan bracht dat teweeg en een groot kwaad was verantwoordelijk voor het sterven van Mijn Zoon.

In Zijn huidige Kerk begon de teloorgang een tijdje geleden. Net zoals bij Mijn Zoon, waarbij veel volgelingen Hem verlieten, die trouw waren aan het heilig woord dat door Mij vastgelegd werd.

Toen begon het proces waarbij Mijn Zoon beschuldigd werd van ketterij. Zo heeft ook de Kerk van Mijn Zoon op aarde hetzelfde lot ondergaan.

Door de goddelozen onder hen, die ernstige misdrijven tegen de mensheid bedreven, verlieten veel volgelingen de Kerk.

**Zij verlieten achtereenvolgens Mijn Zoon en dankten Zijn Leer af.**

De berechting van de Kerk van Mijn Zoon op aarde heeft haar priesters tot zwijgen gebracht als het aankomt op de verdediging van de Leer van Mijn Zoon.

Zij zijn bang diegenen te beledigen die Mijn Zoon verloochenen vanwege de zonden van diegenen in hun midden.

**De Kerk van Mijn Zoon staat nu voor de grootste beproeving van alle, welke niet meer gezien werd sinds de kruisiging van Mijn geliefde Zoon.**

Zijn Kerk wordt genadeloos bespot, niet enkel door haar vijanden van buitenaf maar ook door haar vijanden er binnen.

**De doornenkroon zal nu op het hoofd van de Kerk van Mijn Zoon gezet worden en weinigen van Zijn volgelingen zullen Hem bijstaan.**

**Net zoals de apostelen van Mijn Zoon, Hem verlieten tijdens Zijn berechting en executie - met uitzonderling van Johannes - zo zullen ook diegenen, die binnen het Vaticaan hoge posities bekleden, Mijn Heilige Plaatsvervanger verlaten.**

Als hoofd van de Katholieke Kerk zal hij, die niet door eigen toedoen in ongenade gevallen is, gedwongen worden een verschrikkelijk pad te bewandelen.

Hoewel hij gekastijd, bespot en voor gek versleten zal worden, is hij niet degene waartegen zij hun woede willen luchten. Het zal de waarheid van de Kerk zijn, de Christelijke Kerk die gevormd werd door het offer van Mijn Zoon, waarover zij hun haat willen uitstorten.

Het Christendom zal gegegeld worden tot in elke scheur, in elke natie, in elke gebedsplaats tot ze door uitputting verzwakt is.

Wanneer deze op de weg naar Calvarië geleid zal worden, net zoals Mijn Zoon daarop geleid werd, zal ze met touwen gebonden en vastgemaakt worden om het onmogelijk te maken de kwelling te ontvluchten.

Dan, wanneer deze de heuvel beklimt, zal ze helemaal tot aan de top met stenen bekogeld, bespuwd en uitgejouwd worden.

**Daarna zal deze aan het kruis genageld worden.**

Er zal weinig sympathie getoond worden voor haar door diegenen die de Kerk aankijken op haar zonden tegen de onschuldigen, waarbij zij het hoofd van de Kerk, Mijn Zoon, zullen veroordelen.

Zij zullen hem de zonden van anderen, veroorzaakt door de bekoring van Satan, aanrekenen.

**Wanneer zij de Kerk van Mijn Zoon aan het kruis genageld hebben, zullen zij honderden bewakers sturen, net zoals de zeshonderd soldaten die op Calvarië stonden, om ervoor te zorgen dat niet één stukje Vlees zonder bestraffing ontkomt.**

Niet één dienaar van Zijn Kerk, die daaraan trouw betuigt, zal kunnen ontsnappen.

Zodra de Kerk gekruisigd is, zullen zij ervoor zorgen dat deze tot haar laatste ademtocht verstoken blijft van voedsel en water.

**Net zoals het was bij de apostelen van Mijn Zoon, zal geen enkele van haar leerlingen ergens te bespeuren zijn.**

Zij zullen uit angst voor represailles onderduiken.

Tijdens wat haar laatste ademtocht zal lijken, zal alles stil worden tot het gejuich van diegenen, die de Kerk kruisigden, de hele wereld zullen verdoven door hun bedrieglijke leer.

**De stem van het nieuwe hoofd van de Kerk, de bedrieger, de Valse Profeet, zal weerklinken.**

Iedereen zal opgelucht in dankzegging neervallen voor Mij, de Allerhoogste God. Want dit lijkt te wijzen op een nieuw begin.

**Daarop zal de Tegenwoordigheid van Mijn Zoon niet langer de altaren binnen deze Kerk opluisteren, want dat kan niet.**

Vervolgens zal Mijn hand als straf in kastijding neervallen.

**Dan zal de slag bij Armageddon beginnen.**

Dan zal Ik komen, door Mijn Zoon, om zielen te redden.

Loochen deze profetie niet!

Verschuil jullie niet achter bedrieglijke zekerheden, want deze dag moet komen.

**De kruisiging van de Kerk van Mijn Zoon moet plaatsvinden vanwege het Laatste Verbond.**

Maar daarna zal de glorieuze verrijzenis van de Kerk – het Nieuwe Jeruzalem – alle tranen, al het lijden uitwissen en dan zal het Nieuw Tijdperk komen.

Vertrouw te allen tijde op Mijn Zoon!

Vrees nooit want Ik ben jullie Vader en Ik zal komen om de aarde te vernieuwen en al Mijn kinderen te verzamelen tijdens dit **laatste mirakel dat voorzgd werd in het Boek van Daniël.**

Het Boek der Waarheid wordt nu, zoals beloofd, aan jullie geopenbaard, kinderen.

Verwerp Mijn goddelijk ingrijpen niet, want Ik spreek de waarheid!

God de Allerhoogste

# **Tot de afvalligen in de Katholieke Kerk: Ontheilig de wetten van Mijn Kerk en jullie zullen gestraft worden!**

*Vrijdag 3 augustus 2012 16.45u*

Mijn zeer geliefde dochter, de aarde staat op het punt te beven aangezien de toorn van Mijn Vader uitgestort zal worden over die naties die de wetten van Mijn Vader trotseren.

Er zal geen genade getoond worden omdat het geduld van Mijn Vader tot het uiterste op de proef gesteld werd.

**Hun zonden omvatten abortus, moord, wetten die het Christendom proberen te ondermijnen, het huwelijk tussen mensen van hetzelfde geslacht en de aanbidding van afgoden.**

Dan zijn er nog die afvalligen binnen Mijn Kerk, die dreigen Mij te verloochenen.

Wanneer zij proberen zich te distantiëren van Mijn Kerk en proberen om nieuwe wetten te creëren die in strijd zijn met Mijn Heilige Wil, verloochenen zij Mij.

Ik verstoot hen nu om hun ontrouw. Hun pogingen om wetten in te voeren die gebaseerd zijn op de zonde van hoogmoed, begeerte en wereldse ambitie, zullen niet getolereerd worden.

Dachten zij dat hen veroorloofd zou worden om Gods kinderen te verwijderen van Mijn Kerk op aarde en de hand van Mijn Vader te ontlopen?

**Dachten zij dat zij boven de wetten van God stonden?**

Zij houden niet van God, zij houden van zichzelf.

**Hun publieke afwijzing van de wetten van de Katholieke Kerk, door een gebrek aan nederigheid, doet Mij walgen.**

Hun schandelijke eisen, waarmee zij proberen Mijn Kerk te dwingen om wetten te aanvaarden die Mij beledigen, beduiden dat zij zichzelf in de duisternis geworpen hebben.

**Hun religieuze geloften zijn zonder betekenis.**

Hun belofte om Mijn Kerk te eren en gehoorzamen, werd gebroken.

Tenzij zij tot inkeer komen en terugkeren naar Mijn Lichaam, Mijn Kerk op aarde, hebben zij het recht niet om zichzelf dienaren van Mijn Kerk te noemen.

Jullie werden gewaarschuwd! Ik zal jullie in de woestijn werpen.

Ontheilig de wetten van Mijn Kerk en jullie zullen gestraft worden!

Jullie Jezus

**Toen zij moedwillig leugenaars omkochten om Mijn Verrijzenis te ontkennen, ontzegden de farizeeërs generaties van Joden het recht op de waarheid**

*Zaterdag 4 augustus 2012 10.35u*

Mijn zeer geliefde dochter, de mensheid moet de zwakheid van de menselijke natuur vatten voordat zij zich echt aan Gods armen kan toevertrouwen.

Tot de gelovigen onder jullie: jullie geloof en jullie liefde voor Mij, jullie Redder, bezorgt Mij grote vreugde.

**Maar wanneer jullie zeggen dat jullie van Mij houden, brengt dat een grote verantwoordelijkheid met zich mee.**



Vergeet nooit de zwakheid van jullie natuur – hoewel dat niet jullie eigen schuld is omdat jullie geboren werden met de erfzonde – want die kan ervoor zorgen dat jullie zondigen wanneer jullie dat het minst verwachten.

Wanneer de ziel van diegenen die zeggen dat ze van Mij houden een stadium bereikt waarbij zij verteerd wordt door liefde voor Mij, dan moeten zij zeer voorzichtig zijn. Soms geeft dat hun het gevoel in Mijn ogen verheven te zijn – wat ook waar is, want dat zijn zij.

Maar dan komt de bekoring om anderen in een minder flatterend daglicht te zien.

Zij kunnen verleid worden om niet enkel medelijden te voelen voor deze arme zielen die in duisternis verkeren of verward zijn, maar om ook op hen neer te kijken.

Soms geeft hun sterk geloof en hun kennis van de Schriften hun een vals gevoel van zekerheid.

Zij geloven dat zij alles weten aangaande de Leer van de Kerk, Mijn Kerk, Mijn Lichaam op aarde.

**Dat is wat de farizeeërs overkwam.**

**Zij dachten dat zij alles wisten over de wetten van God. De liefde van God.**

Wat zij nalieten te begrijpen waren de profetieën, zo duidelijk voorzegd, over de komst van de Messias. Dat had tot gevolg dat zij de Christus, de Zoon van de Levende God, afwezen toen Hij, zoals beloofd, kwam.

De wreedheid die zij Mij – Jezus Christus, de Mensenzoon – betoonden, stond in schril contrast met de liefde die zij voor God beweerden te bezitten.

Als zij werkelijk van God hielden, zouden zij geen enkel kind van God behandeld hebben zoals zij deden.

**Hun geest was gesloten voor de profetieën die door de profeten, die de waarheid verkondigden, aan de wereld gegeven worden.**

De waarheid is dat alle profetieën vervuld zullen worden, zoals door God beloofd.

Zij wezen de Messias af, die beloofd was om de hele mensheid de toekomstige verlossing te bezorgen.

**Door hun leugens, waarbij zij moedwillig leugenaars omkochten om Mijn Verrijzenis te ontkennen, ontzegden de farizeeërs achtereenvolgens generaties van Joden het recht op de waarheid.**

Mijn kruisdood volstond niet voor hen. Zij wilden ervoor zorgen dat er naderhand geen spoor meer van Mij, de Verlosser van de wereld, overbleef.

Zij gingen dus terug en voerden Gods kinderen naar een vals geloof waarin de waarheid een leugen werd.

**Denk eraan dat de profetieën die van God komen altijd vervuld worden.**

Mijn Tweede Komst staat nu op het punt vervuld te worden. Ditmaal zullen de leiders in de Christelijke Kerken Mij verloochenen zoals de farizeeërs dat deden.

Zij zullen Mij, Mijn profeten, Mijn volk en ieder die de waarheid over Mijn Komst durft te verspreiden, kwellen.

Verloochen Mij deze keer niet!

Open jullie hart!

Luister aandachtig naar Mij terwijl Ik jullie voorbereid op het laatste hoofdstuk in de redding van de wereld.

Jullie Jezus

# **Als jullie in het bestaan van Satan geloven, weet dan dat alles wat onrechtvaardig en slecht is in de wereld door hem veroorzaakt wordt**

*Zondag 5 augustus 2012 17.40u*

Mijn zeer geliefde dochter, Ik roep naar iedereen, jong en oud, die onzeker is over hun geloof in God.

Ik roep diegenen onder jullie op, die in Mij geloven maar die niet met Mij spreken of gebruik maken van de Sacramenten, of die hun Kerken niet bezoeken, om Mij te vereren.

**Ik houd van jullie. Ik zal jullie nooit afvallen en jullie gaan binnenkort een bijzonder geschenk krijgen.**

Jullie zullen ervaren hoe het voelt wanneer jullie op de Dag des Oordeels voor Mij zullen verschijnen. Jullie zullen dan jullie twijfels vergeten.

**Velen onder jullie eren Mij op zoveel manieren, ondanks jullie gebrek aan geloof, maar jullie beseffen dat niet.**

In jullie dagelijks leven voelen jullie liefde, bezorgdheid en sympathie voor anderen.

Jullie voelen de drang om onrecht te bestrijden en zijn afwijzend wanneer jullie getuige zijn van verdorven daden die door anderen bedreven worden tegen diegenen die het minder goed hebben dan zichzelf.

Jullie tonen liefde voor anderen en zorgen voor diegenen die jullie hulp nodig hebben.

Jullie hebben er een hekel aan anderen uit te buiten en zijn gevoelig voor de noden van diegenen die in dit leven te lijden hebben.

Jullie voelen liefde voor jullie familie.

Jullie lachen en zijn blij wanneer jullie onder vrienden zijn en voelen een enorme liefde en vriendschap voor diegenen die jullie nauw aan het hart liggen.

Wanneer jullie trouwen, voelen jullie een overweldigende liefde voor jullie wederhelft. Daarna, wanneer jullie kinderen hebben, overtreft de liefde die jullie voelen alles wat jullie je ooit hadden kunnen voorstellen.

Jullie huilen uit wroeging, als en wanneer jullie iemand kwetsen. Jullie vergeven anderen wanneer zij jullie krenken, beledigen of kwaad berokkenen.

Waar denken jullie dat deze liefde en deze emoties vandaan komen? Weten jullie dan niet dat deze enkel van God afkomstig kunnen zijn?

**Liefde is moeilijk te verklaren, moeilijk te analyseren en kan nooit door de wetenschap bewezen worden want het is een gave van God.**

**Haat daarentegen, is afkomstig van de duistere kant.**

Satan mag dan voor veel mensen misschien niet echt lijken, maar hij bestaat.

**Velen onder jullie geloven niet in het kwaad of het bestaan van boze geesten want deze dragen er zorg voor zich niet kenbaar te maken.**

Als jullie in het bestaan van Satan geloven, weet dan dat alles wat onrechtvaardig en slecht is in de wereld door hem veroorzaakt wordt.

Hij is de koning van de leugens en hij heeft de macht jullie blind te maken voor de waarheid over jullie bestaan.

Vanwege jullie blindheid gaat Mijn barmhartigheid nu de wereld overdekken om jullie te bewijzen dat Ik besta.

**Wees voorbereid op deze dag want dit zal spoedig plaatsvinden.**

**Zodra de tekenen aan de hemel jullie getoond worden en jullie de botsing, het lawaai en het beven van de grond waarnemen, weet dan dat Ik gekomen ben om jullie wakker te schudden.**

Wanneer dit gebeurt, smeed Ik jullie om jullie tot Mij te wenden want Ik wil jullie vervullen met Mijn liefde zodat Ik liefde en vreugde in jullie hart kan brengen.

Wanneer Mijn barmhartigheid over jullie komt, zullen jullie eindelijk vrede voelen.

Ik houd van jullie en zal jullie nooit in de steek laten!

Ik verwacht jullie antwoord zodra deze dag aanbreekt.

Jullie Jezus

**Wanneer dergelijke zielen Mijn heilig woord met zo'n venijn aanvallen, is dat een teken van Satans bevestiging dat deze boodschappen authentiek zijn**

*Maandag 6 augustus 2012 18.06u*

Mijn zeer geliefde dochter, er zijn veel van Mijn toegewijde volgelingen die een campagne beramen om deze missie te vernietigen.

Tot diegenen, die menen dat het de niet-christenen en de atheïsten zullen zijn die Mijn woord in deze boodschappen zullen hekelen, weet dit:

Het zullen diegenen zijn die hun geloof in Mij, hun Jezus, openlijk verkondigen, die Mij het meest zullen kwetsen.

Zij worden vertroebeld door het bedrog van de koning van de leugens, die veel gevallen engelen naar dergelijke zielen gestuurd heeft. Geen genoeg nemend met het ontkennen van Mijn heilige boodschappen, zullen zij

trachten om onder Mijn priesters zoveel mogelijk steun te vergaren als zij kunnen om te proberen deze missie te saboteren.

**Dergelijke zielen staan nooit stil om zich af te vragen waarom zij dat doen. Of waarom zij zo'n haat voelen naar jou toe, Mijn dochter. Of waarom Mijn heilig woord hen zozeer stoort.**

Wanneer dergelijke zielen Mijn heilig woord met zo'n venijn aanvallen, is dat een teken van Satans bevestiging dat deze boodschappen authentiek zijn.

**Want wanneer zo'n sterke tegenstand vertoond wordt en wanneer heilige mensen opgehitst worden om goddelijke boodschappen aan te vallen, kunnen jullie er zeker van zijn dat deze van God afkomstig zijn.**

Als zij Mijn woord ontkennen, raakt dit Mij zo diep dat Ik huil van verdriet wanneer zij Mij niet herkennen. Maar dat is oke. Na verloop van tijd zullen zij de waarheid kennen.

Het is wanneer zij opzettelijk zielen trachten weg te drijven van Mijn barmhartigheid dat zij Mij in hoge mate krenken.

**Als zij er verantwoordelijk voor zijn dat zielen de redding ontzegd wordt, zullen zij gestraft worden.**

Terwijl zij proberen op te komen voor hun handelwijze, zal hun straf - voor slechts één verloren ziel - er één van ellende zijn. Hun daden kunnen tot gevolg hebben dat een ziel, die zich anders bekeerd zou hebben, nu misschien lijdt onder de definitieve kwelling in het vuur van de hel.

Het is wanneer zij proberen het woord van God te saboteren, dat hun voorafgaande goede werken waardeloos worden. Want welk nut hebben deze wanneer zij dergelijke waardige daden tegenwerken door daden van haat voor God?

Ik zeg tot hen: de dag waarop jullie voor Mij verschijnen, om jullie te verantwoorden voor een dergelijke kleingeestige handelwijze, zal voor jullie zeer moeilijk zijn.

**Jullie zullen niet enkel jezelf moeten verantwoorden maar jullie zullen ook verantwoording moeten afleggen voor de leugens die jullie naar anderen toe over Mij en Mijn heilig woord verspreiden.**

Is het jullie angst voor Mijn heilig woord, die jullie tot een dergelijke verdorvenheid drijft? Angst komt van Satan. Hoogmoed is eveneens van Satan afkomstig. Weten jullie niet dat het is omdat jullie geloven, dat jullie zo goed thuis zijn in Mijn Heilige Schrift en dat dit jullie doet besluiten dat jullie meer weten dan het geval is?

Jullie vitten op Mijn heilig woord, net zoals de farizeeërs dat deden. Door zo te handelen, zeggen jullie dat jullie meer over de waarheid weten dan God.

Onthoud dat hoe meer jullie leugens verspreiden over Mijn heilig woord, hoe meer jullie zondigen tegen het woord van God.

**Deze zonde, tegen de profeet van de Heer, is één van de zonden die door Mijn Vader het meest afgekeurd wordt.**

Al diegenen die gezondigd hebben tegen de profeten van de Heer werden bestraft. Want wanneer zij proberen het woord van God - dat aan de wereld gegeven wordt om zielen te redden - tegen te houden, verhinderen zij de redding van zielen.

**Daarvoor zullen zij geveld worden want niets zal beletten dat het woord van God aan Zijn dierbare kinderen overgebracht wordt.**

Jullie Jezus

**Dit is Mijn laatste missie op aarde waarbij heilige boodschappen van de Heilige Drieëenheid aan de wereld gegeven worden**

*Dinsdag 7 augustus 2012 15.50u*

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn liefde voor jou is even hecht als dat ze

innig is, ook al lijkt dat voor jou niet zo op dit moment.

Jij moet meer tijd in Mijn gezelschap doorbrengen want enkel door dat te doen, zal je in deze missie vrede vinden.

Mijn genaden bekleden nu jouw ziel zodat je Mijn boodschappen in de kortst mogelijke tijd aan de wereld kan meedelen.

Hoe vermoeid ben Ik en op dit moment alleen in Mijn Hart, Mijn dochter.

**Ik maak Me zorgen om die onschuldige zielen die onwetend zijn van Mijn bestaan. Goed van hart en christelijk in de manier waarop zij anderen behandelen, geloven zij toch niet in Mijn bestaan.**

Elke dag kijk Ik naar de manier waarop zij hun dagelijks leven leiden zonder geloof in het bestaan van God of in hun toekomstig leven in het Nieuwe Paradijs.

A.u.b., help Mij hen te vertellen dat Ik van hen houd!

Verspreid Mijn woord en Ik zal een gevoel van herkenning in hun ziel doen ontbranden.

Het geeft niet als zij jou, Mijn dochter, of jullie, Mijn geliefde volgelingen, afwijzen. Alles wat nodig is, is om hen Mijn boodschappen te laten lezen.

Ik zal de Heilige Geest sturen zodat een vonkje, al is het maar een heel kleintje, een vlam van Mijn liefde in hun ziel doen ontbranden.

**Dit is Mijn laatste missie op aarde waarbij heilige boodschappen van de Heilige Drieëenheid aan de wereld gegeven worden.**

De Heilige Geest is aanwezig in deze woorden van goddelijke oorsprong. Zij zijn jullie voedsel om jullie ziel mee te voeden teneinde jullie te helpen jullie ziel voor te bereiden op de strijd.

Luister naar het woord van God! Neem het aan, deel het en verenig al Gods kinderen die klaar zijn voor de strijd!



Voer al jullie broeders en zusters, vooral diegenen die moeite hebben om te geloven, naar Mijn grootse barmhartigheid.

Mijn Hart zwelt van liefde voor hen. Zij, elk van hen, zijn kinderen van God.

Ik heb hun ziel nodig opdat Ik voor hun toekomst kan zorgen zodat zij het Eeuwig Leven en de gelukzaligheid zullen bezitten.

**Ik kan het niet verdragen te denken aan wat er met hen zal gebeuren als Ik hen niet kan redden.**

Mijn dochter, hoewel Mijn Goddelijke Barmhartigheid een groot deel van de mensheid zal redden, heb Ik jou en Mijn volgelingen, Mijn gewijde dienaren en gewone mensen, nodig om het net uit te spreiden en al die arme, ongelukkige en verwarde mensen te vinden die behoefte hebben aan de liefde van God.

Spreek het net van Mijn liefde wijd en ver uit, zoals de visser, en vooral op plaatsen waar God volkomen verworpen, veracht en gehaat wordt.

Dus ga en vind Gods dierbare, jonge kinderen die niets weten over het Christendom, al leven zij in zogenaamde christelijke landen.

**Ga tot in Rusland, China en landen waar God niet vereerd wordt, ga en vang zielen!**

Voed hen met Mijn boodschappen! Het maakt niet uit hoe jullie communiceren, maar doe het op een manier waarbij het niet lijkt alsof jullie aan het preken zijn.

Trek hen aan door wat hen kan interesseren. Wend elke vorm van moderne communicatiemiddelen aan om dat te doen. Ik heb hen snel nodig. Ik reken op al Mijn volgelingen voor de verspreiding van Mijn woord.

Ik zal jullie begeleiden.

In jullie hart zullen jullie weten wat te doen. Vraag Mij jullie te helpen met dit bijzonder kruistochtgebed om jullie sterk te maken.

## Kruistochtgebed (72) 'Het gebed van de leerling'

*Lieve Jezus, ik ben bereid om Uw heilig Woord te verspreiden.  
Geef mij de moed, de kracht en de kennis om de waarheid mee te delen  
opdat zoveel mogelijk zielen naar U gebracht kunnen worden.*

*Neem mij op in Uw Heilig Hart  
en bedek mij met Uw Kostbaar Bloed  
zodat ik bekleed word met de genaden  
om de bekering in elk deel van de wereld te verbreiden  
tot redding van al Gods kinderen,  
ongeacht hun geloofsovertuiging.*

*Ik vertrouw altijd op U.  
Uw geliefde leerling. Amen.*

Jullie Jezus

## **Door te verklaren dat de inspraak van de Heilige Geest boosaardig is, maken jullie je schuldig aan een godslastering van formaat**

*Woensdag 8 augustus 2012 23.20u*

Mijn zeer geliefde dochter, laat het Mij uitleggen als mensen vragen wat Ik bedoel met het woord van God.

Het woord van God, zoals vervat in de Heilige Bijbel, zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament, dat woord van God, de waarheid, wordt door de gave van de Heilige Geest via deze boodschappen aan de wereld gegeven.

**Deze boodschappen worden aangeboden door de Heilige Drieëenheid en zijn de enige in hun soort die ooit door een profeet aan de mensheid overgebracht werden.**

De reden daarvoor is dat dit de laatste missie is, de laatste vorm van goddelijke communicatie en tussenkomst, die de wereld aangeboden wordt omwille van Mijn Tweede Komst.

Belemmer nooit het gezag van de Heilige Geest, want dat is een zeer ernstige zonde.

In deze boodschappen wordt de inspraak van de Heilige Geest uitgestort om de mensheid te behoeden voor de eeuwige verdoemenis.

**Jullie kunnen Mij, jullie Jezus, of de goddelijke boodschappen die jullie door Mijn geliefde Moeder gegeven worden, verloochenen en jullie zullen vergeven worden.**

**Want jullie hebben allemaal, door jullie gave van de vrije wil, het recht om dergelijke heilige boodschappen te onderscheiden.**

**Wanneer jullie echter de Heilige Geest verwerpen en publiekelijk tegen Hem lasteren, is dat een eeuwigdurende zonde en dan kan alleen een mirakel, door God de Vader bekrachtigd, jullie ziel redden.**

Bij twijfel over om het even welke goddelijke boodschappen die aan de wereld gegeven worden, moeten jullie zwijgen en bidden voor de ziener. Bid en volg jullie geloof en houd jullie manier om God te eren aan. Het is zeer belangrijk dat jullie dit doen.

**Door te verklaren dat de inspraak van de Heilige Geest boosaardig is, maken jullie je schuldig aan een godslastering van zo'n formaat dat dit beschouwd wordt als een onvergeeflijke zonde.**

Jullie moeten nu God vragen om jullie te vergeven. Want als jullie moedwillig campagnes blijven opzetten om de inspraak van de Heilige Geest, de inspraak van de Heilige Drieëenheid, tegen te houden en uit te roepen als boze geest, zullen noch kunnen jullie gered worden want dat is een zware zonde.

Veel goedmenende Christenen kraken dit werk af. Zij zeggen dat de boodschappen niet in overeenstemming zijn met de Heilige Schrift.

Wanneer zij dat zeggen, kennen zij de waarheid niet die in de Heilige Bijbel opgenomen is.

Ofwel vallen zij deze boodschappen aan, gebaseerd op praatjes van anderen die beweren de waarheid te kennen, ofwel verklaren zij dat deze onwaar zijn, gebaseerd op hun gebrekkige interpretatie van de waarheid.

Ergers nog, zij verdraaien de waarheid en vergelijken deze boodschappen met nieuwe en bespottelijke interpretaties van de Heilige Bijbel.

**Luister nu naar Mij, jullie Jezus, wanneer Ik jullie het volgende vertel:**

Tijdens Mijn tijd op aarde probeerden de hogepriesters de waarheid van Gods wetten te verdraaien om hun afwijzing van Mij te rechtvaardigen.

Zij wendden leugens aan om de mensen te beletten naar Mijn stem te luisteren.

Zij verklaarden dat Ik een leugenaar was, een valse profeet en beschuldigden Mij van ketterij.

Ik lasterde tegen de wetten van de geloofsgemeenschap, zegden zij, en schond de sabbat door het Paasmaal op een andere dag te houden dan de dag die zij als de juiste beschouwden.

Zij begrepen Mij niet alleen verkeerd, zij wezen Mij ronduit af omdat **zij er niet op voorbereid waren om op dat moment de ware Messias te verwelkomen.**

Zij waren er niet klaar voor.

Zij hadden nooit gedacht dat zij tijdens hun leven getuige zouden zijn van de komst van de ware Messias.

Zij gingen zo op in hun ceremonieën en hun hiërarchische voorschriften – die in die tijd hun leiders verheerlijkten en hen, als echte koningen van hun geloofsgemeenschap, op een voetstuk plaatsten – dat zij geen plaats hadden in hun hart voor Mij, de Verlosser van de mensheid.

Hetzelfde zal opnieuw gebeuren terwijl Ik de wereld voorbereid op Mijn Tweede Komst.

De farizeeërs konden het belang van de nederigheid niet begrijpen.

Zij konden niet aanvaarden hoe God werkt doordat Hij niet de machtigen of de meest ervaren religieuze leiders van Zijn Kerk verheft om Zijn plannen te onthullen of Zijn kinderen te waarschuwen.

God koos voor de onwetenden, de nederigen en de edelmoedigen van hart om Zijn waarschuwingen aan de mensheid over te brengen.

Hij richtte de zwakken op en verheft hen dan om door lijden zuiver van hart te worden zodat Hij kan regelen hoe Hij met hen communiceert. Op deze manier is het onwaarschijnlijk dat menselijke hoogmoed, van de kant van de profeet, de waarheid verstoort.

Zij verwierpen Johannes de Doper en vermoordden hem. Zij vermoordden de profeten van weleer. Zij kwelden de uitverkoren zielen met wie God zich in verbinding stelde.

Denken jullie dat het anders zal zijn in jullie huidige wereld?

Zullen jullie, toegewijde volgelingen van Mij en diegenen die beweren deskundigen te zijn in Mijn Christelijke of andere Kerken die geloven in Mijn Eeuwige Vader, het woord van God de dag van vandaag aanvaarden?

Neen, jullie zullen de profeten, de ware profeten, precies aandoen wat hen sinds het begin aangedaan werd. Jullie zullen hen in Mijn Vaders naam belasteren.

**Maar denk hieraan: wanneer de waarheid uiteindelijk aan jullie geopenbaard wordt, zal er geen terugkeer meer mogelijk zijn als jullie schuldig bevonden worden aan de ene eeuwigdurende zonde. Dat wil zeggen als jullie lasteren tegen de Heilige Geest.**

**Als jullie zouden lasteren tegen Mij, Jezus Christus, zullen jullie vergeven worden.**

**Als jullie de gave van profetie ontkennen, zullen jullie eveneens vergeven worden.**

Maar als jullie het laatste plan van redding belemmeren door het openlijk belachelijk te maken en door gelovigen van Mijn Kerk te verzamelen om stelselmatig **te verkondigen dat de inspraak van de Heilige Geest vals en boosaardig is**, zullen jullie de eeuwige verdoemenis ondergaan.

Jullie Jezus

**Weet jij niet dat je niets bent zonder Mij? Een leeg vat dat aan niets kan voldoen**

*Vrijdag 10 augustus 2012 12.45u*

Mijn zeer geliefde dochter, weet dat wanneer je het gebed tot Mij, jouw goddelijke Jezus, uitstelt, je zwak wordt en Mij op een afstand houdt.

Je mag het gebed nooit uitstellen of de tijd, die je elke dag aan Mij moet besteden, opschorten.

Wanneer je dat wel doet, leidt de Boze je af en vult hij je geest met wereldse zaken die inhoudelijk leeg zijn.

Daarop zal je een leegte voelen en in je ziel zal er een strijd merkbaar worden.

Weet jij niet dat je niets bent zonder Mij? Een leeg vat dat aan niets kan voldoen hoe indrukwekkend de bekoorlijkheid van de materiële wonderen ook lijkt.

Wanneer ik een ziel verhef, verstrengelt deze zich met Mijn Heilig Hart.

Maar om vast in Mij te verblijven, moet de ziel met Mij communiceren, Mij voortdurend haar liefde betuigen en dankgebeden aanbieden. Anders kan deze losraken, zoals een baby bij de geboorte van zijn moeder gescheiden

wordt wanneer de navelstreng doorgeknipt wordt.

### **Wend je ogen geen minuut van Mij af want de Boze wacht daarop!**

Op het meest onverwachte moment brengt hij dan de genadeslag toe en rukt hij je weg.

Hij benut de zintuigen om zijn slachtoffers te bekoren en hij gebruikt andere zielen om deze te kwellen. Hij richt zich vooral op Mijn soldaten en zij lijden het meest.

Mijn dochter, terwijl je druk bezig was met Mijn werk, heb jij je ogen van Mij afgewend en dat zorgde ervoor dat je te lijden had. Jij raakte de weg kwijt en raakte in de war. Jouw onrust nam toe aangezien elke onderbreking, teweeggebracht door de Boze, ertoe leidde dat jij de afgesproken tijd met Mij, je Jezus, uitstelde.

Wanneer dat gebeurt, moet je te biechten gaan, Mijn Lichaam ontvangen en tijd doorbrengen in gebed.

Je mag nooit vergeten om de Heilige Rozenkrans van Mijn geliefde Moeder te bidden want deze biedt een kring van bescherming tegen Satan.

Ga nu! Kom vandaag in gebed tot Mij! Praat daarna gedurende de dag met Mij zoals met een vriend en deel al je zorgen met Mij! Overhandig deze vervolgens aan Mij en laat al je beslommeringen aan Mij over!

Jouw Jezus

## **De komende regens, overstromingen vernietiging van oogsten zullen het gevolg zijn van een kastijding van de Hemel**

*Zaterdag 11 augustus 2012 20.10u*

Mijn zeer geliefde dochter, de regens die overal ter wereld zullen neervallen, staan voor de stortvloed van tranen die uit Mijn ogen rollen omdat Ik Gods kinderen zo ver van het pad naar eeuwig redding zie afdwalen.

De komende regens, overstromingen en vernietiging van oogsten zullen het gevolg zijn van een kastijding van de Hemel.

**De tranendalen zullen overal opduiken en het zal toegeschreven worden aan een klimaatsverandering en de opwarming van de aarde. Maar dat is niet zo!**

Zoveel mensen in de wereld geloven niet in God. Zij vereren Mij, Zijn geliefde Zoon, niet. In plaats daarvan worden zij verteerd door een obsessieve passie voor valse goden.

Wat bedoel ik hiermee?

**Deze mensen creëren helden en idolen in de wereld van de TV, mode, muziek en sport.**

**Zij verheffen hen dan tot menselijke afgoden en huldigen hen.**

Vervolgens verafgoden zij hen op manieren waardoor zij niet enkel zichzelf beschadigen, maar ook de persoon die zij verheven hebben.

Zij geloven dat deze idolen heilig zijn en doen alles wat zij kunnen om hun levensstijl, hun manier van kleden, hun persoonlijkheid en zelfs hun fysieke uiterlijk te kopiëren.

**Dat komt neer op heidendom.**



Dit alles werd voorzegd, Mijn dochter.

De wereld zal valse goden verafgoden.

Deze mensen zijn vol liefde voor hun lichaam, voor zichzelf en vertonen in hun versteende hart weinig mildheid en liefde voor hun naaste.

### **Hun hart is van steen geworden.**

Zij houden niet van God. In plaats daarvan zijn zij in de ban van Satan geraakt die deze overtuigingen en gedachten in hun geest aangebracht heeft.

Er is geen eerbied voor het menselijk lichaam.

Het lichaam is door God geschapen en is, als zodanig, bestemd als tempel waarin Gods tegenwoordigheid verblijf zou moeten houden.

Wanneer Satan de mensheid bekoort, richt hij zich vooral op het lichaam en de genoegens die dat lichaam door de zintuigen nastreeft.

Dat is de reden waarom de mens nu in die mate van zijn eigen lichaam houdt en het op een voetstuk plaatst.

Nooit tevreden met de manier waarop het lichaam door God gemaakt werd, tracht hij voortdurend het menselijk lichaam bij te werken, te veranderen en te verbeteren om het aan zijn interpretatie van volmaaktheid aan te passen.

### **De manier waarop vooral vrouwen hun lichaam veranderen en het op onzedelijke wijze aan de wereld etaleren, doet Mij walgen.**

Deze vrouwen, die bij het ontbloten van hun lichaam geen schaamte kennen, begaan een zonde maar zij beseffen dat misschien niet. Zij denken dat het aanvaardbaar is om het lichaam, waarmee zij geboren werden, te misbruiken en zij lopen met zichzelf te koop op een manier die de oorzaak van zonde kan zijn.

Hun eigenliefde is één van de grootste zonden van hoogmoed. Bovendien overtuigen zij jonge meisjes ervan dat het aanvaardbaar is om hun lichaam op deze manier in het openbaar te etaleren.

Met zoveel zonden van het vlees wordt gepronkt en worden als aanvaardbaar beschouwd in de wereld.

Nochtans zijn zij na de dood allemaal strafbaar. Want de zonde wordt niet alleen bedreven maar wordt ook voorgesteld als iets goeds.

Overspel is tegenwoordig aanvaardbaar en wordt toegejuicht.

Moord schokt niet langer en er is geen eerbied meer voor het menselijk leven.

De seksuele immoraliteit viert hoogtij en wordt gerechtvaardigd.

De dagen van een dergelijk zondig gedrag lopen ten einde.

Tot de mensheid aanvaardt dat zonde altijd zonde zal zijn, verbeurt zij het recht om de poorten van het Paradijs binnen te gaan.

**Voor elke zonde waaraan jullie schuldig zijn, zal het deel van het lichaam, dat gebruikt werd bij het plegen van de zonde, verbrand en gezuiverd worden in het vagevuur.**

**Als jullie in doodzonde verkeren, zullen jullie voor eeuwig de pijn van het vuur voelen razen door dat deel van jullie lichaam, dat gebruikt werd om de zonde te bedrijven. Er zal aan deze kwelling geen einde komen.**

Waarom, waarom luisteren zij niet naar hun hart? Zoveel mensen weten dat wat zij doen verkeerd is, maar gaan desondanks door met zondigen omdat het in de ogen van de wereld aanvaardbaar is.

De entertainment- en media-industrie hebben een bedrieglijke aanvaarding van dergelijk gedrag gecreëerd zodat veel onschuldige zielen door leugens verdorven werden.

Alleen de waarheid kan hen nu nog redden. Er wordt hen het Boek der Waarheid gegeven, maar zullen zij luisteren? Satan en zijn gevallen engelen zullen er alles aan doen om ervoor te zorgen dat zij dat niet zullen doen.

Pas wanneer de kastijdingen vanuit de Hemel neergestort zijn, zullen zij hun lege, nutteloze en walgelijke gewoontes moeten afleggen. Want zij zullen te druk bezig zijn met het proberen te overleven en met brood in hun mond te steken.

Het zal jammer genoeg enkel door dergelijke kastijdingen zijn, dat de mensheid op deze aarde gezuiverd kan worden.

Doordat hen het geschenk van zuivering gegeven wordt terwijl zij nog leven, wordt hun een kans geboden om de vuurpoel te ontlopen.

Jullie geliefde Redder  
Jezus Christus

## **De Antichrist zal beweren dat hij Mij is, Jezus Christus**

*Zondag 12 augustus 2012 18.00u*

Mijn zeer geliefde dochter, weet dat net zoals Ik jou onderricht om de mensheid voor te bereiden op de redding die hen rechtmatig toebehoort, de Boze ook zielen voorbereidt.

**Hij leidt valse profeten op om Gods kinderen te misleiden waardoor zij de Antichrist als hun Jezus zullen erkennen.**

Deze verdorvenheid is voor jou moeilijk te begrijpen maar met de gave die Ik jou geschonken heb, om de zielen te doorgronden, zal je ogenblikkelijk weten wie deze valse profeten zijn.

Zij zullen het altijd op jou gemunt hebben, Mijn dochter, op de meest slinkse manieren want jij zult hun vijand nummer één zijn. Hun leugens,

verwoord in iets wat op de heilige woorden van God zal lijken, verbergen echter de grootste leugen van al.

**Zij zullen verklaren dat de Valse Profeet de ware Paus zal zijn.**

**Zij zullen verklaren, aanvankelijk subtiel, dat de Antichrist Christus Koning zal zijn.**

Wanneer zij arme zielen overhalen dat hun boodschappen van God afkomstig zijn, zullen dergelijke zielen niets in de gaten hebben.

**Ik moet al Gods kinderen waarschuwen. Ik zal de tweede keer nooit in levenden lijve komen.**

Ik zal niet als leider optreden in de wereld. Noch zal Ik deze keer mirakelen verrichten, buiten het mirakel van de Waarschuwing en het mirakel in de lucht, dat enige tijd nadat de Waarschuwing plaatsvond, gezien zal worden.

**De Antichrist zal beweren dat hij Mij, Jezus Christus, is. Deze gruwel werd voorzgd.**

Wie te moeten geloven is niet eenvoudig om weten, kinderen, want velen zullen in Mijn naam komen. Maar weet dit:

**De Boze zal jullie, via zijn valse profeten, nooit zeggen om te bidden tot de Heilige Geest of om het Sacrament van de Eucharistie te ontvangen.**

**Hij zal nooit toegeven dat Ik, Jezus de Mensenzoon, als de Messias kwam, in levenden lijve, om de mensen te bevrijden van de zonde.**

**Hij zal jullie nooit vragen of aanmoedigen om de Heilige Rozenkrans te bidden of om trouw te betonen aan Mijn geliefde Moeder.**

Wees op jullie hoede! Blijf waakzaam en volg enkel Mijn instructies op!

De Boze probeert onder Mijn volgelingen een leger te vormen. Hoewel zijn ander leger op aarde goed ingeburgerd is, richt hij zich nu op diegenen die

in Mij, jullie Jezus, geloven omdat hij zijn verdorven daden wil verbergen achter heilige mensen.

Hij zal hun liefde voor Mij als schild gebruiken om de leugens, die hij van plan is aan de wereld op te dringen, te verbergen.

Vertrouw op Mijn woorden en wijk niet af van de waarheid zoals die op dit moment door deze boodschappen, Mijn heilige boodschappen, aan de wereld gegeven wordt.

Jullie Jezus

## **H. Maagd Maria: Mijn kind, weldra zullen veel van de wereldprofeten, -visionairs en –zieners niet langer boodschappen ontvangen**

*Maandag 13 augustus 2012 19.45u*

Mijn kind, weldra zullen veel van de wereldprofeten, -visionairs en –zieners niet langer boodschappen ontvangen om de weg vrij te maken voor deze zeer belangrijke boodschappen.

**Een groot deel van Mijn werk, door middel van zieners, zal spoedig ophouden om plaats te maken voor de inspraak van de Heilige Geest, die aan jou - de eindtijdprofeet - gegeven wordt.**

Veel valse profeten, die naar voren getreden zijn, zullen dan nog luidkeels roepen en dat zullen de enige andere stemmen zijn die om aandacht wedijveren met deze ware laatste boodschappen van de Hemel.

Wees niet bang, Mijn kind, want jij en deze missie worden beschermd!

Niet alleen jij werkt voor deze missie. De hele Hemel en al de engelen en heiligen werken met jou samen. Dat is de reden waarom jij je nooit meer alleen moet voelen zelfs niet wanneer je lijdt.

**Jij wordt elke dag belemmerd door de vijanden van God.**

**Er waren plannen gaande om de publicatie van het Boek der Waarheid te verhinderen, maar deze vervolging is bijna afgelopen.**

Blijf te allen tijde dicht bij Mij, jouw Moeder, zodat Ik Mijn heilige mantel om je heen kan leggen om je te beschermen tegen de Boze.

Jij wordt sterker en moediger, toch voel jij je moe. Dit zal overgaan en de wereld zal het Boek der Waarheid, dat hen al zolang beloofd werd, verwelkomen.

Ga nu en dank God voor deze grootse missie.

Heel de Hemel zegent jou.

Wij houden elke dag jouw hand vast en al de heiligen beschermen jou.

De strijd begint op het moment dat het eerste boek verkocht is. Het zal zich over heel de wereld verspreiden dus moet jij je voldoende voorbereiden.

Roep om hulp en je zult deze ontvangen!

Ga heen in vrede en liefde.

Jouw geliefde Moeder  
Moeder van de Verlossing

**Dit is Mijn Boek, Mijn woord, Mijn belofte**

*Woensdag 15 augustus 2012 1.00u*

Mijn zeer geliefde dochter, Ik spreek met jou over deze dag, de allerbelangrijkste dag, de dag die Ik uitkoos om Mijn boek voor de wereld te lanceren.

Dit is de dag van de Tenhemelopneming van Mijn geliefde Moeder, Koningin van de Hemel, Koningin van de aarde, Moeder van de Verlossing.

**Het is geen toeval dat het Boek der Waarheid op deze dag ter beschikking gesteld wordt, want Mijn Moeder is de Moeder van de Verlossing. Het boek moet helpen om de zielen van de hele mensheid te bewaren.**

Mijn Moeder speelt een belangrijke rol in de redding van de zielen.

Zij is de Medeverlosseres, Middelaars van de genade en Voorspreekster.  
**Dat betekent dat Mijn gezegende Moeder door God uitverkoren werd om Mij, haar Zoon, bij het laatste plan van redding te helpen.**

Haar rol in deze betekenisvolle periode wordt niet begrepen.

Zij schonk het leven aan de Verlosser van de mensheid en bracht het geschenk van redding naar de wereld door te aanvaarden Mijn Moeder te worden.

Nu is Zij de Moeder van al Gods kinderen en er werd haar de macht gegeven om Satan te verpletteren terwijl Ik voorbereidingen tref om het menselijk ras te vrijwaren van zijn goddeloos plan om Gods kinderen te misleiden.

Het Boek der Waarheid is niet louter een boek. Het is Mijn heilig woord, het eerste deel van veel openbaringen om de wereld te bekeren.

Hoewel het misschien zeer moeilijk geleden heeft om het te produceren, door zoveel obstakels die voor jou uitgezet werden, Mijn dochter, verzeker Ik je dat dit werk vanuit de Hemel beschermd wordt.

Dit is Mijn Boek, Mijn woord, Mijn belofte.

Toen Ik zei dat Ik zou terugkomen, bedoelde Ik ook dat Ik zou terugkomen.

**Ook toen Ik de eerste keer in de wereld kwam, bereidde God de Vader door de profeten Zijn kinderen op voorhand voor.**

## **Velen luisterden, Velen deden dat niet.**

Hoe dan ook, de wereld slaagde er naderhand in om de waarheid te begrijpen. Zij kenden en begrepen de betekenis van Mijn lijden aan het kruis alsook de vrijheid die het krijgen van het geschenk van eeuwige redding aan de wereld gaf.

Hetzelfde gebeurt nu. De wereld wordt op Mijn Tweede Komst voorbereid. Nu!

Het heilig woord van God wordt als een groot geschenk aan de mensheid gegeven door deze boodschappen.

## **Velen zullen luisteren. Velen zullen dat niet.**

Eén ding is zeker: zeer weinigen zullen er niet van afweten.

**Zij zullen óf Mijn woord, zoals het hen nu gegeven wordt, aannemen óf zij zullen dat niet.**

Ik heb de belofte van Mijn Vader vervuld.

Mijn Vader beloofde de wereld dat het Boek der Waarheid hun in deze tijd gegeven zou worden.

Velen zullen de waarheid verteren en deze aanvaarden. Anderen zullen vinden dat de waarheid te bitter smaakt en zullen het als leugens beschouwen.

Laat hen weten dat het Verbond, evenals deze profetieën, volbracht zullen worden.

Geen mens, hoe hij ook pleit tegen Mijn heilig woord, zal voorkomen dat de waarheid aan de wereld geopenbaard wordt.

De profetieën, vervat in het Boek der Openbaring, ontvouwen zich voor jullie ogen.



Geen mens vat de volledige betekenis van het Boek der Openbaring want de inhoud ervan werd niet duidelijk aan de wereld geopenbaard omdat het slechts richtlijnen waren.

Nu Ik, het Lam Gods, zoals beloofd, kom om de zegels te openen, zullen weinigen dat aanvaardden.

Waarom?

Als jullie in Mij geloven en in deze boodschappen, waarom ontkennen jullie dan de waarheid wanneer die aan jullie gegeven wordt?

Het nalaten om de waarheid aan te nemen, die jullie over de Valse Profeet, de Antichrist en andere profetieën gegeven wordt, zal ertoe leiden dat jullie Mij niet zullen toestaan om jullie te onderrichten over de redding van de zielen.

Enkel door de waarheid te volgen, kunnen jullie gerust zijn.

Denk eraan dat enkel de waarheid jullie zal bevrijden van de leugens die door Satan de mensheid teisteren.

Jullie moeten Mijn Moeder voortdurend aanroepen om jullie te helpen jullie tot Mij te brengen zodat jullie beschermd worden tegen de leugens die Satan zal aanwenden om jullie af te sluiten voor de waarheid van Mijn laatste heilige woorden voor Mijn Tweede Komst.

Ga heen in vrede en liefde. Op dit moment verenig Ik jullie allemaal onder de bescherming van Mijn Kostbaar Bloed.

Ik verheug Mij over jullie antwoord, Mijn geliefde volgelingen, en Ik reken op jullie geloof om Mij te helpen bij deze bijzondere missie.

Jullie Jezus

## **Het heidendom viert hoogtij en fascinatie voor het occulte wordt aangemoedigd**

*Donderdag 16 augustus 2012 3.15u*

Mijn zeer geliefde dochter, Ik houd van al Gods kinderen maar op dit moment heeft het peil van de duisternis die de wereld bestrijkt, tot gevolg dat Ik ween uit bezorgdheid door de staat van hun ziel.

**Zo weinigen vatten de waarheid over het toekomstig leven dat hen te wachten staat in het Nieuw Tijdperk van Vrede, in de komende wereld. De wereld zonder einde.**

Als zij deze alleen maar zouden kunnen zien, aanraken, ervan genieten en getuige zijn van de liefde en vrede die in het vooruitzicht liggen, dan zouden zij elke seconde van de dag tot Mij bidden, Mij smekend om het recht deze nieuwe wereld, het Nieuw Tijdperk, het nieuw begin, binnen te gaan.

Het is de volmaakte staat van eenheid voor hun familie en al hun broeders en zusters. Dit is geen loze belofte. Het is het Paradijs, geschapen voor al Gods kinderen.

De gevallen engelen die de wereld bestrijken, zoeken overal zielen op om hen te verleiden.

Zij wenden geweld, haat en andere bekoringen aan om de wijdverbreide zonde, die overal vanzelfsprekend is, aan te moedigen.

Pornografie wordt nu op de subtielste manieren verspreid om te verleiden en aan te zetten tot zonde.

Wetten worden aangenomen om ervoor te zorgen dat de zonde overal aanvaard wordt.

Zelfs Mijn Kerk onderschrijft wetten die God beledigen.

**Het zal zo doorgaan tot de mensen zich zullen gedragen als dieren, zonder enig gevoel van godsvrucht.**

**Het heidendom viert hoogtij en fascinatie voor het occulte wordt aangemoedigd zodat, door middel van de amusementswereld, het jonge zielen zal aantrekken.**

Word nu wakker voordat het te laat is om jullie ziel te redden!

Ouders moeten eenstemmig opstaan overeenkomstig het verlangen van Mijn Hart om de jongeren, van wie de ziel het doelwit nummer één is van de Boze, te beschermen.

Hij weet hoe kostbaar jonge zielen voor Mij zijn en hij zal hen meedogenloos opsporen.

**Ik vraag jullie om voor de jonge zielen, de jonge kinderen, dit kruistochtgebed (73) te bidden.**

***O Jezus, help mij om de zielen van de jonge mensen,  
overal ter wereld, te redden.***

***Help hen door Uw genade om de waarheid over Uw bestaan in te zien.***

***Breng hen naar Uw Heilig Hart  
en open hun ogen voor Uw liefde en barmhartigheid.***

***Behoed hen voor het vuur van de hel,  
red hen door mijn gebeden  
en wees hun ziel genadig. Amen.***

Jullie Jezus

**Deze tijd is te vergelijken met de stilte voor de storm.  
Gebruik deze om zoveel mogelijk mensen voor te bereiden.**

*Zondag 19 augustus 2012 22.56u*

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer jij omwille van Mij lijdt en wanneer jij je geïsoleerd en ver van Mij voelt, weet dat je dan het dichtst bij Mijn Heilig Hart bent.

**Hoewel dit Boek, het Boek der Waarheid, een geschenk van Mij aan de wereld is en vanuit de Hemel beschermd wordt, wil dat niet zeggen dat deze tocht niet pijnlijk voor jou zal zijn.**

Jij zult kritiek en een nieuwe vorm van aanval ondervinden, nu Mijn heilig woord gedrukt is om het over de wereld te verdelen.

**Jij mag nooit reageren op diegenen die eisen dat je uitlegt waarom dit Boek nodig was. Zwijg en ga door met Mijn werk.**

Laat niemand de verspreiding van Mijn Boek tegenhouden of vertragen, want elke dag telt omdat de periode, waarin de zielen de tijd verleend wordt om zich in Mijn ogen te verlossen, beperkt is.

Laat Mij jullie verzekeren, Mijn dochter en al Mijn volgelingen, dat jullie nu een tocht, een bedevaart als geen andere, aanvatten.

Deze tijd is te vergelijken met de stilte voor de storm.

**Gebruik deze om zoveel mogelijk mensen voor te bereiden. Verspreid Mijn boodschappen, Mijn kruistochtgebeden en bid voor jullie broeders en zusters zodat zij na de Waarschuwing Mijn Barmhartigheid zullen aanvaarden.**

**Raap Mijn Kerk samen en bid om kracht want de Valse Profeet is zich aan het voorbereiden en is reeds aanwezig in het Vaticaan. Maar hij verbergt**

**zijn ware gezicht zeer zorgvuldig. Mijn geliefde Plaatsvervanger wordt geïsoleerd en de tijd dringt.**

Ik wil jullie dat jullie allemaal beginnen met een nieuwe litanie van gebeden om bescherming tegen de Valse Profeet en bid deze van nu af aan eenmaal per dag.

De kruistochtgebeden kunnen in verschillende loten onderverdeeld worden en deze kunnen dan gebeden worden wanneer het voor jullie mogelijk is.

**Hier is de eerste 'Jezus aan de mensheid'-litanie (1) 'Bescherming tegen de Valse Profeet'**

***Liefste Jezus, behoed ons voor het bedrog van de Valse Profeet.***

***Jezus, ontferm U over ons.***

***Jezus, behoed ons voor de vervolging.***

***Jezus, behoed ons voor de Antichrist.***

***Heer, ontferm U.***

***Christus, ontferm U.***

***Liefste Jezus, bedek ons met Uw Kostbaar Bloed.***

***Liefste Jezus, open onze ogen voor de leugens van de Valse Profeet.***

***Liefste Jezus, verenig Uw Kerk.***

***Jezus, bescherm onze Sacramenten.***

***Jezus, laat de Valse Profeet Uw Kerk niet verdelen.***

***Liefste Jezus, help ons om de leugens,  
die ons als de waarheid voorgesteld worden, te verwerpen.***

***Jezus, geef ons kracht.***

***Jezus, geef ons hoop.***

***Jezus, overspoel onze ziel met de Heilige Geest.***

***Jezus, bescherm ons tegen het Beest.***

***Jezus, schenk ons de gave van onderscheiding zodat we te allen tijde  
het pad van Uw ware Kerk kunnen volgen, voor eeuwig en altijd.***

***Amen.***

Mijn dochter, voel je a.u.b. niet overweldigd door deze missie want Ik zal je spoedig hulp sturen. Jij moet alles wat Ik van je vraag aanvaarden en sterk blijven in de overtuiging dat alles goed komt.

Door deze boodschappen is reeds bekering verkregen en dat loopt al op tot honderdduizenden zielen. Voel je dus niet hulpeloos of bezorgd. Ik ben ingenomen met de trouw en de toewijding van diegenen die onvoorwaardelijk van Mij houden.

Ik stuur je diegenen van Mij, die een zuiver hart bezitten, om jou bescherming te bieden.

Zij zullen jou oprichten en je helpen om Mijn volgelingen op de hele tocht naar de poorten van het Paradijs te leiden.

Ik houd van jullie, Mijn geliefde volgelingen. Volhard, samen met Mij, op dit doornige pad. Aanvaard de spot die jullie het hoofd zullen moeten bieden wanneer jullie doorgaan met het verspreiden van Mijn heilige woorden.

Weet dat Ik altijd bij elk van jullie ben. Ik ken de Mijnen en zij kennen Mij. Niets kan ons scheiden.

Jullie Jezus

**Ik ben als een storm die broeit. Mijn stem is als donder in de verte.**

*Maandag 20 augustus 2012 3.30u*

Mijn zeer geliefde dochter, jij mag te midden van de kwelling, die je in Mijn naam doorstaat, nooit vergeten **dat de macht van God niet overtroffen kan worden.**

Ik ben als een storm die broeit. Mijn stem is als donder in de verte.

**Terwijl Mijn heilig woord nu de aarde zoals een deken zal overdekken, zal in de verte een rommelend geluid gehoord worden.**

Naarmate Mijn woord zich van mens tot mens verspreidt, zal de storm krachtiger beginnen worden en het gerommel van de donder zal toenemen.

**Weldra zal de donder rollen en maar weinigen zullen de stem van God niet horen.**

Wanneer de storm in kracht toeneemt, zullen veel zielen, die de luiken proberen te sluiten, niet in staat zijn om te verhinderen dat de storm van Mijn stem of de kracht van Mijn barmhartigheid hun ziel beroert.

**De tijd om het ingrijpen van de Hemel over een heidense wereld vol duisternis uit te storten, is aangebroken.**

Mijn licht zal het hart van zelfs de meest versteende harten oplichten naarmate de waarheid zal doordringen.

Aan al Gods kinderen die deze boodschap lezen: herinner jullie nu a.u.b. Mijn belofte aan jullie!

Ik maak mijzelf in deze boodschappen aan jullie bekend door Mijn heilig woord.

**Mijn Geest zal tijdens de Waarschuwing jullie ziel binnendringen.**

**Daarna zal Ik, jullie Jezus, bij de Tweede Komst vanuit de wolken neerdalen.**

**Vervolgens zal Ik het Nieuwe Jeruzalem opwekken zodat in het Nieuw Tijdperk, de nieuwe wereld zonder einde, uiteindelijk vrede bereikt kan worden.**

**Mijn macht is almachtig.**

Satan mag dan over bepaalde krachten beschikken maar deze stellen niets voor. Zijn macht kan beangstigend zijn maar hij krimpt voor Mij in paniek van angst ineen.

Jullie mogen hem niet meer macht geven door te zwichten voor deze beking. Noch zouden jullie mogen toelaten dat angst voor hem jullie liefde voor Mij blokkeert.

Wanneer jullie Satan vrezen, voeden jullie zijn macht en kan hij jullie zinnen beheersen.

**Enkel gebed, en veel ervan, kan zijn macht en zijn greep over jullie verzwakken.**

Nu Mijn woord uitgegeven wordt, zal Satan zijn strijdmacht op de been brengen als voorbereiding op een verschrikkelijke strijd.

Jullie, Mijn volgelingen, moeten allemaal jullie wil overgeven en volkomen op Mij vertrouwen terwijl ik jullie doorheen dit bloedig slagveld leidt.

Vergis jullie niet, Satan en zijn demonen zijn razend door dit plan, het laatste plan van redding.

Hij zal dit werk grote schade toebrengen.

**Hij zal discussies teweegbrengen, laster spuien over dit werk en zal alles doen wat hij kan om te beletten dat Mijn Boek der Waarheid, Mijn heilige boodschappen, verspreid worden.**

**Jullie mogen bovendien afkeuring verwachten van elementen binnen Mijn Kerk op aarde en een verwoede woordenstrijd onder Christenen over de echtheid van Mijn woord.**

Zodra de komende storm vaart krijgt, omdat Mijn woord door elke tong en in iedere taal vermenigvuldigd wordt, zal het geluid van Mijn stem oorverdovend zijn.

**De macht van God mag nooit onderschat worden want Ik ben de Koning van de mensheid.**

Ik kom nu namens Mijn Eeuwige Vader om al Gods kinderen te verzamelen voor de laatste strijd, wanneer Ik Satan naar de vuurpoel zal verbannen.

**Het zal een verschrikkelijke strijd zijn en veel zielen zullen Mij afwijzen.**



Ongeacht hoe hard Ik probeer, en ondanks Mijn macht, zal het door hun eigen vrije wil zijn dat zij voor de Boze zullen kiezen.

Vertrouw op Mij en laat Mij jullie ziel nu zuiveren zodat jullie Mijn Nieuw Paradijs op aarde waardig zullen zijn.

Sla in verbondenheid de handen in elkaar, Mijn volgelingen, om Mijn heilig woord te beschermen zodat diegenen die Mij niet kennen tot Mij kunnen komen.

Ik houd van jullie.

Ik zegen jullie allen.

Jullie geliefde Redder  
Jezus Christus

## **Het voorzegde Boek des Levens bevat de namen van al diegenen die gered zullen worden**

*Maandag 20 augustus 2012 15.45u*

Mijn zeer geliefde dochter, het voorzegde Boek des Levens bevat de namen van al diegenen die gered zullen worden.

Ten gevolge van Mijn grote barmhartigheid zullen echter door de Waarschuwing meer zielen gered worden.

**Er kunnen bovendien zelfs meer zielen gered worden door jouw lijden en dat van alle uitverkoren zielen, die in de wereld van vandaag leven.**

De gebeden van Mijn volgelingen, waaronder het bidden van Mijn kruistochtgebeden om zielen te redden, zullen een krachtig middel zijn om zelfs de meest verharde zielen te bewaren.

**De zielen die Mijn barmhartigheid zullen weigeren, kunnen nu gered worden door de edelmoedige voorspraak van diegenen onder jullie die offers aanbieden, waaronder gebed, vasten en de aanvaarding van lijden in Mijn naam.**

Zodanig is Mijn grote barmhartigheid, dat is Mijn belofte.

**Ik draag in deze tijd veel geschenken aan door jullie liefde voor Mij.**

**Aanvaard deze met liefde en dankzegging!**

Ik zegen jullie. Mijn belofte om meer gaven te verlenen omwille van jullie antwoord op deze missie, Mijn geliefde leerlingen, zal en kan nu vervuld worden door jullie trouw aan Mij.

Jullie geliefde Jezus

**God de Vader: Enkel wanneer Ik vergenoegd ben, zal Ik de meest spectaculaire wonderen overbrengen waarvan de hele wereld getuige zal zijn**

*Dinsdag 21 augustus 2012 18.00u*

Mijn liefste dochter, laat niemand de kracht van Mijn boosheid onderschatten aangezien de mensheid zich verder verliest in de diepten van de zonde.

**Ik heb jullie de profeten gestuurd. Daarop zond Ik Mijn geliefde Zoon die Ik opofferde om jullie te redden en vervolgens stuurde Ik nog meer boodschappers, allemaal met weinig resultaat.**

Weinig zielen keken zelfs maar naar dergelijke boodschappen van de profeten of aanvaardden de tekenen die door de gezegende Moeder van Mijn geliefde Zoon aan de wereld gegeven werden.

Door Mijn grote liefde voor jullie, geef Ik, als een Vader, al Mijn kinderen nog maar eens het geschenk van redding. Jullie mogen Mijn profeten niet negeren. Want dit zou jullie je plaats kunnen kosten in het erfdeel dat Ik voor jullie gepland heb.

**Kinderen, velen onder jullie, die geloven in Mij, jullie Eeuwige Vader, slagen er niet in om het geheim van de redding te begrijpen.**

Dit pad naar de geestelijke volmaaktheid zit hem in jullie vermogen om de zuivering te aanvaarden die nodig is om ervoor te zorgen dat jullie geschikt zijn om voor Mij te staan.

Veel zielen moeten helemaal ontdaan worden van alle wereldse aantrekkelijkheden, verstrooiingen en verdorvenheden van de ziel.

**Wat diegenen onder jullie betreft die het geluk hadden om zo'n zuivering te doorstaan: jullie zullen weten dat jullie niet in staat zullen zijn om jullie aan Mijn Heilige Wil over te leveren totdat jullie, zoals een baby, klein geworden zijn in Mijn ogen.**

Worstel met een dergelijke zuivering en je zult het moeilijk vinden om jezelf in Mijn ogen te verlossen.

Wanneer jullie vrij zijn van al wat de wereld te bieden heeft en jullie je op Mijn Zoon focussen, zullen jullie beseffen dat de enige echte liefde en vreugde die bestaat van God komt. Zodra jullie dit ervaren, kan niets anders jullie nog voldoening schenken.

Jullie maken misschien van tijd tot tijd een fout, maar dat valt te verwachten. Want jullie kunnen niet bevrijd zijn van de zonde voordat de nieuwe wereld aanvangt en jullie je wil op de Mijne richten.

Mijn plan van redding dat enkel door jullie trouw aan Mijn dierbare Zoon bewerkstelligd kan worden, heeft reeds een aanvang genomen. De wereldwijde bekering zal niet lang meer uitblijven. Deze zal tot stand komen door Mijn eindtijdprofeet en ten gevolge van de Grote Waarschuwing.

Kinderen, voel Mijn Heilige Geest jullie ziel binnendringen aangezien deze zich zeer snel over de wereld uitspreidt.

Ik trek Mijn kinderen in elk deel van de wereld uit hun geestelijke duisternis.

Ik heb jullie offers en gebeden nodig als hulp bij de redding van zielen.

Pas wanneer Ik vergenoegd ben, zal Ik de meest spectaculaire wonderen overbrengen waarvan de hele wereld getuige zal zijn.

**Wanneer deze wonderen aangeboden worden, zullen zij de bekering vermenigvuldigen die Ik nodig heb om Mijn kinderen in veiligheid en naar het Nieuw Paradijs te brengen.**

**Pas dan kunnen we opnieuw een echte familie worden.**

Ik houd van jullie, kinderen.

Ik ben ingenomen met diegenen onder jullie, edelmoedig van hart en zuiver van ziel, die deze goddelijke oproep vanuit de Hemel erkennen.

Ik zegen jullie allen.

God de Allerhoogste

**H. Maagd Maria: Toen Ik samen met de apostelen in het Cenakel wachtte op de nederdaling van de Heilige Geest, waren er tien dagen van voorbereiding nodig**

*Woensdag 22 augustus 2012 9.18u*

Mijn kind, de wildernis waarin Mijn kinderen zich in de huidige wereld bevinden, is er doordat zij niet weten hoe men de gave van de Heilige Geest krijgt.

**Zoals Ik jullie leerde, duurt het lang om die gave te krijgen.**

Het bestaat uit een zeer moeilijke tocht voordat één van Gods kinderen waardig gemaakt kan worden om deze bijzondere gave te ontvangen.

**Toen Ik samen met de apostelen in het Cenakel wachtte op de nederdaling van de Heilige Geest, waren er tien dagen van voorbereiding nodig.**

Hoewel deze heilige, vrome en trouwe dienaars van Mijn geliefde Zoon deze gave toegezegd was, **waren zij geestelijk niet helemaal klaar om de gave te krijgen.**

Ik, hun geliefde Moeder, moest hen helpen om hun ziel voor te bereiden.

Dat betekende hen het belang van de volledige overgave van hun vrije wil te leren. Om waardig te worden, moesten zij de diepte van de nederigheid begrijpen, waaraan zij zich moesten overgeven, voordat zij klaar waren.

Sommigen onder hen dachten dat zij al alles van Mijn Zoon geleerd hadden.

**Dat was echter een teken van hoogmoed en wanneer er hoogmoed in jullie leeft, kunnen jullie de heilige gave van de Heilige Geest niet ontvangen.**

Om de gave van de Heilige Geest te ontvangen, moeten jullie voor Mijn Zoon klein worden, zoals een klein kind.

Er kan geen plaats zijn voor hoogmoed of arrogantie. Toch lopen vandaag de dag mensen, die beweren met gezag te spreken over de manier waarop Mijn Zoon spreekt, in de val.

Wanneer zij beweren veel kennis te bezitten over geestelijk zaken, spreken zij met een arrogantie die niet de genaden weerspiegelt die gegeven worden aan diegenen die daadwerkelijk deze grote gaven van de Hemel bezitten.

Diegenen, aan wie de gave van de Heilige Geest verleend werd, zijn onderdanig aan de wensen van Mijn Zoon.

Zij zijn niet opschepperig.

Zij zijn niet agressief.

Zij bekritisieren een ander niet, daarbij gebruik makend van de naam van Mijn Zoon.

Zij bespotten anderen niet bij het verkondigen van hun interpretatie van Zijn heilig woord.

Zij prediken geen haat.

**Toen de leerlingen van Mijn Zoon door Mij voorbereid werden, vonden veel discussies plaats.**

Het duurde enige tijd voordat zij eindelijk aanvaardden wat van hen verwacht werd.

Pas dan, toen zij begrepen hoe enkel nederigheid van de ziel de Heilige Geest in staat kan stellen om binnen te treden, waren zij afdoende voorbereid.

Ik verzoek al Gods kinderen dringend – vooral diegenen die in Mijn Zoon geloven – om Mij, hun Moeder te vragen, om Mij toe staan, hen op deze grote gave voor te bereiden.

Mijn kind, Ik had een vol jaar nodig om jou voor te bereiden en dat was geen gemakkelijke taak. Herinner jij je hoe moeilijk jij het vond om Mijn Heilige Rozenkrans te bidden? Hoe moeilijk jij het vond om jouw wil over te geven en jouw nederigheid te bewijzen?

Nu je de gave ontvangen hebt, wil dat niet zeggen dat je het als vanzelfsprekend kan beschouwen.

Jij moet doorgaan met bidden, nederig van hart blijven en elke dag verlossing nastreven. Want net zoals het gegeven werd, kan deze ook weer afgenomen worden.

Ik vraag al diegenen, die deze boodschappen volgen, om te bidden om de gave van de Heilige Geest.

Het is niet voldoende er slechts eenmaal om te bidden en dan te zeggen dat jullie het onderscheidingsvermogen, waar jullie om vroegen, ontvangen hebben om vervolgens laster over deze goddelijke boodschappen te spuien. Als jullie dat doen, hebben jullie deze gave niet gekregen.

A.u.b. roep Mij, jullie gezegende Moeder, aan om te helpen jullie voor te bereiden door dit kruistochtgebed.

Kruistochtgebed (74) om de gave van het onderscheidingsvermogen:

***O Moeder van God, help mij mijn ziel voor te bereiden  
op de gave van de Heilige Geest.***

***Neem mij zoals een kind bij de hand  
en leid mij op de weg naar de gave van het onderscheidingsvermogen  
door de kracht van de Heilige Geest.***

***Open mijn hart en leer mij  
mij met lichaam, geest en ziel over te geven.***

***Bevrijd mij van de zonde van hoogmoed  
en bid dat mij al de zonden uit het verleden vergeven zullen worden  
waardoor mijn ziel gezuiverd wordt en ik ongeschonden word  
zodat ik de gave van de Heilige Geest kan ontvangen.***

***Ik dank U, Moeder van de Verlossing, voor Uw voorspraak  
en ik wacht met liefde in mijn hart op deze gave,  
waar ik met vreugde naar uitzie. Amen.***

Denk eraan, kinderen, kom tot Mij, jullie Moeder, om jullie te helpen jullie ziel te openen om deze wonderbaarlijke gave te ontvangen.

Zodra jullie deze gave ontvangen, zal Ik jullie voor Mijn Zoon brengen.

Want pas dan zullen jullie werkelijk klaar zijn voor de volgende stap op de trap naar geestelijke volmaaktheid.

Moeder van de Verlossing

**Net zoals de soldaat, die Mijn zijde doorboorde, ogenblikkelijk bekeerd werd, zo zullen ook miljoenen zielen bekeerd worden**

*Woensdag 22 augustus 2012 20.10u*

Mijn zeer geliefde dochter, jij mag je door de enorme omvang van dit werk niet van Mij afgezonderd voelen.

Want ook al lijkt het misschien van een zodanige omvang dat jij het gevoel hebt dat je het niet aan zult kunnen, weet dat Ik enkel dat van je vraag waartoe jij in staat bent.

Verheug je dat Mijn woord overal ter wereld opgezocht wordt, want dat is Mijn hartenwens.

Ik verlang dat al Mijn leerlingen onmiddellijk gehoor geven aan Mijn oproep want Ik heb hen nodig om Mij te helpen bij Mijn missie om de mensheid te redden.

Dit is nog maar het begin van een snelle bekering waarbij het bloed en water over elke menselijke ziel zullen gutschen.

**Mijn bloed en water zullen zelfs de zwartgeblakerde zielen bekeren.**

**Net zoals de soldaat, die Mijn zijde doorboorde, ogenblikkelijk bekeerd werd, zo zullen ook miljoenen zielen, die op dit moment niet geloven dat Ik besta, bekeerd worden.**



Heb Ik je niet verteld dat Mijn barmhartigheid onuitputtelijk is?

Heb Ik niet beloofd dat er wonderen, bekrachtigd door Mijn Vader, zullen plaatsvinden om de wereld samen te brengen en alle zielen naar hun rechtmatig erfdeel te voeren?

Zoveel zielen geven nu gehoor aan Mijn oproep. Hun gebeden alleen al zullen vermenigvuldigd worden en miljoenen meer zullen gered worden. Alle zielen moeten in jullie inspanningen, om geheel de mensheid te bewaren, opgenomen worden.

Het moet jullie doel zijn, Mijn zeer geliefde leerlingen, om geen enkele ziel door het net te laten glippen.

**Dit net zal uitgegooid en in de wateren geworpen worden om zielen te vangen en hen te redden.**

**Jullie, Mijn leerlingen, zijn de vissers. Ik geef jullie het net door de genaden die Ik jullie nu verleen.**

Jullie zullen Mij helpen om elke levende ziel te redden en geen enkele inspanning zal nagelaten worden – geen middel onbeproefd – terwijl Ik Mij op weg begeef om de mensheid nogmaals te redden.

Dus in plaats van uit angst ineen te krimpen, bezorgd om de enorme respons op Mijn oproep, Mijn dochter, moet jij blij zijn. Want uiteindelijk wordt Mijn Heilige Wil vervuld. Toch hebben wij nog een lange weg te gaan.

Jullie Jezus

## **H. Maagd Maria: Bekering kan de impact van de Antichrist verzwakken**

*Donderdag 23 augustus 2012 12.40u*

Mijn kind, laat aan al Gods kinderen weten dat hoe meer verzet er op dit moment is tegen het heilig woord van Mijn Zoon, hoe meer de genaden over de leerlingen van Mijn Zoon uitgestort zullen worden.

**Al de voorzegde profetieën kunnen in veel opzichten ingeperkt worden als al Gods kinderen de genade van bekering zouden aanvaarden.**

Bekering kan de impact van de Antichrist verzwakken. Jullie dagelijkse gebeden, waaronder het bidden van de kruistochtgebeden, zullen helpen om dit te bewerkstelligen.

**Ik vraag dat jullie bidden voor de ziel van diegenen die zich verzetten tegen de missie van Mijn Zoon op aarde.**

Deze strijd om zielen is intens en jullie moeten uitstijgen boven de kwelling en de geseling om Mij te vragen te bidden voor de arme, misleide zielen **die geloven dat zij in naam van Mijn Zoon spreken maar die in plaats daarvan door de Boze bedrogen worden.**

Mijn Zoon zal Zijn zoektocht naar zielen nooit opgeven, vooral naar diegenen die Hem afwijzen, Zijn heilig woord bespotten en van wie de ziel zwartgeblakerd is door de zonde.

Jullie moeten sterk blijven, kinderen, jullie allemaal, en standvastig in jullie besluit om de Heilige Wil van Mijn Zoon te doen.

Dat zal niet gemakkelijk zijn, maar toegang tot het Nieuwe Paradijs verwerven, is niet gemakkelijk.

Het vergt veel geduld, veel gebed, veel liefde voor elkaar en het vermogen om al diegenen te vergeven die jullie verdriet berokkenen en die het woord van Mijn Zoon ontheiligen.

Dank jullie om gehoor te geven aan Mijn oproep.

Moeder van de Verlossing

## **Belangrijke boodschap van God de Vader: Ik zal kwijschelding van de poorten van de hel verlenen aan die zielen voor wie jullie bidden**

*Donderdag 23 augustus 2012 15.15u*

Mijn liefste dochter, het is zelden gebeurd, dat de Heilige Drieëenheid zich op deze manier met de mensheid in verbinding heeft gesteld en het is de eerste keer dat Ik, jullie Vader, een dergelijke missie bekrachtigd heb.

Mijn kinderen, van wie er velen het belang van deze goddelijke tussenkomst niet beseffen, zullen weldra begrijpen waarom dit noodzakelijk is.

Als de Tweede Komst van Mijn geliefde Zoon zonder waarschuwing zou plaatsvinden, zouden Mijn dierbare kinderen de poorten van Mijn Nieuw Paradijs nooit binnentreden.

**Zij zouden nooit in staat zijn geweest om hun ziel voor te bereiden en zouden niet geschikt zijn om toegelaten te worden tot het Nieuw Tijdperk van Vrede.**

Het zal de wereld moeilijk vallen om aan deze communicatie gehoor te geven.

De wolk, die het hart van de mensen bedekt, is zo donker dat maar weinig zielen in staat zullen zijn om het licht van Mijn goddelijke belofte te zien.

De krachten van het kwaad, die in de wereld altijd aanwezig zijn, verhinderen Mijn kinderen om de hand naar Mij uit te steken.

**Mijn vastberadenheid om Mijn familie dichtbij Mijn Hart te brengen en hen in Mijn schoot te verenigen is krachtig.**

**Laat geen mens nalaten te begrijpen dat Ik de snelle bekering van de mensheid tot elke prijs zal vergemakkelijken.**

Er rekening mee houdend dat de vrije wil van al Mijn kinderen onaangetast blijft, zullen de wonderen, die Ik zal aanvoeren, hun hart binnenstebuiten keren.

Dat is Mijn belofte vermits Ik tot elk van jullie roep, lieve kleine kinderen van Mij.

Ik, jullie geliefde Vader, snak ernaar om jullie aan te nemen, jullie te verzamelen, jullie dicht aan Mijn Hart te drukken en jullie in veiligheid te brengen.

Zo weinigen onder jullie kennen de diepte van Mijn liefde. Als jullie eenmaal liefde voor Mij, jullie Eeuwige Vader, ervaren, zouden jullie je band met Mij nooit meer verbreken.

Ik wil jullie troost bieden.

**Ik verlang jullie te laten weten dat Mijn liefde voor jullie ertoe leidt dat jullie, door Mijn Zoon Jezus Christus, grote barmhartigheid betoond zal worden, zelfs aan diegenen met een hart van steen en aan diegenen met een ziel die zo zwart is dat enkel een wonder hen kan redden.**

Tot diegenen die van Mij houden, zeg Ik dit: jullie liefde voor Mij, jullie Vader, zal jullie in overvloed teruggegeven worden. **Jullie liefde voor Mijn dierbare Zoon zal beloond worden doordat Ik kwijschelding van de poorten van de hel zal verlenen aan die zielen voor wie jullie bidden.**

Niets is onmogelijk.

Mijn liefde is eindeloos.

Vertrouw op Mij!

Vertrouw op Mijn Zoon!

Wanneer jullie dat doen, zal Ik grote genaden voor de redding van de mensheid verlenen.

Jullie geliefde Vader  
God de Allerhoogste

## **Bedank Mijn Vader voor het geschenk van Zijn genade van kwijtschelding van het vuur van de hel**

*Vrijdag 24 augustus 2012 3.15u*

Mijn zeer geliefde dochter, Ik wil dat jij Mijn leerlingen vraagt om van nu af te beginnen met dagelijks Mijn 'Jezus aan de mensheid'-litanieën te bidden.

**Deze gebeden zullen grote genaden brengen en zullen al diegenen redden die jullie, voor de redding van hun ziel, in jullie speciale intenties insluiten.**

Deze tweede litanie is ter ere van Mijn Eeuwige Vader, die van elk van Zijn gekoesterde kinderen houdt.

Elke dag leg Ik Mijn hoofd op Zijn schouder, Mijn armen rond Hem heen geslagen, om Hem troost te bieden aangezien Hij kniest over al die arme zielen die voor Hem verloren gaan.

Kom tot Hem, Mijn geliefde leerlingen, en bedank Mijn Vader voor het geschenk van Zijn **genade van kwijtschelding** van het vuur van de hel aan diegenen die gehoor geven aan Zijn oproep.

**'Jezus aan de mensheid'-litanie (2) om de genade van kwijtschelding.**

*O Allerhoogste Hemelse Vader,  
ik houd van U.  
Ik vereer U.  
Heer, ontferm U.*

**Heer, vergeef ons onze schulden.**

**Ik aanbid U.**

**Ik prijs U.**

**Ik bedank U voor al Uw bijzondere genaden.**

**Ik smEEK U om de genade van kwijtschelding voor mijn geliefde**

*(noem al diegenen die op jullie lijst voor de redding van de zielen staan)*

**Ik bied U mijn trouw te allen tijde aan.**

**U, O meest Hemelse Vader,**

**Schepper van alle dingen,**

**Schepper van het heelal,**

**Schepper van de mensheid,**

**U bent de oorsprong van alle dingen.**

**U bent de bron van liefde.**

**U bent liefde.**

**Ik houd van U.**

**Ik vereer U.**

**Ik plaats mij voor U.**

**Ik smEEK om barmhartigheid voor alle zielen die U niet kennen,**

**die U niet vereren,**

**die Uw hand van barmhartigheid afwijzen.**

**Ik geef mij aan U met geest, lichaam en ziel**

**zodat U hen in Uw armen kunt nemen, beveiligd tegen het kwaad.**

**Ik vraag U om de poort van het Paradijs te openen**

**zodat al Uw kinderen zich eindelijk kunnen verenigen**

**in het erfdeel dat U voor ons allen geschapen hebt.**

**Amen.**

Ik wil dat jullie allemaal het volgende weten:

De liefde die Mijn Eeuwige Vader voor elk van Zijn kinderen bezit, gaat jullie bevattingsvermogen te boven.

**Deze is honderdmaal, of meer, sterker dan de liefde die ouders in hun hart dragen voor hun kind op aarde.**

De liefde die Mijn Vader bezit voor Zijn kinderen is zo sterk dat Hij veel offers gebracht heeft waarvan jullie je niet bewust zijn.

**Zijn hand heeft afgezien van het toebrengen van veel kastijdingen die Hij gepland had om Zijn kinderen te straffen.**

**Zijn geduld werd ondraaglijk beproefd.**

De beledigingen die Hem naar het hoofd geslingerd werden, werden door Hem genegeerd.

**In plaats daarvan wil Hij zijn kinderen terug tot Hem brengen, niet door middel van angst, maar door de liefde van die kinderen van Hem die het meest van Hem houden.**

Hij rekt op diegenen onder jullie, met een diepe, duurzame liefde voor Hem en voor Mij, Zijn Zoon, om te helpen Zijn verdwaalde kinderen te verzamelen zodat Hij hen bij zich kan nemen.

Breng al deze zielen dicht bij jullie hart en plaats hen nu voor de troon van Mijn Vader en door Zijn barmhartigheid zal Hij jullie het grootste geschenk van alle geven. **Hij zal hun redding inwilligen.**

Draag de namen van duistere zielen aan, waaronder een lijst waarop diegenen staan die jullie niet bekend zijn, en smee om barmhartigheid voor hun ziel.

Mijn Vader wacht met liefde in Zijn Hart op jullie edelmoedig antwoord.

Kom! Aarzel niet, want dit is het buitengewoonste geschenk van de Hemel in zijn soort!

Jullie, van deze generatie, zijn werkelijk gezegend.

Jullie Jezus

## **Omhels het geschenk van de genade van kwijtschelding, kinderen. Koester het want het is een zeldzaam geschenk van de Hemel**

*Zaterdag 25 augustus 2012 12.00u*

Mijn kind, de Hemel jubelt. De koren van engelen zingen luidkeels tot lof van Mijn Vader.

Zijn glorieuze barmhartigheid, door Hem verleend door middel van de bijzondere **genade van kwijtschelding**, wordt met grote liefde en vreugde toegejuicht door alle engelen en heiligen in de Hemel.

Mijn kinderen begrijpen tot nog toe de betekenis van dit grootse geschenk van barmhartigheid niet dat door de Vader, God de Allerhoogste, gegeven wordt.

Jullie, Mijn kinderen, hebben nu de macht om anderen, de verdwaalde zielen, te redden.

**Dat betekent dat de macht van de Boze overwonnen kan worden op een manier die tot nu toe niet mogelijk was.**

De leugens, het bedrog en de haat die de Boze in de geest van Gods kinderen zaait, kunnen nutteloos gemaakt worden als de gebeden - die aan diegenen, die van Mijn Zoon houden, gegeven worden – voor de troon van Mijn Vader gebracht worden.

Omhels het geschenk van de **genade van kwijtschelding**, kinderen.

Koester het want het is een zeldzaam geschenk van de Hemel.

Het bewijst jullie de liefde van jullie Vader voor elk van Zijn geliefde kinderen.

**Het is één van de grote wonderen, die in de eindtijd aan Gods kinderen aangeboden worden.**



Dank u om aan Mijn oproep gehoor te geven.

Maria, Koningin van de Hemel  
Moeder van de Verlossing

## **Haat is de oorzaak van alle kwaad in de wereld en het neemt veel vormen aan**

*Zondag 26 augustus 2012 18.30u*

Mijn zeer geliefde dochter, haat is de oorzaak van alle kwaad in de wereld en het neemt veel vormen aan.

Vijandigheid tegenover een andere persoon komt voort uit angst, de angst dat deze persoon jullie op de een of andere manier kan kwetsen.

Onenigheid met een andere persoon kan tot stand komen door de zonde van hoogmoed, wanneer jullie het gevoel hebben dat jullie tot elke prijs moeten bewijzen wat jullie waard zijn, zelfs als jullie ongelijk hebben.

Jaloersheid slaat zeer vlug om in haat, al kan dat aanvankelijk mild zijn.

**Afkeer van zichzelf begint omdat jullie je leven vergelijken met dat van anderen van wie jullie het gevoel hebben dat zij meer geluk hebben dan jullie.**

Zeer vlug groeit deze afkeer uit tot haat voor zichzelf en het lichaam. Dit leidt dan tot de zonden van het vlees.

Haat kan zich ook ontwikkelen door de zonde van het begeren van andermans bezittingen.

**Dit kan tot een oorlog leiden wanneer een land de rijkdom van een ander land begeert.**

Of het kan tot gevolg hebben dat jullie toelaten dat hebzucht jullie ziel verteert wanneer jullie naar dezelfde wereldse rijkdom hunkeren als jullie naaste.

Ook afgunst verandert in een vorm van haat, vooral wanneer jullie er niet in slagen - hoe hard jullie ook proberen een ander te evenaren - te bereiken wat jullie je voorgenomen hebben.

Alle zonden kunnen jullie tot haat leiden als er toegelaten wordt dat ze voortwoekeren.

Wanneer jullie haat voelen, moeten jullie weten dat Satan het klaargespeeld heeft om jullie geest binnen te dringen.

Wanneer dat plaatsgrijpt, zal hij jullie in de tang houden en jullie niet met rust laten.

Hoezeer jullie ook proberen zijn greep te lossen, hij zal zich aan jullie vasthouden alsof zijn leven ervan afhangt. Jullie enige wapen is het gebed.

Bid, bid, bid wanneer haat door jullie heen stroomt. Want totdat deze jullie verlaat, kunnen jullie nooit meer vrede, liefde of vreugde voelen.

Wanneer haat jullie hart en ziel aangrijpt, raken jullie één stap verder van Mij, jullie Jezus, verwijderd.

Jullie lijden er verschrikkelijk onder en voelen een woede en een hulpeloosheid die jullie niet kunnen beheersen.

Geloof nooit de uiteindelijke leugen die Satan in jullie ziel zal zaaien zodra hij een mantel van haat over jullie geworpen heeft.

**Dit is de leugen: jullie haat kan alleen verdreven worden wanneer jullie afdoend wraak nemen op het doelwit van jullie haat.**

**Wat te doen als haat jullie omhult? De kracht van de liefde kan haat ogenblikkelijk doen verdampen.**

Wanneer jullie bidden en Mij vragen jullie te helpen, zal Mijn antwoord het volgende zijn:

Vergeef jullie vijanden en diegenen van wie jullie menen dat zij de oorzaak zijn van jullie haat.

Maar om te vergeven, moeten jullie eerst jezelf voor Mij vernederen en Mij vragen om jullie te vergeven.

Zodra jullie diegenen vergeven die jullie haten, moeten jullie vervolgens jullie zonde goedmaken.

Betoon jullie vijanden liefde. Bestrijd de haat, een zondige en gevaarlijke ziekte van de ziel, met liefde.

Liefde is het geneesmiddel om jullie ziel van deze plaag te ontdoen.

Wanneer jullie dat kunnen, zullen jullie Satan verslagen hebben en zal hij jullie met rust laten.

Wees nooit bang om de haat in jullie ziel te bestrijden, ook al zullen jullie dat zeer moeilijk vinden.

Als haat op deze manier, door de nederigheid van de zondaar, afgezwakt zou kunnen worden, zou er vrede heersen in de wereld.

Jullie Jezus

**Dit is de verantwoordelijkheid die Ik jullie, Mijn leerlingen, geef: de zielen bekeren waar Ik het meest naar snak**

*Maandag 27 augustus 2012 19.20u*

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn liefde voor Mijn leerlingen, die aan Mijn boodschappen gehoor gegeven hebben, heeft Mijn Heilig Hart doen

zwellen tot zo'n proporties dat het nu zal uitbarsten met een overvloed aan genaden.

Mijn genaden komen op dit moment in stromen op jullie neer.

Zij worden jullie gegeven om jullie besluit, om Mijn heilig woord te verspreiden, te versterken.

Mijn boodschappen vanuit de Hemel zullen zielen voeden, met inbegrip van de meest zwartgeblakerde, met de zuurstof die zij nodig hebben om de duisternis, die door Satan over de wereld uitgestort wordt, te overleven.

Zijn onzichtbare, maar krachtige, invloed verzwakt zelfs de sterksten onder de gelovigen, die aan hun geloof beginnen te twijfelen.

**Wanneer Ik jullie deze genaden geef, doe Ik dat met een reden.**

Jullie, Mijn leerlingen, zijn het anker dat alle zielen, die doelloos in verwarring rondwalen, naar zich toe zal trekken. Zelfs als zij aanvankelijk niet naar jullie willen luisteren, moeten jullie doorzetten.

Geef hen kopieën van Mijn boodschappen en kruistochtgebeden en loop zwijgend heen.

Zij zullen op de een of andere manier geraakt worden door de Heilige Geest. Als zij deze niet aanvaarden, zullen zij het moeilijk vinden om gewoon weg te lopen en deze zomaar te vergeten. Neen, zij zullen achter Mij aan gaan.

Sommigen zullen schoorvoetend terugkomen. Nieuwsgierigheid zal bij hen de overhand krijgen.

Sommigen zullen terugkomen met de bedoeling te proberen deze boodschappen te verwerpen en om te proberen jullie ervan te overtuigen om hetzelfde te doen.

Anderen zullen terugkomen om met jullie te discussiëren, met jullie te spotten en jullie te tarten.

Anderen zullen jullie zeggen dat deze woorden niet van Mij komen, en dat zal jullie hart breken.

Maar dan zullen er de bekeerlingen zijn. Diegenen die met pure vreugde in hun hart naar jullie zullen komen gelopen, smekend om meer.

Het zullen deze zielen zijn die het allemaal de moeite waard maken.

Het zijn echter de duistere zielen voor wie jullie het meest moeten bidden en het is omwille van hen dat Ik Mijn genaden over jullie uitstort opdat jullie hun ziel zullen helpen bewaren. **Want zonder jullie hulp is er geen hoop voor hen.**

Dat is de verantwoordelijkheid die Ik jullie, Mijn leerlingen, geef: de zielen te bekeren waar Ik het meest naar snak.

Jullie Jezus

**Als jullie valse goden prijzen en om grote welstand, rijkdom en andere geschenken vragen, uitsluitend om jullie begeerten te bevredigen, zullen jullie de Prins der Duisternis aantrekken**

*Dinsdag 28 augustus 2012 19.30u*

Mijn zeer geliefde dochter, de wereld en de mensen die erin wonen, leven in ontkenning.

Zij geloven niet in de ware God, Mijn Eeuwige Vader.

Met miljarden lopen zij in verwarring rond en jagen doodlopende wegen na, op zoek naar een God aan wie zij trouw kunnen betonen.

Het probleem met de goden, de valse goden die zij op een voetstuk plaatsen, bestaat erin dat deze afgoden van eigen makelij zijn. Hun eigen

creatie, voortgebracht om tegemoet te komen aan hun interpretatie over wie God zou moeten zijn.

Deze goden, en zij hebben er honderden gecreëerd, Mijn dochter, zijn ontsproten uit hun eigen verbeelding.

Diezelfde goden beantwoorden maar aan één doel namelijk de verwachtingen, geboren uit eigenliefde, over hoe hun ideale God zou moeten zijn, te koesteren.

De goden die zij creëren, zijn met zorg uitgewerkt. Zij beroepen zich op hun gevoel van goddelijk recht voor hun ziel. Deze zielen menen dat hun zelfgemaakte goden hun rechten op wonderbaarlijke zaken bevorderen.

Diegenen onder jullie, die de waarheid – het bestaan van de ene, ware God – niet aanvaarden, weet dit:

Enkel de ware Schepper van de mensheid kan jullie een vrije wil geven.

Mijn Vader zal jullie nooit dwingen of bevelen om iets te doen, want dat is onmogelijk.

Wanneer jullie valse goden verzoeken om jullie rijkdom te schenken, jullie succesvol te maken of wanneer jullie gunsten nastreven, zijn jullie egoïstisch.

Jullie kunnen pas echt met de ene, ware God communiceren wanneer jullie God vragen om jullie geschenken toe te kennen overeenkomstig Zijn Heilige Wil.

Als jullie valse goden prijzen en om grote welstand, rijkdom en andere geschenken vragen, uitsluitend om jullie begeerten te bevredigen, zullen jullie de Prins der Duisternis aantrekken.

Hij wacht op dat moment en daarop zal hij jullie dergelijke gunsten verlenen. Open de deur niet voor de koning van de leugen want dat zal jullie heel duur komen te staan.

Hij zal zo'n wereldse geschenken geven in ruil voor jullie ziel.

Jullie Jezus

## **Goed tegen kwaad is een strijd tussen God, Mijn Eeuwige Vader, en Satan. Zo eenvoudig is dat.**

*Woensdag 29 augustus 2012 23.00u*

Mijn zeer geliefde dochter, de strijd begint nu.

Voor elke weerzinwekkende wet, aangenomen door landen die zich kanten tegen de Wetten van God, zal **het geweld van de bestraffing door de hand van Mijn Vader op hen neerstorten.**

**Ieder snoed vergrijp, dat in strijd met de Wetten van God ten uitvoer gebracht wordt, zal aangepakt worden en naties zullen boeten voor hun zonden.**

Zoals de barmhartigheid van God groot is en zich over de grootst mogelijke oppervlakte zal uitstrekken om zielen te bewaren, zo zal de straf van God ontketend worden om de verspreiding van het kwaad te stoppen.

Goed tegen kwaad is een strijd tussen God, Mijn Eeuwige Vader, en Satan. Zo eenvoudig is dat.

Diegenen die de wetten van God volgen, zullen ondersteund worden.

**Diegenen, voor wie zij bidden en persoonlijke offers brengen als boetedoening voor hun zonden, zullen met welwillendheid behandeld worden.**

**Diegenen, die weigeren God te volgen, niettegenstaande zij de waarheid kennen, en die andere zielen aantasten door de goddeloze wetten die in hun naties ingesteld worden, zullen gestraft worden.**

Er zullen veel **stormen, overstromingen en aardbevingen** komen.

**Want elke belediging tegen God zal op hevige tegenstand stuiten waardoor na verloop van tijd de zuivering zal en kan volbracht worden.**

Vergeet nooit dat liefde voor God uit het hart moet komen.

Loochen het woord van God en je zult ervoor boeten!

Liefde voor God moet zuiver zijn. De vrees voor God is een natuurlijk onderdeel van de affiniteit voor de majesteit van de Schepper van alle dingen en maakt deel uit van deze liefde.

Er moet eerbied voor Gods Wetten getoond worden.

Wanneer de eerbied ontbreekt en wanneer de mens de Wetten van God aan zijn laars lapt – wat de mensheid doet ontaarden – zal de toorn van Mijn Vader ontketend worden.

Jullie Jezus

## **H. Maagd Maria: Spoedig komt het ontwaken**

*Donderdag 30 augustus 2012 18.15u*

Mijn kind, de vernieuwing van de zielen heeft reeds een aanvang genomen en het Tijdperk van Vrede ligt niet meer al te ver af.

Terwijl al Gods kinderen gezegend worden door het geschenk van het woord van Mijn geliefde en dierbare Zoon, blijft de verspreiding van de Heilige Geest zich verbreiden over alle naties.

Het woord van Mijn Zoon zal niet te stoppen zijn, want dat gebeurt op bevel van Mijn Vader.



De bekering zal de harten van de mensheid doen ontbranden en velen zullen voelen hoe de liefde van God, hun natuurlijke Vader, hen op een zodanige wijze aangrijpt dat het hen zal verbazen en schokken.

Zodra deze goddelijke liefde door hen stroomt, zullen zij een drang voelen om het uit te schreeuwen van vreugde, want deze is als geen enkele andere liefde die de mens kent.

Spoedig komt het ontwaken.

Aangezien de Geest van God verder blijft uitwaaiëren in vlammen van glorie, zal het kwaad afgezwakt worden en zal de strijdmacht van Satan beroofd van zijn soldaten achterblijven.

Deze zal weerloos achterblijven omdat veel van zijn volgelingen door Gods barmhartigheid overhaald zullen worden, Satan achterlatend met slechts een half leger.

Ontgoocheld door zijn loze beloftes zullen zij gehoor geven aan het licht van de goddelijke barmhartigheid van Mijn Zoon.

De strijd is niet enkel begonnen maar de zielen volgen nu ook massaal Mijn Zoon terwijl zij op zoek gaan naar de waarheid over het eeuwig leven.

Ik zegen je, Mijn kind.

De Hemel jubelt door de bekering van de zielen alsook door de redding van duistere zielen, die bereikt wordt door de gebeden van diegenen die van Mijn Zoon houden.

Jullie geliefde Moeder  
Moeder van de Verlossing

## **Geen mens kent de waarheid over de werkelijke inhoud van het Boek der Openbaring. Enkel God kent deze.**

*Vrijdag 31 augustus 2012 23.20u*

Mijn zeer geliefde dochter, jullie staan aan de vooravond van een explosie, die ervoor zal zorgen dat Mijn barmhartigheid over de wereld uitgestort wordt tijdens een gebeurtenis die het aanschijn van de aarde zal veranderen.

Deze missie is haastig verlopen.

Jij werd plotseling en met spoed geroepen vermits Ik optrad om ervoor te zorgen dat de waarheid aan de wereld gegeven werd.

Zo weinig mensen begrijpen dat God de profeten op deze manier oproept, onverwacht, geen tijd latend voor voorbereiding van de kant van de profeet.

Dat heeft tot gevolg dat de woorden zonder aarzeling zullen vloeien.

Geen mens is in staat om zo'n boodschappen als deze te schrijven. Zeggen dat dit wel het geval is, is een belediging voor Mijn Vader en de Heilige Geest.

Geen mens zou, door menselijke woorden, de vlam van Gods liefde kunnen doen ontbranden in de ziel van Zijn kinderen zoals deze boodschappen dat kunnen.

Enkel God kan een dergelijk resultaat bewerkstelligen.

**Geen mens kent de waarheid over de werkelijke inhoud van het Boek der Openbaring. Enkel God kent deze.**

Alleen Ik, het Lam Gods, heb de bevoegdheid om te onthullen wat deze bevat. **Ik doe dat nu door Mijn boodschapper, Maria van de Goddelijke**

**Barmhartigheid, die Mijn woorden – niet de hare – zal overbrengen aan een ongelovige wereld.**

Sla nu acht op Mijn woord want het wordt jullie gegeven om jullie te redden. Om jullie te waarschuwen. Om jullie voor te bereiden. En om jullie te zuiveren.

Wees klaar wanneer het moment aanbreekt.

Ik kom, door de boodschappen, om jullie voor te bereiden. Jullie kennen dag noch uur; daarom moeten jullie je ziel dus voorbereiden, alsof het moment waarop Ik kom de volgende dag is.

Sta altijd klaar! Ik vraag dat jullie een heldere en open geest bewaren wanneer jullie Mijn boodschappen voor de eerste keer lezen, want dat zal waarschijnlijk de enige keer zijn dat jullie getuige zullen zijn van Mijn stem uit de Hemel, tot de dag, waarop jullie allemaal gewacht hebben, aanbreekt.

Ik zegen jullie allen.

Ik nodig jullie uit om tot Mij te komen.

Wanneer Ik jullie vraag om te bidden, vraag Ik jullie gewoon om Mij met jullie eigen simpele bewoordingen in vertrouwen te nemen.

Op jullie eigen manier. In jullie persoonlijke gedachten. Ik hoor alles. Ik zie alles. Ik ben bij elk van jullie, naast jullie staande, gewoon wachtend op de dag jullie je uiteindelijk zullen overgeven aan Mijn oproep.

Jullie hebben van Mij niets te vrezen want Mijn liefde zal elke duisternis, die jullie van Mij verwijderd houdt, overwinnen.

Wend jullie tot Mij en Ik zal Mijn licht over jullie uitgieten.

Vervolgens zal Ik jullie de vrede geven waar jullie naar hunkeren. Ik wacht. Ik ben geduldig.

Kom tot Mij wanneer jullie er klaar voor zijn.

Ik houd van jullie. Ik zegen jullie.

Jullie Redder  
Jezus Christus