

De in de wereld aanwezige verdorvenheid is van een omvang die sinds de tijd van Noah niet meer gezien werd

Donderdag 1 augustus 2013 15.00u

Mijn zeer geliefde dochter, hoe hunker Ik ernaar om jullie allen, lieve volgelingen van Mij, te omhelzen en in Mijn toevluchtsoord van vrede en veiligheid op te nemen. Hoe wou Ik dat Ik jullie allemaal kon opnemen en verbergen voor de goddeloosheid die tegen alle Christenen beraamd wordt.

De in de wereld aanwezige verdorvenheid is van een omvang die sinds de tijd van Noah niet meer gezien werd, en is als een onzichtbaar net dat de aarde bedekt. Het is zo dodelijk dat maar zeer weinigen de mate van de ermee gepaard gaande geraffineerdheid werkelijk bevatten. Maar wees gewaarschuwd, dit plan – **waarvan de details aan de wereld gegeven zullen worden door diegenen die zeggen dat zij Mijn Kerken op aarde vertegenwoordigen – zal jullie voorgelegd worden en er zal van jullie verwacht worden dat jullie het aanvaarden.** Vervolgens zal er van jullie verlangd worden het te verteren en er zal jullie geen keus gelaten worden. **Wat er jullie, achter al die verminking, gevraagd zal worden te doen, is Mij, Jezus Christus, te verloochenen.**

Ik waarschuw de wereld dat wanneer jullie trachten Mijn Goddelijkheid te verwerpen – jullie en allen die bij dit sluw complot betrokken zijn - jullie als vijand van God opgetekend zullen worden. **Wanneer jullie aan de kant van de godslasterlijke wetten gaan staan, zullen jullie je schuldig maken aan zonde tegen God.**

Ik zal jullie blijven waarschuwen om jullie ogen te openen voor de waarheid, maar Ik kan jullie niet dwingen om Mij trouw te blijven. Ik kan jullie niet dwingen om van Mij te houden. Het is jullie eigen vrije wil, maar als jullie je omkeren en Mij vragen om jullie de weg te wijzen, zal Ik jullie ogen voor de waarheid openen. Wanneer jullie de waarheid aannemen, zal Ik jullie redden.

Mijn arme volgelingen, weet dat terwijl de wereld zich tegen God zal keren, de Almacht van Mijn Vader zal ingrijpen en Zijn vijanden één voor één zal vernietigen.

Jullie Jezus

Moeder van de Verlossing: Er zal jullie spoedig gevraagd worden om een vervanging voor de Heilige Eucharistie uit te delen, dat niet het Lichaam van Mijn Zoon zal zijn

Vrijdag 2 augustus 2013 15.10u

Mijn kind, op dit moment sta Ik voor Mijn Zoon en val in groot verdriet op Mijn gezicht aan Zijn voeten neer. Net zoals Ik aan de voet van Zijn kruis Zijn doodstrijd moest aanschouwen tijdens Zijn afschuwelijke kruisiging, moet Ik nu Zijn pijn nogmaals doorstaan.

De kruisiging van Mijn Zoon vindt opnieuw plaats doordat Zijn Lichaam, Zijn Mystiek Lichaam, dat Zijn Kerk op aarde is, een geseling door de Zijnen te verduren krijgt. Zij, de vijanden binnen Zijn Kerk, zullen Zijn Lichaam geselen, het verscheuren, Hem wreed bespotten, en het ontheiligen alvorens zij het dumpen. **De Kerk van Mijn Zoon gaat nu gekruisigd worden, tijdens wat de eerste fase van Zijn kruisiging op aarde in deze tijd zal zijn.** Zij zullen Zijn Lichaam treffen – via de Heilige Eucharistie – en Hem zowel beledigen als vernederen. Hiervan zullen veel tekenen te zien zijn aangezien alle mogelijke oneerbiedige en slinkse gebaren gesteld zullen worden om Hem te vervloeken. Nadat ze Zijn Allerheiligste Eucharistie belasterd hebben, zullen ze deze dan weggooid en al snel zal het zeer moeilijk worden om deze te ontvangen. Dit is slechts één van de vele lopende plannen om de Tegenwoordigheid van Mijn Zoon in de Heilige Mis uit te wissen.

Velen zullen die goddeloze gebaren zien en weten dat deze beledigend zijn voor Mijn Zoon. Velen zullen protesteren, maar hun stemmen zullen niet gehoord worden. **Tot die arme priesters, die door deze ontheiliging zullen lijden: jullie moeten Mij, jullie Moeder, vragen om jullie te helpen die pijn te verdragen.** Jullie mogen nooit ofte nimmer raken aan de Heilige Eucharistie want het is jullie enige voedsel van redding. Zonder zouden jullie verhongeren. Het moet altijd voor eenieder van Gods kinderen beschikbaar gesteld worden. Jullie mogen nooit accepteren dat enig ander soort brood het Voedsel des Levens wordt.

Er zal jullie spoedig gevraagd worden om een vervanging voor de Heilige Eucharistie uit te delen, dat niet het Lichaam van Mijn Zoon zal zijn. Jullie moeten trouw blijven aan het geschenk van de Heilige Eucharistie, zelfs

wanneer jullie verteld wordt dat deze niet langer relevant is – niet langer aanvaardbaar in de nieuwe wereldreligie.

Jullie Moeder in Christus
Moeder van de Verlossing

God de Vader: Diegenen van wie de namen in het Boek des Levens staan, zijn het voornaamste doelwit van het Beest

Zaterdag 3 augustus 2013 13.17u

Mijn liefste dochter, Ik zoek de mensheid op vanuit het hoogste en allerheiligste Rijk.

Mijn arme, kleine kinderen, hoe boeten jullie voor de zonden van Lucifer, maar jullie moeten weten dat Ik, door Mijn Almacht, hem en al de gevallen engelen van de aardbodem zal vegen. Die tijd is dichtbij, jullie moeten je dus voorbereiden.

Weet dat de gevallen engelen en demonen voor de meesten van jullie onbekend en onzichtbaar zijn, maar zij begeven zich onder jullie terwijl jullie elke dag bekoren opdat jullie zouden vallen. Zodra jullie in dit web van leugens getrokken zijn, zullen jullie al vlug merken dat jullie geen rust of ware vrede in jullie ziel zullen kunnen vinden.

Ik kondig aan dat diegenen die door de Valse Profeet op een dwaalspoor gebracht worden, zich verloren en verward zullen voelen doordat zij de grote misleiding, waarin zij gewillige slachtoffers zullen worden, aanvaarden. Wanneer jullie je tegen Mij en Mijn geliefde Zoon, Jezus Christus, keren, zal het jullie niet toeschijnen dat dit het geval is. Jullie zullen geloven dat de Sacramenten dezelfde zijn, ook al zullen deze jullie op een andere manier aangeboden worden. Het zullen lege vaten worden, en ze zullen niet langer aanvaardbaar voor Mij zijn.

De wereld behoort Mij toe, maar toch willen Mijn kinderen Mij, hun geliefde Vader, hun Schepper, niet. Hun denken werd belemmerd, en de Boze heeft van Mijn geschenk van de intelligentie gebruik gemaakt om hen in de verleiding te brengen te geloven dat Ik onmogelijk zou kunnen bestaan. **Diegenen die niet in**

Mij geloven, zullen geen ware liefde, vreugde of vrede in hun leven hebben. Noch zullen zij het eeuwig leven aanvaarden. In plaats daarvan zullen zij enkel de geneugten van het leven opzoeken, ook al weten zij dat hun leven op aarde kort is.

Ik zal, zoals een Vader die van elk van hen houdt, hen door de grote barmhartigheid van Mijn Zoon tot Mij trekken. Mijn macht is allesomvattend en Satan, Mijn Lucifer, die zich zelf door zijn hoogmoed van Mijn heup afsneed, zal Mij nooit verslaan. Diegenen die hem navolgen, hebben dan ook diezelfde wig tussen zichzelf en Mij gedreven. **Door de tekenen die Ik nu openbaar, zullen zij weten dat er slechts één God, één Schepper, één Paradijs is.** Al de paradijzen waarover hen verteld wordt door de valse profeten in de wereld, die Mijn kinderen van Mij wegvoeren, bestaan niet, noch kunnen ooit bestaan. **Ik Ben alles wat er is. Ik heb alles geschapen. Ik zal alles beëindigen. Alles moet overeenkomstig Mijn Heilige Wil gebeuren.** Bestrijd Mijn Wil en jullie zullen tot niets verworden! Aanvaard Mijn Wil en jullie blijven Mijn kind!

Tot diegenen die wel in Mij geloven: jullie mogen Mijn Zoon, Jezus Christus, nooit verwerpen. Ik kwam door Mijn Zoon in de wereld om jullie terug naar Mijn barmhartigheid te voeren, maar jullie verwierpen Hem. Jullie doodden Hem, maar Mijn liefde voor jullie hebben jullie echter nooit gedood. Dat is de reden waarom Ik Zijn kruisiging toestond om jullie redding te brengen. Dit, de kruisdood van Mijn Zoon, werd jullie weg naar redding. Zijn dood was niet wat het leek – een mislukking in de ogen van de Boze. Het was deze daad van groot lijden, dat met de grootste nederigheid verdragen werd, die Satan versloeg. En het was door de kruisdood van Mijn Zoon, dat Satans macht over de mensheid afnam. Hoewel hij niet al Mijn kinderen met zich mee naar de afgrond kan nemen, zullen er toch velen door zijn leugens verleid worden. Dat is de reden waarom jullie niet alleen voor jullie eigen ziel moeten strijden, kinderen. Als jullie van Mij houden, zullen jullie van Mijn Zoon houden. Als jullie van Mijn Zoon houden, dan moeten jullie Hem helpen om alle zondaars te redden.

Ik spreek jullie aan om jullie te vertellen, dat wanneer Ik zielen opzoek – vooral diegenen die Mij niet kennen, evenals diegenen die Mij wel kennen maar die weigeren Mijn geboden te aanvaarden – zij nog maar een beperkte tijd hebben om zichzelf te behoeden voor de eeuwige kwelling.

Diegenen van wie de namen in het Boek des Levens staan, zijn het voornaamste doelwit van het Beest. Veel van deze zielen zijn volgelingen van

Mijn Zoon en zijn trouw aan Zijn Kerk. Zij zullen zich tegen Mijn Zoon keren door nieuwe wetten te accepteren, die niet van Mijn Zoon zijn, en die zij als een nieuwe religie gedwongen zullen moeten slikken. Die nieuwe religie werd gedurende vele jaren zorgvuldig gepland. Deze volgt satanische rituelen, maar velen zullen dat niet beseffen. Wanneer jullie deze rituelen omhelzen, zullen jullie Satan macht geven. Zodra jullie hem deze macht geven, zullen jullie veel gebed nodig hebben, want hij zal jullie zowel naar lichaam als naar ziel verslinden.

Mijn kinderen, Ik kom nu door straffen op aarde tussenbeide. De arme zielen die hun leven verliezen door deze kastijdingen, helpen om diegenen van jullie te redden die voor Mij verloren zijn.

Wanneer jullie je angstig voelen door de verdorvenheid van Satan en zijn invloed in jullie leven, denk er dan aan dat Ik zijn vertegenwoordigers op aarde zal vernietigen. Ik zal jullie lijden verkorten omdat Ik zielen wens te redden. Als Ik dit kwaad laat voortduren, zou Ik al die zielen van wie de namen in het Boek des Levens staan, niet kunnen behouden.

Jullie geliefde Vader
God de Allerhoogste

Mijn profetieën, die de aankomst van de Antichrist openbaren, gaan zich spoedig verwezenlijken

Zondag 4 augustus 2013 23.16u

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn profetieën, die de aankomst van de Antichrist openbaren, gaan zich spoedig verwezenlijken.

De dag is daar dat jullie allen jullie huizen en jullie routine van gebeden moeten voorbereiden, en dat allen die Mij volgen bereid moeten zijn om offers te brengen om Mij te helpen overal de ogen van Gods kinderen te openen voor deze verdorvenheid, die de wereld op zijn kop zal zetten.

Net zoals elke ware profeet veracht en als hinderlijk beschouwd wordt, zullen ook jullie, Mijn lieve volgelingen, als een lastpost gezien worden wanneer jullie de waarheid aan het licht brengen. Verwacht spot, hoon en verachting bij elke

hoek die jullie omdraaien. De mensen die jullie omringen, zullen jullie pesten, jullie bekritisieren en aanmerkingen maken, zelfs wanneer jullie niet eens met hen over Mijn Woord spreken.

Elke gevallen engel en demon, die op dit moment de aarde infiltreren, zal middels zwakke zielen onmiddellijk naar jullie toe getrokken worden om jullie van dit werk af te houden.

Aanvaard dit leed in Mijn naam want wanneer jullie dat doen, geven jullie God grote eer en het is één van de grootste geschenken die jullie Mij kunnen geven. Ik gebruik deze beproevingen van jullie dan om Satan te verslaan door zielen op te eisen, die bestemd zijn de zijnen te worden.

Zeer weinigen begrijpen de goddelijke wetten van de Hemel en de rol van het kruis in jullie leven. Op een dag zullen al Gods kinderen begrijpen waarom deze wrede handelwijze doorstaan moet worden. Ga door met de taak om de waarheid te verspreiden, negeer de haat die jullie zullen ervaren en aanvaard de richtlijnen, van diegenen die Mij ontkennen, niet – nooit!

Jullie opmars naar het Paradijs zal moeilijk zijn. Maar met slechts een kleine strijdmacht kunnen jullie de gestrengheid van de bestraffingen, die door de Antichrist over de wereld uitgedeeld zullen worden, verijdelen. Het is jullie taak om anderen te waarschuwen voor de gevaren om de wetten van Satan, als vervanging voor de wetten van God, aan te nemen.

Enkel op bevel van Mijn Vader kan Ik diegenen met Mij meenemen, van wie de namen in het Boek des Levens staan, maar die de Valse Profeet hun trouw zullen schenken en met een volgzame aanvaarding zullen vallen voor de aantrekkelijke houding van de Antichrist.

Jullie Jezus

Wanneer ze het Sacrament van het Doopsel veranderen, zullen ze alle beloftes om aan Satan te verzaken, verwijderen, want ze zullen verklaren dat deze verwijzingen ouderwets zijn

Maandag 5 augustus 2013 4.05u

Mijn zeer geliefde dochter, laat tijdens de vervolging, die Mijn gewijde dienaren – die Mij trouw blijven – zullen moeten ondergaan, geen mens geloven dat Mijn Kerk ooit kan sterven. Want dat is onmogelijk. Mijn Kerk – Mijn Mystiek Lichaam – heeft het eeuwig leven.

Wanneer Mijn vijanden de Sacramenten veranderen en nieuwe relikwieën, nieuwe kruisen en nieuwe praktijken introduceren – en dan zeggen dat Mijn Kerk blijft zoals deze altijd geweest is – zijn ze aan het liegen. Mijn Kerk kan nooit veranderen.

Zo zullen er in elke natie veel argumenten naar voren gebracht worden om het Sacrament van het Huwelijk te schenden. **Zij, de vijanden van God, willen dat de Christenen het huwelijk tussen koppels van hetzelfde geslacht accepteren, maar zij mogen dat nooit accepteren omdat het Mijn Vader beledigt. Het is niet aanvaardbaar in Zijn ogen. Wanneer ze het Sacrament van het Doopsel veranderen, zullen ze alle beloftes om aan Satan te verzaken, verwijderen, want ze zullen verklaren dat deze verwijzingen ouderwets en te beangstigend zijn. Zij zullen zeggen dat deze onbelangrijk zijn.**

Vervolgens zullen zij, beetje bij beetje, nieuwe versies van Mijn Leer invoeren. Jullie, jullie allen die in Mijn Kerk geloven, mogen Mij niet verraden. Jullie mogen nooit om het even welke vervanging van de Sacramenten, zoals Ik ze jullie geschonken heb, accepteren. Ik Ben de waarheid. Mijn Kerk vertegenwoordigt de waarheid. Maar jullie kunnen enkel beweren deel uit te maken van Mijn Kerk als jullie vasthouden aan al Mijn onderrichtingen en Mijn Sacramenten, en aannemen dat Mijn kruisdood het grootste offer was om jullie redding te verkrijgen.

Alles wat van de waarheid afwijkt, uit angst heidenen te beledigen, is zeer gevaarlijk. Wanneer jullie de Leer van God verloochenen en een nieuwe, alternatieve Kerk volgen, zullen jullie niet langer deel blijven uitmaken van

Mijn Kerk op aarde. Als jullie bezwaar maken tegen de nieuwe heidense praktijken, die door de Valse Profeet geïntroduceerd zullen worden, zullen jullie als een ketter beschouwd worden. Ze zullen jullie dan in Mijn naam proberen te excommuniceren. Als jullie Mij trouw blijven en weigeren deel te nemen aan deze verdorven misleiding, zullen jullie van Mijn Kerk deel blijven uitmaken.

De keuze kan pijnlijk zijn wanneer al deze dingen gebeuren, en toch is het heel simpel. Jullie zijn of voor Mij of tegen Mij!

Jullie Jezus

Moeder van de Verlossing: Deze oorlog, om het Woord van God te handhaven, zal ertoe leiden dat die priesters, die Hem trouw blijven, een toevluchtsoord zullen moeten opzoeken

Maandag 5 augustus 2013 13.05u

Mijn lieve kinderen, dit gaat een tijd worden van grote beproevingen in jullie geloof. **De Katholieke Kerk zal de Kerk zijn waarin de grote verdeeldheid een aanvang zal nemen.** Het zal in deze Kerk zijn dat de priesters van Mijn Zoon het meest te lijden zullen hebben tijdens de grote geloofsafval, die deze zeer spoedig van binnenuit zal moeten ondergaan.

Tot die getrouwe priesters van Mijn Zoon, die door besluiteloosheid verscheurd zullen worden: jullie moeten je bewust zijn van de noodzaak met de Barmhartige Christus verenigd te blijven. Jullie mogen nooit in de verleiding komen Zijn Kerk te verlaten, door onwaarheden aan te nemen van diegenen onder jullie, die in ernstige dwaling vervallen zijn. Jullie moeten Mijn Zoon tot elke prijs vereren en Zijn volk op het pad naar de heiligheid voeren, ongeacht hoe moeilijk dat voor jullie zal zijn.

Diegenen van jullie, die de traditionele Mis zullen blijven opdragen, zullen gekweld worden, tot jullie ermee instemmen om deze volkomen te laten varen. Velen te midden van jullie religieuze ordes zullen jullie achter jullie rug om aan de vijand verraden. Jullie zullen, net zoals Mijn Zoon voor jullie, voor diegenen gebracht worden die beweren jullie gelijke te zijn, en jullie zullen van ketterij beschuldigd worden omdat jullie erop staan om eerbied te blijven

tonen voor het Allerheiligste Offer van de Mis.

De nieuwe woorden, die zullen neerkomen op de verachtelijke ontheiliging van het Lichaam van Mijn Zoon, zullen met geweld opgedrongen worden aan die gewijde dienaren, die bezwaren durven maken.

Het zal binnen de Katholieke Kerk zijn dat broeder zal strijden tegen broeder, zuster tegen zuster, vader tegen zoon, kinderen tegen ouders, tot er twee kampen bestaan.

Deze oorlog, om het Woord van God te handhaven, zal ertoe leiden dat die priesters, die Hem trouw blijven, een toevluchtsoord zullen moeten opzoeken. Om dat te doen, moeten jullie je beginnen voor te bereiden en dergelijke plaatsen vinden, waar jullie de Heilige Mis zullen kunnen opdragen en Gods kinderen zullen kunnen voorzien van de Sacramenten.

Ik, de Moeder van de Verlossing, zal dergelijke toevluchtsoorden beschermen en door het Zegel van de Levende God, dat door Mijn Vader aan de wereld gegeven werd, aan de binnenmuren te bevestigen, zullen deze voor Gods vijanden onzichtbaar blijven.

Wees niet bang voor deze dingen want als jullie je goed voorbereiden, zullen jullie Gods kinderen naar de redding voeren. Als jullie geen acht slaan op deze waarschuwing, zullen jullie door de vijanden van Mijn Zoon naar geest, lichaam en ziel gevangen genomen worden en zal de redding jullie niet toebehoren.

Diegenen die dansen naar de pijpen van de Valse Profeet, zullen veel gebed nodig hebben want sommigen van hen zijn blind voor de waarheid. Anderen, die de waarheid wel zullen kennen, maar die partij zullen kiezen voor diegenen die de kruisdood van Mijn Zoon zullen ontkennen, moeten gevreesd worden. Zij zullen de onschuldige volgelingen van Christus vreselijk kwaad berokkenen. Door trouw te blijven aan de waarheid, zullen jullie het restleger van Mijn Zoon aanvoeren zodat het uitgroeit tot een geduchte kracht tegen de Boze en diegenen die hij aanstuurt in zijn strijd tegen Mijn Zoons ware dienaren op aarde.

Jullie moeten, als het zover is, weigeren om richtlijnen aan te nemen van diegenen die het Woord van God zullen ontwijden en door hun leugens en nieuwe obscene leerstellingen velen zullen misleiden. Diegenen die om het

even welke vervorming van de Mis of de Heilige Sacramenten accepteren, zullen aan Mijn Zoon verantwoording moeten afleggen. Want jullie zullen, ongewild, dienaren van de Boze geworden zijn en veel, veel zielen zullen verloren gaan omdat zij in rituelen getrokken zullen worden, die Satan zullen huldigen. Deze rituelen zullen de Valse Profeet en de Antichrist, die vijanden van God zijn, eren.

Bid, bid, bid dat de waarheid ingezien zal worden en dat de leugens ontmaskerd zullen worden voor wat ze zijn – een belediging voor de hartverscheurende kruisiging van Mijn Zoon.

Jullie geliefde Moeder
Moeder van de Verlossing

Wanneer jullie Mijn Woord verdedigen, zullen jullie beschouwd worden als wreed, onvriendelijk en weinig begripvol voor diegenen die niet in God geloven

Maandag 5 augustus 2013 18.33u

Mijn zeer geliefde dochter, hoe huil Ik van verdriet wanneer Ik de verschrikkelijke verdeeldheid zie die binnen Mijn Kerk op aarde opdoemt. De bitterheid van Mijn lijdensweg wordt echter verzacht door diegenen die oprecht van Mij houden en die zich reeds zorgen maken over de manier waarop Mijn Lichaam behandeld wordt.

Jullie mogen jullie nooit genoodzaakt voelen om om het even welke daad, handeling of woorden, die tegen Mij gericht zijn, te accepteren. **Als jullie je onbehaaglijk voelen bij wat jullie aanschouwen - door diegenen die zweren dat ze met Mij verenigd zijn - wanneer ze Mijn Lichaam ontheiligen, moeten jullie je hart volgen.** Ik Ben met jullie, elke seconde van deze grote geloofsafval, en wat diegenen betreft die op Mij blijven roepen: Ik zal jullie ogen openen voor de waarheid zodat jullie Mij trouw zullen blijven.

De tijd is nu bijna daar. **De deuren van Mijn Kerk zullen weldra gesloten worden voor diegenen die erop zullen staan om trouw te blijven aan de traditionele praktijken van het Christendom.** Deze deuren zullen voor jullie

neus dichtgeslagen worden wanneer jullie van Mij getuigenis afleggen. **Jullie geloof zal belachelijk gemaakt worden, op de meest sluwe manier, zodat wanneer jullie Mijn Woord verdedigen, jullie beschouwd zullen worden als wreed, onvriendelijk en weinig begripvol voor diegenen die niet in God geloven.**

Jullie zullen uitgescholden worden als je een gewijde dienaar van Mij bent, en men zal jullie laten boeten voor jullie trouw aan Mij. Verzamel jullie nu, jullie allemaal! Ik vraag dat jullie Mij niet verloochenen. Ik zal jullie beschermen zodat jullie Mij kunnen dienen. Ik zal jullie helpen door jullie last op te heffen. Alle genaden van de Hemel zullen over jullie uitgestort worden.

Waarschuwing aan de priesters:

Ik zal al diegenen van jullie vellen, die de valse kerk – de kerk van het Beest – volgen wanneer deze jullie voorgehouden wordt. **Volg deze nieuwe kerk en jullie zullen jullie ziel aan het Beest verkopen!** In plaats van in Mijn naam zielen te redden, zullen jullie er dan verantwoordelijk voor zijn, dat zij aan de eeuwige hel overgeleverd worden.

Ik vertel jullie nu de waarheid zodat jullie ruimschoots de tijd krijgen om jullie op deze dag voor te bereiden daar deze niet meer veraf is.

Jullie Jezus

Moeder van de Verlossing: Accepteer niet dat verdraagzaamheid tegenover de heidenen in de Kerken van God de overhand neemt!

Dinsdag 6 augustus 2013 19.37u

Mijn kind, jij mag nooit luisteren naar diegenen die deze boodschappen van de Heilige Drie-eenheid aanvallen, want zij willen je afleiden van dit werk. Denk eraan, **deze missie zal door de ernst ervan, meer dan enig andere missie aangevallen worden. De hoon, de spot en de kritiek zullen helemaal tot op de laatste dag, wanneer jij de laatste boodschap ontvangt, aanhouden.**

Het plan om deze boodschappen in diskrediet te brengen, zal verscherpen en de haat zal toenemen, wees dus a.u.b. voorbereid! Deze boodschappen kunnen

noch door gelovigen, noch door ongelovigen, genegeerd worden want het Woord van God zal nooit onopgemerkt blijven. De haat tegen God in de wereld is op dit moment overal te vinden, en diegenen die Zijn Woord in deze tijd verkondigen, zullen lijden.

De waarheid werd altijd al verworpen, vanaf dat God in het begin Zijn profeten zond om Zijn kinderen te waarschuwen voor het heidendom. Het heidendom is het tegendeel van de waarheid – het Woord van God. Die arme zielen, die valse goden vereren, vertoornen Mijn Vader zeer. Hij is een jaloerse God, want het was door Hem dat alle dingen begonnen. Hij is almachtig. Hij is een liefhebbende God, maar Zijn toorn moet gevreesd worden wanneer heidenen diegenen teisteren, die van Hem houden.

Wanneer Gods kinderen – diegenen die in Hem geloven en die Hem aanbidden, doorheen zijn geliefde Zoon, Jezus Christus – zich trachten te verenigen met alle zielen, alle religies, moeten zij zeer voorzichtig zijn. **God wil dat al Zijn kinderen van elkaar houden, ongeacht ras, geloofsovertuiging of natie. Wat Hij niet zal toestaan, is dat de Christenen heidenen omhelzen binnen hun eigen Kerk.** Wanneer dat gebeurt, zullen de heidenen alle sporen van het Christendom uitwissen. Het is beledigend voor God, om de waarheid – het Woord van God – aan te nemen en er ruimte voor te laten dat leugens deze bezoedelen.

Gods profeten waarschuwden de mensheid voor de gevaren van het omhelzen van het heidendom, aangezien dat tot een totale vernietiging leidt. Wanneer dat gebeurt, zullen de naties die deze gruwel in hun kerken toelieten, weggevaagd worden, waarbij weinig barmhartigheid betoond wordt. **Accepteer niet dat verdraagzaamheid tegenover de heidenen in de Kerken van God de overhand neemt!** Jullie mogen nooit het groot offer vergeten dat God gebracht heeft toen Hij Zijn enige Zoon zond om jullie redding te bezorgen. **De dag dat jullie de praktijken van andere kerken, die niet van God zijn, accepteren of wanneer jullie voor heidenen ontzag tonen, is de dag dat jullie de waarheid de rug zullen toekeren.**

Houd jullie ogen open en bid dat jullie Kerken jullie niet zullen dwingen om af te zien van jullie trouw aan Jezus Christus!

Jullie geliefde Moeder
Moeder van de Verlossing

God de Vader: De Antichrist staat nu klaar om zich kenbaar te maken

Woensdag 7 augustus 2013 18.50u

Mijn liefste dochter, **de wereld moet zich voorbereiden op de aankomst van de grootste vijand van de mensheid sinds Mijn kinderen op deze aarde geplaatst werden.**

De Antichrist staat nu klaar om zich kenbaar te maken en dit is zijn plan. **Hij zal wachten tot overal oorlogen woeden. Dan zal hij tussenbeide komen en in de staat Israël een schijnvrede creëren door hen samen te voegen met Palestina in een onwaarschijnlijke alliantie.** Iedereen zal hem met lof overladen. Hij zal daar niet stoppen, want hij zal met een tempo te werk gaan, dat velen zal verbazen en hij zal over vredesakkoorden onderhandelen in veel door oorlog verscheurde naties. Opnieuw zal hij geprezen en bovendien bewonderd worden met een buitengewone devotie door miljarden over heel de wereld.

Alles zal dan goed lijken. Al heel vlug zal hij meewerken aan liefdadigheid en zal hij zich aansluiten bij de belangrijkste wereldbanken om een nieuwe, machtige financiële instelling te creëren. Veel bedrijfs- en politieke leiders zullen in zijn vele plannen verwickeld raken. **Weldra zal een nieuw gedrocht in het leven geroepen worden, in naam om de economie nieuw leven in te blazen. Dat zal het nieuwe Babylon zijn, het centrum van alle macht, van waaruit de wereldelite en de rijken handel zullen drijven.** Het zal gezien worden als een bron van geweldig nieuws waardoor mensen in elk opzicht zullen kunnen profiteren van jobs, tot de huizen waarin zij wonen en het voedsel waarmee zij hun familie voeden.

Alle lof zal de Antichrist omringen. **Vervolgens zal hij, samen met de Valse Profeet, een wereldwijd samenwerkingsverband tot stand brengen, wat zal voorgesteld worden als het grootste humanitaire initiatief.** De wereld zal dit nieuwe Babylon toejuichen en iedereen zal aandringen om zelfs maar een uiterst minieme voet aan de grond te krijgen in zijn centrum.

Het nieuwe Babylon, zo zal aan iedereen verteld worden, dient om de grote man te verheerlijken, om het milieu te bevorderen, om moeder aarde te omhelzen en om de wereld van de armoede af te helpen door de rijkdom, die uit zijn verachtelijke mond zal stromen.

Wanneer dat zich afspeelt, zal de hand van Mijn tussenkomst de wereld om zijn as doen draaien. Ik ga niet werkeloos toezien, zonder Mijn kinderen te waarschuwen voor de gevolgen van het omhelzen van deze gruwel, die in de diepten van de hel gecreëerd en aan de mensheid opgelegd werd. Er zullen grote tekenen door Mij gegeven worden om dat te laten blijken aan al diegenen die deze belediging in Mijn heilige naam omhelzen en accepteren.

Ik zal de wereld doen beven en deze zal kantelen. Geen mens zal Mijn tussenkomst kunnen negeren. **Dan zal Ik op één derde van de aarde vuur werpen.** Spoedig zal er dan hongersnood gezien worden, maar niet door Mijn toedoen – het zal door de opzettelijke bezoedeling van de aarde door de Antichrist zijn. Terwijl hij en zijn trawanten in veel landen aan nietsvermoedende mensen verdorvenheid opleggen, zal Ik terugslaan.

Heb geen angst, kinderen, ook al zal dit leed moeilijk te verduren zijn, want het zal kort zijn! Mijn liefde is groot voor jullie allemaal, maar Mijn gerechtigheid komt snel en Mijn straf is groot.

Jullie mogen nooit aanvaarden wat jullie voorgelegd wordt! **Zodra jullie de man van vrede, de Antichrist, onderscheidingen en prijzen in ontvangst zien nemen voor zijn grote prestaties in door oorlog verscheurde landen, weet dan dat Mijn ingrijpen dichtbij is.**

Jullie moeten te allen tijde met Mijn Zoon, Jezus Christus, verenigd blijven en bidden dat de Sacramenten, tijdens de beproevingen die voor jullie liggen, door trouwe priesters en geestelijken voor jullie beschikbaar gesteld zullen worden.

Mijn Wil zal geschieden.

Niets kan, noch zal, beletten dat het Laatste Verbond, waarbij Mijn Zoon in vrede zal heersen, vervuld wordt.

Jullie geliefde Vader
God de Allerhoogste

Een ziel kan niet terug ongeschonden gemaakt worden voor deze de grootsheid van God erkent

Vrijdag 9 augustus 2013 16.50u

Mijn zeer geliefde dochter, de mensen begrijpen niet ten volle wat het inhoudt om met Mijn Hart in vereniging te zijn. Ik, Jezus Christus, kwam om de mensheid te bevrijden uit hun slavernij aan de zonde. De zonde werd in het leven geroepen toen Lucifer geloofde dat hij groter was dan God. Door zijn verdorven jaloezie verleidde hij de mens – Gods eerste kinderen, Adam en Eva – om zich van Hem af te keren.

Mijn dood gaf al Gods kinderen het geschenk van redding. Zoveel mensen in de wereld – van alle geloofsovertuigingen, waaronder diegenen die niet in God geloven of diegenen die God loochenen en bedrieglijke afgoden boven Hem plaatsen – en aan allen wordt het geschenk van redding aangeboden. Niet allen zullen dit geschenk aanvaarden. Ik kom tot elk van jullie als een Redder. Ik zal voor jullie komen staan om jullie, voorafgaand aan de laatste dag, de waarheid aan te tonen. Ik zal komen om het geschenk van eeuwig leven aan te bieden, zelfs aan diegenen die in de ogen van God zwaar gezondigd hebben.

De roem voor God is de door jullie te volgen weg, en om dit geschenk te ontvangen, is het aannemen van Mijn barmhartigheid, het enige wat jullie hoeven te doen. God is almachtig, indrukwekkend en in elk opzicht volmaakt. Hij wordt door al de engelen en heiligen in de Hemel zeer bemind. Hij wordt door veel zielen, die vandaag de dag in de wereld leven, zeer bemind. Allen zullen Zijn grote glorie aanschouwen in de Nieuwe Hemel en de Nieuwe Aarde.

God heeft de mens niet nodig. Het is enkel vanwege Zijn liefde voor de mens dat Hij Mij, Zijn geliefde Zoon, nogmaals zendt om hen het eeuwig leven te brengen, dat Hij beloofd heeft. Dat is de reden waarom Hij geduldig is. Dat is de reden waarom Hij een oogje dichtknijpt voor de zonde, in de hoop dat Zijn kinderen zich tot Hem zullen wenden en Zijn liefde aanvaarden.

De liefde is machtig wanneer deze zuiver is en van God komt. Wanneer de ziel zuiver is, zal deze gemakkelijk in de liefde van God getrokken worden. Zielen die gelouterd moeten worden, zullen de liefde van God aanvaarden, als zij het lijden aanvaarden dat nodig is om hen weer ongeschonden te maken. **Een ziel**

kan niet terug ongeschonden gemaakt worden voor deze de grootsheid van God erkent en in nederige dienstbaarheid voor Hem buigt.

De dag waarop aan jullie allen de weg naar redding getoond zal worden, is dichtbij. Iedere zondaar zal de kans krijgen om de hand naar God uit te steken. Diegenen die dat doen, zullen met Mijn barmhartigheid overstelpt worden.

Jullie Jezus

Moeder van de Verlossing: Welke mens zou ooit dit nieuwe, volmaakte bestaan kunnen afwijzen?

Vrijdag 9 augustus 2013 18.38u

Mijn kind, de Boze zal alles in het werk stellen om alle zielen, met inbegrip van diegenen die het Hart van Mijn Zoon het meest nabij zijn, aan te zetten om Zijn Tweede Komst te verwerpen en ontkennen.

Net zoals de geest van het kwaad tegen Mij, de Moeder van God, streed in de tijd die de geboorte van Jezus voorafging, zal dezelfde tegenstand waargenomen worden naarmate Zijn Tweede Komst nadert.

Veel mensen zijn blind voor de belofte, die door Mijn Zoon gedaan werd toen Hij zei dat Hij terug zou komen. Velen, die niet aanvaardden dat Zijn Tweede Komst weldra zal plaatsvinden, zijn onvoorbereid omdat zij niet kunnen aannemen dat dit zich tijdens hun leven zal afspelen. Terwijl in de dagen kort na de kruisdood van Mijn Zoon, de apostelen daarentegen dachten dat zij van Zijn Tweede Komst getuige zouden zijn. Dit geloof was ook vele honderden jaren later gangbaar in de gedachten van de Christenen. Maar de dag van vandaag is dat niet het geval. Sommige menen dat de Tweede Komst verwijst naar een oud gedeelte van de Heilige Schrift, en dat het om een gebeurtenis gaat die deel uitmaakt van de toekomst. Zij geloven niet dat in de huidige, moderne wereld de Tweede Komst relevant is voor hen. **In de wereld van vandaag berust alles op materialisme, het modern menselijk intellect en de grote wonderen die ontspringen uit de grote vooruitgang in de wetenschap.**

Kinderen, jullie moeten je voorbereiden! Jullie moeten niet bang zijn. Het is omdat jullie door Mijn Zoon zo zeer bemind worden, dat Hij weldra

terugkomt om jullie een diepe vrede te brengen, een grote ontheffing van droefheid en wanhoop – die rechtstreeks veroorzaakt worden ten gevolge van de zonde in de wereld.

De Tweede Komst van Christus is wat de mensheid nodig heeft om te overleven. Als Jezus niet snel, zoals voorgezegd, zou komen, dan zou de wereld verwoest worden en de mens verlaten zijn. Dit geschenk zal jullie een nieuw leven bezorgen, een prachtig en glansrijk nieuw begin in het Nieuw Paradijs. Het zal de grootste vernieuwing van de aarde worden en met deze vernieuwing zal er het eeuwig leven komen. Welke mens zou ooit dit nieuwe, volmaakte bestaan kunnen afwijzen? Niemand zou zich afwenden, als hun de volle kennis over dit Nieuw Tijdperk van Vrede, waarin het Paradijs hersteld zal zijn, geschonken werd. Niet één enkele zondaar zou uitgesloten willen worden, maar jammer genoeg zal de geest van velen blind zijn voor de waarheid. Zij zullen in plaats daarvan geloven, dat de vrede hun zal toebehoren als zij de leugens slikken, die hun spoedig voorgehouden zullen worden, in de misvatting dat deze van God afkomstig zijn.

Bid, bid, kinderen, dat jullie gezegend worden met de gave van het zien, die geschonken wordt aan diegenen van jullie, die waardig zijn om met de gave van de Heilige Geest begiftigd te worden. Enkel diegenen die de hand van barmhartigheid, door Gods hand, aannemen, zullen naar een leven in eeuwigheid meegenomen worden.

Jullie geliefde Moeder
Moeder van de Verlossing

Weet dat de pijn van de afwijzing helemaal zal zijn zoals Ik, en Mijn apostelen, te lijden hadden gedurende Mijn tijd op aarde

Zaterdag 10 augustus 2013 12.49u

Mijn zeer geliefde dochter, niet één mens onder jullie is zo rein van ziel dat hij over anderen in Mijn naam kan oordelen. Maar, diegenen van jullie die Mij trouw zijn en die Mijn Leer volgen, weet dit: jullie zullen veel leed moeten

verdragen wanneer jullie de grootste verdorven gruwel moeten aanschouwen, die de wereld tegemoet treedt.

In naam van de sociale rechtvaardigheid en het sociaal mededogen zal de Valse Profeet een plan opvatten, waarvan de wereld zal geloven dat het ertoe dient om te evangeliseren en een moderne kerk te creëren. Er zal gezien worden dat deze kerk alle zondaars de hand reikt en die zondaars omhelst, van wie de zonden niet aanvaardbaar voor Mij zijn.

Jullie, Mijn geliefde volgelingen, zullen gezien worden als een ketterse sekte omdat jullie de waarheid zullen blijven verkondigen. Alle pogingen om Mij trouw te blijven, zullen fors aangevallen worden. Jullie zullen verstoten en tot conservatieve dissidenten uitgeroepen worden. Elke poging om vast te houden aan de tradities van de heilige ceremonieën, zal genegeerd worden.

De macht van diegenen die Mijn Kerken op aarde zullen misleiden, mag niet onderschat worden aangezien miljoenen gewijde dienaren de nieuwe valse leer zullen omhelzen. Zij zullen ten onrechte geloven dat deze nieuwe leer een vorm van evangelisatie is. Hun steun, als gewillige dienaren van de gruwel, zal het zeer moeilijk maken voor die Christenen, die de waarheid kennen. Hun stemmen zullen als gefluister zijn te midden van het geschreeuw van diegenen die slaven zullen worden van leugens, die in Mijn naam gecreëerd werden.

Weet dat de pijn van de afwijzing helemaal zal zijn zoals Ik, en Mijn apostelen, te lijden hadden gedurende Mijn tijd op aarde. De priesters van die tijd, die beweerden van God te houden, aarzelden niet om de stemmen van Mijn leerlingen, die hun het nieuws van wie Ik was brachten, tot zwijgen te brengen. Ditmaal zullen Mijn profeten en Mijn leerlingen, als Ik Mijn Tweede Komst inluidt, het hartverscheurend vinden wanneer hun stemmen verworpen en zij van godslastering beschuldigd zullen worden.

Terwijl Mijn volgelingen zich uitbreiden en aangroeien, zullen zij als armoedzaaiers zijn en zij zullen de Calvarieberg beklimmen – naakt, met niets dan hun geloof. Terwijl zij de vlam van Mijn Licht levend houden in Mijn Kerk – Mijn ware Kerk – zullen zij nooit afwijken van de waarheid en zullen zij op hun rug een zwaar kruis dragen. Dat is het kruis van redding want op hun arme, vermoeide rug zullen zij de zonden dragen van diegenen die Mij verlaten hebben. Hun lot zal zwaar zijn. Door hun liefde voor Mij zullen zij, omwille van anderen, lijden om hun erbarmelijke ziel te redden.

Deze zielen verdienen het niet om gered te worden. Zij zullen enkel gered worden omdat Ik verkies hen te redden. Zij zullen Mij beledigd, Mijn trouwe volgelingen verschrikkelijk leed berokkend en Mijn restleger gekweld hebben. Toch zal Ik hen redden door het geloof van diegenen in Mijn restleger.

Die andere mensen, die hun ziel aan het Beest verkocht hebben, weet dit. Jullie geloven wellicht niet in de hel, maar Ik zal jullie openbaren welk lijden het jullie zal bezorgen. **De dag dat Ik jullie de niveaus van kwelling in de hel zal tonen, zal dat jullie schrik aanjagen en zullen velen van jullie om Mijn barmhartigheid schreeuwen. En Ik zal jullie redden, als jullie Mij vragen om jullie te vergeven. Ik zal dat doen tijdens de dag van de grote Waarschuwing.** Diegenen die getuige zijn van het brandend vuur van de hel, maar die zich niet tot Mij zullen wenden – jullie zullen de Waarschuwing niet overleven en dat moment waarop jullie Mij afwijzen, zal jullie laatste zijn.

Voor al diegenen die Mij en Mijn Woord trouw blijven – hoewel jullie zullen lijden – is de toekomst, die voor jullie ligt, er een van grote heerlijkheid.

Diegenen die Mijn Waarschuwing niet ter harte zullen nemen of niet naar de waarheid zullen luisteren, zullen in groot gevaar verkeren.

Diegenen van jullie, die het Beest verafgoden en die de Valse Profeet volgen in de nieuwe wereldreligie, zullen in het brandend vuur van de hel geworpen worden, levend, samen met deze twee.

De waarheid smaakt bitter, maar wanneer jullie deze aannemen, zal deze jullie eeuwig leven bezorgen waarin jullie, samen met jullie geliefden, voor altijd van Mijn koninkrijk zullen genieten. Snijd de navelstreng naar eeuwig leven niet door, want dan zullen jullie zo'n verschrikkelijk lijden ondergaan en zal er jullie nooit respijt gegeven worden!

Jullie Jezus

Overstromingen zullen alledaags worden en jullie zullen weten welke delen van de wereld Mijn Vader het meest vertoornen

Maandag 12 augustus 2013 3.00u

Mijn zeer geliefde dochter, overal zullen in deze tijd Mijn volgelingen, met inbegrip van diegenen die niet van deze boodschappen afweten, naar Mijn kerken getrokken worden om Mij op te zoeken. Door Mijn geschenk aan hen van de Heilige Geest zullen zij naar het toevluchtsoord van Mijn Hart gevoerd worden. Zij zullen onvrede in de wereld bespeuren en zij zullen zich ervan bewust zijn, dat zij Mijn hulp nodig hebben om zich vastberaden aan Mijn Leer te houden.

Velen zullen de veranderingen in de lucht gewaarworden doordat de vijanden van God hun plan van haat kenbaar beginnen te maken om de wereld te misleiden terwijl hun verachtelijke daden, om de zonde in al zijn gedaanten goed te keuren, bekend gemaakt worden. De wereld zal in een vloed van zielsleed gesleurd worden en velen zullen geschokt zijn door de pogingen, die zij overal zullen zien, om de zonde in al zijn vormen te verafgoden.

De zonden van het vlees zullen toegejuicht worden. Overal ter wereld zullen ijdelheid en obsessieve eigenliefde te zien zijn. Bezeten zijn van zichzelf zal, als nooit tevoren, een onontbeerlijke eigenschap lijken te zijn. Diegenen die dergelijk genot niet opzoeken, zullen aan de kant geschoven worden en er zal hun het gevoel gegeven worden buitenstanders te zijn. **De zonden van de Boze zullen verheerlijkt worden en terwijl de mens merkt dat hij in deze waanzin meegezogen wordt, zullen aan de wereld de stromen van toorn getoond worden als Mijn Vader grote delen van veel landen wegvaagt. Overstromingen zullen alledaags worden en jullie zullen weten welke delen van de wereld Mijn Vader het meest vertoornen, wanneer het water uit woede in stromen op de naties neerkomt.**

Al jullie verdorven naties zullen uit de eerste hand ervaren hoe de zonden van het vlees bestraft zullen worden. Mijn Vader zal de Boze beletten om de ziel over te nemen van diegenen die aan deze zonden schuldig zijn, om te voorkomen dat zij anderen aantasten. Zij zullen tegengehouden worden. Er zal hun niet meer toegestaan worden om met hun teistering door te gaan. Dit

kwaad zal aangepakt worden en overal zal men nu getuige zijn van het goddelijk ingrijpen, door de hand van God.

Bid om barmhartigheid, diegenen onder jullie die mogelijk in deze kastijdingen verwickeld zijn! Ik zal diegenen beschermen die zich om bescherming tot Mij wenden.

Jullie Jezus

Zij zullen binnenkort kerken gebruiken als plaatsen om handel in te drijven en er profijt uit te trekken

Dinsdag 13 augustus 2013 15.00u

Mijn zeer geliefde dochter, hoe ellendig zullen de Katholieken en Christenen zich overal ter wereld voelen, wanneer zij zien hoe hun kerken en gebedshuizen in plaatsen van vermaak veranderd zullen worden.

Er zullen veel evenementen gehouden worden in de kerken, die bedoeld zijn om Mij eer te bewijzen, maar die Mijn naam zullen beledigen. Ze zullen binnenkort kerken gebruiken als plaatsen om handel in te drijven en er profijt uit te trekken. Al deze dingen gaan komen en wat diegenen betreft, die van Mij houden: zij zullen huilen van groot verdriet. Hoe zullen deze arme zielen lijden aangezien zij tegen dergelijke godslasteringen strijd zullen moeten leveren. De ketterijen die hen door de strot geduwd worden, zullen met zich meebrengen dat aan dergelijke zielen weinig respect betoond zal worden tijdens de vele praktijken en ceremonieën, die God beledigen. Er zal gezang en gelach zijn, luide stemmen en de voordracht van verhalen, die niets met Mij van doen hebben. Toch zullen al deze verachtelijke handelingen in Mijn kerken en voor Mijn aangezicht bedreven worden.

Mijn dochter, sla nu acht op Mijn belofte! Ik zal tot aan de uiteinden der aarde gaan om iedere zondaar te redden. Maar zielen zullen zo aangetast raken, dat ongeacht wat Ik voor hen doe, zij nooit Mijn barmhartigheid zullen aannemen, zelfs niet op het randje van de dood, ook al zullen zij weten dat hen de hel te wachten staat.

Dus moeten jullie aanvaarden dat er zielen voor Mij verloren zullen gaan en dat hun verdorvenheid zo in hun ziel is ingeworteld, dat geen enkele tussenkomst hen zal scheiden van het Beest.

Wat Ik jullie moet vertellen, is dit. Laat niet toe dat diegenen die door de Boze aangetast zijn, jullie door hun leugens van Mij weghalen. Wanneer jullie leugens aannemen, die jullie opgelegd worden door diegenen die Mij niet eren, zullen jullie je geloof verzwakken – zelfs al is het er maar eentje, dat maar in één aspect op Mijn Leer betrekking heeft. Als jullie aan ook maar één eis toegeven – bedoeld om jullie interpretatie van wat Ik jullie gezegd heb, te veranderen – zal dat betekenen dat jullie de Boze in staat zullen stellen om jullie met nog meer kracht te verleiden om jullie van Mij af te keren.

Bedek jullie ogen met jullie handen wanneer de godslasteringen uit de muil van het Beest stromen! Accepteer helemaal niets dat Mijn Sacramenten of Mijn Leer zal verraden! Draai de andere kant op en volg Mij want wanneer al deze dingen geschieden, zal er maar één weg zijn die jullie kunnen bewandelen! Dat is Mijn weg – de weg van de waarheid. Alleen de volle waarheid is aanvaardbaar. Een halve waarheid leidt ertoe dat het uitgroeit tot een leugen.

Jullie Jezus

Wanneer jullie Mijn Moeder eren, moeten jullie haar heiligdommen bezoeken en haar daar eer bewijzen

Woensdag 14 augustus 2013 15.15u

Mijn zeer geliefde dochter, geen levend mens kan ooit ten volle begrijpen hoe sluw Satan is. Weet dat diegenen die hij inneemt, jullie nooit de indruk van kwaad zullen geven. Integendeel, zij zullen erg aantrekkelijk, humoristisch, gezaghebbend en overtuigend zijn wanneer zij hun zondige wegen aan jullie kenbaar maken, waardoor jullie hun misleiding zullen aanvaarden.

Diegenen, binnen Mijn Kerk, die de Boze eer betonen en die slaafs zijn instructies opvolgen, zullen jullie door hun heilige gedrag enorm in verwarring brengen. Zij zullen velen van jullie voor hun handelwijze weten te winnen omdat het jullie zal toeschijnen dat zij Mij en Mijn geliefde Moeder werkelijk eren. Maar weet dat elk gebaar en schijnbaar heilige daad een belediging zal camoufleren voor de altaren, die ontworpen zijn om Mijn naam te eren. Jullie

moeten weten dat zij, wanneer zij het Beest huldigen, **wat heilige handelingen zullen lijken te zijn, in jullie bijzijn zullen opvoeren, maar deze zullen achterstevoren gebeuren.** Hun bedoelingen zullen allerheiligst en respectvol lijken, maar laat jullie niet misleiden!

Wanneer jullie Mijn Moeder eren, moeten jullie haar heiligdommen bezoeken en haar daar eer bewijzen. Diegenen die van Mij houden, zullen naar haar toe gaan. Zij mogen nooit accepteren dat Mijn Moeder aan het hof van de vijanden van Mijn Kerk bevolen kan worden.

De andere tekenen waarvan aan de wereld gevraagd zal worden om deze te aanvaarden, en die de Heilige Drie-eenheid, Mijn Moeder en al de heiligen schijnen te eren, zullen goed lijken. Maar deze zullen altijd op een ongebruikelijke manier door de vijanden aan jullie getoond worden. Weet dat wanneer het onverwachte voorgesteld wordt, dit een groot teken van het Beest is, dat de wereld zal wijsmaken dat hij en zijn trawanten heiligen zijn.

Jullie Jezus

Het eerste oordeel is nabij en Ik zal de goddelozen aan de kant schuiven

Donderdag 15 augustus 2013 21.57u

Mijn zeer geliefde dochter, Ik roep al Mijn leerlingen, die de waarheid kennen, op om moed te tonen in deze moeilijke tijden voor de mensheid.

Het moment waarop in veel landen tegelijkertijd oorlogen zullen uitbreken, is zeer nabij. Wanneer jullie van al deze oorlogen horen en de pure wreedheid aanschouwen van die onderdrukkers, die allen onlosmakelijk verbonden zijn en die deze oorlogen veroorzaken, zullen jullie weten dat het moment van Mijn Tweede Komst nabij is.

Er zullen er meer van jullie de waarheid, vervat in het Boek van Johannes – de Openbaring – erkennen naarmate deze nu aan jullie geopenbaard wordt. Wees niet bang want al deze dingen moeten geschieden! Velen, die deze boodschappen niet aannemen, begaan een grote vergissing want het Boek der Waarheid bestaat gewoon uit de details en de geheimen die vervat liggen in het

Boek der Openbaring. Ik, het Lam Gods, Ben de enige autoriteit – enkel Ik heb van Mijn Vader de toestemming – om de zegels, die daarin vervat liggen, te openen.

Als jullie niet in het Boek der Waarheid geloven, dan geloven jullie niet in het Boek der Openbaring. Wees gewaarschuwd! Diegenen die het Boek der Openbaring verwerpen, laten Mijn barmhartigheid varen. Maar de waarheid zal hun tijdens Mijn grote Waarschuwing door een goddelijk ingrijpen getoond worden, want anders zouden velen Mij nooit kennen of zich bewust zijn van de grootse barmhartigheid die Ik de wereld breng. **Jullie mogen nooit iets toevoegen aan het Boek der Openbaring, het proberen te interpreteren of er iets uithalen om het aan jullie eigen verlangens aan te passen, want daarvoor zullen jullie lijden. Wanneer jullie deze dingen doen, vervalsen jullie het Woord van God.** Dit Boek werd jullie beloofd. God heeft Zijn 7^{de} boodschapper gestuurd om de waarheid te onthullen. Aanvaard dit met vertrouwen in Mij of jullie zullen er alleen voor staan, in de onwetendheid over de vreselijke misleiding die diegenen zal treffen, die het Woord van God verwerpen.

Veel, veel veranderingen, die geen mens zullen ontgaan, zullen nu in de wereld plaatsgrijpen. Religies zullen uitgroeien tot nonsens omdat miljoenen eenheidens geloof zullen aannemen, waarvan hun verteld zal worden dat het erin bestaat God te eren. **Nederigheid en liefde voor de armen zullen, zo zal jullie verteld worden, de redenen zijn waarom de vernieuwde en verlichte Kerk een nieuw begin zal inluiden. Zoals lammeren naar de slachtbank zullen jullie naar de vuurpoel gevoerd worden.** Zodra jullie je de verschrikkelijke gruwel realiseren waarin jullie meegesleept worden, kan het te laat zijn. Wanneer jullie het Beest eer bewijzen, zal het jullie aantasten en velen zullen na verloop van tijd slaven worden.

Grote veranderingen in de politieke en mediasystemen in de wereld zullen tot een grote verdeeldheid leiden. Diegenen die God trouw zijn in alles wat door Mij, Jezus Christus, aan de wereld gegeven werd, zullen leven. Diegenen die Mij afwijzen, zullen geen leven hebben, want zij zullen niet meer in staat zijn om Mijn barmhartigheid te aanvaarden. Mijn Hart zal, hoewel het hierdoor doormidden gesneden zal worden, verhard raken en Mijn gerechtigheid zal de overhand krijgen.

Het eerste oordeel is nabij en Ik zal de goddelozen aan de kant schuiven omdat de Nieuwe Hemel en de Nieuwe Aarde enkel diegenen zal

verwelkomen die Mijn barmhartigheid aannamen. Velen zullen zeggen: “God is barmhartig. Hij zou nooit een dergelijke wreedheid tentoonspreiden.” Mijn antwoord is dit. De aarde, zoals jullie die kennen, zal niet meer bestaan. In plaats daarvan zal een nieuwe, een vernieuwde aarde tevoorschijn komen – veel groter, grootser dan voorheen – waarop twaalf volkeren zullen wonen, zij aan zij, in liefdevolle harmonie. Enkel diegenen die Mij trouw blijven en diegenen die Mij niet kennen, maar die Mijn hand aannemen wanneer Ik hen bij de Waarschuwing de waarheid aantoon, zullen de poorten binnengaan. Daarna zal Ik deze sluiten. Geen enkel ander mens zal dan nog binnengaan, want Mijn oordeel zal uitgebracht zijn. Alle smart zal vergeten zijn en de goddelozen zullen in de hel geworpen worden, waar zij in eeuwigheid zullen lijden. De mens mag Mijn grote liefde, barmhartigheid en mededogen nooit onderschatten. Maar hij zou ook Mijn straf moeten vrezen, want wanneer op de Grote Dag van de Heer de laatste bazuin klinkt, zal het definitief zijn.

En dan zal alles voorbij zijn.

Jullie Jezus

Zij moeten de heilige missalen, de misgewaden, de heilige Bijbel en de heilige kruisen behouden. Deze zullen allemaal vervangen worden.

Zaterdag 17 augustus 2013 11.50u

Mijn zeer geliefde dochter, veel van diegenen die met een sterk geloof en liefde voor Mij, Jezus Christus, gezegend zijn, beginnen eindelijk Mijn stem te herkennen, terwijl Ik door deze boodschappen tot de wereld spreek.

Diegenen die hun leven doorbrengen met slaafs de slang te dienen, weten ook dat Ik het ben die spreekt. En dus neemt de strijd, om Mijn Heilige Wil te doen aan de ene kant, en het verlangen om Mij te bestrijden bij de vijanden van God, een aanvang.

Diegenen die plannen om de mensheid leed toe te brengen, in het kader van een verbond met het Beest, zullen ervoor oppassen dat men hen deze boodschappen niet openlijk ziet hekelen, want door dat te doen, zullen zij er

geloofwaardigheid aan verlenen. Zij zullen in plaats daarvan op andere manieren haat tegen Mij verspreiden, te beginnen met het vernietigen van het geloof van diegenen binnen Mijn Kerk. Zij zullen het hart van diegenen die van Mij houden, opzetten tegen hun medechristenen. **Zij zullen eerder heidenen, new age-heksen, en aanbidders van het Beest omhelzen, dan Christenen die bezwaar maken tegen de walgelijke, heidense rituelen die in de Katholieke Kerken, en weldra ook in andere Christelijke Kerken, uitgevoerd zullen worden.**

Deze gebeurtenissen moeten nog komen. Denk a.u.b. niet dat de huidige Heilige Missen of Sacramenten reeds veranderd zijn, al zullen deze echter spoedig veranderen. Zodra dat gebeurt, moeten jullie je afwenden en Mij verdedigen.

De afgelopen paar jaar werd er, door het kwaad van de vrijmetselarij in Mijn Kerk op aarde, veel verandering gepland. Nu staan hun plannen, die reeds binnen de hoogste rangen in de Kerken bekend gemaakt werden, op het punt aangekondigd te worden. Zij zullen onthuld worden met de aankondiging dat de Katholieke Kerk gemoderniseerd wordt, zodat deze in de nieuwe, ruimdenkende, vrijzinnige maatschappij van vandaag relevant kan worden. Men zal zeggen dat men het verleden achter zich zal laten, en men zal bovendien stellen dat het haar motto zal zijn om alle geloofsovertuigingen te omhelzen, om te tonen dat ze geen bekrompen mentaliteit heeft. Deze aankondiging zal overal ter wereld gevierd worden en de media zullen over dit grote nieuws op hun voorpagina verslag uitbrengen, terwijl ze voorheen de Katholieke Kerk met afkeer bekeken.

Het zaad van Satan zal uitgezet worden, alsook de nieuwe ceremonieën, waarbij de opzet van de Heilige Missen achterstevoren opgevoerd zal worden, maar ook al de correcte zinnen met betrekking tot Mijn lijden door nonsens – lege woorden – lege vaten – lege tabernakels – vervangen zullen worden. Al Mijn kruisen zullen vervangen worden door de geheime symbolen van het occulte.

Dit is de verwoesting waarover tot de profeet Daniël gesproken werd. **Dit is op veel plaatsen het einde van Mijn Heilige Eucharistie en het einde van de Mis, zoals jullie deze kennen. Maar Mijn geliefde, getrouwe dienaren zullen nu het voortbrengen van de Heilige Hosties voorbereiden. Zij moeten de heilige**

missalen, de misgewaden, de heilige Bijbel en de heilige kruisen behouden. Deze zullen allemaal vervangen worden.

Jullie moeten snel samenkomen om plannen maken, want het zal jullie niet toegestaan zijn om de Mis overeenkomstig Mijn Wil te lezen.

Ik zal jullie geleiden, Mijn gewijde dienaren, wanneer de tijd aanbreekt. Tot die Christenen, die geloven dat deze gruwel enkel in de Katholieke Kerk te zien zal zijn: weet toch dat het alle Christelijke Kerken zal raken, tot zij alle vermeldingen en tekenen van Mij uitbannen. Na verloop van tijd zullen jullie streng gestraft worden voor het noemen van Mijn naam.

Jullie zullen erdoor geschokt zijn hoe snel de schijnbaar onschuldige, vernieuwde, maar bezoedelde Kerk zal afglijden tot een goddeloze cultus. Ze zullen tot het uiterste gaan om diegenen te straffen die hun door de mens gemaakte, heidense, nieuwe wereldreligie zullen trotseren.

Christenen en Joden zullen het voornaamste mikpunt van haat zijn, en zij zullen vanwege hun godsdienst vervolgd worden.

In plaats van bevreesd te zijn, roep Ik jullie op bereid te zijn om voor Mijn naam te strijden. Vergeet nooit hoezeer Ik nog steeds gehaat word! Weet dat wanneer jullie Mij volgen, in deze tijden die in het verschiet liggen, jullie kruis veel zwaarder zal zijn dan dat van diegenen die voor jullie kwamen!

Jullie Jezus

Moeder van de Verlossing: Zij zullen toevluchtoorden moeten vinden zodat zij voor dagelijkse Missen en de Heilige Eucharistie kunnen zorgen

Zaterdag 17 augustus 2013 16.45u

O Mijn lieve kinderen, Mijn Hart treurt om het lijden, waarmee priesters binnen de Katholieke Kerk binnenkort te maken krijgen.

Zoveel dierbare dienaren van Mijn Zoon, wier enige verlangen het is om God te dienen en zielen op het rechte pad naar redding te brengen, gaan met zo'n omvangrijke beproevingen geconfronteerd worden, dat velen uit angst afvallig zullen worden. Velen zullen blind zijn voor de waarheid en zullen de grote veranderingen in de Kerk accepteren en deze toejuichen, in de verkeerde overtuiging dat zij voor het welzijn van allen dienen. Diegenen die de misleiding, die de Katholieken voorgehouden zal worden, zullen herkennen, zullen vluchten. Zo bang voor hun lot, dat zij de Kerk verlaten omdat zij te zwak zullen zijn om tegen dergelijke verdorvenheid op te staan.

Die priesters, die zullen weigeren om de valse leer te aanvaarden, zullen van ketterij beschuldigd worden en velen zullen openlijk berispt worden voor het niet gehoorzamen aan diegenen, aan wie zij verantwoording schuldig zijn. Velen zullen geëxcommuniceerd worden. Anderen zullen gemarteld worden. Dan zullen er nog diegenen zijn die de Kerk – de Kerk die door Mijn Zoon aan de wereld gegeven werd – in het geheim zullen aanvoeren.

Zij zullen toevluchtoorden moeten vinden zodat zij voor dagelijkse Missen en de Heilige Eucharistie kunnen zorgen. Zij zullen door de Heilige Geest geleid worden en zij zullen door het restleger van Mijn Zoon gevolgd worden, dat tot op de laatste dag verwoed aan Zijn Leer en Sacramenten trouw zal blijven.

Jullie moeten beseffen dat als jullie enige twijfel koesteren over de geldigheid van deze waarschuwing, Ik, de geliefde Moeder van Christus, gebruikt zal worden om de ware bedoeling te verbergen van die krachten, die de Kerk van Mijn Zoon op aarde binnengedrongen zijn. Ik zal als boegbeeld van de Kerk gebruikt worden om de mensen af te leiden van de ware bedoeling van deze verdorven groepering. Om Gods kinderen ervan te overtuigen dat zij trouw blijven aan het ware Woord van God en de tradities van de Katholieke Kerk, zullen zij ceremonieën in het leven roepen waarvan zij zullen zeggen dat deze Mij eer bewijzen. **Zij zullen gebruik maken van de profetieën te Fatima om Mijn beeld te ontheiligen, door de wereld een grote misleiding voor te houden. Zij zullen Mij gebruiken om de Kerken van Mijn Zoon te bezoedelen, en alles wat zij zullen doen, zal - in overeenstemming met de eisen van de Boze - achterstevoren gebeuren.**

Door de indruk te wekken dat zij de Moeder van God eren, zullen veel Katholieken tot een vals gevoel van veiligheid gebracht worden. Dat zal ertoe leiden dat elke twijfel, die zij anders zouden hebben bij het aanschouwen van

de vreemde, nieuwe wijzigingen aan de Mis en de Sacramenten, onmiddellijk vergeten zal zijn. Wat bezorgt dit Mij veel verdriet! Mijn beeld zal opzettelijk gebruikt worden om Mijn Zoon te beledigen.

Satan veracht Mij. Hij vreest Mij ook. Om Mijn Zoon te kwetsen, door middel van die zielen die hij beïnvloedt, zal hij erg zijn best doen om Mijn beeld door veel geheime rituelen en zwarte missen te bezoedelen. Mijn beeld zal opgesmukt worden met satanische symbolen en Ik zal op veel plaatsen ontheiligd worden door vrijmetselaarsgroeperingen, die er de controle verworven hebben.

Bid, bid, bid, kinderen, elke dag, om de kracht om deze verdorvenheid met moed het hoofd te bieden! Vrees dit niet! Erken dat het leger van Satan nu veel naties controleert, in elk deel van de wereld. Wanneer jullie dat aannemen, kan jullie de sterkte en de vastberadenheid geschonken worden, die jullie nodig hebben. Wanneer jullie, door de kruistochtgebeden, om deze genaden vragen, kunnen en zullen jullie helpen om deze verdorvenheid in te perken.

Jullie geliefde Moeder
Moeder van de Verlossing

Er zal hen gevraagd worden om de Kerk trouw te blijven door, met een nieuwe eed, plechtig hun trouw te beloven

Zondag 18 augustus 2013 17.45u

Mijn zeer geliefde dochter, het plan van de Valse Profeet om de geestelijken in de wereld te misleiden, heeft een aanvang genomen.

Onder het mom van een vernieuwing en verjonging van de Katholieke Kerk zullen al de geestelijken, binnen deze Kerk, op retraites gestuurd worden om hen aan te moedigen het nieuwe apostolaat te aanvaarden. Deze zullen wijdverspreid raken en er zal aan velen verteld worden dat het doel ervan is om in naam van de rechtvaardigheid iedereen in de wereld te verenigen. Deze nieuwe missie zal, zo zal hen verteld worden, de armen van de wereld omhelzen en ernaar streven om eenheid tot stand te brengen. **Er zal hen gevraagd worden om de Kerk trouw te blijven door, met een nieuwe eed,**

plechtig hun trouw te beloven. Er zal hen niet gevraagd worden om hun vertrouwen in Mij of Mijn heilig Woord te stellen. Zij zullen in plaats daarvan trouw zweren aan de nieuwe zelfverklaarde leiders, die de Stoel van Petrus overgenomen hebben.

Wees er maar zeker van dat aan diegenen, die met het geschenk van een geestelijke wijding begiftigd werden, gevraagd zal worden om deel te nemen aan een leugen, waarin Ik, Jezus Christus, niet op de voorgrond zal staan, ook al zal dat wel het geval lijken te zijn. Geld zal een drijfkracht zijn en een nieuwe financiële organisatie zal opgericht worden om het zoeken naar fondsen te controleren, om ervoor te zorgen dat de armen van de wereld er baat bij vinden.

Wanneer jullie je geestelijke wijding op om het even welke manier wijzigen en bovendien jullie leven verpanden aan iemand die alle banden met Mij verbreekt, zullen jullie niet langer geschikt zijn om Mij te dienen. Er zal op toegezien worden dat alles eenvoudig gehouden wordt in de ogen van God. Het plan zal erin bestaan om die gewijde dienaren van Mij ervan te overtuigen om gewillig deel te nemen aan de gruwel, die de samenleving en een seculiere wereld zal koppelen aan de Kerk, die door Mij, Jezus Christus, opgericht werd.

Dit is hoe Ik beledigd zal worden. Elke inspanning om het secularisme te omhelzen, zal door niet-gelovigen toegejuicht worden en het zal als een goede zaak voor de nieuwe, zogenaamde moderne maatschappij van vandaag gezien worden.

Het zal de Christenen weldra vreemd toeschijnen wanneer zij leden van de seculiere wereld de Katholieke Kerk zo enthousiast zien omhelzen. Maar velen zullen hun twijfels van zich afschudden en hun bezwaren laten varen aangezien zij in de grote misleiding zullen trappen. Aan de kern van dit plan, om de Kerk radicaal te veranderen, ligt een haat voor Mij en voor alles wat Ik Mijn Kerk schonk. Jullie moeten in de komende dagen alles in vraag stellen. Eis antwoorden wanneer ze Mijn onderrichtingen veranderen en deze verdraaien om heidenen tevreden te stellen! Geen enkele door Mij aangestelde leerling zou ooit de autoriteit gegeven worden om dit te doen, want dat staat gelijk aan godslastering.

Wee diegenen die toelaten dat Mijn heilig Woord vervalst wordt en die toestaan dat er ruimte gelaten wordt om respect te tonen voor diegenen die Mij loochenen!

Jullie Jezus

Moeder van de Verlossing: Mijn kinderen van overal – jullie moeten in deze tijd van smart naar Mij, jullie geliefde Moeder, luisteren

Maandag 19 augustus 2013 18.28u

Mijn kinderen van overal – jullie moeten in deze tijd van smart naar Mij, jullie geliefde Moeder, luisteren. Ik doe vooral een beroep op diegenen die voor Mij, de Moeder van God, een grote devotie hebben terwijl ik jullie troost in deze tijd van grote geloofsafval. Jullie moeten dit ingrijpen vanuit de Hemel welwillend aannemen en dankbaar zijn dat jullie, door de grote liefde van Mijn geliefde Vader, dit groot geschenk gegeven werd.

Wanneer jullie menen dat de zwaarwegende golf van heidendom, die spoedig overal ter wereld de Kerk van Mijn Zoon zal overspoelen, jullie uithoudingsvermogen te boven gaat, dan moeten jullie om Mijn voorspraak vragen. Wat er ook gebeurt, wanneer jullie Mijn Zoon trouw blijven - hoewel alles in het werk gesteld zal worden om jullie af te leiden - zal alles goed komen. **Heb nooit het gevoel dat het hopeloos is, want de grote glorie van Mijn Zoon en de Wil van God zullen weldra geopenbaard worden.**

Het Woord van God zal zich als een lopend vuurtje verspreiden, ongeacht hoevelen in ernstige dwaling gebracht worden. **De twee getuigen van het Woord van God – de ware Christelijke Kerk en het Huis van Israël – zullen de tand des tijds doorstaan. Vuur zal in de vorm van de Heilige Geest uit hun mond stromen.**

Na verloop van tijd, nadat de gruwel der verwoesting geopenbaard werd, zullen diegenen oprijzen, die trouw voor de waarheid staan, en het Koninkrijk van Christus zal hen toebehoren. De leugens zullen altijd uitkomen, al zullen in het begin diegenen van jullie, die met de gave van de Heilige Geest vervuld werden,

nog veel lijden wanneer zij getuige zijn van de verschrikkelijke ontheiliging in de kerken van Mijn Zoon. Men zal de waarheid inzien en al diegenen die in het begin misleid werden, zullen ten slotte het kwaad vatten, dat jullie voorgezet zal zijn.

Jullie mogen enkel op Mijn Zoon vertrouwen tijdens deze martelende tocht, waarbij jullie als een crimineel behandeld zullen worden omdat jullie erop staan om het Woord van God trouw te blijven. Denk a.u.b. aan Mijn Zoons eigen tocht naar Calvarië! **Aanvaard dit kruis met liefde en waardigheid, want jullie zijn Mijn Zoon welgevallig wanneer jullie Zijn last dragen. Door jullie opoffering en lijden zal Hij de meest onwaardige zielen verlossen, en dan zal Hij in staat zijn om al Gods kinderen te verenigen.**

Jullie geliefde Moeder
Moeder van de Verlossing

Ik zal ervoor zorgen dat nog miljoenen meer Mijn woorden zullen horen

Dinsdag 20 augustus 2013 19.20u

Mijn zeer geliefde dochter, **Mijn liefde en Mijn mededogen voor alle zondaars heeft ertoe geleid dat Ik miljarden zielen grote barmhartigheid verleen. Vanaf vandaag zal Ik hun ogen openen voor Mijn boodschappen aan de mensheid.** Ik zal ervoor zorgen dat nog miljoenen meer Mijn woorden zullen horen zodat Ik nog veel meer verdwaalde zielen naar het Nieuw Paradijs kan brengen. Al die zielen, die door hun halsstarrigheid deze boodschappen nooit zouden aannemen, zullen deze nu zien voor wat ze zijn – een daad van barmhartigheid van Mijn kant zodat Ik hun ziel kan behouden.

Priesters die Mijn boodschappen gehemeld hebben, en verklaard hebben dat het woorden van de duivel zijn, zullen dan de verschrikkelijke fout inzien die zij gemaakt hebben door zielen de mogelijkheid te ontzeggen om naar Mijn stem te luisteren.

Niet-gelovigen, die geworsteld hebben om vrede te vinden, zullen nu naar Mijn boodschappen getrokken worden en weldra zullen zij bij Mij troost zoeken. Ik sta op hen te wachten en zodra zij naar Mij toe lopen, zal Ik hen vervullen met

een verlangen naar Mijn liefde waardoor zij niet bij machte zullen zijn om Mij te negeren.

Diegenen die in God, de almachtige Vader, geloven en die Mij, Zijn geliefde Zoon, niet erkennen, zullen in hun ziel een beroering voelen. Zij zullen schreeuwen om de waarheid als zij zien hoe de wereld onherkenbaar veranderd zal zijn.

Diegenen dan, die van Mij houden en die in hun geloof onwankelbaar blijven, maar die er niet in slagen Mij te herkennen als Ik tot hun ziel roep, zullen wanneer Ik Mijn goddelijke aanwezigheid aan hen bekend maak, door het uiteindelijke besef overmand worden. Ik zal Mij verheugen wanneer zij, Mijn volgelingen, Mij toelaten om hen naar behoren te begeleiden op deze beslissende tocht.

Ik geef de wereld deze geschenken omdat Ik van iedereen houd. Wacht met liefde en dankzegging dit geschenk af!

Jullie Jezus

Mijn Tweede Komst kan niet plaatsvinden voor het bederf van de zonde met wortel en al verwijderd werd

Woensdag 21 augustus 2013 18.05u

Mijn zeer geliefde dochter, de vernieuwing en zuivering van de aarde is nu begonnen, want Mijn tijd nadert. Mijn Tweede Komst kan niet plaatsvinden voor het bederf van de zonde met wortel en al verwijderd werd door de loutering die op deze aarde nodig is.

Terwijl de aarde gezuiverd zal worden, zullen de zielen van elke geloofsovertuiging in een vernieuwing van de geest ondergedompeld worden, en velen zullen een vreselijke geestelijke strijd doormaken. Zij zullen niet begrijpen wat zij doorstaan, maar Ik zal dat door mijn barmhartigheid toelaten. Om geschikt te zijn om voor Mij te staan en het eeuwig leven in het Nieuw Paradijs te krijgen, moeten zielen eerst gezuiverd worden. Deze zuivering zal op aarde plaatsvinden, zowel voor diegenen die de vervolging van de Antichrist

zullen doormaken als voor diegenen die de overgang naar het Nieuw Paradijs zullen meemaken. Terzelfder tijd zal de aarde beginnen met haar eigen zuivering, en alle kwaad zal stap voor stap uitgeroeid worden.

Wees dankbaar dat Mijn Vader Zijn geduld niet verloren heeft en Zijn kinderen niet straft naar de ernst van hun zonden! Wees bovendien dankbaar dat Hij zich nu niet gewoon afwendt en alleen maar die zielen, die oprecht van Hem houden, wegneemt van deze aarde, die Hem door de ongerechtigheid ervan doet walgen.

Mijn Vader volhardt omdat Zijn kinderen Zijn Schepping zijn, en Hij zal niet toelaten dat zij door Satan ingenomen worden. **Lucifer was zo jaloers dat, wanneer Mijn Vader de mens naar Zijn beeld schiep, hij zwoer om tot op de laatste dag te vechten om de mens tegen Zijn Schepper op te zetten.**

Mijn Vader zal ingrijpen, uit liefde, om de sterkte van Satan krachteloos te maken. **Elke aanslag van Satans versie van de Drie-ene God, bestaande uit de Valse Profeet, de Antichrist en de geest van het kwaad, zal gedwarsboomd worden.** Deze strijd zal smerig zijn, oneerlijk tegenover veel zielen, die te zwak zullen zijn om zich uit de greep van het kwaad los te worstelen, maar deze zal door de Almachtige God gewonnen worden.

Jullie, jullie allemaal, moeten jullie tot Mijn Vader wenden en Hem smeken om jullie ziel te behouden en jullie ervoor te behoeden om het Beest op de weg naar het verderf te volgen.

Jullie Jezus

Ik moet de wereld waarschuwen voor het groot aantal valse profeten die op dit moment proberen om Mijn stem te overstemmen

Donderdag 22 augustus 2013 23.05u

Mijn zeer geliefde dochter, **Ik moet de wereld waarschuwen voor het groot aantal valse profeten die op dit moment proberen om Mijn stem te overstemmen.**

Ik heb een aantal profeten gestuurd, allen met verschillende missies, om Gods kinderen voor te bereiden. Deze boodschappen, aangaande de eindtijd, zijn op dit eigenste ogenblik de enige authentieke boodschappen van hun soort, want Ik zou Gods kinderen nooit in verwarring brengen.

Deze boodschappen mogen nooit met andere vergeleken worden, die juist nu overal verspreid worden om Mijn heilig Woord tegen te spreken. Er kan maar één Boek der Waarheid zijn – enkel Ik, Jezus Christus, het Lam Gods, kan de inhoud ervan openbaren. Diegenen van jullie die in Mij geloven, kunnen zo gemakkelijk misleid worden. Jullie moeten weten, dat wanneer er van boodschappen die deze tegenspreken, beweerd wordt dat ze van God komen, dat dit onmogelijk is.

Vertrouwen jullie Mij slechts een beetje? Of omhelzen jullie Mij zoals Ik dat van jullie verlang, met een volkomen open hart? Ik roep jullie vol liefde en bezorgdheid toe. Ik probeer niet om jullie verstand aan te spreken. Ik roep tot jullie door jullie hart en Ik trek jullie ziel naar Mij toe. Wanneer jullie in deze boodschappen Mijn aanwezigheid aanvoelen, is het niet nodig om bij wie dan ook bevestiging of goedkeuring te zoeken.

Ik Ben zoals Ik Ben. Ik sta nu voor jullie omdat dit voorbestemd was. **Mijn Vader zou Mij nooit toestaan om de inhoud van het Boek der Openbaring aan iemand anders dan de zevende boodschapper kenbaar te maken, want die dag is aangebroken.**

In het verleden hebben veel echte zieners het Woord van God aan de wereld gegeven en daardoor vreselijk geleden. Velen ontvangen nog steeds troost van Mij en Ik zal met hen blijven communiceren want Ik heb hun lijden en gebed nodig. Zij zijn Mijn uitverkoren zielen en elk heeft een rol te spelen bij het redden van andere zielen.

Deze missie is de laatste. Ik draag jullie op om nu, in de tegenwoordige tijd, Mijn Woord ter harte te nemen. Enkel Mijn Woord, dat jullie door deze boodschappen gegeven wordt, zal jullie doorheen de vervolging loodsen. Met deze boodschappen breng Ik jullie grote genaden. Jullie mogen Mij nooit beledigen door deze te bezoedelen, wanneer jullie Mijn Woord betwisten, wanneer jullie Mijn boodschappen vergelijken met de fictie die door de valse profeten uitgebracht wordt.

Jullie hebben niemand nodig om jullie naar Mijn grote barmhartigheid te leiden. **Jullie moeten je nu enkel op deze boodschappen focussen en trouw blijven aan Mijn Leer van weleer, want zij zijn jullie zaligmakende genade.**

Jullie Jezus

Moeder van de Verlossing: De Antichrist zal bij zijn aankondiging verklaren dat hij een vrome Christen is

Vrijdag 23 augustus 2013 14.09u

Mijn kind, hoe zullen de Christenen lijden als de kwaal van de zonde overal de wereld in veel gedaanten overspoelt.

Er wordt een georganiseerde poging ondernomen om het Christendom weg te vagen en dat neemt veel vormen aan. Jullie zullen bemerken dat, terwijl aan de Christenen het recht ontzegd wordt om openlijk hun trouw aan God te betuigen, elke andere geloofsovertuiging - niet van God - wel zal toegestaan worden om dat te doen. Deze andere geloofsovertuigingen zullen grote steun krijgen wanneer zij, in naam van hun burgerrechten, pleiten om gerechtigheid. Wat dit zal aanrichten, is dat de zonden, die voor Mijn Vader weerzinwekkend zijn, zich verder zullen verspreiden.

Mensen zullen gedwongen worden om de zonde in hun landen te accepteren, en het zal voor Christenen een strafbaar feit worden om bezwaar te maken tegen deze wetten. Christenen zullen als hardvochtig, conservatief en zonder voeling met de mensenrechten van anderen aanzien worden. Elke eigenschap die in de zielen wenselijk is omdat het zo door Mijn Vader bepaald werd, zal als een voorwendsel gebruikt worden bij hun pogingen om een dergelijke verdorvenheid in jullie naties te rechtvaardigen.

Wanneer een ziekte van het vlees een gemeenschap treft, doodt dit er velen. Maar na een tijd van grote droefheid en veel doden, wordt de overgebleven gemeenschap immuun voor de ziekte. De zonde zal in veel naties ziekte van het vlees veroorzaken, als de Godsgerichten van de zegels door de Redder van de mensheid bekendgemaakt en door de engelen van de Heer neergestort worden. Velen zullen, als zoenoffer voor de verdorvenheid van de mens,

gedood worden. Deze zuivering zal doorgaan tot er nog enkel diegenen zullen overblijven, die door hun liefde voor God immuun zijn voor de dood.

Christenen zullen op verschillende manieren enorm lijden. Hun geloof zal hun ontnomen worden en in plaats daarvan zal er een gruwel te zien zijn. Hun pijn, die reeds een aanvang genomen heeft, is dezelfde als deze die op dit moment door Mijn Zoon ervaren wordt. Vervolgens **zullen zij een verbazingwekkend schouwspel moeten aanschouwen, als de Antichrist bij zijn aankondiging zal verklaren dat hij een vrome Christen is.** Hij zal in zijn toespraken aan de wereld veel passages uit de Bijbel gebruiken. Afgematte Christenen, die tot hier toe leden, zullen opeens opgelucht zijn. Eindelijk, zullen zij denken, is hier een man die door de Hemel gezonden is als antwoord op onze gebeden. Uit zijn mond zullen veel zoete en troostende woorden vloeien, en hij zal een geschenk uit de Hemel lijken doordat men hem het onrecht tegenover de Christenen zal zien rechtzetten. **Hij zal zorgvuldig beramen hoe hij door Christenen, en dan vooral de Rooms-Katholieken, waargenomen wordt, want zij zullen zijn voornaamste doelwit zijn.**

Iedereen zal de Antichrist bewonderen en zijn zogenaamde christelijke daden, gebaren en zijn opgemerkte liefde voor de Heilige Schrift zullen hem bij velen meteen aannemelijk maken. Hij zal alle naties samenbrengen en ceremonieën beginnen houden voor andere religies, in het bijzonder voor heidense organisaties, zodat zij kunnen samenwerken om wereldvrede tot stand te brengen. Hij zal erin slagen landen te verenigen, die tot nu toe vijanden waren.

In door oorlog verscheurde landen zal stilte te horen zijn, en zijn afbeelding zal overal opduiken. **Zijn laatste grote verwezenlijking zal plaatshebben wanneer hij al die naties, die hij verenigt, in het domein van de Katholieke Kerk en alle andere christelijke kerkgemeenschappen opneemt. Deze eenmaking zal de nieuwe, ene-wereldreligie vormen. Van die dag af zal op aarde de hel losbarsten en de invloed van de demonen zal dan op het hoogste niveau zijn sinds de tijd vóór de zondvloed.** Men zal zien dat mensen God in de nieuwe ene-wereldordekerk aanbidden, en zij zullen in elk opzicht godvruchtig lijken. Maar buiten de kerken zullen zij zich openlijk aan de zonde overgeven, want geen enkele zonde zal hen beschaamd maken. Onder de hypnotische leiding van de valse drie-eenheid, de drie-eenheid die door Satan in het leven geroepen werd, zullen zij naar elke vorm van zonde snakken als een middel om hun pas ontdekte begeerten te onderhouden.

Deze verdorvenheid zal de zonden van het vlees omvatten, waarbij naaktheid aanvaardbaar zal worden omdat de mensen op openbare plaatsen bij obscene zonden van het vlees betrokken zullen raken. Moorden zullen heel vaak voorkomen en door velen, waaronder kinderen, gepleegd worden. In veel katholieke kerken zullen satanische aanbidding en zwarte missen plaatsvinden. Abortus zal gezien worden als een oplossing voor allerlei problemen en zal tot op de dag van de geboorte toegestaan worden.

Het zal weldra een strafbaar feit worden om enige vorm van trouw aan Jezus Christus te tonen. Als jullie met een echt kruis gezien worden, zal blijken dat jullie een misdaad begaan hebben omdat jullie dan de wet zullen overtreden. De wetgeving in jullie landen zal een tweeledige wetgeving worden – waarbij politiek en religie in de nieuwe wereldorde met elkaar verstrengeld zullen zijn. Deze vervolging zal ertoe leiden dat velen, zonder het te weten, het Beest zullen aanbidden en aangetast zullen raken. Ze zullen zo aangetast zijn dat ze broer, zus, moeder en vader aan de autoriteiten zullen verraden, als deze aan het Christendom trouw zouden blijven. Jullie enige hoop, kinderen, om jullie gedurende deze periode staande te houden, is het gebed.

Ik verzoek jullie dringend om er allemaal heilige voorwerpen op na te houden, rozenkransen, gezegende kaarsen, wijwater, een exemplaar van de Bijbel en het heilige dagelijkse missaal, samen met het kruistochtgebedenboek. Jullie moeten het Zegel van de Levende God in huis hebben en, zo mogelijk, op jullie dragen. Mijn Medaille van Verlossing zal diegenen bekeren die het dragen en er zal hen door Mijn Zoon barmhartigheid betoond worden. Ik verzoek je thans, kind, om de Medaille van Verlossing nu te laten vervaardigen en om een schapulier van het Zegel van de Levende God te laten maken.

Deze boodschap is een waarschuwing vanuit de Hemel voor wat komen gaat. Jullie moeten naar Mij, de Moeder van de Verlossing, luisteren aangezien Ik jullie de weg naar de waarheid moet wijzen zodat jullie Mijn Zoon te allen tijde oprecht trouw zullen blijven.

Ga heen in vrede, kinderen, en wees bedaard want door de barmhartigheid van God zal deze beproeving kort zijn. Vertrouw op Mij, jullie Moeder, want Ik zal tijdens jullie beproevingen altijd bij jullie zijn. Jullie zullen nooit alleen zijn.

Jullie Moeder
Moeder van de Verlossing

God de Vader: Kinderen, we zijn nog maar een korte tijd verwijderd van de Grote Dag

Vrijdag 23 augustus 2013 15.00u

Mijn liefste dochter, **weet dat, terwijl de wereld zich inspant om wijs te raken uit de wanhoop waarvan zij getuige is, al deze opschudding moet plaatsvinden voordat Ik al diegenen die van Mij houden, in Mijn toevluchtsoord opneem.**

Jullie zullen weldra weten wie Ik Ben, kinderen. Diegenen van jullie, die over Mij onzeker zijn, zullen de waarheid eindelijk inzien, en dat zal jullie een diepe vrede bezorgen. Het kwaad in de wereld neemt nu toe en de misleiding strijkt neer. Jullie moeten sterk zijn, Ik smeed het jullie, want Ik zie uit naar de dag waarop de vernieuwing een aanvang zal nemen en al Mijn kinderen, op de dag dat Mijn geliefde Zoon zich openbaart, troost zullen vinden.

Wat jullie aanschouwen, is een strijd tussen Mijn hemelse Hiërarchie en Satan met al zijn demonen. Het is voor velen van jullie beangstigend en zeer verontrustend, maar weet dat Ik zal ingrijpen om jullie pijn te verlichten. Weet dat jullie de Mijnen zijn en dat Ik de wereld vrede zal brengen zodra Ik deze van de teistering ontdaan heb.

Kinderen, we zijn nog maar een korte tijd verwijderd van de Grote Dag, en hoewel er zich nog veel moet afspelen, waarbij de heilige naam van Mijn Zoon verscheurd zal worden, zal het snel gaan. **Jullie moeten nu naar de toekomst kijken aangezien dat een schitterend juweel is van zo'n omvang dat jullie, op de dag dat jullie het Nieuw Tijdperk van Vrede betreden, de vervolging die de wereld door de Boze opgelegd werd, vergeten zullen zijn.** Jullie moeten doen wat Mijn Zoon jullie opdraagt. Jullie moeten rustig blijven wanneer de zegels aan jullie geopenbaard worden, die allemaal voor jullie eigen bestwil en de bestwil van diegenen zijn, voor wie Ik jullie vraag te smeken om Mijn barmhartigheid voor hun ziel.

Als jullie trouw blijven aan Mijn Geboden en jullie leven leiden in verbondenheid met Mijn Zoon, zullen jullie al halverwege zijn. Als jullie vasthouden aan de Sacramenten en weigeren deel te nemen aan heidense rituelen die het Beest eren, dan zullen jullie Mijn grote goedkeuring krijgen.

Ga en denk eraan dat Ik de Almachtige ben en dat alle macht Mij toebehoort. Spoedig zal Ik de goddelozen vermorzelen en Mijn Nieuw Paradijs aan jullie onthullen. Wees geduldig! Vertrouw op Mij! **Volg Mijn Zoon na en aanvaard de geschenken die Hij en Zijn geliefde Moeder, de Onbevleete Maagd Maria, jullie brengen in de vorm van kruistochtgebeden en de Medaille van Verlossing.**

Neem ten slotte Mijn Zegel aan als één van de grootste geschenken die Ik de mensheid gegeven heb, sinds Ik hen het leven schonk. Ik schenk opnieuw leven met Mijn bijzondere genaden, wanneer jullie het Zegel van de Levende God dicht bij jullie houden. Al diegenen met het Zegel wordt een plaats in het Nieuw Paradijs verleend.

Ik houd van jullie, kinderen, maar Ik Ben jullie Vader en Ik moet deze beproevingen toestaan omdat deze Mij zullen helpen om diegenen uit te roeien, die nooit van de zijde van het Beest zullen wijken. De tijd die Ik besteed om te proberen hun hart te veroveren, veroorzaakt een verschrikkelijke en hatelijke strijd met miljoenen gevallen engelen en demonen, zelfs al zou het maar om één ziel gaan.

Wees getroost in de wetenschap dat Ik jullie allen, die zuiver en nederig van hart zijn, zegen! Ik houd van jullie allemaal, dus jullie mogen nooit opgeven als alles hopeloos lijkt, want Mijn macht houdt in dat de vernietiging van het kwaad onder Mijn controle staat. Jullie moeten al jullie vertrouwen in Mij stellen, vooral in deze tijd, wanneer jullie het gevoel hebben dat Mijn gerechtigheid hardvochtig is.

Jullie geliefde Vader
God de Allerhoogste

Dit vuur zal ook op de vijanden van de aarde en op diegenen die deze Twee Getuigen vervolgen, neergeworpen worden

Zaterdag 24 augustus 2013 23.15u

Mijn zeer geliefde dochter, jij en al diegenen die met de waarheid gezegend werden, moeten weten dat de woede van Satan tegen deze missie toeneemt. Zijn gedurfde inmenging heeft ertoe geleid dat hij zich nu, voor de derde maal,

fysiek aan jou gemanifesteerd heeft. Hij kreunt van de pijn maar kan Mijn Licht, dat in jou aanwezig is, niet weerstaan. Jij moet de sterkte die je nodig hebt, verwerven door het bidden van de heilige Rozenkrans, om hem te verhinderen jou aan te vallen. Oh, als de zielen zouden kunnen zien wat Ik jou ter wille van deze missie toelaat te verduren, zouden zij van de schok flauwvallen.

Diegenen die Mij beledigen tijdens Mijn voorbereiding om zielen te redden, zullen aan de kant geschoven worden naarmate deze strijd, voordat de Antichrist aan de wereld voorgesteld wordt, heviger wordt. **Zodra jullie gehoorzaam worden en niets van wat Ik van jullie verlang in twijfel trekken, kan Ik er meer van jullie redden en jullie uit de greep van de misleiding rukken, die door de Boze in jullie hoofd geprent zal worden.**

Vertrouwen jullie er niet op dat Ik jullie bescherm? Weten jullie niet dat, wanneer jullie de genaden - die Ik schenk om jullie te helpen de pijn van de afwijzing het hoofd te bieden – aannemen, deze zinloos zijn als de ontvangende ziel bedenkingen of twijfels heeft? Ik kan jullie niet met de kracht, de moed en gave van de Heilige Geest vervullen, als jullie ineenkrimpen en jullie verbergen. Jullie moeten openstaan voor Mijn roep, Mijn liefde, Mijn gaven.

De zegels, vervat in het Boek der Openbaring, zijn reeds geopend. Nu deze geopend zijn, zal vuur vuur bestrijden. Terwijl het vuur van de haat oplaait, wanneer het Beest zich opmaakt, zal door Mijn Vader vuur over de aarde uitgegoten worden. **Deze oorlog zal niet alleen maar een geestelijke oorlog zijn. De aarde zal geschud en gespleten worden, en het vuur zal haar verbranden omdat Mijn Vader straffen oplegt zodat Hij de acties van de snode groepering kan uitstellen.**

Mijn Vaders macht moet door diegenen gevreesd worden, die blindelings de leugens volgen die door de Boze aan de wereld opgelegd worden. Hij zal elke verdorven daad vergelden, die door iemand van jullie – bewust of onbewust - verricht werd wanneer jullie de vijand van God eer bewijzen. De macht die Mijn Twee Getuigen – de Christelijke Kerk en het Huis van Israël – gegeven wordt, zal inhouden dat vuur uit hun mond zal stromen aangezien zij het vuur van de Heilige Geest verspreiden. Dit vuur zal ook op de vijanden van de aarde en op diegenen die deze Twee Getuigen vervolgen, neergeworpen worden. Onderschat de strijd om zielen niet want het zal voor diegenen die het Woord van God ontkennen een angstaanjagende strijd zijn. Diegenen die het handhaven, zullen beschermd worden, zodat hun verkondiging van de

waarheid aan diegenen, die er geen idee van hebben wat de mensheid overkomen is, verschaft kan worden.

Dat is de reden waarom jullie Mijn genaden moeten aannemen, om jullie de kracht te geven die jullie nodig hebben om in Mijn strijdmacht te strijden, zodat Ik aan die goddeloosheid een eind kan maken.

Jullie Jezus

God de Vader: Wees bang jullie, diegenen die opstaan en Mijn Zoon vervloeken!

Zondag 25 augustus 2013 18.00u

Mijn liefste dochter, **Ik ga de wereld een groot geschenk vermaken omwille van deze missie, Mijn allerheiligste missie. Ik ga 200 miljoen zielen redden, zonder aarzeling, ongeacht hoezeer zij Mij beledigen, en Ik zal dat volgende week doen omwille van het lijden dat met deze missie gepaard gaat.**

Mijn daad van ingrijpen komt er vanwege jouw verzoek, Mijn dochter, en naarmate deze missie zich voortzet, zal Ik grote geschenken blijven verlenen. Diegenen die van Mij houden, zullen de vervolging waarmee zij te maken krijgen met geduld verdragen, en zij zullen het blijven verdragen omdat dit Mijn verlangen is.

Diegenen die jou vervolgen, Mijn lief kleintje, omdat je het heilig Woord van Mijn Zoon blijft verkondigen, moeten dit weten. Als jullie Mijn Zoon demoniseren, zal Ik jullie straffen. Als jullie Zijn allerheiligste Woord demoniseren en dan zeggen dat jullie een kind van God zijn, zal Ik jullie in de woestijn werpen. Niets zal verhinderen dat Mijn profeet deze missie voltooit. Niets! Probeer zoveel jullie willen, jullie zullen er niet in slagen, want jullie zullen een strijd voeren die jullie nooit zullen winnen. **Aan Mijn Almacht kan niet geraakt worden en deze kan niet gemanipuleerd of aangevochten worden. Bestrijd Mijn goddelijk ingrijpen om de wereld te redden en jullie zullen Mijn toorn voelen. Jullie zullen vermorzeld worden.** Wees bang jullie, diegenen die opstaan en Mijn Zoon vervloeken! Jullie hoogmoed en jullie

ongehoorzaamheid zullen jullie ondergang betekenen. Ik heb, door de profeten van weleer, gewaarschuwd voor de gevolgen van het negeren van Mijn stem.

Ik schiet nu op om het begin van de laatste, woeste aanval op de mensheid af te ronden. **Ik heb toegestaan dat de laatste strijd plaatsvindt. Ik heb de Boze de laatste kans gegeven om diegenen te teisteren, die zich tot hem aangetrokken voelen. Ik doe dit zodat de zielen, door de barmhartigheid van Mijn Zoon, het Beest zullen trotseren.** Zij zullen dat doen vanwege hun trouw aan Mijn Zoon. Diegenen die Mij of Mijn Zoon niet kennen, zullen grote genaden krijgen zodat zij de redding zullen aanvaarden. **Alle redding komt er door de kracht van Mijn barmhartigheid.** Enkel de koppige, versteende harten zullen trouw blijven aan het Beest. Ik zal al de anderen naar Mij toe trekken. Ik zal ervoor zorgen dat aan iedere ziel alle kansen gegeven zullen worden zodat zij, vóór de laatste dag, zich voor Mijn Zoon kunnen verlossen.

Deze laatste missie werd in de Hemel gecreëerd sinds het begin. Al de engelen en heiligen werken verenigd om al Mijn kinderen terug naar Mij, hun geliefde Vader, te brengen. De laatste tocht vindt nu plaats. Allen die Mijn Zoon vergezellen: blijf dicht bij Mijn Zoon in deze tijd! Jullie zullen niet in staat zijn om deze pijnlijke tocht te doorstaan, tenzij jullie luisteren naar wat Hij jullie vertelt. Laat jullie niet beïnvloeden door diegenen, die dag en nacht zullen werken om jullie te dwingen jullie af te wenden! Als jullie dat laten gebeuren, zal het jullie zeer moeilijk vallen om weer overeind te krabbelen.

Jullie zijn niets zonder Mijn Zoon. Jullie zijn niets zonder Mij. Totdat jullie alles overgeven en de waarheid volgen, zullen jullie deze nooit vinden.

Tracht te verhinderen dat de waarheid door Mij, jullie Schepper, aan de wereld gegeven wordt en Ik zal jullie neerslaan, en jullie gewezen zal dan geen troost bieden. Ik zal de hoogmoedigen en arroganten, die geloven dat ze meer dan Mij weten, in de woestijn werpen. Jullie zullen niet slagen als jullie Mijn Woord trotseren en Mijn aanwezigheid loochenen wanneer Ik jullie probeer te redden.

Ondankbare mensen, jullie hebben nog maar weinig tijd over. Door naar Mij te luisteren, kunnen jullie tot Mij komen, maar jullie kunnen dit enkel doen wanneer jullie kruipen en in nederigheid voor Mijn Zoon op jullie aangezicht neervallen. **Mijn missie heeft een zeer gevaarlijk stadium bereikt aangezien door diegenen, die Mijn vijanden zijn, alles in het werk zal worden gesteld om deze te verscheuren.** Dit lijkt wellicht te gebeuren, maar weet dat die vijanden

van Mij nog maar zeer weinig tijd hebben en spoedig, wanneer Mijn geduld op is, zullen zij er niet meer zijn, want zij zullen Mijn gelaat nooit zien.

Jullie Vader
God de Allerhoogste

De farizeeën geselden en vermoordden er velen voordat zij uiteindelijk Mij kruisigden

Maandag 26 augustus 2013 20.20u

Mijn zeer geliefde dochter, voordat Ik gekruisigd werd, werden er door Mijn vijanden veel hatelijke leugens over Mij verzonnen. Er werden door de farizeeën vaak bijeenkomsten gehouden om te beslissen wat ze aan Mij moesten doen. Zij wilden voor geen moment aanvaarden dat Ik door God gezonden was om de mensheid te redden. Hoe haatten zij Mij! Hoe schreeuwden zij en kwelden die leerlingen van Mij die door hen gevangen waren!

De farizeeën geselden en vermoordden er velen voordat zij uiteindelijk Mij kruisigden. Hun barbaarsheid en snoodheid waren tegen Gods Leer en de allerheiligste Bijbel gericht. Deze schrikten hen niet af toen zij jacht op Mij maakten. Zij wilden het Woord van God prediken en daarnaast wilden zij het Woord van God trotseren – allemaal tegelijkertijd. Zij veroordeelden Mij niet alleen, maar zij verklaarden ook dat God nooit een Messias van dit type zou zenden. Zij keken neer op nederige en arme mensen alsook op diegenen die zij als theologisch onwetend beschouwden. Hun haat voor Mij joeg veel arme zielen, die de tempels bezochten, schrik aan. Diegenen die hun vroegen waarom zij, de farizeeën, Mij veroordeelden, werden zelf veroordeeld omdat zij het waagden hun redenen, om Mij te verwerpen, in vraag te stellen.

Er waren veel valse profeten aan het prediken terwijl Ik op aarde rondliep, en Ik werd als krankzinnig beschouwd en mocht niet getolereerd worden. Veel van deze valse profeten citeerden uit het Boek Genesis en deden belachelijke beweringen, die voor God beledigend waren, maar toch werden zij geduld en werd er nauwelijks aandacht aan hen geschonken.

Hoewel de wonderen, die Ik verrichtte, gadeslagen werden, wilden zij nog steeds hun ogen niet openen voor de waarheid, want zij wilden niet zien. **De priesters van die tijd hielden veel openbare redevoueringen waarin zij Mij verdoemden als zijnde de Zoon van Satan en waarin zij diegenen, die men met Mij zag omgaan, waarschuwden dat zij uit de tempels verdreven zouden worden.** Zij verwierpen Mij omdat zij Mijn nederige afkomst niet konden accepteren en omdat Ik niet opgeleid was volgens hun hoge verwachtingen. Bijgevolg concludeerden zij dat Ik onmogelijk de Messias kon zijn. Zij dachten dat de Messias uit hun eigen rangen zou komen. En dus verafschuwden zij alles wat Mij betrof. **Zij voelden zich bedreigd door Mijn woorden die hen, ondanks hun afwijzing van Mij, in zekere zin raakten, wat zij niet begrepen.**

Ze waren niet voorbereid op Mijn Eerste Komst. Vandaag de dag zijn ze zeker niet voorbereid op Mijn Tweede Komst. Ieder die durft te zeggen dat hij een profeet is, gestuurd om Gods kinderen te waarschuwen voor de Tweede Komst, zal getolereerd worden zodra zij de waarheid niet onthullen. Maar **wanneer een ware profeet zich bekendmaakt en het Woord van God spreekt, zal hij of zij gehaat en openlijk veroordeeld worden.** Wanneer jullie tegen een regelrechte veroordeling aankijken, gebaseerd op onwetendheid over de door Mij gemaakte beloftes om terug te komen, en wanneer de haat zo wreed is dat de daders het Woord van God schenden, zullen jullie weten dat Ik het ben die zij haten. Enkel Ik kan een dergelijke haat bij zondaars aantrekken. **Enkel Mijn stem kan een dergelijke tegenstand aanwakkeren.**

Als Ik op dit moment op de aarde zou rondlopen, zouden ze Mij opnieuw kruisigen. Diegenen die beweren van Mij te houden en die Mijn leerlingen in de Christelijke Kerken leiden, zouden jammer genoeg de eersten zijn om de eerste nagel in Mijn vlees te drijven.

Denk eraan, niemand van jullie is waardig om zich voor Mij te plaatsen. Niemand van jullie bezit het gezag om Mijn Woord openlijk te veroordelen wanneer jullie Mij niet kennen. Jullie, die Mij veroordelen terwijl Ik probeer om het Laatste Verbond van Mijn Vader te vervullen, kennen geen schaamte. Jullie hoogmoed doet Mij walgen. Jullie hebben jullie eigen ziel in Mijn ogen verdoemd. **Jullie hebben niets over Mij geleerd. Jullie geloven niet in de Heilige Schrift, want jullie ontkennen dat Mijn Tweede Komst zal plaatsvinden.**

Op de laatste dag zal jullie gevraagd worden om de zielen te tellen die jullie aan Mij verloren hebben laten gaan. Terwijl jullie om Mijn barmhartigheid schreeuwen, zullen jullie op die dag niet in staat zijn om Mij in de ogen te kijken.

Jullie Jezus

Voor elke oorlogs- en terreurdaad zal God hen verstoten en hen morsdood doen neervallen

Dinsdag 27 augustus 2013 23.45u

Mijn zeer geliefde dochter, **de wereld staat op het punt om verschrikkelijke oorlogen te ondergaan en de haat zal zich verspreiden en veel naties aansteken.** In de meeste landen zal er onrust en verdeeldheid heersen en de mensen zullen dan begrijpen dat de tijden ongelooflijk veranderd zijn.

Er zal een diepe, onrustbarende angst gevoeld worden en het zal de mensen moeilijk vallen om te weten wie ze kunnen vertrouwen. Dat is de manier waarop Satan Gods kinderen teistert daar hij den ene tegen de andere opzet. Enkel diegenen die in de ware God geloven, zullen troost vinden want zij zullen weten dat hun geloof en hun liefde voor Mij hen sterk zal houden.

Jullie moeten intens bidden opdat de misleiding die opgekomen is, en die de oorzaak van veel oorlogen is, zal blootgelegd worden voor wat deze is – een poging om diepe verdeeldheid en haat te veroorzaken om de controle te kunnen uitoefenen. Mijn Vader zal de onderdrukkers straffen omdat zij bij de onschuldigen chaos en pijn teweegbrengen. Zij kunnen er velen doden en mishandelen, maar zij zullen om hun verdorvenheid door Mijn Vader neergeslagen worden.

Diegenen die menen dat zij oorlog kunnen creëren en de wereld om de tuin kunnen leiden, zullen niet veel tijd krijgen om zich op hun goddeloze activiteiten te beroemen. Hun lot is bezegeld. De tussenkomst van de hand van God zal in alle delen van de wereld te zien zijn. Voor elke oorlogs- en terreurdaad zal God hen verstoten en hen morsdood doen neervallen.

Oorlog, gecreëerd door toedoen van de mens, vernietigt het leven van het vlees. De bestraffing van Mijn Vader verhoedt dat het leven van de ziel het geschenk van redding krijgt.

Jullie Jezus

Moeder van de Verlossing: Wanneer op de laatste dag de dageraad aanbreekt, zal over de hele wereld een luid bazuingeschal gehoord worden

Woensdag 28 augustus 2013 20.00u

Mijn kinderen, laat Mij jullie omhelzen terwijl jullie de tegen Mijn Zoon gerichte beledigingen, waarvan jullie getuige zijn, blijven verdragen.

Wanneer jullie naar deze heilige boodschappen luisteren en leren om deze te begrijpen, zullen velen van jullie, met veel moed, gestaag vorderingen maken om de wereld voor de komende tijden te waarschuwen, zodat God Zijn kinderen op het Nieuw Paradijs kan voorbereiden.

Wat jullie moeten begrijpen, is dat jullie om jullie werk voor Mijn Zoon gehaat zullen worden. Jullie zullen door velen niet aanvaard worden en jullie zullen als gevolg daarvan pijn en vernedering ondergaan. Bij elke stap die jullie zetten, zullen jullie op een obstakel stuiten omdat jullie in de voetsporen van Mijn Zoon wandelen.

Niemand van jullie zal dat gemakkelijk vinden, tot jullie met een kalme gelatenheid aanvaarden dat dit te verwachten valt. Zelfs diegenen die Mijn Zoon navolgen, maar die deze boodschappen niet zullen aannemen, zullen jullie bestrijden en jullie in Zijn naam vervolgen. Zij zien niet in dat zij, door met een dergelijke haat te handelen, Mijn Zoon beledigen.

Jullie moeten aanvaarden dat wanneer Mijn Zoon zich voorstelt, Zijn woorden aangevallen zullen worden en grote verdeeldheid teweeg zullen brengen. **Zodra jullie begrijpen waarom jullie met dergelijke aanvallen geconfronteerd worden, en waarom jullie gestraft worden omdat jullie namens Hem tot de wereld spreken, zullen jullie dit werk gemakkelijker vinden.**

Deze vervolging zal jammer genoeg aanhouden tot op de dag van Mijn Tweede Komst. **Aanvaard, om Zijntwille, deze beproevingen uit liefde voor Hem a.u.b., en dan zullen jullie door dit lijden God grote eer schenken.** Geen enkel deel van dit lijden gaat verloren want wanneer het uit liefde voor Jezus aanvaard wordt, verslaat het de Boze, aangezien het zijn plan om de mensheid te vernietigen, verzwakt.

Vergeef die arme zielen die deze missie bestrijden! Negeer de wreedheid die jullie in naam van Mijn Zoon te verduren krijgen! Aanvaard dat wanneer zij jullie haten, omwille van jullie liefde voor Mijn Zoon, jullie door God heel erg begunstigd worden!

Vergeef die gewijde dienaren die jullie verhinderen om over het Boek der Waarheid te spreken! Zij begrijpen de omvang van Gods plan om de mensheid op het Nieuw Begin voor te bereiden niet, want zij zijn zelf niet voorbereid. Velen van hen doen enkel wat zij doen omwille van hun liefde voor Mijn Zoon. Zij bedoelen het niet kwaad. Zij zien het gewoon niet omdat zij het niet kunnen zien.

Bid, bid, bid dat Mij, jullie Moeder, de macht gegeven zal worden om jullie te helpen deze tocht, zonder op te geven, te doorstaan tot de laatste dag nabij is. Wanneer op die dag de dageraad aanbreekt, zal over de hele wereld een luid bazuingeschal gehoord worden. Het zal net zo klinken als jullie zouden verwachten dat het klinkt, en het zal gevolgd worden door het gezang van het koor van de engelen. Dit zal in elk land, elke stad, elke gemeente, elk dorp – overal – te horen zijn. Daarop zul jij, Mijn kind, als de zevende engel, afkondigen dat Mijn Zoon gekomen is. **De lucht zal goud kleuren en kort daarna zal er door elke man, vrouw en kind – door elke zondaar – een wonder gezien worden. Mijn Zoon zal zich op de wolken, net zoals Hij heenging, voorstellen.** Vervolgens zal vanuit de Hemel het Nieuw Jeruzalem – het Nieuw Begin – neerdalen voor al diegenen die de barmhartigheid van God aangenomen hebben.

Jullie geliefde Moeder
Moeder van de Verlossing

Jullie moeten bidden voor hun ziel aangezien zij deze verkocht hebben

Donderdag 29 augustus 2013 23.53u

Mijn zeer geliefde dochter, **diegenen van jullie die ijverig Mijn kruistochtgebeden bidden, weten dat Ik jullie verlichting van de valstrikken van de duivel bezorg.**

Veel macht verliezend, valt en struikelt de oude slang wanneer jullie je inspannen om dagelijks Mijn kruistochtgebeden te bidden. En terwijl de tijd van grote beproevingen voortduurt, zullen jullie gebeden veel tegenslagen veroorzaken in de plannen, die door de gezagsdragers van de vrijmetselaars in de wereld gecreëerd zijn, en die beraamd zijn om chaos te veroorzaken teneinde de zwakken en de kwetsbaren te bedwingen. Slechts één kruistochtgebed, vanuit het hart gebeden, is voor Mij genoeg om de macht van arrogante politieke leiders, die geen geweten hebben, te vernietigen.

Egoïsme is een vloek en een blok aan het been voor de bekwaamheid van de mensheid om in harmonie en vrede leven. De obsessie van persoonlijke ambitie brengt niets dan verdeeldheid mee daar de mens zich inspanst om diegenen te domineren, die hij meent te moeten domineren om veel te kunnen verwerven.

Diegenen van jullie die blindelings de orders opvolgen van diegenen die machtsposities bekleden, en die jullie opdragen om daden te plegen waarvan jullie weten dat deze in de ogen van God weerzinwekkend zijn, zullen even schuldig bevonden worden als diegenen die jullie verleiden tot het uitvoeren van dergelijke verdorvenheden. De mannen en vrouwen, wier macht over anderen door corrupte handelingen en andere middelen tot stand gebracht werd, zullen nog veel werk hebben als zij van Mijn glorieus Koninkrijk willen genieten.

Ik zal de egoïsten en hoogmoedigen onder jullie vellen. Ik zal jullie tegen de grond gooien tot jullie net zo nederig worden als diegenen die jullie vertrappen.

Ik zal het hart verwijderen van die verharde en koppige zielen, die om niemands behoeften iets geven, behalve die van zichzelf. Er zal hun geleerd worden dat als zij niet kunnen liefhebben, zij er dan niet over zullen beschikken. In plaats van liefde zoeken zij enkel verafgoding. Deze arme zielen die in de

wereld onder elke vorm boven jullie verheven werden, zijn slachtoffers van Satan. **In plaats van hun opschepperij toe te juichen en hun onverzadigbare behoefte aan publieke aanbidding te accepteren, moeten jullie voor hun ziel bidden aangezien velen deze verkocht hebben.**

Veel zielen op posities met invloed over anderen, waaronder diegenen in de politiek, de muziekwereld, de media, de amusementsindustrie en diegenen van het grootkapitaal, moeten in jullie hart gehouden worden daar velen slaaf van zichzelf en hun behoeften geworden zijn en enkel hun eigen lusten en verlangens dienen. Zij steken de onschuldigen aan, die hen trachten te evenaren en hun levensstijl - die hen van God gescheiden heeft - kopiëren.

Ik, Jezus, veroordeel de wereld van de afgoden, gecreëerd door diegenen die niets anders willen dan macht, rijkdom en het vermogen om anderen te beïnvloeden.

De verbreiding van het atheïsme werd veroorzaakt door het trots zijn van de mens op zijn eigen kunnen. Het werd veroorzaakt door de overtuiging van de mens dat de sterfelijke mens, door de gave van de menselijke intelligentie, al de antwoorden heeft op de ware zin van jullie leven op aarde.

Jonge zielen zijn aan Mij verloren gegaan doordat zij bedrieglijke afgoden in de vorm van wereldse goederen, mode, muziek en de amusementswereld verafgoden. Het is niet dat zij niet van het leven mogen genieten – want dat bezorgt Mij geluk – het is hun gebrek aan liefde voor Mij en hun eigen lichaam dat Mij bedroeft. Zij werden zuiver en volmaakt geboren. Hun lichaam is een geschenk van de Hemel. Zij ontheiligen hun lichaam, en kennen geen schaamte bij het verrichten van obscene handelingen om onschuldige zielen naar zich toe te trekken. **Veel van diegenen met een dergelijke macht hebben hun ziel verkocht voor duivels geïnspireerde gaven. De enige reden dat hun deze gaven geschonken werden, was om de wereld plezier te verschaffen, als een talent dat hen door God gegeven werd. Maar Satan verleidde er velen en beloofde hun, in ruil voor hun ziel, een roemrijk en schitterend leven van rijkdom, ophemeling, roem en plezier. Toen zij deze gaven ontvingen, gebruikten zij deze om andere zielen te verpesten. En zo gaat dit door, tot miljoenen andere zielen slaven van Satan worden.** Veel zielen die de afgoden nalopen, worden in een drugsverslaving getrokken. Zij kennen geen schaamte, geen ingetogenheid noch echte liefde voor elkaar aangezien ieder probeert te wedijveren om de grootst mogelijke aandacht.

Er wordt zoveel tijd besteed aan de strijd om zelfverheerlijking, die veroorzaakt wordt door een obsessieve liefde voor zichzelf, dat God helemaal geen rol speelt in hun leven. **Velen van hen verwerpen God openlijk door de ontheiliging van het heilig kruisbeeld – zo weinig schaamte kennen zij.** Weet dat als Ik niet zou ingrijpen, zij een vreselijk lot zouden ondergaan. Dit is maar één groep van verdwaalde zielen die Ik zal vergaren en die Ik door jullie gebeden, Mijn geliefde volgelingen, dan zal voorzien van het geschenk van redding. Ik zal hen door dit bijzonder kruistochtgebed in Mijn toevluchtsoord opnemen.

Kruistochtgebed (117) ‘Voor diegenen die hun ziel verkocht hebben’

*Liefste Jezus, ik wijd de ziel toe van (som hen hier op)
en van al diegenen die hun ziel tegen de prijs van roem inruilden.*

*Bevrijd hen van hun teistering.
Keer hen af van de dreiging van de Illuminati, die hen verslinden.*

*Schenk hen de moed
om zonder vrees weg te lopen van deze verdorven onderworpenheid.
Neem hen in Uw barmhartige armen
en voedt hen terug op tot een staat van genade,
zodat zij bekwaam zijn om voor U te staan.*

*Help mij door Uw goddelijkheid om hen,
door middel van dit gebed voor de door Satan overgenomen zielen,
van de vrijmetselarij los te wrikken.
Bevrijd hen van de ketenen die hen bedwingen
en die tot een verschrikkelijke foltering in de kamers van de hel leiden.*

*Help hen door het lijden van uitverkoren zielen,
door mijn gebeden en door Uw barmhartigheid,
om op de voorste rij te staan,
klaar om de poorten van het Nieuw Tijdperk van Vrede
– het Nieuw Paradijs – binnen te treden.
Ik smeed U om hen te bevrijden uit hun gevangenschap. Amen.*

Jullie Jezus

Er zal overal grote vreugde heersen. Dit zal 100 dagen duren.

Vrijdag 30 augustus 2013 20.24u

Mijn zeer geliefde dochter, zorg er a.u.b. voor dat elke natie Mijn profetieën hoort zodat ze zich kunnen voorbereiden op de prachtige, vernieuwde aarde – het Nieuw Paradijs. Elk kind van God heeft recht op zijn of haar erfdeel en dus moeten zij, net zoals zij voorbereidingen troffen voor een grote bruiloft, deze grote dag beginnen plannen.

Ik roep Joden, Moslims en Christenen, evenals elke andere geloofsovertuiging op om nu naar Mij te luisteren. Niet één van jullie zal onberoerd blijven door de verdorvenheid van de Antichrist. Maar als jullie je nu voorbereiden, door het Zegel van de Levende God aan te nemen en het in huis te hebben, zullen jullie immuun worden voor het lijden dat hij de wereld zal toebrengen.

Wanneer het Woord van God, het ware Woord, aan jullie bekend gemaakt wordt, moeten jullie halt houden en luisteren, want het zal jullie naar de poorten van de Nieuwe Hemel en de Nieuwe Aarde voeren. Dit Nieuw Paradijs wacht en zal voor miljarden zielen hun thuis worden, met inbegrip van diegenen die erop wachten in de toestand van het vagevuur en in de Hemel. Ik zal al diegenen verenigen, wier hart voor het meesterschap van God openstaat, en die de liefde van Mijn barmhartigheid zullen voelen.

Wees a.u.b. niet bang voor die dag want deze zal jullie grote gelukzaligheid, vrede en vreugde brengen! Mijn Koninkrijk zal jullie verbazen door de verbazingwekkende schoonheid ervan. Velen van jullie vrezen Mijn boodschappen omdat jullie geloven dat de Tweede Komst de dood – het einde – met zich meebrengt. Maar dat was een onjuiste veronderstelling. **Diegenen van jullie, die gewillig naar Mij komen, zonder enige voorwaarde, met nederigheid en liefde, zullen de pijn van een fysieke dood niet ervaren.** In plaats daarvan zullen jullie je in een oogwenk in jullie nieuwe omgeving bevinden. Dat zal jullie aanvankelijk schokken en jullie zullen snel om jullie heen kijken om jullie geliefden te vinden. Ik zal zoveel zielen redden dat jullie bij jullie familie zullen zijn, met inbegrip van diegenen van wie jullie houden en die reeds bij Mij in de Hemel zijn, alsook diegenen die Ik uit het vuur van het vagevuur zal vrijlaten.

Er zal overal grote vreugde heersen. Dit zal 100 dagen duren. **Mijn Nieuw Paradijs zal maar één religie kennen – het Nieuwe Jeruzalem, waar Ik dagelijks aanbeden zal worden. Alles zal in overeenstemming met Gods Wil zijn. Er zullen twaalf naties zijn, maar slechts één taal, want Ik zal geen verdeeldheid toelaten.**

Ik zal leiders aanstellen en in geen enkele natie zal er een tekort aan voedsel, water, woningen of leven zijn. De dood zal er niet bestaan omdat Ik al diegenen die binnentreden eeuwig leven zal schenken. Alle naties zullen samenwerken om het Woord van God te verspreiden, en de gelukzaligheid, die vandaag de dag op aarde onmogelijk te bereiken valt, zal één van de grootste geschenken zijn, die Ik jullie zal aanbieden. Jullie zullen zeer bemind worden, en jullie zullen van Mij houden zoals Ik van jullie houd.

Velen van jullie zullen generaties van jullie familie ontmoeten, van eeuwen terug. De generaties zullen zich voortzetten en dus zullen jullie je zonen en dochters zien huwen en volmaakte kinderen van God zien voortbrengen – elk gezegend met grote genaden. **Er zal een hoofd voor Mijn Kerk aangesteld worden en Zijn naam is Petrus, want Ik beloofde dat hij Mijn Kerk op aarde zou vormen. En zo zal hij in het Nieuw Paradijs aan het hoofd van Mijn Kerk staan.**

Oh, als Ik jullie maar kon tonen wat voor jullie ligt, zouden jullie tranen van vreugde huilen en jullie al strijdend een weg banen naar de poorten. Negeer dus a.u.b., jullie allen, de pogingen om jullie tegen te houden in jullie zoektocht naar eeuwig leven! Negeer diegenen die jullie vertellen dat Ik niet besta! Hecht geen geloof aan diegenen, die Mijn heilig Woord gebruiken om jullie ervan te overtuigen dat Ik thans niet door deze boodschappen tot jullie spreek!

Jullie moeten strijden zodat aan jullie allemaal dit glansrijke erfdeel gegeven wordt, want geen mens heeft het recht om een ander dit geweldig erfdeel te ontzeggen, dat eenieder toebehoort, ongeacht hoe zwartgeblakerd hun ziel ook mag zijn. Ik geef jullie de middelen om Mij, van overal, zielen te bezorgen zodat wij samen het werk van Satan kunnen vernietigen en in allerijl de nieuwe wereld kunnen betrekken.

Mijn vrede zij met jullie.

Jullie Jezus

Velen onder jullie, die zeggen dat zij Mij dienen, zijn niet geschikt om op te staan en zich tot een dienaar van God uit te roepen

Zaterdag 31 augustus 2013 21.45u

Mijn zeer geliefde dochter, **Ik heb jullie allen een tijdje geleden gezegd om zaadjes te planten om jullie en jullie familie tijdens de vervolging te voeden. Ik doe dat met een reden. Jullie moeten – zelfs maar een paar – zaadjes planten, zuivere zaadjes, die niet verknoeid zijn door een menselijke ingreep. Ik zal de vruchten, die zij zullen opleveren, vervolgens vermenigvuldigen en dan zal iedereen genoeg te eten hebben wanneer de wereld grote honger zal lijden.** Die dagen zijn niet meer veraf en ze zullen om een aantal redenen tot stand komen.

De gewassen zullen besmet zijn door de inmenging van hebzuchtige boeren. De daaruit voortkomende gewassen zullen niet geschikt zijn om door jullie gegeten te worden. Bovendien zal oorlog ertoe leiden dat maar weinig mensen in staat zullen zijn om het land te bewerken. **Verder zal er het vuur zijn, dat over de vier windstreken van de aarde zal neerstromen, en alles zal dan onvruchtbaar worden.** Deze verschrikkelijke beproevingen zullen door de verspreiding van het kwaad veroorzaakt worden, maar als zij op Mij vertrouwen, zullen veel mensen overleven. Jullie moeten nu voorbereidingen treffen, alsof er een oorlog op komst is, en zoals jullie het zouden doen wanneer het voedsel gerantsoeneerd wordt. **Heb genoeg water in huis want alles wat jullie opslaan, zal door Mij vermenigvuldigd worden!**

Denk a.u.b. niet dat Ik jullie vraag om jullie huis te verlaten, want dat is niet nodig! Een beetje voorbereiding, waarbij jullie elkaar hulp bieden, is alles wat er nodig is. Mijn Kostbaar Bloed zal al diegenen bedekken, die geloven in Mijn waarschuwing aan de mensheid, want op een tijd van oorlog zal de tijd volgen, waarin het derde zegel zal opengaan.

Zovelen zullen het Woord van God, dat vervat ligt in het Boek der Openbaring, negeren. Zoveel leiders en gewijde dienaren in Mijn Kerken zullen het nalaten om aan Mijn profeet gehoor te geven, net zoals ze voor de zondvloed deden.

Ik roep nu tot Mijn gewijde dienaren. In wie geloven jullie? Mij, jullie Jezus, of het geraaskal van diegenen die beweren experts in de theologie te zijn, maar die onwetend zijn betreffende de waarheid? Word wakker! De zegels worden geopend. Jullie plicht bestaat erin Mij te helpen om zielen te redden, maar jullie zijn niet waakzaam gebleven voor de klank van Mijn roep. Ik heb jullie verteld dat Ik zal komen als een dief in de nacht. Wanneer die dag aanbreekt, zal het voor zielen die zich niet voorbereid hebben, te laat zijn.

Het moment waarop de bazuinen hun oordelen schallen, zal snel komen, nauwelijks nadat de zegels onthuld werden. Wat dan? Zullen jullie ontwaken en Mij volgen in dat stadium, of zullen jullie Mij nog meer zielen laten verliezen terwijl jullie aarzelen? Terwijl jullie wachten tot anderen het voortouw nemen?

Ik moet jullie eraan herinneren dat het jullie taak is om zielen te redden. Jullie doen dat door een leven waarin jullie Mij zouden moeten dienen, en niet door een leven waarin jullie de hoogmoed en het ego van diegenen, die Mijn Leer proberen te verdraaien, ter wille zijn. Velen van jullie in Mijn Kerken begrijpen de betekenis van Mijn Nieuw Paradijs niet, en hebben het nagelaten om Gods kinderen aan Mijn belofte te herinneren. Jullie moeten hen aan de waarheid herinneren – aan de tijd voorafgaand aan de laatste dag.

Zovelen onder jullie, hoewel vriendelijk, goed, liefdevol en met een oprechte inzet voor Mijn Kerk op aarde, denken niet meer aan Mijn Tweede Komst. Wat denken jullie dat dit is en wat hebben jullie geleerd? Hoeveel profeten zouden er nodig zijn om jullie ervan te overtuigen dat die tijd bijna voor de deur staat?

Wanneer hoorden jullie dat God Zijn profeten niet zendt om te helpen bij de voorbereiding in de strijd tegen de verdorvenheid, die de menselijke ziel verpest? En **wat geeft jullie het recht om aan te nemen dat het Boek der Openbaring leugens bevat? Jullie ontkennen veel van wat het bevat en jullie bespreken het niet. Waarom? Weten jullie niet dat dit betekent dat jullie het Woord van God ontkennen?**

Mijn geduld wordt beproefd. Mijn toorn is groot. Jullie koppige weigering om het geschenk van Mijn tussenkomst om jullie voor te bereiden, te aanvaarden, beledigt Mij. Door die gewijde dienaren te vervolgen die Mij doorheen deze boodschappen herkennen, ontzeggen jullie anderen het geschenk van redding. Jullie zijn blind en jullie onwetendheid betreffende Mijn Leer en het Woord van God, dat vervat ligt in Mijn Vaders heilig Boek – de

Bijbel – is verbazingwekkend. Jullie zeggen dat jullie Mij dienen, maar jullie kennen Mij niet en dus zien jullie niet.

Wanneer jullie geloof zwak is, kunnen jullie je hart niet voor Mij openen. Als jullie je hart voor Mij openen, zouden jullie in staat zijn om Mij duidelijk te horen, want dan zouden jullie vervuld zijn met de Heilige Geest. Jammer genoeg zijn velen van jullie, die zeggen dat ze Mij dienen, niet geschikt om op te staan en zich tot een dienaar van God uit te roepen. Jullie beschamen Mij en maken Mijn naam te schande wanneer jullie je kudde in Mijn naam openlijk vernederen. **Jullie overtreden elke regel van God wanneer jullie diegenen veroordelen, die deze boodschappen volgen, want aan jullie werd niet het gezag gegeven om dat te doen.** Jullie eigenliefde heeft voorrang op jullie liefde voor Mij, Jezus Christus, en daardoor zijn jullie niet langer geschikt om Mij te dienen. Jullie zijn te trots om voor Mijn troon te staan.

Jullie Redder
Jezus Christus