

Moeder van de Verlossing: Ik vraag dat jullie nu met de noveen van redding beginnen

Zondag 1 december 2013 16.12u

Mijn kind, Ik ben de Vrouw bekleed met de zon, en het is de zon die het Licht van God in de wereld vertegenwoordigt. Zonder de zon is er geen licht. Zonder het licht is er geen leven. Zonder God is er alleen de dood.

Mijn rol als de Moeder van de Verlossing – waarbij Ik Mijn Zoon zal bijstaan in deze missie, Zijn laatste missie, Zijn uiteindelijke plan om Zijn Vaders Verbond, om elke ziel redding te brengen, te voltooien – houdt in dat Ik alles zal doen wat Ik kan om Hem de zielen te bezorgen, naar wie Hij zo verlangt. **Ik zou willen dat bekend wordt dat Ik niet enkel aangesteld werd als Koningin van de Hemel, maar ook als Koningin over de twaalf stammen van Israël. In het Nieuw Jeruzalem zullen twaalf naties heersen.** De twaalf sterren op Mijn kroon, die tijdens Mijn kroning door Mijn Zoon, Jezus Christus, op Mijn hoofd gezet werden, duiden op deze profetie. Elk van deze sterren staat voor de twaalf naties, die zich zullen ontvouwen op de Dag van het Oordeel.

Alle zielen, waaronder zowel diegenen die uit de dood zullen opstaan als diegenen die op heden in de wereld nog in leven zijn en die in het Licht van God blijven, zullen de overgang naar de Nieuwe Hemel en de Nieuwe Aarde maken. Zij zullen zich, in verbondenheid met Mijn Zoon, eendrachtig verenigen en zij zullen weer tot leven gewekt worden in een volmaakt lichaam en met een volmaakte ziel, net zoals het was toen Mijn Zoon opstond uit de dood. Deze staat van volmaaktheid is het grootste geschenk van God en bewijst hoe barmhartig Hij is. Dat is de redding die Mijn Zoon beloofde toen Hij Zijn pijniging aan het kruis onderging. En omwille van Zijn grote liefde voor de mensheid wenst Hij iedere ziel te redden, vooral diegenen die voor Hem verloren zijn.

Ik geef jullie allen nu een bijzonder, door Mijn Zoon gezegend, geschenk opdat aan alle zielen kwijtschelding van het vuur van de hel verleend zal worden. Mijn Zoon verlangt dat iedere ziel gered wordt, hoe zwaar hun zonden ook zijn. Ik vraag dat jullie nu met de noveen van redding beginnen. Jullie moeten hier onmiddellijk mee beginnen, en ermee doorgaan tot aan het einde van de tijd. Jullie moeten dit gebed in de loop van één

kalendermaand gedurende zeven opeenvolgende dagen bidden, beginnend op een maandagochtend. Jullie moeten het op elk van de zeven dagen driemaal bidden, en op één van deze dagen moeten jullie vasten. Bij het vasten wordt jullie verzocht om tijdens de dag slechts één hoofdmaaltijd, en bij de andere twee maaltijden enkel water en brood, te eten.

Dit is het gebed dat jullie op elk van de zeven dagen moeten bidden:

Kruistochtgebed (130) 'Kruistochtgebedsnoveen van redding'

***Mijn geliefde Moeder van de Verlossing,
verkrijg a.u.b. voor alle zielen het geschenk van eeuwige redding,
door de barmhartigheid van Uw Zoon, Jezus Christus.***

***Door Uw voorspraak pleit ik ervoor dat U zult bidden
om alle zielen te bevrijden uit de onderworpenheid aan Satan.***

***Vraag Uw Zoon a.u.b. om die zielen die Hem afwijzen,
Hem kwetsen met hun onverschilligheid
en die valse leerstellingen en valse goden aanbidden,
barmhartigheid en vergevingsgezindheid te betonen.***

***Wij bidden U, lieve Moeder,
te smeken om de genaden
om het hart te openen van die zielen
die Uw hulp het meeste nodig hebben. Amen.***

Mijn belofte om Mijn Zoon, Jezus Christus, bij te staan in Zijn plan voor de mensheid, bestaat erin om jullie allen, die Mijn rol als Middelaressen van alle Genaden en Medeverlossers erkennen, samen te brengen zodat de hele wereld zich eendrachtig kan verenigen, in verbondenheid met Jezus Christus, jullie Redder en Verlosser.

Ga heen in vrede! Ik zal altijd voor jullie bidden, lieve kinderen, en Ik zal altijd gehoor geven aan jullie oproep om de mensheid in de ogen van God te verlossen.

Jullie Moeder
Moeder van de Verlossing

Ik zal nooit meer in het vlees rondlopen

Dinsdag 3 december 2013 19.45u

Mijn zeer geliefde dochter, al diegenen die zeggen dat ze in Mijn naam komen, en die beweren dat ze voor de Heer de weg bereiden, zullen ervoor zorgen dat ze in elk deel van de wereld te horen zijn – veel stemmen, veel profeten, veel leugenaars – allemaal zonder de autoriteit van God.

Wees waakzaam, vooral wanneer jullie de profeet horen, die jullie vertelt dat hij de plicht heeft om jullie op Mijn Tweede Komst voor te bereiden! **Wanneer jullie over deze dingen horen en wanneer jullie verteld wordt dat Ik, zowel met lichaam als met ziel, in de wereld zal verschijnen, weet dan dat dit niet de waarheid is. Ik herhaal nogmaals Mijn waarschuwing aan de wereld: Ik zal nooit meer in het vlees rondlopen. De eerste keer kwam Ik in het vlees, maar wanneer Ik opnieuw kom, zal Ik op precies dezelfde manier komen als dat Ik de aarde verliet – op de wolken.**

Jullie zullen weldra grote daden te zien krijgen, die als grote werken ter voorbereiding op Mijn Tweede Komst beschouwd zullen worden. **Een aantal zorgvuldig geësceneerde, wonderbaarlijke genezingen zullen door die vijanden van God, die zullen zeggen dat ze van Mij zijn, de wereld voorgehouden worden.** Velen zullen zo verbluft zijn dat zij in dit verdorven bedrog zullen trappen. Zoveel wonderen, grote daden – die allemaal als van de hand van God komend beschouwd worden – zullen zelfs de sceptici ervan overtuigen dat zich grote wonderen voorgedaan hebben. **Geweldige lofbetuigingen zullen op deze bedrieglijke vertegenwoordigers, die zeggen dat ze Mijn volk leiden, neerregenen. Weldra zal de wereld openlijk verklaren dat deze bedriegers levende heiligen zijn, en het zal niet zo lang duren voordat ze de Antichrist introduceren.**

Heel deze voorbereiding werd gedurende zeven jaar gepland, en de snelheid waarmee dergelijke veranderingen ingevoerd worden, is geen toeval. Mijn Tweede Komst zal regelmatig een discussiepunt worden. Er zal aan iedereen gevraagd worden om zich op deze grote gebeurtenis voor te bereiden, maar de dwalingen in de christelijke Leer zullen overvloedig zijn. Enkel diegenen met geopende ogen, die de waarheid kunnen zien, en diegenen die niet bang zijn de waarheid onder ogen te zien, zullen deze onwaarheden doorzien. En voor hen zal dit een zeer zware last opleveren. Te midden van al het

geschreeuw, de overdadige lof, waarmee diegenen overladen worden, die de Zetels van Wijsheid gestolen hebben, zal er weinig over Mijn heilig Woord gesproken worden. Het enige waarover gepraat zal worden, zal het belang van goede daden zijn. Niet één woord over het werk dat nodig is om, overeenkomstig het Woord van God, redding na te streven.

Wanneer de seculiere wereld zich uiteindelijk laat vermurwen en de krachten bundelt met de valse bedriegers, die de tempel van God zullen overnemen, zal de tijd waarin de grootste gruwel meegemaakt zal worden, spoedig komen. Dat zal zijn zodra de tempel gecreëerd werd om de zetel van de Antichrist te worden. Tegen die tijd zullen diegenen die de Antichrist aanbidden, in de miljarden lopen. Diegenen die de waarheid kennen, zullen echter niet lang hoeven te wachten, want de heerschappij van het Beest zal zeer kort zijn. En dan zal de bazuin te horen zijn. Op die dag zullen deze vijanden van God, precies zoals het geprofeteerd werd, in de poel van vuur geworpen worden.

Herinner jullie de profetieën! Deze zullen zich afspelen net zoals ze voorgezegd werden – die bedriegers die zeggen dat ze in Mijn naam komen, zullen geliefd zijn, toegejuicht en verafgood worden. Degenen die in Mijn naam komen, zullen veracht en gehaat worden. Maar uit hun mond zal het vuur van de geest van waarheid komen, en door hun lijden zullen vele anderen gered worden, die dat anders niet geweest zouden zijn.

Jullie Jezus

Wee jullie allen, bedriegers, want jullie komen niet van Mij!

Woensdag 4 december 2013 10.30u

Mijn zeer geliefde dochter, weet dat elk woord dat uit Mijn mond komt, uit de mond van Hij, die Mij zond, komt. Elke waarschuwing die door deze boodschappen aan de wereld gegeven wordt, komt van Hem, die almachtig is. Ik kom in naam van Mijn Vader en Hij zendt Mij om de weg te bereiden om voor de grote dag van Mijn Tweede Komst de aarde in te wijden.

Enkel Mijn stem brengt jullie het nieuws over wat het is dat Mijn Vader wil dat Zijn kinderen weten. Dit zijn de enige boodschappen die openlijk de waarheid verkondigen over de onheilige twee, die door de grote geloofsafval de wereld

in twee zullen scheuren. Jullie zullen de waarheid met betrekking tot Mijn Tweede Komst nergens anders horen, want niet één onder jullie werd het gezag gegeven om namens Degene, die jullie geschapen heeft, tot de hele wereld te spreken.

Zoals de eindtijdprofeet aan jullie de waarheid openbaart, zo zal ook de vervalser – die zal spreken alsof hij het Ware Woord van God spreekt - zijn stem verheffen als een lam. Aangezien dus de koning van de aarde – de Boze – de tussenkomst van de Hemel bestrijdt, zullen honderden valse profeten onder jullie opstaan, en zij zullen jullie nooit de waarheid vertellen. Hun visioenen en hun woorden, die uit hun eigen verbeelding voortspruiten – en in veel gevallen uit de geest van het kwaad – zullen aan jullie de goede dingen, die jullie willen horen, openbaren. Ze zullen jullie geruststellen wanneer jullie gerustgesteld moeten worden, maar ze zullen jullie misleiden. Ze zullen van vrede spreken, waar er geen vrede zal zijn – van waarheid, wanneer er van ketterij sprake zal zijn – van overvloedige oogsten, wanneer er schaarste zal zijn. Jullie zullen nooit de waarheid horen want deze leugenaars willen zich jullie woede niet op de hals halen.

De waarheid bereidt jullie erop voor om te gaan met de realiteit van moeilijke tijden, die in het Boek van Mijn Vader voorzeggd werden. Het wordt jullie gegeven om jullie sterk te maken. Maar de valse profeten die onder jullie rondwalen, zullen jullie verwarren en jullie zeggen dat alle dingen goed zijn – terwijl ze slecht zijn, en heilig – terwijl ze dat niet zijn. Zij zullen de wolven, die de ziel van Gods kinderen willen verslinden, in bescherming nemen. Hun woorden van liefde en hun citaten uit de Heilige Schrift dienen enkel om jullie te misleiden. Toch zullen velen van jullie liever leugens omhelzen dan de waarheid onder ogen zien.

Wee jullie allen, bedriegers, want jullie komen niet van Mij! Wanneer jullie tot Mij komen en zeggen: “Maar Jezus, het enige wat we wilden doen, was de Blijde Boodschap verspreiden”, zal Ik jullie verstoten en jullie zullen verbannen worden. Jullie hebben Mij verraden door te liegen over missies, die jullie nooit gegeven werden. Jullie verloochenen Mij door Mij tegen te spreken, en wanneer jullie Mijn Woord openlijk als een leugen bestempelen.

Probeer nooit Gods bediening in de weg te staan, want de Hemel zal zich openen en jullie zullen de eersten zijn die, samen met de Valse Profeet en het Beest, op de laatste dag neergeslagen zullen worden. Straf zal al diegenen

treffen, die beweren in Mijn naam te komen en die slechts één doel dienen. Dat is het Woord van God vervalsen en verstoren. Aangezien de Slag van Armageddon dichterbij komt en deze razende oorlog door Satans leger tegen Gods kinderen op touw gezet wordt, moeten jullie nu direct opzij gaan, want als jullie dat niet doen, zullen jullie met de toorn van God geconfronteerd worden en zal er jullie, of diegenen die de leugens slikken die jullie mond uitbraakt om de waarheid te tarten, geen barmhartigheid betoond worden.

Jullie Redder
Jezus Christus

Moeder van de Verlossing: Mijn Zoon stierf om jullie ziel te redden, niet om jullie te bevrijden van de kwalen van deze wereld

Donderdag 5 december 2013 14.00u

Mijn kind, de wereld zal getuige zijn van de profetieën van La Salette aangezien de vijanden van God, gekleed als wolven in schaapskleren, nu trots zullen opstaan binnen de Kerk van Mijn Zoon op aarde en de ketterijen zullen gaan verkondigen, waarvoor Ik de wereld gewaarschuwd heb. Die tijd is gekomen.

Zoals voorzegd, is de duisternis al over de Kerk neergedaald en dit plan om de ziel van de getrouwen te verslinden, zal doorgaan totdat het Lichaam van Mijn Zoon - overeenkomstig het plan van Antichrist – geschonden is. Wat veel mensen niet weten, is dat de vijanden van God, aangevoerd door de Antichrist – die zich nog bekend moet maken – in God geloven. Niet alleen geloven zij in God, maar omdat zij alles wat met God te maken heeft, verafschuwen, zullen zij ook samenzweren tegen Zijn plannen om de wereld op de Tweede Komst van Mijn Zoon, Jezus Christus, voor te bereiden.

Bij elk woord dat Mijn Zoon door deze boodschappen bekendmaakt, zullen ze Hem tegenspreken door te imiteren wat Hij zegt. Als Mijn Zoon zegt: “Bereid jullie nu voor door de Sacramenten en gebed.”, zullen zij – Zijn vijanden – gelijkaardige verklaringen afleggen, maar deze zullen afwijken. De oproep om de mensheid – de armen – de vervolgdgen – te helpen, zal hun voornaamste

aandachtspunt zijn, niet de verkondiging van het Woord. Zij zullen jullie niet aansporen om voor jullie ziel, of om de redding van andere zielen, te bidden. Neen, er zal jullie gevraagd worden om deze zielen vanuit een humanitair oogpunt te helpen.

Wanneer jullie van diegenen die beweren de Kerk van Mijn Zoon te vertegenwoordigen, geen oproep horen om jullie ziel te redden, dan zullen jullie in jullie hart weten dat er iets vreselijk mis is.

Mijn Zoon stierf om jullie ziel te redden, niet om jullie te bevrijden van de kwalen van deze wereld, die altijd zullen bestaan tot Mijn Zoon Zijn rechtmatige troon – die Hem door God, de Allerhoogste, beloofd is – terug op te eisen. **Jullie mogen het Woord van God nooit vergeten. Al wat nu telt, is te smeken om de redding van alle zielen – ongeacht of het nu koningen of armoedzaaiers zijn.**

Jullie geliefde Moeder
Moeder van de Verlossing

Ik Ben bovenal een God van grote barmhartigheid

Zaterdag 7 december 2013 14.25u

Mijn zeer geliefde dochter, **Ik wil dat jullie allen, die van Mij houden, weten dat Ik jullie momenteel oproep om als kleine kinderen tot Mij te komen en voor Mij neer te knielen.**

Open jullie hart en vestig al jullie vertrouwen op Mij. Vraag Mij dan om, door Mijn liefde voor jullie allen, diegenen barmhartigheid te betonen, die Mij tijdens de Waarschuwing zullen afwijzen. Bid a.u.b. voor deze arme, verdwaalde zielen die zo ver van Mij verwijderd zijn want zij zullen het uiterst pijnlijk vinden om tijdens de Verlichting van het Geweten voor Mijn alziende ogen hun gezicht te tonen.

Ik verga van de pijn telkens Ik die mensen gadesla, die Mij niet kennen of die niet beseffen wat er zich in de wereld zal afspelen, aangezien Mijn tijd bijna voor de deur staat. Het zal bijna onmogelijk zijn om deze zielen voor te bereiden want zij zullen hun ogen nooit openen voor het ware Woord van

God. En dus moeten jullie, door jullie gebeden, voor hen om barmhartigheid smeken. **Ik zal hen met Mijn barmhartigheid overstelpen maar dat zal een ingewikkelde opgave zijn.**

Ik verzoek de hele wereld om naar deze oproep van vandaag te luisteren.

Mijn moment – het moment waarop God zich uiteindelijk aan de wereld bekend zal maken tijdens de grootste openbaring sinds het ogenblik dat Mijn Hart ophield met slaan, toen Ik stierf aan het kruis – is bijna daar.

Wanneer diegenen van jullie die Mijn belofte om terug te komen kennen, voor Mij komen te staan, verzoek Ik jullie dringend om a.u.b. niet alleen voor jullie eigen ziel maar ook voor de ziel van de vervloekten te bidden. Onthoud wat Ik jullie nu zeg! Op die dag wil Ik dat jullie zeggen:

“Jezus, ik smEEK om barmhartigheid voor al diegenen die U afwijzen en die Uw hulp het meeste nodig hebben. Amen.”

Wanneer jullie Mij vragen om anderen te helpen, kan Ik op dat moment heel bijzondere genaden uitstorten over diegenen van wie de lotsbestemming door de misleiding van de duivel verijdeld werd.

Ik Ben bovenal een God van grote barmhartigheid. Vergeet nooit hoe groot Mijn barmhartigheid is want er is altijd hoop voor diegenen die Mij afgefallen zijn! Er is niets dat Ik niet zou doen om hen naar Mijn liefdevolle armen te voeren. Help Mij hen te redden!

Jullie Jezus

Ik Ben de wereld aan het voorbereiden op Mijn Tweede Komst, en velen zullen Mij hierom haten

Maandag 9 december 2013 16.15u

Mijn zeer geliefde dochter, er is niets dat Mij meer beledigt dan diegenen die Mijn onderrichtingen - die door het Boek van Mijn Vader aan de wereld gegeven werden – kennen, maar die het Woord van God interpreteren om het naar hun eigen verlangens te schikken. **Diegenen die anderen proberen te**

intimideren en die hen kwellen, gebruikmakend van Mijn heilig Woord, begaan een zware fout. Zij benutten de gave van liefde niet om de waarheid mee te delen. In plaats daarvan stroomt er haat door hun aderen, die veroorzaakt wordt door de zonde van hoogmoed. Weten jullie niet dat Mijn Woord eeuwig is? Het is eenvoudig zodat alle mensen, met inbegrip van zowel diegenen die met weinig verstand geboren zijn als diegenen zonder enige kennis van Mij, kunnen begrijpen wat het is dat Ik hun zeg. Waarom zou Ik één betekenis van Mijn Woord aan de ene persoon, en dan een andere betekenis aan iemand anders geven?

Op bevel van Mijn Vader ben Ik de wereld aan het voorbereiden op Mijn Tweede Komst, en velen zullen Mij hierom haten. Diegenen van jullie, die zich als de elite beschouwen, de weinige uitverkorenen en de zelfverklaarde profeten, zijn niet bekwaam om Mijn voeten af te veegen, zo vol haat zitten jullie. Aangespoord door de geest van het kwaad, en dus hoogmoedig, zijn jullie blind voor de ware stem van de Heilige Geest. De Heilige Geest kan nooit op jullie verharde en met haat vervulde zielen neerkomen, want jullie vertegenwoordigen Mij niet. **Wat diegenen van jullie betreft, die de waarheid vervat in het allerheiligste Boek – de Bijbel – begrijpen: weet dat jullie deze grote gave van kennis niet mogen misbruiken! Jullie mogen er niets uit wegnemen of eraan toevoegen. Noch mogen jullie er om het even welke nieuwe interpretaties of betekenissen van proberen te maken.**

Ik Ben jullie allemaal aan het voorbereiden, alleen maar omdat de meerderheid van jullie Mijn Goddelijke Barmhartigheid anders niet zou aannemen. Als Ik jullie niet behoorlijk zou voorbereiden, dan zouden jullie er niet klaar voor zijn. En al spreek Ik nu tot jullie, toch beledigen velen van jullie Mij. Wanneer jullie anderen kwaad doen, zullen jullie enorm te lijden hebben. Diegenen van jullie, die anderen kwaad doen en dan zeggen dat jullie dit in Mijn naam doen, weet dat jullie nooit bij Mij in het Paradijs zullen komen. Wanneer jullie het Woord van God verwerpen, zullen jullie de waarheid nooit aannemen. Jullie zijn zo koppig, zo vol eigenwaarde en eigengerechtigheid, dat jullie de ware liefde – die enkel van Mij, Jezus Christus, kan komen - niet kunnen voelen. Ga weg van Mij, Ik ken jullie niet! Jullie zijn niet van Mij.

De geest van het kwaad zal velen ervan overtuigen dat Mijn gerechtigheid zo barmhartig zal zijn, dat allen tot Mijn Nieuw Paradijs toegelaten zullen worden. **Weldra zal elke gedocumenteerde waarheid uit de Evangeliën herzien, en dan in een ander licht geïnterpreteerd worden. Velen zullen**

misleid worden en velen zullen geen moeite doen om hun ziel voor te bereiden, inclusief diegenen die in Mijn Tweede Komst geloven. Dit vals gevoel van veiligheid zal de grootste misleiding zijn, beraamd om de mens zijn natuurlijk recht op het Koninkrijk van God te ontzeggen. Waar er door de mens geen verzoening tot vergeving van hun zonden gezocht wordt, kan er geen verlossing zijn in Mijn ogen.

Mijn hand van gerechtigheid zal op het menselijk ras neervallen. Ik zal de ondankbare zielen – diegenen die ervoor kiezen om hun valse goden van goud en zilver, en wereldse en trotse leiders te verafgoden – scheiden van de zachtmoedigen en nederigen. Ik zal allen die Mij smeken om hen te beschutten, barmhartigheid betonen maar die luidruchtige en vraatzuchtige zelfverklaarde profeten - die Mij zielen ontzegd zullen hebben - zullen nooit naar Mijn barmhartigheid op zoek gaan, want hun hoogmoed zal er slechts toe dienen hen voor de eeuwigheid van Mij te scheiden.

Jullie Jezus

Hij, de Antichrist, zal veel talen spreken, maar er zal geen woord Latijn over zijn lippen komen

Maandag 9 december 2013 19.46u

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn tijd is nabij. Hoe dichter de Grote Dag nadert, hoe meer tekenen er te zien zullen zijn in de wereld.

De man die ze aan de wereld zullen openbaren als de ‘man van vrede’, is zich aan het voorbereiden om Mij op alle mogelijke manieren te imiteren. Hij kent de Heilige Schrift van binnen en van buiten en zal, door zijn afkomst, de woorden achterstevoren uitspreken zodat de betekenis ervan omgekeerd wordt. Uit zijn mond zullen de godslasteringen, de ketterijen, de leugens en de ontheiliging van Mijn Woord stromen. Hij zal iedereen imponeren met zijn kennis van alles wat heilig is. Hij zal passages uit Mijn onderrichtingen opzeggen, die hij hartstochtelijk vanop elk seculier podium in de wereld zal verkondigen, tot de mensen overeind gaan zitten en acht op hem slaan.

Velen zullen zeggen: “Wie is deze man, die met zo’n wijsheid spreekt? Wie is hij, die met liefde voor de mensen in zijn hart tot de wereld roept? Is hij God, de Heer, Jezus Christus?, zullen zij vragen wanneer veel wonderen aan hem toegeschreven zullen worden. En wanneer hij samen met Mijn vijanden – die als heilige dienaren van God gekleed zullen gaan – de altaren bestijgt, zal hij door beide takken in de wereld – de ware gelovigen en de heidenen – geaccepteerd worden.

Hij, de Antichrist, zal de waarheid verdraaien en de leugen verkondigen dat hij Mij is, en dat hij komt om jullie redding te brengen. Er zal de leugen verkondigd worden, dat hij in het vlees komt. Hij zal nooit toespelingen maken op Jezus Christus – die in het vlees kwam – bij Zijn kruisdood, want dat is onmogelijk. Hij zal het feit in omgekeerde volgorde verkondigen. Hij zal zeggen dat hij eindelijk, in deze tijd, in het vlees gekomen is. Velen zullen geloven dat hij de Christus is. **Hij, de Antichrist, zal veel talen spreken, maar er zal geen woord Latijn over zijn lippen komen.**

Het Beest zal verafgood worden terwijl Ik, de ware Redder van de wereld, vergeten zal zijn en Mijn Woord met de voeten getreden zal worden. Jullie mogen de leugens - die door het Beest uitgebracht zullen worden terwijl hij trots in de tempel zit, die opgericht is om hem te vereren – nooit geloven.

Jullie Jezus

Jullie kunnen de waarheid niet meedelen wanneer jullie ego populariteit nastreeft

Dinsdag 10 december 2013 23.00u

Mijn zeer geliefde dochter, **wat doet het Mij pijn te zien dat zoveel mensen de valse nederigheid accepteren, die schuilgaat achter het humanisme dat door degenen in Mijn Kerk zo begunstigd wordt.**

Mijn rol als Redder en Verlosser van het menselijk ras is nu vergeten. De valse nederigheid binnen Mijn Kerk zal gezien blijven worden, en allen zullen diegenen toejuichen, die de noodzaak om voor het materieel welzijn van

diegenen in nood te zorgen, promoten. Dat alles zal tot een valse religie leiden.

Wanneer hebben jullie, die zich dienaren van God noemen, besloten om het ware Woord van God te vervangen door jullie eigen gebrekkige interpretatie ervan? **Wanneer hebben jullie besloten om het Christendom te vervangen door humanisme, waarin geen melding van Mij gemaakt wordt?** Weten jullie niet dat er niets voortkomt uit datgene wat niet van God afkomstig is? Hoe weinig hebben jullie geleerd en hoe dom zijn jullie om te geloven dat jullie zogenaamde goede werken – waarbij jullie je toeleggen op het materieel welzijn – ooit de waarheid kunnen vervangen!

Wanneer jullie je voornaamste taak – de belangrijkste leerstelling van het redden van de ziel van Gods kinderen – negeren, kunnen jullie nooit zeggen dat jullie een dienaar van Mij zijn. Hoe gemakkelijk is het voor jullie, op te roepen om de armen, de beklagenswaardigen, en de economisch achtergestelde leden van jullie samenleving te redden. Door dit verkeerd spoor te volgen, waarbij jullie de bewondering van de wereld zoeken voor jullie zogenaamde goede daden, vergeten jullie de belangrijkste taak waarvoor jullie geroepen werden. Dat is om Mij, jullie Jezus, te dienen. Dat is niet om in Mijn heilige naam persoonlijke populariteit na te streven. **Wat baat het iemand om in het leven van alle gemakken voorzien te zijn, als ze hun ziel niet kunnen redden?** Als jullie door publieke handelingen, die bedoeld zijn om jullie populair te maken, de bewondering van de seculiere wereld zoeken, dan dragen jullie Mijn kruis niet. Als jullie Mij niet navolgen, dan kunnen jullie niet voor Mij spreken. Jullie kunnen de waarheid niet medelen wanneer jullie ego populariteit nastreeft.

Wanneer jullie het Offer vergeten dat Ik bracht om jullie ziel te redden, dan kunnen jullie Mij niet dienen. **Wanneer een priester de reden vergeet waarom hij een dienaar van Mij werd, is zijn val in ongenade tien keer deze van een gewone ziel.** Want wanneer hij zich van Mij verwijdert, neemt hij de zielen, die hij beïnvloedt en die zijn oordeel vertrouwen, met zich mee. **Hoor nu deze oproep, Mijn dienaren, Mijn oproep om de ziel te redden van al diegenen over wie jullie door het Sacrament van de priesterwijding aangesteld werden.** Wanneer jullie het nalaten om wat jullie geleerd werd verder te vertellen, onderwijzen jullie de waarheid niet. Wanneer jullie het humanisme promoten en die zielen binnen jullie bisdom aansporen hetzelfde te doen, verwerpen jullie Mij. Jullie vervangen Mij, Jezus Christus, door het

verlangen om niet alleen de sociale rechtvaardigheid te bevorderen, maar ook om bewondering te zoeken voor jullie goede daden in de ogen van anderen. Hun bewondering en jullie verlangen om populair te zijn, heeft tot gevolg dat jullie Mij niet langer dienen. Wanneer jullie Mij niet meer dienen, laten jullie toe dat jullie in dwaling vervallen, en al vlug zullen jullie Mij dan helemaal niet meer erkennen op de manier dat jullie dat zouden moeten doen.

Slechts enkelen, de uitverkorenen, zullen Mij tot op de laatste dag dienen. Op die dag zullen veel van diegenen die zich dienaar in Mijn Kerk op aarde noemen, huilen en schreeuwen, Mij smekend hun barmhartigheid te betonen. Tegen die tijd zullen ze Mij miljarden zielen doen verliezen hebben en velen van hen zullen zo in de gruwel verwickeld zijn, dat zij de waarheid over hun lotsbestemming niet zullen kunnen begrijpen, totdat het te laat is.

Word wakker, diegenen van jullie, die door het gevoel verlatenheid en verwarring, dat jullie in deze tijd als dienaren van Mij omringt, niet op jullie gemak zijn! Blijf te allen tijde stevig geworteld in de waarheid! Denk aan jullie rol als Mijn gewijde dienaren, en deze is Mijn kudde te voeden met de waarheid en ervoor te zorgen dat zij het Voedsel ontvangen, dat nodig is om hun ziel te bewaren.

Jullie taak bestaat erin Mij zielen te bezorgen.

Jullie Jezus

Moeder van de Verlossing: Er zullen hun eredoctoraten toegekend worden in de pas gerenoveerde kerk van de Valse Profet

Woensdag 11 december 2013 22.05u

Mijn kind, **de wereld zal misleid worden door veel daden die als werken van grote naastenliefde beschouwd worden.** Liefdadigheid naar anderen toe zal uitgeroepen worden tot de grootste en meest gewenste eigenschap in de ogen van God.

Wanneer diegenen die overheden, kerken en staten beheersen zich verenigen, zullen zij veel controle over Gods kinderen verwerven. Controle over de minder fortuinlijken in jullie samenleving kan twee dingen betekenen. Ofwel wordt het gebruikt voor goede maatregelen, ofwel om de verkeerde redenen.

Ik moet jullie allemaal vragen om op deze moeilijke weg naar redding, met al jullie aandacht op het verlangen van Mijn Zoon gefocust te blijven. Ondanks goede bedoelingen zullen veel van Gods trouwe dienaren te zwak zijn om op de weg naar redding te blijven. De druk die door die vijanden van God op hen uitgeoefend wordt om Mijn Zoon te hekelen, zal zo sterk zijn dat zij de waarheid zullen afvallen.

De Valse Profeet zal een indrukwekkend oecumenisch geloof introduceren, en dit zal elke ketter tevredenstellen. De meerderheid van diegenen in de Kerk van Mijn Zoon zal misleid worden, maar bijna de helft van de gewijde dienaren van Mijn Zoon zal weigeren om de uiteindelijke eed te zweren, die ten onrechte bestempeld zal worden als een eed aan de Heilige Eucharistie. De Heilige Eucharistie en de schending ervan zullen de kern vormen van alle ontevredenheid en onenigheid. Als hem dan de valse wonderen toegekend worden, zullen veel van 's werelds beroemdheden de Valse Profeet omringen, in zijn gevolg zoekend naar begunstiging. Het zal in die tijd zijn dat Hij een erelijst zal opstellen, en er zullen hun eredoctoraten toegekend worden in de pas gerenoveerde kerk van de Valse Profeet, die slechts een geraamte van de vroegere Kerk zal zijn. Allen zullen hun prijzen voor de grote werken van liefdadigheid, waarover zij onder toezicht van de bedrieger de leiding hebben, aannemen. Zij zullen elk de ander lof toezingen, tot zij de Valse Profeet openlijk tot een levende heilige zullen uitroepen vanwege de zogenaamde wonderen die hij, naar men zeggen zal, als Gods dienaar voortbracht. En vervolgens **zullen hij en de Antichrist een groot deel van de wereld beheersen, maar Rusland en Azië zullen er niet bij betrokken zijn, want deze twee imperiums zullen tegen het nieuwe Babylon opstaan totdat Rome vernietigd is.**

Al deze gebeurtenissen zullen plaatsvinden, en wanneer jullie hen de kerken zien gebruiken als plaatsen waar zij trots hun grootsheid, hun werken van naastenliefde, zullen verkondigen, dan zullen jullie duidelijk zien hoe hoogmoed hun bedoeling dicteert. Zodra Rome gevallen is, zullen er meer

beproevingen komen, maar deze zullen van korte duur zijn. Daarna zal de tijd rijp zijn voor de terugkeer van Mijn Zoon, Jezus Christus.

Jullie mogen deze profetieën niet negeren. Zodra jullie de kant van het nieuwe valse geloof kiezen, dat weldra verkondigd zal worden, zullen jullie Mijn Zoon afdanken en dan zullen jullie van Zijn barmhartigheid wegdrijven. Geef nooit jullie recht op eeuwig leven op voor iemand die probeert om jullie te misleiden tot ketterij!

Jullie liefhebbende Moeder
Moeder van de Verlossing

Want wanneer jullie op deze manier te lijden hebben, brengen jullie Mij zielen en diegenen die Mij zielen brengen, horen bij Mij

Woensdag 11 december 2013 22.30u

Mijn zeer geliefde dochter, naarmate de misleiding binnen Mijn Kerk toeneemt, zullen veel meer zielen verleid worden door valse nederigheid en zogenaamde publieke daden van grote naastenliefde voor de noden van anderen.

Het zal zo lastig zijn en het zal zo moeilijk zijn om de waarheid te onderscheiden, dat velen zich gewoon in een nieuwe leer zullen laten trekken, die niet van Mij komt. Wanneer jullie, Mijn geliefde volgelingen, beginnen te merken hoe mensen jullie openlijk zullen berispen, jullie onterecht zullen bekritisieren, zich met een ongewone agressie naar jullie toe zullen gedragen en jullie zullen kwellen, moeten jullie weten dat Satan alles doet wat hij kan om twijfel over deze missie in jullie hart te zaaien. Hij en zijn volgelingen bestrijden elke seconde eenieder van jullie, die met de gave van de Heilige Geest gezegend zijn. **Niet één van jullie, die strijden om Mij te helpen zielen te redden, zal met rust gelaten worden. Jullie zullen op veel obstakels stuiten zodat jullie van deze missie zullen weglopen en Mijn Woord zullen verloochenen. Weet dat elke keer dat dit gebeurt, Ik jullie met Mijn bescherming zal overspoelen en dan zullen jullie je van Mijn aanwezigheid in jullie bewust zijn, want het is niet jullie die zij bestrijden, het is Mij.**

Wanneer jullie gekwetst worden vanwege jullie liefde voor Mij, is het Mijn pijn die jullie voelen. Wanneer jullie tranen van smart storten omdat jullie Mij volgen en ten gevolge daarvan dan gekweld worden, zijn het Mijn tranen die uit jullie stromen. Wanneer zij jullie verachten en Mij bespotten, is het Mij – en alles wat met Mij in verband gebracht wordt – die zij beledigen, niet jullie. En wanneer zij jullie liefde afslaan en jullie de rug toekeren, ben Ik het van wie zij weglopen. Weet dus dat wanneer jullie dergelijke moeilijke en vreselijk schrijnende beproevingen in Mijn naam ondergaan, Mijn aanwezigheid op zijn sterkst is. Wanneer Ik op die manier aanwezig ben, zullen jullie met absolute zekerheid weten, dat enkel Mijn werk dit soort lijden zal aantrekken. **Weet bovendien dat Ik jullie nooit zal verlaten, want jullie liefde voor Mij zal jullie in Mijn Koninkrijk de hoogste beloning bezorgen.** Want wanneer jullie op deze manier te lijden hebben, brengen jullie Mij zielen en diegenen die Mij zielen brengen, horen naar lichaam, ziel en geest bij Mij. Jullie zijn in Mij, met Mij en Ik leef in jullie.

Ik houd van jullie.

Jullie Jezus

Gedurende heel Mijn kindertijd wist Ik wie Ik was

Donderdag 12 december 2013 23.15u

Mijn zeer geliefde dochter, **terwijl de dag van Mijn geboortedag nadert, verlang Ik dat overal alle Christenen de reden van Mijn geboorte overdenken.**

Mijn geboorte werd door Mijn Vader gepland uit Zijn grote barmhartigheid en Zijn buitengewone liefde voor Zijn kinderen. Zijn grootste offer bestond erin Zijn enige Zoon, door Hem verwekt, naar een ondankbare wereld vol zondaars te zenden, die Hem niet onder Zijn voorwaarden wilden kennen. Elk ingrijpen, door middel van de profeten, werd ondernomen om te proberen hun versteende hart erop te richten Zijn glorie te zoeken. Maar zij keerden zich tegen Hem en doodden de profeten, die hen voedden met het voedsel voor hun ziel.

Door een onschuldig kind, Zijn enige Zoon, in de wereld te zenden, plaatste Hij zich, als een geringe dienaar van menselijk vlees, voor diegenen die hun Meester zouden moeten dienen. **De Meester werd bijgevolg de Dienaar in wat de grootste vorm van nederigheid was.** Maar Hij hield zo van Zijn kinderen, dat Hij bereid was er alles aan te doen om hen uit het bedrog en de bekoring van Satan terug te winnen.

Gedurende heel Mijn kindertijd wist Ik wie Ik was en wat er van Mij verwacht werd. Ik was tevens heel bang en overweldigd door de kennis van wie Ik was en wat er van Mij verlangd werd. Doordat Ik mens was, leed Ik onder angst. Ik was snel gekwetst. Ik hield van iedereen die met Mij in contact kwam en Ik vertrouwde iedereen omdat Ik van hen hield. Ik wist niet dat ze Mij zouden doden, want Ik dacht dat Mijn koningschap gekomen was. Er waren bepaalde zaken die door Mijn Vader, die niet met Mij communiceerde zoals jullie dat zouden denken, voor Mij verborgen gehouden werden. In plaats daarvan ontving Ik, wanneer Mijn Vader dat wenste, een ingestorte kennis over de taak die Mij toegewezen werd om allen redding te brengen.

Elke vorm van goddelijk ingrijpen werd ondernomen om de ziel van diegenen voor zich te winnen, die dachten dat zij de wetten van Mijn Vader kenden maar die deze verdraaiden om ze te schikken naar hun eigen verlangens en ego.

Ik bracht veel jaren door bij Mijn geliefde Moeder en vader, de H. Jozef, net zoals elke familie. Ik hield zoveel van hen en Ik was gelukkig. Wij hadden een zeer hechte band en Mijn Moeder was begiftigd met bijzondere genaden, die haar door de kracht van de Heilige Geest geschonken werden. Dat bracht met zich mee dat zij precies wist wat Mijn missie inhield. Zij kende de moeilijkheden die Ik het hoofd zou moeten bieden. De afwijzing. De spot. Maar ook zij wist niet, dat Ik vermoord zou worden.

Het was pas na de eerste twee jaar van Mijn missie, waarin Ik twintig uur per dag doorgebracht had met het prediken van de waarheid, dat Ik besepte dat de tegenstand toegenomen was. Al diegenen die Mijn Woord hoorden, hadden er een open oor voor, zelfs wanneer zij niet precies konden begrijpen wat Ik hun probeerde te vertellen. Velen, die aannamen dat wat Ik hun vertelde de waarheid was, vonden het moeilijk Mij na te volgen vanwege de spot waarmee zij te maken kregen. **Mijn vijanden konden Mij dan ook niet**

negeren. Ik was het onderwerp van veel discussie, veel twist en veel wrijving.

Zij verspreidden vreselijke leugens over Mij, onder andere over Mijn moraal, Mijn gezond verstand en Mijn bedoelingen – en toch konden zij niet negeren wat Ik deed, wat Ik zei en wat Ik hun vertelde over het Koninkrijk van Mijn Vader.

Ik werd verraden door diegenen die van Mij hielden, maar die het aan moed ontbrak om Mij na te volgen.

Door de genade van Mijn Vader, verdroeg Ik al deze pijn tot de uiteindelijke verwezenlijking Mij duidelijk werd. Ik wist toen dat ze Mij niet zouden aanvaarden. Naar het einde toe kende Ik de waarheid, maar Ik wist ook dat Ik niet kon opgeven. En dus werd God, doorheen Zijn enige Zoon, door de grootste daad van nederigheid, een Slachtoffer en stond zo toe dat de mens Hem een verschrikkelijk lijden, geseling en een gewelddadige dood toebracht. Deze daad, die door de ogen van Satan gezien werd als een schijnbaar laffe daad, had tot gevolg dat hij eraan twijfelde of Ik inderdaad de Mensenzoon was. En zo werd hij misleid. **Satan kon daardoor deze grote daad van nederigheid niet tegenwerken want er was niemand meer om te bekoren.** Toen Ik, een gewillig en zwijgzaam slachtoffer, vol liefde voor de mensheid, Mijn dood tegemoet ging, kon hij, Satan, niet wedijveren met deze daad omdat hij geen enkele vorm van nederigheid bezit. En dus ging Ik gewillig heen, met een brandend verlangen om zielen te redden en de wereld de erfenis van het eeuwig leven na te laten. Mijn Koninkrijk bleef echter voor het grootste deel onder de invloedssfeer van Satan. De zielen kenden niettemin de waarheid.

Om er nu voor te zorgen dat de mensheid de waarheid begrijpt, **kom Ik thans om Mijn Koninkrijk terug op te eisen.** Door dat te doen, heb Ik Mij de woede van Satan op de hals gehaald. Zijn plannen om de waarheid te verbergen, zijn nauwkeurig uitgewerkt en geraffineerd. Sluis is hij Mijn Kerk binnengedrongen in deze, zijn laatste, poging om Mij de zielen te ontzeggen voor wie Ik gekomen ben. De zielen die van nature recht hebben op het glansrijk Koninkrijk dat Ik hun beloofde. Ditmaal zal hij niet winnen. Maar **er zullen wel veel zielen misleid worden, en als zodanig zal het grootste geschenk, dat door Mijn geliefde Vader aan de mensheid geschonken werd, hen afhandig gemaakt worden.** Het behoort jullie toe om voor eeuwig een leven te leiden

in Gods heerlijkheid met een volmaakt lichaam en een volmaakte ziel. Jullie allemaal. Verspeel dit niet door toe te laten dat jullie blind zijn voor het ware Woord van God!

Jullie Jezus

Jullie werden nu gedurende drie jaar voorbereid. Sta op, neem jullie kruis op en volg Mij!

Zaterdag 14 december 2013 15.17u

Mijn zeer geliefde dochter, de voorbereidingen voor Mijn tussenkomst van grote barmhartigheid, om het hart van de mensen van steen in goud te veranderen, hebben vandaag een aanvang genomen. De tekenen op het gebied van het weer zullen opgemerkt worden door diegenen met ogen die kunnen zien, en diegenen die waakzaam zijn voor Mijn belofte om iedereen een gelijke kans op redding te geven.

Diegenen van wie het geloof verzwakt is, zullen door het vuur van de Heilige Geest vernieuwd worden. Wanneer zij het Licht, de stralen van Mijn barmhartigheid aanschouwen, zal de Heilige Geest zo indrukwekkend zijn, dat velen door de kracht ervan tegen de grond geworpen zullen worden.

Diegenen die Mij verafschuwen en wier zonden niets voor hen betekenen, zullen geestelijk verder afsterven en in paniek van Mij wegkruipen. Sommigen zullen Mijn tussenkomst niet overleven omdat het hen ondraaglijk zal schokken.

Ik Ben alle uitverkoren zielen momenteel aan het voorbereiden door hen op te dragen om te gaan biechten en te bidden voor de zonden van anderen. Mijn tijd komt gauw. Mijn tussenkomst zal snel en krachtig zijn, en vanaf die dag zal de wereld zich in twee opsplitsen. Op die dag zal de wereld binnenstebuiten gekeerd worden, en enkel diegenen die in Mijn genade blijven, zullen de beproevingen doorstaan die overal gezien zullen worden.

Jullie werden nu gedurende drie jaar voorbereid. Sta op, neem jullie kruis op en volg Mij! Wees sterk! Ik zal jullie moed schenken want die zullen jullie

nodig hebben als de duisternis van die zielen, die Mijn barmhartigheid zullen afwijzen, over de aarde zal vallen en zich dan zal uitspreiden. Alleen diegenen die met de Heilige Geest gezegend zijn, zullen het Licht verschaffen dat al diegenen, die Mijn Koninkrijk willen betreden, zal leiden zodat ze hun weg richting eeuwig leven kunnen vinden.

Jullie Jezus

Hoogmoed is een gevaarlijke trek omdat deze de mens ervan overtuigt dat hij groter is dan God

Zondag 15 december 2013 16.45u

Mijn zeer geliefde dochter, de mensheid is onwetend van de goddelijke Wetten en de Goddelijke Wil van Mijn Vader. **De mens is een schepsel van God en heeft als zodanig niet de gave van kennis gekregen met betrekking tot veel geheimen, die enkel bij de engelen en heiligen in de Hemel bekend zijn.** Dus kan de ene mens niet zeggen dat hij weet waarom Mijn Vader toestaat dat bepaalde gebeurtenissen in de wereld plaatsvinden, daar waar een andere mens beweert dat hij in het ontstaan van het universum ingewijd is. De mens is gewoon een dienaar van God, maar omdat God de mens naar Zijn volmaakt Beeld wilde scheppen, verleende Hij hem veel gaven en talenten. **Hij schonk de mens nooit de kennis van de Boom des Levens, en dat had een reden.** De mens vernietigde zijn status in Gods ogen, toen Adam en Eva door de zonde van hoogmoed zich van Hem afscheidden. De zonde van hoogmoed gaat de dag van vandaag door en is de oorzaak van veel afscheidingen van God. Hoogmoed is een gevaarlijke trek omdat deze de mens ervan overtuigt dat hij groter is dan God. Hoogmoed brengt de mens in de verleiding om te raken aan Gods Wetten van goddelijkheid. Dit omvat het geloof dat de mens het recht heeft om te beslissen wie dit geschenk van leven krijgt, en wie het recht heeft het weg te nemen.

Hoogmoed overtuigt de mens er ook van dat hij weet hoe het universum geschapen werd, terwijl hij in feite onkundig is van een dergelijk wonder. **Enkel God heeft de macht om iets te scheppen. Enkel God kan beslissen in hoeverre hij de mens zal toestaan Zijn schepping te onderzoeken en ermee te knoeien.** Toch gelooft de mens dat hij alle antwoorden kent. **Wanneer de**

mens gelooft dat hij zijn eigen lot en dat van anderen in de hand heeft, vervalt hij in ernstige dwaling want wanneer hij de zonde van Lucifer navolgt, zal hij verstoten worden. Wanneer de mens weigert aan Zijn Schepper gehoor te geven, zal Hij niet langer daar zijn om hen op de laatste dag te troosten.

Jullie mogen nooit toestaan dat hoogmoed jullie ervan overtuigt dat jullie alle dingen van deze wereld en daarbuiten kennen, want dat is onmogelijk. In plaats daarvan moeten jullie luisteren en de instructies die in de heilige Evangeliën vastgelegd zijn, accepteren zodat jullie in vrede en overeenkomstig de Wil van Mijn Vader kunnen leven. Want wanneer jullie jezelf voor Hem vernederen, zal hij jullie op de laatste dag grote heerlijkheid tonen en dan zullen jullie het groot mysterie van Zijn glorieus Koninkrijk begrijpen.

Jullie Jezus

Door het Sacrament van het Doopsel wordt de macht van het Beest verzwakt

Maandag 16 december 2013 19.25u

Mijn zeer geliefde dochter, **wanneer jullie dicht bij Mijn Hart staan en wanneer zielen zich geheel aan Mij overgeven, gebeuren er een aantal dingen.**

Ten eerste zal elke angst voor menselijke inmenging in jullie leven verdwijnen. In de plaats daarvan zal er de vrede en tevredenheid komen, die van Mij afkomstig is wanneer ik werkelijk in jullie hart en ziel verblijf. Geen enkele mate van verguizing, wreedheid of kritiek kan jullie ziel dan doordringen omdat jullie deze pijn aan Mij overhandigd zullen hebben. Dat is de reden waarom jullie ondanks dergelijke aanvallen altijd rustig moeten blijven en moeten zwijgen.

De volgende genade die jullie gegeven zal worden, zal de kracht zijn om de verleiding om te zondigen, te weerstaan. Deze verleiding, die door de duivel elke dag opnieuw alle zielen voorgehouden wordt, is zeer krachtig en maar zeer weinig mensen hebben de wilskracht om het in zonde vervallen, te

vermijden. Maar wanneer jullie je wil aan de Mijne overgelaten hebben, is het Mijn Wil die in jullie ziel woont en die dan de verleidingen, die jullie voorgehouden worden, zal overwinnen.

Onderschat nooit ofte nimmer hoezeer Satan het menselijk ras in een wurggreep houdt! Deze macht is als een krachtige storm en net zoals een sterke, hevige windvlaag jullie op de grond kan smakken, is de verleiding die de Boze jullie voorhoudt, te vergelijken met een kracht die jullie in enkele seconden zal optillen en jullie tot de zonde drijven die jullie proberen te vermijden.

De mens wordt met de zonde geboren. Door het Sacrament van het Doopsel wordt de macht van het Beest verzwakt. Terwijl jullie daarna de vele beproevingen en bekeringen van het leven doormaken, zal iedere persoon tot elk soort van zonde verleid worden. Enkel diegenen die zwoegen om de zonde te vermijden, zullen de felle strijd die de Boze zal ontketenen om hun ziel te verslinden, te boven komen. Regelmatige communicatie met Mij is belangrijk. Al wat jullie hoeven te doen, is in jullie eigen woorden met Mij praten. Vraag Mij geregeld om jullie zonden, waarover jullie berouw hebben, te vergeven! Ontvang regelmatig de Sacramenten! Dan tot slot: vertrouw op Mij, want wanneer jullie dat doen, heb Ik de macht om jullie weg te trekken van het punt te zondigen. Wanneer jullie je wil aan Mij overgeven, zal Mijn Wil de drijvende kracht worden om jullie tegen Satan te beschermen.

Door jullie geheel aan Mij over te geven, zullen jullie je ziel vervolmaken.

Jullie Jezus

Alleen het Licht van God kan eeuwig geluk brengen

Woensdag 18 december 2013 16.40u

Mijn zeer geliefde dochter, het begin is zonder einde. Eenmaal door Mijn Vader leven geschapen is en eenmaal een mens voor de eerste keer ademhaalt, zal hij naar lichaam en vervolgens naar ziel voor eeuwig bestaan.

Het grootste mysterie van het eeuwig leven is dat het bestaat, of de mens er nu voor kiest of niet. De mens heeft het geschenk van de vrije wil gekregen en

tot op de dag van zijn laatste adem op aarde heeft hij een keuze. Hij kan zijn leven zo goed als hij kan en overeenkomstig Gods wetten leiden en zijn redding verdienen, of hij kan de waarheid van het bestaan van God vergooid en zijn leven overeenkomstig zijn eigen verlangens leiden. Wanneer hij zijn eigen lusten, hebzucht en verlangens in strijd met het Woord van God bevredigt, neemt hij ontzettende risico's, die voor de eeuwigheid gevolgen zullen hebben.

Diegenen die het geluk hebben de heerlijkste zaligheid te verwerven, zullen in Gods Koninkrijk een eeuwig leven vol vervoering leiden. Hij zal in vereniging met de Wil van God elke vorm van heerlijkheid genieten en hij zal een perfect bestaan leiden, dat nooit zal eindigen. Diegenen die ervoor kiezen om God de rug toe te keren, zelfs wanneer door Mij alles in het werk gesteld zal zijn om hun betreuwenswaardige ziel te redden, zullen ook een eeuwig bestaan kennen. Helaas zullen zij een verschrikkelijke lijdensweg in eenzame en uitzichtloze troosteloosheid ondergaan. Ook hij zal opgewekt worden, samen met de levenden en de doden, maar zijn bestaan zal een pijnlijk bestaan zijn aangezien hij het Licht van God nooit zal zien. Alleen het Licht van God kan eeuwig geluk brengen.

Wanneer jullie op aarde je laatste adem uitblazen, betekent dat gewoonweg dat jullie dan naar de volgende fase van jullie tocht in eeuwigheid gebracht worden. Er valt maar één pad te nemen en dat is het pad waarop jullie tot Mij komen. Elk ander pad zal jullie naar een vreselijk bestaan voeren, en toch geloven veel misleide zielen dat ze de waarheid kennen wanneer ze het bestaan van de eeuwigheid verwerpen.

Jullie mogen de waarheid nooit verwerpen want enkel de waarheid kan jullie eeuwige zaligheid brengen.

Jullie Jezus

Op de Dag des Oordeels zullen jullie de macht van God eindelijk bevatten

Vrijdag 20 december 2013 23.16u

Mijn zeer geliefde dochter, **het is op Mijn bevel dat Satan en al zijn demonen zich gewonnen zullen geven.** Ondanks al hun macht zijn ze niets tegenover Mij, de Mensenzoon, Jezus Christus. Niettegenstaande al Mijn nederigheid, Mijn offers, Mijn smeekbeden aan het menselijk ras om toe te staan dat Mijn liefde hen tot Mij trekt, **mag Mijn Godheid nooit onderschat worden.** Mijn macht mag nooit verkeerd begrepen worden, want Ik Ben almachtig en Mijn Koninkrijk zal eeuwig heersen, met of zonder de mens die de vrije wil heeft en dus de keuze om Mij te volgen of niet.

Hoewel de zwakheid van de mensheid, veroorzaakt door de zonde, iedere persoon kwetsbaar maakt voor de bekoring van Satan, mogen jullie nooit geloven dat hij alle macht bezit, want dat doet hij niet. **Elke demon, met inbegrip van hun meester, het Beest, zal op Mijn bevel aan Mijn voeten neervallen.** Weten jullie dat niet? Want er is er maar één die over de goddelijkheid beschikt om allen onder zijn voeten te bedwingen en dat ben Ik, Jezus Christus.

Om de gunst van God te verwerven, moet ieder van jullie tot Mij komen. Ik houd van jullie. Ik trek jullie naar Mij toe. Ik smeed jullie. Ik verneder Mij voor jullie. Ik liet Mij voor jullie over de grond, door de modder, slepen voor Ik stierf. Spoedig zullen jullie tegenover Mij staan. **Op de Dag des Oordeels zullen jullie de macht van God eindelijk bevatten, en dan zullen jullie weten hoe het is om oog in oog met Mijn goddelijk Licht te staan.** Mijn Licht is zo krachtig dat enkel de zuiveren en nederigen het zullen verdragen. Het zal velen van jullie op de grond dwingen, terwijl jullie je gezicht voor Mij zullen afschermen. Zeer weinigen van jullie zijn geschikt om voor Mij te staan en toch zal Ik jullie naar Mij toetrekken tot jullie daar staan zoals jullie dat zouden moeten doen, in volle overgave en totale gehoorzaamheid. **Op die dag zal er aan jullie vrije wil een einde komen.**

Jullie Jezus

Jullie kunnen Mijn Kerk niet scheiden van het Woord – het Vlees – omdat deze dan niet kan bestaan

Zaterdag 21 december 2013 20.13u

Mijn zeer geliefde dochter, diegenen die jou door middel van Mijn heilig Woord ervan beschuldigen het gezag van Mijn Kerk te bestrijden, moeten Mijn oproep aanhoren.

De Kerk – door Mij, Jezus Christus, in het leven geroepen – werd op een stevige rots gebouwd en hoezeer Mijn Kerk – Mijn Lichaam – ook aangevallen wordt, de poorten van de hel zullen deze nooit verpletteren. **Satan en zijn vertegenwoordigers zullen maar aanvallen wat echt is, wat waar is en wat van Mij is.** Dat is waar al zijn energie op gefocust zal zijn – Mijn Kerk. Ik Ben Tegenwoordig in Mijn Kerk door Mijn Lichaam, de Allerheiligste Eucharistie. **Mijn vijanden zullen zich altijd op de Allerheiligste Eucharistie richten omdat deze niet louter een symbool van Mijn liefde, Mijn belofte om de wereld te verlossen, is – het is Mijn Lichaam.** Het leeft en ademt, want Ik Ben het, Jezus Christus, die erin woont. Ik zal tot bijna op het einde in de Heilige Eucharistie Tegenwoordig blijven, maar de Kerk zal nooit sterven.

Mijn Woord is Vlees geworden en door Mijn Vlees zullen jullie, Gods kinderen, Mij nabij blijven. Toen Mijn vijanden in het verleden Mijn Kerk aanvielen, verenigde Mijn Kerk zich en bestreed haar tegenstanders. Maar wanneer Mijn Kerk van binnenuit door de geest van het kwaad aangevallen wordt, zal ze op zeer weinig hindernissen vanuit een seculiere wereld stuiten.

Satan valt zijn eigen werk niet aan. Als de Mensenzoon zal Ik Mijn Kerk nooit verlaten, want die is ondoordringbaar voor de duivel. Mijn volgelingen zullen tot op de laatste dag aan Mijn Kerk trouw blijven. **Het aantal mensen dat de aanvallen - die Mijn Kerk van binnenuit te verduren zal krijgen - niet zullen bevatten, zal echter groot zijn. Ze zullen voor het merendeel tevreden zijn met de vele aanpassingen die bij de heilige Sacramenten en de wetten van God ingevoerd worden. Ze zullen de leugen slikken, dat het moderne leven een moderne kerk vereist, dat de mensen de dag van vandaag op basis van hun vrije wil keuzes moeten kunnen maken – ongeacht of ze God al dan niet beledigen.** Wanneer zij God dan beledigen en godslasteringen begaan, als zij de Heilige Eucharistie ontwijden, zullen zij niet langer deel uitmaken van Mijn

Kerk. Mijn Kerk zal ongeschonden blijven. Mijn Kerk zal overeind blijven door diegenen die aan het Woord van God – het Woord dat Vlees werd - trouw zullen blijven. Want jullie kunnen Mijn Kerk niet scheiden van het Woord – het Vlees – omdat deze dan niet kan bestaan.

Ik beloofde dat Ik Mijn Kerk zou beschermen tegen de poorten van de hel, en Ik doe dat nu door Mijn trouwe gewijde dienaren voor te bereiden om, tot op de Grote Dag, Mij bij te staan en trouw en standvastig te blijven. Ik breek Mijn belofte nooit!

Jullie Jezus

Moeder van de Verlossing: Door het wonder van de Verlichting van het Geweten zal Hij, Mijn Zoon, de wereld vreugde, liefde en hoop bezorgen

Zondag 22 december 2013 15.10u

Mijn kind, **laat het a.u.b. geweten zijn dat Mijn dierbare Zoon voorbereidingen aan het treffen is voor Zijn grote tussenkomst van barmhartigheid.** Ten gevolge daarvan zal de wereld vernieuwd worden en zullen velen zich verheugen in hun hervonden vrij-zijn van twijfel over het bestaan van God.

Hoe eenzaam zijn diegenen die Mijn Zoon niet kennen. Toen Mijn Zoon vlak voor Zijn Hemelvaart op de berg stond, waren Zijn leerlingen verward en bang vanwege de scheiding die ze zonder Hem het hoofd zouden moeten bieden. Velen van hen raakten in paniek en smeekten Mijn Zoon om hen niet te verlaten. Hij troostte hen door hun geduldig uit te leggen dat deze scheiding maar tijdelijk zou zijn en dat Hij hun hulp zou sturen. De hulp waarnaar Hij verwees, was de gave van de Heilige Geest. Hij zei toen tot hen: “Vrees niet, want door de hulp van Hem, die Ik jullie zal sturen, zullen jullie niet alleen zijn. Ik zal altijd bij jullie zijn in de vorm van de Heilige Geest.”

Want hoewel Hij die dag iedereen vertelde dat Hij zou terugkomen, verstonden zij niet echt wat Hij bedoelde. Sommigen dachten dat het weken zou duren voor Hij zich kenbaar zou maken. Maar denk eraan, een dag in Gods

tijd kan elk moment zijn. **Nu komt die dag dichterbij en vinden al de voorzegde profetieën, met betrekking tot de eindtijd, plaats. Heb geen angst in jullie hart, lieve kinderen, want de tijd om jullie te verheugen, is bijna daar. Er zullen geen tranen of verdriet meer zijn, want de Grote Dag van Mijn Zoon zal plots aanbreken en Hij zal al de Zijnen in Zijn heilige armen verzamelen.**

Bid om Gods grote zegeningen en om de grote barmhartigheid die Mijn Zoon in grote overvloed voor elkeen van Gods kinderen heeft. Dit omvat de goeden, de slechten en de onverschilligen. **Door het wonder van de Verlichting van het Geweten zal Hij, Mijn Zoon, de wereld vreugde, liefde en hoop bezorgen.**

Wees dankbaar voor deze grote barmhartigheid! Mijn Zoons liefde voor jullie zal nooit ophouden te bestaan, afnemen of ingehouden worden daar jullie Hem toebehoren. Jullie zijn de Zijnen. Jullie zijn de kinderen van God. Jullie horen niet bij Satan.

Bid, bid, bid dat de mensheid de barmhartige hand van Mijn Zoon zal verkiezen boven het bedrog en de wurggreep die de Boze op de zwakkeren uitoefent!

Jullie geliefde Moeder
Moeder van de Verlossing

Weldra zullen jullie Mij zien in heel Mijn hemelse glorie en dan zullen jullie eindelijk het mysterie van Mijn goddelijkheid begrijpen

Zondag 22 december 2013 15.56u

Mijn zeer geliefde dochter, wat zal de wereld spoedig opkijken en Mijn aanwezigheid erkennen. **Mijn aanwezigheid zal in elke natie, land en woonplaats gevoeld worden en niemand zal Mijn aanwezigheid kunnen ontkennen – toch zullen sommigen Mijn tussenkomst niet willen aanschouwen. Jullie moeten allemaal aanvaarden dat wanneer de Waarschuwing plaatsvindt, dat een groot teken van de Hemel is. Het zal de liefde bevestigen, die God voor al Zijn kinderen heeft.**

Jullie eenzame scheiding van God zal die dag eindigen. Diegenen die de bescherming willen, waarnaar zij verlangen, tegen het leed dat tegenwoordig in de wereld bestaat, weet dit: Ik zal jullie tranen wegvegen. Jullie je zonden vergeven. Ik zal jullie allen zegenen, met inbegrip van diegenen die Mij de rug zullen toekeren, in de hoop dat zij terug naar Mij zullen komen lopen zodat Ik hen kan redden.

De wereld is van Mij. Gods kinderen zullen verzameld worden en al diegenen van wie de naam in het Boek des levens staat, zullen in Mijn armen opgenomen worden. Bid dat diegenen die twijfels hebben ervan verlost zullen worden, dat diegenen die in verschrikkelijke duisternis verkeren Mij om barmhartigheid zullen vragen en dat diegenen die Mij loochenen, Mij uiteindelijk zullen erkennen.

Jullie mogen nooit toelaten dat de lasteraars van Mijn heilig Woord jullie van Mij, jullie geliefde Jezus, wegvoeren. Weldra zullen jullie Mij zien in heel Mijn hemelse glorie en dan zullen jullie eindelijk het mysterie van Mijn goddelijkheid begrijpen.

Jullie Jezus

Moeder van de Verlossing: Deze nieuwe en schunnige imitatie van het Woord van God zal velen laten geloven dat het gewoon om een moderne, geactualiseerde versie van het Nieuwe Testament gaat

Maandag 23 december 2013 18.36u

Mijn kind, de duisternis zal zo plots op de Kerk van Mijn Zoon neervallen, dat velen ogenblikkelijk zullen verstommen, zo geschokt zullen ze zijn. Mijn Zoon, Jezus Christus de Koning, zal niet langer tot Koning uitgeroepen worden. In Zijn plaats zullen er de verheven heidense goden komen, alsook alle religies waaronder deze die niet van God afkomstig zijn, en allen zullen in de Kerk van Mijn Zoon op aarde positie innemen.

Voor de wereld zal de afkondiging van het zogenaamde christendom goed nieuws lijken. De wereld zal jubelen want velen zullen toejuichen wat ze als

een grote verdraagzaamheid voor elk soort daad zullen zien, die tot dan toe als zonde beschouwd werd in de ogen van God.

Toen Mijn Zoon op aarde rondliep, verwierpen de farizeeën de waarheid. Ze geloofden enkel in wat hen aanstond en ze geloofden in veel onwaarheden. Ze wilden de uitgestoken armen van Mijn Zoon niet accepteren, toen Hij het heilig Woord van God verkondigde. **Andermaal is de tijd aangebroken dat diegenen die beweren de waarheid te kennen, Mijn Zoon verloochenen.** Hiermee bedoel Ik Zijn heilig Woord zoals het in de allerheiligste Evangelieën verkondigd wordt. **Spoedig zal het allerheiligste Boek afgedankt worden en zal er aan iedereen, binnen de Kerk van Mijn Zoon en daarbuiten, een godslasterlijke vervanging bekendgemaakt worden. Velen zullen misleid worden.**

De vijanden van Mijn Zoon zijn zo sluw dat deze nieuwe en schunnige imitatie van het Woord van God velen zal laten geloven dat het gewoon om een moderne, geactualiseerde versie van het Nieuwe Testament gaat. Het Woord van Mijn Zoon zal aangewend en veranderd worden tot het iets nieuws betekent – iets wat Hij nooit gezegd heeft. De Boze zal, via de vijanden van Mijn Zoon, de wereld altijd misleiden door de waarheid als basis voor leugens te gebruiken. Ze zullen altijd wat waar is aanvallen door met de waarheid te werken, om zo het Woord van Mijn Zoon te bekladden.

Ze zullen als eerste met Zijn Woord beginnen en het vernietigen – eerst door er de spot mee te drijven en daarna door het af te danken ten gunste van ketterij. Vervolgens zullen ze Zijn Vlees aanvallen. Het Woord is Vlees geworden in de gedaante van Mijn Zoon. **Voordien kruisigden ze Mijn Zoon, en nu Hij terugkomt om de aarde te vernieuwen, zullen ze de Heilige Eucharistie vernietigen.** Al degenen met geloof moeten tijdens deze verschrikkelijke geboorteweëën volharden want zodra het allemaal voorbij is, zal de Mensenzoon opstaan en komen om Zijn Koninkrijk op aarde terug te eisen. Diegenen die van Mijn Zoon houden, moeten Hem te allen tijde eren en mogen Hem nooit verloochenen.

Jullie moeten bereid zijn om naar de waarheid te leven en mogen nooit voor de aanvaarding van de leugens, die over de hele wereld verspreid zullen worden, en voor de eerdaags erkende nieuwe ene-wereldreligie bezwijken. Wanneer jullie deze dingen zien gebeuren, wees er dan zeker van dat het

moment van de Tweede Komst van de ene ware Redder, Jezus Christus, de Koning van de mensheid, dichtbij zal zijn.

Jullie geliefde Moeder
Moeder van de Verlossing

Volgende Kerstmis zal de viering van Mijn geboorte door een grote ceremonie vervangen worden

Woensdag 25 december 2013 9.50u

Mijn zeer geliefde dochter, Ik Ben het Vleesgeworden Woord. Mijn Lichaam omhelst vandaag de wereld, maar de wereld is – hoewel deze Kerstmis kan vieren – ongevoelig voor Mijn heilsplan.

Kerstmis is uitgegroeid tot niet langer de viering van Mijn geboorte, maar een heidense vervanging waarin bij het najagen van valse dingen elk eerbetoon wordt prijsgegeven. Hoe zwak is het geloof van de Christenen geworden. Hoe zijn ze alles vergeten wat Ik de wereld leerde. Hoezeer bekommeren ze zich om materieel comfort dat slechts tot stof zal vergaan en waarbij ze de staat van hun ziel volkomen negeren.

De tijden waarin het geloof van de Christenen zo zwak geworden is, dat er nauwelijks op Mijn glorieuze goddelijkheid ingegaan of ernaar verwezen wordt, zijn over jullie gekomen. Mijn onderrichtingen zijn niet meer van enige echte betekenis in jullie leven, en veel priesters houden niet meer van Mij zoals ze dat zouden moeten doen. Neen, Mijn dochter, zij kennen Mij werkelijk in het geheel niet.

Ik zal niet rusten tot Mijn stem gehoord wordt, niet voor Ik jullie wakker schudde voor Mijn oproep om jullie geloof te vernieuwen. Weldra zal jullie geloof in Mij nog verder verzwakken. Jullie zullen het zo druk krijgen, zo in beslag genomen worden door politieke aangelegenheden inzake landen waar oorlogen en armoede hoogtij vieren, dat jullie Mij zullen vergeten. Ik zal in jullie geloof door Mijn vijanden vervangen worden, die zich als Mijn dienaren voordoen en die jullie verder en verder van Mij weg zullen voeren.

Volgende Kerstmis zal de viering van Mijn geboorte door een grote ceremonie vervangen worden, die het werk zal toejuichen van die bedriegers die in Mijn Kerk paraderen, de gewaden dragend die er enkel toe dienen om de gelovigen om de tuin te leiden. Op die dag zullen ze de god van de sociale rechtvaardigheid, de mensenrechten en het geld toejuichen, waarvan ze zullen zeggen dat ze het voor de hongerigen in de wereld ingezameld hebben. Maar weet dit: al deze dingen die de wereld in Mijn heilige naam voorgehouden worden, dienen slechts één doel **en dat is om jullie van het Woord, dat Mijn Vlees is, weg te halen. Mijn Vlees is van Mijn Lichaam. Mijn Lichaam is Mijn Kerk.** Wanneer diegenen die zeggen dat ze tot Mijn Kerk behoren, Mijn heilig Woord niet vereren, maar in plaats daarvan de wereldpolitiek omhelzen en trachten te beheersen, dan kunnen ze nooit zeggen dat ze Mij toebehoren. De tijd waarin de verdeeldheid – het voorzegde schisma – zal plaatsvinden, is aangebroken en het zal snel gaan.

Jullie kunnen maar van één God houden, en de enige weg naar Mijn Vader is door Mij, Zijn eniggeboren Zoon. Scheid jullie van Mij af bij de verwezenlijking van politieke campagnes, die zich inspinnen om de mensenrechten en de sociale rechtvaardigheid te bevorderen ter vervanging van het Woord, en dan zullen jullie Mij verloochenen.

Op dit moment is Mijn Hart bezwaard. Ik geef jullie deze waarschuwing opdat jullie niet in dwaling vervallen en in de sluwste val trappen, die door de leerlingen van Mijn aartsvijand – de duivel – voor jullie opgezet zal worden.

Jullie Jezus

Mijn plannen om de hele wereld te redden, liggen klaar en Ik zal niet één ziel gemakkelijk loslaten

Donderdag 26 december 2013 14.20u

Mijn zeer geliefde dochter, het is Mijn verlangen om jullie allen op dit moment troost te schenken. Mijn plannen om de hele wereld te redden, liggen klaar en Ik zal niet één ziel gemakkelijk loslaten. Ieder kind van God heeft het vermogen om lief te hebben – zelfs diegenen die van God gescheiden zijn.

Iedere ziel is geboren met de gave van liefde – de gave van God, die in hen verblijft, zelfs als ze Hem niet erkennen.

Liefde is een eigenschap die door Satan gehaat wordt omdat God liefde is. Iedereen die van een andere persoon houdt, voelt vreugde in zijn hart. **Liefde is het meest natuurlijke gevoel en ze is dat wat het Licht van God in een wereld vol duisternis stralend houdt. Satan zal de liefde bij elke gelegenheid aanvallen.** Hij zal het wegrukken van diegenen bij wie hij dat kan, en hij zal de liefde vervangen door veel goddeloze surrogaten. Wanneer hij het Sacrament van het Huwelijk aanvalt, zwakt hij binnen elk van deze verbintenissen de liefde af, tot er slechts haat overblijft. Hij zal vriendschappen kapot maken. Hij zal verdeeldheid, wantrouwen en haat teweegbrengen, waar en wanneer hij kan. Hij is de oorzaak van moord, gewelddaden onder de mensen, daden van onderdrukking, marteling en oorlog. Wanneer Satan het door Mijn Vader gecreëerd natuurrecht van liefde aanvalt, trekt hij de mensen in een vreselijke zielsangst. Ze zullen geen vrede voelen wanneer in hun leven de liefde ontbreekt. Wanneer er geen liefde is, zullen ze anderen niet vertrouwen, en wanneer er in iemands ziel haat aanwezig is, zal hij of zij anderen met een verschrikkelijke wreedheid behandelen.

Haat kan nooit van God afkomstig zijn. **Haat komt van de duivel.** Hij die haat, bootst de eigenschappen na die met Satan geassocieerd worden. Doordat hij Satan imiteert, zal de mens haat vaak met een lieflijke en sluwe façade camoufleren. Zeer dikwijls zal hij, die een ander haat, zeggen dat ze enkel uit liefde spreken wanneer ze anderen schade berokkenen, teneinde hen in verwarring te brengen. **De mens die net zoals Satan haat, zal ervoor zorgen zijn haat niet te tonen.** Velen zullen zeggen dat ze te goeder trouw handelen omwille van de behoefte aan eerlijkheid. Nochtans kan om het even welke daad van haat nooit goede vruchten voortbrengen, want zoals bij rottend vlees zal dit bederf en daarop de dood van de ziel met zich meebrengen. Liefde is het enige dat telt in Mijn ogen. Wees ervan verzekerd dat al diegenen die vervuld zijn van liefde – hetzij voor een ander hetzij voor God – reeds in het voordeel zijn. Aan diegenen die door God begunstigd zijn, zal door Mij grote barmhartigheid betoond worden. Aan diegenen met haat in hun ziel zal geen barmhartigheid betoond worden, tenzij ze zich eerst in Mijn ogen verlossen. Jullie moeten onthouden dat haat, in welke vorm dan ook, en vooral wanneer deze in Mijn heilige naam uitgedragen wordt, slechts verwoesting van de ziel zal opleveren.

Mijn liefde is groter dan deze die door om het even welke mens gevoeld wordt. Ze gaat jullie begrip te boven. Door de omvang en de diepte van Mijn liefde voor jullie, zal Ik eenieder van jullie vervullen met Mijn Heilige Geest. Mijn liefde zal de liefde in jullie hart naar boven halen, hoe minuscuul deze in iedere ziel ook mag zijn. Dus a.u.b., jullie mogen nooit de hoop opgeven dat Ik de hele wereld redding zal brengen, want Mijn geduld is eindeloos en Mijn liefde eeuwigdurend.

Jullie Jezus

Al Gods kinderen maken deel uit van Zijn buitengewone familie

Zaterdag 28 december 2013 23.36u

Mijn zeer geliefde dochter, velen die in God geloven, hebben slechts een vaag idee van wie Hij is en waarom Hij de wereld schiep.

Mijn Vader is liefde. Allen die Hem omringen, houden van Hem zoals jullie je de liefde voor een zeer gekoesterde vader zouden voorstellen. Bij Hem zijn, is het meest natuurlijke gevoel en iedereen in de Hemel is volkomen met Hem in vereniging. Zij voelen zich gekoesterd, zeer geliefd en dat bezorgt hen het compleet gevoel erbij te horen. **Wanneer al diegenen die in het Koninkrijk van Mijn Vader begunstigd zijn, zich met Hem verenigen, ervaren ze een extase die met niets dat jullie op aarde kennen, te vergelijken is.** Wanneer diegenen van jullie – die Mij, Jezus Christus, volgen en zich in verbondenheid bij Mij aansluiten – Mijn Vader leren kennen, zullen ook jullie dit gevoel van erbij te horen, ervaren.

Al Gods kinderen maken deel uit van Zijn buitengewone familie en eenieder wordt door God met een blijvende hartstocht bemind. Wat diegenen betreft, die met de genaden van de Hemel gezegend zijn en die zich innig met Mijn Vader verbonden voelen: jullie moeten weten dat jullie enerzijds een gevoel van ontzag gewaar zullen worden wanneer jullie in jullie hart met Hem spreken. Maar anderzijds zullen jullie je geliefd voelen en door een instinct, dat jullie niet zullen begrijpen, zullen jullie weten dat jullie Zijn kind zijn. Dit geldt voor al Gods kinderen, ongeacht de leeftijd. Want in Gods Koninkrijk

bestaat leeftijd niet. Alle zielen worden verheven overeenkomstig hun staat en hoe ze de Wil van Mijn Vader volbrachten.

O hoe werd Mijn Vader vergeten, en hoe vaak wordt Hij verkeerd begrepen. Hij is niet afschrikwekkend. Maar Zijn billijkheid is eindig. Hij is liefdevol en rechtvaardig en zal alles doen wat Hij kan om de wereld te vernieuwen zodat deze goed voorbereid is om Mij, Zijn geliefde Zoon, te ontvangen.

Jullie moeten nooit het gevoel hebben dat jullie geen beroep kunnen doen op Mijn Vader want Hij is jullie Vader, de Almachtige, die het bevel gaf zodat het leven een aanvang nam en die het bevel geeft zodat het leven weggenomen wordt. Volg de Geboden van Mijn Vader! Aanvaard met dankbaarheid Zijn geschenk van Mijn geboorte, dood en verrijzenis, en het eeuwig leven zal van jullie zijn.

Jullie Jezus

Moeder van de Verlossing: Mijn Zoon heeft Mij opgedragen de wereld deze belangrijke boodschap te brengen

Zaterdag 28 december 2013 23.50u

Mijn kind, **Mijn Zoon heeft Mij opgedragen de wereld deze belangrijke boodschap te brengen.** Hij verlangt dat al diegenen die familie en vrienden hebben die God verwerpen en Mijn geliefde Zoon, Jezus Christus, loochenen, moeten weten dat Hij hen zal overstelpen met Zijn genaden wanneer jullie dit bijzonder kruistochtgebed voor hen bidden. Wanneer jullie dit gebed opzeggen, zal Hij elk van hen groot mededogen tonen, en zal Hij hen verlossen en hen van het randje van de verlatenheid terugtrekken.

Kruistochtgebed (131) 'Het barmhartigheidsgebed'

*O Mijn lieve Moeder van de Verlossing,
vraag Uw Zoon, Jezus Christus, a.u.b.
om aan (noem allen hier)
tijdens de Waarschuwing, en dan nogmaals op de laatste dag,
barmhartigheid te verlenen*

voordat zij voor het aangezicht van Uw Zoon verschijnen.

*Bid a.u.b. dat elk van hen gered zal worden
en de vruchten van het eeuwig leven zullen genieten.*

*Bescherm hen elke dag,
en breng hen naar Uw Zoon
zodat Zijn aanwezigheid hun getoond zal worden,
hun vrede van de geest verleend zal worden,
en zij grote genaden zullen verwerven. Amen.*

Omwille van deze missie zal Mijn Zoon buitengewone genaden uitstorten over de zielen die Zijn barmhartigheid nodig hebben. Hij zal altijd gul zijn wanneer zielen naar Zijn heilig Woord leven en Hem in hun hart verwelkomen.

Ga heen en wees blij, want dit is één van de meest bijzondere geschenken die Hij aan al diegenen die gehoor gegeven hebben aan deze oproep vanuit de Hemel, gegeven heeft!

Jullie geliefde Moeder
Moeder van de Verlossing

Jullie hebben allemaal de waarheid gekregen, maar velen van jullie zijn deze vergeten. Deze verveelt jullie. Deze is te lastig.

Zondag 29 december 2013 19.48u

Mijn zeer geliefde dochter van Mij, **toen Ik de geheimen van het Boek der Waarheid openbaarde, heb Ik jullie vanaf het begin verteld dat het Boek aan de profeten voorzegd werd – drie in totaal – die de Allerheiligste Drie-eenheid vertegenwoordigen.** Ik vertel jullie deze dingen niet om jullie schrik aan te jagen. Ik vertel jullie deze feiten zodat jullie volkomen op Mij zullen vertrouwen.

Mijn dochter, het plan van Mijn Vader om bekering te verspreiden, nam een aanvang op het moment dat deze missie begon. Deze bekering in een tijd van

grote geloofsafval, apathie en schandelijke onverschilligheid tegenover het Woord van God, is hard nodig. De waarheid werd aan Gods kinderen gegeven in het allerheiligste Boek, maar veel van wat hierin is opgenomen, heeft weinig impact op de mensen in de wereld van vandaag. Hoe kan dat? Zovelen worden door vermaak afgeleid, zijn gemakkelijk te amuseren en zijn er snel bij om alles vast te grijpen wat prikkelt. Zelfs de waarheid over de schepping van de mens werd geloofend. In plaats daarvan verving men de waarheid door een lachwekkend geloof in vele zelfgemaakte, valse goden. Hun magische praktijken en boosaardig gerotzooi met het occulte hebben de aandacht getrokken van velen en tot de verbeelding gesproken van diegenen die op zoek zijn naar sensatie in hun leven.

Dan zijn er diegenen die hun kennis van de geestelijke wereld misbruiken en die ervoor gezorgd hebben dat veel zielen van Mij afdwalen. Teneinde zich met spirituele gaven uit te rusten, nodigen deze arme zielen in plaats daarvan de geest van het kwaad uit wanneer ze de geesten oproepen van diegenen die de hel zijn binnengegaan. Deze geesten zullen hen alleen maar in een web trekken, waaruit zij zichzelf nooit zullen losmaken. Diegenen die zich met new age-praktijken, hekserij, tarotkaarten en helderziendheid bezighouden, zullen de oorzaak zijn van de vreselijke ellende die anderen overkomt, al hebben ze in veel gevallen geen weet van de schade die ze aanrichten. Al die mensen, die valse goden boven de ene ware God plaatsen, maken zich schuldig aan het heidendom – een afschuwelijke misdaad – omdat zij de waarheid kenden voordat ze zich ervan afkeerden.

Vervolgens zijn er diegenen die anderen vervloeken terwijl zij aan satanisme doen. Zij zijn zo verdorven dat ze Mij voortdurend beschimpen en dergelijke goddeloze handelingen uitvoeren doordat ze reeds een pact gesloten hebben met de duivel. Niets van wat Ik doe, zal hen veranderen. O wat ween Ik toch zulke bittere tranen om deze arme, misleide zielen.

Verder zijn er diegenen die Mij kennen, maar die weinig tijd in Mijn gezelschap doorbrengen. Zij bezorgen Mij groot verdriet, want zij beschouwen hun ziel als vanzelfsprekend. Zij geloven dat ze een natuurlijk gegeven recht op eeuwig leven hebben, maar zij geloven niet dat ze dat moeten verdienen. Velen van hen zijn zo zelfvoldaan, dat ze zich niet druk maken om de Sacramenten en zelden enige aandacht aan de Tien Geboden besteden omdat zij niet geloven dat deze de dag van vandaag voor hen gelden. De meesten geloven niet in de hel of het vagevuur. Zij bewandelen een zeer gevaarlijk pad.

Weldra zullen zij nog meer misleid worden wanneer zij met een nieuwe, verwaterde leer gevoed worden, die door Mijn vijanden geïntroduceerd zal worden. Zij hebben nu veel gebed nodig.

Ten slotte zijn er diegenen die het dichtst bij Mij staan en die in alle zaken die heilig zijn, onderlegd zijn. Dit zijn de zielen die Mij grote vertroosting bezorgen en op wie Ik steun. Toch zijn er onder hen die niet naar de waarheid leven. Zij prediken de waarheid maar brengen de grondbeginselen van Mijn Leer niet in praktijk. Zij houden niet van anderen zoals ze dat zouden moeten doen. Zij kijken neer op diegenen die zij als minder goed geïnformeerd over alle heilige zaken, dan zij zijn, beschouwen. Sommigen beschouwen zichzelf boven anderen verheven en door God meer begunstigd. Deze huichelaars vertoornen Mij het meest omdat zij er niet in slagen te zien hoe zij in Mijn ogen zondigen.

Zo zien jullie dat de waarheid nooit als vanzelfsprekend beschouwd mag worden. Jullie hebben allemaal de waarheid gekregen, maar velen van jullie zijn deze vergeten. Deze verveelt jullie. Deze is te lastig – te tijdrovend – want velen van jullie zien de waarheid als iets dat vandaag de dag niet langer relevant is in jullie drukke leven. Velen van jullie zullen Mij verloochenen en Mij dan uiteindelijk volkomen afwijzen, wanneer jullie met leugens gevoed worden door diegenen die jullie van de zaligheid willen weg leiden. Dat is de reden waarom jullie de waarheid helemaal opnieuw moeten leren.

Er kan slechts één waarheid zijn, en dat is de waarheid die vanaf het begin door God vastgelegd is.

Jullie Jezus

Wanneer jullie het Woord van God proberen te herschrijven, maken jullie je schuldig aan godslastering

Maandag 30 december 2013 20.06u

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer jullie Mijn gezag in twijfel trekken, ontkennen jullie de waarheid. Wanneer Mijn Woord, dat in steen gebeiteld is, door jullie aangevochten wordt, dan nemen jullie de waarheid niet aan.

Wanneer jullie het Woord van God proberen te herschrijven, maken jullie je schuldig aan godslastering. **De wereld werd gewaarschuwd dat niemand – geen enkele gewijde dienaar, geen enkele uitverkoren ziel, geen enkele profeet – ooit iets aan het Woord, dat in het Boek van Mijn Vader vastgelegd is, mocht toevoegen of eruit weghalen. Toch is het juist dat wat er zal gebeuren, wanneer diegenen die beweren uitverkoren leiders in Mijn Kerk op aarde te zijn, de waarheid vervalsen. Die dag is zeer dichtbij. Dat is de dag waarvoor jullie gewaarschuwd werden.** Want iemand die het Woord van God durft te vervalsen, geeft te kennen dat hij boven God staat. Hij die door zijn handelingen of daden beweert boven God te staan, kan nooit een vertegenwoordiger van Mij zijn.

Doordat het geloof van de mens zo zwak is en doordat er maar weinig kennis over het Nieuwe Testament bestaat, zullen velen zich ertoe laten verleiden om ketterij als waarheid aan te nemen. Dat zal hun ondergang betekenen.

Mijn tussenkomst zal door de uitstorting van de Heilige Geest geschieden, om diegenen te verlichten die Mij trouw blijven. Welnu, die test zal hieruit bestaan: Als jullie werkelijk in Mijn bestaan, Mijn missie, Mijn kruisiging, Mijn opstanding uit de dood en belofte van eeuwige redding geloven, dan zullen jullie Mijn Woord – dat jullie in de heilige Bijbel gegeven werd – nooit aanvechten. Als jullie ook maar één moment geloven dat Ik enige nieuwe interpretatie van Mijn Evangeliën, Gods Geboden en van alles wat jullie door Mij geleerd werd, zou zegenen om de moderne samenleving tevreden te stellen, dan vergissen jullie je zeer.

De dag waarop de leider, die beweert Mijn Kerk op aarde te leiden, jullie vertelt dat bepaalde zonden er niet langer toe doen, is de dag van het begin van het einde. Want dat zal de dag zijn waarvoor jullie moeten uitkijken. **Dat zal de dag zijn dat Mijn Kerk het tijdperk van duisternis zal binnentreden.** Op die dag mogen jullie nooit in de verleiding komen om Mij te verloochenen – om de waarheid te verloochenen. Leugens kunnen nooit de plaats van de waarheid innemen.

Jullie Jezus