

Weldra zal de hemel splijten en zal het vuur van de Heilige Geest daar zijn

Woensdag 4 februari 2015 20.06u

Mijn zeer geliefde dochter, de haat tegen alle goede dingen die van God komen, waaronder Zijn heilig Woord, is momenteel intens. De liefde in het hart van de mens, die van nature in de ziel van elk ter wereld gekomen kind aanwezig is, is verkild in de harten van de mensheid.

De menslievendheid en liefde voor elkaar zijn vervlogen en, zoals voorzeggd, zal de mens zich tegen zijn broeder, zuster, vader, moeder en naaste keren als de eindstrijd om zielen zijn hoogtepunt bereikt. De goeden, de zachtmoedigen en de nederigen zullen vertrapt worden en diegenen met kwaadwilligheid en een gebrek aan liefde in hun ziel, zullen diegenen treiteren die de Waarheid durven spreken.

Mijn Vader, op wiens bevel Ik tot de wereld spreek, heeft Mij opgedragen deze waarschuwing uit te vaardigen. Bereid jullie voor om Mij onder ogen te komen, want weldra zal de hemel splijten en zal het vuur van de Heilige Geest daar zijn! Diegenen met een teder hart en van wie de ziel vol liefde voor anderen is, zullen beloond worden met de gaven die Ik op die dag zal meebrengen. Tegen de anderen zeg Ik dit. Voor elke goddeloze handeling, woord of daad waaraan jullie je schuldig gemaakt hebben en voor de pijn die jullie anderen berokkend hebben, zullen jullie de pijn van jullie ongerechtigheden, gezien door Mijn ogen, ervaren. Omdat er zovelen geschokt zullen zijn wanneer zij de staat van hun ziel zien, vraag Ik jullie niet te vrezen. Vertrouw gewoon op Mijn grote barmhartigheid! Ik kom niet om te straffen of te oordelen maar om in jullie de liefde voor Mij op te wekken, die jullie verloren zijn.

Kop op jullie allen, het moment van Gods tussenkomst is dichtbij en diegenen die hun ziel door de daad van verzoening en door de Biecht voorbereiden, zullen van de pijn van de zuivering gespaard blijven.

Jullie Jezus

Ik Ben jullie enige echte troost in een wereld die tegen Mij is

Zaterdag 7 februari 2015 21.37u

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn strijd om al Gods kinderen vrede te bezorgen en iedere persoon naar de heerlijkheid van de Nieuwe Hemel en Aarde te brengen, is heviger aan het worden. Ik zal vechten tot het einde om de mensheid te redden uit de verdorvenheid die hun door Mijn tegenstander opgelegd wordt.

Ik vraag dat jullie allen, die van Mij houden en Mijn Woord handhaven, sterk blijven ondanks de haat tegen Mijn heilig Woord waarvan jullie getuige zullen moeten zijn. Als jullie Mijn Woord verwerpen, verwerpen jullie Mij. Jullie zullen de betekenis van Mijn kruisdood dan niet begrepen hebben.

Een leven in Mij leiden, vergt veel moed en uithoudingsvermogen, want jullie zullen nooit met rust gelaten worden wanneer jullie je geloof in Mij openlijk belijden.

Ik Ben jullie enige echte troost in een wereld die tegen Mij is. Ik Ben jullie reddingslijn in woelige tijden. Ik Ben het Leven zelf en alles wat goed is, komt van Mij. Het kwaad in om het even welke vorm kan niet van Mij afkomstig zijn, want dat is onmogelijk. Tot de wereld aanneemt dat Satan bestaat, zullen ze het bestaan van God niet erkennen.

Satan en elke gevallen engel, die door Mijn geliefde Vader uit de Hemel verjaagd werden, creëren haat in de ziel van diegenen die toelaten dat de zonde hen verstikt. Het is uit de zonde van hoogmoed dat alle andere zonden voortkomen. Hoogmoed werd de ondergang van Satan. Hoogmoed is de zonde waardoor de mens zich aan de zijde van de Boze schaart. Hoogmoed zal de ondergang van de mensheid zijn.

Mij liefhebben, dat moeten jullie onvoorwaardelijk doen, en dat is geen gemakkelijke prestatie! Mij liefhebben betekent vasthouden aan het Woord van God! Als jullie daarvan afwijken, zal jullie liefde voor Mij wegwijnen tot jullie uiteindelijk naar jullie eigen regels leven.

Jullie Jezus

De geest van het kwaad is sterker dan de wil van de mens

Zondag 8 februari 2015 20.31u

Mijn zeer geliefde dochter, daar deze boodschappen helemaal doordrongen zijn van de Heilige Geest verspreidt Mijn Woord zich bliksemsnel, zoals dat gedurende Mijn tijd op aarde gebeurde. De snelheid waarmee de Heilige Geest zich verspreidt, gaat het begrip van de sterfelijke mens te boven. En terwijl de Parakleet (= de Trooster, de Heilige Geest) door de macht van God de ziel overspoelt van al diegenen met nederigheid in hun hart, zal overal waar Hij aanwezig is de geest van het kwaad volgen.

De geest van het kwaad is sterker dan de wil van de mens, maar staat machteloos tegenover de kinderen van God die in Hem al hun vertrouwen stellen. De geest van het kwaad zal altijd één drijfveer hebben en die bestaat erin te misleiden. Satan, de grote Bedrieger, zal van de hoogmoed in de ziel gebruik maken om de mens ervan te overtuigen dat zijn gebrekkige redenering kan bepalen wat juist of verkeerd is. Het slachtoffer zal menen dat hij zijn lot in eigen handen heeft en zijn geloof, hoe weinig hij er ook mag hebben, dus bijkomstig is.

Vrijheid van het geweten kan zwakke zielen ertoe brengen het bestaan van God te verwerpen. Andere zielen, die het bestaan van God wel aannemen, zullen hun persoonlijke mening hun eigen interpretatie over wie God is en hoe God op zondaars reageert, laten bepalen. In beide gevallen zullen zij het gezag van God afwijzen voor wat zij willen geloven. Hun hoogmoed zal tot hun ondergang leiden.

De duivel is zeer sluw en zal tegen dergelijke zielen zeggen: “ Doe wat je geweten je ingeeft.” en zal hen ervan overtuigen er voorrang aan te geven boven het Woord van God. O hoe gemakkelijk is de mens te manipuleren, die door de zonde aan een dergelijke misleiding ten prooi valt. Komaan, zeg Ik, wie zijn jullie om te besluiten dat jullie meer over Mij weten dan wat Ik jullie geleerd heb? Mijn onderrichtingen zijn duidelijk, precies en gaan niets uit de weg. Als jullie geen vertrouwen kunnen stellen in het Woord van God, dan kunnen jullie niet echt liefhebben. Het is uit eigen vrije wil dat jullie kiezen wat jullie willen geloven. Maar de mens die het Woord van God verdraait, zodat het netjes aansluit bij zijn eigen opvatting van Mijn Woord en tegemoetkomt aan zijn eigen behoeften, is de mens die zal bezwijken voor de bekoring van de

Boze.

Overal waar Mijn Woord gehandhaafd wordt, zal de duivel rondhangen, wachtend om zielen te verslinden die meer waarde hechten aan hun eigen zienswijze en opvattingen dan aan het Woord van God. Iedere mens die standvastig bij de Waarheid blijft, zal door de Bedrieger - die nooit zal ophouden met zijn pogingen om hen op het slechte pad te brengen - voor vreselijke beproevingen staan. Dus overal waar de Heilige Geest Zijn vleugels uitspreidt, zal bij elke stap op de weg de geest van het kwaad volgen. Meedogenloos, gefrustreerd en vastberaden zal hij die zielen kwellen die door de kracht van de Heilige Geest gezegend werden.

Jullie zullen niet zien dat de geest van het kwaad probeert zich te bemoeien met de zielen die hij al voor zich gewonnen heeft, want daar heeft hij geen behoefte aan. Een mens die van Mij houdt en het Woord van God navolgt, is kwetsbaar want hij is de meest gewilde buit. Jullie mogen hoe dan ook nooit geloven dat jullie sterk genoeg zijn om dergelijke aanvallen op jullie geloof af te slaan, want ieder van jullie is een zondaar. En als zondaars zullen ook jullie Mij verraden, tenzij jullie op regelmatige basis door verzoening jullie ziel reinigen, want jullie zullen anders niet sterk genoeg zijn om op jullie eentje opgewassen te zijn tegen de druk om Mij te verloochenen.

Vergeet nooit waarvoor Ik jullie gewaarschuwd heb! Jullie bevinden je midden in de grootste geestelijke strijd allertijden. Alleen de geschiktste, de sterkste en de zuiverste zielen zullen deze overleven.

Jullie Jezus

Moeder van de Verlossing: Bid om de bescherming van de Kerk van Mijn Zoon op aarde!

Dinsdag 10 februari 2015 14.36u

Mijn lieve kinderen, het is belangrijk dat jullie allen als onderdeel van jullie dagelijkse gebeden de kruistochtgebeden en Mijn allerheiligste Rozenkrans bidden. Jullie mogen kiezen welke gebeden jullie uitzoeken, niet noodzakelijk elk gebed maar die naargelang jullie verlangen. Mijn allerheiligste Rozenkrans dient dagelijks gebeden te worden tegen de invloed van de Boze.

Het gebed brengt jullie dichter bij God en beschermt de zielen van al diegenen die de hulp van Mijn Zoon inroepen tegen de macht van de Bedrieger. Het gebed is het grootste wapen tegen het kwaad en jullie mogen de macht, die deze oplevert, nooit onderschatten.

Bid om de bescherming van de Kerk van Mijn Zoon op aarde en vraag Mijn Zoon om barmhartigheid te verlenen aan iedereen die haar tracht te kruisigen. Deze Kerk – het Lichaam en de Tempel van Mijn Zoon – is het pad waarlangs God alle eer gegeven zal worden. De onderrichtingen, het Woord en de Heilige Eucharistie – dat het Lichaam en het Bloed van Mijn Zoon, Jezus Christus, is – waren geschenken die aan de mensheid gegeven werden voor de zaligmaking van de zielen. Jullie moeten de Waarheid handhaven en jullie voorbereiden om de barmhartigheid van Mijn Zoon aan te nemen.

Ik dring erop aan dat jullie bidden voor de zielen die de Waarheid weerleggen, en dat jullie Mijn Zoon smeken om Zijn barmhartigheid over hun ziel uit te storten. Mijn Zoon is leven. Alle leven komt van Hem. Wijs Mijn Zoon af en jullie zullen niet verder leven in Zijn komend Koninkrijk!

Mijn Zoon heeft Mij gevraagd om dringend om jullie gebeden te verzoeken voor de ziel van diegenen die Hem zullen afwijzen. Hij zal de gebeden verhoren die jullie aanbieden voor al jullie dierbaren en voor diegenen die niet in staat zullen zijn het Licht aan te nemen wanneer het als een baken straalt en zich over de mensheid uitstrekt.

De zielen die verlicht zijn door de liefde en nederigheid die nodig zijn om Mijn Zoon te ontvangen, zullen zich verheugen. Diegenen met duisternis in hun ziel zullen het Licht schuwen aangezien zij het pijnlijk zullen vinden de Waarheid te zien. Bid nu en van nu af aan elke dag met heel jullie hart voor de zielen die de barmhartigheid van Mijn Zoon het meeste nodig hebben!

Zonder jullie gebeden zullen er velen verloren gaan en zij zullen voor eeuwig naar het gezelschap van Mijn Zoon smachten, maar zij zullen Hem nergens kunnen vinden.

Ik vertrouw jullie Mijn liefde, Mijn bescherming en Mijn vrede toe. Geef a.u.b. gehoor aan Mijn oproep voor de redding van de zielen!

Jullie geliefde Moeder

Moeder van de Verlossing

Meer kan Ik jullie niet openbaren voordat Ik de schapen van de bokken scheid

Woensdag 11 februari 2015 15.16u

Mijn zeer geliefde dochter, zovelen spuwden Mij in het gezicht, vervloekten Mij en loochenden Mij gedurende Mijn tijd op aarde en men blijft dat tot op heden doen.

Elk geschenk dat door zieners, visionairen en profeten van God aan de mensheid gegeven werd, werd door de meerderheid verworpen. Weldra zal het voor de mensen moeilijk worden om de vlam der Waarheid nog te vinden, zelfs al mogen ze ernaar op zoek gaan. Mijn vijanden zullen jubelen en feestvieren als Mijn Getuigen op aarde neergeslagen en vertrappeld worden. O hoe ondankbaar zijn de koude harten van de mensen en hoe weinig liefde kennen ze voor Mij!

Mijn straf is ophanden en Ik zal diegenen wier liefde voor Mij levend blijft, scheiden van de zielen die Mij verwerpen. Mijn tussenkomst zal er plots zijn, en wee de mens die Mij vervloekt want Ik zal hem van de schoot van Mijn Hart afsluiten en hij zal achterblijven, rondwarend tussen de beesten die op aarde ronddolen op zoek naar de zielen die zij begeren om hen te kunnen verderven.

Vandaag heeft jullie Heer gesproken, en vandaag is de dag waarop zoals voorzegd de veranderingen een aanvang zullen nemen. Er zal jullie in grote stromen Mijn barmhartigheid bewezen worden, maar daarna zullen jullie je eigen lotsbestemming kiezen. Diegenen die toegelaten hebben dat er haat woekert in hun ziel, zullen Mij afwijzen. Diegenen met een lauwe ziel zullen niet over de genaden beschikken om Mij trouw te blijven, en ook zij zullen Mij afwijzen.

Ik heb jullie het Woord, de Waarheid, gegeven en velen hebben Mij daar om vervloekt. Meer is er niet dat Ik jullie voorafgaand aan de Grote Dag kan geven. Welnu, neem aan wat Ik jullie gegeven heb en herinner jullie elk woord want Mijn tijd is nabij en meer kan Ik jullie niet openbaren voordat Ik de schapen van de bokken scheid.

Diegenen van jullie die Mij vervloeken, zullen vervloekt worden. Diegenen die in Mij geloven, zullen Eeuwig leven hebben. Lijd in Mijn naam en Ik zal jullie in Mijn komend Koninkrijk verheffen!

De dag van de eerste opstanding komt er aan en diegenen die Mij niet aanvaarden zullen voor de eeuwigheid verstoten worden. Mijn toorn is groot op dit moment, en mochten jullie de afgestompte, grauwe en verduisterde zielen van diegenen met een lauw hart aanschouwen, zou dat jullie doen wenen. Jammer genoeg bevindt het merendeel van de zielen zich in duisternis en mochten jullie dat zien, zouden jullie sterven van de schok, zodanig is de zielstoestand van de mensheid.

Jullie Jezus

Gebed jaagt de Boze schrik aan

Donderdag 12 februari 2015 18.00u

Mijn zeer geliefde dochter, Ik vraag aan alle Christenen in elk deel van de wereld om de tijd die zij in gebed doorbrengen om de kracht om de zonde te verslaan, die de wereld wurgt en die leed en allerlei tegenspoed met zich meebrengt, op te drijven.

Zonde kan door gebed tenietgedaan worden. Het gebed is het krachtigste wapen tegen het kwaad en hoe meer jullie je tot Mij - jullie Jezus - wenden, hoe beter Ik Mijn tegenstander kan verslaan. Terwijl Ik niets van jullie verg dat jullie hart bezwaart, vraag Ik alleen maar dat jullie Mij aanroepen om de zondaars te helpen de verdorvenheid, die op elk ogenblik in hun hart kan opkomen, te mijden.

De macht van Satan is op een punt gekomen dat diegenen met geen vertrouwen of geloof in God zich gemakkelijk door hem laten manipuleren. Hij drijft hen en bekoort hen bij elke gelegenheid. In Satans ogen is de mens een afspiegeling van God, die de mens naar Zijn eigen beeld schiep. Satan haat ieder mens met een intensiteit die jullie de adem zou benemen. Het is enkel de mens die op zijn tactieken bedacht is, die de Waarheid kan zien terwijl het kwaad veel vormen aanneemt. Slechts de mens die voor het Woord van God openstaat – die Hem bemint en kent – kan door de kracht van het gebed de invloed van de Bedrieger afweren.

Gebed jaagt de Boze schrik aan en verzwakt de greep waarin hij de mensheid houdt. Het gebed is krachtiger dan een zwaard dat in de strijd gebruikt wordt, want het verwondt de vijand niet alleen, maar het verdelgt hem ook.

Jullie Jezus

Mijn missie om de mensheid te redden is bijna voltooid

Vrijdag 13 februari 2015 18.00u

Mijn zeer geliefde dochter, door de kracht van de Heilige gezegende Drie-eenheid verklaar Ik dat Ik jullie de Waarheid geschonken heb. Ik heb jullie hart en ziel vervuld met de gaven die door het Boek der Waarheid aan de mensheid beloofd zijn.

Neem Mijn geschenk van de Waarheid nu aan, samen met al de andere geschenken die jullie door deze missie gegeven werden, en aanvaard deze met dankbaarheid! Beleef het Woord van God! Neem deze boodschappen aan en leid jullie leven dienovereenkomstig!

Mijn missie om de mensheid te redden is bijna voltooid. Mijn Rest werd gevormd. Jullie hebben de geschenken van het Zegel van de Levende God, de Medaille van Verlossing en de kruistochtgebeden gekregen. Deze zullen jullie wapenrusting tegen Mijn tegenstander zijn. Ik zal vanaf nu nog slechts af en toe, en door de Rest, met jullie spreken. Jullie zijn klaar om jullie wapenrusting op te nemen om te strijden om Mijn Woord in een plaats van troosteloosheid levend te houden.

Mijn plan bestaat erin om ervoor te zorgen dat jullie allen Mijn Woord verspreiden en nadenken over wat Ik jullie gegeven heb. Ik zal Mijn laatste missie nooit in de steek laten, want dat is onmogelijk. Deze boodschappen zullen jullie veel troost en bemoediging bezorgen in dagen van grote geestelijke beproevingen. Wees dankbaar voor Mijn barmhartigheid!

De Heilige Geest zal jullie leiden en beschermen, en Ik zal jullie de vertroosting schenken die jullie nodig zullen hebben om opgewassen te zijn tegen de

moelijkheden waarmee jullie in de komende tijden geconfronteerd zullen worden.

Dank jullie, Mijn kleintjes, om Mijn tussenkomst te aanvaarden. Nu is het aan jullie om de Waarheid te verspreiden. Ik houd van jullie, Ik koester jullie en Ik verlang naar de Grote Dag van de Heer waarop Ik de wereld zal verenigen en jullie naar Mijn Koninkrijk op aarde zal voeren.

Ik zegen jullie en schenk jullie de moed, de wijsheid, de kennis en de genaden om Mijn werk op aarde voort te zetten.

Jullie geliefde Jezus
Redder en Verlosser van de hele mensheid

Moeder van de Verlossing: Moed, Mijn lieve kinderen, alles ligt in de handen van Mijn Zoon!

Dinsdag 17 februari 2015 17.00u

Mijn lieve kinderen, jullie hebben de gebeden, de gaven en de wapenrusting gekregen om voortgang te maken ter voorbereiding op de Tweede Komst van Mijn dierbare Zoon, Jezus Christus.

Zijn Rest werd gevormd en deze zal wereldwijd blijven aangroeien zodat zielen gered kunnen worden. Het zal in de loop van de tijd, die in het verschiet ligt, zijn dat Gods Rest in elke hoek van de wereld de Waarheid van Zijn heilig Woord zal bewaren. Gezegend met de gunst van de Heilige Geest zal de Rest, door hun gebed en opoffering, de toorn van God bedaren wanneer de Grote Dag van de Heer op de wereld neerdaalt.

Jullie mogen nooit vergeten dat God van iedereen houdt, en door de tegenstand die jegens Gods kinderen aan de dag gelegd zal worden, zullen jullie het niet gemakkelijk vinden om aan het Woord trouw te blijven.

Gods Rest zal zich, ongeacht geloofsovertuiging of natie, in de komende tijd verenigen terwijl elke vermelding over het heilig Woord de kop ingedrukt zal worden. God zal door deze missie met jullie communiceren wanneer jullie

vertrouwing nodig hebben, waardoor Hij over jullie de nodige genaden kan uitstorten om jullie geloof te ondersteunen.

Moed, Mijn lieve kinderen, alles ligt in de handen van Mijn Zoon, die elke ziel zal opzoeken, met inbegrip van de meest verharderen onder jullie. Mijn liefde voor jullie allen is onverwoestbaar en Ik verlang dat jullie elk geschenk, dat jullie door de heilige Evangelieën en door deze boodschappen gegeven werd, benutten voor de redding van zielen.

God zal Zijn Rest nooit in de steek laten en het zal door jullie gebedsgroepen zijn, en alle andere gebedsgroepen die uit Mijn mededelingen aan de wereld door andere missies voortgekomen zijn, dat zielen gered kunnen en zullen worden.

Troost elkaar in tijden van geestelijke beproevingen en God zal jullie geleiden bij elke stap die jullie zetten! Ik, de Moeder van de Verlossing, zal jullie Beschermster blijven en Ik zal elk verzoek dat jullie tot Mij richten, beantwoorden. Ik zal helemaal tot op de dag dat Mijn Zoon terugkeert om Zijn Koninkrijk op aarde terug te vorderen, aan jullie zijde blijven.

Dank jullie om met geloof, hoop en vertrouwen gehoor te geven aan Mijn oproep en die van Mijn Zoon.

Jullie geliefde Moeder
Moeder van de Verlossing

Mijn getrouwe gewijde dienaren, die aan Mijn Woord trouw blijven, zullen opstaan en jullie geleiden

Woensdag 4 maart 2015 22.12u

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn stem werd onderdrukt door de geest van duisternis op een moment dat de mensheid Mij het meeste nodig heeft.

De geestelijke strijd is een felle strijd en wordt uitgevochten door Mijn Koninkrijk tegen de krachten van de Boze. Nochtans zijn veel mensen zich niet bewust van dit feit omdat de geest van het kwaad een nieuwe valse leer aan het uitstrooien is, die op het eerste gezicht populair zal blijken te zijn en bewonderd,

verwelkomd en toegejuicht door diegenen die beweren Mijn Woord te spreken, maar die niet van Mij is.

De Boze is voorzichtig, doortrapt en sluw en dus kunnen jullie er zeker van zijn dat, wanneer zijn vertegenwoordigers een nieuwe benadering van Mijn onderrichtingen voorstellen, deze op een voortreffelijke wijze – die als gegronde aanzien zal worden – opgesmukt zal worden. De macht van Mijn vijanden is het geloof van Mijn volk aan het verstikken en zij zien niet wat hun voorgelegd wordt.

Verwarring komt niet van Mij. Mijn Woord is duidelijk, Mijn Leer oneindig. De mensheid heeft het humanisme en het atheïsme omarmd als vervanging voor Mij. Ik werd afgedankt en Mijn Woord wordt slechts in enkele gedeelten getolereerd terwijl de andere delen verdraaid worden om aan de behoeften van de zondaars, die hun ongerechtigheden willen rechtvaardigen, tegemoet te komen. Zij kunnen onderling ketterij vergoelijken, maar Ik Ben alziend en Ik zal de Christenen oordelen naar de manier waarop zij Mijn Woord verwerpen en naar de tegen mij gerichte acties die zij omhelzen.

Christenen worden in de wereld al snel uitgestoten en zij zullen grote ontbering lijden door de haat die in de wereld tegen Mij bestaat. Ik word veracht door diegenen die Mij eens kenden, maar die Mij nu verworpen hebben. Ik word nog nauwelijks getolereerd door diegenen die weten wie Ik Ben, die een aantal van Mijn onderrichtingen verwerpen omdat de Waarheid hen ongemakkelijk maakt.

Gedurende Mijn tijd op aarde werd Ik door velen gemeden, en dan vooral door die trotse zielen die in de tempels Mijn kudde leidden. Zij predikten het Woord van God maar hoorden de Waarheid niet graag uit Mijn mond, van de ware Messias.

De dag van vandaag zijn er ontrouwe dienaren van Mij die zich niet aan de Waarheid houden. Velen van hen nemen Mijn heilig Woord niet langer aan, dat zoals het water van een bron kristalhelder blijft. Zij hebben het water, dat uit de Heilige Geest ontspringt, bevuild en onschuldigen zullen het drinken. De Waarheid zal vervormd worden en velen zullen gedwongen worden om de leer van de duisternis te slikken, die helder zal schitteren als een oogverblindende ster. Deze nieuwe, valse leer zal niets met Mij te maken hebben en alleen diegenen die in het heilig Evangelie geloven en die weigeren daarvan af te wijken, zullen eeuwig leven vinden.

Ik kwam jullie de Waarheid brengen om jullie te redden en jullie kruisigden Mij daarvoor. Maar door Mijn kruisdood overwon Ik de dood. Alles wat Ik deed, deed Ik voor jullie en alles wat uit Mijn overwinning op de dood voortkomt, behoort jullie toe. Het leven van het lichaam komt jullie toe wanneer jullie in Mij geloven, en jullie ziel zal eeuwig leven. Wijs Mij voor Mijn Tweede Komst af en jullie zullen niet klaar zijn om Mij te ontvangen! Als jullie leugens zouden omhelzen, hoewel jullie de Waarheid van Mijn Woord reeds kennen, zullen jullie in wanhoop vervallen. En nu ga Ik nogmaals gekruisigd worden, en ditmaal zal er weinig rouw zijn om Mijn Lichaam – Mijn Kerk – want tegen de tijd dat Ik op de Grote Dag kom, zullen jullie Mij verlaten hebben. Ik zal vergeten zijn, maar de Bedrieger zal verafgood, aanbeden en als iemand van koninklijke bloede begroet worden terwijl Ik in de goot zal liggen en vertrapt zal worden.

Slechts door de kracht van de Heilige Geest zullen Mijn ware volgelingen in staat zijn om opgewassen te zijn tegen deze strijd om zielen, en Ik schenk jullie alle genaden om jullie ogen te openen voor de Waarheid en om te verhinderen dat jullie door bedrog opgeslokt worden.

Mijn getrouwe gewijde dienaren, die aan Mijn Woord trouw blijven, zullen opstaan en jullie geleiden op het pad van de Waarheid. Deze dappere gewijde dienaren van Mij zullen buitengewone genaden ontvangen om de Christenen in staat te stellen het verschil tussen goed en kwaad duidelijk te zien. Vat moed, jullie allen, en weet dat deze genaden nu over deze dienaren van Mij uitgestort worden, want zonder hun leiderschap zou het jullie moeilijk vallen om de Waarheid te verkondigen.

Ik houd van jullie allemaal. Ik zal jullie nooit in de steek laten. Ik trek jullie tot Mij en spoor jullie aan Mijn kruistochtgebeden te bidden om de zegeningen te ontvangen die voor deze tocht, die voor jullie ligt, noodzakelijk zijn. De Heilige Geest rust op jullie en jullie zullen met alle mogelijke gaven bekleed worden om jullie devotie tot Mij in stand te houden.

Roep Mij altijd aan om jullie te helpen, om jullie moed, kracht en het vermogen te schenken om jullie vijanden te behandelen met de liefde en het mededogen die nodig zijn om een ware leerling van Mij te worden. Mijn vijanden beminnen betekent echter niet dat jullie de ketterij accepteren. Ik vraag ook dat jullie weigeren je in te laten met om het even welke vorm van haat in Mijn heilige naam.

Verkondig Mijn Woord! Het is niet nodig om het te verdedigen.

Jullie geliefde Jezus Christus
Redder en Verlosser van de hele mensheid

Nooit eerder sinds Mijn kruisiging heeft het Christendom een dergelijke vervolging ondergaan

Woensdag 6 mei 2015 22.31u

Mijn zeer geliefde dochter, op dit moment vloeien Mijn tranen in grote stromen daar het heilig Woord van God verscheurd wordt.

De liefde voor Mij, Jezus Christus, is verdwenen en de geest van Mijn Kerk is aan het verdrogen zodat deze weldra nog slechts een woestijn zal worden. Ze zal van leven verstoken zijn en alleen de ware gelovigen onder Mijn Kerk zullen gestaag het hart van Mijn liefde kloppend houden terwijl al het andere eromheen uitgedroogd zal raken, waarbij elk klein beetje leven eruit gezogen zal worden.

Nooit eerder sinds Mijn kruisiging heeft het Christendom een dergelijke vervolging ondergaan vanwege de verachting jegens het Woord van God.

Alles wat in Mijn Vaders Koninkrijk voor heilig gehouden wordt, wordt door de mens gedecimeerd, wiens hart niet langer liefde voor Zijn Schepper, de Allerhoogste God, voelt. Diegenen die Hem trouw blijven en die Hem liefhebben en koesteren, zullen in hun hart Zijn pijn voelen, als een zwaard dat doorboort en verschrikkelijk lijden toebrengt maar niet zal doden. Want diegenen met een oprechte liefde voor God zullen niet van Hem kunnen scheiden omdat ze met Hem verbonden zijn door een navelstreng die niet doorgesneden kan worden.

God zal, door Zijn barmhartigheid, Zijn vijanden vernietigen die de ziel van diegenen van wie de naam in het Boek des Levens opgenomen is, proberen te stelen. Mijn tijd is bijna daar.

Geef de hoop nooit op of wanhoop nooit wanneer jullie het werk van Mijn aartsvijand aanschouwen en de snelheid waarmee zijn sluwe, verdorven handelwijze door argeloze zielen geaccepteerd wordt. Ik Ben in de eerste plaats een God van groot geduld en Mijn barmhartigheid zal overvloedig over het

menselijk ras uitgestort worden te midden van de vlammen van Mijn liefde. Deze vlammen zullen bij diegenen die Mij afgefallen zijn een vernieuwing van het geloof in Mij inprenten, alsook zullen ze Satan en elke demon en gevallen engel vernietigen, die die zielen gegijzeld houden die Mij toebehoren maar die zich van Mij afgescheiden hebben.

Mijn tijd zal komen, maar niet voordat de wereld de tekenen die in het Boek der Openbaring en in het Boek der Waarheid voorgezegd zijn, zal zien. Vrees Mij niet! Bereid jullie op Mij voor! Verwerp de bedrieglijke beloftes die door Mijn vijanden gedaan worden! Blijf steeds trouw aan Mijn Woord! Mijn vijanden zullen geen deel hebben aan Mijn Koninkrijk. Mijn geliefde volgelingen, waaronder diegenen die tijdens de Waarschuwing om Mij roepen, zullen nooit sterven. Want hun behoort het Nieuw Koninkrijk – Mijn Koninkrijk – het Koninkrijk dat Mij, de Messias, de Koning van alle tijden, beloofd werd – een wereld zonder einde.

Dit kan een tijd zijn van verwarring, verdeeldheid, droefheid en verlangen naar diegenen die Mij op deze aarde vertegenwoordigen om de Waarheid te verkondigen. Maar weet dit: Ik Ben de Waarheid. De Waarheid sterft nooit. Mijn Koninkrijk is eeuwig en jullie, Mijn geliefde kinderen, behoren Mij toe. Kom! Blijf dicht bij Mij! Ik zal jullie naar jullie rechtmatig erfdeel leiden. Vertrouw op Mij! Luister naar Mij door deze boodschappen – het Boek der Waarheid. Het is Gods geschenk aan jullie zodat jullie Mijn belofte om terug te komen om de levenden te oordelen – zowel diegenen die op deze aarde leven als diegenen die in Mijn gratie gestorven zijn – nooit zullen vergeten.

Ik zal nu over de hele wereld tekenen van allerlei aard laten zien. Diegenen die met de gave van de Heilige Geest gezegend zijn, zullen weten dat deze jullie toegestuurd werden op bevel van Mijn geliefde Vader.

Ga in vrede! Luister op dit moment enkel door deze boodschappen naar Mij!

Ik houd zielsveel van jullie allemaal en Ik heb jullie opgeëist als de Mijnen. Laat geen mens proberen om één enkele ziel van Mij te stelen, want hij zal om zijn daden eeuwige kwelling ondergaan!

Jullie Jezus