

God de Vader: Ik zal die naties, die in Mijn gezicht spuwen, wegvagen

Vrijdag 1 februari 2013 16.20u

Mijn liefste dochter, hoe breekt Mijn Hart op dit moment, daar de mens, door de verdorvenheid van zijn zonden, Mijn geduld onherroepelijk op de proef gesteld heeft. Mijn pijn en lijden worden versterkt door Mijn toorn, aangezien Ik niet kan toelaten dat de plaag, die de mensheid zodanig getroffen heeft, doorgaat.

Mijn hand van gerechtigheid valt nu neer op die naties, die Mijn wetten schaamteloos overtreden. De haat die de mens zijn medebroeders en – zusters toedraagt, is wereldwijd voelbaar en neemt vele vormen aan. Mijn boodschap aan de sterfelijke mens luidt: **'Houd nu op met jullie snode daden of Mijn straf zal alles wegvagen wat jullie doen en jullie zullen eeuwige pijn te verduren krijgen!'**

Jullie hebben de bevoegdheid niet om leven te nemen, want Ik Ben de Auteur van het leven. Enkel Ik schenk leven. Het is van geen enkele andere bron afkomstig. **Wanneer jullie je bemoeien met Mijn goddelijk plan, zullen jullie tegengehouden worden.** Dat plan werd door jullie, een schepsel, voor wie Ik zoveel gegeven heb, geringschat. Het werd aangevallen en afgekraakt alsof het van weinig belang is.

Jullie oorlogen zullen escaleren, want Ik zal jullie goddeloze leiders de dood brengen. Ik zal jullie vinden, jullie wegnemen en jullie in de afgrond werpen, waar het Beest jullie eeuwige gezel zal zijn. Jullie zullen je al lijdend de ogen uitrukken door de wreedheden die jullie tegen Mijn kinderen begaan hebben.

Het is omwille van de zonden tegen de onschuldigen, wier leven jullie vernietigd hebben, dat Mijn kastijding op jullie neergeworpen zal worden. Geen natie zal aan deze straf ontkomen en de hoogte van Mijn straf zal overeenkomstig de diepte van de zonden, waartoe jullie je verlaagd hebben, zijn.

Jullie denken misschien dat Mijn kastijding streng is, maar zonder deze straf zouden jullie elkaar ombrengen. **Als Ik niet zou ingrijpen, zou de wereld**

ophouden te bestaan. Want jullie zouden met de verdorven technologieën die jullie in het leven geroepen hebben, deze doormidden breken.

Ik zal niet toelaten dat jullie dat doen. Mijn macht is almachtig en **jullie zullen Mijn straffen nu aanschouwen**, daar zij de mensheid treffen.

Kom tot inkeer! Bid voor jullie medezondaars, en vooral voor diegenen die door de duisternis van de Boze aangetast werden. **Ik zal die naties, die in Mijn gezicht spuwen en die de controle kwijtgeraakt zijn, wegvagen. Diegenen die anderen vervolgen, zullen de pijn ondergaan die zij anderen toebrengen.**

Jullie Vader
God de Allerhoogste

De tekenen die Ik zal sturen, zullen onmiddellijk te herkennen zijn

Zaterdag 2 februari 2013 15.30u

Mijn zeer geliefde dochter, Ik houd van jou en Ik Ben elke seconde van dit heilig werk bij je. Ik Ben aanwezig, jou leidend bij elke taak die je onderneemt om ervoor te zorgen dat Mijn Woord naar elk van Gods kinderen verspreid wordt.

Laat bemoeienis of tegenslagen jou nooit tegenhouden of dat vertragen, wat nu een dringende missie is om de mensheid te redden.

Als Mijn volgelingen zich in gebedsgroepen verzamelen, zullen ook zij Mijn goddelijke aanwezigheid voelen en Ik zal Mij op diverse manieren aan hen bekend maken. De tekenen die Ik zal sturen, zullen onmiddellijk te herkennen zijn.

Ik zal Mijn liefde, Mijn genezing, Mijn genaden en Mijn zegeningen in stromen doen neerkomen. Dit is een tijdperk waarin, voor het welzijn van allen, niets onmogelijk is als het overeenkomstig de Wil van God is.

Nu Mijn gebedsgroepen zich met elkaar verbinden, zal Mijn restleger bloeien en groeien. Net als de zaadjes, die in het begin slechts in een paar harten geplant werden, gegroeid zijn en zich vermenigvuldigd hebben in meer dan 200 landen, waarvan er velen jullie onbekend zijn, Mijn liefste volgelingen.

Blijf stap voor stap bouwen aan het fundament! Elke omgekeerde steen is belangrijk omdat dit uiteindelijk de trap naar de Hemel zal creëren.

Jullie Jezus

Het zal niet lang meer duren voordat de laatste fase van de zuivering van het menselijk ras een aanvang neemt

Zondag 3 februari 2013 22.50u

Mijn zeer geliefde dochter, vandaag is het een bijzondere dag, waarop Mijn liefde voor de mensheid aanzwelt tot een grote oceaan, in een laatste poging om Mijn genaden over hun ziel uit te storten.

Ik trek op verschillende manieren aan het hart van elke man, vrouw en kind zodat zij zich bewust worden van de aanwezigheid van liefde en welwillendheid. Velen reageren, velen doen dat niet. Toch is er, diep in hun hart geworteld, een gevoel van liefde voor deze goddelijke aanwezigheid van God. **De mens is met Mijn Heilig Hart verbonden, ook al beseft hij dat misschien niet. Mijn bloed stroomt, als door een slagader, in het leven van elk kind van God. Het is de schakel die allen tot één familie maakt. Deze heilige familie zal de wortels vormen van de boom, die in Mijn Nieuw Paradijs veel takken zal doen ontspruiten.**

Velen van hen, verhard van ziel, zullen na verloop van tijd zachte worden en Mij toelaten hen te omhelzen. Ik Ben jullie allemaal aan het voorbereiden op Mijn grootse barmhartigheid. Een aantal van die verharde zielen zullen afvallen en verdorren, en vervolgens zullen zij weggeveegd worden zonder dat er enig leven overblijft. Maar de meeste van Gods kinderen zullen instinctief weten wanneer de tijd rijp is. Zij zullen weten dat

zij allemaal van dezelfde familie afstammen en dat zij door Mijn Vader voortgebracht werden.

Hij, de meest liefdevolle van alle vaders, heeft op dit moment enorme pijn en Hij is diep gekwetst door de duisternis die Hij aanschouwt in de ziel van veel van Zijn kinderen. **Het zal niet lang meer duren voordat de laatste fase van de zuivering van het menselijk ras een aanvang neemt. Dat zal met zich meebrengen dat de goeden van de goddelozen gescheiden worden. Hoe zal dat het Hart van Mijn Vader breken, maar het moet gebeuren. Het is alsof Hij Zijn tuin aan het bewerken is zodat deze gezond en perfect wordt. Het onkruid moet verdelgd worden, anders zal dat zich verspreiden en de gezonde gewassen aantasten.**

Wees te allen tijde voorbereid!

Jullie Jezus

De mens moet zich te allen tijde inspannen om zoals Mij te zijn

Maandag 4 februari 2013 22.45u

Mijn zeer geliefde dochter, terwijl de rampen over de hele aarde toenemen, moet de mens zich op een eenvoudig niveau te allen tijde inspannen om zoals Mij te zijn.

In jullie dagelijks leven is het belangrijk anderen te behandelen zoals Ik het jullie geleerd heb tijdens Mijn tijd op aarde. **Jullie moeten altijd eerst nadenken voordat jullie enige actie, die iemand anders zal raken op een manier die tot conflicten zou kunnen leiden, ondernemen.** Wanneer je om hulp gevraagd wordt, geef deze! Indien iemand ruzie met jullie uitlokt, waarvan jullie weten dat dit anderen zal kwetsen, moeten jullie dit tegenhouden! **Hoe jullie met anderen spreken, zal een rechtstreeks effect hebben op jullie gemoedsrust.** Behandel anderen oneerlijk, spreek kwaad over hen of probeer hen te bedriegen en jullie zullen dat jezelf aandoen. Want Ik zal jullie oordelen naar de manier waarop jullie anderen behandelen. **Alles wat goed is in jullie hart kan gekoesterd worden om**

jullie in staat te stellen een vat te worden, zodanig dat jullie anderen kunnen behandelen zoals Ik hen zou behandelen. Want elke actie die jullie ondernemen om Mij te behagen, geeft grote eer aan God.

Zoek in jullie dagelijks leven altijd naar de waarheid want het zal jullie helpen in jullie strijd tegen het kwaad, waartegen jullie het in elk stadium van deze tocht met mij zullen moeten opnemen.

Jullie Jezus

De Moeder Gods: Velen zullen alleen staan in hun streven om gebedsgroepen te vormen

Dinsdag 5 februari 2013 19.45u

Mijn kinderen, jullie moeten bij elkaar de bemoediging zoeken, terwijl jullie op elke hoek van de aarde samenkomen, om het restleger van Mijn Zoon te vormen.

Velen zullen alleen staan in hun streven om gebedsgroepen te vormen en kunnen nu en dan het gevoel hebben dat het vruchteloos is. **Bij elke gebedsgroep die opgericht wordt om de kruistochtgebeden te bidden, zal jullie door Mijn dierbare Zoon een bijzondere genade geschonken worden.**

Hij is in elke groep aanwezig en Hij zal jullie daarvan bewust maken. Jullie zullen Zijn liefde voelen en jullie zullen bovendien getuige zijn van de vruchten, daar deze eruit zullen voortstromen en Zijn allerheiligste Woord verspreiden.

Kinderen, jullie zijn gezegend dat jullie de gave van nederigheid geschonken wordt, want enkel diegenen onder jullie die het Woord van Mijn Zoon zonder enige twijfel aannemen, zullen veel bekeringen voortbrengen door jullie gebedsgroepen.

De Heilige Geest beweegt zich nu snel onder jullie, liefste kinderen, en het bezorgt Mij zoveel vreugde te zien hoezeer Hij jullie ziel opwekt.

Jullie moeten verenigd blijven, Mijn kleine kinderen, want Mijn Zoon heeft jullie liefde en inzet nodig zodat Hij de mensheid kan redden. Jullie zullen echter een doelwit worden voor de Boze, die elke demon onder zijn hoede op de been zal brengen, om bij jullie binnen te dringen en verdeeldheid te veroorzaken. Herken deze pogingen voor wat ze zijn en vertrouw volkomen op Mijn Zoon. Roep Mij aan, jullie geliefde Moeder, om jullie kruistochtgebedsgroepen verenigd te houden.

Kruistochtgebed (97) 'Om de kruistochtgebedsgroepen te verenigen'

***O geliefde Moeder van de Verlossing,
ik smeed U om, door Uw gebeden,
wereldwijd heel het restleger van God te verenigen.***

***Bekleed alle kruistochtgebedsgroepen met de genade van redding,
die door de barmhartigheid van Uw Zoon, Jezus Christus,
over ons uitgestort wordt.***

***Zend Uw engelen om ieder van ons te beschutten,
vooral die priesters die de kruistochtgebedsgroepen leiden.***

***Help ons de afleidingen te vermijden,
die onder ons verdeeldheid veroorzaken,
en bescherm ons met Uw geschenk van de wapenrusting
zodat we immuun worden voor de aanvallen
die we, vanwege onze liefde voor Jezus Christus,
zullen moeten ondergaan in deze missie om zielen te redden. Amen.***

Ga heen in vrede, Mijn geliefde kinderen, en weet dat het restleger van God, door de genade van Mijn Zoon, Hem zal helpen om miljarden zielen te behouden.

Jullie geliefde Moeder
Moeder van de Verlossing

De Moeder Gods: Jullie moeten bidden voor al diegenen die hoge plaatsen, met macht over jullie naties, bekleden

Woensdag 6 februari 2013 14.55u

Mijn kind, jullie moeten al jullie gebeden nu wijden aan die verdwaalde zielen, die het bestaan van God niet zullen erkennen.

Verstrooid over de hele wereld, maken deze arme zielen een tijd door waarin zij door leugens gekweld worden. Die leugens worden door de Bedrieger in hun hart geplant. Zonder het Licht van God in hun hart, hebben zij niets om naar uit te kijken. Zij eren God niet, dus proberen zij in plaats daarvan een vervanging te vinden. Deze vervanging neemt gewoonlijk de vorm aan van afgoderij voor andere mensen of materiële dingen. Al wat zij ontvangen, aan het einde van hun zoektocht naar vrede, is onrust en verwarring. Zij zullen nooit vrede vinden zonder God lief te hebben.

Mijn geliefde Vader stort, door de barmhartigheid van Zijn Zoon, Jezus Christus, Zijn Licht en liefde uit over dergelijke zielen. Zij aanvaarden deze genaden niet en keren, de enige manier die zij hebben om eeuwige vrede en geluk te bereiken, de rug toe.

Jullie moeten bidden voor al diegenen die hoge plaatsen bekleden, met macht over jullie naties, aangezien zij enorm te lijden hebben. De Boze heeft het dagelijks op hen gemunt opdat zij gebruikt kunnen worden als een middel om Gods kinderen ontberingen op te leggen. Hun plan, om elk spoor van God te wissen uit het leven van die naties die zij controleren, is al voorhanden. Als zij hun ware bedoeling onthullen, zullen ook zij – evenals die zielen die onder hun regime te lijden hebben – slachtoffers worden.

Hier is een kruistochtgebed dat jullie moeten bidden om de overheden te verlichten zodat de genade van God zich over de wereldleiders kan uitstrekken.

Kruistochtgebed (98) 'Opdat de genade van God de wereldleiders zou bekleden'

***O mijn gezegende Moeder van de Verlossing,
vraag a.u.b. aan Uw Zoon
om Zijn genaden en liefde uit te storten over die leiders,
die de wereld beheersen.***

***Bid dat het Licht van God hen zal genezen van de blindheid
en hun hart van steen zal ontsluiten.***

Belet hen aan onschuldige mensen vervolging op te leggen.

***Bid a.u.b. dat Jezus hen zal leiden en hen zal beletten
dat zij voorkomen dat de waarheid van Zijn Leer
verspreid wordt naar naties over heel de wereld. Amen.***

Jullie geliefde Moeder
Moeder van de Verlossing

God de Vader: Kom, volg Mijn Zoon langs de weg van de waarheid

Donderdag 7 februari 2013 23.30u

Mijn liefste dochter, wat geeft het dat Mijn kinderen zo houden van de goede dingen die Ik de aarde verschaf?

Wat geeft het dat de prachtige wereld die Ik schiep door Mijn kinderen zo geliefd en bewonderd wordt?

Wat geeft het dat Mijn kinderen van elkaar houden en in anderen vreugde vinden?

Dat zijn allemaal geschenken van Mij, jullie geliefde Vader. Jullie moeten deze wonderbaarlijke geschenken nooit vrezen en jullie hoeven je evenmin schuldig te voelen wanneer deze jullie plezier bezorgen.

Maar het belangrijkste geschenk dat Ik jullie breng, is Mijn liefde voor elk van jullie. Dit is een unieke liefde en de liefde die jullie voor anderen in

jullie hart dragen, vertoont slechts een kleine gelijkenis met Mijn almachtige liefde.

Het is maar wanneer jullie je liefde voor deze bijzondere geschenken laten voorgaan op jullie liefde voor God, dat jullie er niet in zullen slagen vrede te voelen. Hoewel jullie dus vreugde zullen vinden in de geschenken die Ik jullie gaf, kan er pas echt naar behoren van genoten worden, wanneer deze gepaard gaan met een zuivere liefde van het hart voor jullie Schepper.

Toen Ik jullie Mijn eniggeboren Zoon zond om jullie van de zonde te bevrijden, was dat Mijn bewijs aan jullie van Mijn altijd allesomvattende liefde. Hij was Mijn grootste geschenk, en door Hem zullen jullie eeuwig leven vinden in Mijn Nieuw Paradijs.

De weg werd voor jullie bereid en er zal door deze laatste missie van de Hemel, helemaal tot aan de poorten van het Paradijs, zorgvuldig vorm aan gegeven worden.

Kom, volg Mijn Zoon langs de weg van de waarheid en sta Hem toe om jullie, door Zijn grote barmhartigheid, in een cocon van veiligheid bijeen te brengen.

Ik steek Mijn heilige armen uit en neem jullie op in het Verbond van Mijn Zoon terwijl Hij de laatste fase voorbereidt om Mijn kinderen thuis, naar Mij, te brengen.

Jullie thuis zal met de Mijne verstrengeld zijn. Geduld, volharding, lijden, tranen en liefde voor Mijn Zoon zullen allemaal verenigd zijn als jullie deze moeizame weg, naar Mij toe, bewandelen. Enkel diegenen die sterk genoeg zijn, zullen de laatste stappen bereiken.

Jullie geliefde Vader
God de Allerhoogste

Ik Ben jullie leraar en door Mij zullen jullie de mysteries van Mijn laatste goddelijk plan begrijpen

Vrijdag 8 februari 2013 23.45u

Mijn zeer geliefde dochter, **als de mensen zich bewust waren van het geschenk dat Ik de mensheid ga toekennen, waarbij Ik de doden en de heiligen tot leven zal wekken, die zich zullen aansluiten bij diegenen onder jullie aan wie het geschenk van eeuwig leven in Mijn Koninkrijk verleend wordt, zouden jullie pas echt deze zeer bijzondere zegening bevatten.**

Op aarde een geliefde verliezen door overlijden, kan zeer droevig zijn en veroorzaakt een schrijnende pijn. Maar Mijn belofte, om jullie eendrachtig te verenigen met diegenen die in staat van genade gestorven zijn, zal al Gods kinderen op een werkelijk glansrijke manier verenigen.

Families zullen zich verenigen. Geliefden zullen samenkomen en dat zal resulteren in een groot feest. Al diegenen die gezegend zijn om opgenomen te worden in Mijn Nieuw Paradijs, dat eeuwig leven biedt, zullen versteld staan van de omvang van Mijn groot geschenk.

Bereid jullie voor op de dood! Wees er niet bang voor! Maar weet dat de Hemel niet gemakkelijk te betreden is! Het vereist veel geestelijke voorbereiding. Wanneer jullie het wonderlijke leven, dat jullie bij Mijn Tweede Komst te wachten staat, duidelijk vatten, dan zullen jullie begrijpen wat er van jullie verwacht wordt.

In deze tijd moeten jullie niet enkel Mijn instructies opvolgen, jullie moeten ook de verantwoordelijkheid op jullie nemen Mij te helpen de zielen te behouden van diegenen die geen interesse in Mij hebben en die niet het verlangen hebben hun ziel te redden, het weer met Mij goed te maken of de sacramenten te ontvangen. Dat komt doordat zij een bewuste keuze gemaakt hebben om Mijn bestaan van hun dagdagelijkse leven gescheiden te houden. Ik Ben iets waarvan zij zich wellicht vaag bewust zijn – één of andere geestelijke opvatting die zij niet kunnen begrijpen. De reden daarvoor is dat zij niet geïnteresseerd zijn in het doorvoeren van de veranderingen, die nodig zijn als zij Mijn Koninkrijk waardig willen worden.

Deze verdwaalde lauwe zielen zijn Mijn grootste zorg omdat hun aantal groot is en zij langzaam verder en verder van Mij wegdrijven. Ik smacht naar hun ziel. De enige manier waarop ik hen kan bezielen, is om door de hedendaagse communicatiemiddelen hun aandacht te trekken. Elke steen zal omgekeerd worden. Alles wat in Mijn macht ligt zal gedaan worden om hen tot Mij te brengen.

Verder zijn er ten slotte de zielen die – niet door hun eigen schuld – nooit van Mij gehoord hebben. Die nooit afwisten van Mijn kruisdood of de gevolgen daarvan op de toekomst van hun bestaan. Ik moet hun de waarheid tonen. Ik moet hen onderwijzen. Ik moet Mijn boodschappen eenvoudig houden. Ik moet hun het bewijs van het bestaan van hun ziel tonen en jullie, Mijn strijdmacht, zullen Mij hierbij helpen.

Er zullen veel taken voor jullie weggelegd zijn bij de redding van alle zielen en Ik, jullie Jezus, zal jullie tonen hoe deze tot stand gebracht moeten worden. Ik zal jullie uitvoeriger onderrichten en Ik hoop dat jullie aan Mijn oproep gehoor zullen geven, hoe onmogelijk de taak ook kan lijken.

Houd van Mij en vertrouw op Mij want **Ik Ben jullie Leraar** en door Mij zullen jullie de mysteries van Mijn laatste goddelijk plan begrijpen. Daarna zal alles achter de rug zijn en zal de wereld klaar zijn voor Mijn glorieuze Wederkomst.

Jullie geliefde Leraar
Jezus Christus

Vergeet nooit dat jij de schrijfster bent! Ik ben de auteur.

Zaterdag 9 februari 2013 15.50u

Mijn zeer geliefde dochter, terwijl Mijn boodschappen zich snel verspreiden, ben jij op dit moment het slachtoffer van een woeste aanval door Satan en zijn leger van demonen. Zij dansen overal om je heen om je af te leiden, te kwetsen en te kwellen – allemaal met één doel: dit werk stop te zetten.

Ik zeg dit om je ervoor te waarschuwen dat, hoe meer Mijn heilig Woord gehoord wordt en hoe hongeriger de mens wordt om van Mijn genaden gebruik te maken, hoe meer ellende er over jou gebracht zal worden, die jij zult moeten dragen. Iedereen die betrokken is bij deze missie, zal nu de gevolgen van dergelijke aanvallen gewaarworden. Dit is hoe jullie zullen weten dat deze van de Boze komen:

Jullie zullen gekweld worden door de bekoring om de tijd, die jullie Mij door jullie gebeden schenken, in te korten. Wanneer jullie proberen de taken te voltooien, die van jullie verlangd worden, om Mijn Heilige Wil te volbrengen, zullen jullie elke seconde onderbroken worden.

Door bij elke gelegenheid getergd te worden door anderen, die de publicatie van Mijn boeken trachten te belemmeren, zullen jullie gefrustreerd raken en niet in staat zijn werk te maken van de volgende stap. Vervolgens zullen jullie, als een stomp in de maag – een echt teken van een satanische aanval – in de steek gelaten worden door diegenen die in dit werk belangrijke schakels vormen. En net als jullie denken dat deze missie onmogelijk is, zal Ik een deur openen, daarna nog één en Ik zal doorgaan met het opheffen van alle barrières tot aan al Mijn wensen voldaan werd.

Dit is een keerpunt in Mijn goddelijk reddingsplan. Vanaf nu zal Mijn Woord luider gaan klinken waardoor maar weinigen het kunnen negeren. Daarop zullen alle naties, in alle talen, de waarheid smaken. Sommigen zullen het Woord van God verslinden. Anderen zullen het uitspuwen en dan zullen er diegenen zijn, die zich erin verslikken – zo hard is hun hart geworden.

Telkens jij het gevoel hebt dat het onmogelijk geworden is om deze missie te volbrengen, weet dan dat het niet door jouw hand is dat Mijn Woord zich in alle naties laat horen. **Het is door Mijn hand, Mijn stem en Mijn macht – door middel van de Heilige Geest - dat deze missie geleid wordt.**

Vergeet nooit dat **jij de schrijfster bent! Ik Ben de auteur.** Mijn kracht stroomt door jou. Mijn lijden geselt jouw geest en lichaam. Wanneer jij pijn gewaarwordt, is dat Mijn pijn die je voelt. Wanneer jij gekweld wordt door obstakels, die door Satan op jouw weg geplaatst worden, ben Ik het, Jezus

Christus, die hij treitert. Jij bent gewoon het middel. Vergeet dat nooit en wees blij dat jij gezegend werd met zo'n geschenk.

Jij zou inmiddels zeker in staat moeten zijn om die problemen aan Mij te overhandigen en dan te blijven doen wat van jou verlangd wordt, Mijn dochter. **Het is Mijn plan om elke ziel, die vandaag de dag in de wereld leeft, te behouden en Satan zal een vreselijke strijd voeren om Mij tegen te houden.** Iedereen die met Mij samenwerkt, zal een doelwit zijn en enkel jullie liefde voor Mij en jullie vertrouwen op Mij zullen jullie in deze woelige tijd staande houden.

Jullie Jezus

Mijn woord zal zich in Australië en Nieuw-Zeeland verspreiden

Zondag 10 februari 2013 2.18u

Mijn geliefde leerlingen, hoe laten jullie tranen van verlichting in Mijn heilige ogen opwellen.

Jullie mooie naties, vol rijke overvloedige natuurlijke hulpbronnen, zijn zonder ziel. De naties van Australië en Nieuw-Zeeland zijn aan de ene kant weelderig, door het geschenk dat Mijn Vader jullie nagelaten heeft, maar aan de andere kant zijn ze dor.

Ik roep jullie naties nu op om Mij te helpen jullie geloof te doen ontbranden en Mijn heilig Woord te verspreiden zodat het de ziel van al Gods kinderen in jullie landen zal voeden.

Mijn Woord zal door deze missie, Mijn laatste missie om zielen op aarde te redden, in Australië verspreid worden.

Aan jou, Mijn dochter, zal de gave van de Heilige Geest geschonken worden, om Mij de zielen te brengen waarnaar Ik hunker. Jullie, Mijn volgelingen, hebben een zware last te dragen omdat het Woord van God in jullie land bij miljoenen onbekend is. Zeer weinig kerken, binnen de

christelijke gemeenschap, worden gebruikt op de manier dat dit zou moeten gebeuren. Het zijn lege hulzen en Ik Ben misnoegd door het zwakke geloof dat onder jullie bestaat. Jullie moeten nog veel leren en veel verwerven, terwijl jullie – uit eigen vrije wil – Mij volgen op de weg van de waarheid.

Mijn plan, om jullie ziel voor te bereiden en jullie hulp in te roepen om die zielen - die niet in God geloven - te redden, is groots. Mijn plan bestaat erin de atheïsten te roepen en hen te bekleden met Mijn Heilige Geest zodat Mijn stem snel gehoord wordt. Hier is een bijzonder kruistochtgebed voor de redding van Australië en Nieuw-Zeeland.

Kruistochtgebed (99) 'Om de redding van Australië en Nieuw-Zeeland

***O God, Almachtige Vader,
In naam van Uw geliefde Zoon, Jezus Christus,
ontferm U over al Uw kinderen in Australië en Nieuw-Zeeland.***

Vergeef ons onze afwijzing van Uw heilig Woord.

Vergeef ons de zonde van onverschilligheid.

***Bevrijd ons van onze heidense cultuur
en bekleed ons met de genaden die wij nodig hebben
om de hoop, het geloof en de naastenliefde
onder onze broeders en zusters aan te wakkeren.***

***Wij smeken U om de gave van onderscheiding
en vragen dat U ieder van ons de zegeningen verleent
die wij nodig hebben om ervoor te zorgen
dat enkel de waarheid van Uw heilig Woord gehoord kan worden
en dat aan alle zielen de sleutels tot eeuwig leven toegekend worden.
Amen.***

Zeer spoedig zal Mijn Heilige Geest jullie ziel verteren, en zullen jullie met een rustig vertrouwen oprukken terwijl jullie de waarheid bekendmaken aan al diegenen waarmee jullie in contact komen.

Wees dankbaar voor deze zegen waarmee Ik nu jullie naties bedek! Ik houd van jullie en Ik vertrouw erop dat jullie aan Mijn oproep gehoor zullen geven.

Jullie Jezus

Velen geloven dat de hel louter een plaats uit de folklore is

Maandag 11 februari 2013 12.30u

Mijn zeer geliefde dochter, **het is Mijn hartenwens om die mensen, die vreselijke zonden begaan, te behoeden voor de marteling van de hel.**

Voor elke bedreven doodzonde zal de pijn van het vuur de ziel verscheuren alsof zij van vlees was. De kreten van pijn en ontzetting van dergelijke zielen, wanneer zij in de diepten van de hel getrokken worden, breken Mijn Heilig Hart.

Mijn Hart is doorstoken en de verschrikkelijke pijn die Ik voel, is er door die arme zielen. **Veel mensen die op dit moment op aarde leven, verkeren in groot gevaar.** Dat komt doordat zovelen geloven dat de doodzonde slechts een onbeduidende fout is en deze bijgevolg rechtvaardigen. En vervolgens gaan zij voort op een weg van zelfvernietiging. Tenzij zij kunnen inzien welke grote fouten zij maken, zullen zij de verdoemenis ondergaan, waar zij voor eeuwig met een helse pijn zullen branden.

Zo weinig mensen geloven in het bestaan van de hel. Velen geloven dat de hel louter een plaats uit de folklore is. Zovelen geloven niet dat God zou toestaan dat een dergelijke plaats bestaat en dat alle zonden, hoe zwaar ook, vergeven worden. Ik wijt dit aan de fouten die gemaakt werden door die gewijde dienaren die, in de afgelopen decennia, bezweken zijn onder de druk van een seculiere wereld. Deze misleiding heeft tot het verlies van miljarden en miljarden zielen geleid. En terwijl het voor die zielen te laat is, is er voor diegenen die met de smet van doodzonde getekend zijn, nog tijd om gered te worden.

Jullie moeten bidden dat deze mensen beschermd kunnen worden tegen de snode bekoorlijkheid van Satan, die zich verheugt over het vooruitzicht van hun lot. Mijn Licht kan en zal enkel over hen uitgestort worden, wanneer zij hun ogen openen voor de waarheid van de zonde.

Hoewel zij Mij kwellen door hun goddeloosheid, is er niet één onder hen die zich door zijn zonden niet onbehaaglijk of wanhopig voelt. Terwijl velen de oorzaak van dergelijke onrust kennen, zullen zij er niets aan doen aangezien zij hun zonden blijven vergoelijken en rechtvaardigen. Sommigen doen dat doordat zij omgeven zijn door de duisternis van leugens, die in hun cultuur verankerd zijn. Dergelijke leugens bevorderen de aanvaarding van de zonde.

Help Mij hen te redden door deze litanie.

Litanie (5) 'Om de redding van diegenen in doodzonde'

Jezus, behoed alle zondaars voor het vuur van de hel.

Vergeef de zwartgeblakerde zielen.

Help hen U te zien.

Til hen op uit de duisternis.

Open hun ogen.

Open hun hart.

Toon hen de waarheid.

Red hen.

Help hen te luisteren.

Verlos hen van hoogmoed, wellust en nijd.

Bescherm hen tegen het kwaad.

Hoor hun smeekbeden om hulp.

Grijp hun handen vast.

Trek hen naar U toe.

Behoed hen voor het bedrog van Satan.

Amen.

Help hen, Mijn volgelingen, door Mij dagelijks te vragen hen te vergeven voor de vreselijke beledigingen die zij Mij naar het hoofd slingeren.

Jullie Jezus

Dit leven zal in een oogwenk overgaan in een nieuw leven, een nieuw, hernieuwd Paradijs

Dinsdag 12 februari 2013 2.19u

Mijn zeer geliefde dochter, zoveel mensen in de wereld zijn zich niet bewust van hun onstoffelijkheid. Zij zijn zo verwickeld in zaken aangaande hun dagelijks leven, hun baan, hun rol als ouders, hun geworstel om te slagen voor examens en zich te vormen, dat zij vergeten te denken aan hun leven nadat hun tijd op aarde afloopt.

Het is terecht dat zij hun beste beentje voorzetten op het gebied van de verantwoordelijkheid om zich te voeden en te kleden, maar wanneer zij hun geestelijk welzijn verwaarlozen, ontzeggen zij zich de grootste geschenken, die op hen staan te wachten.

Velen vergeten dat Mijn Vader te allen tijde leven kan nemen. Als zielen niet voorbereid zijn, zullen zij onder spijt te lijden hebben, en wellicht de Hemel niet betreden op het moment dat zij van dit leven overgaan naar het volgende.

Het is moeilijk voor diegenen, die een druk leven leiden, om te overwegen wat er gebeurt als deze tijd, die hen door God verleend wordt, ten einde loopt. Want velen zien de dood als beangstigend en iets waarover zij niet wensen na te denken. En zo wijzen zij Mij af, hun Jezus, hun weg naar het Koninkrijk van Mijn Vader. **Ik, Jezus Christus, Ben de enige weg om te kunnen profiteren van het eeuwig leven, een leven dat jullie onbekend is.**

Ik wil jullie vertellen dat er op al Gods kinderen een wonderbaarlijk leven staat te wachten. Dit leven is belangrijk, want hoe jullie het leven leiden dat jullie op aarde geschonken wordt, zal jullie toekomst bepalen.

Jullie mogen de dood nooit zien als het einde. Zie het in plaats daarvan als het begin van een nieuw en prachtig leven. De tijd die jullie op aarde doorbrengen, is een beproeving. Het is een test en in veel opzichten een ballingschap. Jullie zijn als zondaars geboren en zullen ook als zondaars sterven. Maar het zullen die zondaars zijn - die van elkaar houden, die

anderen met liefde en eerbied behandelen en die hun leven leiden naar Mijn Beeld - die veel hebben om naar uit te kijken.

Door Mijn groot mededogen voor al Gods kinderen maak Ik grote uitzonderingen voor zielen die verloren en verward rondwalen. Ik ga achter zielen aan die niets met Mij te maken willen hebben en Ik beroer hun hart, zodat zij voor anderen mededogen gaan voelen.

Velen beseffen niet hoe Ik in hun hart werk, maar Ik doe dat om hen naar Mij toe te lokken. Naar elke ziel die tot Mij roept, zelfs als ze onzeker is over Mijn bestaan, kom Ik toegelopen. Ik reageer onmiddellijk en hoor alle intenties. **Ik Ben een liefdevolle God. Ik word niet gemakkelijk tot woede opgezweept. Ik Ben geduldig. Ik Ben afwachtend. Ik Ben trouw. Ik Ben geheel barmhartig. Ik Ben aan het wachten tot alle zielen Mijn roep herkennen, want weldra zullen zij nog nauwelijks twijfelen over wiens stem zij horen, hen uitnodigend Gods liefde te voelen.**

Dit leven zal in een oogwenk overgaan in een nieuw leven, een nieuw, hernieuwd Paradijs. Terwijl deze tijd op aarde vol beproevingen, druk, stress, voor- en tegenspoed kan zijn, kan het niet vergeleken worden met de vrede en heerlijkheid van het leven dat al diegenen die van Mij houden, te wachten staat.

Jullie Jezus

De vrijmetselarij is Mijn Kerk op aarde binnengedrongen en weldra zal het schisma, zoals voorzegd, verdeeldheid en onrust teweegbrengen onder Mijn getrouwe dienaren

Woensdag 13 februari 2013 11.20u

Mijn zeer geliefde dochter, op dit moment heerst er woede in de Hemel aangezien de doornenkroon neerdaalt om Mijn Lichaam, de Katholieke Kerk, op aarde te verpletteren.

Deze profetie, die jou de afgelopen twee jaar met veel details gegeven

werd, is uitgekomen. Terwijl nu **Mijn andere openbaringen spoedig verwezenlijkt zullen worden,** zullen zeer weinigen van Mijn gewijde dienaren in staat zijn om Mijn smeekbeden aan het menselijke ras, in dit goddeloos uur in jullie tijd, te negeren.

Zij, de verdorven groepering, zijn begonnen met hun campagne om de aarde te ontdoen van de waarheid over Mijn Leer. **Mijn Heilige Plaatsbekleder werd tot deze daad gedwongen** en zal hierdoor enorm lijden. De vrijmetselarij is Mijn Kerk op aarde binnengedrongen en weldra zal het schisma, zoals voorzien, verdeeldheid en onrust teweegbrengen onder Mijn getrouwe dienaren.

Velen hebben geen idee van de misleiding die hen voorgehouden wordt. Zij weten ook niet dat **het fundament van Mijn Kerk, de Katholieke Kerk, tot stof verbrijzeld werd.** In de plaats daarvan zal de gruwel opkomen en Ik zal ingrijpen en tekenen sturen om elke ziel opmerkzaam te maken op het belang van het bidden, zodat zij de waarheid van de fictie kunnen onderscheiden.

Het is niet de ineenstorting van de Katholieke Kerk - die weldra duidelijk zal worden - die de wereld zal verdelen. Het zal hun betrokkenheid zijn bij de creatie van een nieuwe wereldkerk, een ene-wereldreligie, die het heidendom en de afgoderij zal invoeren.

De Valse Profeet heeft zich goed voorbereid en zijn tijd komt eraan. Samenwerkend met de Antichrist, zullen zij de wereld op de knieën brengen. Het zal niet aan God zijn dat zij hulde zullen brengen, het zal aan het Beest zijn.

Ik verzoek dringend al Mijn leerlingen, Mijn christelijke volgelingen van overal, om rustig te blijven. Bid om vrede en laat Mij, jullie Jezus, jullie de weg wijzen in deze tijd!

Ik roep al Mijn kardinalen, bisschoppen en Mijn gewijde dienaren op om jullie kudde te verenigen en trouw te blijven aan Mijn Leer. Sla acht op wat er jullie gevraagd zal worden te prediken want dat zal veranderen!

Jullie homilieën zullen bedacht en geschreven worden voor een seculiere

wereld en ze zullen geen inhoud hebben.

Bij een poging, die gezien moet worden als het moderniseren van de Katholieke Kerk, is dit wat jullie voorgelegd zal worden - de bevordering van allesomvattende congregaties – alle religies in één zogenaamde Christelijke Verenigde Kerk gewikkeld. Al de uiterlijke tekenen lijken misschien aanvankelijk hetzelfde, maar dat is wat jullie verondersteld worden te zien. Geleidelijk **aan zullen jullie Mijn Heilige Schrift niet meer herkennen**, aangezien nieuwe bewoordingen, formuleringen en nieuwe concepten voor de uitvoering van de sacramenten jullie voorgelegd zullen worden.

Er zal paniek heersen onder die ware trouwe priesters, die gealarmeerd zullen zijn door het nieuwe, moderne concept dat de Kerk zal omhelzen wanneer zij een nieuw soort van moderne alternatieve kerk willen lanceren.

Het zal door middel van het netwerk van de vrijmetselarij – die in elke hoek van de Katholieke Kerk is binnengedrongen – de overheden en de media zijn, dat deze gruwel als een grote vernieuwing zal voorgesteld worden.

Dat is het begin van het einde. Mijn Tegenwoordigheid zal discreet uitgebannen worden ten gunste van de nieuwe ceremonie van de Missen.

Alle pracht en praal zullen een leeg tabernakel maskeren, want Mijn goddelijke Tegenwoordigheid zal door Mijn Vader niet langer toegestaan worden.

Jullie moeten verenigd blijven en, als jullie Katholiek zijn, de dagelijkse Missen en de Heilige Communie blijven bijwonen. Wat al de Christenen betreft: jullie moeten weten dat ook jullie naar de nieuwe wereldreligie gelokt zullen worden, die beraamd werd door naties die heulen met de verraders van Mijn Katholieke Kerk. Zij willen een wereldse, humanistische façade creëren - een façade die het kwaad, dat deze zal uitdragen, subtiel maskeert.

De strijd is begonnen maar jullie, Mijn geliefde volgelingen, zijn sterker dan jullie denken. Ik Ben er altijd. Ik heb jullie goed voorbereid. Jullie

moeten dit kruistochtgebed bidden om te overleven.

Kruistochtgebed (100) 'Om het voortbestaan van het Christendom'

*O lieve Jezus,
wij smeken U om de bekwaamheid
om de beproevingen, waarmee we nu geconfronteerd worden,
daar de laatste ware Paus zijn missie voor U beëindigt, door te komen.*

*Help ons de vreselijke verguizing,
die we nu het hoofd zullen moeten bieden
door de ineenstorting van de Kerk, die we eens kenden, te doorstaan.*

Laat ons nooit afwijken van de waarheid van Uw goddelijk Woord.

*Help ons te zwijgen,
wanneer de aanvallen op onze schouders terechtkomen
om ons ertoe te brengen
U en de sacramenten, die U de wereld schonk,
de rug toe te keren.*

*Bekleed Uw strijdmacht met de krachtige liefde
die wij, als schild, nodig hebben
om ons te beschermen tegen de Valse Profeet en de Antichrist.*

*Help Uw Kerk op aarde zich uit te breiden en te vermenigvuldigen,
zodat ze de waarheid trouw kan blijven
en U kan helpen om onze broeders en zusters
op de weg van de waarheid te brengen
om ons passend voor te bereiden op Uw Tweede Komst. Amen.*

Wees maar niet bang, Mijn volgelingen. Alles ligt in Mijn heilige handen. Wees geduldig! Rechtvaardig geen enkele van jullie daden, die jullie in Mijn naam uitvoeren, want als jullie dat doen, verdedigen jullie Mijn woord terwijl het enige wat jullie moeten doen, het verkondigen van Mijn woord is!

Jullie Jezus

H. Maagd Maria: De arrogantie en de hoogmoed van de mensheid zijn beledigend voor de aanwezigheid van God

Woensdag 13 februari 2013 20.10u

Mijn heilige mantel bedekt al diegenen die Mij, jullie hemelse Moeder, aanroepen tijdens deze tijd van kastijding. **Terwijl de toorn van Mijn Eeuwige Vader toeneemt, moeten jullie, Mijn lieve kinderen, intens bidden om het lijden, dat als een vloed over de aarde zal stromen, af te zwakken.**

Jullie moeten geconcentreerd blijven op datgene wat Mijn Zoon jullie vertelt en in gebed verenigd blijven zodat de zonden vergeven kunnen worden. **De genotzuchtige wolk, die over het westelijke deel van de wereld – dat Mijn Zoon geschuwd heeft – hangt, wordt elke dag dikker.**

De arrogantie en de hoogmoed van de mensheid zijn beledigend voor de aanwezigheid van God. **Hun lege zielen zijn als lege vaten en zij worden gevuld met waardeloze rijkdommen, die door de hand van de mens gecreëerd worden.** In hun hebzuchtige hart is er geen plaats voor ware liefde, de liefde van God. **Zonder de liefde van God zijn zij niet in staat om van iemand anders dan zichzelf te houden.** Dit heeft tot gevolg dat de mensheid lijdt, meer dan zou moeten, omdat de liefde niet gedeeld wordt.

Als jullie enkel om jezelf geven, kunnen jullie geen troost schenken of het lijden verlichten van diegenen die van anderen afhankelijk zijn.

Word wakker, kinderen! Enkel door jullie hart te openen voor de waarheid, zullen jullie in staat zijn om de barmhartigheid van Mijn Zoon voor jullie te winnen.

Jullie geliefde Moeder
Moeder van de Verlossing

Dit is de laatste strijd. Mijn Plaatsbekleder is gevallen. Mijn Kerk zal ineensorten, maar al spoedig zal deze weer oprijzen.

Donderdag 14 februari 2013 18.00u

Mijn zeer geliefde dochter, **de strijd tussen het Koninkrijk van Mijn Vader en het Rijk van Satan is uiteindelijk de laatste fase ingegaan.**

Hoe leidt de Boze Mijn Vaders kinderen om de tuin, met inbegrip van diegenen die de waarheid van Mijn Leer volgen. **Niets is wat het lijkt.** De macht van de vrijmetselarij is toegenomen en ze teisteren niet alleen de politieke wereld, maar ook het Huis van God, Mijn Lichaam op aarde.

Mijn Katholieke Kerk wordt veracht, meer dan enig andere Kerk op aarde die Mijn heilig woord verkondigt. Dat komt omdat deze door Mij geleid werd en zich gehouden heeft aan Mijn instructies die, sinds Ik afkondigde dat Mijn apostel Petrus Mijn Kerk op aarde moest oprichten, aan de mensheid gegeven werden.

De Boze richtte zijn aandacht op Mijn Kerk op aarde en heeft doorheen de eeuwen Mijn Kerk verdeeld en al diegenen, die Mijn allerheiligste Sacramenten in praktijk brengen, gezeseld.

Niet eenmaal heeft hij, de Boze, zijn plan om Mijn Kerk te vervolgen, laten varen. **Sluw, bedrieglijk, arrogant, opschepperig en vol eigendunk gelooft hij, de Bedrieger, dat zijn macht almachtig is.** Hij richt zich altijd op diegenen aan wie de verantwoordelijkheid toegekend werd om Gods kinderen naar het eeuwig leven te voeren.

Mijn Katholieke Kerk heeft door toedoen van Satan al geruime tijd verschrikkelijk geleden. Niet eenmaal werden zij met rust gelaten om hun heilige plicht aan Mij te vervullen. **Om er bovendien voor te zorgen dat hij, de Boze, nog meer schade zou kunnen veroorzaken, infiltreerde hij bij de gewijde dienaren van Mij door zijn eigen dienaren uit te zenden om zich onder hen te mengen. Het was toen dat de gruwel van het kwaad Mijn Kerk binnentrad.**

Wanneer er door diegenen - die aangesteld zijn om zielen te koesteren - zonden bedreven werden, was Ik het, Jezus Christus, die beschuldigd en op de beklagdenbank gezet werd.

De allergrootste misleiding deed zich voor toen de Boze de mens ervan overtuigde dat Ik het was, Jezus, Hoofd van de Kerk op aarde, die de mensheid verraadde. De mensen worden geboren met de zonde. De mens zal zondigen tot de tijd van Mijn Tweede Komst. Mij, als de Redder van de wereld, afdanken vanwege de zonden van de mensen, waaronder diegenen die verantwoordelijk waren voor zielen die afgedwaald zijn, zal jullie ondergang betekenen.

In plaats van de waarheid toe te laten, zullen jullie de leugens van het Beest jullie hart laten verderven. **Jullie staan nu onder toezicht van het kwaad in Mijn Kerk en velen zullen ten prooi vallen aan de leugens, die jullie nu als de waarheid voorgehouden worden.**

De waarheid van Mijn Leer zal spoedig als onbelangrijk en onwaar uitgeroepen worden. De woede van Mijn Vader, door deze plaag in de Kerk op aarde, zal weldra onder Zijn dienaren in Mijn Kerk te Rome gevoeld worden. Dit is de laatste strijd. Mijn Plaatsbekleder is gevallen. Mijn Kerk zal ineenstorten, maar spoedig zal deze weer oprijzen.

Jullie Jezus

Het huwelijk voor Mijn altaar is ontoelaatbaar als het om twee mensen van hetzelfde geslacht gaat

Vrijdag 15 februari 2013 22.10u

Mijn zeer geliefde dochter, **deze missie moet nu verdergaan met diegenen aan te trekken en omhelzen die niet in Mijn Leer geloven, en diegenen die zich als Christenen beschouwen maar die Mij slechts een klein beetje erkennen.**

Hun onverschilligheid is kwetsend. Hun interpretatie van Mijn onderrichtingen, die bovendien verdraaid werden om deze af te stemmen op hun wereldse levensstijl, is de ergste vorm van verraad aan Mij, hun Jezus.

Jongeren, mensen van middelbare leeftijd en bejaarden, alle zogenaamde aanhangers van het Christendom, beledigen Mij met hun eigen verwaterde versie waarvan zij menen dat deze aanvaardbaar is voor God. Zij hebben een nieuwe zelfgemaakte leer gecreëerd die bij hun levensstijl past. Toch geloven zij dat zij God nog steeds kunnen behagen en dat hun leer aanvaardbaar is voor Hem.

Weet dat enkel en alleen de waarheid voor God aanvaardbaar is. Pogingen om Hem te sussen, zullen in dovemansoren vallen. **God zal nooit leugens accepteren. Niets wat nieuwe concepten in het Christendom en de aanvaarding en tolerantie van de zonden uitdraagt, hoe mooi opgesmukt en in een fraaie taal ingekleed het ook is, zal in de ogen van de Alziende God geaccepteerd worden. Hij zal nooit nieuwe wetten aannemen die de sacramenten – die door Mij, Jezus Christus, de Redder van de wereld doorgegeven werden – bagatelliseren.**

Ik redde jullie om jullie te helpen uit de greep te raken waarin Satan het hart van de mens houdt. Ik heb gewillig Mijn leven gegeven om jullie te redden en jullie te bevrijden van de ketenen, waarmee jullie door Satan vastgebonden waren, en van het vuur van de hel. Dat betekende dat de hel niet langer macht over jullie had, want jullie kregen de vrijheid om te kiezen voor het leven in Mijn Koninkrijk of voor de dood in de afgrond van de hel.

Maar wat doet de mens in de hedendaagse wereld om Mij te belonen voor dit buitengewone geschenk? Zij proberen de zonde in Mijn ogen te rechtvaardigen. Zij houden Mij weerzinwekkende zonden voor en smeken Mij om leugens en onwaarheden te aanvaarden. Erger nog, zij willen Mijn heilige sacramenten op verschillende manieren aanpassen om deze te schikken naar hun noden, en bieden Mij dan een gruwel aan. Het huwelijk voor Mijn altaar is ontoelaatbaar als het om twee mensen van hetzelfde geslacht gaat. Toch doen zij dat en beledigen Mij. Zij smeken Mij de zonde te accepteren door inbreuken op de Geboden van Mijn Vader te

rechtvaardigen. Zij proberen zichzelf ervan te overtuigen dat dit voor God aanvaardbaar is, terwijl dat nooit zou kunnen.

Al Gods wetten zijn in de Hemel opgesteld. De zonde is in de ogen van God een zonde, en kan nooit door menselijke interpretatie gerechtvaardigd worden.

Het is de misleidende denkwijze van deze moderne christelijke pleitbezorgers, die zich telkens weer inspinnen om de Leer van het Christendom te veranderen en aan te passen, die Mijn Kerk beschadigt. Het zorgt voor vreselijke verwarring.

Zij drijven de spot met God en Mijn dood aan het Kruis.

Op deze manier vallen Christenen terug in het heidendom en de omschakeling kan snel gaan. Valse goden, valse tempels, valse religies hebben allemaal één ding gemeen: hun volgelingen eren een God die door mensenhanden gecreëerd is. Dergelijke religies zijn beledigend voor God en in één kerk, de vrijmetselaarstempels, brengen ze helemaal geen hulde aan God maar aan het Beest.

Dat is de beloning voor de vrijheid, die door Mijn kruisdood aan de wereld geschonken werd. Dit is de reden waarom de wereld de waarheid moet aannemen en niet ten prooi mag vallen aan het bedrog dat, naarmate de tijd vordert, door het Beest onder jullie opgezet wordt.

Jullie Jezus

De Valse Profeet zal nu de Stoel in Rome overnemen

Zondag 17 februari 2013 19.00u

Mijn zeer geliefde dochter, **het schisma binnen de Katholieke Kerk zal nu zoals voorzegt, voor heel de wereld zichtbaar, waargenomen worden. Het vertrek van Mijn welbeminde Heilige Plaatsbekleder, Paus Benedictus XVI, markeert het begin van het einde. Ik heb gedurende de laatste twee jaar**

geprobeerd om door jou, Mijn uitverkoren profeet, Mijn Kerk op aarde voor te bereiden op deze droevige gebeurtenis.

De vrijmetselaarselite heeft de controle over Mijn Kerk bemachtigd en zij zullen bij de Katholieken het meest snode bedrog hanteren. De sleutels van Rome zijn nu in Mijn handen. Ze werden door Mijn Vader aan Mij overgedragen. Ik zal al Mijn volgelingen zo sturen dat de waarheid aangehouden kan worden en Mijn heilig woord intact blijft.

De Valse Profeet zal nu de Stoel in Rome overnemen en Mijn woord zal, net zoals het tijdens Mijn tijd op aarde was, als ketterij behandeld worden. Vergis je niet, want terwijl het bedrog de wereld voorgehouden wordt – alsof het nieuwe bewind de waarheid vertegenwoordigt – zal jij, Mijn dochter, in Mijn naam vreselijk lijden, net als de profeten die voor jou kwamen.

Mijn volgelingen moeten rustig blijven en bidden om de redding van Mijn meest heilige dienaren, die in deze gruwel verwickeld zullen raken. Ik roep hen op om als volgt te reageren:

Blijf Mijn Leer navolgen! Laat het woord van God nooit varen! Blijf trouw aan jullie heilige plichten en dien de heilige sacramenten toe zoals jullie door Mij opgedragen werd!

De Leer van de Katholieke Kerk, die gebaseerd is op haar oprichting door Mijn apostel Petrus, blijft onfeilbaar. Dat zal nu veranderen van zodra het fundament aan het wankelen gebracht wordt door de komende veranderingen.

Binnenkort zullen jullie Mijn Kerk niet langer herkennen, en jullie zullen je erg ongemakkelijk voelen wanneer jullie zien hoe er met Mijn heilig Woord geknoeid zal worden.

Jullie Jezus

Zij zullen Gods kinderen onder de heerschappij van de kleine hoorn brengen, die met hoogdravend vertoon op de Stoel van Petrus zal zitten.

Maandag 18 februari 2013 18.00u

Mijn zeer geliefde dochter, terwijl de veranderingen binnen de Kerk op aarde toenemen, zullen dus ook de stemmen van de valse profeten zich in koor verheffen om de gruwel in Mijn Kerk bij te treden. Terwijl Ik aan jou, de ware eindtijdprofeet, de waarheid openbaar – waarvan het meeste reeds gekend is – zullen er leugens verspreid worden om al diegenen, die Mij volgen, in verwarring te brengen.

Bij elke instructie die Ik je voor de wereld geef, zal door de mond van de valse profeten precies het tegenovergestelde verklaard worden. Zij zullen woorden van vertroosting verkondigen aan Mijn volgelingen, die de waarheid te lastig om dragen zullen vinden. **Door middel van hun verdorven leugens zullen zij Gods kinderen onder de heerschappij van de kleine hoorn brengen, die met hoogdravend vertoon op de Stoel van Petrus zal zitten.**

Toen Ik jullie sprak over de grote verdeeldheid in Mijn Kerk, vertelde Ik jullie niet hoe dat zou gebeuren. Luister dus nu naar Mij! Net zoals de priesters tijdens Mijn tijd op aarde Mijn heilig Woord verwierpen, zo zullen ook de priesters Mij vlak voor Mijn Tweede Komst afwijzen. Zij zullen niet enkel Mijn Woord verwerpen – dat jou, Mijn dochter, gegeven wordt – maar zij zullen ook de veranderingen accepteren die hun opgedragen zullen worden. Hun heilige gaven zullen krachteloos gemaakt worden zodra zij de godslasteringen en de nieuwe regels, die hun voorgehouden worden, aanvaarden.

Ook Mijn getrouwe volgelingen zullen verdeeld zijn in hun trouw aan Mijn Kerk op aarde. Al wat jullie moeten doen, is handelen volgens Mijn onderrichtingen, die jullie in het Boek van Mijn Vader aangereikt worden. **Het is niet nodig ergens heen te gaan want Ik Ben onder jullie aanwezig.**

Jullie kennen de waarheid. Als Christenen werden jullie daarmee gevoed. Wanneer jullie dus zien dat Gods Geboden en Mijn Leer herschreven worden en dat Mijn heilige sacramenten gewijzigd worden, moeten jullie je afwenden. Laat jullie door leugens geen angst aanjagen, wees eerder bang voor diegenen die deze nieuwe boosaardige handelingen en wetten, waarvan beweerd wordt dat ze van Mij komen, accepteren en die de waarheid niet kunnen vatten.

Jullie Jezus

Ze zullen zeggen dat hij zich schuldig gemaakt heeft aan een misdaad waaraan hij volkomen onschuldig is

Dinsdag 19 februari 2013 14.30u

Mijn zeer geliefde dochter, **breng Mijn leerlingen er a.u.b. van op de hoogte dat Mijn Rijk nabij is.**

Zij hoeven zich niet ongerust te maken want hoewel de doornenkroon neergekomen is op Mijn Plaatsbekleder – die door Mij, Jezus Christus, aangesteld werd om over Mijn Katholieke en Apostolische Kerk te regeren – en hij brutaal verdreven werd, kom Ik nu om jullie eindelijk vrede te brengen.

Het volgende jaar zal voor jullie, Mijn geliefde leerlingen, en voor Mijn laatste ware Paus erg wreed en pijnlijk worden. Hij, tegen wie kwaadwillig en bewust samengespannen wordt, werd net zo behandeld als Ik, Jezus Christus, geslagen en gegeseld werd. Zij zullen nu proberen hem te doden, net zoals ze Mij gedood hebben. Zij zullen zeggen dat hij zich schuldig gemaakt heeft aan een misdaad waaraan hij volkomen onschuldig is.

Ik, jullie geliefde Redder, zal jullie allemaal redden uit de verdorvenheid, wat door velen zal gezien worden als van Mij komend, door de hand van Mijn bevel.

Ik onderricht Mijn Kerk zoals voorheen, maar nu enkel door de kracht van de Heilige Geest. De sleutels van Rome bevinden zich nu onder het bevel

van Mijn geliefde Vader. Ik, Jezus Christus, sta klaar om bij Mijn Tweede Komst opnieuw neer te dalen en Ik wil kenbaar maken dat jullie, Mijn leerlingen, zullen lijden, net zoals Mijn eigen leerlingen tijdens Mijn tijd op aarde geleden hebben. Jullie, Mijn geliefden, zijn bij Mij, in Mijn Heilig Hart ingesloten, zodat jullie in smart jullie met Mij kunnen verenigen. **Ik laat tranen om Mijn onschuldige, geliefde laatste Paus op aarde, Benedictus XVI, door Mij uitgekozen om Mijn Kerk tijdens de laatste dagen te leiden.**

Het zal enorm veel moed vergen van die bereidwillige slachtoffers, die Mijn heilig Woord zullen blijven verkondigen, aangezien zij van vreselijke twijfel vervuld zullen zijn. In hun hart weten zij dat Ik nu tot hen spreek, en toch zullen zij overvallen worden door twijfels die veroorzaakt zullen worden door diegenen die zullen weigeren Mijn boodschappen aan de mensheid te aanvaarden en die Mij nochtans zelfs toegewijd zijn.

Ik laat jullie nu dit bijzondere korte kruistochtgebed na. Het is een wondergebed om al diegenen die dit bidden in staat te stellen Mijn aanwezigheid in hun ziel te voelen. Het zal hen ook helpen de waarheid in te zien, die Ik hun beloofde en die gedurende de eindtijd hen steeds geschonken zal worden.

Kruistochtgebed (101) 'Wondergebed om de aanwezigheid van Jezus te voelen'

*O lieve Almachtige Vader, Schepper van alles wat is en zal zijn,
help ons allen,
die de aanwezigheid van Uw geliefde Zoon
in de Kerk van vandaag kunnen herkennen,
om zeer sterk te worden.*

*Help mij mijn angst, mijn eenzaamheid en de afwijzing,
waaronder ik door mijn geliefden lijd, te overwinnen
terwijl ik Uw Zoon, Jezus Christus, mijn Redder, navolg.*

*Behoed mijn geliefden er a.u.b. voor in de val te trappen
om te geloven in leugens die door Satan bedacht werden
om al Gods kinderen uit te roeien, te verdelen
en chaos onder hen te veroorzaken.*

Help a.u.b. opdat al diegenen, die de gruwel in Uw Kerk volgen, behoed worden voor het eeuwig vuur van de hel. Amen.

Mijn geliefde volgelingen, jullie kennen Mij intussen. **Wat jullie nu zullen zien, binnen het omhulsel dat eens Mijn Kerk op aarde was, zal jullie misselijk maken. Jullie zullen wenen en wenen, tot jullie niets meer voelen. En wanneer jullie dan tot Mij roepen en zeggen: ‘Jezus, behoed mij voor de leugens van Satan, opdat ik de waarheid van Uw Restkerk kan onderscheiden’,** zal Ik jullie hiermee geruststellen. Ik zal jullie vervullen met de Heilige Geest. Ik zal jullie vervullen met tranen van verdriet en vervolgens zal Ik deze tranen vervangen door Mijn sterkte. Jullie zullen je er dan niet meer om bekommeren want **Ik zal de leiding overnemen en jullie tot gids zijn bij elke stap op de weg.**

Jullie zullen bezielde worden wanneer er met jullie gespot wordt. Jullie zullen vervuld zijn van Mijn Geest van Liefde wanneer zij jullie uitlachen omdat jullie in Mijn heilige Leer geloven. Jullie zullen alle angst kwijtraken en dat zal door zo’n krachtig gevoel van Mijn liefde voor jullie vervangen worden, dat jullie pas dan totale verlichting en vrede zullen voelen.

Jullie Jezus

Deze grote Verlichting van het Geweten zal plaatsvinden nadat Mijn Heilige Plaatsbekleder Rome verlaten heeft

Woensdag 20 februari 2013 19.30u

Mijn zeer geliefde dochter, hoewel het oneerlijk kan lijken dat Gods kinderen moeten lijden onder de heerschappij van de Valse Profeet en de Antichrist, weet dit. **Alle zielen in de wereld moeten de pijn van de afwijzing en het lijden, die Ik doorstond, in zekere mate ondergaan om gezuiverd te worden.**

Ik zal, door Mijn grote barmhartigheid, ervoor zorgen dat deze zuivering snel plaatsvindt. Daarna zullen Mijn volgelingen in aantal toenemen, klaar voor Mijn Tweede Komst. **Mijn Vader zal, met een grote tederheid van**

Hart, waken over al de beproevingen die door al Zijn kinderen gevoeld zullen worden. Hij zal ingrijpen wanneer de snode daden van vervolging, die de Christenen toegebracht worden, het toelaatbare overschrijden en Hij zal dergelijke verdorven mensen vernietigen.

Jullie moeten nu Mijn goddelijke daad van barmhartigheid afwachten, want deze zal de goeden afscheiden van de goddelozen. Deze grote Verlichting van het Geweten zal plaatsvinden nadat Mijn Heilige Plaatsbekleder Rome verlaten heeft.

Bereid jullie voor om jullie ziel te redden! Tot de koppige zielen onder jullie: er zal jullie een zeer korte tijd geschonken worden om neer te knielen en om Mijn barmhartigheid te vragen. **En dan zullen de bazuinen schallen en zullen de profetieën voorafgaand aan het einde, zoals voorzeggd, geopenbaard worden.**

Jullie Jezus

Jullie leven in de tijd dat veel van Gods kinderen heidenen geworden zijn

Vrijdag 22 februari 2013 23.00u

Mijn zeer geliefde dochter, jullie leven in de tijd dat veel van Gods kinderen heidenen geworden zijn. **Zelfs diegenen die als Joden en Christenen geboren zijn, hebben nu zoals voorzeggd hun toevlucht genomen tot verschillende soorten van afgoderij.**

Hoe beledigt het Mij het ontzag te aanschouwen dat Gods kinderen in hun hart dragen voor zelfvoldoening en voor een geloof in valse goden, die enkel in hun gedachten bestaan.

De golf van new age-spiritualiteit en een passie voor alle dingen die verband houden met het tot rust komen van de geest, komen op één ding neer. Deze mensen verkeren in duisternis omdat zij weigeren Mij, Jezus Christus, te erkennen. Door het Licht van God opzettelijk te onderdrukken, stellen zij zich open voor de duisternis van de geest van het kwaad. Satan

en zijn demonen azen op dergelijke zielen en brengen een vreselijke, grimmige leegte in hen teweeg waardoor zij, **ongeacht welke spirituele new age-remedies zij ook opzoeken, nooit verkwikking zullen vinden, want dit is niet de natuurlijke leefomgeving waarin zij geboren werden.**

Het heidendom, dat momenteel de mensheid in zijn greep heeft, is op zijn hoogste punt sinds de tijd voordat Ik, Jezus Christus, op aarde geboren werd. Hoewel de wereld de waarheid over het bestaan van God geschonken werd, en hoewel Ik hen door Mijn kruisdood behoedde voor de verdoemenis, keren zij zich toch nog af.

Zelfobsessie, ophemeling en een liefde voor wereldse uitspattingen zijn de gesel van de mensheid en dit komt voort uit een wanhopig gevoel van onbehagen, onrust en dorheid. De afgoderij – een liefde voor beroemde mensen, valse goden en het tentoonspreiden van heidense objecten – brengt een wolk van duisternis over al diegenen die gepassioneerd zijn door dergelijke bezigheden. Christenen hebben door toedoen van dergelijke mensen onder spot te lijden, maar door hun lijden en gebeden kunnen zij helpen om hun medemensen te behoeden voor het vuur van de hel.

Wanneer jullie met deze bedrieglijke afgoden flirten, spelen jullie met de demonen uit de hel die gestuurd zijn om jullie voor eeuwig in de afgrond te sleuren. Geloof nooit dat dergelijke heidense praktijken onschadelijk zijn, want ze zijn dat niet! Wanneer jullie je tijd en geestvermogen aan zo'n verstrooiingen verkwisten, sluiten jullie jezelf af voor God en het eeuwig leven.

Word wakker voor de waarheid! Ik Ben de waarheid. Er is geen enkele andere weg naar de eeuwige gelukzaligheid dan door Mij, Jezus Christus, de Mensenzoon. Ik kom nu om de waarheid te openbaren zodat Ik jullie opnieuw kan redden en jullie het eeuwig leven kan bezorgen door jullie te helpen jullie ziel te bewaren.

Jullie Jezus

Ja, Mijn Woord is voor iedereen bestemd, maar het promoten van Mijn boodschappen brengt een enorme verantwoordelijkheid met zich mee

Zaterdag 23 februari 2013 11.50u

Mijn zeer geliefde dochter, **Ik schenk de wereld het Boek der Waarheid, voor elke ziel in elke natie. Het is een geschenk voor de mensheid,** maar weet dit:

Ik geef jou, Mijn dochter, als enige de bevoegdheid om te beslissen hoe het vertaald, verdeeld en gepubliceerd moet worden om dit werk te beschermen. Alles aangaande de publicatie van deze boodschappen kan enkel gebeuren met jouw persoonlijke goedkeuring. Dat is Mijn verlangen en ieder die niet gehoorzaamt aan Mijn instructies aan jou, en Mijn boodschappen publiceert uit winstbejag, heeft niet Mijn zegen.

Ja, Mijn Woord is voor iedereen bestemd, maar het promoten van Mijn boodschappen en hoe het Boek der Waarheid gepubliceerd wordt, brengt een enorme verantwoordelijkheid met zich mee. Donaties zijn niet nodig aangezien de opbrengst van de boeken gebruikt moet worden om de productie van andere boeken en de kosten om deze in alle talen te publiceren, te financieren.

Jij, Mijn dochter, zult voortdurend aangevallen worden omdat jij Mij in deze zaak gehoorzaamt. Jij zult ervan beschuldigd worden dat je profijt probeert te trekken uit dit werk, maar jij zult weten dat dit niet waar en niet mogelijk is.

Diegenen die jou op dit vlak het meest zullen aanvallen, zullen diegenen zijn die van Mijn werk willen profiteren of er op de een of andere manier munt uit willen slaan en zij zullen boos worden wanneer jij hen niet zal toestaan dit werk te beheren.

Daarom verklaar Ik dat aan niemand de bevoegdheid gegeven werd om Mijn heilig Woord in boekvorm te verspreiden – enkel aan jou, Mijn dochter. Jij mag echter, onder Mijn leiding, toelating geven aan diegenen

die vragen om jou door middel van websites en afgedrukte documenten te helpen. Maar zij mogen dat enkel doen als zij de toelating vragen om dat te doen en deze van jou krijgen.

Mijn Woord is heilig en alle respect moet betoond worden voor Mijn verlangens en instructies aan de mensheid. Jullie, Mijn volgelingen, moeten handelen zoals Mijn profeet Maria dat van jullie vraagt en jullie moeten haar wensen inzake de publicatie van Mijn boodschappen respecteren. Val haar aan vanwege dit werk, en jullie beledigen Mij, jullie Jezus!

Van jullie, Mijn volgelingen, zal verlangd worden te allen tijde Mijn Heilige Wil te doen, ongeacht de situatie. **Ik leid Mijn dochter, Maria. Zij werd als de eindtijdprofeet gekozen. Ik spreek door haar. Haar stem wordt de Mijne. Haar verdriet en pijn zijn de Mijne. Haar liefde voor anderen is Mijn liefde. Haar hand wordt door de Mijne geleid. Haar inzicht in de manier waarop Ik wil dat Mijn Woord gehoord wordt, komt van Mij.**

Mijn dochter heeft met reden deze geschenken van de Hemel gekregen. **Luister naar wat zij jullie vertelt want jullie kunnen er zeker van zijn dat het van Mij gekomen zal zijn!**

Jullie Jezus

Nota: Naar aanleiding van deze boodschap heb ik aan de zienster de toestemming gevraagd en ook gekregen voor de website www.dewaarschuwing.be, de omzendbrieven en de boekdelen.

Nota van Maria van de Goddelijke Barmhartigheid: Aangaande deze boodschap wordt de toelating verleend aan allen, die de boodschappen of de kruistochtgebeden van de website wensen uit te printen of via email te versturen, om deze gratis in elke taal te verspreiden. Zolang er geen geld aan verdiend wordt om de boodschappen bij de mensen te krijgen, mogen de kosten gedekt worden.

De grootste vergissing die jullie kunnen begaan, is ervan uit te gaan dat enkel verharde zondaars in het vuur van de hel geworpen worden

Zondag 24 februari 2013 22.00u

Mijn zeer geliefde dochter, **wanneer de wereld de Waarschuwing ervaart, zal deze zich in twee delen splitsen.**

Het eerste deel zal bestaan uit diegenen die de Schuldbelijdenis aangenomen hebben en van wie de ziel overspoeld werd door de Heilige Geest. Van die dag af zal hun bekering compleet zijn en hierdoor zullen zij, door toedoen van diegenen die Mijn hand van barmhartigheid afwijzen, te lijden hebben.

Het tweede deel zal samengesteld zijn uit die verharde zielen, wier trouw bij het Beest ligt en die hun hart en ziel aan Satan verpand hebben, weloverwogen en in het volle besef van wat zij aan het doen zijn. Want zij geloven in het zogenaamde Paradijs dat hij hen beloofd heeft, maar dat natuurlijk niet bestaat. Hun lot is het eeuwig lijden in het vuur van de hel.

Ook zijn er nog die zielen die niet in God of in Mij, hun Redder, Jezus Christus, geloven. Mijn barmhartigheid zal door velen van hen niet aangenomen worden. Zij zullen zich niet bekommeren om de toestand van hun ziel omdat zij menen dat dit niet van belang is. Dat zij de atheïsten – velen van hen zijn mensen die goed van hart zijn, maar die geloven dat zij hun eigen leven controleren en dat hun streven naar wereldse geneugten hen in dit leven staande zal houden, dat dit voldoende zal zijn om hen vrede en voldoening te bezorgen. Wat natuurlijk niet kan, want dat is onmogelijk tot de zonde uitgeroeid is.

Hun halsstarrigheid heeft tot gevolg –tenzij zij veranderen en Mij, Jezus Christus erkennen – dat zij niet naar Mijn Vader kunnen gaan. Zij kunnen geen toegang krijgen tot het Paradijs dat Hij voor al Zijn kinderen geschapen heeft.

De grootste vergissing die jullie kunnen begaan, is ervan uit te gaan dat enkel verharde zondaars in het vuur van de hel geworpen worden.

Jammer genoeg kunnen al diegenen die God afwijzen, God niet nabij zijn, noch kunnen zij gedwongen worden Hem te erkennen. Hun vrije wil is het grote geschenk dat hen door God gegeven werd. Deze kan hen niet door geweld, van welke aard dan ook, ontnomen worden. **Het zal hun eigen vrije wil zijn, die hun lot zal bepalen.** Zij zullen of Mijn hand kiezen en het Paradijs binnentreden, of de leugens aannemen die door Satan in hun hoofd geprent worden, wat hun lot zal bezegelen.

Jullie Jezus

Hij zal een zeer nauwe bondgenoot van de Valse Profeet zijn en zal zich geen illusies maken over wat hij is – de zoon van Satan

Maandag 25 februari 2013 23.00u

Mijn zeer geliefde dochter, de komende tijden zullen de wereld wakker schudden uit haar sluimer, ongeacht welke religie – als die er al is – de mensen volgen, want de stem van de kleine hoorn zal overal ter wereld de aandacht opeisen. Gezeten op de Stoel van Petrus zal deze bedrieger luid roepen en trots zijn oplossing, om alle Kerken te verenigen, verkondigen. Geprezen als een moderne vernieuwer, zal hij door de seculiere wereld toegejuicht worden omdat hij de zonde zal vergoelijken.

Hij zal nieuwe wetten invoeren die niet enkel in tegenspraak zullen zijn met de Leer van de Katholieke Kerk, maar die ook zullen ingaan tegen alle christelijke wetten. De priesters die zich tegen deze boodschappen verzetten, zullen gedwongen worden om deze opnieuw te overwegen wanneer de afschuwelijke waarheid aan het licht gebracht wordt. De waarheid van Mijn Woord – dat aan jou, Mijn dochter, gegeven wordt – zal hen uiteindelijk langzaam beginnen dagen. **Hoe zullen zij huilen van verdriet wanneer zij beseffen dat Ik het ben, Jezus Christus, die - met de zegen van Mijn Vader – aan jullie tot in detail de eindtijdprophetieën openbaart.**

Vervolgens zullen zij elk woord van Mijn heilige lippen verslinden terwijl Ik meer komende gebeurtenissen openbaar om de mensheid voor te bereiden. Het is essentieel dat men luistert en gehoor geeft aan Mijn oproep zodat Ik iedereen kan behoeden voor de greep van het Beest.

Terwijl de Valse Profeet druk bezig is met zijn verheven ambities om de Katholieken in de wereld te imponeren, zal hij even aan de kant geschoven worden omdat de Antichrist, zoals voorzeggd, nu het wereldtoneel zal betreden. Zodra jullie de mediaberichten over de nieuwe, veelbelovende, bedreven vredesonderhandelaar horen, zullen jullie weten wie hij is. Hij zal een zeer nauwe bondgenoot van de Valse Profeet zijn en zal zich geen illusies maken over wie hij is – de zoon van Satan.

Denk eraan - hoe beangstigend dit ook mag zijn - dat Ik, Jezus Christus, Koning Ben! Geen mens, geen vijand heeft meer macht dan God. Maar de strijd om zielen moet, zoals voorzeggd, gestreden worden. **Door Mijn Woord, Mijn boodschappen en Mijn gebeden te verspreiden, zullen jullie Mij helpen om de zielen te redden die Ik nodig heb, opdat Mijn Nieuw Paradijs met al Gods kinderen gevuld kan worden.**

Vertrouw altijd op Mij, jullie Jezus, aangezien Ik jullie zal leiden en beschermen tijdens deze gruwel op aarde. Ik beloof dat deze periode kort zal zijn.

Jullie Jezus

Een van de andere politieke leiders, over wie Ik een tijdje geleden sprak, zal weldra vermoord worden

Dinsdag 26 februari 2013 22.00u

Mijn zeer geliefde dochter, een van de andere politieke leiders, over wie Ik een tijdje geleden sprak, zal weldra vermoord worden.

Ik wil dat jij achteraf, door het bewijs dat aan jou en aan anderen gegeven werd, aan iedereen onthult wie deze persoon is, zodat meer mensen de waarheid van deze boodschappen zullen aannemen. **Deze arme ziel**

ontsnapte enige tijd geleden aan de dood, maar zijn nieuwe populariteit zal hem in gevaar brengen. Hij is een vijand van de vrijmetselaarskrachten en zij zullen zijn leiderschap niet lang tolereren.

Wanneer jullie, Mijn volgelingen, zien dat de profetieën –aan een uitverkoren ziel gegeven – zich afspelen, zullen jullie weten dat zij de waarheid spreken en dat zij deze van de Hemel gekregen hebben, want zij zouden niet in staat zijn om het te verzinnen.

Het is Mijn verlangen om aan diegenen die Mijn boodschappen verachten, te bewijzen dat Ik het ben, jullie geliefde Jezus Christus, die door deze profeet tot de wereld spreekt. Hoewel het Mij grote vreugde bezorgt om te zien hoeveel jullie van Mij houden en de gebeden opvolgen die jullie vanuit de Hemel aangereikt worden, zijn het de sceptici die Ik moet omarmen.

Zeer spoedig zal zich in Europa een scheiding voordoen, die geheel en al verband houdt met de EU en het land waarin de Stoel van Petrus zich bevindt. Dat zal op een oorlog uitlopen, wat een ander soort van oorlog zal zijn dan de andere oorlogen. Maar het zal wreed zijn. Mensen zullen tegen elkaar opstaan in Duitsland, Italië en Frankrijk. Jullie moeten bidden dat Mijn volgelingen sterk blijven en jullie moeten ervoor zorgen dat in deze landen snel 'Jezus aan de mensheid'-gebedsgroepen opgericht worden.

Voor Mij, Jezus Christus, het Lam van God, is de tijd aangebroken om meer informatie, die in de Zegels vervat zit, te onthullen. Ik zal dat voorzichtig doen aangezien jullie zowel geestelijk als fysiek voorbereid moeten worden. **Als God van gerechtigheid zal Ik ervoor zorgen dat Ik jullie allen zal leiden en met Mijn sterkte zegenen, terwijl elke laag zich één voor één ontvouwt.**

Jullie geliefde Jezus

Mijn Heilige Eucharistie dient door jullie nog altijd ontvangen te worden. Jullie mogen niet ophouden met jullie dagelijkse Offer want het zullen jullie niet zijn die gedwongen zullen worden deze beslissing te nemen.

Woensdag 27 februari 2013 15.30u

Mijn zeer geliefde dochter, **de dagelijkse Missen zullen voor enige tijd doorgaan en Ik spoor al Mijn volgelingen aan deze zoals voorheen te blijven bijwonen.**

Mijn Heilige Eucharistie dient door jullie nog altijd ontvangen te worden. Jullie mogen niet ophouden met jullie dagelijkse Offer want het zullen jullie niet zijn die gedwongen zullen worden deze beslissing te nemen. Er zal verklaard worden dat het een ander soort van offer aan God gaat worden en jullie zullen onmiddellijk weten wanneer dat zal plaatsgrijpen, want de praktijk van de Heilige Mis zal door de Valse Profeet stopgezet worden. In plaats van de Heilige Mis zal er een heidens ene-wereldritueel komen en jullie, Mijn geliefde volgelingen, die met de gave van de Heilige Geest gezegend zijn, zullen dit zien voor wat het zal zijn.

Jullie mogen nooit ofte nimmer Mijn Kerk verlaten die Ik jullie gaf, die berust op Mijn Leer en het Offer van Mijn kruisdood, en die jullie met de meest heilige gaven geschonken werd.

Jullie, Mijn geliefde volgelingen, zijn Mijn Kerk. **Mijn geliefde priesters en geestelijken, die met de gave van de Heilige Geest gezegend zijn, zullen Mij nooit in de steek laten. Noch zullen zij jullie in de steek laten. En dus zal Mijn Kerk voortleven vermits deze nooit kan vergaan. De Kerk is Mijn Lichaam op aarde en kan daardoor nooit vernietigd worden. Niettemin zal ze vermorzeld, gekweld, verworpen en daarna om te sterven in de woestijn achtergelaten worden. Hoewel Mijn vijanden alles in het werk zullen stellen om de laatste zweem van leven te vernietigen, zal Mijn Kerk weer opstaan. Maar denk eraan dat deze nooit zal vergaan, ook al lijkt het misschien zo!**

Mijn Kerk op aarde zal verkleind zijn en zal, niet door haar eigen schuld, het restleger worden.

Mijn ware Plaatsbekleder, die verworpen werd, zal strijden om naar zijn beste vermogen Gods kinderen te leiden. **Ik zal het zijn, Jezus Christus, die jullie de weg zal wijzen, jullie zal optillen en jullie zal bevrijden uit het kwaad dat jullie opgedrongen zal worden; een kwaad dat tot een abrupt en vreselijk einde komen zal, voor al diegenen die partij kiezen voor de Antichrist en zijn slaven.**

Jullie Jezus

Het zullen enkel de dapperen en de moedigen onder jullie zijn, die het meest van Mij houden, die Mijn strijdmacht naar de redding zullen voeren

Donderdag 28 februari 2013 23.50u

Mijn zeer geliefde dochter, deze dagen, die bijna daar zijn, brengen een verschrikkelijke duisternis en wanhoop met zich mee, zoals jullie in jullie leven nog nooit gezien hebben.

Dit zal een duisternis van de geest zijn en zal veroorzaakt worden door de leegheid van die zielen die de Antichrist en de Valse Profeet volgen. **De pijn van de geest, die zij zullen toebrengen aan Christenen die zullen weigeren naar ketterij te luisteren, zal moeilijk te verdragen zijn.**

Ik vertel jullie dit enkel zodat jullie in jullie hart zullen weten dat de pijn van afwijzing die jullie voelen, er zal zijn omdat jullie, door Mijn Woord te handhaven, in Mijn naam zullen lijden.

Jullie mogen nooit de hoge eisen, die aan jullie gesteld zullen worden, in twijfel trekken of het vertrouwen verliezen, want Ik ben het, jullie Koning, die de macht heeft om ervoor te zorgen dat jullie dit kunnen dragen. Noch mogen jullie er ooit aan twijfelen dat dit restleger – waarvan jullie nu deel

zullen gaan uitmaken om Mij, Jezus Christus, trouw te blijven - voorzegd werd.

Luister niet naar diegenen die zullen proberen jullie te vertellen dat jullie niet mogen geloven in deze boodschappen, Mijn heilige boodschappen voor de wereld, want zij worden misleid. Jullie moeten bidden voor diegenen die niet de kracht of de geest van onderscheiding zullen hebben, en die de verkeerde wegsplitsing zullen kiezen. Velen die de Valse Profeet zullen volgen, zullen proberen jullie op diezelfde weg te trekken.

Broer zal strijden tegen broer en zus, vader tegen zoon, moeder tegen dochter – allemaal in hun zoektocht om de waarheid te volgen, maar zovelen zullen er niet in slagen de dwalingen in de leer van de Valse Profeet te zien en zullen aan Mij verloren gaan.

Het zullen enkel de dapperen en moedigen onder jullie zijn, die het meest van Mij houden, die Mijn strijdmacht naar de redding zullen voeren. Zij zullen, onder Mijn leiding, veel zielen mee in veiligheid brengen. Dat is de reden waarom jullie nooit mogen opgeven.

Jullie Jezus

Ik vraag al Mijn gewijde dienaren om Mij, hun geliefde Jezus, te aanroepen zodat Ik hen kan bedekken met Mijn Kostbaar Bloed

Donderdag 28 februari 2013 23.55u

Mijn zeer geliefde dochter, **Ik heb Mijn Heilige Geest gezonden om zich in deze tijd over al Gods kinderen uit te strekken, in een poging om de duisternis van het kwaad in de wereld op te heffen.**

Jullie moeten op dit moment intens bidden voor al Mijn gewijde dienaren, gezien de vreselijke staat van verwarring waarin zij verkeren. Zij zullen in de komende weken zo bedroefd zijn door het heengaan van Mijn Heilige Plaatsbekleder, dat zij niet zullen weten waar zij terecht kunnen.

Ik vraag al Mijn gewijde dienaren om Mij, hun geliefde Jezus, te aanroepen zodat Ik hen kan bedekken met Mijn Kostbaar Bloed. Ik zal hen de genaden schenken die zij nodig zullen hebben om de waarheid van Mijn Leer in te zien. Zij zullen dan het bedrog herkennen, dat hen voorgehouden wordt.

Zij mogen nooit aan Mij twijfelen. Zij moeten al hun vertrouwen op Mij stellen. Zij mogen Mijn naam nooit laten varen en zij moeten te allen tijde waakzaam blijven.

Vertel hun dat Ik innig van hen houd en dat zij van de Hemel bijzondere geschenken zullen krijgen. Deze geschenken zullen hen vrede, hoop en moed bezorgen in de woelige tijden die, binnen Mijn heilige Kerk op aarde, in het vooruitzicht liggen.

Jullie Jezus