

Een groot deel van wat de mensheid als vanzelfsprekend beschouwt, zal op zijn kop gezet en binnenstebuiten gekeerd worden, maar dat is nodig

Zaterdag 1 februari 2014 19.53u

Mijn zeer geliefde dochter, **wegens de beproevingen die het menselijk ras tijdens de zuivering te verduren krijgt, zou het een vergissing zijn om de pijn, die deze veroorzaken, te verwarren met die van hopeloosheid.**

Een groot deel van wat de mensheid als vanzelfsprekend beschouwt, zal op zijn kop gezet en binnenstebuiten gekeerd worden, maar dat is nodig. Zodra de zuivering helemaal voltrokken is, zal een nieuwe dageraad tevoorschijn komen – plotseling en zonder enige waarschuwing – en zal aan Gods kinderen de Nieuwe Wereld geschonken worden.

Hoewel er door diegenen die van Mij houden, alsook diegenen die dat niet doen, veel pijn doorstaan zal worden, zou niet één mens onder jullie ooit mogen geloven dat er geen hoop is. Integendeel, verheug jullie, want in Mijn Nieuw Paradijs staat er jullie enkel liefde, vreugde, vrede en gelukzaligheid te wachten. Wanneer de wereld van de zonde gereinigd is en zoveel mogelijk zielen gezuiverd zijn, dan zal Ik komen als een Bruidegom, bereid jullie te begroeten. De Grote en Glorieuze Dag moet met vreugde, opwinding en verlangen verwacht worden, want Mijn Hart zal opspringen en zich met de hele wereld verenigen.

Het nieuw begin is binnen handbereik. Verdraag om het even welke pijn en welk lijden jullie vertonen, want het zal niets te betekenen hebben wanneer jullie in Mijn Licht treden, wanneer Ik jullie zal overstelpen met de liefde en gelukzaligheid waarop jullie je hele leven gewacht hebben, maar die jullie tot dan toe niet echt begrepen zouden kunnen hebben.

Help Mij de zielen, die voor Mij verloren zijn, terug in Mijn armen te brengen! Bid voor elkaar! Wees blij! Wees in vrede! Wat er ook in het verschiet ligt, weet dat Mijn liefde sterker is dan haat! Mijn macht is almachtig. Mijn barmhartigheid is eindeloos. Mijn geduld is groot.

Ga in vrede en dien Mij tot op de laatste dag, want de daaropvolgende dag zal het begin van de wereld betekenen die geen einde zal kennen en waar de dood niet meer zal zijn.

Ik bemin en koester jullie allen.

Jullie Jezus

Moeder van de Verlossing: Al diegenen met andere geloofsovertuigingen moeten ook Mijn heilige rozenkrans beginnen te bidden, want dit zal ieder van jullie grote bescherming bezorgen

Zondag 2 februari 2014 17.09u

Mijn liefste kinderen, **Ik vraag dat jullie vanaf nu elke dag Mijn allerheiligste Rozenkrans bidden om deze missie tegen satanische aanvallen te beschermen.** Door elke dag Mijn allerheiligste Rozenkrans te bidden, zullen jullie de verdorvenheid van Satan en diegenen die hij beïnvloedt, afzwakken wanneer hij probeert zielen ervan af te houden om deze bijzondere oproep van de Hemel op te volgen.

Al diegenen met andere geloofsovertuigingen moeten ook Mijn heilige Rozenkrans beginnen te bidden, want dit zal ieder van jullie grote bescherming bezorgen. De allerheiligste Rozenkrans is er voor iedereen en voor diegenen die van Mijn bescherming willen profiteren – het geschenk dat Ik van God ontving om de zielen te verdedigen tegen de Boze.

Zovelen van jullie, lieve kinderen, zullen gekweld worden tenzij jullie je laten vermurwen. Anders zullen jullie van deze missie weggetrokken worden. De vijanden van God zullen elke kracht die ze maar kunnen aanwenden, gebruiken om jullie tegen te houden. Ze zullen aan jullie trekken, jullie beledigingen toeschreeuwen en jullie van slechte dingen beschuldigen. Negeer dat en laat Mij, jullie geliefde Moeder van de Verlossing, jullie troost bieden en jullie voorzien van al de bescherming die jullie nodig hebben!

Tijdens de missie van Mijn Zoon op aarde werd Hij op zoveel manieren verraden. Men wachtte Hem in de dorpen op met stenen in hun handen. Toen Hij langsliep met de honderden die Hem volgden, smeten ze vanuit schuilplaatsen deze stenen naar Hem zodat niemand zou weten wie ze waren. **Zij haatten Hem, gaven Hem aan bij de kerkelijke autoriteiten, verspreidden gemene leugens over Hem en zeiden dat Hij met een kwade tong sprak en tegen God lasterde. Nochtans kon niet één van hen juist uitleggen hoe Hij zich aan dergelijke dingen schuldig maakte.** Zij besteedden bovendien veel tijd aan het aansporen van leerlingen Hem te verloochenen. Velen van hen deden dat. Verder **waarschuwden de farizeeën al diegenen die in de tempels de diensten bijwoonden, dat zij nooit meer in het Huis van God binnengelaten zouden worden als zij Mijn Zoon zouden blijven volgen.** En velen van hen hielden er mee op Mijn Zoon te volgen. Diezelfde zielen huilden bittere en bedroefde tranen nadat Mijn Zoon gekruisigd werd, want het was pas dan dat zij beseften hoe ze Hem onrecht aangedaan hadden.

Hetzelfde zal gelden voor deze missie, die de weg effent voor de Heer en de Grote Dag van de Tweede Komst van Mijn Zoon. Er zal alles aan gedaan worden om de Restkerk te verzwakken. Alles zal in het werk gesteld worden om jullie vastberadenheid te verzwakken. Elk mogelijk plan zal in het leven geroepen worden om jullie ertoe aan te zetten jullie eigen heil en dat van anderen de rug toe te keren.

Jullie mogen nooit toestaan dat de geest van het kwaad jullie geest tempert, jullie geloof verzwakt of jullie ertoe aanzet Mijn Zoon te verloochenen. Verlies nooit het vertrouwen in Mijn Zoon of Zijn belofte om terug te komen om de mens het Nieuwe Begin te brengen! Hij zal jullie nooit in de steek laten. Hij begrijpt hoe moeilijk het voor jullie allen is, de pijn die jullie doorstaan, evenals de offers die jullie voor Hem brengen.

Denk eraan, jullie zijn de Zijnen, en wanneer jullie echt bij Hem horen en jullie aan Hem overgeven, gaan jullie deel uitmaken van Zijn Licht. Het Licht, aanwezig in de zielen, haalt de duisternis die in andere zielen aanwezig is naar boven. Wanneer Satan op die manier zielen gebruikt, zal hij zijn woede kenbaar en voelbaar maken. Wanneer er bezwaren gemaakt worden tegen deze missie, die door God gezegend is, zullen ze nooit rationeel of kalm zijn. Deze getoonde razernij zal een duidelijk teken zijn van hoezeer deze missie door Satan gehaat wordt. Dat is de reden waarom Mijn heilige Rozenkrans elke dag door jullie allen gebeden moet worden om deze missie te beschermen.

Vertrouw altijd op Mijn instructies, want Mijn Zoon heeft Mij bevolen om jullie allemaal te helpen omgaan met de druk die jullie namens Hem te verduren zullen krijgen.

Jullie geliefde Moeder
Moeder van de Verlossing

Naarmate het aantal groeit van diegenen die Satan volgen, zal men erg ver gaan om hun aanbidding van de duivel openlijk te verkondigen

Maandag 3 februari 2014 21.00u

Mijn zeer geliefde dochter, jullie zullen Mijn leerlingen niet alleen herkennen aan hun geloof, maar ook aan hun werken. Tenzij jullie je geloof beleven in jullie gedachten, woorden en daden heeft het geen zin te zeggen dat jullie Mij beminnen. Het is maar door de vruchten die jullie voortbrengen, dat jullie werkelijk kunnen zeggen dat jullie toegewijde leerlingen van Mij zijn. Wanneer jullie zeggen dat jullie Mij beminnen, kunnen jullie diegenen die jullie bijstand inroepen – diegenen die naar troost snakken – niet afwijzen. **Jullie gaan het helpen van anderen, die vervolgd worden of die pijn lijden, niet uit de weg als jullie de Mijnen zijn. Jullie spreken niet gemeen of onvriendelijk over een andere ziel als jullie trouw zijn aan Mijn Leer.**

Anderzijds zullen jullie in staat zijn om diegenen die Mij eer bewijzen, duidelijk te herkennen aan de vruchten die zij dragen. Zij zullen nooit bang zijn om het ware Woord van God te verkondigen. Zij zullen altijd de Waarheid spreken. Zij zullen nooit kwaad over een ander spreken en zij zullen de eerste zijn om de zielen, de behoeftigen en diegenen die naar de Waarheid op zoek zijn, troost te bezorgen. Zij zullen de noden van anderen steeds boven hun eigen noden stellen, geduld aan de dag leggen wanneer zij in Mijn naam aangevochten worden en zij zullen zwijgen wanneer zij gebukt gaan onder vervolging vanwege hun trouw aan Mij. Zij zullen altijd bidden voor de ziel van anderen en voor de hele mensheid Mijn barmhartigheid afsmeaken. Hoewel Ik dus van dergelijke zielen troost en steun ondervind, streef Ik er enkel naar om de zielen die door de sluier van misleiding bedekt zijn - ten gevolge van de invloed van Satan in hun leven – in Mijn barmhartigheid te trekken.

Terwijl Ik op de Grote Dag wacht dat Ik Mijn Troon zal teruggeisen, moet Ik de lijdensweg ondergaan van het Beest, Satan, te zien zitten op zijn troon - vol trots met zijn armen erop rustend, de voeten uit elkaar, met de kop van een geit – terwijl hij zich wentelt in de ophemeling die hij krijgt van diegenen die hij in de val lokt. De geit is een symbool van zijn teistering, waarbij hij het lichaam en de ziel verslindt van allen die hij bezit door de zonde van de ontucht. Zijn eerste doelstelling is het menselijk lichaam te bezoedelen door de zielen ertoe aan te zetten zich op elke mogelijke manier door de zinnen te verlagen. Zijn invloed is overal aanwezig **en het symbool van de geit en zijn horens zal in elk gebaar zichtbaar zijn. Zijn arrogantie zal weldra blijken uit de symbolen waartoe hij zijn volgelingen zal aanzetten die te tonen in elk facet van het leven om aan hem hun trouw te bewijzen.**

Naarmate het aantal groeit van diegenen die Satan volgen, zal men erg ver gaan om hun aanbidding van de duivel openlijk te verkondigen, en ieder die meent dat dit onschuldig zou zijn, zou er goed aan doen om daar nu mee op te houden. Zij moeten Mij, Jezus Christus, smeken om hen te helpen de boze macht, die in de wereld uitgeoefend zal worden door de macht die Satan in deze tijden zal bezitten, te overwinnen.

Voor elke verzetsdaad tegen Mijn Kerk zal Mijn Vader de boosdoeners straffen. Voor elke daad van ontheiliging die men in de tempels van God doorvoert, zal men enorm lijden. Maar **op de dag dat ze Mijn Lichaam - de Heilige Eucharistie - ontwijden, zal een grote kastijding zoals er nog nooit eerder een gezien werd, Mijn vijanden treffen.**

Ik smEEK al diegenen die in Mij, jullie geliefde Jezus Christus, geloven om jullie bewust te zijn van de grootste gruwel die op dit moment gepland wordt om Gods kinderen te vernietigen. Het verdorven plan om zielen ertoe te verleiden God te verloochenen, door zichzelf naar lichaam en ziel aan het Beest te verkopen, wordt listig georkestreerd door de wereld van de rockmuziek, film, politiek en religie.

De tijd is gekomen waarin vanuit de Tempel van God de teistering aan de wereld bekendgemaakt gaat worden. Terwijl veel mensen een dergelijke gruwel zouden afwijzen als hen dit op een open manier voorgelegd zou worden, bestaat de waarheid erin dat velen van hen er niets van zullen afweten. Maar **wanneer de satanische symbolen in de kerken aangebracht**

zullen worden, zullen deze op de onschuldigen een macht uitoefenen en zonder jullie gebeden, offers en lijden zullen zij van Mij afgenomen worden.

Wanneer in de toekomst die tijd aanbreekt, zullen deze zielen diegenen van jullie die de Waarheid kennen, niet geloven. **Wanneer bovendien de essentie van Gods Tegenwoordigheid aangetast wordt door Zijn Kerk op aarde, zullen de effecten daarvan overal ter aarde gevoeld worden. Het Licht van God zal dan afnemen doordat de Tegenwoordigheid van God opgeheven zal zijn. Alleen de duisternis zal zich verspreiden.**

Ik vraag jullie, Mijn trouwe dienaren, jullie plicht te doen en alert te blijven voor alle dingen waarvoor jullie gewaarschuwd werden. Tot Mijn gewijde dienaren die weldra duidelijk zullen begrijpen wat er zich voor jullie ogen aan het afspelen is, zeg Ik dit. Het zal op Mijn bevel zijn dat Ik jullie zal opdragen jullie heilige plichten te vervullen om zoveel zielen te redden als jullie kunnen, door aan Mijn Woord trouw te blijven en Mijn kudde te voeden tot Ik Mij op de Grote Dag bekendmaak.

Jullie Jezus

God de Vader: Ik verlang dat jullie de Waarheid aannemen, niet met twijfel maar met liefde en vertrouwen in jullie hart

Dinsdag 4 februari 2014 15.00u

Mijn liefste dochter, vandaag is een bijzondere dag aangezien Ik eindelijk het geschenk van jouw volledige aanvaarding van deze missie gekregen heb.

Wanneer Ik het hart raak van de zielen waarop Ik een beroep doe om Mijn Woord te verkondigen, is dat overweldigend voor die uitverkoren ziel. Mijn aanwezigheid schokt evenzeer als het kalmeert. Dit zorgt voor een enorme ommekeer, en dat vergt een volmaakt vertrouwen van de ziel. Het is beangstigend voor allen die Mijn inmenging aanschouwen aangezien het grote onderscheiding gebiedt vanwege de botsing van emoties die in de ziel opgewekt worden.

Aanvankelijk is de ziel verzwakt door de pure kracht van de aanwezigheid van de Heilige Geest, en het lichaam voelt zwaar aan. De zintuigen zijn verscherpt en het verstand is verstompt. Snel daarna komt er de natuurlijke drang zich af te vragen wat er aan het gebeuren is en kan er twijfel opkomen. Maar de aanwezigheid van de Heilige Geest is ondoordringbaar en zal zo blijven tot Mijn Wil geschiede, zolang de ziel aanvaardt wat ervan verwacht wordt. Het verlangen naar duidelijkheid, samen met de behoefte aan geruststelling, overspoelen de ziel vervolgens. En terwijl deze troost en moed zoekt, kan de kracht van de Heilige Geest geen halt toegeroepen, niet tegengehouden of geweerd worden.

De bereidwilligheid van de ziel om toe te laten een instrument van de Heilige Geest te worden, teneinde de Waarheid te verkondigen, leidt ertoe dat deze niet bij machte is het Woord op enige wijze te beïnvloeden, ertegenin te gaan of te vervalsen.

Het menselijk verstand vecht daar van tijd tot tijd tegen. Hoewel de ziel door de Heilige Geest gerustgesteld wordt en er niet langer bang voor is, is er altijd de hoop aanwezig dat zodra de missie afgelopen is voor de ziel het leven zal doorgaan als voorheen. Maar natuurlijk is dat niet altijd het geval. **Zo komt er in deze missie, Mijn missie om Mijn kinderen te verzamelen en hen in Mijn wereld zonder einde in veiligheid te brengen, geen einde aan deze missie. Deze zal tot op de laatste dag van kracht blijven.** Nu je dit feit aanvaardt en niet langer enig ander alternatief verlangt, kan je eindelijk vrede in je hart vinden, Mijn dochter.

Kinderen, het is maar wanneer jullie Mijn geschenk aan de wereld van het Boek der Waarheid eindelijk aannemen, dat jullie vrede in jullie hart zullen vinden. Het is maar wanneer jullie aannemen dat Ik, de Allerhoogste God – al wat is en zal zijn –, Mij aan de wereld mededeel, dat jullie in staat zullen zijn om volkomen op Mij te vertrouwen.

Ik verlang dat jullie de Waarheid aannemen, niet met twijfel maar met liefde en vertrouwen in jullie hart. Zodra jullie dat doen, zal Ik jullie overspoelen met Mijn vrede en liefde. Pas dan zullen jullie vervuld zijn van vreugde en geluk. Pas dan zullen jullie vrij zijn.

Jullie Vader
God de Allerhoogste

Moeder van de Verlossing: Deze gebeden, lieve kinderen, verschaffen grote genaden

Woensdag 5 februari 2014 15.27u

Mijn kind, voor zielen die Mijn Zoon ooit kenden en die van Hem afdwaalden, is het moeilijker om terug tot Hem te komen dan voor diegenen die Hem helemaal nooit gekend hebben.

Wanneer jullie de liefde van Jezus ervaren en Hem dan de rug toekeren, scheidt dat een grote leegte in jullie leven. Niets kan ooit Zijn aanwezigheid vervangen. Wanneer een ziel dan terug naar Hem probeert te komen, en hoewel Mijn Zoon met grote liefde en geduld op hem wacht, weet die persoon nog niet zeker hoe zijn hart open te stellen.

Als jullie je vervreemd voelen van Mijn Zoon, mogen jullie nooit bang zijn op Hem te roepen. Jullie moeten nooit beschaamd zijn om jullie voor Hem te tonen, want Hij is steeds barmhartig en zal elke zondaar vergeven wanneer Hem hier door een berouwvolle ziel om gevraagd wordt.

Wanneer jullie een beroep willen doen op Mijn Zoon, moeten jullie Hem gewoon verzoeken om jullie in Zijn barmhartigheid op te nemen, en de rest aan Hem overlaten.

Hier is een bijzonder **kruistochtgebed (133) 'Een roep om naar God terug te keren'**:

***Lieve Jezus, vergeef mij, een vervreemde ziel,
die U liet varen omdat ik blind was.
Vergeef mij voor het vervangen van Uw liefde
door nutteloze dingen die niets te betekenen hebben.
Help mij de moed verzamelen om aan Uw zijde te lopen,
om Uw liefde en barmhartigheid met dankbaarheid aan te nemen.
Help mij om dicht bij Uw Heilig Hart te blijven
en nooit opnieuw van U af te dwalen. Amen.***

Diegenen die Mijn Zoon niet kennen en voor de troon van God, de Allerhoogste, gebracht willen worden, moeten dit **kruistochtgebed (134) 'Om**

in het bestaan van God te geloven' bidden:

***O Allerhoogste God, help mij in Uw bestaan te geloven.
Schuif al mijn twijfels aan de kant.
Open mijn ogen voor de waarheid over het leven na dit leven
en leid mij naar de weg naar eeuwig leven.
Laat mij a.u.b. Uw aanwezigheid voelen
en verleen mij het geschenk van het ware geloof,
voor de dag dat ik sterf. Amen.***

Deze gebeden, lieve kinderen, verschaffen grote genaden, en aan diegenen die deze bidden, zal de Waarheid getoond worden en hun hart zal vervuld worden met een grote liefde, die zij op aarde nog nooit eerder ervaren zullen hebben. Vervolgens zal hun ziel gezuiverd worden.

Ga nu in de wetenschap dat wanneer jullie God nabij zijn, jullie met de genade van grote vrede gezegend zullen worden!

Jullie geliefde Moeder
Moeder van de Verlossing

Moeder van de Verlossing: Wanneer de priesters van Mijn Zoon vreselijke zielsangst zullen ondervinden en met gerechtelijke dwalingen geconfronteerd zullen worden, moeten zij Mij aanroepen

Donderdag 6 februari 2014 16.15u

Mijn kind, wanneer de tijd komt **dat de priesters van Mijn Zoon vreselijke zielsangst zullen ondervinden en met gerechtelijke dwalingen geconfronteerd zullen worden, moeten zij Mij aanroepen. Mij werd de genade geschonken in staat te zijn hun de moed te geven die zij nodig zullen hebben om Mijn Zoon te blijven dienen.** Ik heb het vooral over de priesters in de Katholieke Kerk, want zij zullen meer te lijden hebben dan enige andere dienaar van God.

Wanneer de dag aanbreekt dat zij opgeroepen worden een eed te zweren die

de Goddelijkheid van Mijn geliefde Zoon, Jezus Christus, zal ontkennen, mogen zij nooit twifelen aan de ware bedoelingen van diegenen die dit van hen eisen. Wanneer hun gevraagd wordt af te stappen van de betekenis van de Heilige Eucharistie en een nieuwe interpretatie te aanvaarden, zullen zij weten dat het uur gekomen is. Dat zal de dag zijn die het begin van het einde zal zijn, en overal zal onder de kap van de kerken het afbrokkelen van de muren aanschouwd worden.

Ik verlang dat alle priesters, die deze treurige beproevingen het hoofd zullen moeten bieden, dit **kruistochtgebed (135) 'Om de Waarheid te verdedigen'** bidden:

*O geliefde Moeder van de Verlossing,
help mij in mijn moment van nood.
Bid dat ik door de kracht van de Heilige Geest
gezegend word met de gaven,
die over mijn onwaardige ziel uitgestort worden
om te allen tijde de Waarheid te verdedigen.
Steun mij in elk voorval
waar er mij gevraagd wordt om de Waarheid, het Woord van God,
de heilige Sacramenten en de Allerheiligste Eucharistie te verloochenen.*

*Help mij gebruik te maken van de genaden
die ik ontvang om voet bij stuk te houden
tegen de verdorvenheid van Satan en al die arme zielen
die hij gebruikt om Uw Zoon, Jezus Christus, te onteren.*

*Help mij in mijn uur van nood.
Schenk mij, ter wille van de zielen, de moed
om elk kind van God te voorzien van de Sacramenten
wanneer mij door de vijanden van God
wellicht verboden wordt om dat te doen. Amen.*

Wanneer deze tijden aanbreken, moeten jullie bereid zijn om het Werk van God te blijven voortzetten en Zijn kruis met veerkracht en geduld dragen omwille van jullie eigen ziel en die van al Gods kinderen.

Jullie geliefde Moeder
Moeder van de Verlossing

Moeder van de Verlossing: Velen zullen geloven dat de Antichrist een zeer heilige man is

Vrijdag 7 februari 2014 15.50u

Mijn kind, mocht Mijn Zoon, Jezus Christus, op dit moment op aarde rondlopen, dan zou Hij vermoord worden. Geen enkele hoogwaardigheidsbekleder in Zijn Kerk zou Hem accepteren. Hij zou het mikpunt van spot, bovendien gevreesd en zo veracht worden dat ze Hem net als vroeger gekruisigd zouden hebben.

Ditmaal komt Mijn Zoon enkel in de geest en, op bevel van Mijn Vader, zal Hij zich niet als een mens – in het vlees – op aarde vertonen. Ik verzoek dringend dat deze boodschap aan iedereen duidelijk gemaakt wordt, want er zullen er velen in Zijn naam komen, doch één van hen zal bekendheid verwerven en zeggen dat hij Mijn Zoon is, maar dat zal een leugen zijn.

De Antichrist zal opstaan en zo machtig worden dat zijn beeltenis overal te zien zal zijn. Er zullen standbeelden naar zijn evenbeeld opgetrokken worden en wereldwijd zal zijn gezicht voortdurend in het nieuws en op de televisieschermen opduiken. Hij zal door de machtigste leiders toegejuicht worden, maar pas wanneer hij openlijk verwelkomd en bovendien door de Valse Profeet gesteund wordt, zal hij daadwerkelijk op de mensheid zijn invloed uitoefenen.

Mocht Mijn Zoon zich opnieuw in het vlees kenbaar maken en aandacht afdwingen, zouden ze Hem ombrengen. De Antichrist zal echter in de wereld verwelkomd en verkeerdelijk voor Jezus Christus gehouden worden.

Elk woord dat in de Bijbel opgenomen is met betrekking tot de Tweede Komst van Mijn Zoon, zal aangepast en verdraaid worden om de wereld ervan te overtuigen dat ze getuige zijn van de wederkomst van Jezus Christus. De vijanden van Mijn Zoon, die zich overal in de Kerken van Mijn Zoon onder die onschuldige dienaren van Hem mengen, zullen in ernstige dwaling gevoerd worden. Hun leiders zullen de Antichrist omhelzen en zielen ertoe aanzetten hem te verafgoden. Zijn invloed zal velen, die God trouw blijven, shockeren en het is belangrijk dat jullie je ziel tegen zijn hypnotische aantrekkingskracht beveiligen.

De Medaille van Verlossing zal – wanneer deze op jullie lichaam gedragen wordt – samen met de andere genaden die ze belooft, jullie beveiligen tegen de macht van de Antichrist. Vergis jullie niet, de Antichrist zal er velen betoveren en hij zal als de machtigste, populairste, meest charismatische en invloedrijkste leider aller tijden gezien worden. Velen zullen geloven dat de Antichrist een zeer heilige man is, en vanwege zijn banden met de Kerk van Mijn Zoon zullen de mensen zich met miljoenen bekeren tot wat zij zullen geloven dat de waarheid is. Dit bedrieglijk uiterlijk van heiligheid zal al diegenen die tot dan toe in hun leven geen vertrouwen noch geloof in God gehad hebben, tranen van vreugde bezorgen. Zij zullen deze man bewieroken en hem de redding van hun ziel toedichten.

Aanvankelijk zal de Antichrist als een groot leider met een aantrekkelijke, charmante en beminnelijke uitstraling gezien worden. Na verloop van tijd zal hij dan genezende krachten beginnen te vertonen, en veel mensen zullen naar voren treden en beweren door hem genezen te zijn. Velen zullen ook beweren in zijn aanwezigheid getuige te zijn van wonderen. Bovendien zullen er zich wijd en zijd een reeks valse verschijningen voordoen, waarin het beeld van het teken van de Heilige Geest gezien zal worden.

De media zal een op God gelijkend beeld van hem creëren, en maar zeer weinigen zullen het wagen om hem openlijk terecht te wijzen. Door zijn beheersing van vele talen zal hij in een zeer korte tijdsperiode miljoenen om de tuin leiden. Vervolgens zullen de geruchten, dat Jezus Christus een tweede keer terug is gekomen, beginnen. Deze zullen nog aangewakkerd worden door diegenen die onvermoeibaar voor de Antichrist zullen werken door leugens te verspreiden, tot hij uiteindelijk verkeerdelijk voor Mijn Zoon gehouden zal worden. Al deze gebeurtenissen klinken nu vergezocht, maar wanneer ze zich allemaal voor jullie ontrafelen, zal dit op een natuurlijke reeks gebeurtenissen lijken, die door velen als verheffend gezien zullen worden.

Net zoals door Satan elke snode leugenachtigheid de wereld achterstevoren voorgehouden wordt, zal men dan de Antichrist – door satanische rituelen – ten Hemel zien opstijgen. **Mijn Zoon zal men bij Zijn terugkeer op de wolken zien neerdalen – het omgekeerde van toen Hij ten Hemel opsteeg – net zoals Hij het beloofde.**

Daarop zullen de Antichrist en al diegenen die hem slaafs aanbaden in de poel van vuur geworpen worden, en zal de vrede jullie toebehoren, lieve kinderen. Wat al diegenen die aan de Waarheid trouw blijven betreft: zij zullen in een oogwenk in het Nieuw Paradijs getild worden, wanneer de Hemel en de aarde één worden.

Jullie geliefde Moeder
Moeder van de Verlossing

Ik zal diegenen die eenzaam, verdrietig, bang en onzeker zijn over het feit of God al dan niet bestaat, nooit links laten liggen

Vrijdag 7 februari 2014 23.38u

Mijn zeer geliefde dochter, **naarmate Mijn boodschappen zich verspreiden en aangezien deze de behoefte opwekken om velen ertoe aan te zetten zich tot Mij te wenden, zal men getuige zijn van veel wonderen.**

De niet-gelovigen, diegenen met elke mogelijke geloofsovertuiging en diegenen die zich voor Mij afgesloten hebben door hun zondige leven, zullen zich bekeren. Dat beloof Ik jullie. De mensen wier ogen gesloten zijn, zullen deze openen. Diegenen met haat in hun hart zullen tranen van vreugde huilen zodra het gewicht van hun last opgeheven wordt. De mensen die Mij helemaal niet kennen, zullen Mij erkennen. Zovelen zullen Mij benaderen en op Mij roepen, en de aanwezigheid van de Heilige Geest zal door velen gevoeld worden wanneer zij eindelijk aannemen dat Ik ingegrepen heb om hen te behoeden voor allerlei kwaad.

Mijn dochter, stel alsjeblieft al diegenen gerust die zich bedroefd voelen door de manier waarop Mijn bestaan in de wereld ontkend wordt! Zeg hun dat, hoewel elk spoor van Mij weerlegt zal worden, Ik door de genade van God de ziel van diegenen die op Mij roepen, zal blijven verlichten! Ik zal de Mijnen nooit in de steek laten. Ik zal diegenen die eenzaam, verdrietig, bang en onzeker zijn over het feit of God al dan niet bestaat, nooit links laten liggen. Door gewoon hun trots opzij te schuiven en Mij te vragen om een teken van Mijn aanwezigheid, zal Ik aan hen gehoor geven. **Nooit eerder heb Ik op zo'n**

grote schaal ingegrepen zoals Ik dat nu doe. Het is door Mijn verlangen om de hele mensheid te redden, dat Ik zal doordringen tot het hart van diegenen die Mij tot nu toe geloofend hebben, als en wanneer zij op Mij roepen.

Ik wacht op jullie antwoord. Ik blik vooruit op de liefde en vreugde wanneer Ik jullie hart en ziel zal vervullen op het ogenblik van verzoening, want dat is de zoetheid van jullie bekering. Dat zal het moment zijn waarop jullie je ziel ontsluiten en het mogelijk maken dat het Licht van God jullie het grootste geschenk zal bezorgen dat jullie maar zouden kunnen voorstellen – het geschenk van eeuwig leven.

Jullie Jezus

Moeder van de Verlossing: Mijn Vader zal de wereld zowel fysiek als geestelijk doen beven

Zaterdag 8 februari 2014 16.00u

Mijn lief kind, net zoals de Heilige Geest, een geschenk van God, op de apostelen van Mijn Zoon neerdaalde, zal deze ook uitgestort worden over al diegenen die in deze tijden Mijn Zoon beminnen.

Mijn Vader heeft veel plannen die Hij zal uitvoeren om echt elk kind van Hem te redden. Deze plannen omvatten veel wonderbaarlijke gebeurtenissen waaronder de uitstorting van een bijzondere genade, de openbaringen die jou door deze boodschappen gegeven worden, om ervoor te zorgen dat Gods kinderen niet het verkeerde pad opgaan, en nog veel andere ingrepen. Een aantal van deze ingrepen zullen in de vorm van ecologische straffen komen. Wanneer deze zo'n constante worden, zal de mens niet langer kunnen zeggen dat de overstromingen, aardbevingen, tsunami's, vulkanen en orkanen door de verwaarlozing van de aarde door de mens veroorzaakt worden.

God voert het beheer over de aarde, want Hij schiep deze. Hij zal het lot ervan bepalen – niemand anders – want alle macht komt Hem toe.

Terwijl de plannen en verdorven daden van de Boze in elke natie floreren, **zal Mijn Vader de wereld zowel fysiek als geestelijk doen beven**. Elke daad van

ontheiliging tegen God in zal geëvenaard worden door Zijn vergeldingen, wat een ondraaglijke kastijding zal opleveren. De zonden van de mens zullen door Mijn Vader fel bestreden worden, en de mens moet de macht van God nooit onderschatten.

Gods liefde mag nooit als vanzelfsprekend beschouwd worden. Hij mag nooit als zwak gezien worden, gewoon maar omdat Zijn liefde voor Zijn kinderen onpeilbaar is. Zijn barmhartigheid is groot en al diegenen die God beminnen zullen gespaard worden tijdens de beproevingen, die op de mensheid losgelaten zullen worden doordat God aan de kant geschoven wordt voor valse goden en de obsessie van de mensheid voor zichzelf.

Bid, bid, bid want alle voorzegde dingen ter voorbereiding op de Tweede Komst van Mijn Zoon zullen nu een aanvang nemen! De gebeurtenissen zullen vlug plaatsvinden, en Satans leger zal de Kerken van Mijn Zoon met afgemeten stappen bestormen waardoor weinigen het zullen opmerken. Later zullen ze zich daar niet meer om bekommeren, want niet lang daarna zullen zij zovelen misleid en in hun klauwen hebben, dat zij hun ware bedoelingen niet langer hoeven te verbergen.

Jullie, Mijn lieve kinderen, moeten jullie nu voorbereiden, rustig blijven, alles doen wat jullie opgedragen werd te doen en bidden. Blijf samen! Bezorg andere zielen de Waarheid, bid intens om de bekering van diegenen die niet in God geloven en voor al diegenen die de gedachtenis van Mijn Zoon, Jezus Christus, beledigen!

Jullie geliefde Moeder
Moeder van de Verlossing

God de Vader: Er is niets dat Ik niet voor Mijn kinderen zou doen. Geen offer is te groot.

Zondag 9 februari 2014 19.00u

Mijn liefste dochter, er is niets dat Ik niet voor Mijn kinderen zou doen. Geen offer is te groot.

Ik verlaag Mij zodat Ik Mijn Hart aan hun voeten kan leggen, en toch zullen zij erop blijven trappen. Ik verneder Mijzelf door via deze boodschappen naar hen te roepen, en zij bespotten Mij en grijnzen.

Ik liet hen toe Mijn Zoon te geselen en vermoorden, en zij onderschatten het groot Offer dat Ik voor hen bracht om hun leven te geven en hen te bevrijden uit de slavernij aan de Boze.

Ik smEEK hen hun leven te beteren, en zij negeren Mij. Ik zond uitverkoren zielen om met hen te spreken en Mijn Woord te verkondigen, en zij spuugden in hun gezicht.

Ik zond hun straffen, en zij leerden er niet uit. In plaats daarvan beweerden zij dat deze louter een speling van het lot waren en niets met Mij te maken hadden.

Ik zond hun Mijn liefde door wonderbaarlijke aan visionairen, zieners, heiligen en profeten geschonken gaven, en slechts enkelen maakten er gebruik van. **Let nu op Mijn woorden, het Boek der Waarheid is het grootste geschenk dat door Mij aan de wereld gegeven werd sinds Ik Mijn enige Zoon zond om jullie te verlossen. Ik vermaak dit kostbaar geschenk opdat het jullie hart zal openen, jullie ziel zal bevrijden van de gehechtheid aan de bekoringen van de duivel en zal helpen jullie voor te bereiden op Mijn Koninkrijk.**

Mijn krachtig ingrijpen leidt momenteel ertoe dat de snelheid waarmee Mijn Woord zich vanaf nu zal verspreiden velen zal schokken en verbazen. Wanneer jullie vernemen dat Mijn Woord in elke taal gesproken wordt, waarbij er weinig organisatie door mensenhanden betrokken is, zullen jullie het bewijs van de kracht van de Heilige Geest krijgen.

Ik zal ervoor zorgen dat Mijn werk doorgaat. Ik zal al diegenen verpletteren die Mijn hand proberen te stuiten. Ik zal diegenen opzij duwen die door de geest van het kwaad geleid worden, en het geluid van hun zielige stemmen doen verstommen.

Ik zal, met de uithaal van Mijn hand, diegenen het zwijgen opleggen die Mij proberen tegen te houden, terwijl Ik slechts echt elke ziel verlang te redden. Ik Ben vastbesloten niet toe te laten dat dit werk genegeerd wordt want eenmaal

Ik een missie - zoals deze - Mijn gezag geef, kunnen jullie er zeker van zijn dat de macht van de mens daarmee vergeleken niets is.

Wees kalm, lieve kinderen, en vertrouw op Mij, jullie geliefde Vader! Mijn liefde is zo groot dat deze niet afgezwakt kan worden, hoe zwaar jullie ook zondigen. Ik sta deze beproevingen, tegenslagen en verdorven plannen om elk spoor van Mijn Zoon uit te wissen maar slechts een korte tijd toe.

Wees nooit bang voor Mijn plannen, want die hebben een doel dat erin bestaat alle kwaad te verdelgen en jullie allemaal overeenkomstig Mijn Heilige Wil een leven vol heerlijkheid te bezorgen. Jullie hebben veel om naar uit te kijken. **Al wat Ik vraag, is dat jullie bidden en alles opvolgen wat Ik jullie op dit moment door Mijn heilige missie gegeven heb om jullie allemaal het ultieme, onbetaalbare geschenk te bezorgen dat Ik voor jullie gecreëerd heb in de Nieuwe Hemel en de Nieuwe Aarde – Mijn Nieuw Paradijs – precies zoals het, toen Ik Adam en Eva schiep, voorbestemd was.**

Denk altijd aan Mijn liefde voor jullie allen wanneer jullie je zwak of kwetsbaar voelen, want die is zo groot dat het jullie begrip te boven gaat!

Jullie geliefde Vader
God de Allerhoogste

Weten jullie dan niet dat, na het plaatsvinden van Mijn Tweede Komst, jullie ziel in eeuwigheid zal voortbestaan?

Maandag 10 februari 2014 15.43u

Mijn zeer geliefde dochter, **Mijn tijd komt dichtbij en de Hemel is zich aan het voorbereiden op het grote banket wanneer de Hemel zich samenvoegt met de aarde om één te worden.**

Er zijn veel voorbereidingen aan de gang, en Mijn geliefde Vader is van plan om diegenen die Hem niet kennen veel geschenken te brengen. Al de engelen en heiligen hebben hun krachten gebundeld om voor alle zielen te bidden in de hoop dat alle mensen, vooral diegenen die onwetend zijn van het bestaan van Hemel en hel, de Waarheid krijgen.

Wanneer zielen het Woord van God aangereikt wordt, verwelkomen zij dit niet altijd. In plaats daarvan schuwen zij het Woord terwijl het hun enige middel tot redding is. Waarom is de mens zo halsstarrig en erop uit enkel daarin te geloven wat hij wil, en slechts dat wat zijn eigen ego bevredigt? Waarom kan de mens de samenhang niet zien tussen de zonde in zijn leven en het gevoel van ontevredenheid dat hij gewaarwordt door zijn verzuim om te aanvaarden dat hij niets is? Het is maar vanwege de liefde van Mijn Vader voor de wereld en al Zijn kinderen dat de mens zoveel kansen gekregen heeft om ongeschonden te worden. Toch zou hij liever een half leven leiden waarin God slechts in bepaalde gevallen, en waar het hem goed uitkomt, een plaats toegekend wordt.

Ik, Jezus Christus, zal binnenkort de geest openen van diegenen die het Woord van God niet herkennen in deze boodschappen. Ik zal aan hun hart trekken en hen vervullen met een verlangen naar de Waarheid. Terwijl jullie volgepropt worden met valsheden, er jullie onwaarheden voorgehouden worden en jullie met leugens gevoed worden over de zonde en hoe die in Gods ogen gezien wordt, zal Ik er als een barrière staan om jullie te beschermen. **Ik zal velen frustreren, want Ik geef niet op wanneer de mens de gave van de Heilige Geest negeert.** Ik zal als een doorn in jullie vlees worden – als het prikken van alcohol wanneer deze op een open wond gegoten wordt. Zeer weinigen zullen het laten Mij te negeren, en niet allen zullen Mijn laatste geschenk van eeuwig heil aannemen.

Jammer genoeg zullen velen Mijn laatste oproep afwijzen en zullen in plaats daarvan het Beest volgen, en dat betekent dat zij voor de eeuwigheid verloren zullen raken. Weten jullie dan niet dat, na het plaatsvinden van Mijn Tweede Komst, jullie ziel in eeuwigheid zal voortbestaan?

Jullie moeten kiezen voor het eeuwig leven met Mij, of de eeuwige verdoemenis met de duivel. Daartussen zit niets. Iedere mens zal het pad kiezen dat zijn voorkeur geniet.

Jullie Jezus

Ten slotte zal het bewijs van Mijn Vaders Verbond aan de Joden getoond worden

Dinsdag 11 februari 2014 23.41u

Mijn zeer geliefde dochter, hoe is deze missie gegroeid en hoe zal deze nu zeer snel evolueren naarmate Ik de voorbereidingen tref op Mijn komende tijd.

Ik Ben begonnen aan het volgende plan om aan al Gods kinderen de bewustwording van de grote nieuwe wereld die jullie wacht te brengen, en deze voorbereiding zal in fasen verlopen. De eerste fase bestaat uit de zuivering. Dat zal verstoringen, klimaatsveranderingen, omwentelingen en een verschrikkelijke geloofsafval inhouden, die de aarde zullen teisteren. Dit zal zich allemaal tegelijkertijd afspelen. Vervolgens zal Mijn Kerk vallen en zal alleen de Rest vasthouden aan de Waarheid en getuigen van Mijn heilig Woord.

Ik zal uit alle hoeken van de wereld mensen verzamelen – eerst van elk christelijk geloof. Daarna zal Ik anderen tot Mij trekken. Ten slotte zal het bewijs van Mijn Vaders Verbond aan de Joden getoond worden en zullen zij, zoals voorzegd, naar het Koninkrijk van God gebracht worden.

Nu overstemmen veel stemmen Mijn eigen stem, maar toch zal het slechts Mijn stem zijn waarop men acht zal slaan want Mijn tong is als een zwaard en Mijn aanwezigheid als een vertakte bliksem. Wanneer Ik Mijn aanwezigheid laat voelen, zal dat in de nederigste onderkomens zijn en gedeeld worden met welwillende zielen – met zowel de zachtmoedigen als de scherpzinnigen. Ik zal Mijn aanwezigheid onder de heidenen bekendmaken, en zij zullen voor het eerst vraagtekens plaatsen bij hun toekomstige eeuwigheid en hun hart voor Mij beginnen openstellen. Je ziet, niet één ziel zal ongemoeid gelaten worden. Sommigen zullen Mij niet verwelkomen, maar ze zullen weten dat Ik er ben.

Mijn tijd om door de kracht van de Heilige Geest Mijn aanwezigheid te laten voelen, is zeer nabij. Ik verlang dat jullie je ziel voor Mijn aangezicht verzoenen en klaarstaan om Mij te ontvangen, want jullie zullen de tijd noch het uur kennen. Eén ding zal Ik jullie wel vertellen, en dat is dat het plots zal komen.

Jullie geliefde Jezus

Moeder van de Verlossing: Weldra zal noch binnen noch buiten de Kerk van Mijn Zoon het 'Weesgegroet' nog te horen zijn

Woensdag 12 februari 2014 22.45u

Mijn kind, net zoals het beeld van Mijn Zoon, Zijn Woord en Zijn belofte om terug te komen genegeerd en vervolgens uit de weg geruimd zullen worden, zal dat ook met elke verwijzing naar Mij, jullie geliefde Moeder, gebeuren.

Weldra zal noch binnen noch buiten de Kerk van Mijn Zoon het 'Weesgegroet' nog te horen zijn. Er zal blijk gegeven worden van veel afkeuring aan diegenen die Mijn heiligdommen bezoeken en Mariale groepen zullen om veel redenen, allemaal zonder grond, bekritiseerd worden. Een eventuele erkenning met betrekking tot de echtheid van verschijningen van Mij, de Heilige Maagd Maria, Moeder van God, zal niet verhoord worden. **Alle verwijzingen naar Mij zullen weldra afgekeurd worden door een pas vernieuwd geraamte van de Kerk van Mijn Zoon op aarde.** Onder het nieuw aangestelde regime dat in de toekomst geïntroduceerd gaat worden, zal in veel kerken de devotie tot Mij stopgezet worden. **Ik zal vergeten en bovendien veracht worden door diegenen die zullen beweren een nieuwe, moderne, all-in kerk te vertegenwoordigen die nog maar weinig gelijkenis zal vertonen met de Kerk die door Petrus, de geliefde apostel van Mijn Zoon, op de Rots gesticht werd.**

Wanneer jullie zien dat alle devotie tot Mij, de Heilige Moeder van God, op deze manier aangepakt wordt, wees jullie er dan alsblijft van bewust dat deze nieuwe regels er op aandringen van de Boze komen. De Boze veracht Mij net zoveel als hij bang voor Mij is. Hij weet dat de devotie van zielen tot Mij zijn slechte wegen op een afstand houdt en dat het bidden van Mijn allerheiligste Rozenkrans hem geselt en hem machteloos maakt. Die komende dagen zullen door diegenen die Mij liefhebben getrotseerd moeten worden, en er zal een tijd komen waarin de omgang van de Kerk met Mijn heiligdommen verbroken zal worden. Zodra dat gebeurt, zullen jullie weten dat dit zal zijn om Gods kinderen los te maken van Mijn invloed, die in die tijden nodig zal zijn als Ik moet helpen om jullie richting Mijn Zoon te trekken.

Mijn taak bestaat erin jullie voor te bereiden op de Grote Dag van de Tweede Komst van Mijn Zoon. Ik ben van plan tot Mijn kinderen te blijven roepen tot

die dag aanbreekt. Ik verlang alleen maar zielen voor Mijn Zoon te brengen zodat Hij hun eeuwige zaligheid kan schenken. Het draait allemaal om de redding van de zielen, maar door de Boze zal alles in het werk gesteld worden om te voorkomen dat dit gebeurt.

Jullie geliefde Moeder
Moeder van de Verlossing

Ze bewijzen lippendienst aan wat Mijn Tweede Komst inhoudt

Woensdag 12 februari 2014 23.00u

Mijn zeer geliefde dochter, hoe lang dacht de mens dat Ik zou wachten voordat Ik voorafgaand aan Mijn Tweede Komst Mij opnieuw met hem in verbinding zou stellen? Dacht hij dat Ik dit het jaar ervoor zou doen? De maand ervoor? Of meende hij dat Ik hem helemaal niet zou waarschuwen?

Voorafgaand aan Mijn geboorte werd de wereld een Messias beloofd. Mijn Vader sprak door de profeten waardoor de mensheid hoop zou krijgen, wijsheid en de genade om het Woord van God aan te nemen zodat zij klaar zouden zijn voor Mijn komst. Luisterden zij? Velen deden dat wel en bereidden zich voor op Mijn tijd. **Helaas waren zij toen Ik geboren werd niet klaar.** Daarop gaf Johannes de Doper hun het Woord en waarschuwde hen zich voor te bereiden. Stonden zij paraat? Neen, want ze geloofden hem niet. En toch werden allen gered want door Mijn kruisdood, veroorzaakt door hun afwijzing van Mij, kocht Ik hen vrij in de ogen van Mijn Vader.

Zovelen vochten toen tegen Mijn missie en toch volgden zovelen Mij. **Nu wordt de wereld opnieuw voorbereid omwille van de liefde van Mijn Vader voor al Zijn kinderen. Ditmaal zal het moeilijker zijn. Want niettegenstaande al hun kennis over Mij, weigeren ze nog altijd aan te nemen dat God aan het ingrijpen en hen door Zijn profeet aan het voorbereiden is.** Hoe verder zij zich van God verwijderen, hoe minder zij van Mijn belofte afweten. Ze bewijzen lippendienst aan wat Mijn Tweede Komst inhoudt, want velen van hen weten echt helemaal niets daarover.

Ditmaal zal hun weinig keus gelaten worden dan de tekenen te zien waarvan zij zullen moeten getuigen, want ik zal alles aan het licht brengen. Wanneer ik zeg dat iets zal plaatsvinden en dat dan ook gebeurt, zullen ze nog steeds ontkennen dat die profetie kwam van de woorden die door Mijn lippen uitgesproken werden. Wanneer zij de aarde zien omkeren, beven en dat er andere straffen over hen uitgestort worden, zullen zij nog altijd aanvoeren dat daar een wetenschappelijke reden voor bestaat.

Wanneer de grote geloofsafval de wereld overspoelt en het Christendom verplettert ten gunste van het heidendom, zal men dan zeggen dat dit een goede zaak is? Het antwoord daarop is: ja. Aangezien dus Mijn Tegenwoordigheid door zovelen minder vereerd wordt, welke kans heeft de wereld dan tegen Satan? Dat is de reden waarom Mijn Vader jullie nu voorbereidt, want bij de voorbereiding van Zijn kinderen op Zijn grootse barmhartigheid geeft Hij nooit op.

De voorbereiding van de mensheid zal verdergaan en de Waarheid zal aan de wereld gegeven worden om de mens te behoeden voor de uiteindelijke ondergang. Mijn tijd komt dichtbij en de hele mensheid moet de nodige tijd reserveren om hun ziel voor te bereiden. Er mag geen tijd verspild worden wanneer jullie je erop voorbereiden Mij te verwelkomen. Jullie mogen het aan een profeet van God gegeven Woord nooit van de hand wijzen. Als jullie dat wel doen, geven jullie Mij, jullie Jezus, een klap in het gezicht.

Jullie geliefde Redder
Jezus Christus

Moeder van de Verlossing: Dit is de tijd waarin de zielen op aarde de pijn van het vagevuur zullen moeten doorstaan

Donderdag 13 februari 2014 13.43u

Mijn lief kind, waarom maak je je zorgen over de moeilijkheden die je elke dag het hoofd moet bieden in deze missie? Weet je dan niet dat alle macht in de handen van Mijn Vader, de Allerhoogste God, ligt?

Het mag dan wel niet prettig zijn wanneer de finale loutering door de mensheid doorstaan wordt, maar zonder zouden de zielen niet gezuiverd worden. Dit is de tijd waarin de zielen op aarde de pijn van het vagevuur zullen moeten ondergaan. Enkel diegenen die zuiver zijn en met een schone ziel kunnen het Nieuw Paradijs, met andere woorden het Koninkrijk van God, binnengaan. **Ik verzoek jullie allemaal dringend om dus, in plaats van angstig te zijn, Gods tussenkomsten in de wereld te aanvaarden. Leg jullie neer bij wat moet zijn, wat moet plaatsvinden en bij om het even welke maatregelen die nodig zijn om jullie te beschermen tegen de verdorvenheid en het onrecht, die het menselijk ras opgelegd zullen worden door diegenen wier enige trouw uitgaat naar zichzelf en naar diegenen die werktuigen van Satan zijn.**

Het is het verlangen van Mijn Zoon om eerst al die onschuldige zielen te verenigen die niet in God geloven. Mijn Zoon weet dat diegenen die God beminnen, maar die Hem mogelijk niet erkennen, zich na verloop van tijd tot Hem zullen wenden. Hij heeft vertrouwen in diegenen die oprecht van Hem houden maar die Zijn tussenkomst door middel van deze boodschappen afwijzen, aangezien ook zij naar Hem toe zullen komen lopen. **Het zijn diegenen die Hem niet kennen en diegenen die weigeren te aanvaarden wie Hij is, over wie Hij zich het meest zorgen maakt. Denk er dus altijd aan dat deze verdwaalde zielen de eerste zielen zullen zijn naar wie Mijn Zoon het meest snakt! Dat zijn de mensen die Hem het meest kwetsen, die Hem vreselijke pijn en lijden berokkenen en die de oorzaak van Zijn tranen van bloed waren toen Hij de doodstrijd in de Hof onderging.**

Kastijdingen worden niet louter als straffen voor de zonden van de mensheid gezonden, maar ook als een middel om de mensheid tot bezinning en nederig op de knieën te brengen. **Wanneer de mens van zijn arrogantie, zijn geloof in zijn eigen grootheid en de onjuiste veronderstelling dat zijn macht groter is dan die van God gezuiverd is, dan kan hij alleen door een dergelijke zuivering geschikt gemaakt worden om voor God te staan.**

Een persoon die in doodzonde verkeert en die weigert berouw te tonen, zal nooit opgewassen kunnen zijn tegen de pijn van Gods Licht. Het is dus een daad van barmhartigheid dat God ingrijpt om die ziel voor te bereiden zodat ook hij in de heerlijkheid Gods kan delen. Het is vanwege Gods liefde en Zijn edelmoedigheid dat Hij die moeilijke tijden, die al een aanvang genomen hebben, zal laten plaatsvinden. Niet omdat Hij Zijn kinderen gewoon wil

straffen voor hun verdorvenheid, maar om ervoor te zorgen dat zij het eeuwig leven waardig gemaakt worden.

Jullie geliefde Moeder
Moeder van de Verlossing

Lijd in stilte wanneer jullie in Mijn naam gekweld worden, walgelijke vormen van wreedheid ondergaan, belasterd, beledigd en bespot worden!

Vrijdag 14 februari 2014 22.00u

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer iemand zegt dat hij verstand heeft van wetenschap, zal hij dat aan jullie moeten bewijzen om in hem te kunnen geloven. Wanneer een leraar zegt dat hij weet heeft van veel dingen, zullen jullie weten hoe goed hij is als jullie van hem kunnen leren. Wanneer een man van God zegt dat hij alles over God weet, kan hij deze informatie meedelen en zullen jullie goed op de hoogte zijn. Maar wanneer een man van God zegt dat hij door de Heilige Geest bezielde wordt, zullen jullie hem alleen kennen aan de vruchten die hij voortbrengt en niet aan de kennis die hij meedeelt.

Wanneer de Heilige Geest aan het werk is, zal dit resulteren in veel vruchten, wat zich als volgt zal tonen: **Mensen die door de Heilige Geest aangetrokken worden, zullen dichter naar God getrokken worden. Zij zullen anderen liefhebben met een grotere intensiteit dan voorheen. Zij zullen hun liefde delen. Zij zullen dan meer tijd in gebed willen doorbrengen waarbij zij vooral liever voor de ziel van anderen zullen bidden dan voor hun eigen intenties.**

De liefde voor God zal dieper worden en persoonlijker. En als zij toelaten dat de Heilige Geest hen overspoelt, zullen zij een diepe behoefte voelen om zich ten volle aan de Wil van God over te geven. **Diegenen die door de Heilige Geest bezielde zijn, zullen geen haat aan de dag leggen voor diegenen die hen verachten. Zij zullen in plaats daarvan zich door gebed inspannen om Mij te smeken die ziel te redden.**

De liefde tot God kan de ziel alleen doordringen door de kracht van de Heilige Geest. De ziel zal altijd vrede en rust voelen, ondanks het leed dat zij

onvermijdelijk te verduren zullen krijgen hoe dichter zij naar Mij, hun Jezus, toe groeien.

Ik verdeel de mensen niet. Ik trek de gezegenden – diegenen met genoeg liefde, wat blijkt uit een diep gevoel van nederigheid voor God – in Mijn Heilig Hart. Eenmaal in Mij genesteld, zal hun enige verlangen erin bestaan Mij zielen te bezorgen. Wanneer zij echt de Mijnen worden, in vereniging met Mij, zullen zij het mikpunt van haat zijn. De hun betoonde haat zal hen niet kunnen schelen, want zij zullen Mij niet in de steek laten, als hun liefde voor Mij sterk genoeg is. Zij kunnen van tijd tot tijd vallen omdat zij een doelwit van onderdrukking zullen zijn. Zij zullen de pijn van de afwijzing voelen – net zoals Ik dat voel. Zij zullen bespot, gekastijd en dwazen genoemd worden – net zoals Ik dat werd. Zij zullen een zware last voelen door de manier waarop zij uitgestoten zullen worden, net zoals Ik dat werd. **Hun kennis en hun wijsheid, die hun door de Heilige Geest gegeven werd, zal hevig bestreden worden, en toch zal wat zij in Mijn naam zeggen in het geheugen gegrift blijven van allen met wie zij in contact komen.**

Dus, Mijn geliefde leerlingen, denk aan Mij aangezien Ik Mij onder jullie begeef. Jullie zien Mij wellicht niet, kunnen Mij niet aanraken of naar het Licht van Mijn aanschijn kijken, maar weet dat Ik bij jullie ben, net zoals Ik dat was toen Ik met Mijn geliefde apostelen op aarde rondliep. Ik zoek er niet de intelligenten, de deskundigen of de getrouwen van het gezelschap uit – al ben Ik blij met hen en omhels hen zoals Ik dat doe met al Gods kinderen. Ik zoek niet de goedkeuring van de geleerden, de hoogstaanden onder jullie, de leiders van jullie landen of Kerken. Ik streef de stempel van goedkeuring niet na waarnaar de mens zo vurig verlangt. **In plaats daarvan zoek Ik de nederigen uit, en diegenen die zich alleen maar om het welzijn van anderen bekommeren boven hun eigen behoeften. Dat zijn de zielen die door Mijn hand gezegend worden. Hun liefde voor anderen weerspiegelt Mijn eigen liefde. Zij aanvaardden het lijden net zoals Ik dat doe en dit is voor hen van weinig belang. Deze mensen zijn de ruggengraat van het Christendom en de Heilige Geest zit diep in hun ziel geworteld ten bate van al Gods kinderen.**

Schaam jullie nooit om de gave van de Heilige Geest! Lijd in stilte wanneer jullie in Mijn naam gekweld worden, walgelijke vormen van wreedheid ondergaan, belasterd, beledigd en bespot worden, want wanneer jullie met gebogen hoofd blijven, zullen de duivel en al die ongelukkige zielen die hij gebruikt om jullie te kwellen, falen in hun pogingen om jullie van Mij weg te leiden!

Sta op en betuig jullie trouw aan Mij met een opgeruimdheid van hart en zuiverheid van ziel, en Ik zal jullie zegenen met de gave van vrede en rust!

Jullie Jezus

Moeder van de Verlossing: De Antichrist zal zijn zogenaamde stigmata gebruiken als een middel om de wereld ervan te overtuigen dat hij Jezus Christus is

Zaterdag 15 februari 2014 17.14u

Mijn kind, wanneer de misleiding onder de invloed van de Antichrist de zielen overspoelt, zullen de mensen door veel handelingen, daden en woorden die van hem zullen komen om de tuin geleid worden. Lieflijk en geruststellend, en op een kalme manier, zal hij elke zonde tegen God zelfverzekerd rechtvaardigen. Zelfs de meest walgelijke zonde tegen de mensheid zal voorzichtig goedgepraat worden alsof het van geen belang is. Hij zal velen ervan overtuigen dat het nemen van leven voor het welzijn van anderen is en een belangrijk onderdeel van de mensenrechten uitmaakt. De godslasteringen die uit zijn mond zullen stromen, zullen als rechtvaardig en juist beschouwd worden. Hij zal alles rechtvaardigen door de Heilige Schrift omgekeerd te citeren. Diegenen die aan zijn lippen hangen, zullen niet genoeg weten over het Woord van God om in staat te zijn hem tegen te spreken. Bovendien zal hij de indruk wekken dat hij geestelijk begenadigd is.

De Antichrist zal het gezelschap opzoeken van diegenen van wie gezien wordt dat zij grote werken van liefdadigheid verrichten, en hij zal in de gunst trachten te komen van diegenen die als heilig in Gods ogen aanzien worden.

Na verloop van tijd zullen de mensen zich bekeren tot wat zij zullen geloven een echte, verlichte ene-wereldreligie te zijn, waarin de Antichrist een grote rol zal spelen. Daarop **zal hij elke hem door Satan gegeven demonische kracht aanwenden om de wereld ervan te overtuigen dat hij de stigmata heeft, die met heiligen geassocieerd wordt.** De Antichrist zal zijn zogenaamde stigmata gebruiken als een middel om de wereld ervan te overtuigen dat hij Jezus Christus is en dat hij gekomen is om de wereld te redden. **Hij zal dan zeggen**

dat hij de Tweede Komst aankondigt, en diegenen die aan zijn voeten neervallen zullen met hem weggevaagd worden door de engel van de Heer, die hen in de vuurpoel zal gooien.

Jullie Moeder
Moeder van de Verlossing

Uit haat kan niets goeds voortkomen, want die komt alleen van Satan

Zondag 16 februari 2014 15.47u

Mijn zeer geliefde dochter, **wanneer haat de zielen binnendringt, moeten zij met elke vezel in hun lichaam daartegen vechten om deze uit te roeien.** Doen zij dat niet, dan zal deze de ziel in kwestie verslinden en eraan blijven knagen tot die weggeteerd is.

De duivel veroorzaakt wantrouwen, onrust, verwarring, angst en dan zal hij niet rusten tot de ziel op wie hij het gemunt heeft, vervuld raakt van haat voor zichzelf en voor anderen. Haat in een ziel zal verwarring stichten bij elke persoon met wie die ziel in contact komt. De aangetaste ziel zal elke mogelijke tactiek en truc gebruiken om anderen ertoe aan te zetten zich met haar in te laten tot ook die andere ziel aangetast raakt, en zo zet het patroon zich voort. Haat verspreidt zich als een virus en groeit omdat deze de ziel overspoelt en in bezit neemt tot die ziel zich dan gedwongen voelt bij anderen deze haat te kweken. Het is zo dat er, door de haat die de ene mens voor een andere voelt, moord begaan wordt. De haat wordt gevoed door leugens en onwaarheden en blijft groeien tot deze zoveel zielen overneemt dat daaruit alleen maar kwaad voortgebracht kan worden. Uit haat kan niets goeds voortkomen, want die komt alleen van Satan.

Satan is een leugenaar en plant zaden van twijfel in die zielen die hun waakzaamheid laten verslappen. Hij maakt telkens gebruik van de zonde van hoogmoed om in een ziel haat tegen een andere persoon teweeg te brengen. Hij zaait tweedracht onder Gods kinderen die door de erfzonde zwak zijn, en tenzij zij waarachtige volgelingen van Mij zijn en zich aan het Woord van Mijn Vader houden, zullen zij aan de misleiding ten prooi vallen.

Durf jullie nooit enerzijds als een kind van God te bestempelen, om dan anderzijds een andere persoon aan mootjes te hakken! Zeg langs de ene kant nooit dat jullie vervuld zijn van de Heilige Geest, om dan langs de andere kant te zeggen dat een andere ziel een dienaar van de duivel is! Beoordeel een andere persoon nooit op wat jullie een zonde achten terwijl jullie Mijn beeld zelf beklad hebben! **Stel jullie nooit boven Mij en zeg nooit dat jullie deskundiger dan Mij zijn terwijl jullie de kant van Satan opgaan!** Diegenen met ogen die Mijn eigen ogen weerspiegelen, zijn alziend en zij moeten bidden voor dergelijke zielen zodat hun de genade geschonken wordt om zich uit de klauwen van het Beest los te wurmen.

Mijn pad wordt op termijn steeds lastiger. Alleen diegenen aan wie moed verleend wordt, die hun door de kracht van de Heilige Geest geschonken wordt, zullen in staat zijn dit te bestijgen. Jammer genoeg zullen velen afhaken, tot zeer groot genoegen van de Boze.

De doornen van deze missie kunnen jullie vlees verscheuren en wrede sneren van haat kunnen jullie hart doorboren, maar Ik Ben degene die voor jullie loopt en dus degene die de volle lading van de haat krijgt. **Onthoud altijd dat de aanvallen op deze missie aanvallen tegen Mij zijn! Haat tegen deze missie is haat tegen Mij, Jezus Christus.** Jullie kunnen niet op de ene manier zeggen dat jullie van Mij houden, om dan op diverse manieren jullie haat voor Mij te uiten. Jullie zijn voor Mij of tegen Mij. Ofwel geloven jullie Mij, ofwel doen jullie dat niet. Als jullie in Mij geloven mogen jullie een andere ziel nooit vervolgen, want als jullie dat wel doen, werden jullie door Mijn vijand van Mij weggevoerd en hebben jullie het recht niet om te verkondigen dat jullie van Mij zijn.

Jullie Jezus

Ontneem Mij een ziel – een leven - en jullie eigen leven – de eeuwige zaligheid – zal niet langer jullie recht zijn!

Maandag 17 februari 2014 0.15u

Mijn zeer geliefde dochter, **wanneer het moment van de Laatste Dag van het Oordeel aanbreekt, zullen veel zielen Mij verloochend hebben en zal er veel**

angst in hun hart zijn. Want tegen die tijd zal de Waarheid als een kristalhelder meer zijn, zonder smet. De Waarheid zal zo helder zijn, dat het zal zijn alsof men in een spiegel staart. En wat zullen ze zien? **Ze zullen Mijn gelaat zien, Mijn leed, Mijn liefde, Mijn spijt, Mijn verbolgenheid, en vervolgens zullen ze Mijn gerechtigheid aanschouwen want tegen dan is er geen terugkeer meer mogelijk.**

Het is nu de tijd die aan de mensheid gegeven wordt om zich te verlossen. Deze tijd werd Mij verleend om jullie allemaal voor te bereiden. Gebruik deze verstandig en jullie zullen Gods heerlijkheid zien! Verspil deze en jullie zullen nooit het Licht of de heerlijkheid van Mijn Koninkrijk zien! In plaats daarvan zullen jullie dan de eeuwige scheiding van Mij moeten ondergaan. **Met een roedel wolven – boze demonen – als jullie enige gezelschap in de afgrond – wat de thuisbasis van het Beest is.** Al diegenen die zwichten voor de boosheid, op welke schaal dan ook, zullen Mij steeds verder afvallen – hoe meer jullie het Woord van God loochenen.

Deze tijd is de mensheid gegeven opdat ze zich gedegen zouden voorbereiden. Mijn missie bestaat erin de spinnenwebben van jullie ogen te trekken zodat Ik jullie kan tonen wat jullie moeten doen opdat Ik jullie in Mijn Nieuw Paradijs kan verwelkomen.

Deze missie is wellicht jullie enige kans om jullie in staat te stellen Mijn hand vast te grijpen voordat jullie in een groot vacuüm van bedrog gedompeld worden. **Satan heeft te kennen gegeven dat hij de zielen die van Mij houden, zal blijven wegkappen. Zijn enige focus ligt momenteel op het van Mij wegsleuren van diegenen die Mij oprecht liefhebben. Dus zal hij in die zielen die hun leven naar de Waarheid leiden elke mogelijke twijfel, elke mogelijke leugen en godslastering aanbrengen.** Door zijn invloed zullen deze mensen Mij verlaten. Satan tergt Mij nu vol trots, en elke keer dat Ik aan hem een ziel verlies, zweert hij dat hij er nooit mee zal ophouden om elke missie op aarde te verstoren die door Mij gezegend is om zielen te redden.

Jullie moeten nooit met Mijn vijanden de strijd aangaan of Mij tegenover hen verdedigen. Jullie mogen de Allerheiligste Bijbel nooit uit het oog verliezen! Laat geen mens deze vervalsen! Negeer diegenen die jullie ervan proberen te overtuigen dat God enige poging om ook maar één enkel woord, één enkele profetie, één enkel Gebod te veranderen, zou goedpraten want dat is de

grootste zonde! Overtreed nooit het Eerste Gebod! Niemand kan zich boven God stellen!

Wie van jullie ook zondigt, moet telkens opnieuw naar Mij blijven terugkomen. Wees nooit beschaamd om naar Mij toe te lopen. **Laat jullie niet vervuld zijn van haat, van welke aard dan ook!** Het is jullie zonde die Ik verafschuw – maar toch vergeef. Ik houd van jullie en zal van jullie blijven houden. Het is doordat Ik jullie liefheb dat Mij deze tijd verleend werd om jullie allemaal samen te brengen. **Laat niet toe dat kwaad jullie van jullie broeder of zuster scheidt! Luister niet naar iets dat of iemand die jullie van Mijn werk – deze heilsmissie – tracht weg te trekken!**

Jullie trouw aan Mij is belangrijk, want het zijn jullie, Mijn restleger, die in het behoeden dat de rest van de wereld hetzelfde lot ondergaat als diegenen die naar Noah weigerden te luisteren, een cruciale rol zullen spelen. **Ieder die er verantwoordelijk voor is ook maar één enkele ziel van Mij weg te voeren, zal daarvoor boeten. Mijn toorn is op z'n ergst wanneer jullie, er niet mee tevreden jullie op de staat van jullie eigen ziel te concentreren, opzettelijk proberen een ander met jullie mee te voeren en Mijn liefde en Mijn Koninkrijk te ontnemen.**

Jullie werden al eerder gewaarschuwd voor de gevolgen. Nu herinner Ik jullie er weer aan. Ontneem Mij een ziel – een leven – en jullie eigen leven – de eeuwige zaligheid – zal niet langer jullie recht zijn!

Jullie Jezus

Wanneer Ik kom om te oordelen, zal de wereld beven

Dinsdag 18 februari 2014 18.09u

Mijn zeer geliefde dochter, terwijl deze strijd om zielen heviger wordt, zullen veel mensen in eerste instantie aan Mijn bestaan beginnen te twijfelen alvorens Mij compleet te verwerpen.

Er zal een nieuwe, valse plaatsvervanger van Mij gemaakt worden, naar de mening van de wereld. Mijn naam zal onverschrokken gebruikt worden, maar

de woorden die men Mij zal toeschrijven, zullen niet van Mij zijn. **Ze zullen te kennen geven dat God de zonden van de mens Zijn oordeel niet laten vertroebelen. God zal integendeel de zonde naast zich neerleggen, want die is van weinig belang omdat de mens zwak is en steevast zal zondigen, wat dan ook. Er zal jullie verteld worden dat Jezus iedereen vergeeft omdat Zijn barmhartigheid Zijn oordeel verdringt.** Dat zal een leugen zijn, maar veel mensen zullen dit geloven en zich helemaal niet verplicht voelen de zonde te vermijden of om vergeving te verzoeken, want tegen die tijd zullen zij menen dat de zonde niet echt bestaat. Deze zielen zijn juist degenen die het gebed het meeste nodig hebben. **Laat geen mens ooit Mijn barmhartigheid verwarren met Mijn oordeel, want dat zijn twee verschillende dingen!**

Mijn barmhartigheid zal slechts betoond worden aan allen die berouw tonen over hun zonden. Het zal niet betoond worden aan diegenen die vol trots voor Mij staan, waarbij er van hun kant geen aanstalten gemaakt werd om Mij om vergeving te verzoeken. Wanneer Ik kom om te oordelen, zal de wereld beven. En zodra Mijn barmhartigheid op is, zal Mijn gerechtigheid als een bijl neervallen. Ik zal de goddelozen, voor wie geen hulp meer zal baten, straffen.

De mens mag nooit, nog geen minuut, Mijn belofte veronachtzamen. Ik zal komen om al Gods kinderen te verzamelen, maar jammer genoeg zullen velen van hen Mijn Paradijs nooit betreden doordat zij Mij, Mijn bestaan en het bestaan van de zonde ontkend zullen hebben.

Jullie Jezus

Aardbevingen zullen van een dergelijke omvang zijn, dat ze tezelfdertijd in meerdere landen voelbaar zullen zijn

Donderdag 20 februari 2014 18.39u

Mijn zeer geliefde dochter, **wanneer voor Mij het moment aanbreekt om Mij bij Mijn Tweede Komst bekend te maken, zullen jullie de wereld niet meer herkennen omdat deze zo erg veranderd zal zijn.**

De snelheid waarmee de mensheid tot de diepste van de zonden zal vervallen, zal jullie schokken. Elke verwerpelijke zonde van het vlees zal zichtbaar worden

en velen zullen deze zonden, die op openbare plaatsen bedreven worden, moeten aanzien. Er zal zeer weinig schaamte getoond worden door de boosdoeners die, als leeuwen op een dolle jacht, tot de diepste diepten van verdorvenheid zullen verzinken, niet meer gezien sinds de dagen van Sodom en Gomorra. De teistering van de mensheid, die door de Boze teweeggebracht wordt, zal van zodanige aard zijn dat er overal moorden gepleegd zullen worden en dat zelfmoord hand over hand zal toenemen. Terwijl Satan de zielen verslindt, zal hij ervoor zorgen dat elke wet die door Mijn Vader vastgelegd werd, overtreden zal worden. Koude harten, dorre zielen en een obsessie voor valse goden en boze geesten zullen in de plaats komen van de liefde, die momenteel nog in de wereld bestaat.

Mijn naam zal gebruikt worden om schunnigheden uit te kramen en ze zullen elkaar in hun hart vervloeken. Mijn dochter, **de waarheid kan soms ondraaglijk zijn, maar er zal door Mijn Vader gerechtigheid gebracht worden over die landen die zijn Woord ontheiligen. Al die straffen die door Mijn Vader overgezonden worden, zullen plaatsgrijpen voor Mijn Tweede Komst.** Steden zullen verdwijnen, landen zullen overspoeld worden met de stromen van Mijn Vaders toorn en aardbevingen zullen van een dergelijke omvang zijn dat ze tezelfdertijd in meerdere landen voelbaar zullen zijn.

Mijn dochter, de informatie over die steden, die enorm te lijden zullen hebben, werd jou reeds gegeven. Jullie moeten Mij jullie tranen aanbieden, als zoenoffers voor de zonden van diegenen van wie het lot in duisternis ligt. Zonder jullie lijden kan Ik niet doen wat nodig is om deze zielen te redden. Wees dus alsjeblieft vrijgevig met jullie pijn en Ik zal barmhartigheid aan de dag leggen voor diegenen die jullie voor Mij plaatsen.

Bergen zullen wegzinken, meren zullen opgaan in de zeeën en het land zal met een derde verminderd worden. De regenval, die overeenkomt met Mijn tranen van smart vanwege de haat in de harten van de mensen, zal blijven aanhouden, tot Mijn tranen door de verzoening van de zondaars die zich zullen bekeren, weggeveegd worden.

Weet nu dat de geschenken die door de eeuwen heen door Mijn Moeder aan de wereld gegeven werden, gebruikt moeten worden om jullie te beschermen. Weet ook dat de Medaille van Verlossing – krachtiger dan alle anderen – jullie verdediging tegen de verlokking van de Antichrist zal zijn. Alles zal in het werk gesteld worden om de Medaille van Verlossing tegen te

houden, maar niets zal een eind maken aan de krachten die aan dit geschenk verbonden zijn.

Mijn geliefde volgelingen, jullie moeten je in deze dagen toespitsen op het gebed en al jullie vertrouwen op Mij stellen, want diegenen die de Mijne zijn, zullen beschermd worden en jullie zullen Mijn reden zijn om de gekwelden en de heidenen barmhartigheid te betonen. Jullie mogen nooit verzwakken of opgeven want als jullie dat doen, zullen jullie ontdekken dat deze weg naar Mij toe onmogelijk te bevaren is zonder Mijn Licht, dat bij elke stap op de weg nodig zal zijn, als jullie deze tocht willen voltooien.

Jullie Jezus

Wanneer God de vervolging van de Christenen en de Joden toelaat, is dat niet voor niets

Vrijdag 21 februari 2014 18.00u

Mijn zeer geliefde dochter, de mens is een kwetsbaar en zwak schepsel, maar hij is een kind van God. Door een diep ingebakken gevoel van behoud zal de mens alles doen wat hij moet doen om te overleven. In tijden van groot fysiek lijden zullen de stukjes kracht in hem uitgesprokener worden. Doorgaans zal in de zwakkeren, de hongerigen, de fysiek getroffen, de vervolgd en diegenen die lijden door toedoen van fanaten een grote kracht aangetroffen worden. Het zijn de zwaksten onder jullie die het sterkst zullen worden, en diegenen die denken dat ze het sterkst zijn, zullen de zwaksten worden.

Ik Ben de zwakkeren, de zachtmoedigen, de nederigen en de rechtvaardigen aan het scheiden van diegenen die zich verheffen en die lippendienst bewijzen aan Mijn onderrichtingen, maar die anderen in hun hart vervloeken. Ik Ben nu het kaf van het koren aan het scheiden, en daardoor zal het geloof van ieder mens op de proef gesteld worden tot hij of zij tot op de rand gebracht wordt. Ik reken daaronder al diegenen die niet in God geloven, diegenen die de ware God verwerpen en diegenen die hun hart aan Mijn vijand – de Boze – overgeleverd hebben. Iedere ziel zal voor Mijn aangezicht dezelfde

status krijgen, en aan diegenen die Mij op dit moment niet in de armen sluiten, zal elke mogelijke genade geschonken worden.

De wereld zal getoetst worden op de staat van de liefde die iedere persoon heeft voor de anderen, wat een getrouwe weergave en maat van hun liefde voor God is. Jullie tijd is beperkt en om jullie in staat te stellen deze boetetocht te doorstaan, moeten jullie aannemen dat Gods profeten gewoon Zijn Wil kenbaar maken, alleen maar opdat jullie naar lichaam en naar geest de Zijnen zullen worden. Verzet jullie niet tegen Gods hand! Verheug jullie, want de beproevingen, die door Mijn Vader toegelaten worden, zullen een grote eenwording van Zijn Twee Getuigen op aarde – de Christenen en de Joden – bewerkstelligen, en uit deze twee zal een grote bekering voortkomen. Wanneer God de vervolging van de Christenen en de Joden toelaat, is dat niet voor niets. **Door wat zij te verduren zullen krijgen, zal er veel bekering volgen en zullen miljarden mensen Gods heerlijkheid zien met een heldere geest, waardoor geen enkele verwarring hun vreugde zal bederven wanneer zij eindelijk de Waarheid inzien.**

Het moment waarop men door zal hebben wat de Waarheid is, met inbegrip van het goede en het slechte, is dichtbij. En dan zal niets jullie nog pijn berokkenen. Er zal geen scheiding van God meer zijn. De liefde zal uiteindelijk alles overwinnen. De liefde is God en Zijn heerschappij duurt tot in eeuwigheid. Er zal geen haat meer bestaan, want die zal uitgestorven zijn.

Jullie Jezus

Velen van jullie die nu zeggen dat jullie van Mij houden, zullen Mij verraden – net zoals Judas dat deed

Zaterdag 22 februari 2014 18.35u

Mijn zeer geliefde dochter, uit pijn zal vreugde voortkomen, uit wanhoop zal hoop voortkomen en uit vervolging zal vrijheid voortkomen als alles in volle vertrouwen en tot eer van God aan Mij overgegeven wordt.

Elk schepsel in de Hemel, op aarde en onder de aarde zal knielen voor de Heer – allen, zonder uitzondering. Maar de mens, zwak en gevallen, schenkt God geen eer – zelfs de vroomste en heiligste niet – wanneer hij er niet in slaagt om zich voor God door Mij, Zijn enige Zoon, Jezus Christus, volledig over te geven. **Zolang in de wereld de geest van het kwaad bestaat, is de mens niet waardig om voor Mij te staan. Jullie kunnen niet voor Mij knielen wanneer jullie vol eigendunk zijn.** Ik kan jullie niet verhoren wanneer jullie, als de tirannen die jullie worden wanneer Satan jullie geest volstopt met zonden van de zinnen, Mij buitensluiten. Alleen diegenen die zuiver voor Mij komen, na met Mij verzoend te zijn, kunnen echt met Mij verenigd worden.

Wanneer jullie als koningen rondwaren en, gezeten op aardse tronen, anderen dicteren, kunnen jullie nooit dienaren van Mij zijn. **Wanneer jullie Mij werkelijk dienen, om het even wat jullie taak is, zullen jullie steeds de Waarheid spreken. Jullie zullen stevast weten dat wanneer jullie Mijn ware Woord verkondigen, dit altijd een golf van kritiek over jullie zal afroepen.** Weldra zal het ware Woord niet langer gesproken worden door diegenen die Mijn Kerk infiltreren in de hoogste rangen en die doen alsof ze Mij beminnen maar die Mij in werkelijkheid verafschuwen. Jullie, de getrouwen, zullen dan veel moed nodig hebben om in Mij en met Mij te kunnen blijven.

Hoevelen van jullie zullen die moed bezitten? Hoevelen van jullie zullen in staat zijn de vervolging te verdragen die tot stand zal komen wanneer jullie de Waarheid verkondigen? Het is zo dat Ik jullie, met een bezwaard Hart, moet meedelen dat velen van jullie, die nu zeggen dat jullie van Mij houden, Mij zullen verraden – net zoals Judas dat deed. Want wanneer Mijn heilig Woord veranderd wordt, waardoor het een leeg en vruchteloos werktuig wordt, zullen velen van jullie die valse leer aannemen. Zovelen van jullie zullen deze missie verwerpen en Mijn Beker van Heil de rug toekeren.

Jullie moeten dit kruistochtgebed bidden om jullie te helpen aan Mijn Woord trouw te blijven.

Kruistochtgebed (136) ‘Om Uw Woord te bewaren’

Liefste Jezus, help mij naar Uw Woord te luisteren.

Vanuit Uw Woord te leven.

Uw Woord te spreken.

Uw Woord mee te delen.

*Schenk mij de kracht om de Waarheid te handhaven,
zelfs wanneer ik daarvoor vervolgd word.
Help mij Uw Woord levend te houden
wanneer het door Uw vijanden overstemd wordt.
Laat mij Uw moed voelen wanneer ik terneergeslagen ben.
Vervul mij met Uw sterkte wanneer ik zwak ben.
Schenk mij de genade om waardig te blijven
wanneer de poorten van de hel mij overweldigen
omdat ik aan Uw Allerheiligste Wil trouw blijf. Amen.*

Elke demon van de hel vervloekt deze missie, Mijn laatste op aarde. Het zal een groot incasseringsvermogen, enorme moed en een diepe liefde voor Mij, jullie Jezus, vergen om Mij trouw te blijven. De zwaksten zullen eerst vallen. Daarna zullen de lauwen volgen en slechts diegenen die zuiver van hart en onbevreesd blijven, zullen dan standhouden.

Jullie Jezus

Wanneer iemands wil tegen de Wil van God indruist, wordt er aan beide kanten erge pijn doorstaan

Zondag 23 februari 2014 16.03u

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer iemands wil tegen de Wil van God indruist, wordt er aan beide kanten erge pijn doorstaan. Door Mijn Vader werd aan de mens de gave van de vrije wil verleend en, als zodanig, is hij vrij om alle keuzes te maken die hij maar wenst in het leven en zal God zich nooit met dit geschenk van de Hemel bemoeien. Voor diegenen die Mij volkomen willen dienen, met de bedoeling Mij te helpen de ziel van anderen te redden, en die Mij de gave van hun vrije wil schenken, zal dit een zeer moeilijke tocht worden.

Wanneer jullie Mij jullie vrije wil schenken, om te doen wat nodig is bij de redding van zielen, zal het lijden dat jullie ondergaan erg hard zijn. Aangezien jullie wil jullie dan niet langer toebehoort en de menselijke natuur is wat het is, betekent dit dat er een strijd zal ontstaan tussen de vrije wil van de mens en de Wil van God. Veel mensen, die van Mij houden en die de Wil van God in hun leven willen uitvoeren, zullen altijd worstelen. **Om te voldoen aan de Wil van**

God, moet de ziel alle gevoel van trots en de behoefte om zijn eigen persoonlijke verlangens te bevredigen laten varen. Jullie kunnen God maar werkelijk dienen als jullie volkomen op Hem vertrouwen en Hem al jullie beproevingen en tegenspoed aanbieden voor het welzijn van allen.

Wanneer goedmenende mensen God dienen en hun leven proberen te leiden zoals Hij onderrichtte, in ongenade vallen, voelen ze schaamte. Erg beschaamd God geschuwd en Hem door zelfzucht, gevoelens van eigenwaarde of arrogantie teleurgesteld te hebben, verbergen ze hun gelaat dan voor het Licht van God. Verlicht door de Waarheid kunnen deze zielen, plotseling en zonder waarschuwing, beginnen te twijfelen aan hun geloof. De ene minuut beminnen zij God met heel hun hart en vertrouwen zich helemaal toe aan Zijn zorg, en de volgende minuut sluiten ze zich af voor de Bron van Licht. Het is dan dat de persoon, het menselijk verstand gebruikend, God dicteert wat hij bereid is te doen om God te dienen en dat zal meestal op zijn eigen voorwaarden zijn. Ja, de ziel kan dan tegen God zeggen: "Ik zal U dienen, maar op voorwaarde dat U mij deze of gene gunst verleent." Weten jullie dan niet dat jullie geen twee meesters kunnen dienen, want er is maar één God en Hij voert het bevel. God is meester over al wat is en zal zijn. De mens is daar om God te dienen, maar God zal alles doen wat Hij kan om Zijn kinderen troost te schenken.

Wanneer jullie merken dat jullie aan God gaan twijfelen of vertrouwen beginnen te verliezen in Zijn liefde of Zijn belofte, dan moeten jullie dit kruistochtgebed, het zogeheten gebed van herstel, bidden.

Kruistochtgebed (137) 'Gebed van herstel'

*O Almachtige God, O Allerhoogste God,
aanschouw mij, Uw nederige dienaar,
met liefde en medelijden in Uw Hart.
Breng mij terug in Uw licht.*

*Trek mij terug op in Uw gunst.
Vervul mij met de genade
zodat ik mij in nederige dienstbaarheid
en in overeenstemming met Uw Allerheiligste Wil
aan U kan aanbieden.*

Verlos mij van de zonde van hoogmoed

*en van alles wat U beledigt
en help mij om met een diep en blijvend verlangen
U te dienen al mijn dagen,
voor eeuwig en altijd. Amen.*

Denk er alsjeblieft aan dat het zeer gemakkelijk is om God de rug toe te keren en er maar één persoon nodig is om twijfel in jullie ziel te zaaien over de goedheid van God en Zijn grote barmhartigheid voor al Zijn kinderen.

Het vergt veel moed en een grote veerkracht om aan het Woord van God trouw te blijven, maar jullie zullen dat niet op jullie eentje kunnen, zonder te vragen om de genaden Hem goed te dienen.

Jullie Jezus

Moeder van de Verlossing: Alle verwijzingen naar de hel werden afgeschaft en de mens werd op een dwaalspoor van een vals gevoel van veiligheid gezet

Zondag 23 februari 2014 16.28u

Mijn kind, zolang op aarde Satans heerschappij bestaat, zal de Waarheid altijd onderdrukt worden.

Sinds de kruisdood van Mijn Zoon werd elke poging om Zijn Woord te verspreiden gedwarsboomd. En vanaf het Christendom zich verspreidde, verschenen er veel barsten en werd de Leer – gedicteerd door Mijn Zoon, Jezus Christus, via Zijn leerlingen – aangepast. De Waarheid werd steevast vervalst, maar desondanks blijft het Woord van God nog steeds levend in de wereld en werd de Tegenwoordigheid van Mijn Zoon, door de Heilige Eucharistie, gehandhaafd.

De Waarheid met betrekking tot het bestaan van Satan en de realiteit van de hel werd gedurende vele tientallen jaren onderdrukt, en dat heeft een nadelig effect op de redding van de zielen gehad. Alle verwijzingen naar de hel werden afgeschaft en de mens werd op een dwaalspoor van een vals gevoel van veiligheid gezet. Dus geloven nu, vandaag de dag, nog maar weinig mensen in

het bestaan van de duivel of de afgrond van de hel. **Deze leugen werd de gesel van de mensheid en ten gevolge daarvan zijn veel zielen verloren gegaan omdat de hel verloochend wordt. De doodzonde wordt niet langer als een realiteit beschouwd en dus wordt er niets gedaan om deze te vermijden.**

Diegenen die Mijn Zoon, Jezus Christus, in Zijn Kerk dienen, hebben de plicht om de zielen voor te bereiden zodat ze geschikt zijn om het Koninkrijk van de Hemel binnen te gaan.

De hel kan vermeden worden door een begrip van de gevolgen van de doodzonde, toch wordt er met geen woord over gesproken. Zovelen gaan verloren doordat ze nooit naar behoren onderricht worden hoe de zonde te mijden en berouw na te streven. Om waardig te worden het Koninkrijk van Mijn Zoon binnen te gaan, moeten jullie de tijd doorbrengen met jullie leven volgens het Woord van God te leiden. Negeer de Waarheid niet alsjeblieft, want als jullie dat wel doen, zullen jullie verloren gaan!

Bid, bid, bid dat de mensheid het bestaan van Satan zal erkennen, want tot men dat doet, zullen ze Mijn Zoons belofte van verlossing nooit echt aannemen!

Jullie geliefde Moeder
Moeder van de Verlossing

Jullie, Mijn Twee Getuigen op aarde, moeten voet bij stuk houden

Maandag 24 februari 2014 16.00u

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn vijanden zijn niet opgenomen in de hiërarchie van valse religies. Veel van dergelijke zielen weten niet beter en zij zullen Mij aannemen wanneer Ik Mijzelf aan hen bekendmaak. Het zijn degenen die de grootste geloofsafval bekokstoven, vanuit de gelederen van Mijn eigen Kerk op aarde, die de allergevaarlijksten zijn.

Niet iedereen die gekleed gaat als Mijn dienaren, zijn van Mij, maar weet dit. **Mijn uur is dichtbij en net voor Mijn Tweede Komst zal de plaag van de geloofsafval Mijn Kerk op aarde overvallen en verslinden. Net zoals die**

wolven in schaapskleren de wereld wijsmaken dat het Huis van God elk geloof accepteert – met inbegrip van diegenen die Mij, Jezus Christus, loochenen – zullen zij jullie ervan overtuigen dat deze gruwel de grootste evangelisatie zal zijn die de wereld ooit gezien zal hebben. En daardoor zullen ze zich de toorn van God op de hals halen. Terwijl de wereld en al haar religies in deze nieuwe, valse kerk gezogen zullen worden, zal voor hen de weg bereid worden om vol trots de mens der wetteloosheid klaar te stomen.

Terwijl diegenen van jullie die op Mijn waarschuwing bedacht blijven en diegenen die opstandig trouw vasthouden aan Mijn Woord lijden, zal Ik jullie ook de kracht schenken om deze verdrietige gebeurtenis te doorstaan. Die bedriegers, die het klaargespeeld zullen hebben Mijn Kerk binnen te dringen, zullen velen misleiden hebben en zij zullen ermee doorgaan miljoenen te misleiden, waaronder alle christelijke gelovigen evenals diegenen die Mij helemaal niet eren. Al deze misleiders zullen ketterij verspreiden, en na verloop van tijd zullen zij één religie voor de wereld oprichten. Geen enkel ander geloof, anders dan de nieuwe, valse leer – de leer van de hel – zal getolereerd worden. **Christenen en Joden zullen de twee geloven zijn waaruit de Rest gevormd zal worden.**

Wanneer Mijn profetieën jullie tranen in de ogen bezorgen, weet dan dat doordat Ik jullie door deze missie met stalen zenuwen en een ijzersterke vastberadenheid zegen, jullie aan Mij, jullie Jezus, trouw zullen blijven.

Jullie, Mijn Twee Getuigen op aarde, moeten voet bij stuk houden. Weersta elke bekoring om jullie van Mij af te keren en volhard te allen tijde hardnekkig in jullie liefde voor Mij! **Mijn Restkerk zal gevormd worden, zowel buiten deze missie als daarbinnen. Diegenen van jullie die deze missie nu afwijzen maar die werkelijk van Mij houden, ook jullie zullen in Mijn Restleger op aarde getrokken worden. Op de dag dat dit gebeurt, zullen jullie ingezien hebben dat het Boek der Waarheid inderdaad een geschenk van de Hemel was om jullie bij jullie laatste tocht naar Mijn Koninkrijk en het eeuwig leven te helpen.** Pas dan zullen jullie jubelen en onbevreesd zijn omdat jullie dan al het nodige vertrouwen zullen bezitten om God eer te brengen.

Jullie Jezus

De 'god' die zij zullen verkondigen, zal niet Mijn geliefde Vader zijn

Dinsdag 25 februari 2014 13.50u

Min zeer geliefde dochter, **het is voorzgd dat de haat van de mensheid voor God in de eindtijd ongekende proporties zal aannemen.** De mensen zullen dan niet in staat zijn onderscheid te maken tussen goed en kwaad. Veel verwarring zal een vernietigende uitwerking op hen hebben en in hen zal er een duisternis van de ziel heersen, die hun weinig vrede zal bezorgen.

God zal geloochend worden. Ik, Zijn enige Zoon, zal bespot worden en Mijn Godheid verworpen. **Allen die Mij beminnen, zullen bekoord worden om zich af te keren van alles wat Ik hun leerde.** Elke persoon die Mij verloochent, zal hun reden hiervoor trachten te rechtvaardigen. Hun redenen zullen hieruit bestaan: *“Jezus – zullen zij zeggen – is gewoon een boegbeeld, een profeet, gestuurd om de mensen de Waarheid te leren.”* **Zij zullen weldra geloven dat Mijn Goddelijkheid een leugen was en dat, voor alle religies, al wat nodig is opdat ze eendrachtig verenigd kunnen worden, alleen de trouw aan God is – een God van goedheid.**

De 'god' die zij zullen verkondigen, zal niet Mijn geliefde Vader zijn. **In plaats daarvan zullen zij bedrieglijke geesten verafgoden, vermomd als engelen van God.** Terwijl de wereld jubelt, samen met de Christenen die Mij trouw blijven en de Joden die Mijn Vader trouw zullen blijven, zal het moment van Mijn Tweede Komst er zo plots aankomen dat maar zeer weinigen klaar zullen zijn. De vervolgers zullen dan tot zwijgen gebracht worden, de goddelozen vernietigd en diegenen van wie de naam in het Boek des Levens staat, zullen zich verenigen en een leven van eeuwige heerlijkheid leiden.

Jullie Jezus

God de Vader: De volmaaktheid van het verloren Paradijs zal in zijn oude glorie hersteld worden

Woensdag 26 februari 2014 16.26u

Mijn kinderen, luister naar Mij aangezien Ik tot jullie roep en Mijn diepe en blijvende liefde voor jullie allen verkondig. Te midden van de beproevingen, het verdriet, de wreedheid, de verdorvenheid en inderdaad, de vreugde en vrede, voer Ik over alles het bevel.

De tijd is rijp om de zuivering aan te scherpen, maar uit deze tijden zal niets dan alleen maar goeds voortkomen. Bezie deze tijden als een ziek kind dat bedlegerig is, getroffen door een ziekte die het zwak maakt, krachteloos, met een gebrek aan energie, voedingsstoffen en met zeer hoge koorts. Het zal niet herstellen tot de koorts verdwenen is, en toch is het de koorts die het van de ziekte afhelpt.

De zuivering van de mens werd voorzeggd en Ik sta het toe zodat Ik de mensheid van de ziekte kan afhelpen die het hart en de ziel geselt van diegenen die Mij niet echt kennen. De verdeeldheden in de wereld zullen toenemen voordat ze ten slotte uitgeput zijn. **Oorlogen, die uitgebarsten zijn en vernieling aangericht hebben, zullen verdwijnen en er zal vrede heersen.** De geloofsafval zal veel zielen omhullen, maar daarna zullen de meeste van Mijn kinderen de Waarheid inzien en naar Mij toe komen rennen door de liefde die zij voor Mijn geliefde Zoon, Jezus Christus, zullen ervaren.

Mijn schepping zal volmaakt worden zodra Satan en elke demon die de aarde teistert, verbannen zijn. Het Licht zal helderder worden, de volmaaktheid van het verloren Paradijs zal in zijn oude glorie hersteld worden en de mensheid zal in Mij één worden.

Mijn belofte om jullie terug naar het Paradijs te brengen, dat Ik voor eenieder van jullie schiep nog voordat jullie voor het eerste ademhaalden, staat op het punt beleefd te worden. Ieder van jullie heeft dit geboorterecht gekregen. **Bereid jullie voor!** Jullie zullen in Mijn Paradijs getrokken worden door de liefde die Ik in jullie hart zal aanbrengen, en door de genaden die jullie in jullie ziel verleend zullen worden. Niet één ziel onder jullie zal kunnen zeggen dat Ik jullie niet elke mogelijke kans, elk mogelijk teken, elk mogelijk uitstel gegeven heb.

Bid dat jullie de welwillendheid zullen bezitten om het heerlijk leven van een wereld zonder einde, dat Ik voor jullie klaar heb, aan te nemen!

Jullie geliefde Vader
God de Allerhoogste

Moeder van de Verlossing: Van God komt liefde, en alleen maar liefde. Haat komt enkel van Satan. Er is geen tussenweg.

Donderdag 27 februari 2014 14.48u

Mijn kind, er heerst veel haat tegen deze missie van redding doordat de Boze niet één ziel aan God wil verliezen. **Wanneer God door een profeet spreekt, wekt dat verontwaardiging in de hel.** Alles wordt door de Boze in het werk gesteld om in die gegeven omstandigheden het Woord van God tot zwijgen te brengen. Hij, Satan, zal al het mogelijke doen om de mensen op te stoken tegen alles wat de zielen van de mensheid zal redden.

Hij zal haat verspreiden totdat de zielen, die van zijn haat doordrongen zijn, bereidwillige vertegenwoordigers van hem zullen worden tot ze niet meer in de hand hebben wat ze doen. Vervuld van zijn verontwaardiging zullen zij in hun hart onmogelijk liefde kunnen opbrengen voor diegenen van wie zij geloven dat het hun vijanden zijn. Vervolgens zullen zij zichzelf beginnen te haten en hoe meer zij tegen God zondigen, hoe meer zij vervuld zullen worden van een vreselijke smart. Wanneer dit soort haat de ziel overvalt, zal zij uiteindelijk niet meer in staat zijn zich van Satan te bevrijden. Voor dergelijke zielen is er veel gebed nodig. Als een ziel tegen Gods Woord lastert, zal zij met een strijd tegen het Beest geconfronteerd worden, zo hevig, dat dit het haar onmogelijk zal maken om zich van zijn macht te ontdoen. Hun smaad tegen God zal hun vervloeking worden, en in dat stadium kan er niets voor hen gedaan worden.

Zielen die van haat doordrongen zijn, spreken niet het Woord van God, want dat kan niet. Haat zal nooit uit de mond stromen van diegenen die God werkelijk beminnen. Jullie mogen de macht van Satan nooit onderschatten, want hij kan iedere ziel in de val laten lopen, hoe goed ze ook zijn. Aanvankelijk zal hij, de Boze, zeer overtuigend zijn wanneer hij het slachtoffer volstopt met

zijn leugens. Hij zal zelfs een spiritueel gevoel creëren dat Ik het ben, de Moeder van God, die met de ziel communiceert. Hij zal gebruikmaken van de liefde van de ziel voor God om haar een gevoel van verontwaardiging in te prenten tegen dat waarvan de ziel meent dat het een slechte daad, werk of woord is. Hij lokt de zielen in de val die soms trouwe dienaren van God kunnen zijn. Maar eenmaal een ziel toelaat dat de Boze haar vervult met enige vorm van haat, zal hij of zij het onmogelijk vinden van hem los te raken. Alleen gebed en grote daden van boete en nederigheid kunnen hem dan nog verjagen. Na een tijdje, wanneer de boosheid, onbehagen, vrees en een compleet gebrek aan vrede de ziel overnemen, zal de ziel weten dat er iets aan de hand is. De Boze zal niet rusten tot de ziel zich tenslotte tegen God keert en tegen Hem lastert.

Kinderen, jullie mogen de strijd niet aanbinden met diegenen die twijfel in jullie ziel zaaien over de volmaaktheid van God. Wanneer jullie je inlaten met diegenen die God vervloeken, zullen jullie besmet raken. Wanneer jullie dat doen, zullen jullie ook vervuld worden van een haat die jullie nooit eerder gevoeld zullen hebben. Jullie zullen dan grote bijstand en tussenkomst nodig hebben voordat jullie waardig gemaakt kunnen worden om weer in de tegenwoordigheid van God te staan.

Negeer elke vorm van haat, want die kan nooit van God komen! Er is maar één bron waaruit haat zich ontwikkelt en dat is Satan. Bind de strijd aan met Satan en diegenen wier hart hij vervult van haat, en dan zal dit gif naar jullie ziel overlopen! Negeer deze situatie! Zwijg! Bid voor die zielen die anderen haten! Jullie moeten Mijn heilige Rozenkrans bidden ter bescherming tegen deze bekoring.

Ik waarschuw jullie voor deze dingen omdat de macht van Satan momenteel zo sterk is, omdat hij de ziel tracht te stelen van al die mensen over de hele wereld die in Mijn Zoon, Jezus Christus, geloven en van diegenen die Mij, Zijn geliefde Moeder, trouw zijn. **Slu alsjeblijft acht op Mij, in deze tijd, door dit gebed te bidden om jullie tegen haat te beschermen!**

Kruistochtgebed (138) 'Bescherming tegen haat'

*O Moeder van de Verlossing,
bescherm mij tegen elke vorm van haat.
Help mij te zwijgen wanneer ik met haat geconfronteerd word.*

*Houd mij sterk in mijn trouw aan Jezus Christus
wanneer ik op mijn zwakst ben.
Verzegel mijn lippen.
Help mij om diegenen de rug toe te keren
die met mij de strijd aanbinden
met woorden die de Leer van Uw Zoon loochenen,
of die mij vanwege mijn geloof beschimpen.
Bid voor deze zielen, lieve Moeder,
zodat zij aan Satan zullen verzaken
en in hun ziel de vrede van Uw liefde
en het gezag van de Heilige Geest zullen voelen. Amen.*

Van God komt liefde, en alleen maar liefde. Haat komt enkel van Satan.
Daartussen is er niets. Geen tussenweg. Jullie zijn of voor Mijn Zoon of tegen
Hem.

Jullie geliefde Moeder
Moeder van de Verlossing

De wereld zal buigen, op beide knieën knielen en het Beest verafgoden

Vrijdag 28 februari 2014 21.42u

Mijn zeer geliefde dochter, **Ik geef aan Mijn restleger, en al diegenen die nooit
van Mijn heilig Woord afwijken, gezag over de naties wanneer de geloofsafval
in naam van de eenwording allen verblindt.**

**Er zullen jullie grote gunsten verleend worden, grote genaden en het
vermogen om de getrouwen, de zwakken en diegenen die in een dorre
woestijn de weg kwijtraken, te leiden. Jullie zullen de ware geest worden, de
enige overgebleven Rest van de Geest van de Heer in een kerk die van Mijn
Heilige Tegenwoordigheid beroofd zal zijn. Mijn aanwezigheid zal alleen maar
gevestigd zijn in diegenen aan wie de autoriteit gegeven zal worden om het
Woord van God te dicteren en dorstige zielen naar de Fontein des Levens te
voeren.**

Wanneer de valse boodschappers, die zeggen dat zij woorden en richtlijnen van de Hemel ontvangen, weldra opstaan, zullen zij als prinses worden op de troon die spoedig in de nieuwe tempel van gruwel onthuld zal worden. Dit nieuw regeercentrum zal getooid worden met zijn eigen toegewijde dienaren, waarzeggers en diegenen die doordrongen zijn van de geest van duisternis – en die allemaal voor de Antichrist zullen kruipen.

De wereld zal buigen, op beide knieën knielen en het Beest verafgoden. Er zal geen greintje pure liefde in hun hart overblijven – maar weet dit. Wanneer jullie je rechterarm van God afsnijden, zullen jullie met je linkerhand het Beest de hand schudden, die jullie naar zich toe zal halen en jullie met zijn slechte greep zal overweldigen. Wanneer jullie je ziel openstellen voor de Boze, zal hij deze binnendringen en zal hij jullie nooit een moment rust gunnen. Jullie zullen hem door jullie vrije wil proberen te bestrijden, maar jullie zullen niet sterk genoeg zijn.

Om hun de Waarheid te brengen zal Mijn Rest, onbevreesd en getekend met het Licht van Mijn Aanshijn, vooruitgaan terwijl ze er miljoenen verzamelen vanuit de vier hoeken der aarde. Zij zullen de Evangeliën prediken, Mijn Woord verkondigen en nooit van de Waarheid afwijken. Zij zullen veracht worden, bespot, vervolgd, verraden – zelfs door diegenen die het dichtsbij hen staan – en toch zullen zij hun ogen nooit van Mij afhouden.

De wereld zal de Waarheid niet toejuichen wanneer die geïndoctrineerd werd door valse vroomheid en de voldoening die ze zal voelen, doordat, in dat stadium, de zonde in al zijn vormen geloofchend zal worden.

In elke oorlog kan er maar één overwinnaar zijn. Wanneer de mens tegen God strijdt, zal hij altijd falen. Wanneer hij partij kiest voor de Bedrieger, zal hij verstoten worden en nooit het Licht van Mijn Aanshijn zien.

Bid, Mijn geliefde Rest, voor diegenen die door de Antichrist om de tuin geleid zullen worden. Ik verlang dat die zielen onder Mijn bescherming gebracht worden. Ze zullen Mij niet opzoeken, maar door jullie gebeden zal Mijn Vader tussenbeide komen zodat ze onder Mijn grootse barmhartigheid kunnen komen.

Jullie Jezus