

Gebed kan disharmonie in de wereld voorkomen

Vrijdag 1 juli 2011 23.00u

Mijn zeer geliefde dochter, gebed en devotie tot Mij zijn als water dat aan een dorstige mens gegeven wordt. Wanneer jullie aan water gebrek hebben, zal jullie dorst aanhouden zodat jullie zonder water uiteindelijk zullen sterven. Diegenen die Mij kennen en devotie tot Mij tonen, moeten één ding beseffen. Als jullie niet doorgaan met Mijn Lichaam te ontvangen en regelmatig tot Mij te bidden, zullen jullie je verlangen naar Mij zeer snel verliezen. Zonder dat verlangen zullen jullie je van Mij distantiëren tot jullie hoofd afgewend zal zijn door de bekoring van de zonde die door Satan in jullie geest geplant wordt. Als Ik niet werkelijk aanwezig ben in jullie leven, zijn jullie niets, Mijn kinderen.

Wees te allen tijde op jullie hoede! Gebed beschermt jullie tegen de zonde. Jullie devotie tot Mij kan de Bedrieger aantrekken, die jullie dan vaker zal beschimpen. Maar zonder een echte devotie tot Mij, zullen jullie doelloos rondlopen in deze wereld.

Gelovigen begrijpen dat gebed veel disharmonie in de wereld kan voorkomen. De gebeden die door deze zienster en andere zieners uitgesproken werden, **hebben reeds het onmiddellijk gevaar voor Paus Benedictus doen afnemen**, maar niet voor al te lang. Gebed tot Mijn gezegende Moeder kan bergen verzetten, de impact van snode gruweldaden – waaronder deze die voorzeggd zijn – afzwakken en zondaars bekeren.

Onthoud deze les, Mijn dochter, het gebed fungeert als jullie wapenrusting tegen de Bedrieger! Vooral jij moet de noodzakelijkheid van het regelmatig gebed in je missie leren. Je moet meer tijd in stille overweging met Mij doorbrengen. Want wanneer je dat niet doet, raakt je doorzicht in Mijn boodschappen verzwakt en kunnen er fouten optreden. Wees voorzichtig, Mijn dochter, bij het verwijzen naar data van de profetieën die je krijgt. Als Ik maanden zeg, zal dat om het even welk moment binnen het jaar kunnen zijn. Verwar menselijke interpretatie nooit met deze van de tijdlijnen die door Mij aan jou gegeven worden! Ik heb je geen specifieke data voor de gebeurtenissen gegeven, alleen maar richtlijnen. Deze profetieën zullen

plaatsvinden, maar alleen door de hand van Mijn Eeuwige Vader. Vertrouw meer op Mij! Jouw gebeden en deze van Mijn volgelingen kunnen helpen om de rampen uit te stellen of, in sommige gevallen, af te wenden. Vergeet dat nooit!

Bid, bid, bid! Want wanneer jullie dat vanuit het hart doen, zullen jullie gebeden verhoord worden. Bid in het bijzonder voor die wereldleiders wier leven door weerzinwekkende, snode daden beëindigd zal worden! Zij en diegenen met een versteend hart, schuldig aan de misdaad van onmenselijkheid, hebben jullie gebeden het meest van allen nodig. Bid altijd voor de zondaars want Ik houd van al Mijn kinderen en Ik heb jullie gebeden nodig om hen te behoeden voor het vuur van de hel.

Jullie steeds barmhartige Jezus Christus

De strijd die Satan voert om deze boodschappen in diskrediet te brengen, is heviger aan het worden

Zaterdag 2 juli 2011 10.00u

Mijn geliefde dochter, deze periode gaat moeilijk voor je worden aangezien de boodschappen in de wereld doordringen. Er zullen meer mensen deze boodschappen aanvallen en wanneer ze dat doen, neger hen dan.

Mijn heilig Woord wordt verspreid zoals Ik gezegd heb. Ik wil nu de hoofdpunten van Mijn boodschappen nog verder uitdragen. Je weet al hoe dat moet, dus begin er vandaag nog mee. Wat Ik van je vraag vormt een uitdaging, maar je zult hiervoor meer hulp krijgen.

Intussen zul je het nodig hebben dat anderen voor je bidden omdat de strijd die Satan voert om deze boodschappen in diskrediet te brengen, heviger wordt. Je moet bidden om bescherming tegen de pijn die hij je door anderen zal bezorgen. Aanvaard dat deze reeks beproevingen essentieel is om je in een staat van nederigheid te houden! Wees je ervan bewust dat jij Mijn stem tot de wereld bent! Draag Mijn stem uit en doe dat zo snel als je kunt!

Ik houd van je, Mijn dochter. Steun geheel op Mij en Ik zal je hierdoor slepen!

Jullie liefhebbende Redder
Jezus Christus

Atheïsten en wetenschappers zullen zeggen dat de Waarschuwing een illusie was

Zondag 3 juli 2011 18.30u

Mijn zeer geliefde dochter, je moet voortgaan, kijk recht vooruit en volg Mijn instructies op! Wijk er niet van af wanneer je elke minuut van de dag door de Boze bestookt wordt! Focus je enkel op Mij! Je moet leren begrijpen dat tijd in Mijn gezelschap doorgebracht, vooral bij de Aanbidding, essentieel is als je deze missie de baas wil blijven. Ook de tijdsduur die in gebed doorgebracht wordt, is belangrijk want hoe langer je in nauw contact met Mij doorbrengt, hoe meer genaden je zult ontvangen. Nalaten om dat te doen, zal ertoe leiden dat je je helemaal blootstelt aan de aanvallen van de Bedrieger.

Mijn Woord, Mijn dochter, wordt door velen, die niet willen luisteren, genegeerd. Daar zijn veel redenen voor. Tegenwoordig hebben veel van Mijn kinderen hun ogen gesloten voor de waarheid over hun geestelijk bestaan. **Ze omhelzen de wereld en alles wat deze ter vervanging van het Brood des Levens biedt.** Velen zijn bovendien op hun hoede voor valse profeten, want dit is het tijdperk waarin overal valse profeten zullen opduiken. Dat is de verwarring die Satan wil veroorzaken zodat de echte boodschappen van Mij onopgemerkt blijven. Door de nederigheid die van Mijn uitverkoren zieners vereist wordt, kunnen zij zich voor het oog van de wereld niet verheffen want dat ligt niet in hun natuur. **De valse zieners zullen zich in de schijnwerpers zetten.** Hun focus zal op zichzelf gericht zijn. Hun boodschappen kunnen authentiek lijken en staan vol bloemrijke taal met, waar dat goed uitkomt, speciale aandacht voor uittreksels uit de heilige Bijbel, maar er zullen twee belangrijke aspecten aan hun boodschappen zijn die hen zullen verraden door de onwaarheden die ze meedelen. Het eerste bestaat erin dat zij in de boodschappen centraal zullen staan en zullen genieten van al de aandacht die ze krijgen. Verder heb je ten slotte de

boodschappen zelf. Deze zullen verwarrend zijn, moeilijk te lezen en ze zullen geen blijvende indruk op de ziel achterlaten. Jammer genoeg, Mijn dochter, **heeft de Kerk de neiging om de authentieke zieners te negeren** omdat men in deze zaken verantwoordelijkheid moet tonen.

Daardoor is het voor Mijn Kerk veel eenvoudiger om die boodschappen te steunen, die uittreksels uit de heilige Bijbel bevatten, en deze als authentiek te verklaren. De eenvoud van Mijn onderrichtingen is voor hen niet zo gemakkelijk te accepteren, vooral wanneer de dag van vandaag een groot deel van de Waarheid zich verschuilt achter het masker van verdraagzaamheid. **De herinnering aan de eindtijd wordt ook niet gemakkelijk aanvaard**, waarbij die gewijde dienaren van Mij uit angst en onwetendheid weigeren Mijn beker aan te nemen en verantwoordelijk te handelen.

Dit is de belangrijkste tijd in de geschiedenis van de wereld. Gedurende de laatste eeuw werden aan Mijn zieners al de tekenen gegeven, maar deze worden genegeerd en terzijde geschoven terwijl ze hun hoofd in het zand steken. Het is juist in deze tijd dat Mijn gewijde dienaren over **het belang van Mijn terugkeer naar de aarde** moeten preken. Zij moeten de zielen voorbereiden door hen te herinneren aan de gevolgen van het nalaten zich te verlossen terwijl ze nog op deze aarde zijn. Want na de dood kunnen ze niet meer om vergeving verzoeken. Ik roep nu Mijn gewijde dienaren aan. Waarom willen jullie dat niet tegenover jullie kudde benadrukken? Waarom bespreken jullie niet actief de negatieve gevolgen voor Mijn kinderen tijdens de Grote Kastijding? Weten jullie niet dat veel van **Mijn kinderen hun ziel zullen verliezen aan de Antichrist, die reeds hier op aarde is, klaar om op te komen** terwijl hij in de coulissen daarop staat te wachten? Hoewel de Waarschuwing een grootse daad van barmhartigheid is, moeten Mijn kinderen begrijpen dat dit slechts de eerste fase is in wat voor al Mijn kinderen een zeer lastige en moeilijke tijd zal zijn. Want daarna zullen die verharde zondaars en volgelingen van Satan Mijn bestaan ontkennen.

Atheïsten zullen zeggen dat het een wereldwijde illusie was. Wetenschappers zullen naar een logische verklaring zoeken, maar er zal er geen zijn. Ondertussen zullen Mijn volgelingen verscheurd zijn. Vele miljoenen zullen zich bekeerd hebben, maar zij zullen in de war zijn door de leugens die door de verdorven groepering, de dodelijke ene-

wereldorganisatie wiens doel erin bestaat de kleine mensen uit eigen winstbejag te vernietigen, verspreid worden.

Kinderen, als er niet genoeg mensen op het rechte pad kunnen blijven, **zal het niet mogelijk zijn om de impact van de kastijding af te wenden.** Want het is dan dat God de Vader zich in beweging zal zetten om te beletten dat de zondaars Zijn schepping en Zijn kinderen vernietigen. Hij zal aardbevingen met een magnitude die nooit eerder meegemaakt werd ontketenen, vulkanen op de meest onwaarschijnlijke plaatsen en de aarde zal heen en weer geslingerd worden zoals een schip in ruw water, zonder anker om het op zijn plaats te houden.

Alsjeblieft, kinderen, laat de Waarschuwing jullie allemaal redden! Aanvaard dat dit wonder zal helpen om miljoenen te redden, die anders zouden verloren gegaan zijn! Maar diegenen die hun leven niet willen veranderen, **zullen voor het huis van Satan kiezen.** Zonder gebed is er geen hoop voor hen, want **zij zullen de sleutels van het Nieuw Paradijs op aarde verspelen.** In plaats daarvan zullen zij branden in het vuur van de hel. Als zij wisten waarheen dit pad, het verdorven pad, hen voert, denken jullie dat zij hun gewoonten dan zouden veranderen? Kinderen, help hen alsjeblieft door hen de Waarheid te vertellen! Bid om hun ziel te redden als ze niet willen luisteren! Want dat is al wat jullie kunnen doen.

Jullie geliefde Redder
Rechtvaardige Rechter en Koning van barmhartigheid
Jezus Christus

Voor Mijn volgelingen die deze boodschappen hekelen

Dinsdag 5 juli 2011 14.30u

Mijn zeer geliefde dochter, vandaag is het een bijzondere dag, want het doet Mij plezier jullie te vertellen dat diegenen wier geloof door deze boodschappen versterkt werd, er zeker van kunnen zijn dat hun dagelijks bidden van het Kroontje van de Goddelijke Barmhartigheid zielen redt. Mijn kinderen mogen nooit vergeten dat, wanneer gebeden met oprechtheid en vanuit het hart uitgesproken worden, deze altijd verhoord zullen worden.

Naar gebeden wordt altijd geluisterd, en eventuele speciale intenties worden vervuld overeenkomstig Mijn Allerheiligste Wil.

Kinderen, ga alsjeblieft door met jullie gebeden, want deze zullen de periode van de Grote Kastijding helpen verlichten. **Mijn Vader staat nu klaar om Zijn heilig Koninkrijk over te nemen** en opnieuw Zijn heerschappij aan te vangen zodra het Nieuw Paradijs op aarde tevoorschijn komt. Het kwaad in de wereld op dit moment was nog nooit zo intens. Door de enorme wereldbevolking en de werken van de Boze is er overal oorlog. De door de mens vertoonde haat voor de mens is tastbaar. Of deze haat zich nu manifesteert als politieke hebzucht, of als de controle over verschillende landen door een ander land, het is allemaal hetzelfde. Satan heeft veel volgelingen. Zij, zijn volgelingen, zijn er zich in veel gevallen niet van bewust hoe hij in de loop van elke dag te allen tijde elke gedachte en daad beïnvloedt.

Als Mijn kinderen toch maar **het aantal aanwezige demonen in zulke mensen konden zien**, dan zouden ze er misselijk van worden. Zij bezitten veel van Mijn kinderen, waarbij de enige zichtbare tekenen hun slechte daden zijn. Bid, bid nu, Mijn volgelingen, dat die arme, verdwaalde zielen tijdens de Waarschuwing gered kunnen worden!

Al wat Ik tussen nu en de Waarschuwing van jullie vraag, kinderen, zijn jullie gebeden, en dan vooral het bidden van het Kroontje van de Goddelijke Barmhartigheid. **Mijn Vader zal zielen redden als jullie je ervoor inzetten om dit eenmaal per dag, bij voorkeur om 3 uur in de namiddag, te bidden.**

Wat diegenen van Mijn volgelingen betreft, die deze boodschappen hekelen: Ik smeeek jullie **om tot de Heilige Geest te bidden en te vragen om de gave van onderscheiding voordat jullie Mijn heilig Woord verwerpen**. Diegenen van jullie die Mijn zienster en ontvanger van deze boodschappen beledigen, moeten zich deze vraag stellen. Als het Satan is die, naar jullie menen, deze boodschappen beïnvloedt, waarom zou hij jullie dan vragen om te bidden? Om te verzoeken om vergeving? Om de Heilige Eucharistie te ontvangen? Jullie zullen dan weten dat dit onmogelijk is.

De Bedrieger zal als eerste Mijn volgelingen bewerken om hen ertoe aan te zetten Mijn Woord te verloochenen omdat hij weet dat hun afwijzing van Mijn allerheiligste woorden van liefde Mij het meest zal kwetsen.

Verwerp Satan en zijn verdorven wegen nu! Wend jullie tot Mij! Ik smeeek het jullie want jullie mogen je niet op deze manier door hem laten beïnvloeden. Jullie gebeden zijn nu nodig om Mijn arme kinderen, die de Waarschuwing niet zullen overleven, te redden.

Jullie liefhebbende Redder
Jezus Christus

Het belang van de Sacramenten – het Huwelijk en de Eerste Heilige Communie

Woensdag 6 juli 2011 18.30u

Mijn zeer geliefde dochter, kijk nu toe hoe het geloof van Mijn kinderen begint te groeien en bloeien. Terwijl er in de wereld veel duisternis heerst, wordt het Licht van Mijn volgelingen met de dag feller door het vuur van de Heilige Geest dat over de hele wereld neergedaald is.

Vandaag, Mijn dochter, wil Ik al Mijn volgelingen herinneren aan **het belang van het gebed** om het leed in de wereld te verlichten. Jullie **gebeden helpen nu om veel voorzegde wereldwijde rampen af te wenden**. Gebed is de sterkste matiging, en wanneer deze ten behoeve van anderen uitgesproken worden, zullen ze beantwoord worden.

Terwijl Ik blij ben met diegenen met een sterk geloof, ben Ik nog steeds bevreesd voor diegenen die vijandig staan tegenover Mijn goddelijk Licht, de Waarheid. Veel **mensen dwalen nu in de wereld rond als in een roes**. Niets bezorgt hun vrede. Niets bezorgt hun vreugde. **Geen enkele hoeveelheid aan materieel comfort verlicht hun pijn**. Hun lege zielen zijn verdwaald. Bid voor hen alsjeblieft!

Mijn dochter, **bid alsjeblieft voor Mijn Plaatsbekleder, Paus Benedictus, want hij wordt omringd door vrijmetselaarskrachten** die nu alles in het

werk stellen om hem te onttroenen. Deze boze machten zijn **sinds Vaticanum II Mijn Kerk aan het infiltreren en hebben Mijn onderrichtingen afgezwakt**. Er werden veel wetten aangenomen die Mij beledigen, in het bijzonder de uitreiking van Mijn Heilige Eucharistie door leken. Het gebrek aan eerbied dat Mij en Mijn Eeuwige Vader betoond wordt, door nieuwe wetten die ingevoerd zijn om de moderne samenleving te vergemakkelijken, heeft Mij doen huilen van verdriet.

De **Allerheiligste Eucharistie moet op de tong ontvangen** en mag niet door mensenhanden besmeurd worden. Toch is het juist dat wat Mijn gewijde dienaren gedaan hebben. Deze wetten werden niet door Mij bezielde aangenomen. Mijn gewijde dienaren werden langs een weg gevoerd die niet met de onderrichtingen van Mijn apostelen in overeenstemming is. Tegenwoordig **worden Mijn Sacramenten niet erg serieus genomen**, vooral door diegenen die om het Sacrament van het Huwelijk en de Eerste Heilige Communie verzoeken.

De huwelijksgelofte is zeer ernstig, want vergeet niet dat het een Sacrament is en deze afgelegd wordt in de aanwezigheid van God de Vader. Voor velen gaat het allemaal om materialisme en het uiterlijk vertoon. Velen die het Sacrament van het Huwelijk ontvangen, erkennen nadien het belang ervan niet. Velen breken hun geloften zo gemakkelijk. Waarom doen zij dat? Waarom lippendienst bewijzen aan deze allerheiligste vereniging om kort daarna alleen maar uit elkaar te gaan? Dat is een bespottung van één van de **allerbelangrijkste verenigingen die door de hand van Mijn Eeuwige Vader gezegend wordt**. Veel mensen schenken totaal geen aandacht aan de Wil van Mijn Vader, dat geen mens een dergelijke vereniging daarna uiteen zou trekken. Toch zijn er veel mensen die scheiden, wat een wet is die niet door Mijn Vader erkend wordt. Scheiden is een gemakkelijke manier om jullie verantwoordelijkheden te ontvluchten. **Alle huwelijken worden in de Hemel voltrokken**. Geen mens kan een huwelijk verbreken zonder Mijn Vader te beledigen.

Eerste Heilige Communie

Het voor de eerste keer ontvangen van Mijn Lichaam in het Sacrament van de Eucharistie is een ander voorbeeld van hoe Ik bespot word. Zoveel **ouders schenken geen aandacht aan het belang van hun kinderen die het Brood des Levens ontvangen**. Zij houden zich meer en liever bezig met hoe goed

hun kinderen gekleed gaan dan met het prachtig geschenk dat ze ontvangen. Dit geschenk zal hen tot de zaligheid voeren. Het materialisme dat deze gebeurtenis omgeeft, heeft niets met hun ziel te maken. Het droevigste wat Mij betreft, is dat er aan deze kleine kinderen niet over Mij verteld wordt. De liefde die Ik voor kleine kinderen bezit, is allesomvattend. Wanneer zij de Heilige Eucharistie ontvangen, met volle kennis van wat zij ontvangen, wordt hun ziel rein. Hoe meer zij Mij op deze manier ontvangen, hoe sterker hun geloof zal zijn.

Denk eraan dat jullie geloof zonder de Sacramenten zwak wordt! Als jullie ziel verstoken blijft van Mijn bijzondere zegeningen, zal deze na een tijdje slapend worden. Na verloop van tijd verdwijnt dan alle geloof in Mij en Mijn Eeuwige Vader, waarbij van tijd tot tijd een zeer kleine glimp van herkenning de kop opsteekt. Keer terug naar Mij door middel van de Sacramenten! Toon respect voor de Sacramenten op de manier dat jullie dat horen te doen en jullie zullen Mijn aanwezigheid weer echt voelen!

Vergeet niet dat de Sacramenten er zijn met een reden, want het zijn de voedingstoffen die jullie voor het eeuwig leven van de ziel nodig hebben! Zonder zal jullie ziel sterven.

Ik houd van jullie allemaal. Omhels Mij alsjeblieft op de juiste wijze door de Sacramenten te respecteren, die jullie als een geschenk van God de Almachtige Vader gegeven zijn!

Jullie liefhebbende Redder
Koning van de mensheid
Jezus Christus

Narcisme, een kwaadaardige epidemie die in de wereld van vandaag heerst

Donderdag 7 juli 2011 21.00u

Mijn zeer geliefde dochter, Ik wil dat de wereld weet dat Mijn liefde voor hen Mijn hele wezen bezielt terwijl Ik voorbereidingen tref voor de Grote Waarschuwing. Ik Ben vol vreugde omdat Ik weet dat Mijn kinderen, vooral

diegenen die Mij niet kennen, tijdens Mijn grootse daad van barmhartigheid eindelijk zullen aanvaarden dat Ik besta.

Eén van de meest verontrustende trekken die Mijn kinderen aangetast heeft, is deze van het narcisme, de eigenliefde, in de wereld. **Deze kwaadaardige epidemie heerst in elke laag van de maatschappij** en is overal één van Satans favoriete aanvallen als zijn demonen de ziel van Mijn kinderen binnendringen. Men kan dan zien dat zij zich uitdossen en zich een houding aanmeten opdat anderen hen zouden aanbidden. Hun eerste liefde gaat enkel naar zichzelf uit en wanneer dat dan nog niet genoeg is, hunkeren ze naar de aandacht van de mensen om hen heen en moedigen hen aan om hen openlijk te aanbidden.

De aantasting van Satan in de manier waarop deze arme zielen zich vertonen, is tegenwoordig zo groot dat dit moeilijk te negeren is. Hun obsessie voor hoe zij eruitzien, houdt in dat zij zelfs zover zullen gaan hun lichaam toe te takelen en wat dan ook te doen dat nodig is om hun liefde voor zichzelf te bevredigen.

Wanneer Satan in dergelijke zielen aanwezig is, is dat gemakkelijk te merken. Deze mensen zullen vol ijdelheid zijn en zullen ertoe neigen op invloedrijke plaatsen gezien te worden. Gedurende de eindtijd **zal de zonde van narcisme toenemen**, waarbij velen ervoor zullen instaan dat hun voorkomen, hun welzijn en hun zelfzucht ten koste gaan van hun vrienden en zelfs hun eigen familie. De liefde voor zichzelf wordt als een bewonderenswaardige eigenschap gezien in de hedendaagse wereld. Het najagen van eigen gewin kan nooit bevredigd worden omdat Satan ervoor zal zorgen dat deze mensen naar steeds meer zullen streven.

Kinderen, **de zonde van hoogmoed is er een die thans toeneemt** in de wereld. Accepteer niet dat deze vorm van gedrag tot jullie leven van alledag behoort! Zoveel jonge mensen gebruiken deze zogenaamd lichamelijk volmaakte figuren als een doel om na te streven. Nochtans valt hun houding te beklagen als jullie je ogen openen en dit zien voor wat het is. Het is een schending van het Eerste Gebod en als dergelijke mensen op die weg zouden doorgaan, zullen zij door de Bedrieger in nog meer wanorde getrokken worden.

Narcisme is te zien in alle gebieden van het leven, onder andere in de politiek, mode, de media, filmkunst en zelfs binnen Mijn eigen Kerk. **Nederigheid kan niet bereikt worden als jullie aan narcisme lijden.** Zonder nederigheid kunnen jullie het Koninkrijk van Mijn Vader niet binnengaan.

Jullie liefhebbende Redder
Jezus Christus

De Eeuwige Vader zal de Nieuwe Wereldorde afhouden van de uiteindelijke vervolging van Zijn kinderen

Vrijdag 8 juli 2011 15.30u

Mijn zeer geliefde dochter, Ik besef dat dit werk zijn tol eist van je en dat je nog een weekje moet rusten, maar luister naar wat Ik je te zeggen heb.

Zeg Mijn kinderen dat ze nu wakker moeten worden en de onrust in de wereld zien, waarbij de financiële crisissen overvloedig zijn. Zeg hun dat, hoewel de hebzucht er medeverantwoordelijk voor was dat zij zich in de schulden stortten, de bankencrisis opzettelijk door de ene-wereldorde gepland werd.

Bij het lezen van deze boodschap zullen velen lachen en dit feit in twijfel trekken, maar zij zouden ook moeten weten dat tenzij zij opstaan en hun rechten verdedigen, zij gedwongen zullen worden om het teken van het Beest te aanvaarden om toegang te krijgen tot hun geld.

Een ongelovige wereld zal de nieuwe wereldmunt voorgeschoteld krijgen De nieuwe ene-wereldmunt die een ongelovige gemeenschap zal voorgeschoteld worden, is bedacht om jullie te controleren. Zodra dat gebeurt, zal men vervolgens proberen om jullie van voedsel te beroven. Zo Mijn kinderen deze realiteit nu niet aanvaarden, zullen zij weerloos zijn wanneer zij onder de controle van **een Nieuwe Wereldorde** komen **die door vrijmetselaarskrachten geleid wordt.** Bereid jullie nu voor, Mijn kinderen, want al zal de Waarschuwing er miljoenen bekeren – waaronder diegenen die trouw zijn aan de ene-wereldorde – zal dat niet voldoende zijn om deze boosaardige slaven van Satan en de Antichrist te stoppen! Door de controle

van jullie geld **zullen jullie het moeilijk vinden om jullie recht op eigendom, voedsel en gezondheid te verdedigen**, de drie dingen waarmee zij belast zullen zijn als jullie nu jullie tegenstand niet beginnen uit te schreeuwen. Houd jullie leiders ter plekke tegen! Laat hen jullie niet koeioneren! Als er genoeg van jullie op dit monsterlijk plan bedacht zijn, dan kunnen jullie anderen waarschuwen.

Plan nu jullie voedselvoorraad

Plan nu jullie voedselvoorraad! Teel en koop zaden die jullie in leven zullen houden! Koop zilveren munten of goud aan zodat jullie kunnen aanschaffen wat nodig is! En het allerbelangrijkste, vind locaties waar jullie als groep kunnen samenkomen om het Heilig Misoffer op te dragen! Want na verloop van tijd zullen jullie kerken met de grond gelijk gemaakt worden.

De handlangers van Satan zijn als mieren, zij vermenigvuldigen zich met de duizenden

Aanvaard het teken, de chip, van het Beest nooit! Bid, bid, bid dat jullie huis de bijzondere zegeningen zal ontvangen om jullie te beschermen tegen het leger, dat zal trachten jullie uit jullie huis te zetten. De handlangers van Satan zijn als mieren. Met het uur vermenigvuldigen zij zich met de duizenden. Jullie, Mijn kinderen, moeten nu bidden en **deze reeks gruweldaden bestrijden, die gepland worden door de Nieuwe Wereldorde** die al kwijlen bij het vooruitzicht de wereld te beheersen. Voorzie dat jullie gezegende kaarsen in huis hebben! Bevoorraad jullie nu, want deze zullen jullie in het Licht van bescherming houden! Zo jullie geen slaaf van deze afschuwelijke leer willen worden, moeten jullie nu plannen.

Koop gaskookplaten, dekens, gedroogd en ingeblikt voedsel, waterzuiveringstabletten, kaarsen samen met religieuze afbeeldingen om jullie en jullie familie staande te houden tijdens de Grote Kastijding die op de Waarschuwing zal volgen.

Gebeden zijn de impact van de Grote Kastijding al aan het afzwakken, maar jullie, Mijn kinderen, moeten te allen tijde waakzaam zijn. Door zorgvuldig te zijn in jullie voorbereidingen zullen jullie het grote georkestreerde bombardement kunnen overleven, dat erger zal zijn dan **wat de Joden onder het bewind van Satans leerling, Hitler, overkwam.**

Neem rustig deze waarschuwing ter harte! Want door op voorhand voorbereidingen te treffen, **zullen jullie jezelf de vernedering besparen die door de Nieuwe Wereldorde gepland wordt.** Wat diegenen betreft die bij de Nieuwe Wereldorde betrokken zijn: luister nu naar Mij! Kom tot inkeer! Neem de Waarschuwing ter harte om wat deze jullie biedt – **een kans om Satan en de vlammen van de hel de rug toe te keren!**

Advies voor de dienaren van de Kerk

Wat Mijn gewijde dienaren betreft: dit is wat Ik jullie moet meedelen. Vestig jullie ogen nu op Mij en bid tot de Heilige Geest om jullie achter de veren te zitten zodat jullie de Valse Profeet zullen herkennen zodra hij zich in jullie midden vertoont. Jullie moeten dan in groepen samenkomen om ervoor te zorgen dat **Mijn kinderen tijdens de vervolging de Allerheiligste Eucharistie kunnen ontvangen.**

De hand van Mijn Vader staat nu klaar om met grote kracht neer te vallen op die goddeloze, arrogante leidsmannen van banken en westerse en oosterse mogendheden die in het geheim plannen hoe zij jullie allemaal willen controleren. **Mijn Eeuwige Vader zal alles in hun kielzog vernietigen om hen af te houden van de uiteindelijke vervolging** die zij tegen Zijn kinderen beramen. **Hij zal het niet dulden.** Denk eraan, kinderen, God de Vader wil jullie allemaal beschermen! **Zijn geduld is nu definitief op.** Hij zal tot op de allerlaatste minuut diegenen aanvaarden die zich tot Hem wenden om vergeving. Hij moet nu die boosaardige regimes afhouden van de verschrikking die zij de rest van Zijn schepping toebrengen.

Het is vanwege de liefde voor Zijn kinderen dat Hij dit doet. Wat diegenen betreft die zeggen dat God de Vader niet boos kan zijn omdat Hij van iedereen houdt: weet dit. **Ja, Hij is boos en Zijn boosheid is gerechtvaardigd door het snode onrecht dat Zijn dierbare familie aangedaan wordt.** Hij wil nogmaals al Zijn kinderen verenigen om eindelijk voor alle eeuwigheid in vrede te leven.

Vergeet niet, kinderen, om te kijken naar de tekenen overal om jullie heen - de veelheid aan oorlogen, het geldgebrek, het gebrek aan voedsel, het ontbreken van gezondheidszorg - en erken dat dit het werk van de Boze is! Het is niet het werk van God, de Eeuwige Vader. Hij zal dit gedrag niet langer

accepteren. Wees dankbaar! Hij onderneemt actie want als Hij dat niet deed, zou Zijn schepping vernietigd worden. En dat zal Hij niet laten gebeuren.

Jullie geliefde Jezus
Redder van de mensheid
Verlosser van de wereld

Laat Mijn gewijde dienaren de inhoud ervan weten zodat zij hun kudde kunnen voorbereiden

Zaterdag 9 juli 2011 16.00u

Mijn zeer geliefde dochter, net als je vol vertrouwen in je onderscheiding van Mijn boodschappen gestaag vorderingen maakt, stop je en voel je de kwellung van de twijfel. Deze twijfels, in dit stadium van Mijn communicatie, kan je verbijsteren. Elke stap die je achteruit zet, is een test van je geloof, Mijn dochter. **Want geen mens kan ervan uitgaan dat ze Mij altijd waardig zullen zijn.** Aanvaard dat lijden, Mijn dochter, want bij dit werk zullen deze beproevingen je altijd overvallen. Vertrouw op Mij en geef je vrije wil op een continue basis over om je te helpen in dit werk sterker te worden.

Mijn dochter, **er zijn op dit moment een aantal zieners met wie Ik communiceer** met de hulp van Mijn gezegende Moeder, de Aartsengel Michaël en de Heilige Drie-eenheid, maar er zijn er minder dan je denkt. Sommige van de apostelen zullen aan het zicht onttrokken zijn, hun werk enkel bekend bij de heiligen in de Hemel. Dan zijn er diegenen die de wereld uiteindelijk zal erkennen als Mijn boodschappers. Jij bent één van hen. Het zal geen gemakkelijke opdracht zijn, Mijn dochter, dus dat is de reden waarom **Ik toesta dat je te lijden hebt onder inzinkingen, beproevingen en vergissingen.** Het is maar wanneer je aan deze voorvallen gewend raakt, dat je sterker en sterker zult blijven worden, tot je ten slotte **het je op de één of andere manier niet meer zult aantrekken wat anderen van je denken.** Je vergezelt Mij bij elke stap van deze missie en je mag dat nooit vergeten.

Het is belangrijk dat je ervoor zorgt dat aan zoveel mogelijk arme zielen de waarheid van Mijn Woord gegeven wordt. Je moet **Mijn gewijde dienaren de inhoud ervan laten weten zodat zij** voor de Waarschuwing **hun kudde**

kunnen voorbereiden. Het is niet belangrijk of de Kerk de echtheid van deze boodschappen bevestigt, want de tijd staat niet aan hun kant. Zij, Mijn gewijde dienaren, zullen er nog jaren over doen om Mijn boodschappen aan te nemen, dus blijf gewoon doorgaan.

Jij, Mijn dochter, zult in Mijn naam veel vijanden maken. Dat is iets wat je zult moeten aanvaarden. Laat deze obstakels je dus niet in de weg staan! Mijn boodschappen bekeren nu al duizenden verdwaalde zielen. Het is dus van vitaal belang dat jij Mij te allen tijde gehoorzaamt zodat er nog meer zielen gered kunnen worden.

Ik beseft dat dit werk eenzaam en beangstigend voor jou is, maar denk eraan dat Ik er enkel diegenen uitpik met een open hart en sterk genoeg om Mijn Woord mee te delen. De kracht die je zult vinden, zal achtereenvolgens helpen om deze boodschappen snel door te spelen aan een breder publiek. Voel je dus alsjeblieft nooit ontmoedigd! Want **hoewel je je inspant om bij het dragen van Mijn kruis vreugde in je hart te voelen, is dat zelden het geval.** Je zult altijd lijden in Mijn naam en zult merken dat het tijd zal vergen voordat het vreugdegeweld ten volle ervaren zal worden. Jouw lijden **redt miljoenen zielen**, dus moet je hier dankbaar voor zijn. Al de heiligen werken aan deze kant om je sterk te houden en je te beschermen tegen Satan, die alles zal doen wat hij kan om je tegen te houden. Maar hij zal dat nooit voor elkaar krijgen omdat **de hand van Mijn Vader op diegenen zal neerkomen die Mijn werk, om door jou zoveel zielen als Ik kan te redden, proberen te saboteren.** Steun op Mij en Ik zal dit werk voortdrijven zodat Mijn boodschappen in elke hoek van de aarde door miljoenen, gelovigen en niet-gelovigen, gehoord zullen worden.

Jullie geliefde Leraar
Redder van de mensheid
Jezus Christus

Wees niet bevreesd, de bekering zal een groot gevoel van liefde en vrede scheppen!

Maandag 10 juli 2011 12.10u

Mijn zeer geliefde dochter, wat veel van Mijn kinderen betreft, die bang worden door Mijn boodschappen en het dus moeilijk vinden om deze onder ogen te zien, luister nu alsjeblieft naar Mij! Het kwaad dat in de wereld aan het escaleren is, ligt aan de zonde door toedoen van de mensheid. **Dit kan zo niet doorgaan.** Wees alsjeblieft niet bang, want dat zal **de plannen van de snode ene-wereldgroepering, die in volle gang zijn,** niet veranderen. Jullie, Mijn kinderen, moeten bewust gemaakt worden van wat er aan het gebeuren is. Het is belangrijk dat iedereen gewaarschuwd wordt voor de handelwijze van deze groepering en voor hun duistere plannen, die zij in het leven geroepen hebben om jullie te controleren.

Verwelkom de Waarschuwing alsjeblieft!

Mijn Waarschuwing, die grootse daad van barmhartigheid, is zo'n groot geschenk van liefde, dus **verwelkom deze alsjeblieft, want het zal tot veel bekering leiden.** De bekering zal zo wijdverspreid zijn dat dit een groot gevoel van liefde en vrede zal scheppen zodra Mijn kinderen door deze grootse gebeurtenis nederig geworden zijn. **Met z'n allen zullen ze dan sterk staan.** Hoe meer mensen er in de Waarheid geloven, hoe zwakker de impact van de Nieuwe Wereldgroepering daarna zal zijn. Gebed, en veel ervan, kan veel van de schade voorkomen die zij zullen proberen aan te richten. Vergeet dus alsjeblieft nooit om **de heilige Rozenkrans en het Kroontje van de Goddelijke Barmhartigheid te bidden,** want de combinatie van beide zal een groot deel van dit dreigend onheil helpen bezweren. Ga nu en vrees niet! Kijk vol geestdrift uit naar een nieuw begin, een nieuwe vrede waarbij het kwaad voorgoed uitgeroeid zal zijn!

Dat is Mijn belofte aan jullie, kinderen.

Jullie liefhebbende Redder
Jezus Christus

Doe een beroep op prominente figuren om Mijn Woord te verspreiden!

Woensdag 13 juli 2011 16.15u

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer je Mij de rug toekeert, zal het je achteraf moeilijk vallen om Mij terug te vinden. Ik beseft dat je meent dat Ik moeilijke eisen aan je stel, maar Mijn Woord – dat aan de wereld meegedeeld moet worden – is van zo'n dringendheid dat je Mij moet gehoorzamen zoals Ik je verzocht heb. Denk eraan dat jij je vrije wil aan Mij overgegeven hebt, Mijn dochter, wat een prachtig geschenk was. Dat geschenk in ere houden, is niet gemakkelijk voor je want je bent immers ook maar een mens. Ik roep je nu nogmaals op om naar Mijn roep te luisteren en meer tijd in Mijn gezelschap door te brengen. Ik wil dat je Mijn liefde voelt, niet enkel de liefde die Ik voor jou voel maar ook deze die Ik voor ieder kind van Mij op deze aarde bezit.

Ik wil dat Mijn volgelingen **Mijn Woord van vrede** en harmonie over de hele wereld **verspreiden**. Overal moeten zij vrijwillig op zich nemen om iedereen te herinneren aan de noodzaak om Mijn boodschappen van liefde te promoten. **Vraag alsjeblieft aan zangers, de media, beroemdheden of ieder naar wiens stem geluisterd** en die gerespecteerd wordt, om Mijn smeekbede te aanhoren! **Neem Mijn kelk van liefde aan!** Drink er uit want het zal jullie, niet alleen in deze wereld maar ook in het volgende leven, de redding brengen waar jullie naar hunkeren. Deel dit met jullie eigen volgelingen!

Het is aan jullie hoe jullie dat doen, want diegenen die aan Mijn oproep gehoor geven zullen het geschenk krijgen van de genaden die nodig zijn om dit allerheiligste werk te verrichten. Kinderen, bedenk dit! Hoe meer van jullie er nu opstaan om Mijn allerheiligste Woord te verspreiden en iedereen de Waarheid te vertellen, **hoe gemakkelijker het voor Mijn kinderen zal zijn om de grote kastijding**, evenals de door de Nieuwe Wereldorde geplande vervolging, **door te komen**.

Mijn boodschap aan de mensheid moet beluisterd worden, beoordeeld en vervolgens moet er actie ondernomen worden om allen eraan te herinneren

dat zij hun geest moeten openstellen om het bestaan van God de Almachtige Vader, de Heilige Machtige, te erkennen. Want zodra ze dat doen, zal er terug vrede heersen.

Luister naar Mijn oproep omwille van het Offer dat Ik voor jullie allen door Mijn kruisdood bracht, en doe alles wat jullie maar kunnen om iedereen die jullie kennen te laten begrijpen **dat Ik met de wereld communiceer**, net zoals Mijn Vader dat voor Mijn tijd op aarde door de profeten deed. Wees sterk! Wees dapper! Bid tot Mij om raad tijdens jullie kruistocht namens Mij en Mijn Eeuwige Vader.

Jezus Christus
Koning van de mensheid
Redder en Verlosser

Mijn boodschappen zullen tranen van bekering voortbrengen

Donderdag 14 juli 2011 14.30u

Mijn zeer geliefde dochter, je mag nooit vergeten dat **diegenen die in Mijn naam spreken bespot, uitgelachen en voor schut gezet zullen worden**. Dat is het kruis waarover Ik spreek. Wees nooit ontgoocheld wanneer dat gebeurt!

Velen vechten nu Mijn heilig Woord aan. Sommige in de vorm van oprechte vragen die voortkomen uit een liefde voor Mij, terwijl andere bedoeld zijn om Mijn Woord dwaas en onzin te laten lijken. Mijn kinderen moeten nu aannemen dat Ik door tijdsgebrek Mijn mededelingen aan jullie allen thans zal doen toenemen. Het maakt niet uit dat Mijn Woord aangevochten wordt. Integendeel, wees blij, want jullie weten dat wanneer Ik op deze manier met Mijn kinderen communiceer, er zich obstakels zullen aandienen. Het is dan dat jullie zullen weten dat Ik het ben. Als Mijn kinderen bij het lezen van Mijn boodschappen tranen voelen opkomen, zullen zij weten dat dit **de tranen van bekering** zijn – **een geschenk aan elk en iedereen van jullie** door de kracht van de Heilige Geest.

Veel van Mijn kinderen voelen zich verward, want wanneer Mijn Woord op deze manier aan de wereld gegeven wordt, kan Ik hun normale routine verstoren. **Mijn Woord zal niet iedere ziel geluk bezorgen omdat de Waarheid soms beangstigend kan zijn.** Als ze zich eerst zullen zetten en Mijn vrede hun ziel laten overspoelen door zich aan Mijn Heilige Wil te onderwerpen, zullen zij ware tevredenheid ervaren. Vertrouw op Mij, kinderen! **Weer Mij niet!** Luister zorgvuldig naar wat Ik zeg en Ik zal jullie meenemen op Mijn tocht naar eeuwigdurende zaligheid!

Denk eraan dat **God de Vader nu belast is met de zorg voor Zijn Koninkrijk,** dat geen mens ondersteboven kan gooien! Elke poging daartoe zal op een mislukking uitdraaien. Als de zondaars Mij en Mijn Eeuwige Vader blijven beledigen, zal Zijn hand klaarstaan om snel neer te vallen. **Vanwege de Waarschuwing zal Hij zich inhouden** totdat de bekering tot stand gebracht werd. Intussen moeten al diegenen die de Waarheid niet aannemen, weten dat ze nu nog maar weinig tijd hebben om hun ziel voor te bereiden.

Bid voor elk en iedereen van jullie zodat er zielen gered kunnen worden!

Jullie liefhebbende Redder
Jezus Christus
Koning van de mensheid

Executie, euthanasie, abortus en zelfmoord

Vrijdag 15 juli 2011 17.30u

Mijn dochter, het is wanneer Mijn kinderen liefde voelen in hun hart dat zij er zeker van kunnen zijn dat Ik in hun ziel aanwezig ben. Mijn liefde zal Mijn kinderen sterk houden wanneer ze dat het minst verwachten. Dat geldt ook voor de verharde zondaars bij wie onder de ruwe bolster zeer vaak een gevoelig hart schuilt.

Iedere persoon op aarde is een kind dat door God de Vader geschapen is. Hierdoor is in iedere mens het Licht aanwezig, al kan dat zeer zwak zijn wanneer zielen naar de duisternis getrokken worden. Toch **is Mijn Licht nog**

steeds aanwezig. Want zonder dat Licht zou er complete duisternis zijn waardoor zij niet zouden kunnen functioneren. Het is wanneer zielen een ijzingwekkende staat van duisternis bereiken, dat **zij zeer vaak hun toevlucht nemen tot zelfmoord.** Het is dan dat Satan door de zwakheid van ziel en geest hun ziel steelt door hen ervan te overtuigen hun leven te beëindigen. Veel van Mijn volgelingen begrijpen de staat niet waarin een dergelijke duisternis een ziel kan brengen, dus moeten zij intens bidden voor deze kinderen die zich in deze staat van wanhoop bevinden.

God, Mijn Eeuwige Vader is altijd barmhartig en zal deze zielen, van wie er velen dermate lijden dat hun geest niet meer met het volle verstand kan functioneren, steevast helpen. Een doodzonde kan alleen maar begaan worden wanneer een persoon met zijn volle geestelijke vermogens duidelijke voornemens heeft, terwijl hij of zij weet dat wat ze doen verkeerd is. Ga er dus alsjeblieft niet van uit dat dergelijke zielen totaal verloren zijn, want velen weten niet wat ze doen!

Wees jullie ervan bewust dat **euthanasie door Mijn Vader afgekeurd** en niet getolereerd wordt, want geen mens mag met opzet een ander om het leven brengen. Geen enkele reden kan aangedragen worden om dat in de naam van Mijn Vader te rechtvaardigen. Er kan verdraagzaamheid voorgehouden worden, samen met het argument van een menselijke behandeling, om deze daad te rechtvaardigen maar geen mens buiten de Almachtige Vader kan over de datum van overlijden beslissen, want dat recht heeft de mens niet. Er zal hem nooit het gezag gegeven worden deze doodzonde te begaan.

Elk mogelijk excuus wordt door de mens aangevoerd wanneer hij een ander om het leven brengt, maar in geen enkel geval zal één daarvan als billijk aanvaard worden. Dit geldt voor **executie, de zonde van abortus en euthanasie.** Kijk nu op, jullie allen, en denk eraan dat jullie streng beoordeeld zullen worden als jullie het heiligste Gebod van al Mijn Vaders Geboden overtreden – Gij zult niet doden. Vergeet niet dat er maar één God is, en Hij alleen kan beslissen wanneer een leven genomen dient te worden. Overtreed dit Gebod in het volle besef van wat jullie aan het doen zijn en jullie zullen in eeuwigheid de kwelling van de hel ondergaan!

Alsjeblieft, Ik smeeek jullie, zwicht niet onder de druk van Satan, die het nemen van leven voortdurend aanmoedigt zodat hij zielen kan stelen die anders voor het glansrijk Koninkrijk van Mijn Vader bestemd zouden zijn.

Jullie goddelijk Redder
Leraar en Verlosser
Jezus Christus

Verenig jullie familie om van het Nieuw Paradijs op aarde te genieten!

Zaterdag 16 juli 2011 23.00u

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer zielen verdwaald zijn, kan het er aan de buitenkant op lijken dat zij vol vreugde zijn en met volle teugen leven. Nochtans kunnen zij voor Mij verloren gaan en dat bezorgt Mij groot verdriet. Zovelen in de wereld houden zich bezig met hun dagdagelijks leven dat zo druk is, vol dingen om te doen, dat zij vergeten dat deze aarde van klei gemaakt is. Dat de tijd die hier doorgebracht wordt zo kort is. Dat persoonlijke bezittingen uiteindelijk allemaal in het niet verzinken. Dat **mensen wanneer ze sterven klei** worden. Maar **hun ziel blijft leven** en zal nooit sterven. De ziel zal in eeuwigheid blijven bestaan.

Ik zeg jullie nu, Mijn kinderen, **om jullie familie en vrienden eendrachtig** dicht bij Mijn Hart **te verenigen**, want wanneer jullie dat doen, zullen jullie nog steeds verenigd gedurende 1000 jaar van Het Nieuw Paradijs op aarde kunnen genieten. Dat is Mijn belofte aan jullie allen. Leid op een verantwoorde manier jullie leven! Stel jullie familie altijd boven al het andere op deze aarde! Stel altijd vertrouwen in Mij!

Breng jullie familie naar Mij toe! Als zij niet gewillig willen komen, bid dan tot Mij en Ik zal hun de aanmoediging geven die zij nodig hebben. Ik zal de gebeden, die om de redding van zielen verzoeken, altijd verhoren.

Jullie geliefde Redder
Jezus Christus

Iedere man die beweert Mij te zijn, is een leugenaar want Ik zal Mij nooit meer in een mens manifesteren

Zondag 17 juli 2011 15.40u

Mijn zeer geliefde dochter, één van de meest verwarrende tijden zal binnenkort opdoemen wanneer niet alleen diegenen die beweren in Mijn naam te komen vals zullen zijn, maar er ook diegenen zullen zijn die beweren Mij te zijn. Mijn kinderen moeten het volgende begrijpen. Ik kwam de eerste keer als man om de mensheid te redden van de zonde. **Ditmaal zal Ik komen om te oordelen.** Hoewel velen tijdens de Waarschuwing oog in oog met Mij zullen komen te staan, zal Ik de tweede keer pas komen op de Dag des Oordeels.

Iedere man die beweert Mij te zijn, is een leugenaar. Dergelijke zielen, en er zijn er velen van hen, Mijn dochter, **hebben geen kwaad in de zin.** Zij worden zodanig misleid dat de Bedrieger die zielen ervan overtuigt dat zij niet enkel over goddelijke krachten beschikken, maar dat zij ook de vleesgeworden Zoon van God zijn. Maar dat is niet waar. **Want Ik zal Mij op deze aarde nooit meer in een ander menselijk wezen manifesteren.** Dat zou nooit kunnen gebeuren. Geen mens is een dergelijke eer waardig, want dat werd niet voorgezegd.

Velen zullen nu naar voren treden en beweren dat ze Mij, Jezus Christus, de Zoon van God, zijn. Tot die arme zielen zeg Ik dit. Val nu op jullie knieën en **vraag God de Vader om jullie te beschermen tegen de Bedrieger!** Hij wil jullie in verwarring brengen zodat jullie op jullie beurt niet enkel Mijn kinderen, die op Mijn terugkeer naar de aarde wachten, in verwarring zullen brengen maar ook **de spot, die door atheïsten hemelhoog geprezen wordt,** zullen doen verergeren. Jullie **maken** niet alleen **Mijn naam te schande,** maar onbedoeld stoken jullie de mensen ook tegen hun geloof in God de Almachtige Vader op.

Ik wil ook diegenen **waarschuwen die beweren wonderen te verrichten.** Iemand die beweringen doet er dergelijke krachten op na te houden, **zal niet van God komen** want er is maar één God en alleen Hij, of Ik, Zijn geliefde Zoon, Jezus Christus, kan zoiets bewerkstelligen. Anderzijds bezit ook Satan krachten. Hij kan illusies creëren. In het geval van **wonderbaarlijke**

genezingen kan Satan, door die zogenaamde **gebedsgenezers wier krachten uit het occulte gehaald worden**, tijdelijke oplossingen **tot stand brengen** waardoor het kan lijken dat er wonderen verricht werden. Maar deze zullen niet lang duren. Satan zal bovendien zogenaamde wonderen, onder andere visioenen, bewerkstelligen die door velen in de lucht gezien worden. Nogmaals, **dat zijn illusies en komen niet van God.**

Kinderen, elke dag, terwijl jullie proberen om jullie trouw aan Mij te tonen, worden jullie door de troepen van het kwaad bekoord. Jullie mogen je alleen maar op Mij en Mijn Eeuwige Vader focussen. En denk eraan **dat Ik niet als een menselijk wezen op deze aarde rondloop**. Ik mag dan wel in de geest op aarde aanwezig zijn, Ik zal Mij nooit in enige mens manifesteren.

Bid elke dag om begeleiding en het onderscheidingsvermogen om in staat te zijn leugens van de Waarheid te onderscheiden!

Jullie liefhebbende Redder
Jezus Christus

Jullie uitgelezen wapen is jullie liefde voor Mij

Dinsdag 19 juli 2011 23.45u

Mijn zeer geliefde dochter, gelukkig ben je nu na een kleine pauze genomen te hebben, de routine terug gewoon aan het worden. Als gevolg daarvan zul je sterker worden, maar denk er alsjeblieft aan dat je je nog steeds te allen tijde op Mij moet focussen.

Mijn liefde voor al Mijn kinderen is zeer sterk en is heel anders dan de liefde waarover men in deze wereld losjes praat. Mijn kinderen voelen Mijn liefde wanneer zij de deur voor Mij openen als Ik aanklop. Wanneer Ik aan hun deur kom, hebben zij twee keuzes. Zij kunnen ofwel de deur openen en Mij binnenlaten, of zij kunnen Mij buitensluiten. Wanneer ze Mij toestaan hun ziel binnen te gaan, doordringt Mijn liefde hun wezen. Het is een liefde waarvan zij met verbazing zullen merken dat die zo intens is dat deze ervoor kan zorgen dat ze zich zwak voelen, of zo enorm vreugdevol dat ze er niet mee kunnen ophouden anderen hun goede nieuws te vertellen.

Mijn geliefde volgelingen die van Mij houden, weet dit. Door jullie liefde en toewijding tot Mij **laat Ik jullie Mijn liefde uitstralen waardoor deze besmettelijk wordt** en zich verspreidt om andere zielen te omhelzen. Zodra jullie Mij in jullie hart toelaten, zal Ik jullie vervullen met de genade van de Heilige Geest zodat jullie aan iedereen kunnen meedelen wat het is dat Ik jullie nu moet vertellen.

Eerst en vooral houd Ik van jullie met een diepe tederheid in Mijn Hart. Ten tweede **zal Ik nu** vanwege Mijn liefde **het kwaad in de wereld uitroeien** zodat Ik al Mijn kinderen terug naar de omhelzing van jullie altijd liefdevolle Schepper, God de Vader, kan brengen.

Alsjeblieft, niemand van jullie, Mijn toegewijde volgelingen, mag in jullie hart angst laten binnendringen omdat **de Waarschuwing met de week dichterbij komt**. Want zodra deze grootse daad van Mijn barmhartigheid plaatsvindt, zullen jullie je verheugen. Want Mijn geschenk aan jullie bestaat erin dat jullie dichterbij Mijn Heilig Hart zullen komen dan voorheen. Dat zal jullie zo sterk maken dat jullie zonder aarzelen zullen afstevenen op het Nieuw Paradijs op aarde, zo soepel zal de overgang zijn.

Mijn liefde is nu sterker dan ooit aangezien jullie, Mijn geliefde volgelingen, alles doen wat jullie kunnen om Mijn Woord te verspreiden. Benut wat voor middelen jullie maar kunnen **om de mensen te vertellen zich op de Waarschuwing voor te bereiden!** Jullie zijn moedig, Mijn kinderen, en jullie bezorgen Mijn bedroefd Hart, dat elke seconde ernaar smacht om al Mijn verdwaalde zielen te redden, vreugde en geluk.

Ik reken nu op jullie om, zo intens als jullie kunnen, te bidden voor de **zondaars die de test die de Waarschuwing hun voorlegt, niet zullen doorstaan**. Ga nu, Mijn sterke, liefdevolle strijdmacht! Jullie uitgelezen wapen is jullie liefde voor Mij. In jullie hart zullen jullie weten dat Ik het ben die spreekt en dat Ik het ben die nu op jullie deur klopt. Jullie moeten nu **overal ter wereld op de deur van Mijn gewijde dienaren kloppen** en ervoor zorgen dat ze Mijn heilig Woord lezen.

Jullie geliefde Redder en Verlosser
Jezus Christus

Julie zitten nu middenin de Verdrukking

Woensdag 20 juli 2011 23.00u

Mijn dochter, jij bent, zoals je weet, de meest onwaarschijnlijke zienster door je gebrek aan kennis over heilige zaken. Toch ben jij de uitverkoren boodschapper. Je moet beseffen dat je niet in staat zult zijn om Mijn boodschappen met enig echt gezag te verdedigen, dus zwijg daarom wanneer er je gevraagd wordt om Mijn boodschappen nader te omschrijven.

Je zult getergd en uitgedaagd worden om je in te laten met religieuze en in het bijzonder eschatologische (*eschatologie: leer over de eindtijd*) discussies, maar je mag niet meer reageren of je eigen interpretatie van de antwoorden geven. Door dit werk zal men een hekel aan je hebben. Onder Mijn volgelingen zal een geestelijke jaloersheid ontstaan, vooral bij theologen en diegenen die hun hele leven de Schrift bestudeerd hebben. Zwijg dus, want je beschikt niet over de kennis noch, zoals Ik je al eerder gezegd heb, het gezag om dat te doen!

Volg gewoon Mijn instructies op en houd het voor jezelf! Geef zeker gehoor aan de gebedsverzoeken en help Mijn volgelingen en toegewijden, die hun steun aan dit werk toegezegd hebben, samen te brengen.

De tijd dringt nu. **Alles gaat zich snel afspelen.** De Waarschuwing is nu dichtbij en dus blijft er **niet veel tijd meer over om voor die arme zielen te bidden**, die verloren zullen gaan. Door het Kroontje van Mijn Goddelijke Barmhartigheid te bidden, opgedragen voor die specifieke zielen, zullen er vele miljoenen gered worden.

Julie, Mijn kinderen, zitten nu middenin wat de Verdrukking genoemd wordt, zoals in Mijn heilig Boek voorzegd. **Het tweede deel, de Grote Verdrukking, zal zoals Ik al eerder zei, voor het einde van 2012 een aanvang nemen.** Dit is niet bedoeld om jullie angst in te boezemen, Mijn dochter, maar om jullie bewust te maken van de dringende noodzaak dat Mijn kinderen om Mijn hulp bidden.

Door de gebeden van Mijn zieners overal ter wereld begint **de macht van de Nieuwe Wereldorde, aangestuurd door vrijmetselaarskrachten, reeds af te**

zwakken en zich voor jullie ogen te ontrafelen. Nog veel meer van deze op macht beluste wereldorganisaties zullen nederig op de knieën gebracht worden als zij, niet alleen tegenover God de Vader maar ook tegenover diegenen voor wie zij verantwoordelijkheid dragen op deze aarde, rekenschap afleggen voor hun verdorvenheid.

Sla nu gade hoe clusters van **machtige groeperingen proberen om elkaar de loef af te steken**, hun eigen zonden toe te dekken en de waarheid te verbergen voor diegenen op hoge posities die zij vrezen! **God de Vader haalt nu uit om deze mensen te straffen** voordat ze het snode plan, dat ze voorbereiden om Mijn kinderen te controleren, kunnen opleggen.

Dit is een pijnlijke tijd, kinderen, want **Satans invloed is nog nooit zo sterk geweest** in deze laatste dagen van zijn heerschappij op aarde. Bestrijd zijn kwade wegen, kinderen – jullie allemaal! Kijk maar naar de puinhoop die hij veroorzaakt wanneer hij broeder tegen broeder opzet, land tegen land, haat tussen jullie allen en een gebrek aan respect voor elkaars leven creëert. En dan is er nog de pure haat tegen Mij, hun geliefde Redder, die hij Mijn kinderen inprent. De haat tegen Mijn Vader die hij opwekt, heeft epidemische proporties aangenomen. **De sterkste vorm van haat die voor Mijn Vader aan de dag gelegd wordt, bestaat erin dat de mens ontkent dat Hij bestaat.**

Hoezeer moeten jullie toch het hartzeer aanvoelen, dat jullie in de wereld van vandaag het hoofd moeten bieden. Geen mens kan de diepe, zorgwekkende onrust negeren die door Satan en zijn miljoenen wereldwijd geïnfiltreerde demonen aangewakkerd wordt. Mijn liefde zal nu aan jullie allen bewezen worden. Door de barmhartigheid van God de Vader kom Ik met Mijn Waarschuwing nogmaals om jullie te redden. Geloof in Mij en in Mijn Eeuwige Vader en jullie zullen niets te vrezen hebben! Negeer wat er aan het gebeuren is, en jullie zullen er niet in slagen om jullie voldoende voor te bereiden!

Jullie geliefde Redder
Jezus Christus

Geen mens zal het Woord van Mijn Zoon niet horen voordat het moment van Zijn Wederkomst aanbreekt

Zaterdag 23 juli 2011 17.15u

Tweede boodschap van God de Vader

Ik kom in de naam van Mijn geliefde, dierbare Zoon, Jezus Christus.

Mijn uitverkoren dochter, hoewel je aandacht voor de oproep van Mijn geliefde Zoon, om Hem te horen spreken, soms verslapt, ben je toch gestegen in Mijn ogen door het geschenk dat je Hem gegeven hebt. Jouw geschenk een offerziel te worden om miljoenen zielen te helpen redden, doet Hem wenen van vreugde en opluchting. Want elke dag, elke seconde en elke keer dat je ademhaalt, gaan er zoveel zielen aan het vuur van de hel verloren.

Mijn Zoon heeft nu je totale onderwerping nodig, Mijn dochter. Aarzel niet om elk van Zijn bevelen op te volgen! Jouw hart is niet alleen vol liefde en mededogen voor Mijn Zoon, maar ook voor al zijn kinderen. Geraakt door de Heilige Geest zal je nu meteen liefde voelen voor vreemden in wie je Mijn Licht zult zien. Jij, Mijn dochter, hebt nu de genaden gekregen om in allen zowel de liefde als het kwaad te zien. Je zult bovendien in staat zijn om in arme, misleide zielen zonde te ontwaren.

Want dit werk heeft nu tot gevolg dat jij je met alle mogelijke bescherming moet omringen. Ik zal jou en je geliefden beschermen, Mijn dochter, want je zult nu nog feller door de Boze bestookt worden. Bid en vraag Mij nu elke dag om deze bescherming en de intensiteit van de vervolging zal je bespaard worden! Je moet Mij thans aanroepen om je te helpen deze boodschappen te verspreiden zodat de stem van Mijn Zoon gehoord en geëerd wordt op de manier zoals dat hoort.

Mijn boodschapper, Mijn dochter, je hebt nog maar weinig begrip van wat er van jou verlangd wordt. Er is een grens aan de informatie die je tegelijkertijd verschaft kan worden. Je zult nu door Mij bezielde worden en je zult onder Mijn begeleiding de voorzegde profetieën vervullen, wanneer het Woord van Mijn Zoon net zoals het heilig Evangelie aan de mensheid uitgedragen zal

worden. **Geen mens zal het Woord van Mijn Zoon niet horen voordat het moment van Zijn Wederkomst aanbreekt.** Jij hebt deze taak gekregen en voor dit geschenk moet je, uit waardering voor dit glorieuze verzoek vanuit de Hemel, je hoofd buigen.

Mijn dochter, je zult op elke mogelijke manier bijgestaan worden, maar je moet te allen tijde Mijn Zoon gehoorzamen. Sta nu op, Mijn dochter, want de mens moet het waarschuwend Woord, dat Mijn Zoon meedeelt, horen zodat de zielen de kwellingen van de hel niet hoeven te ondergaan als zij, zonder eerst de kans te krijgen om tijdens de Waarschuwing door Mijn Zoon verlost te worden, in doodzonde zouden sterven.

Laat Mijn vrede je ziel nu overspoelen! Mijn Hart omgeeft elke beweging die je maakt. Heb nooit het gevoel dat je er alleen voor staat in dit werk, want je wordt elke minuut van de dag begeleid!

God de Vader

Augustus 2011, maand voor de redding van zielen

Zaterdag 23 juli 2011 17.30 – 17.50u

Mijn zeer geliefde dochter, je maakt Mij zo blij. Jouw totale overgave heeft nu tot gevolg dat Ik wijd en zijd meer zielen kan redden. Wat de volledige betekenis van een slachtofferziel inhoudt, Mijn dochter, is voor jou niet helemaal duidelijk, maar na verloop van tijd zal dat wel zo zijn. Tegen die tijd zal jij zo sterk zijn, dat voor Mij lijden je vreugde zal bezorgen en geen droefheid. Het zal niet gemakkelijk zijn, maar werken voor Mij, je geliefde Redder, kan nooit gemakkelijk zijn.

Het was door de bezieling van God, Mijn Eeuwige Vader, dat je aangemoedigd werd om dat laatste offer voor Mij te brengen. Dit is een zeer bijzondere genade, Mijn dochter, al zal dat menselijk gezien zo niet lijken omdat Mijn genaden er niet altijd om gaan vreugde en geluk in je leven te brengen. Ze kunnen ook lijden brengen maar je tezelfdertijd een goed inzicht in Mijn glansrijk Koninkrijk bieden.

Heel veel mensen in de wereld vormen Mijn dierbare strijdmacht. Zij zullen door middel van gebed, persoonlijk lijden en de verspreiding van Mijn Woord zielen redden. Hoe krachtiger Mijn strijdmacht is in het redden van zielen, hoe kleiner de impact van de kastijding zal zijn.

Ik vraag al Mijn kinderen **om de maand augustus door te brengen met het dagelijks bidden van het Kroontje van de Goddelijke Barmhartigheid** voor de verdwaalde zielen die de Waarschuwing niet zullen overleven. **Eén dag per week vasten** is ook geboden, evenals **de dagelijkse Mis en het dagelijks ontvangen van Mijn Allerheiligste Eucharistie**.

Als er genoeg van jullie dat doen, in wat Ik 'de maand voor de redding van zielen' noem, dan zullen er wereldwijd miljoenen zielen gered worden. Doe dit voor Mij, kinderen, en dan zullen jullie deel gaan uitmaken van Mijn glansrijk Koninkrijk. Op het moment van overlijden zal jullie ziel zich dan bij Mij voegen in het Paradijs. Dat is Mijn meest plechtige belofte.

Ik houd van jullie, kinderen. Ga nu en vorm de machtigste strijdmacht ter wereld! De strijdmacht van liefde. De strijdmacht van redding.

Jullie liefdevolle Redder
Verlosser van de mensheid
Jezus Christus

God de Vader zal het complot om de munteenheden omver te werpen verijdelen

Zondag 24 juli 2011 23.00u

Mijn zeer geliefde dochter, de toewijding en trouw van Mijn volgelingen aan Mij en Mijn Eeuwige Vader maken al een groot verschil uit. Jullie, Mijn kinderen, moeten weten dat jullie toewijding zo'n groot vuur in Mijn Hart doet ontbranden, dat het voelt alsof het zal barsten van liefde voor jullie. De Hemel verheugt zich thans over de manier waarop jullie, Mijn geliefde kinderen, Mij met zo'n hartstocht en toewijding eren. Jullie weten in jullie ziel dat Ik het ben die spreekt. Dat Ik het ben die in jullie hart een dergelijk gevoel van liefde en tederheid tweebrengt.

Ik heb een boodschap voor jullie allen, kinderen, die Mijn allerheiligste Woord op deze website volgen. Dit is hoe Ik in een moderne wereld moet communiceren. Deze en andere communicatiekanalen zullen gebruikt worden om ervoor te zorgen dat Mijn Woord gehoord en gevoeld wordt door alle gelovigen, niet-gelovigen en diegenen die Mij helemaal niet kennen.

Weet alstublieft dat elke inspanning, die jullie uit liefde voor Mij leveren, een impact zal hebben. Ik hoor eenieder van jullie. Ik ken de vreugde die Ik jullie ziel bezorgd heb. Ik juich de manier toe waarop jullie werk Mijn Woord verspreidt. Ik zal elk en ieder van jullie belonen met bijzondere genaden en gunsten. Vraag mij alstublieft om naar jullie gebeden te luisteren! Kom tot Mij! Ik zal jullie roep horen.

Het werk van de Nieuwe Wereldorde begint al in duigen te vallen. Dat ligt aan de gebeden – jullie gebeden. **God de Eeuwige Vader zal diegenen vernietigen die ermee doorgaan om hun afschuwelijk complot - om de munteenheden in de wereld,** evenals die politieke leiders waarvan zij zich proberen te ontdoen, **omver te werpen - op te leggen.** Zijn hand zal nu blijven uithalen om jullie te beschermen, kinderen.

Ik roep jullie allemaal op om alstublieft aan zoveel mogelijk invloedrijke stemmen, waaronder de media, over deze boodschappen te vertellen. Velen zullen jullie als aan waanvoorstellingen lijdend beschouwen wanneer jullie over deze boodschappen spreken. Heb geen angst, want de genaden die jullie bij het verrichten van dit werk zullen ontvangen, overtreffen ver de aanvankelijke verguizing die jullie zullen ondergaan.

Ga nu door, Mijn geliefde kinderen, met liefde en vreugde in jullie hart! Mijn Woord dient verwelkomd te worden. Eindelijk weten jullie dat Ik jullie vergezel zodat Ik de liefdesbanden kan versterken bij al Mijn volgelingen, voor wie Ik wens dat ze naar Mijn Heilig Hart toegroeien. Mijn Kostbaar Bloed dat zo gewillig voor ieder van jullie vergoten werd zodat jullie gered konden worden, bedekt jullie elke dag.

Jullie zijn Mijn geliefde strijdmacht, en samen zullen wij opstaan om al jullie broeders en zusters weer terug naar hun rechtmatige, glansrijke thuis te brengen.

Ik bemin en koester ieder van jullie, kinderen. Vergeet dat nooit! Zeg elke dag, wanneer jullie tot Mij bidden, dit gebed op:

***O mijn dierbare Jezus, sluit me in Uw armen
en laat mijn hoofd op Uw schouders rusten
zodat U mij, wanneer de tijd rijp is,
kunt optillen naar Uw glorieus Koninkrijk.
Laat Uw Kostbaar Bloed over mijn hart stromen
opdat wij eendrachtig verenigd kunnen worden.***

Jullie geliefde Redder
Jezus Christus

Satan staat machteloos tegenover Mijn toegewijde volgelingen

Maandag 25 juli 2011 9.00u

Mijn geliefde dochter, het is met grote vreugde dat Ik je nogmaals vertel over de bekering die nu in de wereld plaatsvindt. Naarmate er door de mens onder invloed van Satan meer wreedheden begaan worden, beginnen meer van Mijn kinderen de mate van de moorddadige bedoelingen in vraag te stellen. Naarmate er zich aan jullie meer kwaad vertoont, zal ook het besef groeien dat Satan inderdaad wel bestaat. Laat Mij voor diegenen die niet geloven dat hij bestaat, dan uitleggen hoe jullie zijn slechte werken kunnen herkennen.

Weet dat elke keer dat Mijn kinderen getuige zijn van moord, zelfmoord, oorlog, corruptie van regeringen en diegenen die aan de macht zijn, hebzucht, arrogantie en onrecht, deze daden de manifestatie van Satan zijn. De Boze is nu zo wanhopig geworden dat hij, op dit moment in de geschiedenis, alles zal doen wat hij kan om de geest van Mijn kinderen te vergiftigen. Jullie, Mijn kinderen, zijn zijn doelwitten. Terwijl hij het gemakkelijk vindt om zielen te stelen die zich helemaal voor zijn invloed openstellen, diegenen die voortdurend zelfverheerlijking nastreven op aarde, valt het hem steeds moeilijker om de geest van Mijn toegewijde volgelingen

te temperen. Door de gave van de Heilige Geest zijn zij zo gezegend dat hij, Satan, tegenover hen machteloos staat.

Wat al diegenen betreft die Mijn gebedsinstructie opvolgen, zij zullen sterker worden naar geest en ziel. Zij zullen het zich dan niet aantrekken of Satan uit woede al dan niet naar hen uithaalt omdat hun schild van de wapenrusting zo sterk is. Dat betekent niet dat hij niet elke methode zal aanwenden om jullie door de begeerten van het vlees te verleiden. Dat betekent niet dat hij jullie niet zal kwetsen door in het oor te fluisteren van diegenen die dicht bij jullie staan en van diegenen van wie jullie houden. Wijk niet, Mijn volgelingen, want het zal door jullie sterkte zijn dat hij voor eeuwig verpletterd zal worden! Hij, Mijn kinderen, zal machteloos worden als de bekering zich verspreidt. Want hoe kan hij jullie zover krijgen om van zijn snode beker van haat jegens de mensheid te drinken wanneer jullie niet naar zijn loze beloftes dorsten? **Hoe sterker jullie zijn, hoe minder hij jullie zal lastigvallen.**

Weet nu dat **wanneer jullie getuige zijn van wereldwijde onrust, de Bedrieger aan het werk is.** Mijn volgelingen herkennen nu ogenblikkelijk de verdorvenheid van Satan wanneer zijn werken zo overduidelijk zijn. Bid dat jullie broeders en zusters ook van zijn slechte werken zullen getuigen en deze als zodanig herkennen! Het is pas wanneer de niet-gelovigen uiteindelijk aannemen dat Satan bestaat, dat zij tot Mij hun toevlucht zullen nemen.

Bid nu om de wereldwijde bekering! De bekering die niet alleen maar door de Waarschuwing, maar ook door de Waarheid, tot stand zal komen.

Jullie geliefde Leraar en Redder
Jezus Christus

Oproep aan de priesters en kloosterzusters in de Rooms-katholieke Kerk

Maandag 25 juli 2011 21.00u

Mijn zeer geliefde dochter, zoals voorzegd verspreidt Mijn Woord aangaande de Waarschuwing zich nu snel.

Mijn arme, gewijde dienaren lijden, Mijn dochter. Vraag alsjeblieft aan allen die Mijn boodschappen lezen om intens te bidden voor al die gewijde dienaren, priesters, kloosterzusters, pastors en al diegenen die overal ter wereld de christelijke gemeenschappen voorgaan.

De Katholieke Kerk wordt ondraaglijk vervolgd. **Satan en zijn leger hebben de Rooms-katholieke Kerk** door teistering **aangetast**. Het is zijn verlangen om Mijn Kerk te ondermijnen door **de verdorvenheid van klerikaal misbruik**, die tot deze verschrikkelijke situatie geleid heeft.

De arme kinderen die seksueel misbruik ondergingen, werden aangerand door de handlangers van Satan die in die gewijde dienaren, die zich door de Boze lieten verleiden, aanwezig waren.

Satan waart in Mijn Kerk rond omdat hij **haar ondergang wil bewerkstelligen**. Wat Mijn arme, onschuldige kloosterzusters en priesters betreft: ook zij zijn slachtoffers van vooroordelen door toedoen van diegenen die hen de zonden van anderen verwijten.

Mijn smeekbeden aan Mijn geliefde priesters, kloosterzusters en gewijde dienaren zijn deze. Geef niet op! Denk eraan dat jullie door jullie beproevingen in Mijn ogen verheven zullen zijn als jullie deze vooroordelen kunnen verdragen. Laat Mij jullie tranen nu wegvegen, want jullie worden vervolgd op een manier die door Mijn Kerk nooit eerder meegemaakt werd.

Jullie, Mijn geliefde dienaren, zijn Mijn apostelen en mogen nooit zwichten voor deze druk van buitenaf. Jullie mogen jullie roeping om Mij na te volgen nooit opgeven. Want vergeet niet dat Ik jullie Kerk ben. Ik huil tranen van grote droefheid om jullie. Jullie **boeten nu voor de zonden van jullie broeders en zusters** die bezweken voor de Boze. Bid, bid, bid nu om de moed om met waardigheid op te staan om Mijn heilig Woord mee te delen!

Ik heb jullie steun meer dan ooit nodig. Ik **heb jullie nodig om** aan een uitgehongerde en gedesillusioneerde menigte **de Sacramenten toe te dienen**. Laat Mij alsjeblieft niet in de steek, vooral in deze tijd waarin Satan met zijn volgelingen in de Christelijke Kerk binnengedrongen is.

Keer jullie nu om en bid intens **om jullie veilig te stellen tegen de Valse Profeet** die binnen het Vaticaan in de wandelgangen rondloopt! Hij zal binnenkort opstaan. Richt jullie niet op hem of jullie zullen voor eeuwig voor Mij verloren zijn! Dit is Mijn belofte. Kniel in nederigheid neer en roep de hulp van de Heilige Geest in om jullie ziel te verlichten zodat jullie de Waarheid zullen kunnen onderscheiden van de leugens die jullie door de Valse Profeet gedwongen zullen moeten slikken.

Wees nooit ontgoocheld door de beproevingen die jullie moeten ondergaan! Aanvaard deze om wat ze jullie zullen bieden – kracht naar geest en ziel! Dan zullen jullie met nederigheid, waardigheid en kracht Mijn kinderen naar de eindtijd voeren. Wees nu dapper! Ik begeleid jullie. Keer jullie nu om en bid om extra genaden om jullie in jullie goddelijke missie sterker te maken!

Jullie liefdevolle Redder
Jezus Christus

Boodschap van de H. Maagd Maria: ‘Offerziel’

Donderdag 28 juli 2011 14.25u

Mijn kind, het is met grote vreugde dat Ik je kom helpen leiden in je missie om Mijn geliefde Zoon, Jezus Christus, bij te staan om nog meer zielen te redden. Jouw uiteindelijke overgave om aan de Allerhoogste, God de Vader, je instemming te verlenen om een offerziel te worden, wordt in de Hemel met grote vreugde aangenomen.

Jij, Mijn kind, gaat nu die zielen helpen redden, die anders tot de krochten der hel gedoemd waren. Deze opoffering zal beloond worden met bijzondere genaden om je de kracht te schenken om de beproevingen met een groter gemak te doorstaan. Jouw geest, Mijn kind, zal nu gesterkt worden zodat zaken die op de materialistische wereld betrekking hebben weinig te betekenen zullen hebben in jouw ogen.

Doe altijd een beroep op Mij, je Moeder en Raadgeefster, om je naar de schoot van Mijn dierbare geliefde Zoon, Jezus Christus, en de Allerhoogste

God te brengen! Bid nu om je er voldoende op voor te bereiden om je volkomen aan deze gewichtige uitdaging te wijden!

Ik zal je stevast bedekken met Mijn heilige mantel en jij, Mijn lief kind, zult altijd dicht bij Mijn Hart zijn.

Je geliefde Moeder
Koningin van de engelen

Bid voor de ziel van diegenen die verdoemenis tegemoet treden en die de Waarschuwing niet zullen overleven!

Donderdag 28 juli 2011 15.30u

Mijn dochter, de geestelijke dorheid die je in de voorbije dagen doorgemaakt hebt, toen het onmogelijk voor je was om te bidden, was de Bedrieger die aan het proberen was om jou van Mij weg te trekken.

Nu dat je Mijn Eeuwige Vader jouw uiteindelijke belofte gegeven hebt een slachtofferziel te worden om Mij te helpen zielen te redden, zal er aan jou nu extra bescherming geboden worden om te verhinderen dat de Bedrieger je afleidt.

De tijd voor heel veel gebed is nu aangebroken, kinderen, in deze laatste kans voor jullie om te helpen die zielen te redden, die de Waarschuwing niet zullen overleven. Sla a.u.b. acht op Mijn oproep om tijdens de maand augustus, de aangewezen **maand voor de redding van zielen**, intens te bidden voor die arme, verdwaalde zielen!

Zeg het overal voort aan gebedsgroepen om gedurende de hele maand Mijn instructie voor de dagelijkse Mis, de dagelijkse Eucharistie en het één dag per week vasten, op te volgen. Onderschat de kracht niet die jullie gebeden zullen hebben wanneer het om het redden van zielen gaat.

Begin met te bidden voor die leden van jullie eigen familie, die in zonde verkeren of die niet gelovig zijn. Hiertoe behoren ook goede vrienden en

kennissen die Mijn onderrichtingen gewillig de rug toegekeerd hebben en die anderen onrecht aandoen. Zij hebben jullie gebeden nu nodig.

Nu is het de tijd voor stille bezinning aangezien de dag van de Waarschuwing dichterbij komt. Stil, ononderbroken gebed en toewijding zijn geboden en Ik beveel dat Mijn gewijde dienaren overal Mijn kinderen ertoe aanzetten te bidden voor de ziel van diegenen die verdoemenis tegemoet treden. Alleen gebed kan hen nu helpen, vooral het bidden van het Kroontje van Mijn Goddelijke Barmhartigheid.

Verenig jullie in liefde voor Mij!

Jullie geliefde Redder
Jezus Christus

Jullie behoren Satan niet toe, jullie behoren Mij toe

Zaterdag 30 juli 2011 15.30u

Mijn zeer geliefde dochter, er zijn momenten dat je denkt dat je niet in staat zult zijn om de beproevingen, die je vanwege Mijn boodschappen krijgt, te doorstaan maar je hoeft niet te vrezen. Angst is niet iets wat je hoeft te voelen. Als je Mij eerst je angsten kunt laten wegnemen door volkomen op Mij te vertrouwen, zul je vrij zijn.

O, hoe zijn Mijn kinderen de macht van het goddelijk Rijk vergeten, Mijn dochter! Als zij slechts gedurende één moment hun schild zouden kunnen neerleggen, zouden zij in staat zijn om duidelijk te zien dat gedeelten van Mijn goddelijk plan voor de mensheid zich ontvouwen. Dit schild, **het schild van de menselijke intelligentie**, aangestuurd door menselijke logica, die op haar beurt aangemaakt wordt door de **voortgang die de mens door de wetenschap geboekt heeft, is niets dan wat hooi**. Het lijkt betrouwbaar, maar is zonder inhoud. Toch meent de mens dat het bescherming biedt tegen de Waarheid, de waarheid van Gods goddelijke aanwezigheid.

Jullie schild, Mijn kinderen, dat Mij en Mijn Leer afschermt van jullie leven, zal jullie ondergang betekenen. Het zal jullie mettertijd geen bescherming

bieden, en zal net als stro in een mum van tijd zo snel opbranden dat jullie weerloos zullen worden. Jullie naaktheid zal voor jullie het bedrog van Satan en al zijn **loze beloftes van wereldse zekerheid, die niet echt bestaat**, aan het licht brengen. De koppigheid van de mens om het bestaan van Mijn Eeuwige Vader aan te nemen, zal de oorzaak van zijn verbanning naar de duisternis zijn.

Wanneer jullie binnenkort **aan de Hemel** Mijn Licht, **de vlammen van Mijn liefde, zien verschijnen, laat jullie niet twifelen!** Dat zal geen illusie zijn. Het zal de realiteit zijn, en jullie moeten je vernederen om jullie ogen te openen voor de Waarheid. Wend jullie ogen niet af of krimp niet ineen van angst! Mijn aanwezigheid moet door jullie begroet worden als jullie laatste kans op redding. Ik Ben het, die komt om jullie in Mijn armen te hullen. Ik Ben het, **jullie Redder, die nogmaals komt om jullie terug van de rand van de duisternis en wanhoop te halen.** Ik heb jullie gezegd **dat ik jullie nooit in de steek zal laten.** Ik zal jullie nooit aan de willekeur van Satan overleveren, want jullie behoren hem niet toe. **Jullie behoren Mij en Mijn Eeuwige Vader, jullie Schepper, toe.**

Wanneer jullie Mijn glorievuur aan de Hemel zien, wees dan blij! Eventuele twijfels die jullie ooit hadden over het bestaan van God de Vader, zullen verdwijnen. Om voordeel te halen uit de genaden die de Waarschuwing jullie ziel zullen bezorgen zodat jullie gered kunnen worden, **moeten jullie in mijn ogen klein lijken en Mij vragen om jullie je zonden te vergeven.** Mijn liefde zal jullie ziel dan overspoelen, en jullie zullen terug naar Mij en jullie rechtmatige thuis komen.

Weersta Mijn barmhartigheid uit arrogantie of door een intellectuele gedachtegang en jullie zullen verloren gaan!

Wacht nu met vreugde en enthousiasme op Mijn barmhartigheid, want jullie zullen dan weer ongeschonden worden! Jullie zullen herboren zijn.

Jullie geliefde Redder
Jezus Christus