

## **Moeder van de Verlossing: Wat Ik aanschouwde, zou nooit op papier gezet kunnen worden, zo walgelijk waren de wreedheden die Zijn goddelijk Lichaam toegebracht werden**

*Maandag 1 juli 2013 16.43u*

Mijn kind, wanneer je voor Mijn Zoon lijdt, is het oké om het uit te schreeuwen van de pijn omdat je tenslotte ook maar een mens bent. **Toen Ik de geseling van Mijn Zoon en vervolgens Zijn afschuwelijke kruisiging aanschouwde, was Ik buiten Mijzelf van smart en terwijl Ik Zijn meelijwekkend Lichaam zag doorstaan, wat geen enkel dier in een slachthuis zou kunnen verdragen, viel Ik van ontzetting zo vaak flauw dat Ik nog nauwelijks kon staan.**

**Hoezeer Hij leed, zal niemand ooit weten want wat Ik aanschouwde zou nooit op papier gezet kunnen worden, zo walgelijk waren de wreedheden die Zijn goddelijk Lichaam toegebracht werden. Dat is de reden waarom er zo'n karige beschrijving gegeven is van de vernederende beledigingen die zij Hem toebachten, want het zou zo schokkend zijn dat door het op te schrijven dit Zijn heilige naam zou schenden.**

Jij, Mijn dochter, ondergaat maar zo'n klein deeltje van Zijn pijn. Terwijl jij lichamelijke pijn lijdt, moet je weten dat Mijn Zoon enkel toestaat dat Zijn lijden zich in diegenen manifesteert die Hij uitkiest. Wanneer Hij dat doet, helpt dat Hem om de macht van het kwaad te trotseren, te verslaan en te vernietigen door het geschenk van jouw vrije wil aan Mijn Zoon. Door dat te doen, draag jij je ziel, alsook je lichaam, op en dat is een heel bijzonder geschenk voor Hem – een geschenk waardoor Hij anderen kan redden.

Begrijp dus a.u.b. dat wanneer Mijn Zoon jouw lijden vermeerdert en wanneer Hij daadwerkelijk in jou lijdt, dit een genade is die je niet mag weigeren! Omhels het! Je zult weldra begrijpen hoe krachtig dit is. Wanneer Mijn Zoon Zijn wonden vertoont in het lichaam van een uitverkoren ziel, brengt dat een verschrikkelijke vervolging met zich mee. Dat gebeurt wanneer de Boze aanvalt in een serieuze en gewelddadige woede-

uitbarsting. Jij zult aanvankelijk bang zijn, maar nu je het begrijpt, zal je dit aanvaarden en gewoon jezelf beschermen door, op zijn minst driemaal per dag, Mijn allerheiligst Rozenkrans te bidden.

Mijn kind, zorg er a.u.b. voor dat je niet toelaat dat angst je van dit werk afhaalt, want dat is wat de Boze wil. Je moet standhouden, ondergaan en zwijgen wanneer de haat tegenover jou toeneemt.

Deze beproevingen zijn te verwachten bij een missie van deze omvang. Wees in vrede en weet dat al de engelen en heiligen met jou zijn en je begeleiden.

Jouw geliefde Moeder  
Moeder van God  
Moeder van de Verlossing

## **Moeder van de Verlossing: Niet één deur werd geopend om Mijn Zoon toe te laten waardig ter wereld te komen**

*Woensdag 3 juli 2013 12.57u*

Mijn lief kind, wanneer je door deze missie in de woestijn geworpen en geïsoleerd wordt, is het belangrijk om de reden daarvan te weten. Want als je dat weet, zal dat het voor jou gemakkelijker maken om een dergelijke wreedheid te aanvaarden.

Toen ik op het punt stond te baren, werd er niet één deur geopend om Mijn Zoon toe te laten waardig ter wereld te komen. **Zoals elke deur in Gods gezicht dichtgesmeten werd, die Zijn enige Zoon zond om de mens van de zonde te verlossen, zo zal het juist hetzelfde zijn nu God de weg voor de Tweede Komst van Zijn Zoon bereidt.**

Terwijl God de wereld voorbereidt op deze grote dag, zullen uit opstandigheid tegen het Woord van God, de deuren opnieuw gesloten zijn. Jij, als de boodschapper, zult met felle tegenstand geconfronteerd blijven worden. Velen zullen niet alleen hun deuren gesloten houden – dat zal

slechts één belediging zijn – maar zij zullen ook vreselijke schunnigheden uitschreeuwen en je kwetsen, Mijn kind, omdat zij het Woord van God niet willen horen.

De geest van het kwaad heeft op dit cruciaal moment in de geschiedenis van de mensheid de overhand en zal zelfs de heiligste onder Gods kinderen verpletteren. Enkel de moedigsten zullen de geest van het kwaad weerstaan, die miljoenen zal aantasten waardoor zij de barmhartigheid van Mijn Zoon zullen afwijzen.

**Het gaat niet om de boodschappen alleen, die gehaat zullen worden, maar het is ook de angst dat door de barmhartigheid van Mijn Zoon er meer zielen uit de greep van de Boze gered zullen worden.** De Boze werkt en verweeft zijn weg in het hart van veel zielen, vooral bij diegenen die dicht bij Mijn Zoon staan. Het zijn de toegewijde volgelingen in de Kerk van Mijn Zoon die het eerste doelwit vormen van de Boze, die in deze tijd de meesten van hen tegen Zijn Woord zal opzetten.

**Het ware Woord van Mijn Zoon, Jezus Christus, werd door de eeuwen heen afgezwakt en de inhoud van de heilige Bijbel wordt nu door velen, die zeggen dat zij Mijn Zoon kennen, verloochend.** Denk eraan, de strijd om zielen wordt uitgevochten door de engelen en de heiligen in het Koninkrijk van Mijn Vader tegen de Bedrieger. Jij, Mijn kind, zit er middenin en wordt als zodanig een gemakkelijk doelwit.

Het is door de enorme omvang van deze missie en doordat je een profeet bent – en geen zienster – dat jij in afzondering zult werken en onder de mensen gehaat zult worden. Laat deze vervolging je niet bedroeven of het gevoel geven dat je niet sterk genoeg zult zijn, want dat kan niet. Jij werd uitgezonden en jij bent beschermd, en jij zult standhouden en tot op de laatste dag het Woord van God blijven verkondigen. Dat is voorzeggd en zodra de zielen van de wereld gered zijn en het Nieuw Koninkrijk – het Nieuw Paradijs – een aanvang neemt, zal niets van dit lijden nog van enig belang zijn.

Verheug je en heb geen angst! Ik, je geliefde Moeder, zal je geleiden en beschermen, zelfs in je donkerste uur, zodat het Licht van God jouw geest, lichaam en ziel elke dag zal vervullen.

Ik houd van je, Mijn kind, en je moet weten dat je gezegend werd met de gave van de volharding. Alles ligt nu in Gods handen. Jij moet te allen tijde op Hem vertrouwen.

Jouw geliefde Moeder  
Moeder van God  
Moeder van de Verlossing

## **Er zullen weldra krachtige aardbevingen plaatsvinden in Rusland en China en het zal de ene na de andere zijn**

*Woensdag 3 juli 2013 13.30u*

Mijn zeer geliefde dochter, hoe heb ik jouw tijd gemist en wat verheug ik mij dat de geestelijke duisternis, die jou dagenlang overdekt heeft, nu opgetrokken is. Je moet de allerheiligste Rozenkrans blijven bidden om jezelf te beschermen en alles zal goed komen.

**De aarde zal zoals voorzien beven, en een derde ervan zal verschroeid worden als een rechtstreeks gevolg van de zonden van de mens. Gebed kan een groot deel van deze vlammen inperken, die uitgestort zullen worden over delen van de wereld waar goddeloze wetten Mijn Vader toornig maken.**

Zondigen tegen de wetten van God zal getolereerd worden zolang diegenen, die de waarheid kennen en het Woord van God aannemen, Hem vereren. Maar nu hebben diegenen, die jullie op machtsposities neergezet hebben, God de rug toegekeerd. Daarvoor zullen zij gestraft worden door ecologische onrust. De zuivering is het enige middel om de mensheid wakker te schudden omdat zij daardoor naar berouw voor hun ziel zullen streven. Hoewel deze bekering teweegbrengen, zijn andere middelen niet voldoende gebleken. De mens zal een lange reeks kastijdingen ondergaan als zij het heidendom blijven omhelzen en elkaar blijven vermoorden.

**Gods ingrijpen is noodzakelijk. Zonder zouden jullie aan jullie lot overgelaten zijn.**

Er zullen weldra krachtige aardbevingen plaatsvinden in Rusland en China en het zal de ene na de andere zijn.

**Extreme weersomstandigheden en plotse temperatuursveranderingen van koud naar zeer heet zullen gespot worden. De seizoenen zullen niet langer waar te nemen zijn op de manier zoals ze in het verleden waren.**

**Overstromingen en zeestormen zullen gezien worden in delen van de wereld waar men deze tot nu toe nooit heeft meegemaakt.** In de landen die verdorven wetten tegen God aannemen, zullen aardbevingen de grond doen trillen en diegenen die Mij kennen, zullen weten waarom deze plaatsvinden.

Terwijl de kastijdingen plaatsvinden, zal er een tweede straf komen, die opgelegd zal worden aan ontrouwe kerken die de waarheid opzettelijk blokkeren. Want zij zullen het meeste te lijden hebben vanwege de zielen die ze Mij ontnomen hebben.

Naarmate Ik meer onthul over de profetieën, die in de Zegels vervat liggen, zal de mens uiteindelijk de waarheid inzien. En hoewel God liefde is en hoewel Hij rechtvaardig is, zullen Zijn straffen op de mensheid neerregenen om deze te ontdoen van haar ijdelheid, ego en eigenliefde zodat de mens waardig kan worden om Zijn Nieuw Paradijs te betreden. Enkel diegenen met een zuiver en nederig hart zullen dit geschenk krijgen.

Jullie Jezus

**Terwijl verbittering naties verdeelt, zullen wantrouwen en angst civiele onrust blijven veroorzaken**

*Woensdag 3 juli 2013 23.15u*

Mijn zeer geliefde dochter, de oorlogen en onlusten verspreiden zich zoals voorzegd als een lopend vuurtje over de hele aarde. Zeer weinig delen van de wereld zullen niet door oorlogen en geruchten van tweespalt getroffen worden.

**Terwijl verbittering naties verdeelt, zullen wantrouwen en angst civiele onrust blijven veroorzaken en zullen de onchristelijke wetten blijven toenemen waardoor moord en abortus, evenals daden gericht tegen de Heilige Sacramenten, in jullie landen goedgekeurd zullen worden.** Velen zullen door dergelijke wetten tot zonde gevoerd worden, en zeer spoedig zal de pijn van de duisternis van de ziel aanwezig zijn en maar zeer weinigen zullen dat kunnen negeren.

Waarom, zullen zij vragen, hangt er zo'n vreemde sfeer waarbij het vertrouwen in elkaar verdwenen is? Waarom is het moeilijk om in ons leven te handelen zoals dat door Christus voorgeschreven is, uit angst om als dwaas bestempeld te worden? Het antwoord ligt in het feit dat jullie landen, stuk voor stuk, Mij niet alleen veroordeeld hebben maar ook de zonde wettig verklaren. Wanneer dat gebeurt, gaan Satan en zijn leger uitzinnig tekeer.

Zij zijn zeer machtig geworden en door al de liberale wetten, die de zonde vergoelijken, raken zij werkelijk aanvaard met als gevolg dat er dan geen vrede in het hart van de mensen zal bestaan. Het zal zijn alsof kinderen, die bij hun ouders weggehaald en gevangengenomen werden, gevoed worden met lekkernijen om het feit dat zij in gevangenschap verkeren, te compenseren. Niettegenstaande hen al die genoegens aangeboden worden, zullen zij hen geen troost bezorgen. Integendeel, deze kinderen zullen zich rusteloos voelen, leeg en zullen ernaar verlangen ware liefde te voelen, wat enkel door de aanwezigheid van de ouders bewerkstelligd kan worden.

Gods aanwezigheid is er nog steeds in jullie naties, maar aangezien Ik, de Mensenzoon, door de invoering van verdorven wetten en weldra door jullie kerken, snel afgedankt zal worden, zullen jullie als afgedwaalde weeskinderen zijn die nergens hun hoofd kunnen neerleggen.

**Zonder God is er geen vrede. Zonder Mij, Jezus Christus, aanwezig door Mijn Leer, worden jullie langzaam uitgehongerd.** Laat niet toe dat dergelijke wetten een einde maken aan jullie devotie tot Mij, want in deze tijd zal Ik, meer dan in om het even welke andere tijd, tot jullie komen en jullie de troost schenken waarnaar jullie hunkeren.

Ik houd van jullie. Ik huil om jullie verlatenheid en Ik beloof dat deze vervolging kortstondig zal zijn.

Jullie Jezus

## **God de Vader: Ik weet dat de opzet van abortus wereldwijd aangestuurd wordt**

*Donderdag 4 juli 2013 18.40u*

Mijn liefste dochter, **het moment is voor Mij aangebroken om in de wereld gedwongen in te grijpen, in een tijd van grote zonde tegen Mij.**

Mijn geduld wordt op de proef gesteld en Mijn toorn werd opgewekt doordat Ik de grootste beledigingen aanschouw die tegen Mij bedreven worden.

**Als de Schepper van alle levende dingen, ben Ik de Auteur van het Leven. Ik schep het als Ik dat wens en Ik beëindig het volgens Mijn Heilige Wil.** Wanneer de mens zich met Mijn Heilige Wil probeert in te laten, zal Ik terugslaan want Ik zal dergelijke verdorvenheid nooit tolereren.

Tot diegenen die om het even wie van Mijn kinderen doden: jullie leven zal beëindigd worden. Ik zal jullie leven afnemen, niet enkel naar het lichaam maar ook naar de geest. Er zal, noch kan, jullie eeuwig leven verleend worden. Het leven dat jullie afnemen, zal jullie ondergang betekenen. Oog om oog zal jullie straf zijn.

Pas op, diegenen onder jullie die het leven in al zijn vormen blijven vernietigen! Ik weet wat jullie aan het doen zijn. Ik weet dat de opzet van abortus wereldwijd aangestuurd wordt door één groepering onder jullie. Ik weet dat die landen, die zich haasten om door middel van een smerige wetgeving abortus te rechtvaardigen, louter marionetten zijn. Zij worden aan touwtjes vastgehouden terwijl zij dansen naar de pijpen van de enerwerldgroepering, die slechts één meester gehoorzaamt. Hun trouw gaat uit naar het Beest, wiens grootste plan, om honderden miljoenen levens te

vernietigen, door de zonde van abortus aan het slagen is. De ongeborenen zijn een gemakkelijk doelwit in hun ogen. Zij gebruiken abortus om zich in te laten met Mijn wetten en de grote gave waarmee Ik de mens begiftigde – de gave van het leven.

De arrogantie van de mens, onlosmakelijk verbonden met het Beest en met diegenen onder jullie die hij om de tuin leidt, doet Mij walgen. Mijn liefde is sterk maar jullie verdorven bedoeling, om te vernietigen wat van Mij is, zal zodanig abrupt een halt toegeroepen worden, dat jullie om jullie leven zullen schreeuwen. Tenzij jullie nu een beroep doen op Mij door het geschenk van de verzoening, zal jullie weinig barmhartigheid betoond worden. Wat ieder van jullie betreft, die het afnemen van het leven van de ongeborenen vergoelijkt, bevordert of er op om het even welke manier aan deelneemt: jullie zullen dezelfde straf ondergaan. Vernietig die onschuldige levens en jullie eigen leven zal afgenomen worden! Ik heb met vreselijke pijn toegekeken hoe jullie Mij beledigd hebben gedurende zo lange tijd. Jullie tijd is voorbij want jullie zullen nu streng gestraft worden voor deze ernstige daad tegen Mijn Godheid.

Denk eraan, er rest jullie nog maar weinig tijd om af te stappen van jullie aanvaarding van abortus. **Mijn toorn zal weldra in stromen over de vier windstreken van de aarde neerkomen. Het is door de zonde van abortus dat de mens de ergste kastijding zal ondergaan.** Niet één land zal van deze straffen uitgesloten worden. Enkel deze die abortus niet toestaan, zullen gespaard blijven van de verschrikkelijke pijn die Ik de wereld zal opleggen.

Als de Auteur van het leven, heeft geen mens het recht tegen Mij in te gaan. Niemand! Hij die het waagt Mij te trotseren, door Mij te imiteren in het nemen van leven, zal van alle leven beroofd worden.

Jullie Vader  
God de Allerhoogste

# De ene-wereldorde is de grootse bespotting jegens de Ware Drie-ene God

*Vrijdag 5 juli 2013 14.10u*

Mijn zeer geliefde dochter, **er is één religie die Mij het grootste leed berokkent, en dat is de bedrieglijke religie die het Beest aanbidt.** De ene-wereldorde is de grootste bespotting jegens de Ware Drie-ene God, en diegenen die tot het huis van Satan behoren, hebben zoveel gebed nodig. Zij worden misleid te geloven dat er een andere God is, die van hen houdt. Er wordt hen verteld dat de Allerheiligste Drie-eenheid een onwaarheid is en dat Mijn geliefde Vader slecht is. Zij nemen niet aan dat Hij hen schiep, en hun hoofd is met zoveel leugens gevuld dat zij hun geest nooit zullen openstellen voor de waarheid. Vanwege hun devotie voor het occulte raken zij verwickeld in satanische krachten die hun ziel, die niet enkel tegen God maar ook tegen al Gods kinderen vervuld is van haat, verslonden hebben.

**Zij houden enkel van zichzelf en hun begeerte naar genoegens vervult hen met een onverzadigbaar verlangen naar meer. Geen enkele hoeveelheid wereldse genoegens zal hen bevredigen, wat de reden is waarom zij dan andere obsceniteiten verlangen.** Zij scheppen genoegens in het nemen van leven en zij hebben geen enkele wroeging in hun ziel over de brutale moorden waaraan zij zich schuldig maken. Hun invloed verspreid zich over de aarde in elke natie en de aanhangers van de duivel mengen zich onder de rijken, bedrijfsleiders, regeringen, leden van de koninklijke families, organisaties waaronder de media en de misdaadbesteding, de rechterlijke macht en de Kerk.

Onderschat a.u.b. hun macht niet! Hoewel zij klein in aantal zijn en niet in alle lagen van jullie gemeenschappen doordringen, zullen zij toch vreselijke schade aanrichten. Zij hebben niet alleen hun ziel aan de duivel verkocht, maar zij zullen ook samen met het Beest en zijn demonen andere onschuldige zielen in de afgrond sleuren.

**Ik geef al diegenen, die van Mij houden, de genaden om deze sinistere en machtige groepering, die Mij elke seconde van de dag vervloekt, te verslaan wanneer jullie dit korte kruistochtgebed bidden.**

## Kruisochtgebed (112) 'Om de genade van redding'

*Liefste Jezus,  
ik aanroep U om de ziel van diegenen,  
die door Satan verpest zijn,  
te bekleden met Uw bijzondere genade van redding.*

*Bevrijd hun arme ziel van de verdorven gevangenschap,  
waaruit zij niet kunnen ontsnappen. Amen.*

Deze arme zielen zullen de eersten zijn om zelf aanspraak te maken op het Beest en zij zullen plat op hun gezicht vallen om de Antichrist te aanbidden. Jullie moeten intens bidden, jullie allemaal, opdat de macht die Satan over hen heeft, gebroken kan worden en opdat hun hart zich zal openstellen voor Mijn grote barmhartigheid.

Jullie Jezus

## **Hij zal de waarheid van God gebruiken om er zich achter te verschuilen, tot op het gepaste ogenblik**

*Zondag 7 juli 2013 17.35u*

Mijn zeer geliefde gemalin, wat maakt het uit als ze tegen je schreeuwen of jou in Mijn naam vervloeken? Wat maakt het uit als diegenen die Mijn allerheiligste Woord verkondigen en standvastig met Mij verenigd blijven, geketend en geslagen worden? **Weet jij niet dat Mijn macht almachtig is en dat Ik niet gebroken kan worden, ook al breken ze wellicht Mijn botten?**

Wanneer een dokter vecht om het leven van een mens te redden, wat het ook kost, zal hij al het mogelijke doen om te slagen. Wanneer hij in zijn hart weet dat hij dat leven kan en zal redden, zal hij – als hij een toegewijde dokter is – wanneer hij door anderen die hem proberen tegen te houden, onderbroken wordt, elk protest en alle pogingen om in zijn handelwijze tussenbeide te komen, negeren. En dus gaat hij door tot iedereen de

vruchten van zijn arbeid kan zien. Hij volhardt tot dat leven gered is en dan, wanneer alles gedaan is, zal hij met liefde begroet worden door juist die mensen die, om welke reden dan ook, probeerden zich te bemoeien met zijn inspanningen om dat leven te behouden. En zo zal alle wrijving vergeten zijn.

Hetzelfde geldt voor deze heilige missie, door Mijn Vader beloofd om het leven van Zijn kinderen in deze tijden, de laatste tijden, voor Mijn Tweede Komst te redden. Verwacht inmenging in deze missie want als deze dergelijke tegenstand niet zou aantrekken, zou je zeker weten dat Mijn huidige boodschappen aan jou niet van je geliefde Jezus konden komen.

**Wanneer de waarheid verkondigd wordt, wordt deze niet gemakkelijk aangenomen, al is het het Woord van God.** Maar wanneer leugens, ingekleed als de waarheid, voorgelegd worden, worden deze sneller aangenomen en in de meeste gevallen hartelijk en met open armen begroet. Wees gewaarschuwd voor de leugens die door Mijn vijanden, die zich als Mijn woordvoerders uitroepen, voorgehouden zullen worden. Zij zullen jullie op vele manieren op een dwaalspoor brengen, uit angst dat jullie hen bij hun bedrog zullen betrappen. Zij zullen hun tijd gebruiken om zich te associëren met diegenen die in de wereld bekend staan als goede en heilige, zuivere dienaren –van wie velen nu bij Mij in de Hemel zijn. **Door die associatie zullen zij gezien worden als trouwe leerlingen van dergelijke heiligen. Verder zullen zij de waarheid van Mijn Leer navertellen en dat zal jullie in verwarring brengen. Jullie zullen zeggen: “Maar hoe kan dit?” “Deze man spreekt de waarheid.”**

De sluwheid van het Beest gaat jullie begrip te boven, Mijn geliefde volgelingen. Hij zorgt ervoor zich niet kenbaar te maken en zo verschuilt hij zich achter de waarheid. Wanneer hij in arme, misleide zielen aanwezig is, zal hij de waarheid van God gebruiken om er zich achter te verschuilen, tot op het gepaste ogenblik. Toch zullen daarbuiten schunnigheden tegen het Woord van God gespuid worden, maar voor velen zal dat niet helemaal duidelijk zijn. **Kijk achter de woorden, die zorgvuldig geconstrueerd zullen zijn, en jullie zullen de leugens ontdekken!** Dit is het soort macht waarmee Gods kinderen te kampen zullen hebben.

De geest van het kwaad is als een donkere wolk en zodra deze volledig op

de mensheid neergedaald is, zal het moeilijk worden om onderscheid te maken tussen goed en kwaad. Maar Ik beloof jullie dat deze wolk zal optrekken en wanneer het Licht van God erdoorheen schijnt, zullen jullie de verdorvenheid zien in al zijn lelijkheid, zoals dit door de ogen van God gezien wordt.

De strijd tussen de mensen die aan de Ene Ware God trouw betonen, zal aanhouden aangezien de Boze onder hen chaos veroorzaakt. Terwijl deze groep in twee splitst, zijn er anderen voor wie jullie moeten bidden. Het zijn die zielen die zo ver van God verwijderd zijn, dat zij Hem op geen enkel ogenblik herkennen. Zij zijn Mijn verdwaalde zielen aan wie Ik deze missie wijd. Wanneer Ik diegenen red die volkomen verloren zijn, zal Mijn tussenkomst ook de anderen redden die gewoon verward zijn.

Kom, verzamel jullie voor Mijn aanschijn, jullie allemaal, want Mijn tijd komt zeer spoedig. Laat niet één van jullie talmen met het bidden voor de ziel van diegenen die jullie hulp het meeste nodig hebben.

Jullie Jezus

## **De Tien Geboden, door Mijn Vader aan de wereld gegeven door de profeet Mozes, worden door de mens herschreven**

*Maandag 8 juli 2013 17.00u*

Mijn zeer geliefde dochter, telkens je het gevoel hebt dat er voor de zondaars weinig hoop bestaat, denk er dan a.u.b. aan dat Mijn grote barmhartigheid eindeloos is. Er is niet één ziel in de wereld die Ik niet wens te omhelzen om hen het geschenk van redding te bezorgen. Ik houd van jullie allemaal. Ik vergeef allen die Mij smeken om het geschenk van verlossing, maar dat betekent niet dat Ik diegenen, die zware zonden begaan, niet zal straffen.

De Tien Geboden, door Mijn Vader aan de wereld gegeven door de profeet Mozes, worden door de mens herschreven. Zij werden ontleed, verdraaid

en er werd een nieuwe betekenis aan gegeven zodat de mens de zonden kan vergoelijken.

Jullie verafgoden valse goden en rechtvaardigen dat. Jullie leven in een verschrikkelijke leugen wanneer jullie Mijn Vader op deze manier beledigen, doch zodra de waarheid aan de heidenen getoond wordt, zullen zij tot inkeer komen en zal Ik staan te wachten om hen te omhelzen.

Jullie doden elkaar en zeggen dat jullie gewoon barmhartigheid betonen wanneer jullie dat doen. **Jullie legaliseren moord, executie, euthanasie en abortus en zeggen dat dit goede zaken zijn. Het is kwaad van het ergste soort wanneer jullie de Auteur van alle leven – de Schepper van Hemel en aarde – tarten door de goddelijke wetten van God te vervalsen.** Maar wanneer jullie oprecht berouw tonen zal Ik eveneens staan te wachten om jullie in Mijn armen te sluiten.

Jullie plunderen wat jullie niet toebehoort en jullie stelen van armoedzaaiers om jullie begeerte naar meer te bevredigen. Jullie bedrijven verschrikkelijke zonden van het vlees, die beneden de waardigheid van de mens zijn, en jullie gedragen je als wilde dieren, losgelaten in een put. Jullie verwerpelijkheid is weerzinwekkend in de ogen van God, maar als jullie Mij aanroepen en Mij smeken om barmhartigheid zal Ik daar toch geduldig staan te wachten. Wanneer jullie God onteren door te weigeren te aanvaarden dat Hij bestaat, en dan proberen om Zijn kinderen met jullie mee te nemen naar de afgrond bij het Beest, zal Ik toch nog staan te wachten als jullie je omkeren en Mij vragen om Mij aan jullie bekend te maken.

**Diegenen van jullie, die de waarheid aannemen, nemen niet langer de tijd om Mij te eren op de rustdag omdat jullie je eigen noden voor Mij plaatsnemen.** Jullie kwetsen Mij zo, omdat jullie reeds weten dat jullie kinderen van God zijn. Jullie hebben het Huis van jullie Vader verlaten en **jullie zullen maar terugkomen wanneer jullie geen dak meer boven jullie hoofd hebben. En Ik zal staan te wachten om jullie terug te verwelkomen.**

Jullie liefde voor God is afgenomen, evenals jullie liefde en respect voor jullie ouders. Jullie hart is zozeer versteend, dat jullie hun niet de liefde betonen of voor hen zorgen op de manier dat jullie dit moeten doen.

Dagelijks verwensen jullie God en vloeken jullie, gebruikmakend van Mijn naam op de meest respectloze manier, maar jullie willen niet met Mij spreken op de manier die Ik verlang. Wanneer jullie anderen belasteren, belasteren jullie Mij. Wanneer jullie de reputatie van anderen beschadigen, verwoesten jullie Mijn liefde. En toch zal Ik jullie nog vergeven wanneer jullie berouw tonen.

Jullie tonen geen respect voor de instelling van het huwelijk en jullie zien er geen graten in om dit allerheiligste Sacrament te verguizen. Jullie beledigen God nog meer wanneer jullie naar Zijn zegen over huwelijken blijven streven, terwijl Hij deze niet erkent noch kan erkennen. Niettemin gaan jullie door met Hem te beledigen.

Jullie zijn zo geobsedeerd door het zoeken naar wereldse goederen en jullie worden zo geteisterd door ongezonde ambities, dat jullie die mensen vernietigen die in de weg lopen. Desondanks zal Ik jullie barmhartigheid betonen, als jullie naar Mij terugkomen.

Geen enkele zonde, met uitzondering van de lastering tegen de Heilige Geest, is zo erg dat deze niet vergeven kan worden. Ik smeeek jullie allen jullie geweten te onderzoeken om opnieuw met Mij verzoend te raken.

**Ik Ben geduldig. Ik Ben liefde. Ik Ben jullie redding. Ik sta te wachten. Kom a.u.b. snel tot Mij want Ik houd van jullie met een onpeilbare hartstocht! Ik zal niet rusten tot Ik jullie allemaal gered heb.**

Jullie Jezus

**Moeder van de Verlossing: De mensen accepteren zo gemakkelijk nieuwe wetten waarvan beweerd wordt dat deze goed zijn**

*Woensdag 10 juli 2013 15.26u*

Mijn kind, je gebeden worden verhoord en Mijn Zoon zal vanwege jouw bijzondere intentie tussenbeide komen. **Je moet bidden voor al diegenen**

**in de wereld die misleid worden te geloven dat kwaad goed is. Dit web van bedrog heeft zich zodanig over de mensheid uitgestrekt, dat velen niet langer het onderscheid kunnen maken tussen de wetten van God en de verdorvenheid van de Boze wanneer hij zich onder jullie manifesteert.**

De mensen accepteren zo gemakkelijk nieuwe wetten waarvan beweerd wordt dat deze goed zijn – voor het welzijn van allen – terwijl deze in feite verbloemen, wat in de ogen van God doodzonden zijn.

De strijd woedt voort tussen diegenen die de wetten van God handhaven en diegenen die deze schenden. Diegenen die openlijk de wetten van God handhaven, worden gedemoniseerd en als wreed en verdorven verklaard. **Het bedrog en de leugens, die diegenen vervullen die zeggen dat zij van de mensheid houden, worden duidelijk zichtbaar wanneer ze openlijk de doodzonde rechtvaardigen.** Wat is de Boze toch sluw! Maar zo weinigen doorgronden zijn invloed in hun leven of hoe hij hun redenering verbuigt.

Wees getroost, lieve kinderen, in de wetenschap dat Ik, de Moeder van de Verlossing, de Boze in jullie midden kan verslaan. Telkens jullie je overweldigd voelen door de macht die hij in jullie naties uitoefent, moeten jullie Mij aanroepen. Ik zal zijn invloed tenietdoen wanneer jullie Mij jullie verzoek voorleggen.

Bid a.u.b. dit **kruistochtgebed (113) 'Om het kwaad in ons land te verslaan'**

***O Moeder van de Verlossing,  
kom in ons midden  
en dek ons land toe met Uw bescherming.***

***Verpletter de kop van het Beest  
en roei zijn verdorven invloed onder ons uit.***

***Help Uw arme, verdwaalde kinderen op te staan  
en de waarheid te spreken,  
wanneer wij door leugens omringd worden.***

***O Moeder van God,  
bescherm ons land a.u.b.***

*en houd ons sterk  
zodat we in onze tijd van vervolging  
aan Uw Zoon trouw kunnen blijven. Amen.*

**Jullie mogen nooit argumenten aanvaarden, die toelaten dat verdorven wetten in het leven geroepen worden, die voorschrijven hoe jullie je leven moeten leiden en die niet overeenkomstig het Woord van God zijn.** Wanneer deze wetten in jullie landen ingang vinden, verderven ze de zielen.

Vertrouw op Mij, de Moeder van de Verlossing, om de zielen van diegenen van wie jullie houden en waartussen jullie werken, te bewaren. Aanroep Mij en Ik beloof dat Ik jullie natie zal toedekken met Mijn allerheiligste mantel.

Jullie geliefde Moeder  
Moeder van de Verlossing

## **God de Vader: De leugens die opgedist worden over jullie economie, zijn bedoeld om jullie te misleiden**

*Woensdag 10 juli 2013 15.41u*

Mijn liefste dochter, over het hele Midden-Oosten zullen oorlogen uitbreken en weldra zal **Mijn geliefde Israël een verschrikkelijke gruwel ondergaan.** Er zullen in dat deel van de wereld op grote schaal levens verloren gaan doordat de geest van het kwaad de levens en in veel gevallen de ziel van Mijn kinderen verslindt.

De haat van Mijn kinderen voor elkaar zal overvloeien naar andere landen naarmate de Slag van Armageddon heviger wordt en uitdijt, tot deze overal de wereld overspoelt. De haat, veroorzaakt ten gevolge van de teistering van Satan en Zijn demonen, zal een zo zichtbaar teken worden dat maar zeer weinig zielen – ongeacht welk geloof zij er voor Mij, de Schepper van alles wat is, op na houden – de geest van het kwaad, die zich als een dodelijk virus verspreidt, niet zullen kunnen voelen.

Veel van de oorlogen, waaronder gevechten binnen de regeringen van alle naties, zullen allemaal tegelijkertijd uitbreken. Weet dat, terwijl Mijn handen reeds in milde bestraffingen neergekomen zijn, Ik diegenen zal verpletteren die Mijn kinderen kwetsen. Het is dan dat de strijd om de zielen zal toenemen, en deze zal zich op veel manieren verbreiden.

De leugens die opgedist worden over jullie economie, zijn bedoeld om jullie te misleiden en om jullie te beroven van wat jullie bezitten. Bid, bid, bid dat Ik diegenen die jullie valuta controleren, zal beletten om alles wat jullie bezitten van jullie af te nemen. Weet dat terwijl Mijn rechterhand kastijdingen neerwerpt tegen de goddelozen, Mijn linkerhand jullie zal optillen en jullie onder Mijn bescherming zal nemen en Ik voor jullie zal zorgen.

**De veranderingen, die in Mijn heilig Boek voorzegt werden, worden nu aan de wereld gepresenteerd.** Oorlogen zullen woeden, levens zullen verloren gaan, landen zullen onder ecologische onrust te lijden hebben, oogsten zullen mislukken en velen onder jullie zullen door jullie overheden vervolgd worden. De ergste strijd zal een geestelijke strijd zijn, waarbij alles in het werk gesteld zal worden om jullie tegen Mij op te zetten.

Jullie Vader  
God de Allerhoogste

**Het zal door jullie bidden van Mijn kruistochtgebeden zijn, dat Ik hen kan redden**

*Donderdag 11 juli 2013 13.57u*

Mijn zeer geliefde dochter, laat Mij je dicht aan Mijn Heilig Hart trekken, want wanneer je Mij toelaat dat te doen, zal Ik in jouw ziel bijzondere genaden inprenten. Dan zal Mijn werk meer vruchten voortbrengen, die zullen rijpen en over de hele aarde volop zullen ontluiken.

**De vruchten, die uit Mij zullen voortkomen, brengen bekering teweeg en verzachten het hart van de meest versteenden wanneer zij deze proeven.**

**Wanneer zij deze eten, zal dat hen met Mij verenigen op een manier die hen grote vrede zal bezorgen. De vrede die Ik jullie allen – die nu, terwijl Ik met jullie spreek, naar Mij luisteren – beloof, zal jullie wapenrusting tegen de haat zijn.**

Diegenen onder jullie, met inbegrip van die zielen die nooit van deze boodschappen gehoord hebben en die oprecht van Mij houden, zullen met deze vrede vervuld worden en jullie zullen daardoor immuun worden voor de stemmen van diegenen die tegen jullie schreeuwen omdat jullie Mij toebehoren.

Wanneer jullie één zijn met Mij, beloof Ik dat Ik, bij elke belediging en elk letsel dat jullie moeten doorstaan omdat jullie Mijn heilig Woord verkondigen, jullie zal optillen, over jullie waken en jullie beschermen. Jullie zullen een glansrijk leven genieten in Mijn Nieuw Paradijs, waar allen in verbondenheid zullen zingen, uit liefde voor en ter ere van God.

Jullie hebben niets te vrezen van Mij, maar Ik vraag dat jullie tijd doorbrengen in gebed voor de ziel van diegenen die verward en in sommige gevallen de weg kwijt zijn. Diegenen die van Mij gescheiden zijn, moeten terug tot Mij komen en het zal door jullie bidden van Mijn kruistochtgebeden zijn dat Ik hen kan redden.

Ga, Mijn geliefde volgelingen, en weet dat jullie in Mijn Hart zijn en Ik in dat van jullie ben.

Jullie Jezus

**Ik smacht naar hen. Zonder hen kan Ik Mij niet compleet voelen.**

*Zondag 14 juli 2013 23.50u*

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer Ik jou de gave schenk om overal waar je gaat Gods kinderen door de ogen van God te zien, heeft dat zijn reden.

Elke keer dat je een klein kind ziet en Mijn liefde door je aderen voelt stromen, is dat Mijn liefde voor hen. Wanneer je een tiener ziet lopen en lachen met zijn vrienden, en een golf van moederlijke liefde voelt voor hem, weet dan dat dit de liefde van God is die jij voelt. Wanneer je ouderen ziet en deze liefde nog steeds voelt, is dat weer Mijn liefde die jij voelt.

Wanneer jij kijkt naar die zielen die door hun verdorvenheid anderen vreselijk leed berokkenen en je medelijden met hen hebt, wees je er dan ook van bewust dat dit Mijn liefde is die door je heen stroomt. **Weet dat diegenen die Mij op alle manieren trotseren, Mij toch nog met liefde voor hen vervullen, want hoe zou Ik hen kunnen verloochenen? Zij behoren Mij toe. Ik houd van hen. Ik ween om hen. Ik smacht naar hen. Ik Ben ziek van bezorgdheid om hen.** Wat berokkenen zij Mij een verschrikkelijke pijn, maar Ik zal voor deze armzalige zielen de Boze bestrijden, helemaal tot hun allerlaatste zucht op aarde.

Wat Mijn Vader het leven gegeven heeft, behoort Hem toe. Wat Hem toebehoort, behoort Mij toe. Ik stierf voor hen, hoewel zij Mij vervloekten. Zij doen dat nog steeds. Ik smacht naar hen. Zonder hen kan Ik Mij niet compleet voelen. Dat is de reden waarom Ik Mijn kruisiging graag keer op keer zou willen doorstaan, als Ik hen daardoor in Mijn armen zou kunnen trekken.

Hoe kan Ik rusten, Mijn dochter, zonder de zoetheid van hun bekering? Maar zij moeten uit eigen vrije wil tot Mij komen. Ik kan hen bekleden met Mijn liefde en genaden. Ik kan hun ziel met elke genade overspoelen, maar opdat zij dergelijke geschenken zouden kunnen aanvaarden, zullen zij moeten buigen voor Mijn Heilige Wil en zich aan Mij overgeven. Ik kan Mijn Godheid niet aanwenden om hun Mijn Wil op te leggen, maar wat Ik door de edelmoedigheid van Mijn Vader wel kan doen, is Mijn uitverkoren zielen aangrijpen en hen vragen om in ruil voor deze zielen Mijn pijn op zich te nemen. Deze wonderbaarlijke tussenkomst zal één van de manieren zijn waarop Ik het merendeel van de mensheid kan redden.

Bid, Mijn geliefde dochter, tot Mij, jouw Jezus, om de kracht om Mij meer lijden te schenken. Als jij dit speciale verzoek aanvaardt, beloof Ik plechtig dat Ik tientallen miljoenen meer zielen zal redden. Wees niet bang! Jij zult sterk zijn en jij zult dat ditmaal met vreugde in je hart doen.

Ga, Mijn dochter, aanvaard Mijn verzoek! Vrees het niet want jij zult Mij de grootste vreugde bezorgen als jij Mij deze nieuwe beproevingen overhandigt. Ik zal het zijn die de pijn zal ondergaan, niet jij. Jouw pijn zal kort zijn maar door deze te aanvaarden, kan Ik Mijn verlangen om al Mijn kinderen te bewaren die van Mij gescheiden zijn, verwezenlijken.

Dank je om aan Mijn oproep gehoor te geven. Open je hart voor Mijn verzoek en Ik zal je bij elke stap op de weg helpen! Voor jou zal dit gewoon een andere beproeving zijn en zal dit al snel moeiteloos vergeten zijn. Voor Mij betekent dit dat zielen, die naar de hel gegaan zouden zijn, in Mijn Koninkrijk de Mijnen zullen zijn.

Jullie Jezus

## **De dag waarop jullie gevraagd zal worden om Mijn Goddelijkheid te loochenen, is niet meer veraf**

*Maandag 15 juli 2013 17.52u*

Mijn zeer geliefde dochter, Ik moet de hand uitsteken naar Mijn priesters, die nu beginnen te beseffen dat Ik op dit moment door deze boodschappen tot de wereld aan het spreken ben.

**Jullie moeten voorzichtig zijn. Jullie moeten je aan de regels van Mijn Kerk op aarde houden wanneer deze blijven zoals ze zijn en niet veranderd worden.** Voel jullie niet ontmoedigd want jullie werden verrijkt met de gave van de Heilige Geest. Wanneer jullie gevraagd wordt om Mij te verloochenen, zal dat op een subtiele, maar dodelijke, manier gedaan worden. Er zal jullie gevraagd worden om de leer van alle religies buiten het Christendom te omhelzen. Er zal jullie verteld worden dat dit voor het welzijn van allen is en dat deze allesomvattende aanpak een middel is om het doel te bereiken – waardoor de mensheid op een vreedzame wijze eindelijk verenigd kan worden.

Alle andere religies, gezindten, geloofsovertuigingen en leerstellingen die Mijn Vader eren maar die Mij, Jezus Christus, niet erkennen, zullen onder

de vleugels van de antipaus genomen worden. Jullie zullen door de macht van het Beest – zoals het zijn gewoonte is – overgehaald worden om jullie medebroeders en -zusters te omhelzen. Alle godsdiensten die God eren, zo zal jullie verteld worden, zullen in de ogen van God eensgezind verenigd worden. Wanneer jullie bezwaar maken, zullen jullie berispt worden. Wanneer jullie uitleggen dat de enige weg naar God, Mijn geliefde Vader, door Jezus Christus is, is dit wat er jullie verteld zal worden:

“Jij ziet niet in dat God van al Zijn kinderen houdt, en vandaar ben je, door geen liefde en mededogen voor Zijn Kerk te tonen door hen te omhelzen, een hypocriet.”

Welnu, weet dit. **Wanneer jullie accepteren dat alle religies eenparig omhelsd moeten worden – dat jullie aan de kant moeten gaan staan om respect te tonen voor die geloofsovertuigingen die de Mensenzoon niet erkennen – dan zullen jullie je schuldig maken aan een vreselijke zonde. Jullie zullen Mij dan aan het verloochenen zijn.**

Tot diegenen die wellicht naar dit bedrog geleid worden: weet dat andere tekenen zullen opduiken die op één ding wijzen – Mijn Goddelijkheid zal niet langer verkondigd worden.

**Jullie kerken zullen nieuwe kruisen zien opduiken waarin de kop van het Beest verankerd zal zijn; jullie altaren zullen veranderd worden en zullen met Mij de spot drijven.** Iedere keer dat jullie nieuwe en ongewone symbolen in Mijn Kerk aantreffen, kijk dan aandachtig want het Beest is arrogant en hij pronkt met zijn verdorvenheid door tekenen tentoon te spreiden, die hem eren.

Diegenen onder jullie die niet op hun hoede zijn voor dit bedrog, zullen merken dat zij meegezogen worden in praktijken die Mij niet in ere houden. Deze zullen de ware bedoeling verhullen, die erin zal bestaan om Satan en zijn verdorven geesten te huldigen.

De tekenen hebben een aanvang genomen. De acties waarover Ik spreek moeten nog komen, maar de dag waarop jullie gevraagd zal worden om Mijn Goddelijkheid te loochenen, is niet meer veraf. Jullie moeten jullie ogen openhouden voor diegenen die zeggen dat zij in Mijn naam komen

maar die in plaats daarvan het Beest vereren, want zij hebben hun vleugels al uitgeslagen. Zij heersen in jullie midden, maar zovelen van jullie kunnen de gruwel nog niet zien. Maar, als jullie van Mij houden, zal Ik jullie de genaden verlenen om de waarheid in te zien want Ik zal jullie nooit in de steek laten. De tijd is nabij en jullie moeten je voorbereiden, want de duisternis zal spoedig neerdalen. Diegenen onder jullie die gezegend zijn met het Licht van God zullen door toedoen van Mijn vijanden te lijden hebben.

Onthoud deze woorden, bid ze en Ik zal jullie de waarheid openbaren door de gave van de Heilige Geest.

### **Kruistochtgebed (114) voor priesters: 'Om het geschenk van de waarheid te ontvangen'**

*Mijn Heer, open mijn ogen.*

*Laat mij de vijand zien en sluit mijn hart voor bedrog.*

*Ik geef alles aan U over, lieve Jezus.*

*Ik vertrouw op Uw barmhartigheid. Amen.*

Jullie Jezus

## **Jullie kunnen Mij niet echt navolgen zonder de pijn van het kruis te dragen**

*Woensdag 17 juli 2013 11.40u*

Mijn zeer geliefde dochter, **hoe beuren de gebeden van al Mijn geliefde volgelingen Mij op in deze tijd. Ik Ben in hun hart en ziel, en hun ziel wordt begunstigd.** Ik moet hen vragen om de spot te verdragen waarmee zij geconfronteerd worden door Mijn weg te volgen en door Mijn kruis, dat zij dragen, want na verloop van tijd zullen zij begrijpen waarom dit zo moet zijn.

Jullie kunnen Mij niet navolgen zonder de pijn van het kruis te dragen. Wanneer jullie van Mij houden, is er een Licht aanwezig in jullie ziel. Dit

zuivere Licht is zoals een magneet, omdat dit het slechtste in andere mensen aantrekt. Goedmenende zielen worden dikwijls belaagd door de geest van het kwaad om iedereen die de waarheid van Mijn Leer volgt, pijn te berokkenen.

Wanneer jullie de waarheid van God uitdragen, zullen jullie gehaat worden door diegenen die niet van God houden. Wanneer jullie Mij navolgen, zelfs in stilte, ondergaan jullie dezelfde pijn. Deze pijn wordt veroorzaakt door diegenen – doorgaans diegenen op wie jullie dol zijn en respecteren – die jullie aanvallen omdat jullie van Mij houden en trouw zijn aan Mijn Leer.

**De tijd is voor jullie angebroken om naar buiten te treden en over Mijn boodschappen te spreken. Priesters echter zullen dat moeilijk vinden daar zij aan hun meerderen gehoorzaam moeten blijven.** Velen in Mijn Kerk zullen bang zijn om van Mijn boodschappen te getuigen, maar dat betekent niet dat zij de waarheid van Mijn heilig Woord niet kunnen verdedigen. Het Woord - aan Mijn apostelen gegeven - leeft voort, ook al proberen velen het te smoren. Jullie zullen merken hoe weinig Ik in het openbaar vereerd word – bijna nooit.

Mijn Leer speelt in jullie samenleving niet langer een belangrijke rol. Jullie moeten erop aandringen, tot welke Kerk jullie ook behoren, dat Mijn dienaren niet vergeten om Mijn naam te noemen bij de verwijzing naar het goede, want het goede kan niet uit een steen voortkomen. Het goede kan enkel van God komen.

Jullie Jezus

## **Moeder van de Verlossing: De Medaille van Verlossing biedt de gave van bekering**

*Donderdag 18 juli 2013 19.14u*

Mijn kind, Ik wens dat bekend gemaakt wordt dat Ik, van nu af aan, aangesproken moet worden met de laatste titel die Mijn Zoon Mij gegeven

heeft op aarde. In deze missie, de laatste missie, moet er te allen tijde naar Mij verwezen worden als de Moeder van de Verlossing.

**Er moet een afbeelding van Mij gemaakt worden en er moet een medaille geslagen worden waarop Ik aan de ene kant geplaatst moet worden met de zon achter Mijn hoofd en waarbij een doornenkroon, waarin twaalf sterren verweven zijn, op Mijn hoofd staat. Op de achterkant van de medaille wens Ik dat het Heilig Hart van Mijn Zoon afgebeeld wordt met de twee zwaarden van verlossing, die er aan weerszijden dwars door moeten gaan.**

De zwaarden van verlossing zullen een dubbele bedoeling hebben. Het eerste zwaard zal het Beest ombrengen, en Mij werd het gezag gegeven om dat op de Laatste Dag te doen. Het andere zwaard zal het hart van de meest versteende zondaars doorboren, en het zal het zwaard zijn waardoor hun ziel gered zal worden.

Deze medaille moet in bulk beschikbaar gesteld worden en moet dan, bij ontvangst door diegenen die erom vragen, door een priester gezegend worden en vervolgens gratis aan anderen geschonken worden. De medaille van verlossing biedt de gave van bekering, alsook verlossing.

Al diegenen die de Medaille van Verlossing ontvangen, moeten dit **kruistochtgebed (115) 'Om de gave van bekering'** bidden.

***O Moeder van de Verlossing,  
bedek mijn ziel met Uw tranen van verlossing.***

***Verlos mij van twijfels.***

***Verhef mijn hart  
zodat ik de aanwezigheid van Uw Zoon zal voelen.***

***Breng mij vrede en vertroosting.  
Bid opdat ik werkelijk bekeerd zal worden.***

***Help mij de waarheid aan te nemen  
en open mijn hart***

***om de barmhartigheid van Uw Zoon, Jezus Christus, te ontvangen.  
Amen.***

Mijn kind, laat deze medaille ontwerpen en vervaardigen a.u.b. Ik zal je bij elke stap op de weg begeleiden, en daarna moet je ervoor zorgen dat deze wereldwijd beschikbaar gesteld wordt.

Ga heen in vrede om Mijn Zoon te dienen!

Jullie Moeder  
Moeder van de Verlossing

**De laatste profeet werd nu gestuurd, dus a.u.b. verwerp dit geschenk niet!**

*Vrijdag 19 juli 2013 15.00u*

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer jij je bezorgd maakt en je onbemind voelt door deze missie, moet je weten dat de Heilige Geest jou altijd sterk zal houden. Jij zult nooit onwaarheden kunnen verkondigen aangezien dat door Mijn geliefde Vader niet toegestaan wordt. Jij bent de eindtijdprofeet, en hoewel Ik weet dat dit jou angst aanjaagt, weet dit.

Door de liefde van Mijn Vader verleen Ik de wereld grote barmhartigheid. De laatste profeet werd nu gestuurd, dus a.u.b. verwerp dit geschenk niet want het is het verlangen van Mijn Vader om al Zijn kinderen te omklemmen en hen te behoeden voor het kwaad in de wereld. Dit is het geschenk om jullie de laatste redding van een verschrikkelijke bestraffing te brengen.

**Verwerp dit geschenk van profetie niet, de laatste tussenkomst van de Hemel om jullie te behoeden voor onheil!**

Diegenen die Mijn Vader niet eren, en die heidense goden aanbidden: jullie landen zullen van de aardbodem geveegd worden als jullie je niet naar de Ene Ware God toekeren. Jullie, die valse goden aanbidden – die jullie een

schitterende toekomst beloven en die een beroep doen op jullie ijdelheid – zullen van Mij weggejaagd worden, en jullie zullen verdrinken in een eindeloze leegte – een afgrond waaruit jullie nooit zullen terugkeren.

**Luister nu, jullie allemaal! Ik roep vanuit de Hemel de mensheid op.** Mijn profeet zal gewoon doen wat Ik haar zeg. Zij gehoorzaamt Mij, de Zoon van God, de Mensenzoon, zoals voorzegd. Zij heeft geen stem. Haar woorden zijn Mijn woorden. Haar gehoorzaamheid naar het Gebod van God is cruciaal. Haar gehoorzaamheid houdt in dat het haar niet toegestaan is haar mond te openen om het Woord van God te verdedigen.

**Alle voorzegde gebeurtenissen zullen snel plaatsgrijpen.** Negeer deze waarschuwing van de Hemel, en jullie zullen meer lijden dan nodig is! Belaster deze woorden uit de Hemel, en jullie zullen in al jullie schande aan de hele wereld getoond worden omdat jullie Mij vervolgen!

Mijn Woord is waar. Mijn Woord is concreet. Mijn Woord wordt gegeven om jullie te beschermen en jullie te behoeden voor het Beest, dat jullie leven verwoest door zijn teistering. Wees a.u.b. sterk en loop weg van de verdorven leugens die hij jullie vertelt! Als jullie hart bezwaard is, kom tot Mij en Ik zal het verlichten. Als jullie hart bedroefd is, zal Ik jullie omhullen en jullie vrede brengen zodat de dood jullie nooit meer schrik zal aanjagen.

Als jullie vol woede zitten, die verandert in haat jegens deze boodschappen, weet dan dat jullie door de koning van de leugens aangetast werden. Jullie zullen in jullie hart weten dat als deze boodschappen jullie pijn en leed berokkenen, deze van Mij afkomstig zijn.

Jullie Jezus

**Het plan bestaat erin de zielen in een web van bedrog te lokken door aan hun hart te trekken**

*Vrijdag 19 juli 2013 20.54u*

Mijn zeer geliefde dochter, Ik wens jullie uitleg te geven over Mijn restleger.

Overal ter wereld groeit het restleger momenteel aan. Velen, die niet afweten van deze boodschappen, verzamelen zich reeds terwijl de kern van Mijn Kerk op aarde het gevaar loopt aangevreten te worden.

Velen kennen de waarheid en kunnen de pogingen zien die ondernomen worden om Mijn allerheiligste Woord af te zwakken. **Al diegenen, begunstigd door het Licht van de Heilige Geest, zullen de geest van het kwaad herkennen als deze Mijn Kerk opslokt. De geest van het kwaad komt getooid met een schone schijn van nederigheid opzetten.** Het plan bestaat erin om zielen in een web van bedrog te lokken door aan hun hart te trekken.

Denk eraan, het plan van Satan bestaat erin zielen te stelen! Weet bovendien welke zielen hij als eerste in de val tracht te lokken! Hij zal altijd diegenen proberen te verderven, die van Mij houden. Hij zal diegenen negeren, die hij reeds teistert, want hen heeft hij al verdorven.

Meen nooit dat het kwaad zich op de meest voor de hand liggende wijze toont! **Deze geest van het kwaad zal zielen lokken door een nederige, zachte en zorgzame façade voor te houden, want hoe anders zouden goede zielen van leugens overtuigd kunnen worden.**

Ik Ben de Redder van de mensheid en Ik grijp nu in om jullie de waarheid te brengen. Niets zal Mij tegenhouden, maar aan deze missie om de wereld te behoeden voor verwoesting, zal elke mogelijke goddeloze daad toegebracht worden.

Net als jullie vooruitgaan, Mijn geliefde volgelingen, zullen jullie achteruit getrokken worden door diegenen die menen dat jullie lasteren tegen het Woord van God. Wanneer jullie je daarna in stilte terugtrekken en het nalaten om in de val van de demonen te trappen, die zij zullen opzetten om jullie aan te sporen om Mijn Woord te verdedigen, zullen zij jullie beschimpen.

**De aan Mijn restleger geschonken genaden zullen subtiel, maar krachtig, zijn en met de hulp van de Moeder van de Verlossing zullen zij het Beest en zijn trawanten afmaken.**

De strijd om zielen zal niet aangenaam zijn, want vergis jullie niet, de ware aard van de vijanden van God - die zeggen dat zij in Zijn naam komen - wat zij voor iemand zijn, zal na verloop van tijd aan het licht gebracht worden. **Jammer genoeg voor velen, zullen zij blind gemaakt zijn voor de waarheid en zullen zij tegen die tijd deelnemen aan satanische rituelen waarover zij onwetend zullen zijn, zo zorgvuldig zullen deze gecamoufleerd worden.**

Mijn stem zal onder jullie bulderen en bulderen want Ik zal Mijn plan, om jullie eeuwig leven te brengen, nooit stopzetten. Geen enkele mate van menselijke redeneringen, die tot de veroordeling van Mijn heilig Woord door deze boodschappen leiden, kan de macht van God afzwakken.

Jullie haat jegens Mij zal toenemen en de woede die jullie ziel zal overspoelen, is van Satan afkomstig, maar jullie zullen menen dat deze van God komt. Hoe kunnen jullie zo blind zijn? Welk bederf heeft aan jullie geknaagd, wat ervoor zorgt dat jullie proberen om anderen schade te berokkenen? Bid dat jullie je naaste niet van Mij vervreemden! Bid dat jullie de waarheid opzoeken voordat de duivel jullie ziel bezit! Hij is zeer machtig, en diegenen van wie de ziel door de zonde van hoogmoed verzwakt is, zullen gewillige werktuigen worden waarin Satan en zijn gevallen engelen zullen verblijven.

Word wakker, jullie allen! De tijd waarin het Boek der Waarheid geopend moet worden, is aangebroken. Jullie moeten niet alleen de pagina's openen, jullie moeten ook jullie hart openen.

Jullie Jezus

## **Moeder van de Verlossing: De weerslag in Rome zal tot gevolg hebben dat velen op een dwaalspoor gebracht worden**

*Zaterdag 20 juli 2013 12.45u*

Mijn kind, terwijl de opschudding binnen het christelijk geloof toeneemt, zullen er altijd nog diegenen zijn, die trouw blijven aan Mijn Zoon en die

door de kracht van hun geloof het heilig Woord van God zullen bewaken en beschermen.

De weerslag in Rome zal tot gevolg hebben dat velen op een dwaalspoor gebracht worden en zich dan onbewust van Mijn Zoon, Jezus Christus, zullen afkeren. Zij zullen in dwaling vervallen doordat zij nieuwe leerstellingen zullen accepteren, die niet van God komen. Bid, bid, bid voor diegenen binnen de Christelijke Kerken die in de val trappen leugens aan te nemen, die hen verkocht worden in de gedaante van diegenen die beweren dat zij door Mijn Zoon uitgekozen werden om Zijn Woord te verkondigen.

Al deze dingen werden al eeuwenlang aan zieners voorgezegd, en toch weigeren nog velen van jullie deze profetieën aan te nemen. Ik heb de mensheid gewaarschuwd voor deze komende donkere dagen omdat Mijn Zoon wenst dat jullie op je hoede zijn voor de gevallen engelen die Zijn Kerk op aarde zullen teisteren. Mijn tranen vallen in grote stromen omdat zoveel gewijde dienaren binnen de Kerk Mijn verschijningen ontkennen. Opdat hen op voorhand de waarheid gegeven zou worden, werden deze verschijningen door God goedgekeurd om de mensheid bewust te maken van de gevaren die de zielen tegemoet treden.

**De profetieën die jullie in La Salette en Fatima gegeven werden, zijn van groot belang. Waarom negeren zovelen - die beweren van Mij, hun Moeder, te houden - wat Ik de wereld mededeelde. Jullie hebben niet geluisterd en jullie hebben toegelaten dat jullie bedrogen worden.**

Het is tijd om jullie te herinneren dat de duisternis, die de Kerk van Mijn Zoon op aarde omhult, veroorzaakt wordt door de Boze, die velen misleid heeft. **Deze duisternis kan niet van Mijn Zoon komen en, als zodanig, blijft Zijn mystiek Lichaam – Zijn Kerk – intact. Diegenen die Zijn mystiek Lichaam trouw blijven, zullen niet van de waarheid afwijken.** Diegenen die de Kerk van Mijn Zoon verraden en Zijn Leer verwerpen, door zich nieuwe praktijken eigen te maken die voor Jezus Christus beledigend zijn, snijden zich zelf af van Zijn barmhartigheid.

Jullie moeten weten dat wanneer het kruis van Mijn Zoon gewijzigd wordt en er anders uit zal zien, en dat wanneer het Offer van de Mis in naam van

de moderniteit aangepast wordt, jullie het gebrek aan respect voor Mijn Zoon zullen zien aan de manier waarop deze dingen voorgesteld worden.

Jullie mogen Mijn Zoon nooit verraden. Hij heeft zoveel geleden en toch zullen een aantal van diegenen in Zijn eigen Kerk, in dwaling vervallen en Hem helemaal opnieuw kruisigen. Wanneer jullie getuige zijn van deze gebeurtenissen, zullen jullie weten dat de tijden aan het veranderen zijn en dat de eindstrijd tussen God en het Beest aan de gang is.

Jullie geliefde Moeder  
Moeder van de Verlossing

## **Ze zijn de Antichrist nu aan het voorbereiden op zijn grootse entree**

*Zondag 21 juli 2013 18.05u*

Mijn zeer geliefde dochter, **Ik heb een belangrijke boodschap voor de wereld**, waaronder diegenen die in Mij geloven, diegenen die dat niet doen, diegenen die misschien niet in Mijn Vader geloven, evenals diegenen die niet accepteren dat alle dingen van Mij komen.

**Toen het Beest een complot tegen Mij smeedde, creëerde hij een duivels plan voor de eindtijd**, dat bedacht is om de wereld de grootste leugen wijs te maken zodat hij hen met zich mee kan nemen naar het vuur van de hel.

Weet dat Ik dit plan reeds aan de wereld geopenbaard heb, maar opdat jullie de waarheid begrijpen, is er één geheim dat nog geopenbaard moet worden. Zoals bij elke veldslag neemt de vijand een positie in, en opdat het doelwit niet zou weten waar zijn vijanden staan, wordt dit gewoonlijk zeer zorgvuldig gepland zodat dit in het geheim gebeurt.

**In deze strijd, de eindstrijd om zielen, hebben Satan en zijn trawanten positie genomen tegen Gods twee getuigen.** Het heeft veel jaren gevergd om dit te orkestreren, maar Gods kinderen moeten eerst weten wie die twee getuigen zijn voordat zij begrijpen hoe dit plan beraamd werd.

De vijand heeft nu in Mijn Kerk positie genomen. Hij doet dit als de in een Trojaans paard verborgen vijand. De vijand – en vergeet niet dat er velen zijn en dat zij allemaal het Beest huldigen – is ook in het Midden-Oosten ingeburgerd geraakt. Het echte doelwit is Israël, bakermat van de tweede getuige.

**De twee getuigen zijn de Christenen en het Huis van Israël.** Het Christendom is het eerste doelwit omdat het uit Mij voortkomt. Israël is het tweede doelwit omdat Ik als een Jood geboren werd en dit het land van het uitverkoren volk van God is – de bakermat van Jeruzalem.

Het is geen toeval dat Satan deze twee wil vernietigen, want hij haat deze en door alle sporen van hen uit te wissen, legt hij de grootste verklaring af – dat hij boven God staat. **Hoe zullen deze twee getuigen in de naam van God lijden! Zij zullen niet sterven, maar zullen van alle leven verstoken lijken te zijn.**

De Sacramenten zullen het eerste zijn dat vernietigd wordt – dan de Mis – dan de Bijbel en alle sporen van Gods woorden. Gedurende deze tijd zullen velen strijd voeren om het Woord van God te verkondigen. Het zal in deze tijd zijn dat Mijn genaden, door de kracht van de Heilige Geest, overal uitgegoten zullen worden zodat God nooit vergeten wordt.

### **De Antichrist**

Zeer spoedig zal de Antichrist zich bekend maken als de man van vrede, die het meest ambitieuze vredesplan in het Midden-Oosten zal creëren.

Ze zijn de Antichrist nu aan het voorbereiden op zijn grootse entree. Ondertussen gaat het duivels plan om de onschuldigen te misleiden voort, door hen in Mijn naam leugens bij te brengen. Tot diegenen onder jullie die de waarheid niet willen aannemen: weet dat deze tijd voor de deur staat. Als jullie werkelijk van Mij houden maar jullie de waarheid nu niet aan kunnen nemen, dan zal Ik jullie de genaden schenken om deze te onderscheiden.

**Zovelen kunnen dit goddeloze plan, dat zo zorgvuldig verborgen gehouden wordt,** maar dat zich - zoals voorzeggd - voor jullie ogen

ontvooft, niet zien. De Heilige Schrift liegt nooit. Mijn Woord is de waarheid. De waarheid is jullie reddingslijn naar de zaligheid. Als jullie de leugens aannemen, die in Mijn Kerk aan jullie verkocht worden door diegenen die niet uit Mijn naam komen, dan zullen jullie in grote duisternis vervallen en zullen jullie door een zodanige verdorvenheid verteerd worden dat, als jullie aan dergelijke occulte praktijken zouden deelnemen – die jullie in Mijn naam gepresenteerd worden – jullie voor Mij verloren zullen zijn.

Zeer spoedig, zodra de valse vrede gecreëerd is, zullen de plannen om de Joden uit te roeien, een aanvang nemen. Terwijl het Beest Israël toetakelt, zal de Valse Profeet Mijn Tegenwoordigheid dumpen en niet enkel de Katholieken, maar alle Christenen, alle religies misleiden om het Beest - onder het mom van de ene-wereldreligie - te verafgoden.

Als deze boodschap jullie ziel met angst vervuld, weet dan dat het Mijn bedoeling is om niets voor jullie te verbergen, wat jullie zou kunnen vernietigen. Al wat belangrijk is, is dat jullie trouw blijven aan Mijn Leer en bidden om Mijn bescherming. Wanneer jullie je aan Mij, jullie Jezus, overgeven en Mij vragen jullie te geleiden, zal alles goed komen.

Ik zal jullie onder Mijn bescherming houden – al diegenen onder jullie, die niet van de waarheid afwijken.

Jullie Jezus

## **Vertrouw Mij en Ik zal jullie ogen openen voor de waarheid over jullie glansrijke toekomst!**

*Maandag 22 juli 2013 19.09u*

Mijn zeer geliefde dochter, Ik roep tot al de jongeren in de wereld, van alle geloofsovertuigingen en alle godsdiensten.

Ik Ben Jezus Christus, de Redder van de wereld, en **Ik zal Mij weldra aan jullie bekend maken. Wanneer dat gebeurt, tijdens een bovennatuurlijke**

**gebeurtenis die overal ter wereld op hetzelfde moment ervaren zal worden, zullen jullie de waarheid kennen.**

Jullie nemen Mijn oproep tot jullie nu misschien niet aan. Jullie verwelkomen Mij wellicht niet in jullie dagdagelijkse leven, maar wanneer jullie Mijn liefde voelen, zal niets anders voor jullie nog van belang zijn. **Het moment van de Tweede Komst is dichtbij. Deze gebeurtenis, wanneer Ik kom om vrede te brengen terwijl Ik het Nieuw Paradijs inluid, zal jullie overstelpen met een vreugde die jullie nooit eerder ervaren hebben. Ik zal jullie een leven brengen, dat jullie dromen te boven gaat – een leven dat, zodra jullie er een glimp van opvangen, alles zal zijn wat jullie verlangen.**

De Tweede Komst moet niet gevreesd worden want het zal de meest indrukwekkende, vreugdevolle gebeurtenis zijn. Dat is Mijn belofte. Jullie hoeven nooit bezorgd te zijn of het gevoel te hebben dat het leven voorbij is – dat de tijd, die jullie in de wereld vanzelfsprekend vinden, jullie ontzegd wordt – omdat het leven dan pas zal beginnen. Ditmaal zal er geen kwelling, pijn, boosheid, haat of verdeeldheid bestaan. Enkel de liefde zal gedijen, en daarmee een leven vol luister, waarin jullie in grote eenheid, in liefde en vrede zullen leven met jullie geliefden.

Ik Ben de wereld aan het voorbereiden op deze grote gebeurtenis, die geprofeteerd werd. Om jullie voor te bereiden – zodat de wereld in een oogwenk voorgoed zal veranderen – moeten jullie tot Mij komen. Om dit leven in het Nieuw Paradijs te krijgen, waar jullie een volmaakt lichaam en een vlekkeloze ziel zullen behouden, moeten jullie Mij vragen om jullie je zonden te vergeven. Zo eenvoudig is het. Ik weet dat jullie zondaars zijn. Jullie weten dat jullie zondaars zijn, maar dat mag jullie nooit van Mij scheiden.

Als jullie verontrust of angstig zijn, vertel Mij dan jullie zorgen en Ik zal jullie pijn verzachten. Vertrouw Mij en Ik zal jullie ogen openen voor de waarheid over jullie glansrijke toekomst! Wanneer de aarde vernieuwd is en de Tweede Komst aangekondigd wordt, zal Ik staan te wachten om jullie te begroeten. Ik zal altijd van jullie houden want het was voor jullie dat Ik Mijn Lichaam overleverde, toen Ik hen Mij liet kruisigen. Als Ik zoveel van jullie houd, dan zou jullie niets in de weg mogen staan om Mij vandaag te aanroepen.

Ik wacht op jullie oproep!

Jullie Jezus

## **Moeder van de Verlossing: Het laatste geheim van Fatima werd niet geopenbaard, zo angstaanjagend was het**

*Maandag 22 juli 2013 20.17u*

Mijn kind, de misleiding waarmee de wereld geconfronteerd zal worden, zal zo moeilijk te onderscheiden zijn, dat enkel diegenen die zich aan God overgeven en al hun vertrouwen op Mijn Zoon stellen, in staat zullen zijn om de beprovingen die in het verschiet liggen, te doorstaan.

Ik gaf de wereld de profetieën in 1917, maar het laatste geheim van Fatima werd niet geopenbaard, zo angstaanjagend was het voor diegenen binnen de Katholieke Kerk.

Het laatste geheim van Fatima is Gods kinderen nog steeds onbekend, hoewel een deel ervan op 26 januari 2012 aan jullie geopenbaard werd. Zeer weinigen binnen de Kerk zijn daarin ingewijd. Nu moet het volgende deel van het laatste geheim van Fatima geopenbaard worden, zodat Ik de mensheid kan waarschuwen voor de gevolgen van het negeren van Mijn tussenkomst om zielen te helpen redden.

De Kerk werd van binnenuit aangetast door vijanden van God. Zij – en **er zijn er twintig van hen die van binnenuit de controle uitoefenen** – hebben de grootste misleiding gecreëerd. Zij hebben een man verkozen, niet van God, terwijl de Heilige Vader, aan wie de Kroon van Petrus toegekend is, omzichtig verwijderd werd.

**De details, die Ik onthulde, bestaan hierin dat er in de eindtijd twee mannen zouden zijn die de Kroon van Petrus dragen. De ene zal lijden omwille van de leugens die gecreëerd werden om hem in diskrediet te brengen, en die hem tot een virtuele gevangene zullen maken. De andere verkozene zal de verwoesting teweegbrengen, niet enkel van de**

**Katholieke Kerk maar van alle Kerken die Mijn Vader vereren en die de Leer van Mijn Zoon, Jezus Christus, Redder van de wereld, aannemen.**

**Er kan slechts één door Mijn Zoon gemachtigd hoofd van de Kerk op aarde zijn, die Paus moet blijven tot aan zijn dood. Ieder ander die er aanspraak op maakt op de Stoel van Petrus te zitten, is een bedrieger.** Dit bedrog heeft één doel: zielen aan Satan over te leveren. En voor dergelijke zielen, die van niets zullen weten, is er nog maar weinig tijd om gered te worden.

Kinderen, jullie moeten nu slechts één waarschuwing ter harte nemen. Wijk niet af van de Leer van Mijn Zoon! Trek elke nieuwe leerstelling in twijfel, die jullie voorgelegd wordt en die voorwendt van de Kerk van Mijn Zoon op aarde afkomstig te zijn! De waarheid is eenvoudig. Deze verandert nooit. De nalatenschap van Mijn Zoon is zeer duidelijk. Laat niemand jullie beoordelingsvermogen vertroebelen!

Weldra zullen de profetieën van Fatima steek houden. Alles speelt zich nu voor een ongelovige wereld af, maar jammer genoeg zullen maar zeer weinigen dit beseffen totdat het te laat is. Bid, bid, bid zo vaak mogelijk, elke dag, Mijn allerheiligste Rozenkrans om de uitwerking van het kwaad, dat jullie omringt, af te zwakken.

Jullie geliefde Moeder  
Moeder van de Verlossing

**Ik onthul de geheimen die vervat liggen in het Boek der Openbaring, en deze zullen niet aangenaam zijn**

*Dinsdag 23 juli 2013 15.30u*

Mijn zeer geliefde dochter, de beproevingen die jullie het hoofd zullen moeten bieden, komen er doordat Ik de geheimen onthul, die vervat liggen in het Boek der Openbaring, en deze zullen niet aangenaam zijn. De waarheid kan voor velen zo schokkend en verontrustend zijn. De waarheid zal tranen van ontzetting, tranen van verdriet en groot leed tweebrengen.

Leugens daarentegen kunnen jullie een vals gevoel van veiligheid geven. Zelfs wanneer de jullie voorgehouden leugens - die verpakt worden in een liefdevolle taal en nobele gebaren - in jullie hart niet goed aanvoelen, kan de mens deze veel gemakkelijker aannemen dan de waarheid.

Wanneer aan iemand verteld wordt dat zij besmet zijn met een terminale ziekte, hebben zij twee keuzes. Zij kunnen de waarheid aannemen, hun ziel voorbereiden, tijd doorbrengen in de dichte nabijheid van hun familie, Mijn vergeving zoeken en dan wachten op de dag. Wanneer zij dat doen, hoewel dit beangstigend kan zijn, zullen zij – doordat zij de waarheid aangenomen hebben – in hun ziel ware vrede vinden. Deze zielen zullen van Mij niets te vrezen hebben. Als zij daarentegen de waarheid verwerpen en geloven in toverdrankjes en valse goden, waarvan zij denken dat die gebruikt kunnen worden om hen op miraculeuze wijze te genezen, zullen zij erg teleurgesteld worden. Die zielen, verblind door zogenaamde positieve gedachten, geloven dat als zij zelf willen dat zij beter worden, alles goed zal komen. Wat zij niet kunnen begrijpen, is dat zij Mij, Jezus, moeten aanroepen als zij genezen wensen te worden. Ik zal gebeden verhoren, maar enkel als het verzoek hun ziel ten goede komt. Deze zielen die weigeren de waarheid of hun ziekte aan te nemen en die zich niet tot Mij keren, zullen verloren gaan. Zij zullen de tijd, die hen op aarde verleend werd om ervoor te zorgen dat hun huis in orde is, verspild hebben.

Hetzelfde geldt voor Mijn Woord, de waarheid, dat jullie nu gegeven wordt. Ik gaf de wereld de waarheid tijdens Mijn verblijf op aarde, en Ik werd afgewezen. Velen volgden Mij wel na, maar de waarheid die hen toen gegeven werd, zal nu door de vijanden van God aangevochten worden en zij zullen ten prooi vallen aan bedrog. Zij zullen de waarheid al vlug verwerpen en zullen niet in staat zijn om Mijn Waarschuwing, die in deze tijd aan de wereld gegeven wordt, aan te nemen.

**Ik roep jullie nu op, niet om jullie nieuwe leerstellingen te openbaren, want dat is niet nodig. Jullie hebben de waarheid gekregen, maar nu zal Ik ingrijpen om jullie aan de waarheid te herinneren.** Ik kom tevens om jullie te waarschuwen voor de snode wreedheden, die jullie toegebracht zullen worden vanwege jullie liefde voor Mij.

Keer Mij, Jezus Christus, de rug niet toe, terwijl Ik jullie de hand reik, alleen maar om jullie in deze tijd te beschermen! Ik wil jullie niet vervreemden, maar Ik zal jullie keer op keer aan de waarheid blijven herinneren. **Wanneer jullie merken dat jullie ziel opgewonden raakt ten gevolge van de nieuwe regels die jullie voorgesteld worden door diegenen die zeggen dat ze van Mij zijn, dan moeten jullie Mij aanroepen door middel van dit kruistochtgebed.**

**Kruistochtgebed (116) 'Behoed mij voor het onheil van de leugens'**

*Lieve Jezus, help mij.  
Ik verdrink in de tranen van verdriet.  
Mijn hart is verward.  
Ik weet niet wie ik kan vertrouwen.*

*Vervul mij a.u.b. met Uw Heilige Geest  
zodat ik het juiste pad naar Uw Koninkrijk kan kiezen.*

*Help mij, lieve Jezus,  
om altijd trouw te blijven aan Uw Woord,  
dat door Petrus aan de wereld gegeven werd,  
en om nooit af te wijken van wat U ons leerde  
of Uw kruisdood te loochenen.*

*Jezus, U bent de Weg.  
Toon mij de Weg.*

*Houd mij vast en voer mij op Uw tocht van grote barmhartigheid.  
Amen.*

Jullie Jezus

## **Moeder van de Verlossing: Net alsof er een wonder plaatsgevonden heeft, zal de Valse Profeet uit de dood op lijken te staan**

*Donderdag 25 juli 2013 18.52u*

Mijn kind, het is belangrijk dat Mijn kinderen de moed niet verliezen wanneer zij geconfronteerd worden met de pijn die ze het hoofd zullen moeten bieden, wanneer de Kerk van Mijn Zoon in de wildernis van de woestijn geworpen zal worden.

Ik ben de Vrouw uit het Boek der Openbaring, bekleed met de zon, die het Kind baarde. Het Kind is Jezus. Het Mystiek Lichaam van Mijn Zoon, Jezus, is Zijn Kerk op aarde. De Kerk van Mijn Zoon wordt weggekaapt en weldra zal Zijn Lichaam er niet langer in aanwezig zijn. Deze troosteloosheid zal het hart van diegenen, die de Leer van Mijn Zoon volgen, in twee scheuren. Dezen, die nergens nog terecht zullen kunnen, zullen merken dat zij uit de gebouwen verdreven worden, die tot nu toe de Heilige Eucharistie herbergden. Maar terwijl zij buiten gegooid zullen worden, waarbij hen weinig barmhartigheid betoond wordt, zullen zij met de Heilige Geest vervuld worden. Dit wil zeggen dat zij geleid zullen worden en verwoed het restleger zullen aanvoeren, dat opgebouwd is uit diegenen die God trouw zijn.

**Anderen, blind voor de waarheid, zullen in verwarring de Valse Profeet volgen. Hun hart zal misleid worden en weldra, wanneer te zien zal zijn dat de Valse Profeet de dood nabij is, zullen zij het uitsnikken. Maar dan, net alsof er een wonder plaatsgevonden heeft, zal de Valse Profeet uit de dood op lijken te staan. Ze zullen zeggen dat hij met grote, bovennatuurlijke krachten van de Hemel gezegend is en ze zullen plat op hun gezicht in aanbidding voor hem neervallen.** Hij zal geliefd zijn en aanbeden worden door diegenen die niet kunnen zien.

**Al vlug zal de Antichrist verschijnen, en zijn opgang naar roem zal in Jeruzalem beginnen. Zodra hij in het openbaar verschijnt, zal alles in de Kerk van Mijn Zoon snel veranderen.** De nieuwe regels zullen ingevoerd worden. Nieuwe relikwieën, veranderingen in de gewaden die door

priesters gedragen worden en veel nieuwe voorschriften zullen opgelegd worden. Aanvankelijk zullen de mensen zeggen dat al deze veranderingen voortvloeien uit de noodzaak nederig te zijn. En terwijl deze gruwelen de Christelijke Kerken binnendringen, zal de vervolging beginnen. Durf bezwaar te maken tegen deze satanische rituelen en jullie zullen als een ketter – een onruststoker – beschouwd worden!

**Veel kardinalen, bisschoppen, priesters, kloosterzusters en gewone mensen zullen geëxcommuniceerd worden** als zij zich niet aan de nieuwe regels houden of de Valse Profeet niet aanbidden. In dit stadium moeten jullie toevluchtsoorden opzoeken, die gecreëerd zullen worden zodat jullie Mijn Zoon, Jezus Christus, in alle rust kunnen aanbidden. Priesters moeten de Sacramenten blijven toedienen en Mijn kinderen voorzien van de Allerheiligste Eucharistie.

Jullie mogen nooit toegeven aan het bedrog, waaraan jullie gevraagd zal worden deel te nemen. Diegenen die dat doen, zullen hun ziel aan de Boze verliezen.

Jullie geliefde Moeder  
Moeder van de Verlossing

## **Hoewel deze angst zullen veroorzaken, zijn ze niets in vergelijking met de komende Grote Kastijding**

*Donderdag 25 juli 2013 20.40u*

Mijn zeer geliefde dochter, de hand van Mijn Vader heeft nu in de wereld ingegrepen, als straf voor de zonden van de mens. De zonde is geëscaleerd in de wereld omdat de mens goed en kwaad niet langer onderscheidt. Jullie kunnen de toorn van Mijn Vaders verbolgenheid niet ontvluchten, wanneer jullie landen door hun wetten de verdorven zonden toejuichen.

**Deze straffen zullen al snel over de hele wereld gezien worden. Hoewel deze angst zullen veroorzaken, zijn ze niets in vergelijking met de komende Grote Kastijding.** De mens is halsstarrig. Hij weigert hulp wanneer

deze door God aangeboden wordt. De mensheid heeft ervoor gekozen God te verwerpen, en eenieder van jullie heeft geleden vanwege de heidenen onder jullie.

Mijn oproep vanuit de Hemel is in de eerste plaats bedoeld om alle zielen te redden, maar ook opdat Ik jullie zou kunnen helpen om de straffen, die het menselijk ras zullen treffen, te milderen. Hoe groot is Mijn barmhartigheid! Hoe groot is Mijn geduld, maar diegenen die Mijn Leer verwerpen en die zich afsluiten voor Mijn Vader, hun Schepper, zullen weldra de gevolgen kennen.

Ik roep tot alle religies en smeeik jullie te bidden om goedertierenheid, of jullie deze boodschappen nu aannemen of niet. De **gebeden zijn nodig om de catastrofes, die reeds een aanvang hebben genomen, in te perken**. Bid, bid, bid om jullie leven en om de redding van jullie ziel!

Jullie Jezus

## **Kijk achter het masker van het humanisme en jullie zullen geen sporen van God aantreffen**

*Zaterdag 27 juli 2013 19.22u*

Mijn zeer geliefde dochter, het is Mijn verlangen dat al Mijn gekoesterde volgelingen intens bidden om de schade aan zielen, door de groei van het atheïsme, af te wenden. Het atheïsme toont zich niet altijd. Heel vaak creëren de mensen, die om welke reden dan ook beslist hebben om niet langer in God te geloven, een vervanging.

Vanwege de natuur van de mens dient hij op zoek te gaan naar een reden om zijn bestaan te rechtvaardigen. De vloek van het humanisme bestaat erin dat het de mens, in de ogen van de mensen, verheft. Alles wat er volgens de humanist gedaan moet worden, is ervoor te zorgen dat de noden van de mens op de eerste plaats komen. Veel mensen verwarren het humanisme met het Christendom. **Wanneer men verkondigt dat de wereldse goederen in het leven van de mens belangrijk zijn om tegen elke**

**prijs leed of armoede te vermijden, is het gemakkelijk aan te nemen dat dit een vorm van liefde tot de naaste is.**

Als jullie zeggen dat jullie een eind willen maken aan armoede, werkeloosheid en andere ellende, zullen velen denken dat jullie in naam van God spreken. **Kijk achter het masker van het humanisme en jullie zullen geen sporen van God aantreffen, noch zullen jullie Zijn naam horen vernoemen.** Diegenen die hun leven als humanisten leiden, houden niet van God. Zij houden enkel van zichzelf. Om hun doel te bereiken, zijn zij bovendien van mening dat het welzijn van de mensheid – doorgaans in de vorm van wereldse zaken - het enige is wat telt.

Terwijl het menslievend kan lijken om zich zichtbaar te bekommeren om de noden van de mens, mogen jullie God nooit vervangen door de noden van de mens op de eerste plaats te stellen. Wanneer jullie dat doen, beledigen jullie God. **Hoewel het humanisme al de uiterlijke tekenen van een liefde tot God bezit, is het niet wat het lijkt.** Achter het masker van liefde verschuilt zich eigenliefde. De mens zal sterven, zijn lichaam zal tot stof vergaan, zijn ziel zal voortleven, maar het humanisme zou jullie willen laten geloven dat de mens onsterfelijk is.

Pas ervoor op het humanisme te omhelzen, want wanneer jullie dat doen, zullen jullie je zelf van Mij afsnijden!

Jullie Jezus

**De andere onschuldigen, die het Beest en de Valse Profeet blindelings volgen, zullen in een meedogenloos bondgenootschap vast komen zitten**

*Zondag 28 juli 2013 21.40u*

Mijn zeer geliefde dochter, jullie mogen nooit twifelen aan Mijn Woord. Als jullie Mij werkelijk vertrouwen, moeten jullie dat doen, wat Ik van jullie verlang, zodat Ik in deze tijd de wereld kan verlichten en hen voorbereiden op het nieuwe begin.

Veel van wat er Mijn Kerk overkomt, werd voorzien, maar jullie moeten aanvaarden dat Mijn Vader deze gruwelen met een reden toelaat. **Dit is het definitieve einde van de heerschappij van Satan. Hij heeft in zijn naam een Beest doen opstaan, en deze Antichrist is de geest van Satan zelf. Hij en zijn volgelingen hebben zeer weinig tijd gekregen in de grote strijd om zielen.**

De wraak van Satan bestaat erin zoveel mogelijk zielen, als waartoe hij in staat is, te stelen voordat hij geketend en in de afgrond geworpen wordt. Diegenen van zijn trawanten, die de slang verafgoden, volgen zijn instructies enkel op vanwege de macht, waarvan hij hun zegt dat deze hun zal toebehoren, als zij hem helpen zijn duivels plan te voltooien. Hoe zullen deze arme zielen voor eeuwig lijden, en hoe zullen zij om Mijn barmhartigheid schreeuwen wanneer het afschuwelijke besef van hun lot duidelijk wordt.

De andere onschuldigen, die het Beest en de Valse Profeet blindelings volgen, zullen vast komen zitten in een meedogenloos bondgenootschap, waaruit zij niet bij machte zullen zijn te ontsnappen. Jullie moeten intens bidden dat hun ziel terug aan Mij overgedragen wordt. De buitenwereld zal aanvankelijk niet veel zien om hen te alarmeren. De oorlogen in het Midden-Oosten en de daaropvolgende vrede zal op applaus onthaald worden.

**De man van vrede zal veel prijzen ontvangen als bewijs van erkentelijkheid voor zijn humanitaire werken. Er zal te zien zijn dat de Valse Profeet de Kerken van de wereld verenigt en bij elke gelegenheid al die eigenschappen tentoonspreidt, die jullie met een heilige associëren.**

Alles zal goed zijn, tot beide zich keren en duchtig al diegenen neerslaan, die zich tegen hun plan om de wereld te beheersen, verzetten. Zij zullen Mijn Kerk op aarde tot het broeinest van het Beest weven, totdat duisternis de aarde bedekt.

Allen zullen een onrust gewaarworden. Iedereen van jullie zal het kwaad aanvoelen terwijl Satan, door de Antichrist, alles beheerst. Maar dan, net

als de dingen hopeloos zullen lijken, zal Ik door Mijn grote barmhartigheid neerdalen om allen te omhullen, om aan de wereld de waarheid te tonen.

Mijn barmhartigheid is zo groot, dat Ik de meest duistere zielen zal verlichten, en zij zullen met opluchting in hun hart tot Mij komen. Op dat ogenblik zullen, door de kracht van de Heilige Geest, al hun twijfels uit hun ziel verdreven worden. Kort daarna, als Gods kinderen de waarheid kennen, zal de laatste bazuin schallen en zal de aarde vernieuwd worden. Alle kwaad zal verdwijnen. De zon zal jullie allemaal met een buitengewoon licht vervullen, en het Nieuw Paradijs zal met grote liefde, als het grootste geschenk dat jullie je ooit zouden kunnen voorstellen, aan eenieder van jullie overhandigd worden.

Al wat jullie moeten doen, is jullie vertrouwen stellen in de waarheid die Ik openbaar, zodat jullie de valstrikken, die opgezet zullen worden om jullie ziel te stelen, kunnen vermijden. Diegenen van jullie die kunnen zien, die Mij vertrouwen, die Mij aanroepen, zullen Mij helpen om de zielen te redden van diegenen die kunnen zien, maar die weigeren om de waarheid in te zien.

Jullie Jezus

## **Het teken van het Beest zal de dood met zich meebrengen – de dood van de ziel en de dood door een vreselijke ziekte**

*Maandag 29 juli 2013 11.23u*

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn naam wordt zelden in één adem genoemd, terwijl diegenen die beweren Mij te vertegenwoordigen, lasteringen tegen God schreeuwen. **Niet enkel zal Mijn kruisdood verworpen worden en zal er niet over gesproken worden, maar er zullen ook afbeeldingen van demonen gebruikt worden ter vervanging van Mijn Lichaam aan het kruis.** Als Ik het niet ben die zij doodden aan het kruis, wie is het dan wel? Wie zijn zij, die Mijn Woord aan de wereld verkondigen, maar die ook de godslasteringen uiten waarvan hun mond overloopt?

Hoed jullie voor de wonderen die de mannen in witte gewaden zullen beweren te verrichten, alsof zij uit Mijn Vlees gemaakt en met Mijn Geest gezegend zijn! **Wanneer jullie buitengewone en schijnbaar miraculeuze gebeurtenissen zien plaatsvinden, weet dan dat deze niets van dat alles zijn.**

Er zal jullie verteld worden, dat er door de hand van de Valse Profeet wonderen tot stand gebracht werden. Er zal daarop van jullie verwacht worden dat jullie grote eerbied tonen, en er zal jullie aanvankelijk verteld worden, dat hij een levende heilige is. Hij zal aanbeden worden, geliefd zijn en bewonderd worden, en iedereen zal zeggen dat hij door God begunstigd wordt. Zij zullen na verloop van tijd geloven, dat deze wonderen plaatsvinden om Mijn Tweede Komst in te luiden.

En dan zal het Beest verschijnen. En hij zal de eerste eren. En de wereld zal opgaan in een vreselijke verwarring. Zij zullen in de val zitten. Aan de ene kant **zal de Valse Profeet alle religies in de wereld controleren** en azen op de liefde van diegenen die de waarheid kennen. Diegenen die de waarheid kennen, zullen Mij niet verwerpen, want hun behoort het Koninkrijk van God. **De Antichrist zal naar de Valse Profeet toe een grote eerbied aan de dag leggen. En omdat zijn rol van politieke aard zal zijn, zal hun band veel mensen verenigen, die deze alliantie zullen toejuichen.**

Deze gebeurtenissen zullen weldra steek beginnen houden. Diegenen die proberen om jullie met zich mee te voeren naar een vals geloof, niet van God, zullen zeer overtuigend zijn. Zij zullen hun ware bedoeling nooit bekend maken, tot zij menen dat zij deze strijd aan het winnen zijn. Maar dan zullen zij er velen ombrengen, die weigeren het teken van het Beest te aanvaarden. **Zij zullen zeggen dat dit een kenteken van ware wereldvrede, liefde en eenheid zal zijn, maar verborgen in de walgelijke kern ervan, zal het nummer 666 - het teken van het Beest - staan.**

Net zoals heilige medailles hemelse bescherming met kracht van God bieden, zal het teken van het Beest de dood met zich meebrengen – de dood van de ziel en de dood door een vreselijke ziekte. Diegenen die het weigeren, zullen zich moeten verbergen en voorbereiden. Ik weet dat dit beangstigend is, maar het is waar. Ik zal met behulp van jullie gebeden ingrijpen en een eind aan de vervolging maken.

**Jullie, Mijn geliefde volgelingen, die de waarheid kennen, worden voorbereid om diegenen te helpen die met deze kennis zullen worstelen. Tegen de tijd dat zich dit voordoet, zal Mijn restleger een kracht om rekening mee te houden, geworden zijn.** Hun sterkte zal liggen in hun vermogen om diegenen te redden, die onder deze duivelse daad van wraak op Gods kinderen te lijden zullen hebben.

Jullie Jezus

## **Moeder van de Verlossing: Jullie moeten vasthouden aan de traditionele kruisen want weldra zullen deze verdwijnen**

*Maandag 29 juli 2013 19.05u*

Mijn kind, onthoud altijd dat Ik, door de macht van God en door de genade van Mijn Zoon, het Beest zal verpletteren en wanneer alles hopeloos zal lijken, zal er aan de heerschappij van de Boze een abrupt einde komen.

Mijn sluier van bescherming bedekt al diegenen die Mijn hulp inroepen gedurende deze moeilijke tijden. Herinner jullie, dat net zoals Ik Mijn Zoon - toen hij twaalf jaar oud was - kwijtraakte, Ik Hem in de tempel terugvond. Bid, Mijn kinderen, en ga nu jullie kerken binnen om de nodige offers op te dragen om te vragen om volharding tijdens deze vreselijke, geestelijke strijd om zielen.

Mijn Zoon heeft zoveel geleden door Zijn kruisdood, maar dat was slechts één last. Het grootste lijden dat Hij vandaag de dag doorstaat, is om diegenen die reeds voor Hem verloren zijn. En nu, terwijl de geest van het kwaad zich inspant om al diegenen die van Hem houden van Hem weg te halen, brandt de pijn in Zijn Lichaam zoals een zwaard dat Hem in tweeën snijdt.

Offerzielen zullen nu de meeste pijn lijden, daar de vervolging van Gods kinderen toeneemt. **Door het kruis van Mijn Zoon werden jullie gered.**

**Door Zijn kruis zullen jullie het kwaad bestrijden en Zijn kruis zal, wanneer het gezegend is, jullie beschermen. Maar als dit kruis verandert en er anders uitziet, is dat een bespotting van Mijn Zoons dood om de zondaars te redden.** Jullie moeten vasthouden aan de traditionele kruisen want weldra zullen deze verdwijnen.

Jullie geliefde Moeder  
Moeder van de Verlossing

## **Aanvaard nooit een kruis dat niet lijkt op het kruis waaraan Ik gekruisigd werd!**

*Dinsdag 30 juli 2013 20.06u*

Mijn zeer geliefde dochter, hoe zoet zijn de stemmen van diegenen die van Mij houden en die Mij troosten in deze tijd van groot verdriet. Jullie, Mijn geliefde volgelingen die Mij nooit zullen verlaten, zijn als honing, zoet in Mijn mond, rustgevend voor Mijn Lichaam en verheffend voor Mijn Geest.

Velen zullen de onwaarheden volgen omdat zij bang zullen zijn om op te staan en het Woord van God halsstarrig te verdedigen. **Aanvankelijk zullen zij verward zijn door de nieuwe praktijken, nieuwe symbolen, nieuwe gewaden, nieuwe vormgeving van de altaren en nieuwe kruisen. Vervolgens zullen zij al deze nieuwe dingen, als tekenen van de tijd, accepteren. Deze nieuwe, moderne, zogenaamd uniforme aanpak om God te eren, zal dan enthousiast door deze arme zielen omhelsd worden.** Maar diegenen die Mij toebehoren, zullen tot in der eeuwigheid trouw blijven aan Mijn Woord. Zij zijn de ruggengraat van Mijn Kerk op aarde en zij zullen nooit breken.

Het is Mijn verlangen dat jullie, Mijn trouwe Christenen – van alle kerkgenootschappen – jullie verzamelen om de demonen te bestrijden, die uit de hel losgelaten werden en tussen jullie ronddolen. Verontschuldig jullie nooit omdat jullie van Mij houden! Aanvaard nooit een kruis dat niet lijkt op het kruis waaraan Ik gekruisigd werd! Zodra Ik ontbreek of niet vernoemd wordt, zullen jullie weten dat de aantasting, die door Mijn

vijanden bekokstoofd werd, zich doorheen deze kerken verspreidt. **Als jullie hun satanische rituelen en symbolen accepteren, zullen jullie je aan het kwaad blootstellen.**

Blijf Mij trouw! Houd jullie dagelijkse gebeden eenvoudig! Heb wijwater en Mijn kruis in jullie huizen! Bescherm elkaar! Blijf gehoorzaam aan die gewijde dienaren van Mij, die Mij onverbiddelijk trouw zullen blijven en die weigeren Mij te verraden! Breng dan de rest van jullie tijd door met het bidden voor de ziel van de atheïsten, diegenen die in heidense goden geloven en diegenen die de vijanden van Mijn Kerk blindelings naar de wildernis zullen volgen!

Blijf nauw met Mij verbonden en aanroep Mij elke dag om sterkte! Ik zal tijdens deze komende bittere beproevingen aan jullie zijde staan en Ik zal diegenen, die Mij opzoeken, nooit in de steek laten.

Jullie Jezus

## **Moeder van de Verlossing: Net zoals het Woord van God zielen kan verenigen, kan het ook grote verdeeldheid veroorzaken**

*Woensdag 31 juli 2013 18.31u*

Mijn kind, wanneer jullie van Mijn Zoon, Jezus Christus, houden, zal dat al diegenen die oprecht van Hem houden dicht bij elkaar brengen. Wanneer diegenen, die van Mijn Zoon houden, het moeilijk vinden om van anderen te houden, moeten zij een beroep doen op Mij, de Moeder van de Verlossing, om hun hart te openen.

De liefde van Mijn Zoon is zo veelvermogend dat deze, door de kracht van de Heilige Geest, zich zeer snel van één hoek in de wereld naar alle delen kan verspreiden. Wanneer het heilig Woord van Mijn Zoon door deze missie aan al Gods kinderen gegeven wordt, zal het door het hart van de nederige zielen trekken, die de Redder herkennen wanneer Hij spreekt. **De liefde die uit Zijn Woord – dat jullie op dit moment in de geschiedenis van de**

**mensheid gegeven wordt – voortvloeit, zal ogenblikkelijk miljoenen zielen verenigen, alsof jullie elkaar al heel jullie leven gekend hebben. Het is zo krachtig dat het zich, door de macht van de tongen, snel in alle talen van natie tot natie kan verspreiden. Daardoor weten jullie dat deze woorden, doorheen deze boodschappen, van Mijn Zoon komen.**

Net zoals het Woord van God zielen kan verenigen, kan het ook grote verdeeldheid veroorzaken. De haat, die zich ontspint naarmate het Woord van God de zielen verteert, is op zijn ergst. Wanneer deze boodschappen een dergelijke haat en boosaardige handelwijze uitlokken bij diegenen die zich ware leerlingen van Mijn Zoon noemen, weet dan dat het de Boze is die dat teweegbrengt. Mijn arme zielen, Mijn arme verwarde kinderen, jullie mogen je nooit afwenden wanneer jullie onzeker zijn over de woorden van Mijn Zoon. Jullie moeten een open geest bewaren en trouw blijven aan wat Hij jullie leerde. Oordeel niemand in Zijn naam! Houd van elkaar! Als jullie niet geloven dat God Zijn laatste profeet gestuurd heeft, dan is dat niet erg. Maar vergeet a.u.b. jullie plicht niet – door jullie verplichtingen aan Mijn Zoon te vervullen, door jullie strikt aan Zijn Leer te houden.

**Jullie mogen nooit aannemen dat Hij om het even welke nieuwe leerstelling - die Hij, toen Hij op aarde rondliep, nooit aan de wereld gegeven heeft – zou zegenen. Hij zou nooit iets goedkeuren dat op de altaren van de wereld Zijn kruisdood vervangt.**

Jullie geliefde Moeder  
Moeder van de Verlossing

**Zij zullen Mijn volgelingen ervan overtuigen om de wetten van Mijn Kerk aan te passen door een referendum te houden**

*Woensdag 31 juli 2013 18.56u*

Mijn zeer geliefde dochter, vergeet nooit hoe de duivel werkt! Hij is zeer voorzichtig om zich niet kenbaar te maken. Bijgevolg vermengt hij waarheid met leugens om verwarring te scheppen. Dit is zijn favoriete manier om

zielen te misleiden. Hij zou nooit de waarheid willen vertellen, door toe te laten dat anderen zien hoe hij werkelijk is, maar omdat hij hoogmoedig is, zullen zijn arrogantie en zijn haat voor Mij er altijd doorsijpelen. Diegenen, wier ogen open zijn, zullen de beledigingen, die Mij in het gezicht en voor Mijn altaren geworpen worden, onmiddellijk herkennen.

**Denk eraan dat Satan trots, arrogant, opschepperig en zeer, zeer sluw is. Wanneer hij in zielen aanwezig is, heeft hij een zelfvertrouwen dat voortkomt uit hoogmoed en arrogantie, en verkeert hij in de overtuiging dat hij boven God staat. Hij zal altijd tekens geven, die God beledigen, maar enkel diegenen die weten waarnaar zij moeten kijken, zullen deze zien.** Diegenen die Satan vereren, en die veel van hun tijd doorbrengen in groeperingen die rituelen organiseren om hem te huldigen, zullen verrukt zijn deze tekens te zien. Allen die hun ziel aan Satan verkocht hebben, zullen door middel van dergelijke tekens communiceren, als een arrogant en opstandig gebaar dat tegen Mij, Jezus Christus, gericht is.

Diegenen die jullie in Mijn naam misleiden, zullen Mijn volgelingen ervan overtuigen om de wetten van Mijn Kerk aan te passen door een referendum te houden. **Er zal aan iedereen gevraagd worden om nieuwe praktijken goed te keuren, die op twee dingen neerkomen. Het eerste is om Mijn Tegenwoordigheid in de Heilige Eucharistie uit te wissen. Het tweede is om de zonde te vergoelijken, door mensen aan te zetten begrip te tonen voor de mensenrechten van diegenen die niet in Jezus Christus geloven.**

Dit referendum zal vervalst worden en leugens zullen als de waarheid voorgesteld worden. Wanneer de nieuwe ene-wereldreligie geïntroduceerd wordt, zal Mijn Kerk op aarde – de ware Kerk – onderduiken om Mij eer te bewijzen.

Ik Ben het doelwit van het Beest. Ik Ben het die hij wil kwetsen. Hij weet dat hij Mij niet kan vernietigen, dus zal hij in plaats daarvan proberen om het menselijk ras, dat hij elke seconde vervloekt, te vernietigen. Zijn dienaren zullen het niet alleen maar houden bij het beledigen van Mijn Tegenwoordigheid in de tabernakels van de wereld. Zij zullen er geen genoegen mee nemen om enkel de Sacramenten te vernietigen, zodat zij tegen Mij kunnen lasteren. Zij zullen pas tevreden zijn wanneer zij, door de

allergrootste godslastering in het leven te roepen, zielen stelen. Dat zal gebeuren wanneer zij Mijn Eerste Komst herscheppen door de indruk te wekken dat Johannes de Doper gezonden werd. Die man, die zal zeggen dat hij de profeet van de Heer is, zal liegen en veel opzien baren wanneer hij verklaart dat de Antichrist Mij, Jezus Christus, is.

**De Antichrist zal, door de kracht van Satan, beweren Mij, Jezus Christus te zijn.** Wee de zielen die hem met open armen ontvangen, want zij zullen tegenover hem machteloos staan! Laat toe dat deze twee jullie in hun vacuüm van leugens zuigen, en jullie zullen zo ver van Mij verwijderd worden, dat jullie slechts door het ingrijpen van Mijn Vader naar Mijn grote barmhartigheid gebracht kunnen worden!

**Wanneer er in de toekomst iemand komt opzetten en beweert Mij, Jezus Christus, te zijn, weet dan dat hij een leugenaar is. Ik zal geen tweede keer in het vlees komen.** Satan kan de volgende woorden niet uitspreken:

“Jezus Christus, die in het vlees kwam”

Wat hij zal zeggen, door de mond van het Beest, de Antichrist, zal het volgende zijn:

“Ik ben Jezus Christus, Ik ben nu in het vlees gekomen om jullie redding te brengen.”

Zodra dit gebeurt, zal in allerijl Mijn ingrijpen plaatsvinden, maar tegen die tijd zullen de Valse Profeet en de Antichrist veel zielen gestolen hebben.

Bid, bid, bid dat al diegenen die zeggen dat ze de Mijnen zijn, de Mijnen blijven!

Bid dat jullie allemaal de kracht en de moed zullen hebben om in deze tijd, tijdens de grootste vervolging van Mijn Lichaam – Mijn mystiek Lichaam – Mijn Kerk op aarde, Mijn kruis te dragen.

Jullie Jezus