

# Ik Ben Tegenwoordig in de Allerheiligste Eucharistie door de handeling van de transsubstantiatie

*Zondag 2 juni 2013 22.15u*

Mijn zeer geliefde dochter, Ik moet al Gods kinderen herinneren aan de waarheid van Mijn belofte om de mensheid het geschenk van de Heilige Eucharistie te geven.

Ik moet jullie herinneren aan de kracht van de Allerheiligste Eucharistie en aan het feit dat Ik het ben, jullie geliefde Jezus, die werkelijk Tegenwoordig is. Ik leverde Mijn Lichaam over om jullie te redden van de eeuwige verdoemenis. Ik gaf jullie Mijn Lichaam opdat Ik in jullie ziel zou kunnen blijven.

Ik Ben Tegenwoordig in de Allerheiligste Eucharistie door de handeling van de transsubstantiatie. Ik legde dat zeer duidelijk uit aan Mijn apostelen tijdens het Laatste Avondmaal. Waarom dus nemen zovelen van jullie dit grote geschenk niet aan, dat jullie tegen een hoge prijs gegeven werd? Dit is Mijn geschenk aan jullie. Mijn Lichaam en Mijn Bloed zullen jullie ziel sterken. **Mijn goddelijke Tegenwoordigheid ondersteunt jullie ziel en voorziet al diegenen, die Mijn Heilige Eucharistie aannemen, van een bijzondere genade die jullie dichter bij Mij zal brengen.**

**Wanneer jullie Mij gezelschap houden tijdens de Eucharistische Aanbidding, zal Ik de grootste gaven over jullie uitstorten.** Al vlug zal het jullie moeilijk vallen van Mij weg te trekken en zal Ik vertrouwelijker met jullie worden. Jullie hart zal met Mijn Heilig Hart verstrengeld worden.

**Jullie mogen nooit de kracht van Mijn Heilige Eucharistie vergeten, want deze houdt het Licht van Mijn Tegenwoordigheid in de wereld.** Zonder Mijn ware Tegenwoordigheid in de Heilige Eucharistie zouden jullie verloren gaan en zouden jullie niet in staat van genade kunnen blijven.

Wanneer jullie beroofd worden van Mijn Lichaam, zullen jullie je leeg beginnen te voelen. Jullie zullen van Mij gescheiden worden en hoewel jullie wellicht nog van Mij houden, zullen jullie worstelen om met Mij in vereniging te blijven.

Jullie Jezus

# **Jullie heidense praktijken zullen jullie naar de hel voeren**

*Maandag 3 juni 2013 21.50u*

Mijn zeer geliefde dochter, **de geseling die Ik momenteel onderga, is niet alleen door het op handen zijnde verraad van Mij, binnen Mijn eigen Kerk, maar heeft ook te maken met de bedrieglijke heidense afgoden die in de wereld van vandaag Mijn plaats innemen.**

**Het heidendom groeit zeer snel en wordt omhelsd als een nieuwe volkscultuur, een alternatief voor het geloof in de Ene Ware God.** Het neemt vele vormen aan. Het wordt bovenal voorgesteld als onschuldig vermaak voor diegenen die liefhebbers in new age-praktijken, en als een belangrijk onderdeel van de persoonlijke ontwikkeling – een vorm van humanisme en eigenliefde.

Dit wereldwijde heidendom werd voorzeggd voor de eindtijd en wat veel mensen betreft: zij kunnen het niet zien voor wat het is. Het is een liefde voor zichzelf en voor valse goden, in wie velen hun vertrouwen stellen om de zogenaamde magische voordelen die deze volgens hen te bieden hebben.

Velen die op zoek gaan naar verstrooiingen om de leegte in hun ziel op te vullen, doen dat door de ophemeling van Boeddhabeelden die in hun leven, hun huizen en werkplekken centraal komen te staan. Zij worden in een gevoel geestelijke rust gewiegd wanneer zij heidense new age-praktijken beoefenen zoals yoga, reiki en zogenaamde meditatie. Al snel daarna zullen zij door een diep verlangen geboeid raken, en blijven geloven in al de valse beloften die gemaakt worden door diegenen die deze gruwel in praktijk brengen. Want dat is wat het is – een vorm van occultisme dat vele miljoenen zielen blind maakt voor de waarheid van God.

Weet dat welke leer dan ook, new age of een andere, die jullie grote geestelijke troost belooft en die bedoeld is om jullie kracht te schenken voor egoïstische doeleinden, nooit van God zou kunnen komen. Elke leer die gebiedt dat jullie dergelijke beelden – die niet van God zijn – eren of waarbij jullie gevraagd wordt om deel te nemen aan praktijken die het occulte erbij halen, moeten tot elke prijs vermeden worden. Weten jullie niet wat deze met jullie ziel, jullie geest en jullie lichaam doen? Zij verderven deze.

Zoveel zielen worden aangetast door deze praktijken, die de deur naar jullie

ziel openen en Satan en zijn demonen toestaan jullie te verslinden. Vergis jullie niet, dit zijn krachtige praktijken, in die zin dat deze boze geesten aantrekken. Het gebruik van tarotkaarten, yoga, reiki en bepaalde vormen van meditaties die heidense praktijken omvatten, zullen jullie bederven. Na verloop van tijd kunnen jullie ziek worden en van duistere wanhoop vervuld raken, omdat de geesten van het kwaad jullie leven binnendringen, waaruit er nauwelijks te ontsnappen valt.

Dat zijn de tekenen van satanische invloeden in de wereld en veel demonen komen vermomd als engelen van het licht. Dat is de reden waarom diegenen die door engelenkaarten geobsedeerd raken, en die binnen deze engelencultuur zogenaamde verheven meesters erkennen, de geest van het kwaad omhelzen, wat dan als onschuldig vermaak voorgesteld wordt.

**De andere vorm van heidendom ligt in de praktijk van het atheïsme. Diegenen onder jullie die trots zijn op hun atheïsme en die wellicht een goed leven betrachten, in die zin dat jullie vriendelijk en liefdevol zijn voor anderen en jullie naasten met respect behandelen: weet dat het Koninkrijk van de Hemel jullie niet toebehoort.** Ik kan jullie nooit in Mijn Koninkrijk toelaten eens jullie je laatste adem uitblazen, hoezeer dit ook Mijn Hart zal breken. Als jullie Mij niet smeken om jullie aan te nemen, en wel voordat jullie sterven, dan kan Ik jullie niet helpen want Ik kan niet tussenkomen in jullie vrije wil. Om het even wie jullie vertelt dat atheïsme er niet toe doet, is een leugenaar. De waarheid bestaat erin dat enkel diegenen, die Mij aanvaarden en God erkennen, Mijn Koninkrijk binnen kunnen gaan.

Zovelen van jullie, die zo'n verward leven leiden en geloven dat alles wel goed zal komen, hebben nog veel te leren. Dat is de reden waarom Mijn Vader toegestaan heeft dat de Waarschuwing zal plaatsvinden, want zonder de Waarschuwing zouden veel zielen recht in het vuur van de hel storten.

Wees dankbaar dat de waarheid jullie gegeven wordt, want maar zeer weinigen van Mijn aangestelde dienaars preken over de gevaren van het zondige leven dat jullie vandaag de dag leiden, en de verschrikkelijke gevolgen die dat zal teweegbrengen.

Jullie heidense praktijken zullen jullie naar de hel leiden. Jullie atheïsme zal jullie van Mij scheiden. Enkel berouw kan jullie redden. Luister en neem de waarheid aan, hoe onaangenaam jullie deze ook mogen vinden, en het geschenk van eeuwig leven zal jullie gegeven worden – een leven waarnaar

jullie op dit moment naar hunkeren, maar dat nooit van jullie zal zijn als jullie valse goden blijven verafgoden en Mij, Jezus Christus, blijven afwijzen. De keuze is alleen aan jullie. Niemand anders kan deze keuze maken want God heeft jullie de vrije wil gegeven om te kiezen tussen goed en kwaad, en Hij zal die nooit van jullie afnemen, zelfs niet wanneer jullie de verkeerde weg kiezen.

Jullie Jezus

## **Mijn weg is zeer eenvoudig. Jullie mogen mij volgen op om het even welke manier die jullie willen, maar jullie moeten Mij vereren in Mijn Christelijke Kerken**

*Dinsdag 4 juni 2013 23.30u*

Mijn zeer geliefde dochter, velen zullen deze moeilijke weg van de waarheid enthousiast beklimmen, net zoals het was op de weg naar de Calvarieberg.

Dit is een uitdagende tocht, bezaaid met veel obstakels. De meeste mensen zullen deze klim lastig vinden aangezien veel verwezenlijkingen zullen plaatsvinden, waaronder het feit dat jullie veracht zullen worden door Mij te volgen. Anderen zullen proberen jullie tegen te houden, en zullen elk argument gebruiken om jullie terug te trekken, zodat jullie je van Mij zullen verwijderen. Nog anderen zullen vreselijke dingen roepen en zullen jullie ervan beschuldigen geen soldaat van Christus, maar wel een werktuig van Satan te zijn.

**Bovendien zal jullie, de priesters en dienaren onder jullie, bevolen worden om Mij bij deze slotklim naar de top in de steek te laten. Deze klim staat symbool voor de kruisweg.**

Allen die Mij volgen, om mee te helpen dat de waarheid van Mijn Leer in de wereld van vandaag - waarin de mensen blinddoeken dragen en geen onderscheid tussen feit en fictie kunnen maken - herontdekt wordt, zullen onder een ander soort van wreedheid te lijden hebben. Zij, Mijn geliefde volgelingen, zullen gekweld worden met beschuldigingen dat zij tot een sekte behoren. Deze specifieke belediging suggereert dat zij misleid worden en niet bij hun volle verstand zijn. Jullie moeten beseffen dat dit soort van

beschuldiging bedoeld is om twijfels in jullie geest te zaaien.

Mijn weg is zeer eenvoudig. Jullie mogen Mij volgen op om het even welke manier die jullie willen, maar jullie moeten Mij overal in Mijn Christelijke Kerken vereren, want Ik heb geen andere huizen op aarde. Sekten gebruiken andere huizen, buiten Mijn Kerk. Wanneer jullie gevraagd wordt Mijn Kerk te verlaten, zal dit niet anders zijn dan het moment waarop Mijn apostelen, tijdens Mijn tijd op aarde, gevraagd werd om hetzelfde te doen.

Negeer de beschimpingen, de spot en diegenen die gebruik maken van Mijn onderrichtingen en die deze dan zo verdraaien dat zij Mijn boodschappen, die jou vandaag de dag gegeven worden, kunnen hekelen!

**Recht jullie rug en ruk vol vertrouwen op, want deze strijd zal het kwaad en de door de bedrieger opgezette leugens verslaan, die een verschrikkelijke duisternis zullen werpen over onschuldige mensen die niet kunnen zien wat er aan het gebeuren is.**

Diegenen die zullen ondervinden dat zij de kracht of de moed niet kunnen opbrengen om door te gaan, vrees niet a.u.b., want Ik zal jullie bijzondere genaden schenken als jullie dit **kruistochtgebed (108)** bidden: **'Beklimming van de Calvarieberg'**.

***Jezus, help mij het lef, de moed en de onverschrokkenheid te vinden om op te staan en meegeteld te worden zodat ik mij kan aansluiten bij Uw restleger en dezelfde Calvarieberg kan beklimmen die U om mijn zonden moest verduren.***

***Geef mij de kracht om Uw kruis en Uw last te dragen opdat ik U kan helpen om zielen te redden.***

***Help mij af van mijn zwakheid.***

***Verdrijf mijn angsten.***

***Onderdruk mijn twijfels.***

***Open mijn ogen voor de waarheid.***

*Help mij, en al diegenen  
die gehoor geven aan de oproep om Uw kruis te dragen,  
om U na te volgen met een oprecht en nederig hart  
en opdat anderen, door mijn voorbeeld,  
de moed bij elkaar zullen rapen om hetzelfde te doen. Amen.*

Jullie geliefde Jezus

## **De rest van Mijn gewijde dienaren zullen een belofte van trouw aan de nieuwe ene-wereldreligie tekenen**

*Woensdag 5 juni 2013 17.45u*

Mijn zeer geliefde dochter, **eindelijk geven meer van Mijn gewijde dienaren gehoor aan Mijn oproep, ook al brengt dat voor hen daardoor een zeer eenzame tocht met zich mee.**

Hun plicht ligt bij hun oversten want Ik heb Mijn Kerk op aarde het gezag geschonken om zich over al Gods kinderen te doen gelden. Zij, **Mijn gewijde dienaren, moeten zich houden aan al de instructies die hen door Mijn Kerk gegeven worden, tot aan de dag dat Mijn Sacramenten veranderd worden. Dan zal hun plicht bij Mij liggen.**

Tot diegenen van Mijn gewijde dienaren, die niet geloven in de voorzegde profetieën dat Mijn Kerk van binnenuit verwoest zal worden: jullie moeten bidden dat Ik jullie sterk zal houden en trouw aan Mijn Leer, tot de dag van duisternis wereldwijd in de heilige tabernakels elke aanwezigheid van Mij zal wegvagen. Want zodra dat gebeurt, zal jullie enige plicht bij Mij, Jezus Christus, liggen.

Laat jullie hart niet verontrust worden, want zodra jullie enkel de waarheid over Mijn Leer verkondigen en de Sacramenten toedienen op de wijze die jullie geleerd werd, zal dat jullie zaligmakende genade zijn. **Als, en wanneer, jullie opgedragen wordt om de waarheid van Mijn Kerk op aarde te verwerpen, dan is dat het moment waarop jullie je zullen moeten onderscheiden.**

**Die dag is nog niet aangebroken, maar zodra jullie door diegenen binnen jullie hoogste rangen gevraagd wordt om de Heilige Eucharistie af te**

**danken, zullen jullie weten dat jullie de waarheid gegeven werd.**

Wanneer jullie - voor die dag aanbreekt - gevraagd wordt om bepaalde leerstellingen te accepteren, waarvan jullie in jullie hart zullen weten dat deze nooit door Mij goedgekeurd zouden kunnen worden, zullen jullie de vreselijke realiteit beseffen van de verwoesting waarmee de Kerk geconfronteerd wordt.

**Het zullen enkel de kranigen en moedigen onder jullie zijn, die zullen opkomen voor de waarheid** wanneer zij proberen om jullie heidense leugens te doen aannemen, die Mij trouw zullen blijven. Jullie zullen doorgaan met het toedienen van de Sacramenten van het Doopsel, de Heilige Communie, de Biecht, het Vormsel, het Huwelijk en de Ziekenzalving.

De rest van Mijn gewijde dienaren zullen een belofte van trouw aan de nieuwe ene-wereldreligie tekenen. Het zal dan zijn, dat jullie in twee verdeeld zullen worden – diegenen die de waarheid volgen en diegenen die wetten zullen aannemen die maar op één ding neerkomen: de ophemeling van valse goden en het goedkeuren van de zonde.

Velen van jullie zullen Mij niet langer vereren. Als jullie Mij niet trouw blijven en Mijn kudde met leugens voeden, zullen jullie aan Mij verloren gaan. Maar wanneer deze zielen beseffen dat zij misleid werden, zal Ik een grote barmhartigheid aan de dag leggen. Na opgeleid te zijn om Mijn Leer te begrijpen, om Mijn heilig Woord in ere te houden en de Sacramenten toe te dienen, zullen jullie Mij echter verraden.

Jullie Jezus

**Leugens worden heel vaak ingekleed als goede dingen**

*Donderdag 6 juni 2013 16.00u*

Mijn zeer geliefde dochter, hoe wens Ik dat de liefde in de wereld zou vergroten want dan zou de mens, zoals Mijn Vader gebod, oprecht van zijn naaste houden en zouden er geen oorlogen zijn.

Oorlogen zijn het gevolg van een gebrek aan geloof in de Ene Ware God. Zij worden veroorzaakt door angst, haat en hoogmoed, die allemaal door de

macht van Satan ontstoken worden. Daar steeds meer mensen zich van God afkeren, en de noodzaak om hun ziel voor te bereiden op een leven in een glanzrijke eeuwigheid van de hand wijzen, zullen zij in grote dwaling vervallen. Wanneer zij de waarheid niet kunnen zien, zullen zij vatbaar zijn om in leugens te geloven. Leugens worden heel vaak ingekleed als goede dingen. Deze doen zich voor als wenselijke daden, gerechtvaardigde handelingen, vermaak en als alternatieven voor wat natuurlijk is.

**Kwaad zal zelden als zodanig beschouwd worden want dat behoort niet tot de wijze waarop Satan zijn misleiding van de mensheid plant. Hij, de Boze, wiens werken te zien zijn in de woorden, daden en handelingen van zwakke zielen, draagt er zorg voor zichzelf nooit kenbaar te maken. Hij zal, door de zielen die hij teistert, overkomen als zorgzaam en aangenaam, en zal altijd een aantrekkelijke façade voorhouden.** Sluw zal hij de mensen door bekoring ertoe brengen om kwaadaardige handelingen te plegen, en hij zal dat doen door op hun meest kwetsbare zwakheden te azen. Terwijl hij doorgaans door de zintuigen verleidt, zal hij eveneens diegenen aanspreken die in hun geloof de waarheid zoeken. Dat gebeurt wanneer hij, Satan, zielen in een val lokt waardoor zij kwaad als goede zijnde, zullen accepteren.

Het zal pas in een later stadium zijn, wanneer zij zich ongemakkelijk en onrustig voelen, dat zij gewaar zullen worden dat er iets mis is. Tegen die tijd zullen de haat en de minachting voor hun naaste zich in hun ziel gemanifesteerd hebben. Zij zullen dan geloven dat die handelwijze – waarmee zij zich in de naam van God inlaten, maar die God beledigt – ter ere van God is.

Wanneer in de naam van God oorlog teweeggebracht wordt, is het meestal niet aan God dat de legers van de wereld hulde brengen. Wanneer zij volkeren vermoorden en zeggen dat zij God eren, distantiëren zij zich van God en kiezen partij voor het Beest.

**Op dit moment is het Beest de verwoesting van de mensheid op twee manieren aan het plannen. In de eerste plaats vernietigt hij het leven door abortus, moord en oorlog. In tweede instantie valt hij Mijn Kerk op aarde aan zodat alle kerken die Mij, Jezus Christus, en Mijn geliefde Vader eren, te gronde gericht worden.** Op die manieren zal hij zielen stelen, en hen verhinderen de waarheid te volgen en Mijn Koninkrijk te erven.

Jullie Jezus



# **Ik zal overal ter wereld wonderen teweegbrengen om aan de sceptici te bewijzen dat Ik het ben, Jezus Christus, die Mijn profeet gezonden heb om jullie allemaal op Mijn Tweede Komst voor te bereiden**

*Vrijdag 7 juni 2013 23.45u*

Mijn zeer geliefde dochter, al diegenen die de waarheid kennen en die de profetieën vervat in Mijn Vaders Boek aannemen, moeten erkennen dat Hij de wereld de grootste barmhartigheid verleend heeft.

**Nu het moment van Mijn Tweede Komst dichterbij komt, moeten diegenen die Mijn stem herkennen en die naar Mij luisteren, hun tijd besteden met ervoor te zorgen dat zij Mijn Woord verspreiden en met te bidden om de redding van al hun broeders en zusters.**

Mijn geliefde leerlingen, Mijn genaden worden over jullie uitgestort en jullie moeten vol vertrouwen blijven wanneer jullie anderen helpen om zich op Mijn Tweede Komst voor te bereiden. Zelfs wanneer zij jullie schunnigheden toeschreeuwen, moeten jullie kalm blijven. **Deze missie zal de meest belasterde zijn sinds Mijn kruisiging, maar weet dat dit de missie is die miljarden zielen zal redden.**

Dit is Mijn tijd. Het is de tijd die Mij door Mijn geliefde Vader, zoals afgesproken, toegewezen is. Het is de tijd van Mijn heerschappij van zodra de Nieuwe Hemel en de Nieuwe Aarde zullen samensmelten. **Zoals de Wil van Mijn Vader in de Hemel geschiedt, zo zal deze ook op aarde geschieden.** Allen zullen één worden. Haat, lijden en de macht van het kwaad zullen ophouden te bestaan. Elke inspanning die jullie nu leveren om jullie eigen ziel te bewaren en jullie gebeden om anderen te redden, zullen het waard zijn, ongeacht hoe moeilijk het is. Laat hen tegen jullie brullen, jullie geselen, jullie uitschelden, jullie leugenaars noemen en jullie wreed behandelen. Hoe meer jullie te lijden zullen hebben, hoe meer zielen jullie tot Mij zullen brengen.

Ik heb dit pad voor jullie uitgewerkt en het wordt door al de engelen in de Hemel bewaakt. Elke boze geest zal verstoring veroorzaken, hindernissen opwerpen en proberen jullie tegen te houden om naar Mij toe te stappen, maar het zal nutteloos zijn. Zij kunnen Mij niet beletten dat Ik jullie de hand

reik of jullie dichterbij trek. Jullie zullen met miljarden zijn. Diegenen die weigeren om zich nu voor te bereiden, zullen dat na verloop van tijd wel doen. Jullie mogen niet toestaan dat zij jullie afremmen, want de tijd is kort.

**Aan elk van jullie in Mijn restleger zullen bijzondere genaden geschonken worden** en Ik zal overal ter wereld wonderen teweegbrengen om aan de sceptici te bewijzen dat Ik het ben, Jezus Christus, die Mijn profeet gezonden heb om jullie allemaal op Mijn Tweede Komst voor te bereiden.

Jullie Jezus

## **De obsessie van Mijn kinderen voor wereldse goederen, en de ophemeling van persoonlijke rijkdom, scheidt hen van God**

*Zaterdag 8 juni 2013 23.00u*

Mijn zeer geliefde dochter, terwijl de mensheid dieper wegzakt in de zonde, blijven zij naar materiële dingen zoeken – waarvan zij geloven dat deze de rauwe pijn, die zij vanbinnen voelen, zal stillen – omdat niets hen troost kan brengen wanneer zij zo ver van Mij verwijderd zijn. Zij denken geen moment aan Mij, zo gaan zij op in het streven naar wereldse goederen – nutteloze dingen – die niets opbrengen, enkel een verlangen naar meer en meer.

Bovendien zijn er diegenen, wier liefde voor wereldse aanlokkelikheden ertoe leidt dat zij onverzadigbaar worden. Zij streven naar grotere, en naar wat zij geloven, waardevollere bezittingen. Uiteindelijk bouwen zij schijnen voor zichzelf. Dat is het moment waarop zij in vertwijfeling storten, want hoe meer rijkdom zij verwerven, hoe verwarder en hoe meer zij afgeleid worden. Zij zullen de interesse in andere mensen verliezen, en al snel zullen zij geïsoleerd raken aangezien zij verstrikt raken in een spinnenweb, gesponnen door de geest van het kwaad om hen in de val te laten lopen en hun ziel te verderven.

De obsessie van Mijn kinderen voor wereldse goederen en de ophemeling van persoonlijke rijkdom scheidt hen van God. **Jullie eigen liefde voor bezittingen vernietigt jullie liefde voor jullie naaste. Jullie zullen egoïstisch worden, tot op het punt dat jullie je niet meer zullen bekommeren om de**

**tegenspoed van anderen.** Op deze manier gehoorzamen jullie niet aan het Woord van God.

Jullie moeten ophouden met jullie streven naar rijkdom. Dan zullen jullie zuiverder van hart worden. Maar **laat deze gewiekste zonde jullie geest vertroebelen en jullie zullen nooit zuiver van ziel zijn, en daardoor niet geschikt om voor Mijn aangezicht te komen!** Diegenen die arm zijn, hebben minder dat hen kan bekoren om zich van Mij af te scheiden. **Diegenen die rijk zijn, zijn arm in die zin, dat zij veel te leren hebben voordat zij zich in Mijn ogen kunnen vernederen.**

Wanneer zullen jullie leren dat als de mens wereldse genoegens op Mij laat voorgaan, hij nooit in staat zal zijn om zijn ziel voor te bereiden om Mijn Nieuw Paradijs te betreden?

Jullie Jezus

**Wanneer onder bazuingeschal het Nieuwe Jeruzalem op de wereld neerdaalt, zullen lichten de hemel vullen en alles zal stil worden**

*Zondag 9 juni 2013 23.15u*

Mijn geliefde dochter, de pijn die jij momenteel lichamelijk doorstaat, dient om zielen te redden die zover van Mij verwijderd zijn, dat als jij dit Mij niet als slachtofferziel zou aanbieden, zij voor altijd aan Mij verloren zouden gaan. **Denk er altijd aan hoezeer het Mij kwetst en hoezeer het Mijn Hart breekt wanneer Ik ook maar één ziel verlies!**

**Mijn liefde voor de mensheid blijft intact want niets zou Mij ooit kunnen beletten om van elke kostbare ziel te houden.** Ik houd zoveel van hen dat de gaven die Ik jou, Mijn dochter, geschonken heb – om met een zuiverheid van hart al Gods kinderen te zien zoals Ik hen zie – nooit een einde nemen. Dat is de reden waarom jij zoveel lijdt, Mijn kleintje. Het komt niet door diegenen wier woede jou beledigt, maar het komt door die zielen die in verschrikkelijke duisternis verkeren en wier lot jou beangstigt, dat jij deze kwellingen doorstaat.

Begrijp a.u.b. dat wanneer je ongeduldig wordt en overstuur raakt door deze pijnlijke beproevingen, deze niets zijn, vergeleken met het intense lijden dat die zielen tegemoet treden, die door het Beest bemachtigd zullen worden. Het zal niets voorstellen vergeleken met zielen die de pijn van het lijden in het vagevuur moeten verduren. Hoe weinig zal dit te betekenen hebben voor jou wanneer je ziet hoe Ik die zielen, die anders niet in staat zouden zijn om zichzelf te redden, uit de boosaardige greep van het Beest zal rukken.

Mijn dochter, hoe pijnlijk dit lijden ook is, het zal er niet meer toe doen wanneer Ik Gods kinderen verenig, wanneer op de Grote Dag het meest glorieuze Paradijs zal afdalen. Wanneer onder bazuingeschal het Nieuwe Jeruzalem op de wereld neerdaalt, zullen lichten de hemel vullen en alles zal dan stil worden voor het geluid van de engelen, wier gezang voorafgaand aan het laatste moment elke ziel zal bereiken. **Dat zal het laatste moment zijn waarop Ik kom om de levenden en de doden te oordelen.**

Jullie Jezus

## **Jullie moeten niet bang zijn want wat Ik beloof, behoort jullie toe en het is jullie erfdeel**

*Maandag 10 juni 2013 23.00u*

Mijn zeer geliefde dochter, er moet de wereld verteld worden dat **Mijn tijd om terug te komen, dichtbij is.**

Op dit moment ben Ik jullie allemaal aan het voorbereiden, ook al zullen velen zich doof houden. Ik doe dit met liefde voor elkeen van jullie, van wie Ik houd, voor elkeen van jullie, voor wie Ik Mijn Lichaam gaf. Jullie gaan getuige zijn van Mijn tussenkomst waarbij Ik de ogen van de mensheid zal openen en wat duidelijk te zien zal zijn.

Er zullen wonderen plaatsvinden zodra Mijn missie aanvaard wordt. Mijn aanwezigheid zal voelbaar worden en Ik zal Mij bekend maken door daden van grote barmhartigheid. Dit plan bestaat erin jullie terug te lokken om diegenen van jullie, die niet langer geloven dat Ik besta, naar Mijn glorieuze zaligmaking toe te keren.

**Ik Ben de Koning die over het Nieuw Koninkrijk zal regeren, dat Mij door**

**Mijn Vader beloofd werd.** Tot diegenen die Mij niet kennen: luister nu naar Mij! Jullie behoren Mij toe. Ik breng jullie leven - niet zoals jullie dat op aarde kennen, maar wel eeuwig leven.

Jullie moeten niet bang zijn want wat Ik beloof, behoort jullie toe en het is jullie erfdeel.

**Voor dit Koninkrijk werden jullie geboren zodat God, Mijn geliefde Vader, de wereld zou kunnen herschepen tot wat deze in het begin was. Hij is het Begin, want Hij schiep deze.** Hij is het Einde want wanneer de Grote Dag aanbreekt, zal er geen lijden meer zijn daar het nieuw begin – eeuwig leven – aan diegenen geschonken zal worden, die Gods liefde aannemen. Jullie moeten vertrouwvoller worden, minder cynisch en het groot geschenk van het leven aannemen, dat enkel van een volmaakte God kan komen.

Enkel God zou een dergelijk wonder – het geschenk van het leven – kunnen scheppen.

Enkel God kan jullie eeuwig leven geven, waarin de dood overwonnen zal zijn en daarmee alle kwaad.

Jullie moeten vol verwachting uitzien naar de toekomst. **Jullie moeten proberen naar deze boodschappen te luisteren, want ze zullen de reddinglijn zijn die jullie nodig zullen hebben aangezien de dagen die gaan komen, donkerder zullen worden.**

Het is Mijn verlangen dat niemand van jullie zou kniezen, zich bezorgd, bang of verdrietig zou voelen want Mijn glorieuze dag zal meebrengen dat Ik elke traan, alle pijn, verdriet en lijden van jullie zal afwissen en jullie door Mijn grote luister zal reinigen.

**Jullie zullen eindelijk puur, eeuwigdurend geluk ervaren.** Alles wat jullie je ooit als een hemelse toestand voorstelden, zal van jullie zijn.

Als jullie Mij nu geen gehoor kunnen geven door een gebrek aan vertrouwen, zal Ik jullie helpen als jullie Mij aanroepen. Vraag Mij om de gave van vertrouwen door dit kruistochtgebed.

**Kruistochtgebed (109) 'Om de gave van vertrouwen'**

***O mijn liefste Jezus, help mij om U te vertrouwen.  
Om te vertrouwen op Uw belofte om terug te komen.  
Om de waarheid over Uw Tweede Komst aan te nemen.***

***Om te vertrouwen op de belofte van God de Vader  
toen Hij zei dat Hij U Uw Koninkrijk zou schenken.***

***Help mij om op Uw Leer te vertrouwen,  
op Uw plan om de wereld te redden.***

***Help mij om Uw gaven met welwillendheid aan te nemen.***

***Help mij om op U te vertrouwen  
zodat ik mijn angst kwijtraak  
en zodat ik Uw liefde mijn hart en ziel kan laten overspoelen. Amen.***

O hoe hunker Ik ernaar om jullie te troosten, om jullie angsten, beslommingen en zorgen te verlichten. Hoe verlang Ik ernaar om de overgang zo pijnloos mogelijk te maken zodat jullie niet hoeven te lijden door toedoen van het Beest, wiens werk door de vijanden van God te zien zal zijn.

**Als jullie volkomen op Mij vertrouwen en jullie aan Mijn barmhartigheid overgeven, beloof Ik jullie plechtig dat Mijn barmhartigheid de tijd waarin het menselijk leed zal escaleren, door de verdorvenheid van diegenen die jullie leed willen berokkenen, in zal korten.**

Ik beloof plechtig dat Mijn ingrijpen, door middel van wonderen, diegenen zal wakker schudden die het meest behoefte hebben aan hulp – aan een besef van de waarheid. Wanneer de waarheid van God aangenomen wordt door diegenen die Mijn belofte om terug te komen niet echt begrijpen, maar die deze in hun hart aanvaarden, dan zal het lijden verminderd worden en zal Ik miljarden zielen barmhartigheid betonen.

Jullie vertrouwen in Mij zal jullie evenwel helpen om de waarheid in te zien. Wanneer jullie de waarheid aannemen, aanvaarden jullie de sleutels tot Mijn Nieuw Koninkrijk.

Jullie Jezus

# **Doe dit nooit want het is de enige zonde die Mij, door de schijnheiligheid ervan, doet walgen**

*Woensdag 12 juni 2013 23.50u*

Mijn zeer geliefde dochter, terwijl Ik uit alle macht eerst en vooral probeer om de zielen van de gelovigen door deze boodschappen - Mijn heilige boodschappen voor de wereld - te doen ontbranden, moet Ik diegenen die kwaadspreken over Mijn heilig Woord nog maar eens waarschuwen.

Waarom moeten diegenen van jullie, die beweren in Mijn naam te spreken, de waarheid hekelen wanneer deze jullie door het Lam Gods door middel van deze boodschappen gegeven wordt, terwijl Ik op zoek ga naar de zielen van diegenen die lauw zijn?

Welke mens zou op deze manier, in Mijn heilige naam, tot jullie spreken en het wagen voor jullie te staan? Niet één! Enkel door het gezag van God kan Mijn Woord in duidelijke taal aan jullie bekend gemaakt worden.

De mens zal blijven zondigen, of hij nu zonden begaat die dezelfde zijn bij jullie allemaal in de wereld, of dat ze ernstig van aard zijn. Jullie zijn allemaal zondaars.

De ene zondaar kan nooit een andere in Mijn naam vergeven, tenzij het op Mijn gezag gebeurt, door de daad van de biecht, die jullie voor korte tijd van de zonde bevrijdt. Geen enkele zondaar mag een andere zondaar in Mijn naam veroordelen, want dat recht hebben zij niet. Wanneer jullie een andere zondaar veroordelen, ongeacht of zij schuldig zijn aan zelfs de meest ernstige daad tegen God, zullen jullie een even zwartgeblakerde ziel worden als die persoon die jullie in Mijn naam ronduit veroordelen.

Weten jullie niet dat jullie Mij pijn en verdriet berokkenen wanneer jullie elkaar kwetsen? Hebben jullie Mij helemaal niet begrepen? Leerden jullie niet waarom Ik voor jullie stierf? Tot diegenen van jullie die de waarheid nog steeds niet vatten: jullie moeten nu luisteren! Ik veroordeel jullie niet voor jullie zonden want Ik houd van jullie en zal jullie voor om het even welke zonde vergeven, hoe verschrikkelijk deze ook mag zijn. Maar wanneer jullie in Mijn naam te kennen geven aan Mij gelijk te zijn, en gebruikmakend van Mijn naam over een andere zondaar oordelen, zal Ik ook jullie veroordelen.

**Niet één van jullie, hoezeer Ik ook van jullie houd, mag over een ander oordelen. Enkel Ik, Jezus Christus, heb van Mijn Vader het gezag gekregen om de mensheid te oordelen – niemand anders. Als jullie deze zonde begaan, zullen jullie Mijn oordeel onder ogen moeten zien.** Doe dit nooit want het is de enige zonde die Mij, door de schijnheiligheid ervan, doet walgen.

**Het moment waarop de waarheid door de mensheid aanschouwd zal worden, is bijna daar. Er zullen er niet veel gehoor geven aan Mijn oproep, waaronder diegenen die Mij trouw betuigen, tot Mijn Vader veel bestraffingen neerwerpt.** Jullie zijn zo blind voor de waarheid over het eeuwig leven, jullie zijn zo immuun voor het horen van Gods Woord, dat er maar één manier is waarop jullie zullen luisteren, en dat is als er kastijdingen over jullie gebracht worden.

Wanneer de eerste van vele jullie treffen, zullen velen zeggen dat het natuurrampen zijn, maar pas wanneer deze erg snel op jullie neerregenen en jullie nergens heen kunnen lopen, zullen jullie je er bewust van zijn dat het de hand van God is die jullie treft.

**Mijn Vader zal de hele wereld doen beven.** Diegenen van jullie die eraan twifelen dat Hij bestaat, zullen weten dat deze gebeurtenissen niet alleen aan de natuur toegeschreven kunnen worden. Diegenen van jullie die in Mij geloven, maar die de spot drijven met deze boodschappen, zullen jullie woorden terugnemen en zullen jullie tong willen uitsnijden omdat jullie al vlug zullen beseffen hoe jullie verachtelijke woorden Mij beledigen. Niet alleen vervloeken jullie God, maar jullie verhinderen ook dat deze goddelijke missie zielen redt.

**Voor elke ziel die jullie Mij ontzeggen, zullen jullie een eeuwigheid lijden.** Wanneer jullie je opstandig opstellen tegenover God, zal er niet geduld worden dat jullie dit doen. Denk eraan dat, hoezeer Ik ook van jullie houd, Ik zal ingrijpen als jullie zouden proberen om het werk van God, in deze laatste missie om de mensheid te redden, te saboteren.

**Het tijdstip waarop het Boek der Waarheid aan de wereld gegeven moest worden, heeft nu plaatsgevonden.** Als jullie Mij navolgen maar Mij nu, terwijl Ik jullie roep, niet erkennen, maak jullie dan geen zorgen want Ik zal jullie niet veroordelen. Maar als jullie proberen Mij te verhinderen Gods



kinderen te redden, zal Ik jullie neerslaan.

Jullie Jezus  
Redder van de mensheid

**God verwacht niet dat jullie je tijd doorbrengen zonder jullie iets van de dagdagelijkse zaken aan te trekken of zonder tijd te besteden aan familie of vrienden**

*Vrijdag 14 juni 2013 23.50u*

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer een mens in zijn onoverwinnelijkheid begint te geloven, is hij verloren.

**Zoveel mensen, die niet aanvaarden dat het leven op aarde slechts een klein deel van hun geestelijke tocht naar Mijn Koninkrijk uitmaakt, verspillen zoveel kostbare tijd.** De tijd waarover Ik spreek, is deze die jullie door God gegeven wordt en waarin jullie overeenkomstig Zijn Geboden moeten leven, als jullie het eeuwig leven willen verwerven. Als jullie God niet erkennen, dan snijden jullie jezelf van Hem af. Wanneer jullie dat doen, zal jullie leven plots afgebroken worden en dus zal in plaats van het geschenk van eeuwig leven, jullie leven eindigen wanneer jullie in dit leven sterven. Jullie mogen de tijd, die jullie in dit leven gegeven wordt, niet verspillen door deze door te brengen met het najagen van nutteloze dingen, die na verloop van tijd slechts stof zullen zijn.

**God verwacht niet dat jullie je tijd doorbrengen zonder jullie iets van de dagdagelijkse zaken aan te trekken of zonder tijd te besteden aan familie of vrienden.** Het wil niet zeggen dat als jullie van de vruchten van het leven op aarde genieten, jullie de wegen van de Heer niet kunnen aanhangen. Jullie kunnen dat wel.

Mijn dochter, Ik wens bekend te maken dat er veel verwarring heerst over Mijn wensen voor de mensheid, wanneer Ik verlang dat zij Mijn Leer volgen.

**Lachen is goed. Kameraadschap is belangrijk. Genieten van een vervullend leven is goed, als jullie maar nederigheid en lof voor God aan de dag leggen en bovendien zelfs voor de kleinste genoegens dank betuigen.** Alle gaven

die jullie in dit leven ontvangen, voor het welzijn van anderen, kunnen enkel van God komen. Hoe jullie deze gaven benutten, zal belangrijk zijn voor de zaligmaking van jullie ziel, als de door God verleende gaven met anderen gedeeld worden. Sommigen krijgen grote talenten, maar alle zielen worden met gaven geboren. Deze dienen om jullie te helpen anderen bij te staan. Diegenen die met een zakentalent geboren zijn, hebben de plicht om ervoor te zorgen dat dit goed benut wordt, ten behoeve van anderen. Anderen zullen hun gaven gebruiken om voor hun naaste te zorgen en om vreugde in het leven van andere mensen te brengen. En dan zijn er de zielen die lijden. Hun lijden is ook een gave want zij zullen helpen om de ziel van anderen te redden, en zij zullen daardoor het allergrootste geschenk ontvangen – eeuwig leven.

Het leven wordt door God met een reden geschonken. Het is om God te verheerlijken en om Zijn kinderen aan te zetten om zich uiteindelijk, wanneer het leven zal veranderen, met Hem te verenigen. **Gods kinderen worden op deze verandering, waarbij het aan Adam en Eva beloofde, glorieuze eeuwige leven eindelijk van hun zal worden, voorbereid.**

Het is belangrijk om te proberen elkaar veel liefde en mededogen te betonen, zoals jullie zouden verwachten om door Mij behandeld te worden wanneer Ik kom om te oordelen. Elke dag moeten jullie je, voor elke daad die jullie verrichten, afvragen: zou dit God behagen? Doe ik genoeg om Gods Geboden na te leven? Overtreed Ik de wetten van God, en zo ja, wat zullen de gevolgen zijn?

Negeer de noden van anderen, en jullie noden zullen genegeerd worden! Kwets met opzet om het even welk kind van God, en jullie zullen lijden! Dood om het even welk kind van God, en jullie zullen geen leven hebben! Niettegenstaande het leven op aarde veel liefde, vreugde en hoop kan meebrengen, zit het vol beproevingen. Aan elke beproeving moet het hoofd geboden worden en jullie moeten aanvaarden dat dit deel uitmaakt van Gods plan voor de zuivering van Zijn kinderen.

Wanneer jullie je leven leiden zonder God te erkennen, leiden jullie een leven om jullie eigen verlangens te bevredigen. Wanneer jullie geen normen stellen die door God vastgelegd werden, zullen jullie de weg kwijtraken. Als jullie zo ver afdwalen dat jullie de weg niet meer terug kunnen vinden, moeten jullie bidden om Gods genade jullie te helpen.

**Als het voor het welzijn van jullie ziel is en voor de noden van diegenen van wie jullie houden, wordt elk tot God gericht verzoek altijd verhoord.**

Jullie Jezus

## **Het zal binnen het Romeinse Rijk zijn dat de grote gruwel tegen Mij zal opstaan**

*Zaterdag 15 juni 2013 16.48u*

Mijn zeer geliefde dochter, net zoals Ik alleen liep tijdens de trage en pijnlijke mars naar de top van de Calvarieberg, zo zal ook Mij restleger opgaan.

**Toen Ik deze martelende heuvel besteeg, werd Ik omringd door honderden Romeinse soldaten die diegenen langs het pad, die Mij troost wilden schenken, tegenhielden.** Terwijl het niet nodig geweest zou zijn om met zo'n grote hoeveelheid soldaten slechts één man te bewaken, moest hun aanwezigheid een aantal zaken aantonen. Zij wilden Mijn volgelingen, en ieder die de waarheid van Mijn Leer probeerde te verspreiden, laten zien wie de leiding had. Dit agressief optreden moest diegenen die het waagden Mij trouw te betonen, bedreigen en intimideren.

De Joden verloochenden Mij en verraadden Mij vervolgens. De Romeinen kruisigden Mij, en het was in Rome dat Mijn geliefde apostel Petrus opgedragen werd Mijn Kerk op aarde te stichten, want Ik wenste dat Mijn Kerk gesticht werd onder diegenen die Mij vervolgden.

**Aangezien Mijn Tweede komst spoedig zal plaatsvinden en terwijl Mijn laatste missie – om terug te komen om de mensheid de definitieve redding te brengen die Ik beloofde – ontsluit wordt, zal de geschiedenis zich herhalen.** De Joden zullen Mij, tot de Waarschuwing plaatsvindt, nog steeds verloochenen. De vijanden van God zullen overal tegen Mij opstaan. Diegenen die van Mij houden en diegenen die zeggen dat zij Mij vertegenwoordigen, zullen Mij verraden.

**Het zal binnen het Romeinse Rijk zijn dat de gruwel tegen Mij zal opstaan.** Babylon, de thuishaven van het Romeinse Rijk, en waar de volkeren gevestigd zijn die God verlaten hebben ten gunste van valse goden, zal de zetel zijn van waaruit alle leugens zullen voortvloeien.

**Het beest met de tien horens is Europa en in Rome zal een leger tegen Mij opstaan. Zij zullen nogmaals verantwoordelijk zijn voor de kruisiging voorafgaand aan de Grote Dag.** Zij zullen de uiteindelijke belediging tot stand brengen wanneer zij Mijn mystiek Lichaam op aarde kruisigen en te gronde richten. Mijn Lichaam is Mijn Kerk. Diegenen die zich van Mijn Lichaam afscheiden door ervoor te kiezen een nieuwe Leer te volgen, zullen Mij verraden en zij zullen alsnog het lef hebben om op te staan en te zeggen dat zij van Mij komen.

Op de dag dat de nieuwe ene-wereldreligie bekend gemaakt wordt, die zoals voorzgd door afdelingen binnen de Katholieke Kerk goedgekeurd zal worden, zal de lucht donker worden en een grote donderslag zal de aarde overvallen. Het zal zijn zoals het was op het ogenblik dat Ik aan het kruis Mijn laatste adem uitblies, toen de toorn van Mijn Vader op de Calvarieberg neergeworpen werd. Wanneer dat plaatsvindt én het teken dat Mijn ene ware Kerk weggenomen werd en een bedrieglijke heidense gruwel de plaats ervan ingenomen heeft, moeten jullie dit weten. Dat is het moment waarop overal de kastijdingen op het menselijk ras zullen neerregenen.

**Vanuit de Hemel zal elk mogelijk teken gegeven worden om diegenen, die de kant van de Valse Profeet en zijn toekomstige trawant – de Antichrist – kiezen, te waarschuwen dat hun dagen geteld zullen zijn.** Er zal hun getoond worden hoe het zal zijn om de toorn van Mijn Vader mee te maken. Veel bisschoppen en priesters zullen in dat stadium de waarheid inzien en zullen deze goddeloosheid bestrijden. Zij zullen Mij niet in de steek laten en zullen Mijn ware Kerk op aarde blijven leiden. Jammer genoeg zullen velen hiervoor niet de moed bezitten en zij zullen als lammeren zijn die naar de slachtbank geleid worden, maar zij zullen getroost worden te weten dat Ik hen nooit zal verlaten. Ik zal hun hulp zenden en Mijn restleger zal oprijzen en de evangeliën verspreiden, wanneer deze overal aan de kant geschoven zullen zijn. **Zij zullen prediken in alle hoeken van de wereld en zij zullen onverschrokken zijn. Hun liefde voor Mij zal het werk van de Antichrist overwinnen.** Hun gehoorzaamheid aan Mij en hun antwoord op Mijn kruistochtgebeden zullen miljarden zielen redden.

En dan zal Mijn plan volbracht zijn.

Jullie Jezus

# God leeft in elke persoon die in deze wereld geboren is, ongeacht hun geloof of de geloofsovertuiging van hun ouders

*Zaterdag 15 juni 2013 23.44u*

Ik Ben jullie geliefde Jezus, die werkt doorheen jouw ziel. Zelfs wanneer jij Mij negeert, ben Ik hier. Ik werk doorheen jouw ziel want jij gaf haar aan Mij, en als zodanig zul jij altijd om Mij en met Mij lijden.

Vandaag, Mijn dochter, spreek Ik al diegenen aan, die zeggen dat zij niet in God geloven. **Als jullie niet in God geloven, moet Ik nu toelichten hoe jullie weten dat God echt bestaat.** God leeft in elke persoon die in deze wereld geboren is, ongeacht hun geloof of de geloofsovertuiging van hun ouders. **God bewerkstelligt met elke vorm van leven een gevoel van ontzag en verwondering, welke nooit zal nalaten om in een ziel een gevoel van intense liefde voor een andere creatie van God teweeg te brengen.**

Ieder van jullie is een creatie van God. Dat is een feit. Een aantal van jullie zijn met een grote schoonheid geboren. Sommigen zijn met gebreken geboren. Anderen zijn geboren met vreselijke onvolmaaktheden. Maar toch zijn allen geboren omdat God het toelaat.

Velen onder jullie zullen het voorkomen van leven in Gods kinderen die onvolmaakt zijn, rechtvaardigen. Sommigen onder jullie zullen kinderen van God vermoorden in de moederschoot en het vervolgens rechtvaardigen, waarvan het merendeel om egoïstische redenen zal zijn. Daarvoor zullen jullie verdoemd worden, tenzij jullie Mij vragen om jullie te vergeven. Jullie zullen vergeven worden, maar enkel als jullie oprecht spijt hebben van wat jullie gedaan hebben om Mijn Vader te krenken.

**Sommigen van jullie zijn geboren met onvolmaaktheden, die in jullie leven een trauma veroorzaken. Hoe zwaar dat ook mag zijn, dit lijden wordt jullie geschonken om anderen te redden, die anders zouden ophouden te bestaan.** Zie je, die zielen die Mijn Vader onteren en die nooit om de vergeving van hun zonden zullen vragen, zullen in alle eeuwigheid in het vuur van de hel belanden. **Jullie lijden zal helpen om hen te redden, want zij kunnen en zullen zichzelf niet redden. Jullie kozen voor dit lijden voordat jullie geboren werden. Jullie kunnen dit nu aanvaarden of misschien later,**

maar in Mijn Koninkrijk zijn jullie zeker daar de heerlijkheid jullie voor eeuwig zal toebehoren.

Jullie Jezus

## **Ik Ben Liefde. Ik Ben God. Zij zijn één en hetzelfde.**

*Woensdag 19 juni 2013 3.00u*

Mijn zeer geliefde dochter, **Mijn wens om de kern van Mijn strijdmacht op aarde te vormen, wordt op dit moment vervuld.** Als kleine eikeltjes worden zij uitgestrooid en zij zullen groeien en zich overal verspreiden.

Mijn dochter, **het fundament is het belangrijkste deel.** Net als bij een baby, die in de moederschoot gevormd wordt, vergt het tijd en zorgvuldige aandacht om het welzijn van het kind, dat uit de placenta voeding krijgt, te waarborgen. Het zal langzaam, maar uitstekend, groeien tot het ten slotte uit de moederschoot verdreven zal worden en klaar zal zijn om het leven te leiden dat door Mijn Vader ervoor vastgelegd werd.

De geboorte van Mijn restleger zal hetzelfde zijn. **Het zal een grote voorbereiding vergen voordat deze klaar is om haar plaats in de wereld in te nemen, maar het fundament ervan is solide en de zielen, die de bouwstenen zijn, zullen zich eendrachtig samenvoegen om een geduchte strijdmacht op te bouwen.** Vervolgens zal deze strijdmacht zich verspreiden en overal aanstonds met zo'n kracht groeien, dat het moeilijk zal worden om dit naast zich neer te leggen. **Diegenen binnen Mijn restleger zullen verstoken zijn van zelfzucht, hoogmoed of de noodzaak om zich te verlaten op een wetenschappelijke beoordeling van Mijn Woord, die van hen geëist zal worden om de waarheid van God te bewijzen.**

De wetenschap is een geschenk van God, maar wetenschap kan het mysterie van God niet verklaren. Dus diegenen die de steun nodig hebben van logische verklaringen, over hoe Ik met Gods kinderen in deze tijd communiceer, zullen teleurgesteld worden. Er bestaat geen antwoord dat hen tevreden zal stellen.

Eén van de grootste geschenken aan de mens gegeven, is de liefde. Liefde kan niet wetenschappelijk verklaard of bewezen worden, want ze komt van

de Geest van God. Ze is in jullie allemaal aanwezig. Jullie voelen haar. Ze is de schakel die de mensheid samenhoudt, wat de macht van Satan niet kan ondermijnen.

Ik Ben Liefde. Ik Ben God. Zij zijn één en hetzelfde. Zonder liefde zouden jullie geen leven kunnen hebben. De liefde zal jullie verenigen, sterk houden, samenhouden. De liefde zal jullie helpen om Mij zielen te bezorgen.

Jullie Jezus

## **De grootste leugen bestaat erin dat Satan de toekomst kan voorspellen, maar dat kan nooit!**

*Vrijdag 21 juni 2013 11.50u*

Mijn zeer geliefde dochter, terwijl het heidendom zich als een virus over heel de wereld blijft verspreiden, begint de mens zich als God op te werpen. **Veel sekten, die het bestaan van de ware God niet aannemen, vereren in plaats daarvan het Beest in hun tempels. Deze arme zielen, wier eigenliefde voortkomt uit een heftige ambitie, hebben tempels opgericht die Satan schaamteloos eren.** Voor veel buitenstaanders lijken deze tempels op kerken die God eren, maar laat jullie niet misleiden! Hun enige doel bestaat erin het Beest, dat hun eeuwig leven belooft, te aanbidden. Hij belooft hun dat zij door het huldigen van hun eigenliefde, die de liefde voor God vervangt, een eeuwig paradijs van genot zullen verwerven.

De beloftes die hun door het Beest - dat duidelijk met hen communiceert - gedaan worden, zijn bedoeld om hen in een leugen te doen geloven. Dat als zij plaatsnemen voor het altaar van het Beest – de valse god die zij, in plaats van Mijn geliefde Vader, aanbidden – hun verzoeken om wereldse genoegens en zelfvoldoening beloond zullen worden. Zij geloven dat als zij hun noden op de eerste plaats zetten, voor die van anderen, zij versterkt zullen worden met grote rijkdom, gezag en vrijheid.

Deze mensen worden aangemoedigd om zichzelf voor God te stellen en om zo'n krachten op te zoeken, dat zij in staat zullen zijn om het goddelijk Koninkrijk van God te verijdelen. Jammer genoeg zullen zij, uit pure hebzucht, alles doen wat nodig is om hun streven naar rijkdom en zeggenschap over anderen te bereiken. Zij zullen het leven van anderen

verwoesten. Zij zullen doden om hun doelstellingen te bereiken, en zij vervloeken God elke dag.

**Terwijl zij God vervloeken, houden zij zwarte missen waarvan er vele in het geheim gehouden worden en bijgewoond door machtige mensen, waaronder diegenen die zeggen dat zij God in Zijn kerken dienen.** Hun satanische ceremonieën zijn alledaags, en zij zijn trots op hun daden. Zij verkondigen vol trots dat hun bouwwerken tempels zijn, want zij kennen geen schaamte in hun ziel. Deze tempels zijn opgericht om Satan te huldigen, niet God, maar zij willen jullie het tegendeel doen geloven.

Zij zullen door Mij gestraft worden om hun misdaden tegen de mensheid en de heiligschennissen tegen God, waaraan zij zich schuldig gemaakt hebben. **Velen onder hen lasteren Mijn Vader door termen te gebruiken die uniek voor Hem zijn. Mijn Vader zei: "Ik Ben het Begin". 'Ik ben' wordt gebruikt om hun eigenliefde aan te duiden en zij zullen elke heilige handeling, elke heilige daad nabootsen en woorden, die door God aan de wereld gegeven werden, nazeggen om Hem te ontheiligen.**

Tijdens de grote kastijding zullen hun tempels door God uiteengereten worden en zij zullen dor en leeg worden, zonder enige vorm van macht over Gods kinderen. Zij zullen echter, zoals al Gods kinderen, de kans krijgen om Satan te verwerpen vóór de Grote Dag. Sommigen zullen Mijn hand van barmhartigheid aannemen, maar velen zullen deze afwijzen omdat zij geloven in de duivelse leugens die door het Beest in hun ziel geprent worden.

Zij geloven dat door het bedwingen van de wereld, het verruimen van hun kennis over het universum, het beheersen van het leven door het menselijk leven te verlengen en de wereldbevolking uit te dunnen, zij als God zullen worden.

Satan is heel voorzichtig met hoe hij hun ziel vangt. Hij toont hun grote visioenen van de toekomst, waarvan hij zegt dat deze hen toebehoort. Hij vertelt hun over grote gebeurtenissen die in de toekomst, die voor hen voor het grijpen ligt, gaan plaatsvinden. Dat zijn allemaal leugens! Niets van wat hij hun vertelt, is waar. Satan heeft veel krachten die hem door God geschonken werden toen hij, Lucifer, één van de machtigste engelen in de hiërarchie van Mijn Vader was. Hij toont zijn volgelingen mooie beelden van



een glansrijke toekomst, waarvan hij zegt dat deze hen zal toebehoren als zij hun ziel aan hem overgeven. Zij geloven in zijn beloftes voor de toekomst.

**De grootste leugen bestaat erin dat Satan de toekomst kan voorspellen, maar dat kan nooit! Profetie kan alleen van God komen.** Niemand is begiftigd met deze gave, die enkel uit Gods lippen kan vloeien. Satan kan geen toekomstige gebeurtenissen voorspellen, waarvan de details enkel aan de profeten van God gegeven kunnen worden. Als jullie in de beloftes van Satan geloven, wordt jullie leven een leugen en tenzij jullie de waarheid aannemen, kan het eeuwig leven niet van jullie zijn.

God heeft jullie eeuwig leven beloofd. Mijn belofte om terug te komen en jullie mee naar het Paradijs te nemen, is waar. Beledig God niet door de waarheid te verwerpen!

Jullie Jezus

**Wanneer Mijn Zoon als een zondaar beschouwd wordt, weet dan dat dit de grootste godslastering is**

*Zondag 23 juni 2013 18.18u*

Mijn liefste dochter, hoe zou een ouder reageren als zij wisten dat hun kinderen de dood tegemoet traden? Zouden zij niet tot het uiterste gaan om hen te behoeden voor alle kwaad? Dat is nu precies de reden waarom Ik thans ingrijp in de wereld, door Mijn Zoon op te dragen de waarheid te vertellen om het leven van Mijn kinderen te redden.

Het zijn de kleine dingen in het leven die een impact hebben op wereldwijde schaal. Een bij waarvan het gedrag verandert, waardoor stuifmeelkorrels niet meer aangemaakt kunnen worden, zal een rechtstreeks effect hebben op het leven dat op aarde bestaat. Het is door de Kerk van Mijn Zoon op aarde, dat het leven van de ziel gehandhaafd kan worden. Zonder de waarheid kan de Kerk van Mijn Zoon het leven niet in stand houden. Als dus binnen de muren van de Kerk leugens doordringen, dan zal dat – zonder Mijn tussenkomst – het leven van de ziel beïnvloeden.

**Wanneer de Kerk zich tegen Hem, die haar in het leven riep, keert dan zal het leven vernietigd worden. Deze aantasting zal een rechtstreekse impact**

**hebben op de wereld, met inbegrip van diegenen die niet in het hiernamaals geloven.** Het zal zelfs diegenen raken van andere religies, die niet van Mij komen. Wanneer de leugens het mystiek Lichaam van Mijn Zoon, Jezus Christus, op aarde aantasten, zullen zij ziekte veroorzaken. Ziekte zal, als deze niet aangepakt wordt, tot de dood leiden. Ik zal Mij bijgevolg, als God, de Vader van heel de schepping, niet terugtrekken en toelaten dat Mijn vijanden de ziel van Mijn kinderen verderven.

**Wanneer jullie met leugens te maken krijgen, zullen deze uit de mond van de bedriegers gerold komen als een verward kluwen van nonsens. De leugens, die reeds een aanvang hebben genomen, worden verpakt in een nederig lijkende taal, maar verhullen de grootste leugens tegen de ware Leer van de Kerk.** Zie deze voor wat ze zijn – uitgestuurd om jullie over te halen om te zondigen. Wanneer Mijn Zoon als een zondaar beschouwd wordt, weet dan dat dit de grootste godslastering is, want dat is onmogelijk.

Ik zond Mijn Zoon als een mens in het vlees en gelijk aan jullie allemaal, met één uitzondering: Hij werd zonder zonde geboren, en was er bijgevolg ook niet toe in staat. Eenieder die de waarheid aanwendt, en deze vervolgens verdraait om een nieuwe betekenis van de kruisiging van Mijn Zoon in te voeren, is een leugenaar. Hij komt niet van Mij en is een vijand van Mijn Zoon.

Kijk nu uit, Mijn kleine kinderen, aangezien het Beest en de demonen, die hij gestuurd heeft om jullie van Mij af te nemen, tussen jullie rondwaren. Jullie moeten sterk zijn. Jullie moeten je er altijd van bewust zijn dat Mijn Zoon jullie de waarheid schonk toen Hij op aarde rondliep en toen Hij stierf voor jullie zonden. **Hij offerde Zijn Lichaam op om jullie te verlossen, maar Hij werd nooit een zondaar want Hij is niet één van jullie.**

Jullie moeten trouw blijven aan Mijn Woord en aan de onderrichtingen van Mijn Zoon. Als jullie dat niet doen, zullen jullie bekoord worden om leugens aan te nemen, die jullie niets dan eeuwig lijden zullen bezorgen.

Jullie geliefde Vader  
God de Allerhoogste

# **De waarheid zal jullie bevrijden. Leugens zullen jullie verderven.**

*Zondag 23 juni 2013 18.37u*

Mijn zeer geliefde dochter, **hoe breekt Mijn Hart om het lijden van Mijn arme geliefde dienaren, die nu de verwarring beginnen te zien die zich binnen Mijn Kerk voordoet.** Tegen hen zeg ik dit. Houd stand en doe wat jullie moeten doen om Mij te dienen onder het dak van Mijn Kerk! Houd vast aan Mijn Leer! Accepteer geen nieuwe en zogenaamde theologische verklaringen over wie ik Ben, wat ik deed voor de mensheid of hoe ik zal terugkeren om al Gods kinderen, die Mijn barmhartigheid aannemen, op te eisen! Vertrouw enkel op Mijn heilig Woord dat jullie door Mijn apostelen en in de allerheiligste Bijbel gegeven werd! Alles wat van de Heilige Sacramenten, of van wat jullie verteld werd over de nood aan verlossing, afwijkt – aanvaard het niet!

Ik Ben de waarheid. Jullie hebben de waarheid gekregen. Enkel de waarheid kan jullie ziel behoeden voor de verdoemenis. De waarheid zal jullie bevrijden. Leugens zullen jullie verderven. Als jullie dit gebed bidden, beloof ik plechtig aan elk van jullie, Mijn dierbare gewijde dienaren, buitengewone genaden om ondanks de vervolging te volharden, aangezien jullie geloof tot het uiterste op de proef gesteld zal worden.

**Kruisochtgebed (110) voor priesters: ‘Om trouw te blijven aan Uw heilig Woord’**

***O mijn liefste Jezus,  
ik smEEK U om mij sterk en moedig te houden  
zodat ik de waarheid in Uw allerheiligste naam kan verdedigen.***

***Geef mij de genade die ik nodig heb – die ik afsmeek –  
om te allen tijde van Uw heilig Woord getuigenis af te leggen.***

***Stel mij in staat om te weerstaan aan de druk  
om onwaarheden te promoten,  
wanneer ik in mijn hart weet dat deze U beledigen.***

***Help mij trouw te blijven aan Uw heilig Woord,  
tot op de dag dat ik sterf. Amen.***

Mijn gewijde dienaren, Ik moet jullie nog één waarschuwend woord meegeven.

Jullie moeten het geschenk van de Verzoening verdedigen en erkennen dat enkel diegenen die berouw over hun zonden nastreven en Mij, Jezus Christus, zien als de sleutel tot hun redding, zich in het Paradijs bij Mij zullen voegen.

Jullie Jezus

**Moeder van God: Jullie moeten trouw blijven aan wat Mijn Zoon jullie geleerd heeft. Hij was in alles aan jullie gelijk, behalve in de zonde.**

*Maandag 24 juni 2013 14.18u*

Ik ben jullie geliefde Moeder, Koningin van al de engelen, Moeder van God. Ik ben de Onbevleete Ontvangenis.

Mijn kinderen, weten jullie niet dat Mijn Zoon jullie allen, die Hem met een open hart benaderen, momenteel geleidt?

Om getuigenis af te leggen van de Heer, God, in Zijn enige Zoon, moeten jullie trouw blijven aan Zijn onderrichtingen. Ze zijn in steen gebeiteld en kunnen als zodanig nooit veranderen. **De waarheid kan nooit veranderen.** Aan al Gods kinderen werd de waarheid geschonken, maar niet allen aanvaardden wie Hij was of waar Hij vandaan kwam. Diegenen die de waarheid aannemen, die door de kruisiging van Mijn geliefde Zoon, Jezus Christus, aan de mensheid gegeven werd, mogen nooit vergeten wat Hij jullie meedeelde.

Hij heeft jullie alles uitgelegd. **Er is niets veranderd. Jullie moeten te allen tijde waakzaam blijven want jullie worden reeds misleid, en weldra zullen velen van jullie in dwaling vervallen.**

Zonde is zonde. Deze mishaaft God, maar wordt vergeven wanneer berouw getoond wordt en wanneer jullie om verlossing vragen. Al Gods kinderen die erom vragen, komen de genaden van het eeuwig leven toe. **Door de**

**barmhartigheid van Mijn Zoon zal aan elk kind van God de tijd en bovendien een groot geschenk gegeven worden, om hen aan de waarheid te herinneren.** Op die manier zal en kan het merendeel van de wereldbevolking gered worden, en dan zal hun het geschenk van het leven in het Paradijs gegeven worden.

Als zondaar moeten jullie, door Mijn Zoon, om vergeving blijven vragen om in staat van genade te blijven. Jullie zonden kunnen jullie niet vergeven worden tot jullie Mijn Zoon om het geschenk van de Verzoening vragen.

**Jullie moeten trouw blijven aan wat Mijn Zoon jullie geleerd heeft. Hij was in alles aan jullie gelijk, behalve in de zonde.** God is almachtig. God is volmaakt. God, in Zijn Zoon, zou nooit tot zondigen verleid kunnen worden.

Ga heen in vrede, lieve kinderen, en zodra jullie voet bij stuk houden en trouw blijven aan de waarheid, die enkel van God kan komen, zullen jullie naar lichaam en ziel een vervuld en glansrijk leven leiden, in volmaakte harmonie met Mijn Zoon.

Jullie Moeder  
Moeder van de Verlossing

**Maar zeer weinigen vinden troost in Mij. Ik wacht geduldig, en toch zullen zij niet tot Mij komen.**

*Dinsdag 25 juni 2013 20.45u*

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn tranen vloeien vandaag omdat de verwerpelijkheid van het kwaad, dat in het hart van de mensen tot uiting gekomen is, toeneemt. **Zij zijn zo verhard geworden dat hun versteende hart Mij, Jezus Christus, geen ruimte laat om er vertroosting in te vinden.**

Mijn Hart kreunt nu van verdriet om Christenen die de waarheid en alles wat Ik hen geleerd heb, afgefallen zijn. Maar zeer weinigen vinden troost in Mij. Ik wacht geduldig, en toch zullen zij niet tot Mij komen. Zij hebben een muur opgetrokken die hen van Mij scheidt, en bewijzen lippendienst aan Mijn belofte om terug te komen. Hoe zijn zij vergeten wat Ik zei, wat Ik deed om hen te redden en wat Ik hun door Mijn Vaders Boek vertelde om de tijd te kunnen verwachten, wanneer deze nadert.

Mijn arme, arme kinderen. Ik moet eerste liefde voor Mij in hun hart opwekken als zij de troost en de verlichting van de pijn, door hun treurige en moeilijke beproevingen, willen ontvangen. **Zij moeten hun armen uitstrekken en Mij nu, op dit moment, aanroepen als Ik de overgang voor hen pijnloos moet maken.**

Ik verlang er niet naar om Gods kinderen leed te berokkenen. Maar, door de waarheid van Mijn Leer en de door Mijn Vader vastgelegde wetten te verwerpen, zullen zij meegesleurd worden in een verschrikkelijke strijd met de geest van het kwaad, voordat Mijn barmhartigheid hen in Mijn armen kan trekken wanneer Ik hen wil redden.

Hoe weinig vertrouwen hebben zij in hun hart voor de ene ware God. Hoe lichtzinnig zijn zij en hoe snel omhelzen zij onwaarheden om hun begeerte naar zonde te bevredigen. Hoe lichtgelovig zijn zij als zij leugens, die bij hun levensstijl passen, aannemen om zo de zonde te rechtvaardigen.

Al het aannemelijke wat de zonde door middel van het menselijk verstand rechtvaardigt, is de enige route die zij verkiezen, zodat zij hun leven kunnen leiden zoals zij dat wensen. **De waarheid is zo moeilijk te slikken en het is zwaar om te verteren, in die zin dat er offers van het vlees gebracht moeten worden om het te aanvaarden. Als en wanneer de waarheid aangenomen wordt, vergt deze veel moed en enkel diegenen die de gave van nederigheid bezitten, kunnen deze zonder moeite echt omhelzen.**

Diegenen die oprecht naar de waarheid van God zoeken, worden dikwijls misleid door diegenen die zeggen dat zij het Woord van God verkondigen. De enige plaats waar jullie de waarheid zullen vinden, is in de allerheiligste Bijbel en in Mijn heilig Woord dat jullie door deze boodschappen gegeven wordt. Mijn boodschappen handhaven het heilig Woord van God zoals het in Mijn Vaders Boek vastgelegd is.

Van Mij houden is niet gemakkelijk, want jullie kunnen alleen als een eenvoudig kind tot Mij komen. Jullie allures, die jullie in jullie dagdagelijkse leven aan de wereld tonen, moeten afgelegd worden. Jullie kunnen maar tot Mij komen als een eenvoudig, vertrouwvol kind. Jullie moeten je voor Mij plaatsen en Mij vragen om jullie aan te nemen, jullie te kneden, jullie te helpen om het rechte pad naar heiligheid te bewandelen en vervolgens volledig op Mij vertrouwen.

Zodra jullie je helemaal aan Mij overgeven, zal Ik jullie optillen, jullie angst wegnemen en Ik zal jullie naar Mijn Koninkrijk dragen. Zelfs dan, met de liefde van God in jullie ziel, zal dit pad jullie moeilijk vallen. Maar het zal zijn alsof de spinnenwebben opgeruimd werden want zodra de waarheid duidelijk wordt, zal er geen andere weg meer zijn die jullie willen aflopen. Want dit is de enige weg die jullie naar het Paradijs zal voeren en dat is de route die jullie moeten nemen om tot Mij, Jezus Christus, te komen. Want Ik Ben de Weg!

Jullie Jezus

## **Moeder van de Verlossing: Breng Mij uw kinderen zodat Ik hen, als een echte Moeder van al Gods kinderen, aan Mijn Zoon kan toewijden**

*Woensdag 26 juni 2013 16.50u*

Mijn lieve kinderen, als jullie Moeder doe Ik een beroep op jullie om Mij uw kinderen te brengen zodat Ik hen, als een echte Moeder van al Gods kinderen, aan Mijn Zoon kan toewijden.

Wanneer jullie je kinderen aan Mijn Zoon toewijden, zal Ik hen bij Mijn Zoon voordragen zodat Hij hun ziel grote genaden kan verlenen.

Jullie mogen nooit de liefde vergeten die Mijn Zoon voor Gods kinderen heeft. Wanneer jullie hen door Mij, Zijn gezegende Moeder, aan Mijn Zoon aanbieden voor de heiliging van hun ziel – ongeacht welke leeftijd zij hebben – zullen jullie gebeden verhoord worden. Hier is een kruistochtgebed voor jullie kinderen. Wanneer het elke dag gebeden wordt, zal het jullie kinderen dicht bij het barmhartig Hart van Jezus brengen.

### **Kruistochtgebed (111) 'Om jullie kinderen aan Jezus Christus toe te wijden'**

***O lieve Moeder van de Verlossing,  
ik wijd mijn kinderen (hier de naam van het kind/kinderen noemen)  
toe aan Uw Zoon  
zodat Hij hun vrede voor de geest en liefde voor het hart kan bezorgen.***

***Bid a.u.b. dat mijn kinderen  
in de barmhartige armen van Uw Zoon opgenomen zullen worden  
en behoed hen voor het kwaad.***

***Help hen trouw te blijven aan het heilig Woord van God,  
vooral in tijden dat zij bekoord worden om zich van Hem af te keren.  
Amen.***

Mijn verzoek – namens jullie – voor jullie geliefde kinderen, zal door Mijn Zoon aanvaard worden als een bijzonder geschenk voor Mij, Zijn Moeder, daar Ik Mij verhef om Mijn belofte aan Mijn Zoon te vervullen aangezien Mijn missie om de zielen van Gods kinderen te helpen redden op dit moment begint. Mijn rol als de Moeder van de Verlossing heeft nu echt een aanvang genomen en door Mijn voorspraak om aan zondaars Gods barmhartigheid te verlenen, zullen er in overvloed bijzondere geschenken gegeven worden aan allen die Mij aanroepen.

Ga heen in vrede, kinderen. Ik, jullie geliefde Moeder van de Verlossing, zal altijd aan jullie oproep gehoor geven wanneer jullie om de redding van zielen verzoeken.

Jullie geliefde Moeder  
Moeder van de Verlossing

**Mijn gerechtigheid zal al diegenen treffen, die verhinderen  
dat het heilig Woord van God in de wereld bekend  
gemaakt wordt**

*Donderdag 27 juni 2013 23.20u*

Mijn zeer geliefde dochter, laat Mijn openbaringen geen verdriet of angst bij jou teweegbrengen. Jij wordt geleid en denk, zelfs wanneer het lijden ondraaglijk wordt, a.u.b. aan Mijn woorden.

Mijn Vader beloofde, door de profeten van weleer, dat Hij de laatste profeet, de laatste boodschapper zou zenden. **Hoe angstaanjagend dat ook mag zijn, of hoe doodsbang je dat ook maakt, weet dat het door deze daad is dat het laatste Verbond van God verwezenlijkt kan worden.**



Ik zeg jullie nu: diegenen onder jullie die het Woord van God beledigen, wees bevreesd! Sla jullie ogen neer en bedek deze met jullie handen, vooral diegenen van jullie die op dit moment omwille van deze boodschappen, Mijn boodschappen van verzoening, in Mijn gezicht spuwen! Jullie zijn niet waardig om in Mijn aanwezigheid te verkeren. **Jullie, die Mij nu bespotten, zullen piekeren en blijven piekeren tot op de Grote Dag, want Ik zal door jullie de zielen verloren hebben, naar wie Ik zo verlang.**

Tot Mijn gewijde dienaren, die smadelijk lachen om Mijn ingrijpen door middel van deze boodschappen, voor jullie zal de dag komen dat Ik jullie het volgende zal vragen. Terwijl jullie zoveel van jullie tijd besteedden aan het loochenen van Mijn ware stem, hoeveel zielen hebben jullie Mij dan doen toekomen? En hoevelen hebben zich door jullie van Mij afgekeerd door die daden, waarvoor Ik jullie zal oordelen?

**Diegenen onder jullie, die godslasteringen uitroepen tegen de Heilige Geest, weet dat jullie voor de Grote Dag – en als teken voor allen – neergeslagen zullen worden. Niet één woord zal nog aan jullie lippen ontsnappen, en door dit feit zullen jullie bij jullie kudde bekend worden – dezelfde kudde waartegen jullie zegden om deze boodschappen te negeren omdat ze niet van God komen.** Op die dag zullen jullie volgelingen de waarheid kennen en zullen jullie voor Mij neervallen. Ik verontschuldig Mij niet voor deze waarschuwing. Als jullie het Woord van de Heilige Geest schenden, zal Ik jullie van Mij afsnijden en dan zal er bij jullie, en bij al diegenen die jullie mee naar de wildernis brengen, vreselijk geweent worden te horen zijn.

**Mijn gerechtigheid zal diegenen treffen, die verhinderen dat het heilig Woord van God in de wereld bekend gemaakt wordt. Die van hen zal de ergste straf zijn, want de pijn die zij zullen ervaren zal erger zijn dan deze in het laagste niveau van het vagevuur.** Jullie verdorvenheid schokt veel goede, onschuldige zielen die Mijn Kerk op aarde trouw zijn. Jullie wreedheid, die met de tijd aan het licht gebracht zal worden, zal door velen gezien worden en vervolgens zal jullie oprechte trouw aan het Woord van God uiteindelijk op de proef gesteld worden. Op de Grote Dag zullen jullie dan voor Mij staan, wanneer Ik kom om al Gods kinderen op te eisen – wanneer Ik kom om hen te bevrijden uit de ballingschap en hen naar hun definitieve woonplaats van liefde en vrede te brengen in het Nieuw Tijdperk van Mijn Nieuw Paradijs. Dit gebeurt wanneer Hemel en aarde één worden.

Jullie Redder, Jezus Christus

## De wijziging in de opzet van de H. Mis zal weldra in Mijn Kerk voorgesteld worden

Zaterdag 29 juni 2013 21.13u

Mijn zeer geliefde dochter, je moet de haat negeren die uit de mond stroomt van diegenen die beweren heilige mensen en trouwe volgelingen van Mijn zeer geliefde Moeder te zijn. Weet dat de haat, die jou betoond zal worden, erger zal zijn dan bij alle andere profeten die voor jou kwamen. Ik vertel je dit niet om je bang te maken, maar enkel opdat je dit feit zou aanvaarden en daarop de boosaardigheid negeren. Telkens wanneer de aanwezigheid van God bekend gemaakt wordt onder de mensen, zal dat altijd een hatelijke reactie van het Beest opleveren, die doorheen anderen zal werken om het Woord van God te loochenen.

Mijn dochter, de wijziging in de opzet van de H. Mis zal weldra in Mijn Kerk voorgesteld worden. Het zal zeer verwarrend zijn en velen zullen er niet in slagen de leugens te zien, die in de nieuwe gebeden opgevoerd zullen worden. Mijn Tegenwoordigheid zal op de meest subtiele manier afgedankt worden, maar diegenen die de nieuwe opzet volgen, waarin Mijn ware Tegenwoordigheid gelochend zal worden, zullen niet in staat zijn het Offer aan God op te dragen zoals dat moet. **Mijn dochter, deze ene openbaring zal ertoe leiden dat jij veracht wordt, maar je moet weten dat dit voorzegd werd. Er zal aan Mijn volgelingen verteld worden dat het bij de Heilige Communie erom gaat dat alle mensen – van overal – zich eensgezind verenigen om elkaar liefde te betonen.** Langzaam maar zeker zal de Heilige Mis niet langer draaien om Mijn Heilig Offer. De ceremonie zal in het leven geroepen worden om in plaats daarvan de mens eer te betonen en jullie zullen, bij het aanschouwen van een confrontatie voor Mijn heilige altaren en al de tabernakels in de wereld, om de tuin geleid worden.

**De dag waarop de dagelijkse Offers zullen ophouden, is niet meer veraf.** Weet dat Ik kom om jullie nu hiervoor te waarschuwen zodat jullie niet zullen verhongeren. Wanneer jullie beroofd worden van Mijn Tegenwoordigheid, zullen jullie zonder Mijn Geest zijn en zal het jullie moeilijk vallen om Mij nabij te blijven.

**De woorden die gebruikt zullen worden om jullie te misleiden, zullen de volgende zinsnede omvatten: “voor het welzijn van allen – voor de eenwording van al Gods kinderen”.** De Heilige Mis zal een nieuwe betekenis

krijgen. Mijn kruisdood zal vergeten zijn en al de redenen daarvoor zullen gherdefinieerd worden. Herinner die dag Mijn woorden van nu aan jullie! Aanvaard de vervanging en Mijn Tegenwoordigheid zal verdwijnen! Ik zal met jullie zijn, maar het zal Mijn Lichaam niet zijn, dat jullie zullen nuttigen.

Tot diegenen die niet in het verdorven plan geloven, dat reeds ontwikkeld werd om alle sporen van Mij uit te wissen, zeg Ik nu dit. Als Ik er niet meer ben, zullen jullie dan naar Mij op zoek gaan? Wanneer Mijn Heilige Eucharistie geschonden wordt, zullen jullie de verantwoordelijken dan verontschuldigen? Of zullen jullie Mij volgen en naar de waarheid luisteren wanneer jullie door leugens omringd worden?

De keuze zal aan jullie zijn.

Jullie Jezus

## **Jullie zullen ervan beschuldigd worden samen te zweren tegen Mijn eigen Kerk, nochtans zal jullie enige misdaad het hooghouden van de waarheid zijn**

*Zondag 30 juni 2013 23.10u*

Mijn zeer geliefde dochter, de Boze zal geen moment stoppen met de vervolging van diegenen die van Mij houden. Wanneer zielen dicht bij Mij staan, en terwijl hun liefde voor Mij groeit, zal hij altijd daar zijn om te proberen hen van Mij weg te trekken.

Wanneer jullie door jullie gebeden zielen redden, zal de Boze al zijn woede op jullie afreageren en zullen jullie je gekwetst voelen doordat jullie het mikpunt van kritiek worden, vooral door diegenen van wie jullie houden. Jullie moeten gewoon raken aan deze pijn en dit verdriet wanneer jullie Mij volgen en wanneer jullie Mijn tussenkomst door deze boodschappen aannemen. **Zij zullen een vreselijke geseling met zich meebrengen, want deze boodschappen zullen verantwoordelijk zijn voor de redding van meer dan 7 miljard mensen.**

Wanneer de duivel weet dat hij zielen aan Mij verliest, zal hij alle middelen aanwenden, die nodig zijn om twijfel te zaaien in de geest van diegenen die

Mij trouw zijn, en vervolgens zal hij onder Mijn volgelingen een vreselijke wrijving veroorzaken. Jullie moeten inzien wat voor iets het werk van de duivel is, en weten dat als jullie meer vervolgd worden - voor het aannemen van Mijn hand van barmhartigheid - jullie de waarheid aan het volgen zijn. Enkel het Woord van God, wanneer het op de meest krachtige manier aanwezig is – als te midden van groepen van Gods kinderen de Heilige Geest duidelijk waarneembaar wordt – zal de Boze het hardst bestrijden. Hij, Satan, is razend omwille van deze missie. En wat diegenen onder jullie betreft, die twifelen aan Mijn Woord dat jullie in deze tijd gegeven wordt, weet het volgende.

**Enkel Mijn Woord kan een dergelijke verontwaardiging uitlokken, zelfs onder diegenen die in Mij geloven en Mijn Leer navolgen. Er is niet één van jullie immuun voor aanvallen.** Jullie, Mijn dierbare volgelingen, zullen degenen zijn, tegen wie de uitvallen van boze tongen gericht zijn. Jullie zullen bespuwd, uitgelachen en belachelijk gemaakt worden. **Jullie zullen ervan beschuldigd worden samen te zweren tegen Mijn eigen Kerk, nochtans zal jullie enige misdaad het hooghouden van de waarheid zijn.** Diegenen die het Woord van God hooghouden en die weigeren van de waarheid af te wijken, hebben altijd geleden door toedoen van diegenen, die zich als de meest uitverkorenen onder Gods vertegenwoordigers stelden, boven die arme zielen die echt van Mij hielden.

Er is een verschil tussen diegenen die zeggen dat zij beter geïnformeerd zijn en dus waardiger om in Mijn naam over anderen te oordelen, en dan diegenen die gewoon maar van Mij houden. Jullie kunnen enkel opstaan en Mij jullie liefde verklaren, als jullie Mijn voorbeeld navolgen. **Ik zou nooit zeggen dat de ene mens beter is dan de andere – want jullie zijn allemaal zondaars.** Maar toch zou Ik nooit diegenen accepteren, die wellicht alles weten wat er over Mij te weten valt en die dan te kennen geven dat zij aan anderen superieur zijn. Diegenen die zeggen dat zij Mij kennen en een ander in Mijn naam beledigen, kennen Mij in wezen helemaal niet.

De duivel vult zielen met eigenwaan, hoogmoed en woede. Dit zijn de drie kenmerken waardoor jullie zullen weten dat hij in een ziel aanwezig is terwijl hij probeert om andere zielen, die de waarheid van God verkondigen, het zwijgen op te leggen. Hoezeer zullen dergelijke zielen lijden, vooral nu, aangezien deze missie – de meest verwachte missie – te midden van jullie gerealiseerd wordt. Eenieder van jullie, die gehoor geven aan Mijn oproep, zal het hoofd moeten bieden aan gescheld en publieke spot, wat jullie de

adem zal benemen – zo wreed zal de uitstorting van de haat zijn. Ik wil dat jullie begrijpen dat de haat niet tegen jullie gericht is, maar tegen Mij. Satan wil Mijn stem tot zwijgen brengen daar deze uitgaat om jullie te behoeden voor zijn goddeloos plan, dat zorgvuldig georkestreerd en gedurende zo'n lange tijd beraamd werd. Er kan voor het Beest geen overwinning zijn, maar hij weet hoe Ik lijd wanneer hij zielen van Mij wegrukt. Laat deze inmenging jullie niet blind maken voor de waarheid!

**De waarheid zal jullie ziel redden en wanneer jullie de waarheid verspreiden, zal dat Mij meer zielen bezorgen. Op deze manier zal Ik het Beest verslaan.** Jullie zullen beschermd worden tegen alle kwaad, maar jullie zullen te lijden hebben onder de vernedering als dwazen bestempeld te worden. En dat allemaal omdat jullie van Mij houden.

Jullie Jezus