

Mijn Kerk op aarde ligt onder vuur en dat betekent dat Mijn Lichaam, zoals voorzien, opnieuw gekruisigd zal worden

Zondag 3 maart 2013 11.45u

Mijn zeer geliefde dochter, vrees de aanvallen niet die tegen jou ontketend worden, want Ik ben elke seconde bij je om je sterker te maken. Het bedreeft Mij om je te vertellen dat je onder veel verbaal geweld te lijden zult hebben door het tijdstip van dit plan, Mijn heilsplan.

Want dit is de tijd waarin niet alleen de vurige Katholieken in hun geloof en hun trouw aan Mij beproefd zullen worden, maar ook voor alle Christenen, in elk deel van de wereld, zal het de grootste beproeving zijn.

Aan diegenen die jullie van ketterij beschuldigen, zeg Ik dit: Ik, Jezus Christus, zou nooit liegen want Ik Ben de waarheid. Ik zou jullie nooit kunnen bedriegen, want dat zou niet mogelijk zijn. Denk eraan, het is Mijn Lichaam dat de Kerk is. Mijn Kerk op aarde ligt onder vuur en dat betekent dat Mijn Lichaam, zoals voorzien, opnieuw gekruisigd zal worden. Hiermee bedoel Ik dat Mijn Lichaam niet langer aanwezig zal zijn vanaf het moment dat de Heilige Eucharistie, door bedienaren van de Heilige Stoel te Rome, verworpen wordt. Dat zal werkelijkheid worden en jullie moeten je dan afwenden.

Ik vraag jullie te bidden voor al Gods kinderen – al Mijn gewijde dienaren, met inbegrip van de misleide, valse profeten. Ik zal jullie echter nooit vragen om voor de Antichrist te bidden, want dat is niet mogelijk.

Word wakker, jullie allemaal, en luister naar wat Ik jullie moet vertellen! Jullie mogen niet panikeren, wanhopen of de hoop verliezen, want deze gruwel zal de laatste kwelling zijn, die al Gods kinderen zullen moeten aanschouwen en verdragen voordat Ik wederkom.

Dat zal de dag van grote heerlijkheid en grote vreugde zijn, en Mijn Komst zal een einde maken aan het kwaad dat de aarde verderft.

Wees blij in plaats van te vrezen! Jullie moeten verlangend uitzien naar Mijn Tweede Komst omdat Ik het Nieuw Paradijs, dat jullie beloofd werd, met Mij meebreng.

Wanneer jullie Mijn kruis dragen, zal het altijd zwaar zijn. De tijd waarin jullie nu leven, brengt een vorm van kruisiging met zich mee die veel Christenen moeilijk te verdragen zullen vinden, zo groot zal hun pijn zijn.

Die arme zielen, die niet geloven dat Ik door deze boodschappen de waarheid spreek, moeten zich dit afvragen: Geloven jullie in de Heilige Bijbel en de profetieën die erin afgekondigd worden? Geloven jullie in de Antichrist en de openbaringen over de valse bedrieger, die de Stoel van Petrus op slinkse wijze zal innemen? Als jullie dat geloven, neem dan aan dat dit de tijd is waarin deze gebeurtenissen zich voor jullie ogen gaan ontrafelen. Het is niet voor de toekomst – het speelt zich nu af. Aanvaard dat met moed en kom met het volste vertrouwen tot Mij, want Ik houd van jullie! Ik wil dat jullie je ogen wijd open houden. Jullie mogen niet terugschrikken voor de waarheid.

De gruwel heeft nu een aanvang genomen. Wanneer jullie Mijn beker weigeren, verhinderen jullie Mij de zielen te behouden die Ik nodig heb om het Verbond, beloofd aan Mijn Vader, te voltooien.

Ik zegen jullie. Ik verlang ernaar dat jullie hart zich opent zodat Ik jullie naar Mijn glorieus Koninkrijk kan brengen.

Jullie Jezus

De tekenen zullen jullie allemaal gegeven worden en er zullen wonderen plaatsvinden

Dinsdag 5 maart 2013 15.30u

Mijn zeer geliefde dochter, laat geen mens het nalaten de veranderingen - die in de wereld zullen opkomen - te herkennen, want alles, voorzegd in het Boek der Openbaring, zal plaatsvinden. Veel van deze gebeurtenissen zullen afwijken van de gebruikelijke menselijke interpretatie van de geheimen, die aan Johannes de evangelist geopenbaard werden. Nochtans zullen deze steek houden wanneer jullie ze zien voor wat ze zijn.

Het uitgebreide, maar door de Antichrist zorgvuldig uitgekende plan werd slim ingekleed, waarbij veel mensen, waaronder wereldbepaalde politici, dit sneed plan tot op heden niet opmerken.

In diverse naties werden veel centra opgericht waar zij de overname van veel landen plannen. Hun activiteiten werden echter ingeperkt door de gebeden van uitverkoren zielen en diegenen die Mijn kruistochtgebeden bidden.

Er zal in de Hemel altijd naar jullie gebeden geluisterd worden, dus moeten jullie vurig blijven bidden om de boosaardige handelwijze van het Beest, dat nooit deze strijd om zielen zal winnen aangezien het kort dag is voor hem, te matigen.

Het is niet Mijn verlangen om jullie angst aan te jagen maar om jullie voor te bereiden. **Ik wijs nu bijzonder krachten en genaden toe aan iedereen die Mijn wens, om de kruistochtgebeden te bidden, opvolgt.** De tekenen zullen jullie allemaal gegeven worden en er zullen wonderen plaatsvinden.

Mijn kracht zal door jullie aderen stromen terwijl Ik jullie draag op Mijn weg om de mensheid te bewaren.

Jullie Jezus

Velen onder jullie zullen uit angst deze oproep van de Hemel afwijzen

Woensdag 6 maart 2013 9.45u

Mijn zeer geliefde dochter, Ik roep al diegenen in de wereld – die in Mij, Jezus Christus, geloven – op om te luisteren.

Zovelen onder jullie zullen het moeilijk vinden om het lijden, dat jullie in Mijn naam het hoofd zullen moeten bieden, te aanvaarden. Tot nu toe is jullie leed beperkt gebleven tot het verdriet dat jullie in je ziel voelen om de zonden van de mens en om het Offer dat Ik bracht om de mensheid van haar verdorvenheid te verlossen. Nu zullen jullie om je geloof bespot worden, en

men zal jullie je beschaamd doen voelen wanneer jullie Mijn Leer en de wetten van God handhaven.

Velen onder jullie zullen uit angst deze oproep van de Hemel afwijzen. Het aannemen dat Ik nu met de wereld communiceer om deze op Mijn Tweede Komst voor te bereiden, is niet iets wat mensen gemakkelijk kunnen accepteren. Want wie is Mijn profeet? En wie zijn diegenen die, in Mijn naam, voor haar kwamen? Hoe weten jullie of zij de waarheid spreekt, met zoveel valse profeten en bedriegers die jullie in de war brengen? Nooit is er een door de Hemel gezonden profeet geweest, die niet onder bespottling, verguizing, kwelling en wreedheid te lijden heeft gehad. Niet één. Velen werden vermoord. **Jullie kunnen er zeker van zijn dat, wanneer de vruchten van Mijn werk – aan dergelijke profeten gegeven – tot gebed en bekering leiden, zij door God de wereld ingestuurd werden om Zijn kinderen voor te bereiden zodat zij terug naar Hem zullen komen.**

Wees jullie ervan bewust dat Mijn ware profeten de tand des tijds zullen doorstaan en bij diegenen, die de boodschappen -die zij het menselijk ras brengen – negeren, zal er geweest en tandengeknars zijn. **Wanneer jullie Mijn heilig Woord – dat aan een ware profeet geschonken werd – aanvallen, verstoren jullie de Wil van God.** Jullie voelen nu misschien geen schaamte. **Jullie geloven misschien dat jullie Mijn Woord verdedigen wanneer jullie Mijn profeten aanvallen. Maar wanneer na verloop van tijd de schade – die jullie deze missie, Mijn laatste missie op aarde, berokkenen – aan jullie geopenbaard wordt, zal dat jullie vreselijke angst en verdriet bezorgen.**

Als jullie van Mij houden, moeten jullie je ogen openhouden en Mijn instructies aandachtig lezen. Als jullie het nalaten Mijn waarschuwingen ter harte te nemen, die jullie vanwege Gods liefde geschonken worden, zullen jullie de waarheid verwerpen. Alleen de waarheid kan jullie redden. De waarheid is de zuurstof die nodig is om het leven van jullie ziel te behouden. Zonder de waarheid zullen jullie Mij niet duidelijk zien en zullen jullie ook niet in staat zijn de juiste keuzes te maken. Denk eraan dat Ik de waarheid ben! Zonder Mij hebben jullie geen leven.

Jullie Jezus

Gebed zal, en kan, de mensheid redden

Donderdag 7 maart 2013 11.05u

Mijn zeer geliefde dochter, het is belangrijk dat Mijn leerlingen op aarde begrijpen hoe gebed de mensheid zal, en kan, redden. **De kracht van het gebed, en vooral het bidden van de heilige Rozenkrans, die het Beest machteloos maakt, mag niet onderschat worden.** Om meer zielen te redden, moeten jullie bovendien het Kroontje van de Goddelijke Barmhartigheid bidden.

Selecteer de kruistochtgebeden die Ik jullie schonk, en bid deze zo, dat jullie je tijdens elke gebedsbijeenkomst op verschillende verzoeken kunnen richten. Als jullie bijvoorbeeld het kruistochtgebed om de genade van kwijtschelding bidden, doe dat dan op zo'n manier dat de gebedsgroep zich die dag kan concentreren op een selectie van kruistochtgebeden, die om Gods bescherming voor de zielen vragen. Focus jullie dan een andere dag op een selectie van gebeden die jullie gegeven zijn voor de bescherming van priesters en geestelijken.

Deze kruistochtgebedsgroepen zullen, zodra zij overal ter wereld gevormd zijn, de wapenrusting worden die nodig is om de vijand op meer manieren te verslaan dan jullie voor mogelijk houden.

Ik zal jullie het geschenk van nieuwe gebeden, die bijzondere wonderen met zich meebrengen, blijven geven. Zonder een dergelijke tussenkomst zou Ik de zielen, naar wie Ik zo verlang, niet kunnen redden.

Ga en plan jullie kruistochtgebedsbijeenkomsten op basis van het concept dat jullie gegeven werd, maar deel deze in, zodat jullie je kunnen toespitsen op speciale intenties. Het is niet nodig om alle gebeden tegelijk te bidden, hoewel Ik dringend verzoek dat jullie er in de loop van één week zoveel mogelijk bidden.

Jullie bezorgen Mij zo'n vreugde en troost, Mijn dierbare volgelingen. **Ik schenk jullie Mijn zegeningen van sterkte en moed terwijl jullie doorgaan in jullie streven om zielen te redden. Ik houd van jullie.**

Jullie Jezus

Hij werd gestuurd om Mijn Kerk te ontmantelen en in kleine stukjes te scheuren

Vrijdag 8 maart 2013 14.05u

Mijn zeer geliefde dochter, **Satan gaat hevig tekeer tegen Mijn Kerk op aarde en zijn teistering blijft zich binnen haar muren verspreiden.**

De sluwe bedrieger, die geduldig in de coulissen heeft liggen wachten, zal weldra zijn heerschappij over Mijn arme, argeloze gewijde dienaren uitroepen. De pijn die hij zal veroorzaken, is voor Mij moeilijk te verdragen maar uiteindelijk zal zijn heerschappij uitmonden in de definitieve zuivering van het kwaad uit de kern van Mijn Kerk.

Hij heeft zijn positie zorgvuldig gemanipuleerd en spoedig zal, te midden van zijn luisterrijk hof, zijn hoogdravende gedrag gezien worden. Zijn trots, arrogantie en zelfobsessie zullen in het begin zorgvuldig voor de wereld verborgen worden. In de buitenwereld zal er een zucht van opluchting te horen zijn, als de trompetten schallen om zijn ambtstermijn als hoofd van Mijn Kerk aan te kondigen.

Mijn Lichaam is Mijn Kerk, maar het zal niet aan Mij, Jezus Christus, zijn dat hij zijn trouw belooft, want hij bezit geen enkele liefde voor Mij. **Zijn trouw gaat uit naar het Beest en hoe zal hij Mijn gewijde dienaren, die hem zullen steunen, uitlachen en bespotten.**

Hij, die het waagt in Mijn tempel plaats te nemen, en die door de Boze gestuurd werd, kan de waarheid niet spreken want hij komt niet van Mij. **Hij werd gestuurd om Mijn Kerk te ontmantelen en in kleine stukjes te scheuren voordat hij, met zijn verachtelijke mond, deze zal uitspuwen.**

Mijn Lichaam is Mijn Kerk. **Mijn Kerk is nog in leven, maar enkel diegenen die de waarheid spreken en zich houden aan het heilig Woord van God, kunnen deel uitmaken van Mijn Kerk op aarde.** Nu door de Stoel van Petrus de ultieme belediging tegenover Mij, Jezus Christus, zich zal gaan manifesteren, zullen jullie eindelijk de waarheid vatten.

Het Boek der Waarheid, aan Daniël voorzegd voor de eindtijd, zal door leden

van Mijn Kerk niet lichtzinnig opgenomen worden, want de inhoud ervan zal Mijn geliefde gewijde dienaren tegen de borst stuiten zodra zij beseffen dat Ik de waarheid spreek.

De Valse Profeet – hij die zich voordoet als de leider van Mijn Kerk – staat klaar om de kleren te dragen die niet voor hem gemaakt werden.

Hij zal Mijn Heilige Eucharistie ontwijden en zal Mijn Kerk in tweeën delen, en daarop nog eens halveren.

Hij zal zich inspannen om die trouwe volgelingen van Mijn geliefde Heilige Plaatsbekleder, Paus Benedictus XVI, die door Mij aangewezen werd, af te schepen.

Hij zal al diegenen uitroeien die trouw zijn aan Mijn Leer, en hen voor de wolven gooien.

Zijn handelwijze zal niet onmiddellijk zichtbaar zijn, maar al vlug zullen de voortekenen gezien worden terwijl hij de steun van invloedrijke wereldleiders en diegenen die hooggeplaatst zijn, zal beginnen opzoeken.

Wanneer de gruwel ingeburgerd raakt, zullen er zich plotseling veranderingen voordoen. Kort daarna zullen er aankondigingen van hem komen om, door zich bij alle geloofsovertuigingen en andere religies aan te sluiten, een verenigde katholieke kerk te creëren.

Hij zal aan het hoofd staan van de nieuwe ene-wereldreligie en zal heersen over heidense religies. Hij zal het atheïsme insluiten door het stigma, waarvan hij zal zeggen dat dit aan het nastreven van de zogenaamde mensenrechten toe te schrijven is, te laten varen. Alles wat in Gods ogen zonde is, zal door deze nieuwe allesomvattende kerk als toelaatbaar beschouwd worden.

Iedereen die hem durft aanvechten, zal opgespoord en gestraft worden. **Die priesters, bisschoppen en kardinalen die zich tegen hem verzetten, zullen geëxcommuniceerd worden en ontdaan van hun titels.** Anderen zullen geïntimideerd en vervolgd worden waardoor veel priesters moeten gaan onderduiken.

Aan die gewijde dienaren van Mij, die Mijn stem nu herkennen: luister a.u.b. naar Mij aangezien Ik Mij naar jullie uitstrek om jullie vertroosting te brengen! Ik zou jullie nooit vragen om Mijn Kerk op aarde te verwerpen want Ik was het, jullie geliefde Redder, die deze voortbracht. Ik offerde Mijn Lichaam op, als het Levend Offer, om jullie te redden. Jullie hebben de verantwoordelijkheid gekregen om namens Mij getuigenis af te leggen om de ziel van diegenen, die jullie onderwijzen en leiden, te redden.

Al wat jullie kunnen doen, is op Mij vertrouwen en doorgaan Mij te dienen. **Wat jullie niet mogen doen, is eender welke doctrine aanvaarden die jullie voorgehouden wordt, en waarvan jullie ogenblikkelijk zullen weten dat deze niet in overeenstemming met Mijn Leer is.** Jullie moeten doen wat jullie hart jullie ingeeft, maar weet dit:

Deze periode gaat bij jullie diepe pijn teweegbrengen, en het pure hartzeer dat jullie zullen ervaren wanneer jullie zien hoe Mijn Kerk geschonden zal worden, zal jullie doen huilen. Maar jullie moeten de leugens, die jullie voorgehouden gaan worden, herkennen voor wat ze zijn – een belediging voor Mijn dood aan het kruis.

Deze verwoesting kan leiden tot de ineenstorting van de structuur van Mijn Kerk. **De veranderingen en de aanpassingen van gebouwen zullen - samen met de nieuwe tempel, gecreëerd voor de ene- wereldkerk – in Rome vervaardigd en gesitueerd worden.**

Wees er zeker van dat - net zoals Mijn tempel geschonden wordt – Ik, Jezus Christus, de Redder van de hele mensheid, afgedankt en in de goot geworpen zal worden!

Jullie Jezus

Tegen de tijd dat Goede Vrijdag eraan komt, zullen veel zielen beginnen te beseffen dat Mijn Waarschuwing aan de mensheid voor de wereld nakend is

Zaterdag 9 maart 2013 21.45u

Mijn zeer geliefde dochter, tegen de tijd dat Goede Vrijdag eraan komt, zullen veel zielen beginnen te beseffen dat Mijn Waarschuwing aan de mensheid voor de wereld nakend is.

De gruwel zal niet vroeger aanschouwd worden dan dat de waarheid van deze boodschappen werkelijk begrepen zal worden.

Breng jullie mensen bijeen, verenig jullie in gebed, want een donkere wolk zal de aarde overdekken. Er zullen de mensheid straffen toegemeten worden aangezien deze in een afgrond van onverschilligheid en apathie tegenover het Woord van God stort.

Diegenen die de geschenken - die Ik de mensheid door Mijn kruisdood gegeven heb - de rug toekeren, zullen wakker geschud worden en zullen voor Mijn ogen aanschouwen hoe grotesk hun ziel eruit ziet. Al vlug zullen zij inzien dat hen nog maar een korte tijd gegeven is om tot inkeer te komen. Want Mijn geduld is groot, maar Mijn verdriet is diep. Hun hart is zo verbitterd dat zij niet enkel Mij, hun geliefde Jezus, schuwen maar dat zij ook zichzelf de geschenken ontzeggen die Ik hen vrij ter beschikking stel.

Hoe werden zij misleid om te geloven in hun eigen bedrieglijke illusies, dat het hen toekomt om in de wereld te leven op eender welke manier zij verkiezen, zonder zich erom te bekommeren vaart te minderen in hun streven naar voldoening. Zij zullen deze wereld niet langer voor het grijpen hebben, want dit is slechts een tijdelijke toestand. Spoedig zullen zij zich in een nieuwe toestand bevinden en voor velen onder hen zal dat niet in Mijn Nieuw Paradijs zijn.

Mijn ingrijpen is ophanden, en Mijn plan om de wereld te bewaren zal weldra volledig bekend gemaakt worden. Hoogmoed is jullie grootste vijand en is Satans grootste fout. Wanneer iemand in Mijn Naam een ander hekelt, een

ander terechtwijst en een beschuldigende vinger naar een ander uitsteekt, is hij ten prooi gevallen aan de zonde van Satan.

Het zal de zonde van hoogmoed zijn, die de ondergang van de mensheid zal betekenen en die veel zielen in het vuur van de hel zal storten.

Word geen slachtoffer van deze vloek van de Boze en zwijg als jullie niet akkoord gaan met anderen die luid tegen Mij schreeuwen - waarbij de leugens uit hun mond stromen - zelfs als jullie weten dat zij niet de waarheid spreken. Jullie moeten jullie ogen neerslaan en gewoon Mijn Woord verkondigen.

Verdedig Mij enkel door aan de wereld te verkondigen wat jullie weten over Mijn plan om zielen te redden. En zelfs wanneer die zielen, die menen dat hun kennis over Mij hen het recht geeft om anderen te vermanen en van jullie antwoorden eisen, mogen jullie Mij nooit door middel van argumenten verdedigen.

Binnenkort zullen in de wereld veel gebeurtenissen het grootste deel van de mensheid schokken. Zelfs de meest onverschillige mensen – die hun leven leiden in een vacuüm van wereldse ambities, met weinig tijd voor geestelijke zaken – zullen beginnen te beseffen dat er veel aan het veranderen is. Zij zullen er zich bewust van zijn dat deze veranderingen hun begrip te boven gaan, en dit zal tot gevolg hebben dat zij meer openstaan voor het Woord van God.

Jullie Jezus

Moeder van de Verlossing: De kruistochtgebedsgroepen zullen miljarden zielen redden

Zondag 10 maart 2013 18.00u

Mijn lief kind, jij zult je in deze tijd nog meer alleen en geïsoleerd voelen, terwijl het heilige Woord van God luid weerklinkt om de mensheid te waarschuwen voor de noodzaak om hun ziel voor te bereiden.

Kinderen, het is nu dat jullie Mijn geliefde Zoon moeten vragen om bij jullie

de moed erin te houden tijdens de donkere dagen, maanden en jaren die voor jullie in het verschiet liggen. Jullie moeten blij zijn omdat zoveel zielen, door de Heilige Geest geïnspireerd, gehoor gegeven hebben aan de oproep van Mijn Zoon, Jezus Christus. Hij houdt zoveel van jullie allemaal dat het Mij, Zijn geliefde Moeder, tranen van vreugde bezorgt. Hoe Hij Zijn barmhartigheid zal uitspreiden, gaat jullie begrip te boven en Hij zal zelfs diegenen, die Hem verachten, dicht tegen Zijn Hart trekken.

Het zal nu niet lang meer duren voor Zijn grootse Tweede Komst, dus moeten jullie God verheerlijken. Als voorbereiding moeten jullie zo vaak mogelijk het Sacrament van de Verzoening ontvangen en voor de zielen blijven bidden.

Hoewel God almachtig is en zijn glorie nu ten volle begrepen zal worden, wanneer jullie getuigenis afleggen van Zijn Tweede Komst, moeten jullie, Zijn restleger, Hem helpen met Zijn plan om de mensheid te redden.

De kruistochtgebedsgroepen zullen miljarden zielen redden en dus moeten jullie je verbreiden en vermenigvuldigen. Gods genaden worden uitgestort over al Zijn kinderen die deelnemen aan deze gebedsgroepen. Zij zullen de wapenrusting zijn die de mensheid zal beschermen tegen de door de Antichrist geplande vervolging.

Geef nooit op, kinderen! Blijf te allen tijde in een staat van genade en blijf de instructies van Mijn Zoon opvolgen! Hij zal jullie nooit in de steek laten, zodanig groot is Zijn liefde voor jullie.

Jullie geliefde Moeder
Moeder van de Verlossing

God de Vader: De strijd woedt nu tussen Mijn hiërarchie en het domein van het Beest

Dinsdag 12 maart 2013 14.38u

Mijn liefste dochter, de Hemel weent van verdriet op deze vreselijke dag, die zo lang geleden voorzegd werd.

De hele mensheid zal nu geconfronteerd worden met de allergrootste misleiding, en dat is het werk van het Beest.

De tranen van Mijn Zoon, wiens kruisdood Mijn kinderen de vrijheid schonk, vallen nu, op dit moment, in doodstrijd neer op heel de wereld.

Mijn woede wordt momenteel ingehouden maar Mijn verbolgenheid is groot.

Zeer spoedig zal voor al diegenen, die door Mijn Zoon aangeduid zijn om Zijn kudde op aarde te leiden, het bedrog duidelijk worden.

De strijd woedt nu tussen Mijn hiërarchie en het domein van het Beest. Het zal pijnlijk zijn, maar weldra zal de kastijding – die zal volgen op de snode vervolging, beraamd door de vijand en zijn trawanten – het verderf wegvagen.

Ik roep al Mijn kinderen op om zich in deze tijd tot Mijn Zoon te wenden en al jullie vertrouwen op Hem te stellen.

Wees dapper, Mijn kleintjes, want deze pijn zal van korte duur zijn. Aan diegenen, die het Beest en de Valse Profeet volgen, zal door de macht van Mijn hand inzicht gegeven worden om hen terug naar het Hart van Mijn Zoon te brengen. Als zij dit geschenk afwijzen, gaan zij verloren en dan zullen zij dezelfde kwelling ondergaan als die waarmee de bedrieger te maken krijgt, die voor eeuwig in de afgrond geworpen zal worden.

De kroning van de Valse Profeet zal door vrijmetselaarsgroeperingen, die de laatste fase van de vervolging van al Mijn kinderen plannen, in alle windstreken gevierd worden.

Diegenen die met hem mee zullen vieren en die niet beter weten, zullen na verloop van tijd nog meer pijn voelen dan diegenen die de waarheid reeds kennen.

Wacht nu af, met moed en hoop, want dit alles moet geschieden voordat het glorieus Rijk van Mijn Zoon zich manifesteert.

Jullie moeten Mijn geliefde Zoon te allen tijde jullie trouw beloven en weigeren om leugens te accepteren. **Als, en wanneer, jullie gevraagd wordt om deel te**

nemen aan een nieuwe Mis, weet dan dat dit de grootste vloek zal zijn, die ooit door Satan aan Mijn kinderen opgelegd werd.

Weet dat de Hemel jullie de weg zal wijzen en dat jullie, door de pijn met waardigheid te aanvaarden, Mijn Zoon zullen helpen om het laatste Verbond te vervullen.

Jullie geliefde Vader
God de Allerhoogste

Zijn troon werd gestolen. Zijn macht niet.

Woensdag 13 maart 2013 21.20u

Mijn zeer geliefde dochter, Ik werd voor de tweede maal ter dood veroordeeld. De belediging van de beslissing in Rome, waarvan jullie vandaag getuige waren, snijdt Mij.

Toen Ik voor Mijn beulen stond, beschuldigd van ketterij en het durven spreken van de waarheid, renden Mijn apostelen weg en waren nergens te bespeuren. **Diegenen die Mij volgden en Mijn Leer aannamen, verraadden Mij toen Mijn Woord door de gezagsdragers aangevochten werd.** Zij begonnen het vertrouwen in Mij te verliezen en zij begonnen aan Mij te twijfelen.

Een aantal van Mijn volgelingen geloofden de misdaden van ketterij, waarvan Ik beschuldigd werd, en ze geloofden dat deze gerechtvaardigd waren. Mijn aanklagers – hooggeplaatste mannen, gekleed in buitengewone gewaden en die met een gevoel van echte autoriteit liepen en praatten – waren zo machtig, dat maar weinigen aan hen twijfelden.

Ik werd beproefd, uitgedaagd, bespot, gekleineerd, belachelijk gemaakt en uitgelachen om het spreken van de waarheid. De mensen vielen voor deze machthebbers – mannen met krachtige stemmen en van wie het gezag nooit in twijfel getrokken werd. Mijn stem werd als gefluister te midden van het gebrul van Mijn aanklagers.

'Ketter' schreeuwden zij. **Zij zegden dat Ik met een kwade tong sprak, dat Ik lasterde tegen God en dat Ik hun kerk wilde ruïneren.** En dus vermoordden zij Mij in koelen bloede.

Wanneer Ik nu tracht om Mijn stem kenbaar te maken, wanneer Ik al Gods kinderen probeer te waarschuwen voor gebeurtenissen – waarover Ik jou, Mijn dochter, de afgelopen paar jaar sprak –**zal dat niet anders zijn.** Mijn Woord zal met minachting behandeld worden. Mijn Woord zal in vraag gesteld worden. Twijfels zullen binnensluipen en opnieuw zullen Mijn apostelen weglopen en Mij aan de wolven overlaten.

Vergis jullie niet, de waarheid werd aan jullie geopenbaard! Ik heb jullie, Mijn volgelingen, verteld hoe jullie misleid zullen worden. Dit zal voor jullie zeer moeilijk worden doordat jullie deze bedrieger, die in Mijn Vaders Huis zit, in twijfel zullen trekken.

Mijn geliefde Paus Benedictus XVI werd vervolgd en vluchtte, zoals voorspeld. **Ik heb deze persoon, die beweert in Mijn naam te komen, niet aangewezen.**

Hij, Paus Benedictus, zal Mijn volgelingen naar de waarheid leiden. Ik heb hem niet verlaten en Ik zal hem dicht bij Mijn Hart houden en hem de troost schenken die hij in deze tijd nodig heeft.

Zijn troon werd gestolen. Zijn macht niet.

Jullie Jezus

Dit goddeloos gebaar, tijdens de Goede Week, zal gezien worden door diegenen die hun ogen open houden

Donderdag 14 maart 2013 18.00u

Mijn zeer geliefde dochter, wat een lijden wordt er ervaren door Mijn geliefde gewijde dienaren – die Mij nauw aan het Hart liggen – die de waarheid kennen en die de gruwel in Mijn Kerk op aarde moeten aanschouwen.

Er gaat een expliciete belediging komen, die tegen Mijn heilige naam gericht zal zijn, in een poging om Mij tijdens de Goede Week te ontheiligen. Dit goddeloos gebaar, tijdens de Goede Week, zal gezien worden door diegenen die hun ogen open houden en dit zal één van de tekenen zijn waardoor jullie zullen weten dat de bedrieger, die op de troon van Mijn Kerk op aarde zit, niet van Mij komt.

Mijn volgelingen, jullie moeten weten dat de profetieën die de wereld geschonken werden – waarschuwend voor de tijd dat binnen Mijn Kerk de macht gegrepen zal worden door diegenen die trouw zijn aan het Beest – ophanden zijn. Die tijd is nu.

Denk eraan dat diegenen, die vol trots een blijk van nederigheid tentoonspreiden, zich schuldig maken aan hoogmoed. Hoogmoed is een zonde.

Diegenen die zeggen dat Mijn Kerk haar imago moet vernieuwen, de Leer van Mijn Kerk moet actualiseren en die zeggen dat deze, door het moderniseren ervan, door meer mensen aanvaard zal worden, weet dan dit:

Diegenen onder jullie, die zeggen dat jullie Mijn Leer navolgen, maar die willen dat er wetten gewijzigd worden om daden te vergoelijken die in Mijn ogen zondig zijn, scheer jullie weg uit Mijn Kerk! Jullie zijn niet de Mijnen. Jullie hebben Mij de rug toegekeerd en zijn niet waardig Mijn Huis te betreden. Toch is het dat wat er zal gebeuren. Jullie, en al diegenen die onder jullie die veranderingen eisen die door de seculiere wereld omhelsd worden, zullen voldaan zijn, want de Valse Profeet zal jullie verleiden tot zijn begunstiging en jullie zullen elk moment van zijn kortstondige heerschappij toejuichen. Maar het zal niet Mij, Jezus Christus, zijn die jullie zullen navolgen. Jullie zullen een valse leer volgen, die niet van God komt.

Zovelen zullen de heerschappij van de Valse Profeet omhelzen en Mij met vreugde in hun hart aan de kant schuiven. Wanneer daarna de fouten van zijn handelwijze zichtbaar worden, zullen Mijn arme gewijde dienaren nergens terecht kunnen. Hun smart zal omslaan in angst en hun angst zal omslaan in vertwijfeling. Zij zullen niet weten wie te vertrouwen, maar zij moeten dit beseffen: **Mijn Lichaam, Mijn Kerk, mag dan wel gegeseld en ontheiligd**

worden, maar aan Mijn Geest kan nooit geraakt worden, want deze kan nooit sterven.

Aan diegenen onder jullie die Mijn Woord en de waarheid, die jullie als een bijzonder geschenk van de Hemel gekregen hebben, nu verwerpen: Ik zegen jullie. Ik zal Mijn genaden over jullie blijven uitstorten tot jullie terug naar Mij komen. Ik zal nooit opgeven tot Ik jullie armzalige ziel kan redden.

Mijn Kerk, waarin Mijn Leer en de sacramenten intact blijven, zal leven en kan nooit vergaan. Ze heeft geen bakstenen en mortel nodig omdat Ik het ben, Jezus Christus, van wie het Lichaam de Kerk is. Jullie, Mijn trouwe geliefde priesters, gewijde dienaren en volgelingen, zijn een deel van Mij. Jullie zijn met Mijn Lichaam verenigd om Mijn Kerk op aarde te vormen. Jullie moeten dus leren om sterk, moedig en trouw aan Mijn heilig Woord te zijn, ongeacht welke argumenten van het tegendeel jullie voorgehouden worden.

Het moment waarop het schisma blootgelegd wordt, is dichtbij, en nu reeds is er in Rome een vreselijk onbehagen voelbaar. Wanneer de Heilige Geest met de geest van het kwaad botst, scheidt een richtlijn verdeeldheid zodat twee partijen zich aftekenen. De grote scheuring zal snel neerstrijken.

Dan zullen velen van diegenen, die door de leugenaar misleid werden, terug in Mijn heilige armen lopen om bescherming.

Ik ben jullie tot gids in deze droevige tijden en vraag dat jullie allemaal Mij jullie tranen overhandigen, en Ik zal jullie troosten naar de geest.

Ik zegen jullie. Ik breng jullie vrede in het hart. Ik bescherm jullie.

Jullie geliefde Jezus

Moeder van de Verlossing: Bid Mijn Rozenkrans voor al diegenen die in Rome regeren

Vrijdag 15 maart 2013 22.30u

Mijn lief kind, dit is een tijd van groot verdriet, niet alleen voor jou, maar ook voor al diegenen die van Mijn Zoon houden.

Ik moet jullie aansporen, lieve kinderen, sterk te blijven en trouw aan het heilig Woord van God, ter wille van Mijn Zoon. **Hij, Mijn geliefde Zoon, laat Zijn hoofd in doodsangst hangen als Hij kijkt naar de verschrikking omdat Zijn Kerk voor Hem afbrokkelt.**

Bid a.u.b. om hoop, en bid elke dag Mijn heilige Rozenkrans voor al diegenen die in Rome regeren. Jullie moeten bidden voor al diegenen die de Katholieke Kerk besturen. Sluit a.u.b. de man, die op de troon van Petrus zit, hierbij in want hij heeft jullie gebeden heel hard nodig.

Bid dat hij de waarheid over de dood van Mijn Zoon aan het kruis zal aannemen, en dat hij zijn hart zal openen voor de smeekbeden van Mijn Zoon om barmhartigheid voor al Gods kinderen.

Hoe hard deze tijden ook zijn in de Rooms-Katholieke Kerk, het kwaad kan en zal de macht van God niet overweldigen.

Mijn rol als Middelaress van alle genaden zal spoedig verwezenlijkt worden, en als de Vrouw, uitverkoren om met de stralen van de zon bekleed te zijn, is Mijn tijd gekomen om Mijn Zoon te helpen bij Zijn beslissende heilsplan.

Ik koester al Gods kinderen, met inbegrip van diegenen die grote schande over Hem brengen en Hem veel leed bezorgen. Bid dat Mijn gebeden, die namens jullie naar Mijn Zoon gebracht en Hem aangeboden worden, kunnen helpen om het lijden, dat binnen de Katholieke Kerk in het verschiet ligt, te verzachten.

Mijn liefde, als Moeder van al Gods kinderen, is allesomvattend en Ik zal nooit stoppen in Mijn streven om jullie hoop te brengen, lieve kinderen.

De gebeden zullen in de Hemel gehoord worden, en jullie mogen de hoop nooit opgeven aangezien de barmhartigheid van Mijn Zoon groter is dan jullie wellicht zouden kunnen weten.

Gods liefde is almachtig. Vraag en jullie zullen grote zegen ontvangen, want de voorbereidingen voor de Grote Dag van de Heer zijn volledig klaar.

Wacht geduldig af, met liefde en vertrouwen, want al deze beproevingen zullen weldra verleden tijd zijn, en dan zullen de Nieuwe Hemel en de Nieuwe Aarde samensmelten. Dit is alles waar jullie bekommerd over moeten zijn: de voorbereiding van jullie ziel en diegenen die jullie gebeden het meeste nodig hebben. Enkel dan zullen jullie in staat zijn om het Licht van God te aanvaarden en het Nieuw Paradijs op aarde binnen te treden.

Leef in vrede en focus jullie enkel op Mijn Zoon en Zijn verlangen om de ziel van ieder levend schepsel te redden.

Jullie geliefde Moeder
Moeder van de Verlossing

Mijn doodstrijd wordt door alle engelen en heiligen in de Hemel gevoeld, want de tijd van de Apocalyps is nabij

Zaterdag 16 maart 2013 12.40u

Mijn zeer geliefde dochter, wat een woede, wat een verbolgenheid en wat een angst wordt er op dit moment gevoeld door diegenen die weigeren om Mijn beker van lijden te aanvaarden.

De razernij van Satan tegen deze boodschappen zal snel toenemen en alles zal in het werk gesteld worden om jou, Mijn dochter, aan te klagen.

Vanwege jouw overgave aan Mijn Heilige Wil, wat jij uit eigen beweging doet, moet het lijden door jou aanvaard worden. Dus moet jij zwijgen, Mijn dochter, terwijl het geschreeuw van het Beest en van die arme zielen, van wie hij gebruik maakt om jou aan te vallen, aanhoudt. Ik zeg dit tot al Mijn geliefde, trouwe leerlingen: blij vastberaden! Houd jullie hoofd gebogen in nederige

dienstbaarheid en bied jullie lijden aan voor die zielen, die het geschenk van de waarheid niet zullen aannemen!

Diegenen, die verantwoordelijk zijn voor het infiltreren van Mijn Kerk op aarde, kozen doelbewust de vastentijd uit om Mij, hun Jezus, die in doodsangst stierf om hun ziel te redden, te beledigen.

Zij, diegenen die in de wandelgangen van Rome rondzwerven, zijn zo aangetast, dat **het grootste teken gezien zal worden in de chaos, die zich zal ontpinnen omdat zij het gezag van de bedrieger aanhangen. Chaos, ordeverstoring, verdeeldheid en tegenstrijdigheid zullen overal in Rome gezien worden. Deze verwarring komt van Satan want het kan niet van God afkomstig zijn.**

Woede komt van de Boze en zijn razernij is voelbaar wanneer Mijn Licht zich onder Gods kinderen verspreidt. Maak het bekend dat wanneer aanvallen van zo'n venijnige aard een ander in Mijn naam toegebracht worden, het Mijn aanwezigheid is dat een dergelijke reactie uitlokt.

Enkel Ik, Jezus Christus, en Mijn volgelingen kunnen het mikpunt zijn van een dergelijke beschimping, en wanneer jullie dus merken dat dit ondraaglijk wordt, bid dan a.u.b. dit kort gebedje.

Ik deel deze pijn met U, lieve Jezus, en vraag dat U mijn vijanden en diegenen die U geselen, zegent met de gave van de Heilige Geest. Amen.

De onenigheid zal zich voortzetten en Mijn doodsstrijd wordt door alle engelen en heiligen in de Hemel gevoeld, want de tijd van de Apocalyps is nabij.

Houd jullie vast aan Mij, jullie Jezus, en stel al jullie vertrouwen op Mij terwijl Ik Mijn restleger opbouw als voorbereiding op de lelijke strijd om zielen, die in het verschiet ligt.

Jullie Jezus

Het derde zegel zal geopenbaard worden wanneer de mens zal vechten om voedsel omdat de hongersnoden de mensheid omklemmen

Zaterdag 16 maart 2013 15.25u

Mijn zeer geliefde dochter, het tij zal losbarsten en de verwoesting veroorzaakt door vele oorlogen, zal zoals voorgezgd een aanvang nemen.

Het tijdstip van de komst van de Valse Profeet zal samenvallen met oorlogsverklaringen over heel de wereld. Deze oorlogen zullen onmiddellijk in gang gezet worden en de mensen zullen ineenkrimpen van angst als de gevolgen duidelijk worden. Oorlogen zullen wortel schieten en zich ontrollen als stormen in de woestijn waarbij ze in een stroomversnelling zullen raken en al diegenen, die het gevoel hebben dat hun vrede gegarandeerd is, als een dief in de nacht zullen treffen.

Er zullen zoveel landen bij betrokken zijn dat het iedereen zal overrompelen. **Al vlug zal de Antichrist zich, te midden van het bloedvergieten, bekend maken.** Verwarring, angst en het verlies van oogsten zullen het probleem verergeren. Niet lang daarna zal het derde zegel geopenbaard worden, wanneer de mens zal vechten om voedsel omdat hongersnoden de mensheid omklemmen. Verstoken van voedsel, uitgehongerd van geest en verstoken van hulp zal de mensheid naar alles en iedereen grijpen wat respijt biedt.

De weg zal bereid zijn voor de komst en het zich aan de wereld bekendmaken van de Antichrist. Tegen die tijd zal de mensheid door de mens van vrede, die zoveel hoop biedt, zodanig opgelucht zijn dat zij zijn gewillige slaven worden. Zij zullen zich laten inpalmen door zijn uitvoerig plan om de wereld te herstructureren en alle naties samen te brengen. Er zal hun gezegd worden dat het plan voor het welzijn van allen zal zijn en om de wereld te bevrijden van terrorisme. **De vijanden, tegen wie hij zegt te strijden en over wie hij controle uitoefent, zijn onschuldige slachtoffers die door hem gebruikt worden in de misleiding die hij de wereld zal voorhouden.**

Wanneer de vrede – of dat wat op een wapenstilstand lijkt – hersteld is, zal de volgende fase komen: de eenmaking van alle naties, alle religies, alle

landen. Dat is het moment waarop het verbond tussen de Valse Profeet en de Antichrist duidelijk zal worden.

Diegenen aan wie de waarheid gegeven werd en van wie de namen in het Boek der Levenden staan, zullen weten wat er aan het gebeuren is. Anderen, blind voor de waarheid van Mijn Leer, zullen dat geluk niet hebben. Dan zal het een kwestie van wachten zijn. Mijn geduld zal ertoe leiden dat Ik Mij zal inspannen om diegenen te redden en beschermen, die niet in staat zullen zijn om de waarheid te onderscheiden.

Mijn geduld en Mijn barmhartigheid zullen uitmonden in een goddelijke tussenkomst op grote schaal, om al Gods kinderen te redden uit de greep van het Beest, wiens enige doel is om de zonde aan te moedigen. Want er is één ding dat jullie moeten weten: achter de charmante uitstraling van de Antichrist zal het plan schuilen om de zonde aan te moedigen, opdat de mensheid de beslissende keuze zou maken om partij te kiezen voor het Beest in weerwil van God. Wanneer die tijd aanbreekt en nadat door Mij elke poging ondernomen werd om zielen te redden, zal het voorbij zijn.

Enkel de uitverkorenen zullen naar Mijn Koninkrijk gebracht worden.

Jullie Jezus

Een boodschap voor priesters en al die gewijde dienaren van Mij, die hun leven aan Mijn heilige dienst gewijd hebben

Zondag 17 maart 2013 18.50u

Mijn zeer geliefde dochter, dit is een boodschap voor priesters en al die gewijde dienaren van Mij, die hun leven aan Mijn heilige dienst gewijd hebben.

Mijn geliefde dienaren, Ik verlang dat jullie gehoorzamen aan de wetten van de Kerk en aan diegenen voor wie jullie, in Mijn heilige naam, gehoorzaamheid aan de dag moeten leggen.

Jullie mogen nooit weglopen van jullie plichten aan de Kerk en jullie moeten Mij zoals altijd blijven dienen. **Dien a.u.b. al de Sacramenten toe, zoals voorheen,**

**maar met nog meer ijver! Neem zoals steeds jullie heilige plichten ter harte!
Jullie plicht ligt bij Gods kinderen en jullie moeten jullie kudde de weg wijzen.
Blijf te allen tijde trouw aan Mijn Leer!**

Het zullen niet jullie zijn, Mijn dierbare dienaren, die Mijn Kerk op aarde zullen verlaten. Het zal niet door jullie toedoen zijn dat wetten binnen Mijn Kerk gewijzigd zullen worden om nieuwe leerstellingen te omhelzen.

Jullie zullen aan de diensten van Mijn Kerk trouw blijven en jullie plichten volbrengen tot op die verschrikkelijke dag. **Dat zal de dag zijn waarop Mijn Heilige Mis onherkenbaar veranderd zal worden.** Het zullen de vijanden van God zijn, die Mijn Kerk op aarde binnengedrongen zijn, die jullie van Mij zullen wegduwen.

Wanneer zij de nieuwe mis voorstellen, zal jullie geen keuze gelaten worden, want jullie zullen weten dat deze niet langer de Allerheiligste Eucharistie zal aanbieden. Het zal dan zijn dat de waarheid tenslotte op jullie losgelaten zal worden, hoewel jullie je voordien al van de tekenen bewust zullen zijn.

De tekenen zullen vreemde, nieuwe manieren om gebeden aan te passen omvatten, Satan zal niet langer verketterd worden en er zal met de Sacramenten geknoeid worden om andere kerkgenootschappen op te nemen. Jullie zullen ongerust worden, maar toch zullen jullie de verplichting voelen om trouw te blijven aan Mijn Kerk.

Het zal dan zijn dat het bestaan van Mijn Kerk op aarde het enige middel om te overleven zal zijn, als jullie aan Mijn Leer trouw willen blijven. Wanneer Mijn Leer, Mijn Sacramenten en Mijn Heilige Mis gewijzigd worden, mogen jullie je niet laten misleiden. Als jullie je niet aan Mijn wetten houden, zullen jullie Mij verraden.

Wat de andere Christelijke Kerken betreft: Ik waarschuw jullie dat deze plaag zich ook naar jullie Kerken zal verspreiden. Na verloop van tijd zal het voor jullie moeilijk worden Mijn Leer in ere te houden op de manier dat deze aan de wereld gegeven werd. Alle Christenen zullen lijden onder het regime van de Valse Profeet en zijn trawant, de Antichrist, van wie het gezicht over heel de wereld rondgestuurd zal worden als de invloedrijkste leider aller tijden.

Jullie Jezus

De Moeder Gods: De verdeeldheid in de wereld, die door Gog en Magog teweeggebracht gaat worden, zal families in twee splijten

Maandag 18 maart 2013 19.35u

Mijn kind, je mag nooit twifelen aan het belang van deze missie, of toelaten dat aanvallen op jou je aandacht van Mijn geliefde Zoon afleiden.

Het is door de liefde en barmhartigheid van Mijn Zoon dat Hij aan de wereld de plannen van de Boze, om voor de tijd van het einde zielen weg te rukken, onthult. Dit sluw plan werd al zeer lang geleden beraamd en zal Gods kinderen opgelegd worden door vrijmetselaarskrachten, wier trouw naar het Beest uitgaat.

Laat bij niemand enige twijfel bestaan over de profetieën die in de loop der eeuwen door Mij, jullie Moeder, aan visionairs en zieners geopenbaard werden. Kinderen, jullie hoeven niet bang te zijn. Jullie zouden in plaats daarvan hoopvol moeten zijn en jullie verheugen, want **de tijd van de Nieuwe Hemel en de Nieuwe Aarde komt weldra** en dan zullen Gods kinderen eindelijk verlost zijn van het kwaad, waarvan ieder van jullie blijk heeft gegeven tijdens jullie leven.

Deze tijd werd in het Boek van Mijn Vader voorzegd, en daardoor moeten jullie de waarheid van de inhoud van het Boek der Openbaring aannemen. **Als jullie het Boek der Openbaring - dat aan Johannes gegeven werd - niet aannemen, kunnen jullie niet zeggen dat jullie de rest van het Boek – de allerheiligste Bijbel – aannemen.**

Veel van wat er gaat komen, zal moeilijk en pijnlijk zijn want **de verdeeldheid in de wereld, die door Gog en Magog teweeggebracht gaat worden, zal families in twee splijten.** De snode intriges en de bedrieglijke plannen, **beraamd door de Valse Profeet en de Antichrist, zullen de grootste misleiding zijn sinds de farizeeën Mijn Zoon verloochenden.** Toen zij, de farizeeën, Mijn Zoon verloochenden, verhinderden zij dat de waarheid aan Gods kinderen gegeven werd. Dit verminderde het aantal volgelingen van Mijn Zoon tijdens Zijn tijd op aarde, en verhinderde hen om Christenen te worden. Hetzelfde zal gelden voor

deze twee, die het imago van goedheid met zich mee zullen dragen maar die veel van Gods kinderen op een dwaalspoor zullen brengen. Zij zullen velen blind maken voor de waarheid aangezien de ingrijpende veranderingen, die zij gedurende hun bewind tot stand zullen brengen, de mensen zullen losmaken van de wetten van God.

Er zal Gods kinderen verteld worden dat het kwaad aanvaardbaar is en dat bepaalde zonden niet beledigend zijn voor God. De mensen zullen hen geloven en zullen bijgevolg God de rug toekeren.

Bid, bid, bid dat hun heerschappij kort zal zijn en dat de waarheid de overhand zal krijgen zodat de Kerk van Mijn Zoon op aarde ongerept kan blijven.

Jullie geliefde Moeder
Moeder van de Verlossing

Laag na laag worden hun snode bedoelingen duidelijk aangezien zij zichzelf onderuithalen

Dinsdag 19 maart 2013 22.45u

Mijn zeer geliefde dochter, door deze boodschappen verspreidt Mijn Woord zich momenteel over de hele wereld.

Velen zullen Mijn stem horen, of zij dat nu willen of niet, want deze zal klinken als de donder voor de storm. Sommigen zullen de Heilige Geest erkennen als Deze hun ziel overspoelt. Anderen zullen dat jammer genoeg niet, maar tot hen zeg Ik dit. **Jullie hebben Mijn stem gehoord. Zij heeft jullie ziel bewogen maar toch houden jullie Mij tegen.** Toch wenden jullie je af. Jullie zijn wellicht bang van Mijn stem daar deze overweldigend kan zijn, maar het enige wat jullie niet kunnen, is Mij negeren.

Mijn Heilige Geest is zo indrukwekkend dat Deze jullie ziel zal raken, of jullie dat nu willen of niet. Tot diegenen onder jullie die weglopen, zich verbergen en doen alsof Ik niet aanwezig ben: jullie zouden moeten weten dat jullie niet in staat zullen zijn om Mijn aanwezigheid te ontkennen, hoe hard jullie dat ook proberen.

Een aantal van jullie zal zich tegen de waarheid verzetten omdat het jullie aan geloof in Mijn belofte, om jullie eeuwig leven te bieden, ontbreekt. Velen onder jullie vinden dat beangstigend en zouden zich liever indenken dat de Grote Dag van de Heer niet tijdens jullie leven zal plaatsgrijpen. En dus sluiten jullie je ogen, stoppen jullie je oren dicht en zoeken vertroosting in andere dingen.

De zekerheid die jullie voelen, in het proberen te vinden van vrede waar deze gevonden kan worden, zal van korte duur zijn. **Al vlug zal het Woord van God jullie ontzegd worden. Woorden die jullie gewoon waren te horen, zullen verdwijnen uit de homilieën en uit de brieven van jullie bisschoppen en kardinalen, die jullie en al die argeloze volgelingen van Mij aangereikt worden.**

Vrijmetselaarssekten infiltreren de Kerk te Rome. Vergis jullie niet – er kan maar één Paus zijn en dat is voor het leven!

Veel van Mijn volgelingen zullen Mijn heilig Woord, de waarheid, nu verwerpen, net zoals men dat deed tijdens Mijn proces op aarde. Jij, Mijn dochter, zal als een ketter verworpen worden, uitgelachen en bespot. Jij zult een doorn in de zijde van de Valse Profeet worden. Maar al snel **zal iedereen de subtiele handelingen en de listige gebaren van die valse bedriegers zien, die Mijn troon in Rome voorzitten, want deze komen neer op heiligschennis.**

Laag na laag worden hun snode bedoelingen duidelijk aangezien zij zichzelf onderuithalen en diegenen, gezegend met het inzicht dat hen door Mij verleend werd, zullen zich bewust zijn van de gruwel die zich aan het ontrafelen is.

Het Beest staat is nu klaar en vormt een seculiere kring, bestaande uit een aantal wereldleiders, die eensgezind verbonden zijn met alles wat tegen het Koninkrijk van God is. Demonische geesten, die deze arme zielen binnendringen, zullen zich – vanwege hun hoogmoed en arrogantie – voor iedereen zichtbaar tonen door hun gebaren, die onder de loep genomen en ter discussie gesteld zullen worden, tot de uiteindelijke antwoorden zullen dagen bij diegenen die gezegend zijn met de gave van onderscheiding.

Vertrouw op Mij! Vertrouw op deze gave van vertrouwen! Laat Mij jullie vasthouden en jullie door deze jungle van boosaardige schepsels, die jullie ziel willen verslinden, loodsen.

Jullie Jezus

Net zoals de blinden niet kunnen zien, zullen er diegenen zijn – behorend tot de Kerk in Rome – die wel kunnen zien, maar die zullen weigeren om de waarheid te erkennen

Woensdag 20 maart 2013 19.15u

Mijn zeer geliefde dochter, **Mijn kruisiging wordt weer helemaal opnieuw doorleefd en elk deel is gekoppeld aan de tijd in de aanloop naar Mijn Tweede Komst.**

Nu Mijn Lichaam – Mijn Kerk – gedurende zo vele jaren door de geest van het kwaad de geseling heeft ondergaan, wordt thans de leiding binnen Mijn Kerk de doornenkroning opgelegd.

Toen de derde doorn Mijn rechteroog doorboorde, kon Ik er niet meer door zien. De verschrikkelijke pijn die door Mijn Moeder ervaren werd, kon Ik enkel door Mijn ander oog zien. Nu de doornenkroon het Hoofd van Mijn Kerk te Rome doorboort, zal slechts één helft getuigen over de waarheid van de voorzegde profetieën. De andere helft zal verblind zijn en zal de schade, die toegebracht wordt aan elk deel van Mijn Lichaam – Mijn Kerk – in elke natie in de wereld, niet kunnen zien.

Net zoals de blinden niet kunnen zien, zullen er diegenen zijn – behorend tot de Kerk in Rome – die wel kunnen zien, maar die zullen weigeren om de waarheid te erkennen. **De waarheid zal zo pijnlijk zijn dat het voor deze gewijde dienaren van Mij eenvoudiger zal zijn om de gemakkelijke weg te nemen. Zij, de lafaards, zullen liever de weg van de ontheiliging kiezen dan voor Mij hun kruis op te nemen.**

Dan zullen er diegenen zijn die van Mij houden, en deze verdeeldheid zal hen niet afhouden van het plan om Mij te helpen zielen van een gewisse dood te redden. Deze dappere zielen, bekleed met de genade van de geest van het vuur, zullen strijden om Mijn allerheiligste Sacramenten te behouden. Dit zijn de geestelijken die Mijn kudde zullen voeden tijdens de vervolging. Er zal dergelijke zuivere zielen elke genade verleend worden, en op hun beurt zullen zij Mijn restleger naar de poorten van de Nieuwe Hemel en de Nieuwe Aarde voeren.

Het vergt veel moed om het woord van Gods profeten aan te nemen. Het is nooit gemakkelijk om te luisteren naar de woorden van de profeten – van wie de woorden, als een tweesnijdend zwaard, tot in het hart van de zielen snijden. **Hun waarschuwingen zijn pijnlijk om aan te horen, maar zoet door de vruchten die ze voortbrengen,** want wanneer het Woord van God als een geschenk gegeven wordt, biedt het redding. Grijp Mijn heilig Woord, want het is jullie reddingslijn! Jullie, Mijn geliefde volgelingen, worden beschermd door het Zegel van de Levende God en dus hoeven jullie nooit te vrezen.

Jullie vijanden zullen jullie terechtwijzen, beledigen en wellicht vervolgen maar Ik zal het zijn, Jezus Christus, die jullie zal vergezellen. Jullie, Mijn weinige uitverkorenen, die door jullie lijden gehoor geven aan Mijn oproep, zullen een groot deel van de mensheid in Mijn ogen verlossen.

Ik zegen jullie. Ik schenk jullie vrede en kracht zodat jullie Mij zonder vrees in jullie hart kunnen volgen.

Jullie Jezus

De tijd van de verdeeldheid komt weldra en jullie moeten je voorbereiden

Donderdag 21 maart 2013 20.00u

Mijn zeer geliefde dochter, hoe breekt Mijn Hart vanwege het verdriet dat gevoeld wordt door zielen die in de war zijn door de vlucht van Mijn laatste Paus, Mijn geliefde Benedictus.

Jullie, Mijn gekoesterde zielen, voelen je zo verward en enigszins alleen. Ik voel jullie pijn en jullie moeten intens bidden om Mijn hand van barmhartigheid, zodat Ik deze kan uitsteken om jullie bedroefd hart te troosten.

Dit zal voor jou, Mijn dochter, een tijd van verraad zijn aangezien velen van diegenen, die aan de kant van deze heilige missie gestaan hebben, ervandoor zullen gaan. Jij moet de tijd, die je in Eucharistische Aanbedding doorbrengt, opvoeren naar zeven dagen op zeven, en pas dan zul jij in staat zijn om alleen en zonder angst je voort te bewegen, om de taken te voltooien die Ik je zal geven en waarvan er vele uitermate moeilijk zullen zijn.

Jullie moeten momenteel sterk blijven, jullie allemaal. Jullie mogen niet luisteren naar die stemmen van veroordeling, die jullie op de zenuwen zullen werken en die met grote aantallen zullen toenemen naarmate de Goede Week er aankomt.

Alle laster, elke leugen, elk goddeloos bezwaar tegen deze boodschappen, Mijn heilige boodschappen voor de wereld, zullen voor de komende tien dagen het kruis zijn dat jullie moeten dragen. Jullie, Mijn volgelingen, zal niet één moment gegund worden om te rusten, te bidden of Mijn allerheiligste Woord te overwegen.

Wees jullie ervan bewust dat zonder de bescherming van de heilige Rozenkrans, die dagelijks gebeden moet worden, jullie jezelf openstellen voor twijfels, die niet van Mij komen.

De tijd van de verdeeldheid komt weldra en jullie moeten je voorbereiden. Ik wens jullie een bijzondere genade te schenken om jullie te helpen de vervolging en de druk te weerstaan, die jullie opgelegd worden om jullie aan te zetten jullie terug te trekken van Mijn boodschappen. Het zal een groot geloof, vertrouwen en stalen zenuwen vragen om jullie op Mijn heilig Woord te focussen, en dus moeten jullie vanaf nu dit kruistochtgebed eenmaal per dag bidden.

Kruistochtgebed (102) 'Om het vertrouwen en het geloof in Gods boodschap voor de wereld te behouden'

Liefste Jezus, wanneer ik neerslachtig ben, richt mij dan op.

Wanneer ik twijfel, verlicht mij.

Wanneer ik verdriet heb, toon mij Uw liefde.

Wanneer ik bekritiseer, help mij te zwijgen.

Wanneer ik een ander in het openbaar oordeel, verzegel mijn lippen.

***Wanneer ik in Uw naam godslasteringen uit,
verlos mij dan en breng mij terug onder Uw bescherming.***

***Wanneer het mij aan moed ontbreekt,
geef mij dan het zwaard dat ik nodig heb,
om te strijden en de zielen te redden waar U naar verlangt.***

***Wanneer ik Uw liefde weersta, help mij dan om mij over te geven
en mij volledig te verlaten op Uw liefdevolle zorg.***

***Wanneer ik afdwaal,
help mij dan de weg van de waarheid te vinden.***

***Wanneer ik Uw Woord in twijfel trek,
geef mij dan de antwoorden die ik zoek.***

***Help mij geduldig, liefdevol en vriendelijk te zijn,
ook tegen diegenen die U vervloeken.***

***Help mij diegenen te vergeven die mij beledigen,
en schenk mij de genade die ik nodig heb
om U te volgen tot aan de uiteinden der aarde. Amen.***

Ga, Mijn dierbare volgelingen, en denk eraan dat jullie plicht bij Mij, jullie Kerk en Mijn Leer ligt. Neem het zwaard van redding op en strijd ermee, samen met Mij, om elke ziel – met inbegrip van diegenen die tegen Mij zondigen - naar Mijn Koninkrijk te brengen.

Jullie Jezus

Ik verlang dat al Mijn volgelingen, vanaf volgende maandag tot 15.30 u op Goede Vrijdag, een tijd van vasten houden

Vrijdag 22 maart 2013 21.45u

Ik verlang dat al Mijn volgelingen, vanaf volgende maandag tot 15.30 u op Goede Vrijdag, een tijd van vasten houden.

Zelfs een kleine blijk van vasten zal, voor jullie allemaal, inzicht vergaren in Mijn heilsplan en hoe jullie Mij kunnen helpen om de ziel van alle zondaars te bewaren.

Het is door te vasten dat jullie weer ongeschonden worden. Door jullie lichaam te louteren, zal jullie geest vernieuwd worden. Ik verlang bovendien dat jullie het Sacrament van de Biecht, of welke vorm van verzoening jullie ter beschikking staat, ontvangen. Als jullie niet in staat zijn om dit sacrament te ontvangen, aanvaard dan a.u.b. het geschenk van Mijn volle aflat, dat Ik jullie enige tijd geleden gegeven heb.

(Dinsdag 31 januari 2012 om 21.30 u: Jullie moeten dit gebed gedurende **zeven opeenvolgende dagen** bidden om het geschenk van de totale absolutie en de kracht van de Heilige Geest te krijgen.

*O mijn Jezus,
U bent het licht van de wereld.
U bent de vlam die alle zielen raakt.
Uw barmhartigheid en liefde kennen geen grenzen.*

*Wij zijn het offer,
dat U gebracht hebt door Uw kruisdood, niet waardig.
Toch weten wij dat Uw liefde voor ons groter is
dan de liefde die wij voor U bezitten.*

*Verleen ons, O Heer,
de gave van nederigheid
opdat wij Uw Nieuw Koninkrijk verdienen.*

Vervul ons met de Heilige Geest

*zodat we kunnen oprukken en Uw strijdmacht leiden
om de waarheid van Uw heilig Woord te verkondigen
en onze broeders en zusters voor te bereiden
op de glorie van Uw Tweede Komst op aarde.*

Wij vereren U.

Wij loven U.

*Wij bieden onszelf, onze zorgen, ons lijden aan
als een geschenk voor U om zielen te redden.*

Wij houden van U, Jezus

*Ontferm U over al Uw kinderen,
waar ze ook zijn. Amen.)*

Verder wens Ik dat jullie je in de geest bij Mij aansluiten, alsof jullie met Mijn apostelen bij het Laatste Avondmaal aanwezig waren. Jullie zullen met Mij het ongedesemde brood delen en met Mij aan Mijn tafel eten. Als jullie Mijn aanbod zouden aannemen, kunnen jullie, Mijn volgelingen, uit eigen vrije wil, Mijn beker van lijden met Mij delen.

Als jullie dit kunnen aannemen, zullen jullie – als genoegdoening voor de zonden van de sterfelijke mens – miljoenen zielen redden. **Ik zal genade verlenen aan de meest verharde zondaars, in ruil voor jullie geschenk van lijden.**

Hier is voor jullie het kruistochtgebed als jullie wensen te delen in Mijn beker van lijden. **Bid dit driemaal, wanneer jullie kunnen,** maar bij voorkeur tijdens elk moment van vasten.

Kruistochtgebed (103) ‘Om de beker van het lijden met Christus te delen’

***Ik leg mij aan Uw voeten voor U neer, lieve Jezus,
om met mij te doen wat U wilt, voor het welzijn van allen.***

Laat mij delen in Uw beker van lijden.

*Neem dit geschenk van mij aan, zodat U die arme zielen,
die verdwaald en zonder hoop zijn, kunt redden.*

Neem mij aan, naar lichaam, zodat ik in Uw pijn kan delen.

*Houd mijn hart vast in Uw heilige handen
en breng mijn ziel naar de vereniging met U.*

*Door mijn geschenk van lijden,
laat ik Uw goddelijke aanwezigheid toe mijn ziel te omhelzen,
zodat U alle zondaars kunt verlossen
en al Gods kinderen voor eeuwig en altijd kunt verenigen.
Amen.*

Dit offer uwerzijds dat Mij, Jezus Christus, Verlosser van heel de mensheid, aangeboden wordt, zal Mij in staat stellen om Mijn grootse Barmhartigheid over de hele wereld uit te storten.

Nog belangrijker, Ik zal zelfs diegenen redden, die Mij haten. Jullie gebeden en opoffering zijn hun enige redding, want zonder deze zouden zij door de Boze vernietigd worden.

Als jullie dit lijden niet wensen te ondergaan, zal Ik jullie toch grote zegeningen verlenen en vragen dat jullie met Mij voortgaan op Mijn tocht om de wereld wakker te schudden uit haar sluimer, en Ik zo de sluier van bedrog, die deze bedekt, kan oplichten.

Jullie Jezus

De Moeder Gods: Het Lichaam van Mijn Zoon werd aan flarden gescheurd

Zaterdag 23 maart 2013 23.45u

Mijn kind, velen begrijpen Mijn rol als Medeverlosseres niet. Noch weten zij waarom dat zo is.

Toen Ik de oproep om de Moeder van God te worden aanvaardde, was Ik gebonden aan het Verbond van Gods redding voor de mensheid.

Toen Ik Mijn Zoon ter wereld bracht, voelde Ik dezelfde liefde die elke moeder voor haar kind heeft. Dit zuivere, mooie, kleine jongetje was een deel van Mij, Mijn eigen vlees en bloed. Toch was Ik Mij er ook van bewust dat Hij niet zomaar een kind was. Zijn Geest trad Mijn ziel binnen zodra Ik Hem aanschouwde. Hij en Ik waren eendrachtig met elkaar verstrengeld waarbij Ik elke emotie, vreugde, pijn en de liefde, die door Hem stroomde, voelde. Ik wist bovendien dat Hij goddelijk was en dat Ik, als zodanig, louter Zijn Dienstmaagd was, hoewel Hij Mij dat nooit liet voelen.

Als baby legde Hij Zijn goddelijk hoofd altijd dicht tegen Mijn borst en murmelde met zo'n emotie woordjes van liefde, dat het Mijn Hart vervulde en Ik het gevoel had alsof het zou barsten van geluk. Hij, dit kleine Kindje van Mij, werd alles waarvoor Ik leefde. Elke aanraking vervulde Mij met zo'n ongelooflijke tederheid en vreugde. Al diegenen die Hem zagen, zelfs als baby, vertelden Mij altijd hoe bijzonder Hij was. Zijn doordringende ogen bewogen hun ziel en velen wisten niet waarom.

Deze bijzondere band tussen Mij en Mijn geliefde Zoon zou nooit verbroken kunnen worden. Ik wist dat Ik enkel geboren was opdat Ik Zijn Moeder zou kunnen worden. Deze taak was de enige reden van Mijn bestaan.

En dus gaf Ik gehoor aan elk van Zijn behoeften, en Hij stelde met zo'n liefde en mededogen al Mijn noden voor de Zijne. Aan Zijn verlangens werd door Mij, Zijn Moeder, Zijn nederige Dienstmaagd, altijd tegemoetgekomen.

Toen men niet geloofde dat Hij de Mensenzoon was, terwijl Hij de waarheid verkondigde en deed wat Zijn Vader verlangde, weende Ik bittere tranen. Hoe verscheurde het Mij, toen Ik Zijn vervolging moest aanschouwen.

Ik onderging Zijn pijn, niet alleen maar zoals elke moeder dat zou doen – als zij de pijn zouden zien die hun kind aangedaan werd – Zijn pijn werd de Mijne en die van Mij werd de Zijne.

Zij dwongen Hem te stappen, de handen vooraan vastgebonden met touwen

rond Zijn middel, zodat Hij kon stappen – enkel schuifelend en stukje bij beetje. Terwijl het kruis op Zijn verscheurde en uitgeputte Lichaam gegooid werd, was Mijn pijn zo ondraaglijk dat Ik voortdurend flauwviel.

Mijn pijn was niet enkel lichamelijk, Mijn smart doorboorde ook Mijn Hart en scheurde het in twee. Mijn Hart is tot op de dag van vandaag met dat van Mijn Zoon verstrengeld, en zo herbeleef Ik tijdens de Goede Week, samen met Mijn Zoon, de pijn, de kwelling en de vervolging helemaal opnieuw.

Kinderen, de uiteenzetting van het barbaarse dat Mijn Zoon aangedaan werd, zou voor jullie onmogelijk te vatten zijn, zo wreed was de geseling. Het Lichaam van Mijn Zoon werd aan flarden gescheurd.

Vergeet nooit dat Hij de Mensenzoon was, gezonden om iedere ziel op aarde te verlossen, met inbegrip van diegenen die vandaag de dag in de wereld leven. Hij stierf in een verschrikkelijke doodstrijd om eenieder van jullie, de mensen van vandaag, te redden. Zijn lijden eindigde niet op Calvarië. Hij zal het nog ondergaan tot op de grote dag van Zijn Tweede Komst.

Diegenen die deze waarschuwingen van de Hemel negeren, zijn vrij dat te doen. Zij zullen om deze afwijzing niet veroordeeld worden. Maar als zij zich nog meer distantiëren van de waarheid van deze openbaringen uit de Hemel, zullen ze in de verleiding komen om te zondigen. De zonden waartoe zij verleid zullen worden, zullen deze zijn die niet langer, door de vijanden in de Kerk van Mijn Zoon op aarde, als zonde aangegeven worden.

Bedankt, kinderen, om het openstellen van jullie geest, jullie hart en ziel voor deze oproep vanuit de Hemel, die jullie toegezonden wordt vanwege de liefde die God al Zijn kinderen toedraagt.

Jullie geliefde Moeder
Moeder van de Verlossing

Mijn missie bestaat er niet in om jullie een nieuwe Bijbel te geven, want dat zou nooit kunnen omdat Mijn Vaders Boek de hele waarheid bevat

Zondag 24 maart 2013 18.06u

Mijn zeer geliefde dochter, **wanneer aan jou gevraagd wordt, door diegenen die van Mij houden, wat het doel van jouw missie is, moet je antwoord zijn – om jullie ziel te redden.** Wanneer je bespot wordt, gehoond en gevraagd wat jou het recht geeft om het Woord van God te verkondigen, is het antwoord – zodat Jezus jullie ziel kan redden. Wanneer diegenen, die Mijn heilig Woord reeds verkondigen en die Mijn Leer navolgen, jou beschuldigen van ketterij, dan is het antwoord aan hen het volgende. Jullie die trouw zijn aan Christus, denken jullie niet dat ook jullie in de ogen van God zondaars zijn? Willen ook jullie je ziel niet redden?

De zonde zal altijd tussen jullie en God staan. **Geen enkele ziel, met inbegrip van de meest verharde zondaars en diegenen onder jullie die uitverkoren zielen zijn, zal ooit vrij van zonde zijn totdat Ik wederkom.** Telkens jullie je zonden belijden, kunnen jullie wel verlost worden, maar jullie ziel zal maar voor een korte tijd gereinigd blijven.

Heb nooit het gevoel dat jullie geen nood hebben aan het Voedsel des Levens! **Mijn Licht trekt jullie nu tot Mij door deze zeer bijzondere missie.** Ik schenk jullie grote zegeningen en bijzondere genaden wanneer jullie gehoor geven aan Mijn oproep, terwijl Ik jullie naar Mijn Nieuw Koninkrijk toe trek – Mijn Nieuw Paradijs.

Jullie geloven wellicht dat God geen andere profeet zou hoeven te sturen – dat de mensheid uit de wurggreep van Satan bevrijd werd na Mijn kruisdood, dat de waarheid jullie reeds gegeven werd door Mijn onderrichtingen, en dat de waarheid in Mijn Vaders Boek – de allerheiligste Bijbel – vervat ligt. En zonder het volgende zouden jullie gelijk hebben. Er is nog meer dat jullie moeten weten aangezien de profetieën, opgenomen in het Boek der Openbaring, jullie niet bekend zijn. Er werd jullie het overzicht gegeven – en tot nu toe weigeren velen van jullie de inhoud ervan te erkennen. Jullie verwerpen minachtend het Boek der Openbaring en verlangen er niet naar het te begrijpen.

Mijn missie bestaat er niet in om jullie een nieuwe Bijbel te geven, want dat zou nooit kunnen omdat Mijn Vaders Boek de hele waarheid bevat. Mijn taak, in een wereld die zich in het heidendom gestort heeft, bestaat er enerzijds in om jullie te herinneren aan de waarheid en anderzijds is het Mijn verlangen om jullie ziel voor te bereiden op het moment van Mijn Tweede Komst.

Velen onder jullie zeggen dat jullie Mij eren, maar velen zijn de waarheid afgevallen. Velen geloven niet in Satan of het bestaan van de hel en nemen, als zodanig, de zonde niet ernstig. Jullie werden, door jullie tolerantie van de zonde, in grote dwaling geleid. En nu, wanneer de zonde aan de kant geschoven wordt, zullen in alle Christelijke Kerken de grootste dwalingen ontstaan. Jullie zullen naar een Leer van bedrog gevoerd worden. Dit is een, door de Boze vervaardigd, plan om jullie bij Mij weg te halen.

Omdat Mijn goddelijke Tegenwoordigheid - Mijn Lichaam en Mijn Bloed - zich in elk Tabernakel ter wereld bevindt, waren jullie in staat de zonde te bestrijden. Maar nu, zodra het plan om de Heilige Eucharistie te verwijderen tot stand komt, zullen jullie weerloos zijn.

Dat is de reden waarom Ik jullie de waarheid openbaar, over wat er gaat komen, zodat jullie je kunnen voorbereiden. Het is enkel omdat Ik van jullie houd dat Ik nu tot jullie roep.

Zodra de dwalingen blootgelegd worden, zullen jullie beseffen hoeveel jullie moeten leren, hoe hoogmoed jullie verhinderde om Mijn hand van barmhartigheid aan te nemen en hoe jullie zonder Mij niets zijn.

Jullie Jezus

De grootste verschrikking, waarvan Ik getuige was gedurende Mijn verblijf in de Hof van Olijven, was de gesel van de zonde in de eindtijd

Maandag 25 maart 2013 14.50u

Mijn zeer geliefde dochter, **de grootste verschrikking, waarvan Ik getuige was**

gedurende Mijn verblijf in de Hof van Olijven, was de gesel van de zonde in de eindtijd. In het visioen dat Mij door Satan getoond werd, zag Ik de afval van de sterfelijke mens aan Gods wetten. Hij, de Boze, toonde Mij verschrikkelijke beelden; hij bekoorde Mij met alle redenen waarom Ik Mij van de Wil van Mijn Vader zou moeten afkeren. Hij wilde Mij kwellen, en dus toonde hij de macht die hij, ondanks Mijn kruisdood, nog steeds zou bezitten.

Er werd Mij de uiteindelijke verwoesting van Mijn Kerk op aarde getoond, de machtsovername door vrijmetselaarssekten erbinnen, de zedeloosheid van mensen, het gebrek aan schaamte van de kant van Gods kinderen terwijl zij zich inlieten met verachtelijke zonden van het vlees, de moord op onschuldigen en het in dwaling vervallen van diegenen die belijden in Mijn naam te spreken.

Satan is zo machtig dat hij twijfels in Mijn hoofd zaaide over het feit dat Ik de Mensenzoon ben. Ik zou - in Mijn goddelijkheid - nooit voor de zonde kunnen bezwijken, maar Ik vertel jullie dit zodat de mensheid kan begrijpen hoe het kwaad jullie kan bekoren om je van Mij af te wenden.

Satan biedt het kwaad niet op de meest voor de hand liggende manieren aan. In plaats daarvan vermomt hij het kwaad als goed. Hij is sluw en kan zelfs de heiligsten onder jullie misleiden om te geloven dat een leugen de waarheid is. Als mensen Mijn Leer afvallen, zullen zij de zonde welwillend en met hebzucht in hun hart omhelzen. Zonder richtlijn zullen zij altijd in ongenade vallen. Wanneer Mijn naam van de aardbodem geveegd wordt, zal de mens niet in staat zijn God te vinden.

Het maakt niet uit welke religie jullie ook volgen, want jullie enige weg naar God gaat via Mij, Zijn enige Zoon. Door Mijn kruisdood behoedde Ik jullie – waaronder elke man, vrouw en kind die vandaag de dag in de wereld leven – voor het vuur van de hel. Als jullie dat niet aannemen, kunnen jullie de poorten van het Paradijs niet binnentreden. Het is enkel door de Zoon dat jullie aan de Vader voorgedragen kunnen worden. Verwerp Mij, Jezus Christus, en jullie verwerpen jullie redding.

Hoe weinig hebben jullie geleerd over de zonde en de manier waarop deze jullie van God scheidt. **De verspreiding van de zonde heeft nog nooit zo welig getierd sinds God de wereld schiep.** Jullie zondaars hebben nieuwe diepten

bereikt die Mij doen walgen. Jullie hebben zelfs de kleinsten, die aan jullie zorg toevertrouwd werden, er vertrouwd mee gemaakt om zich als demonen te gedragen. Het ontbreekt jullie aan liefdadigheid, liefde en mededogen voor elkaar, en toch spreiden velen van jullie je daden van geloof tentoon om door de wereld gezien en bewonderd te worden. Net zoals de farizeeën de wetten van God oplegden maar deze zelf niet in praktijk brachten, noch nederigheid toonden, zo zullen ook diegenen onder jullie, die zeggen dat ze in Mijn naam komen, bezwijken voor de zonde van hoogmoed.

Jullie moeten nog zoveel over Mijn stem en Mijn onderrichtingen, die nog steeds in dovemansoren vallen, leren. Verder zijn er diegenen die al hun tijd besteden aan het verkondigen van hun kennis van God, die zeggen dat zij de profetieën – die nog geopenbaard moeten worden – kennen, maar die niets weten. Als Mijn grootse barmhartigheid er niet zou zijn, zouden jullie ongeschikt bevonden worden om Mijn Koninkrijk te betreden.

Voor al diegenen die beweren Gods kinderen de weg te wijzen, op de paden van de Heer, is de tijd gekomen om Mij, Jezus Christus, te smeken om de gave van nederigheid. Het wordt tijd dat jullie naar de waarheid, zoals deze jullie gegeven werd, luisteren want jullie hebben niet veel tijd meer om jullie in Mijn ogen te verlossen.

Jullie Jezus

Jullie moeten jullie ogenopenhouden voor alles wat Mijn goddelijkheid beledigt

Dinsdag 26 maart 2013 21.17u

Mijn zeer geliefde dochter, deze boodschap is voor de wereld bestemd. Het is voor Christenen van alle kerkgenootschappen, voor de Joden en voor al die religies die Mijn Almachtige Vader, God de Allerhoogste, verkondigen.

Deze boodschap is ook voor diegenen die niet in God de Vader of in Mij, Zijn eniggeboren Zoon, geloven. Deze is bovendien voor diegenen die het niet kan schelen wat voor leven hen te wachten staat, en wier onverschilligheid ertoe leidt dat zij het bestaan van God niet kunnen aannemen.

Door deze boodschappen worden jullie gewaarschuwd voor het gevaar aangaande jullie toekomstig leven en jullie welzijn, zodat Ik jullie allemaal naar het Nieuw Paradijs kan brengen – dat voor jullie geschapen werd – zodra de Hemel en de aarde zullen samensmelten. Dat Koninkrijk is voltooid en de poorten zullen voor ieder van jullie openstaan. Dit mooie geschenk, waarin jullie volmaakt zullen leven naar lichaam, geest en ziel, komt van de Almachtige God, die de wereld schiep.

De tijd van jullie ballingschap op aarde is bijna voorbij. Jullie zullen niet langer de pijn van de zonde, die in elk deel van de wereld chaos creëert, moeten verdragen. De haat, die door de teistering van Satan in de wereld levendig gehouden wordt, zal niet langer bestaan. Zodra de haat uitgebannen is, zal het kwaad de volmaakte schepping van God niet langer bezoedelen. Zijn planeet, Zijn geschenken van de natuur, Zijn bescherming en Zijn liefde zullen vernieuwd worden om jullie een leven van eeuwigheid te schenken, waar geen dood kan bestaan.

Terwijl Satan heerst, zal het leven op aarde – zoals het nu is – jullie nooit tevredenstellen. Zijn heerschappij is reeds ten einde maar diegenen die hij teistert, zullen doorgaan met het verspreiden van de zonde door de onschuldigen, en de niet zo onschuldigen, in de diepten der wanhoop te zuigen. Deze teistering zal doorgaan tot zoveel mogelijk zielen naar het Beest gebracht en eraan geschonken zijn, en dat hen dan zal verslinden.

Ik zal, zoals voorzegd, weldra eindelijk voor de tweede maal komen om jullie de definitieve redding te brengen en jullie de sleutel tot Mijn beloofde Koninkrijk te schenken. Mijn Koninkrijk zal, zichtbaar voor de wereld, uit de Hemel neerdalen voordat de laatste bazuin weerklinkt. Wanneer de bazuinen schallen, zullen enkel diegenen, die Mij toestonden hen te redden en diegenen die trouw zijn aan het Woord van God, meegenomen worden. Dat is de reden waarom jullie niet toe mogen laten dat hoogmoed jullie blind maakt voor de oproep van God in deze tijd. Deze missie werd voorbereid vanaf de allereerste profetieën die door God aan het menselijk ras gegeven werden. Wees dankbaar dat jullie, door Gods barmhartigheid, dit grootse geschenk gekregen hebben. Laat hoogmoed jullie niet blind maken voor Mijn goddelijke aanwezigheid, want dat is wat jullie zal scheiden van Mijn barmhartigheid.

Ik bereid jullie nu voor, zodanig dat dat Ik heel de mensheid kan redden, en niet enkel de uitverkorenen die Mij met grote nederigheid dienen. Ik wil jullie allemaal, ongeacht wat jullie geloven.

Mijn Vader heeft deze missie gepland om jullie hart te openen zodat de waarheid jullie tijdig, vóór de grote dag waarop Ik kom om te oordelen, getoond kan worden.

De gave van de Heilige Geest blijft verder over deze missie uitgestort worden en strekt zich uit over alle zielen – vooral diegenen die Mij halsstarrig de rug toekeren. De strijd om zielen gaat tussen Mijn Koninkrijk en de verschrikkelijke afgrond waarover het Beest heerst. **Jullie moeten jullie ogen open houden voor alles wat Mijn goddelijkheid beledigt.** Het doet er niet toe waar deze beledigingen vandaan komen, maar jullie mogen deze nooit in Mijn naam accepteren.

Dit is nu de tijd van de grote misleiding en Ik spoor jullie aan tot God te bidden om de wijsheid, om te begrijpen wat werkelijk van Mij komt en wat niet.

Jullie Jezus

Jullie overgang van deze aarde naar Mijn Nieuw Koninkrijk zal pijnloos zijn, ogenblikkelijk en het zal zo onverhoeds gebeuren dat jullie nauwelijks adem zullen kunnen halen

Woensdag 27 maart 2013 23.15u

Mijn zeer geliefde dochter, kom, jullie allen, en sluit jullie bij Mij aan ter nagedachtenis aan de dag waarop jullie het grootse geschenk van verlossing gegeven werd.

Goede Vrijdag moet herdacht worden als de dag waarop de poorten van het Paradijs eindelijk geopend werden om Gods kinderen, uit hun ballingschap van Hem, te verwelkomen. Mijn dood verschafte jullie een toekomst die jullie nooit gehad zouden hebben als Mijn Vader Mij niet als de Messias gezonden had.

Mijn Lichaam werd gekruisigd maar Mijn dood bracht jullie leven. **In deze tijd, de tijd voor Mijn Tweede komst, zal Mijn Lichaam dezelfde kruisiging ondergaan – maar dit keer zal het Mijn Kerk zijn, Mijn mystiek Lichaam, dat zal lijden.** Jullie moeten weten dat Ik nooit zou toelaten dat de kruisiging van Mijn Kerk het geloof van Gods kinderen verwoest. Dus roep Ik nu iedere persoon op, elk geloof, elke huidskleur en elk ras, om naar Mij te luisteren.

Jullie zullen op aarde weldra al de tekenen ervaren, die aan jullie zullen bewijzen dat jullie Gods schepping zijn. Jullie zullen spoedig weten dat jullie nooit zullen sterven als jullie om Gods barmhartigheid roepen. De toekomst ziet er rooskleurig uit voor jullie allen, die aanvaarden dat jullie een gekoesterd kind van God zijn. Ik nodig jullie, jullie familie en vrienden uit om deel te nemen aan Mijn Koninkrijk en te eten van Mijn tafel.

Jullie overgang van deze aarde naar Mijn Nieuw Koninkrijk zal pijnloos zijn, ogenblikkelijk en het zal zo onverhoeds gebeuren dat jullie nauwelijks adem zullen kunnen halen voordat de schoonheid ervan aan jullie onthuld wordt. Wees a.u.b. niet bang voor Mijn Tweede Komst als jullie van God houden! God houdt van jullie. Ik houd van jullie. De Heilige Drie-eenheid zal de aarde omhelzen en al diegenen, die Mijn hand van barmhartigheid aannemen en die berouw tonen over hun zondig leven, zullen veilig zijn.

Diegenen onder jullie, die sterk staan in het geloof, zullen in allerijl meegenomen worden. Voor diegenen die achterblijven door gebrek aan geloof, en die het als onmogelijk beschouwen om Mij de hand te reiken, zal de tijd langer zijn.

Jullie, Mijn trouwe volgelingen, zullen de zwakken en diegenen die verdwaald zijn, moeten helpen. Mijn barmhartigheid is zo groot, dat Ik al die zielen de tijd zal geven die nodig is, om hen naar het eeuwig leven te brengen dat Ik aan iedereen beloofd heb. Voel jullie nooit ontmoedigd wanneer alles hopeloos lijkt omdat de zonde de ziel van de zwakken blijft verteren! Wij moeten eendrachtig werken om diegenen te redden die zover van Mij verwijderd zijn, dat er nauwelijks iets bestaat wat hen in Mijn armen kan lokken. Door jullie liefde voor elkaar zullen er wonderen aangewend worden om die verdwaalde zielen te bekeren. Dat is Mijn belofte aan jullie. Gebed, en veel ervan, zal deel uitmaken van jullie plicht tegenover Mij, om die zielen te behoeden voor het

verschrikkelijke einde dat door Satan tegen Gods kinderen, die hij verafschuwt, beraamd wordt. Hij mag deze zielen niet krijgen.

Mijn oproep is voor iedereen bestemd. Deze boodschappen sluiten geen enkele religie uit. Integendeel, zij worden aan elk kind van God met veel liefde gegeven aangezien jullie in Zijn ogen allemaal gelijk zijn.

Leef in vrede en vertrouwen op de liefde van God!

Jullie Jezus

Het gevaar voor het voortbestaan van de Heilige Eucharistie zal jullie getoond worden

Donderdag 28 maart 2013 21.30u

Mijn zeer geliefde dochter, jij beseft nu hoezeer **deze missie door de Boze verafschuwd wordt**. Jij moet echter boven de wrede obstakels, die op jouw weg geplaatst worden om Mijn werk te vertragen, uitstijgen.

Het gevaar voor het voortbestaan van de Heilige Eucharistie zal jullie getoond worden door de arrogantie van diegenen binnen Mijn Kerk, wier plan om de waarheid te veranderen in alle ernst een aanvang genomen heeft.

Het geeft niet dat velen onder jullie spotten met Mijn missie om jullie ziel voor te bereiden op de Grote Dag. Na verloop van tijd zullen jullie weten dat Ik het inderdaad ben, Jezus Christus, die om jullie te dienen naar jullie toe komt.

Ik Ben jullie Meester en jullie Dienaar. Jullie, Mijn gewijde dienaren, moeten aan jullie taak denken en deze nooit vergeten. Jullie kunnen als dienaars niet ook nog meesters zijn. Want als jullie een meester zijn, kunnen jullie Mij niet dienen. Velen van jullie, binnen Mijn Kerk, zijn vergeten wat er jullie geleerd werd. Jullie zijn het Woord van God vergeten.

Mijn belofte bestaat erin jullie te voorzien van het Voedsel des Levens – Mijn Lichaam en Bloed – en toch zullen jullie Mij nogmaals verloochenen. Jullie zullen dat doen door de Heilige Eucharistie uit de tempel van God te

verwijderen en jullie zullen het vervangen door een lijk. De vervanging zal subtiel gebeuren en het zal een tijdje duren voordat jullie de snode actie, die jullie opgedrongen wordt, kunnen bespeuren.

Zoals Mijn Lichaam, door de Heilige Eucharistie, jullie staande houdt, zal de dood van Mijn Lichaam, Mijn Kerk, de dood van de ziel, van diegenen die Mij afdanken, met zich meebrengen.

De tijd van de gruwel is zeer nabij. Het moment om te kiezen tussen Mijn weg en die van de Valse Profeet is ophanden. Let nu op, aangezien de waarheid door de bedrieger verdraaid zal worden! Kijk hoe hij, in Mijn schoenen staand, zich zal verheffen maar zal weigeren om, als een dienaar van God, de weg van de waarheid te bewandelen.

Jullie Jezus

Heden zal Mijn Kerk op aarde gekruisigd worden. Vandaag markeert het begin van de veranderingen

Vrijdag 29 maart 2013 0.15u

Goede Vrijdag

Mijn zeer geliefde dochter, heden zal Mijn Kerk op aarde gekruisigd worden.

Vandaag markeert het begin van de veranderingen, die zich snel zullen voordoen en die tot stand zullen komen om het aanzien van de Katholieke Kerk in de wereld te veranderen.

In het kielzog daarvan zal de samensmelting van alle doctrines komen, wat aan elk publiek gebaar te zien zal zijn en opzettelijk tentoongespreid zal worden ter wille van het publiek getuigenis.

Let nu op, aangezien alles wat Ik jullie verteld heb aan het licht zal komen. Ik daag diegenen onder jullie uit om de afschuwelijke waarheid te ontkennen, wanneer jullie gedwongen worden een leugen te slikken.

Jullie, Mijn volgelingen, moeten Mijn Sacramenten beschermen en waakzaam zijn. Jullie, Mijn gewijde dienaren, zullen weldra op de proef gesteld worden aangezien Mijn goddelijkheid aangevochten zal worden. **Gods wetten zullen aangepast worden en zodra er aan Mijn Heilige Eucharistie getornd wordt, zal de hand van God met zo'n kracht neervallen dat jullie onmiddellijk zullen weten dat deze boodschappen van de Hemel komen.**

Mijn smart zal jullie smart worden. Jullie verdriet, door jullie kennis van de waarheid, zal het jullie onmogelijk maken om de heiligschennissen, waarvan jullie opgedragen zal worden deze te omhelzen, te aanvaarden.

Zelfs dan, wanneer jullie Mijn profeet en de woorden – die Ik haar geef – niet aannemen, zal Ik jullie nog tijd geven. Want **zeer spoedig zal jullie, door die leiders van jullie, gevraagd worden om jullie geloften te vernieuwen. Er zal jullie gevraagd worden om, door een verklaring onder ede, jullie leven te verpanden aan de wetten van het heidendom.** Als jullie dat doen, zullen jullie onder de invloed van de Boze staan en zullen jullie strijd voeren met God.

Jullie moeten volharden en Mij trouw blijven, en jullie moeten Mij om leiding smeken in een tijd waarin de man die op de Stoel van Petrus zit, die weigert in zijn voetstappen te treden of zijn schoenen te dragen, jullie trouw aan God zal verwoesten.

Terwijl jullie nu de kruisiging van Mijn Kerk op aarde aanschouwen, zal Ik jullie oproepen om de waarheid van God te verkondigen. Ik zal jullie blijven roepen, om jullie te beschermen. Ik zal ervoor zorgen dat Mijn Kerk – diegenen die zich aan Mijn Leer, Mijn Sacramenten en het Woord van God houden – door deze overblijvenden, die Mij nooit zullen verlaten, voortleeft.

Onder jullie zullen er diegenen zijn, die Mij vandaag de dag zullen verraden. Anderen onder jullie zullen weldra Mijn Sacramenten verketteren aangezien jullie te zwak zullen zijn om het Woord van God te verdedigen. Diegenen onder jullie die de waarheid reeds wantrouwen en die trachten Mijn Woord te verspreiden, zullen lijden omdat jullie niet de moed zullen hebben om voor de waarheid op te komen. Toch zullen jullie Mij nog trouw blijven omdat jullie weten dat jullie zonder Mijn liefde niet kunnen leven.

Luister naar Mijn stem! Leg jullie vermoeide hoofd op Mijn schouder en laat mij in deze tijd Mijn armen om jullie heen slaan! Ik zal jullie altijd beschermen.

Jullie Jezus

Weldra zal Mijn geliefde Paus Benedictus vanuit zijn ballingsoord Gods kinderen leiden

Vrijdag 29 maart 2013 8.45u

Tweede boodschap voor Goede Vrijdag

Mijn zeer geliefde dochter, vandaag zal er geschiedenis geschreven worden. Terwijl Mijn Passie herdacht wordt, zal dat in feite de kruisiging van de Katholieke Kerk voorstellen.

Op de dagen voorafgaand aan Mijn verraad, tijdens Mijn tijd op aarde, streden de priesters van die tijd op alle mogelijke manieren om te proberen te bewijzen dat Ik schuldig was aan ketterij.

Zij namen wat Ik hen geleerd had – het Woord van God – en verdraaiden het.

De geruchten die zij daarop verspreidden, bevatten leugens en zij zeiden dat Ik probeerde om de mensen van de ware Leer van de Kerk weg te trekken. Zij predikten in de tempels om de mensen te waarschuwen uit Mijn buurt te blijven, opdat zij de hogepriesters niet zouden beledigen. Zij werden ervoor gewaarschuwd dat als zij Mijn boodschappen bleven verspreiden, zij als melaatsen uit de heilige tempel geworpen zouden worden. In sommige gevallen werd Mijn leerlingen verteld dat zij een lijfstraf zouden ondergaan en dat zij gearresteerd zouden worden.

Terwijl zij tegen de Heilige Geest lasterden – zij ontkenden dat Ik de waarheid sprak en zeiden dat Mijn Woord van Satan kwam – bleven zij God in de tempels aanbidden. Gekleed in gewaden van koningen, streden zij in de tempel om hun plaats aan het altaar. Al de geringe dienaren moesten urenlang rechtstaan terwijl zij op de stoelen zaten, die voor koningen bestemd waren. **Het altaar stond zo vol met kerkleiders dat de gewone mensen verward waren. Zij waren verplicht God eer te betonen door gedwongen de hoogst**

geplaatste dienaren van God te huldigen. De hogepriesters eisten respect van diegenen die de tempel bezochten. Zij vertoonden alle uiterlijke tekenen van de liefde en nederigheid die van hen verwacht werd, en toch kleedden en gedroegen zij zich als meesters in Mijn Vaders Huis in plaats van de dienaren die zij behoorden te zijn.

De mensen waren bang de farizeeën te beledigen als zij Mij volgden. Priesters werden geïntimideerd en ervoor gewaarschuwd dat, tenzij zij ophielden Mijn Woord te verspreiden, zij van hun titels beroofd zouden worden. Gewone mensen wisten dat, als zij betrappt werden bij het verspreiden van Mijn onderrichtingen, hun eigen lot nog veel erger zou zijn.

De kruisiging van Mijn Lichaam op aarde voltooide het eerste deel van het Verbond met Mijn Vader om de mensheid te redden.

De kruisiging van Mijn mystiek Lichaam – Mijn Kerk op aarde – begint vandaag, het begin van de laatste vervolging, terwijl het vrijmetselaarsplan om Mijn Huis te ontwijden nu voor allen, die de waarheid kennen, duidelijk zal worden.

De geschiedenis zal zich herhalen, maar de waarheid zal niet verloochend worden. Diegenen die Mij toch zullen verloochenen, zullen zich na verloop van tijd tot Mij wenden. Diegenen die weten dat de voorzegde profetieën – dat om de wereld te ontdoen van elk spoor van Mij, Jezus Christus, Mijn Kerk het uiteindelijke doel zal zijn – zich nu afspelen, zullen Mij in Mijn restleger volgen. Zij zullen tot het einde der tijden aan Mijn Leer trouw blijven.

Niemand kan beletten dat het ware Woord van God zich verspreidt. Niemand. De heerschappij in het Huis van Petrus zal kort zijn en weldra zal Mijn geliefde Paus Benedictus vanuit zijn ballingsoord Gods kinderen leiden. Petrus, Mijn apostel, de stichter van Mijn Kerk op aarde, zal hem tot gids zijn in de laatste moeilijke dagen, terwijl Mijn Kerk voor haar leven vecht.

Jullie Jezus

**Niet aan Mijn voeten zullen zij neervallen. Het zullen niet
Mijn voeten zijn die zij kussen, maar die van Mijn dienaren,
Mijn volgelingen, Mijn zondaars.**

Vrijdag 29 maart 2013 19.00u

Mijn zeer geliefde dochter, toen Judas Mij verraadde, hield hij Mijn hoofd vast en kuste Mij op de wang. Wanneer diegenen die Mijn Kerk leiden, zeggen dat zij van Mij houden en Mij dan verraden, zullen jullie hun kus van verraad duidelijk zien.

**Niet aan Mijn voeten zullen zij neervallen. Het zullen niet Mijn voeten zijn die
zij zullen kussen, maar die van Mijn dienaren, Mijn volgelingen, Mijn
zondaars.**

Bezorgdheid om de noden van medemensen tonen, is bewonderenswaardig. Maar wanneer jullie, wat de noden van de mens betreft, het lichamelijke welzijn bevorderen boven hun geestelijke noden, is het niet Mij, Jezus Christus, die jullie volgen.

Humanisme is geen Christenheid. Christen zijn betekent alles aan Mij overhandigen, jullie aan Mijn voeten geheel nederig overgeven. Het betekent Mij toelaten jullie te leiden. Het betekent gehoorzaamheid aan Mijn wetten en alles doen wat jullie kunnen, om het voorbeeld te laten zien van Mijn liefde voor jullie allen. **Vandaag werd Ik verraden.**

Jullie kunnen, noch zullen, niet lang meer misleid worden want zodra het Huis van God van binnenuit aangevallen wordt, kan er niets anders dan wanorde volgen. Jullie moeten jullie kruis opnemen en Mij volgen want weldra zullen jullie geblinddoekt worden en in het donker zullen jullie struikelen en vallen.

Zonder het Licht van God zullen jullie niet in staat zijn te zien.

Jullie Jezus

De Verrijzenis van Mijn geliefde Zoon is het allerbelangrijkste geschenk, want het betekent dat aan al Gods kinderen eeuwig leven geschonken kan worden

Zaterdag 30 maart 2013 20.40u

Mijn kinderen, de Verrijzenis van Mijn geliefde Zoon is het allerbelangrijkste geschenk, want het betekent dat aan al Gods kinderen eeuwig leven geschonken kan worden.

Door uit de dood op te staan, heeft Mijn Zoon de dood tenietgedaan. De dood heeft, als jullie dat wensen, niet langer macht over jullie. Het leven dat jullie geschonken werd, zal weldra veranderen aangezien er nog maar één leven in God zal zijn.

Zodra de Nieuwe Hemel en de Nieuwe Aarde versmelten, zal er slechts eeuwig leven zijn. De dood van het lichaam, de geest en de ziel zal niet meer bestaan. Jullie mogen dit nieuwe leven nooit vrezen want het zal jullie bevrijden. **Weldra zal er veel liefde over de aarde komen, uitgestort door de barmhartigheid van Mijn Zoon. Deze grote, grote genade zal de volgende stap zijn, die door God ondernomen wordt om Zijn kinderen te behoeden voor de dood van de ziel.** Zodra Mijn Zoon met het Nieuw Jeruzalem neerdaalt, zal de dood van het lichaam niet langer bestaan.

Jullie moeten gedurende deze goddeloze tijden veel moed tonen, want deze beproevingen zullen snel voorbij zijn. Concentreer jullie enkel op het geweldige leven dat jullie wacht, en bid dat alle zielen dit miraculeuze geschenk zullen aannemen!

Die zielen, die de waarheid over het eeuwig leven weigeren te aanvaarden, zullen in plaats daarvan voor de eeuwige verdoemenis kiezen. Er zijn slechts twee keuzes, en toch geloven veel van deze zielen dat er een derde is. Diegenen die de sekten volgen, die door de macht van de Boze in het leven geroepen werden, geloven ten onrechte in een ander mystiek leven waarin hun grote macht gegeven zal worden. Zij geloven in valse engelen. Zij verafgoden valse engelen, en jammer genoeg bestaan velen van hen echt, maar het zijn geen engelen van God. Zij kwijnen geketend weg in de afgrond van de hel, en

toch slagen zij er in om Gods kinderen, die geloven dat zij engelen van het Licht zijn, te misleiden. Het enige licht dat jullie moeten volgen, is het Licht van God – de waarheid.

Het Koninkrijk, het Nieuw Paradijs, dat jullie te wachten staat, is datgene, dat jullie door God beloofd werd en waarover Mijn Zoon zal heersen.

Neem de hand van Mijn Zoon aan en jullie zullen het Paradijs binnengaan!

Jullie geliefde Moeder
Moeder van God
Moeder van de Verlossing

Vandaag breng Ik grote genaden over de wereld

Zondag 31 maart 2013 18.40u

Mijn zeer geliefde dochter, **vandaag breng Ik grote genaden over de wereld** omdat Ik Mij verheug over het geloof dat er bestaat, ondanks de beproevingen en de tegenspoed die Gods kinderen momenteel in de wereld moeten doorstaan.

Ik vernieuw het aanschijn van de aarde vandaag en vervul de zielen van diegenen die in Mij geloven, hun geliefde Jezus Christus, Verlosser van de hele mensheid, met Mijn Heilige Geest. Verheug jullie en negeer de kwelling die door Satan ontketend wordt! Verneder jullie voor Mijn aangezicht, in plaats daarvan, en stel al jullie vertrouwen op Mijn barmhartigheid en Ik zal jullie tegen kwaad beschermen.

Jullie moeten weten dat alle macht Mij toebehoort. De Boze, en diegenen die hij tot slaaf maakt, hebben geen macht over Mij. Maar hun invloed zal velen van diegenen, die zich voor het bedrog van het Beest openstellen, te gronde richten.

Mijn Koninkrijk wacht op jullie, in al zijn glorieuze pracht, en deze tijd is bijna daar.

Verspreid jullie, Mijn volgelingen, vermenigvuldig jullie groepsgewijs en verkondig het Woord van God, de waarheid, die vervat ligt in de Heilige Bijbel. Jullie moeten nu terugrijpen naar de evangeliën en de mensen herinneren aan de inhoud ervan, want daarin ligt het Woord van God.

In jullie naties zullen veel nieuwe wetten ingevoerd worden, waarbij het onmogelijk zal worden om over Mijn Vaders Boek te beschikken. Jullie mogen deze wetten nooit accepteren omdat deze Mij loochenen. Wanneer Mijn Leer jullie niet ter beschikking staat, zullen jullie kinderen Mij niet kennen. Zodra Mijn Leer, de wetten van God, buiten de wet gesteld worden, zullen jullie weten dat jullie regeringen door de hand van Satan geleid worden. Jullie mogen niet toelaten dat jullie als slaven beschouwd worden. Jullie mogen niet toegeven aan absurde wetten, die jullie je vrije wil ontzeggen. Vergeet nooit dat jullie geboren werden met de gave van de vrije wil – een geschenk van God!

Iedere mens die jullie vrije wil wegneemt, loochent God. Elke overheid of elk volk, dat jullie je vrije wil om van God te getuigen, ontzegt, wordt door Satan geleid. Jullie, Mijn geliefde volgelingen, werden bedrogen door satanische invloeden doorheen die naties die jullie banken, jullie regeringen en jullie toegang tot voedsel beheersen.

De tijd zal komen dat zij jullie zelfs nog meer zullen laten lijden dan jullie nu doen, maar **plotseling en onverwacht zal er een zware kastijding komen** die de genoemde regeringen en hun bevoegdheden nutteloos zal maken. Gods ingrijpen zal snel gebeuren en zij, die boosaardige sekten, zullen op handen en voeten kruipen, schreeuwend van angst, bij de bestraffing die hen zal treffen om hun verdorven daden.

Jullie, Mijn gekoesterde volgelingen, moeten Mij vertrouwen en sterk blijven. **Vandaag zegen Ik jullie met een bijzondere gave – de gave van volharding.** Jullie zullen je ervan bewust zijn dat jullie deze gave gekregen hebben, want jullie geduld zal onwankelbaar zijn. Jullie vastberadenheid om Mijn Heilige Wil te doen, zal zelfs jullie verbazen en wanneer de tijd voor jullie aanbreekt om openlijk getuigenis af te leggen van Mijn Tweede Komst, zullen jullie geen angst meer kennen. In plaats daarvan zal de liefde voor Mij zich uiten in een bijzondere liefde voor jullie broeders en zusters. Jullie zullen hen nu zien, zoals zij er uitzien in de ogen van Mijn Vader, als kleine kinderen. Jullie hart zal

zwellen van liefde en dat zal indruk op jullie maken, want jullie zullen in jullie hart zelfs liefde voelen voor die vijanden, die op bevel van het Beest over jullie naties heersen.

Deze liefde zal de ziel, van diegenen met haat in hun ziel, bekeren. Jullie gebeden voor dergelijke zielen zullen aan hen kwijtschelding verlenen van de straf waarmee zij anders geconfronteerd zouden worden op de dag van de bestraffing, wanneer Ik kom om te oordelen.

Deze gave van volharding, die Ik jullie vandaag schenk, zal zielen redden want elk geschenk dat Ik breng heeft slechts één doel, en dat is: alle zielen te redden zodat we ons als één heilige familie kunnen verenigen in het Nieuw Paradijs op aarde.

Jullie Jezus