

# Eenmaal jullie mij hebben, hebben jullie alles

*Zondag 2 maart 2014 20.14u*

Mijn zeer geliefde dochter, er zijn tijden van strijd waarin mensen zich hulpeloos kunnen voelen. Er zijn tijden van tragedie waarin zij zich bang voelen. En er zijn tijden dat de mens wanhoopt en alle hoop in zijn leven vervliegt. Verder zijn er tijden van ellende waarin de mens zich afsluit voor diegenen van wie hij houdt – waarin hij het gevoel heeft dat het leven gewoon te moeilijk te harden voor hem is. Ik zeg tegen diegenen die dergelijke pijn verduren, Mij te aanroepen en Mij, jullie Jezus, te vragen om al jullie lijden weg te nemen. Bied Mij al jullie beproevingen aan wanneer deze voor jullie teveel om dragen worden! Het is op dat moment, wanneer jullie je smart overgeven, dat Ik de wolk die jullie ziel verduistert en jullie geest verwart, zal opheffen.

Geef nooit toe aan het lijden! Heb nooit het gevoel dat alles hopeloos is, want eenmaal jullie Mij hebben, hebben jullie alles! Ik Ben jullie toeverlaat in dit leven en Ik alleen kan jullie helpen. De mens moet zich altijd inspannen om voort te leven, onrecht te bestrijden, de deugd te bewaren en nooit bang te zijn om de Waarheid te verkondigen. Maar wanneer datgene wat jullie aanschouwen jullie erge pijn en lijden bezorgt, vanwege de ongerechtigheden, kan alleen Ik jullie tijdens dergelijke beproevingen ondersteunen.

**Niets wat de wereld te bieden heeft, kan jullie in tijden van nood echte troost bezorgen. Alleen Ik, Jezus Christus, kan jullie de gemoedsrust en de sterkte en moed verlenen om haat, onrecht, vervolging en isolement het hoofd te bieden.** Ik moet jullie eerste keuze zijn in jullie tijd van nood, waarbij jullie tot Mij moeten roepen. **Alleen Ik zal jullie rust, vrede en het vrij zijn van kommer brengen, want Ik Ben liefde en wanneer er liefde heerst in jullie ziel, kunnen jullie alles aan.**

Jullie Jezus

# Liefde kan alle rampspoed die het menselijk ras ondergaat verslaan

*Maandag 3 maart 2014 23.37u*

Mijn zeer geliefde dochter, **denk aan Mij, met liefde in jullie hart, want het is alleen maar door liefde dat Ik via het Boek der Waarheid met de wereld communiceer.**

**Op bevel van Mijn Vader verzamel Ik al Zijn dierbare kinderen, solidair met Hem en in Hem. Het is de liefde die dit goddelijk ingrijpen mogelijk maakt.**

Mijn Vader verdraagt pijn, boosheid, ongeduld en frustratie vanwege de zondesmet, die een vernietigende uitwerking heeft op de ziel van elk van Zijn kinderen. Maar het is Zijn eeuwigdurende liefde voor jullie allen die het Licht van God brandend houdt op aarde.

Zonder dit Licht zou er slechts duisternis zijn, niet alleen van de geest maar ook op de aarde zelf. Het daglicht zou niet bestaan. De zon zou niet schijnen, noch zou de maan de nacht ophelderen. De sterren zouden verdwijnen. Toch blijven al deze geschenken op hun plaats door de liefde van God. **Wanneer deze liefde beantwoord wordt, bezorgt dat Mijn Vader grote vreugde, want Hij weet dat wanneer de geest van liefde eenmaal in de ziel aanwezig is, deze alle duisternis van de ziel kan overwinnen.**

Liefde kan alle rampspoed die het menselijk ras ondergaat verslaan. Liefde voor elkaar zal het kwaad tenietdoen. Liefde voor God zal Satans macht over de mens breken. Trouw aan de Geboden van God zal de ziel vervolmaken en op haar beurt dan het menselijk ras behoeden voor de verbanning en scheiding van God.

Wanneer het Licht van God in jullie hart bewaard wordt en de liefde van God voor elkaar in jullie ziel aanwezig is, dan kan en zal alle kwaad overwonnen worden. Wanneer jullie God beminnen, zullen jullie een diepe vrede in jullie voelen, want wanneer jullie je liefde voor Hem tonen, zal Hij jullie met Zijn genaden bekleden. Jullie moeten altijd troost putten uit de krachtige liefde die God voor ieder van jullie in Zijn Hart draagt. **Wie jullie ook zijn, welke grieven jullie Hem ook bezorgd mogen hebben en hoe verdorven jullie zonden ook**

**zijn, Hij zal jullie vergeven – altijd. Al wat jullie moeten doen, is Hem aanroepen door Mij, Zijn geliefde Zoon, Jezus Christus, te vragen om namens jullie door verzoening tussenbeide te komen.**

**Kom tot Mij met jullie gebed en zeg: “Jezus, breng mij onder Uw hoede naar Mijn Vader en bezorg mij de eeuwige zaligheid.”**

Wanneer jullie met oprecht berouw in jullie ziel naar Mij toe komen, zal het Koninkrijk der Hemelen van jullie zijn.

Jullie Jezus

## **De oorlogen zullen escaleren, tot de Grote Oorlog uitgeroepen wordt**

*Dinsdag 4 maart 2014 17.00u*

Mijn zeer geliefde dochter, **het is belangrijk dat over de hele wereld de mensen zich op dit moment omkeren en Mij vragen hen te beschermen tegen de gesel van oorlog.**

**De oorlogen zullen escaleren, tot de Grote Oorlog uitgeroepen wordt, en dan zal de grootste vijand - dat is het communisme - onder alle naties grote onrust teweegbrengen.** Macht, en de honger ernaar, worden uit egoïsme geboren. Diegenen die macht nastreven, zullen na verloop van tijd, wanneer ze voor Mij moeten staan, er geen hebben. Diegenen die de zwakken en kwetsbaren vervolgen, zullen hun eigen vervolging ondergaan, driemaal datgene wat zij anderen aandedden.

Deze oorlogen zullen op onrust uitlopen. Levens zullen verloren gaan, maar vervolgens **zal de oorlog in het Oosten een nog grotere oorlog ontketenen.** Wanneer deze oorlog plaatsgrijpt, zullen miljoenen levens verloren gaan. **Zodra alles hopeloos lijkt, zal de man van vrede tevoorschijn komen en dan zal het begin van het einde gezien worden.**

Mijn leven, Mijn Tegenwoordigheid, zal ervoor zorgen dat hoop, liefde en gebed zullen blijven bestaan, om zo gedurende deze tijden de pijn van Gods kinderen te verlichten. Alle oorlogen, dat verzeker Ik jullie, zullen kort zijn. Al deze verschrikkelijke gebeurtenissen zullen van korte duur zijn, maar weet dat wanneer deze plaatsgrijpen, de tijdsbepaling van alles wat voorbestemd is in de handen van Mijn Vader zal liggen.

Jullie Jezus

## **Ik Ben geheel barmhartig. Ik zoek geen wraak.**

*Dinsdag 4 maart 2014 21.25u*

Mijn zeer geliefde dochter, denk eraan dat God altijd oordeelt ten gunste van de onderdrukten. Hij zal nooit diegenen verheffen die zichzelf verheffen. Voor iedere mens die verheven wordt, zal in Mijn Koninkrijk de geringste onder de geringen in jullie wereld verheven worden. De onderdrukkers in jullie wereld zullen de onderdrukten worden op de Laatste Dag des Oordeels.

Ik Ben geheel barmhartig. Ik zoek geen wraak. Ik berisp jullie niet door het onrecht dat jullie anderen aandeden, de haat die jullie anderen verschaft hebben of de hardvochtige manier waarop jullie over anderen oordeelden, na te doen. **Mijn liefde is zo groot dat Ik jullie elke zonde zal vergeven, behalve de eeuwige zonde, die het Woord van God verwenst.** Ik zal jullie steevast vergeven, hoe jullie Mij of Mijn dienaren, gestuurd om jullie te verlossen, ook kruisigen. **Sinds Mijn kruisiging heeft de mensheid Mijn ingrijpen niet meer aanschouwd zoals nu, nu Ik jullie het Boek der Waarheid breng.**

**De tijd is thans nabij, terwijl Ik alle volken verzamel voor de definitieve hereniging.** Ik zal diegenen die van Mij zijn door hun werken, hun woorden en hun daden meenemen naar een nieuw begin, wat zal uitgroeien tot de nieuwe wereld, het Nieuw Paradijs. Mijn Koninkrijk zal van jullie zijn. Ik zal Mijn volk verzamelen uit alle hoeken van de aarde. Sommigen zullen de Mijnen zijn, terwijl anderen gestraft zullen worden voor hun verdorvenheid. Diegenen die geroepen worden, evenals diegenen van jullie die vanaf het begin der tijd uitverkoren waren, zullen als leeuwen zijn. **Jullie zullen van de Hemel moed**

**krijgen, en jullie zullen dit nodig hebben als jullie de haat die tegen jullie aan de dag gelegd zal worden, willen overwinnen.**

**Vrees Mijn vijanden nooit, alsjeblijft! Negeer hun venijn! Hun stemmen mogen dan wel bulderen en hun geschreeuw kan oorverdovend zijn, maar zij hebben geen macht over jullie.** Als jullie waarlijk de Mijnen zijn, zal het vuur van de hel jullie nooit overweldigen.

Jullie Jezus

## **Kwaad zal als goed gezien worden, en goed zal als kwaad beschouwd worden**

*Donderdag 6 maart 2014*

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer mensen anderen ertoe proberen aan te zetten te zondigen, doen zij dat op diverse manieren die wellicht niet zo zullen overkomen.

De bekoring om te zondigen is een verleidelijke bekoring, en het slachtoffer zal het altijd moeilijk vinden om zich ervan weg te trekken. In het geval van diefstal zal de zondaar aangetrokken zijn tot de grote buit die van hem zal zijn als hij ermee instemt te stelen. In het geval van fysiek geweld en lichamelijke letsels dat een ander toegebracht wordt, zal het slachtoffer zich laten verleiden door haat, waarvan hem voorgehouden wordt dat dit een goede zaak is. Hij zal ervan overtuigd zijn dat hij gewoon betrokken is bij een bestraffing die in naam van de gerechtigheid noodzakelijk is. In andere gevallen zal het slachtoffer ertoe gebracht worden te zondigen en er niets verkeers in zien doordat de aantrekkingskracht zo aanlokkelijk zal zijn.

De zonde en de bekoring om aan de daad deel te nemen, zullen stevast als een goede zaak voorgesteld worden, onschuldig, en in veel gevallen als juist ervaren worden. Kwaad zal als goed gezien worden, en goed zal als kwaad beschouwd worden. Alles waarbij Satan betrokken is, en met name wanneer hij de mens met elke denkbare reden ertoe verleidt om God de rug toe te keren, zal omgekeerd zijn. Overal waar Satan aanwezig is, zal er verwarring

heersen. Niets zal zijn zoals het zou moeten zijn. Uit zijn teistering kan niets goeds voortkomen. Zielen die aan zijn intriges deelnemen zullen tijdens en nadat de zonde bedreven werd, te lijden hebben onder een sterk verontrust geweten. De belangrijkste les hier bestaat erin situaties te vermijden waarin jullie met bekoring te maken krijgen. Om dat te doen, moeten jullie bidden om de kracht om in een staat van genade te blijven.

**Laat geen mens ooit geloven dat hij genoeg wilskracht heeft om bestand te zijn tegen de druk die hun door de geest van het kwaad opgelegd wordt!**

Wanneer jullie dat geloven, zullen jullie plots en onverwacht vallen. Jullie moeten elke minuut van elke dag alert blijven, want jullie weten nooit wanneer de Boze bezig is. Hij is zeer sluw en zeer voorzichtig. Er zijn er velen die er geen idee van hebben hoe hij te werk gaat, maar één ding is zeker: hij zal jullie niets dan ellende en verdriet bezorgen. **Daarom moeten jullie elke dag het gebed tot de Heilige Michaël bidden.**

*Heilige Aartsengel Michaël, verdedig ons in de strijd.*

*Wees onze bescherming tegen de boosheid en de list van de duivel.*

*Dat God hem gebiede, zo smeken wij ootmoedig.*

*En Gij, Vorst van de hemelse legermacht,*

*drijf Satan en de andere boze geesten,*

*die tot het verderf van de zielen over de wereld ronddwalen,*

*door de goddelijke kracht in de hel terug. Amen.*

**Satan en alle demonen, die op aarde ronddwalen, zijn momenteel erg hard aan het werk om jullie van Mij weg te halen – meer dan in enige andere tijd sinds Ik op aarde rondliep.** Jullie moeten de ogen op Mij gericht houden en naar Mij luisteren zodat Ik jullie kan blijven beschermen.

Jullie Jezus

# Het is door de invloed van de duivel dat jullie onrein worden in Mijn ogen

Zaterdag 8 maart 2014 13.37u

Mijn zeer geliefde dochter, **de kracht van de Heilige Geest is door deze boodschappen op dit moment op zijn sterkst in de wereld.** Zoals de haat, die Satan tegen de mensheid koestert, overal ter wereld intens geworden is, zo is ook de sterkte van de Heilige Geest toegenomen en zal met grote kracht uithalen naar de kern van het kwaad.

**Denk er altijd aan dat de strijd die er tussen God en Satan bestaat, om de zielen van de mensen draait!** En terwijl door Mijn Vader alle kracht en genade over de mensheid uitgestort wordt, wordt door de Boze elke mogelijke verdorven daad en handeling op de zielen gepleegd. Veel mensen zijn doof voor wat er aan het gebeuren is, en jammer genoeg geven velen zich gewillig aan Satan door hun ziel open te stellen en hem toe te laten bij hen binnen te dringen.

Het kan enige tijd duren voordat Satan in zielen werkelijk zijn aanwezigheid laat blijken, en diegenen die gedurig door Mij, Jezus Christus, om verzoening verzoeken, zullen de genaden krijgen om het tegen hem op te nemen om zich ertegen te beschermen te bezwijken voor daden die tot een volledige verdorvenheid kunnen leiden. **Ik verzoek jullie allen dringend om te bidden voor de zielen die ten prooi vallen aan Satans snode plannen en voornemen.** Bid alsjeblieft dit gebed!

**Kruistochtgebed (139) 'Om de kracht om het kwaad te verslaan'**

*Lieve Jezus,  
bescherm mij tegen de boosheid van de duivel.  
Bedenk mij,  
en al diegenen die in zijn nabijheid zwak en weerloos zijn,  
met Uw Kostbaar Bloed.  
Schenk mij de moed om hem te verwerpen  
en help mij om iedere dag elke poging van hem,  
om mij op om het even welke manier in te palmen,*

*te ontwijken. Amen.*

**Negeer Mijn waarschuwing voor de gevaren zich in te laten met de duivel door te zwichten voor zijn verdorven wegen alsblijft niet!** Wanneer jullie zijn trekken nabootsen - waaronder liegen, zelfgenoegzaamheid, anderen pijn berokkenen en jullie naaste belasteren - zullen jullie weten dat hij jullie verslonden heeft en dan zal het enkel door Mij, en de genaden die Ik jullie verleen, zijn dat jullie in staat zullen zijn om jullie te onttrekken aan de greep waarin hij jullie zal houden.

Roep altijd tot Mij, Jezus Christus, wanneer jullie in je hart weten dat het door de invloed van de duivel is dat jullie onrein worden in Mijn ogen!

Jullie Jezus

## **Moeder van de Verlossing: Na de Waarschuwing zal er een groot verlangen opkomen om God eer te brengen**

*Zondag 9 maart 2014 17.25u*

Mijn kinderen, jullie zullen altijd onder Mijn bescherming staan wanneer jullie Mij, de Moeder van de Verlossing, aanroepen. **Ik ben een dienaar van God en Mijn taak bestaat erin Mijn Zoon, Jezus Christus, te dienen en Hem te helpen in Zijn zoektocht naar zielen, die zich zal uitstrekken over de hele aarde. Niet één natie zal door Hem uitgesloten worden.** De plannen van Mijn Zoon, om de wereld voor te bereiden, omvatten elk ras, elke geloofsovertuiging en iedere man, vrouw en kind zal zich ervan bewust zijn dat Hij komt om hen te helpen. Hij doet dat vanwege de diepe liefde voor Zijn kinderen die God in Zijn Hart draagt.

**Veel mensen, die geen enkele religie beoefenen, zullen de tussenkomst in de wereld van Mijn Zoon, Jezus Christus, niet kunnen negeren. Zij zullen onder de indruk zijn en aanvankelijk de buitengewone spirituele ervaring die zij in elke vezel van hun hart en ziel zullen voelen, niet kunnen bevatten.** Wat zal de Waarschuwing voor veel mensen een vreugde zijn, aangezien dit het bewijs van het bestaan van Mijn Zoon met zich zal meebrengen. Met dit geschenk



zullen velen vervuld worden van een vrede die ze nooit eerder gevoeld zullen hebben, evenals van een groot verlangen in het gezelschap van Jezus te verkeren.

Hoewel alle twijfel over het bestaan van Mijn Zoon zal wijken uit de gedachten van diegenen die blind zijn voor de Waarheid van het Woord van God, zullen velen geestelijke leiding nodig hebben eenmaal de Waarheid van de Waarschuwing geopenbaard is. Na de Waarschuwing zal er een groot verlangen opkomen om God eer te brengen. Dat zal een periode van grote beproevingen zijn doordat de vijanden van God al het mogelijke zullen doen om de wereld ervan te overtuigen dat de Waarschuwing – de Verlichting van het Geweten – niet plaatsvond.

Wanneer God zich vernedert om tot Zijn kinderen te roepen en wanneer Hij hun smeekt naar Hem te luisteren, dan is dit van Zijn kant één van de grootste daden van edelmoedigheid. **Aanvaard de Waarschuwing welwillend, kinderen, want voor velen zal het de reddingsboei zijn die zij nodig hebben om in de wereld zonder einde te kunnen leven!** Verwerp nooit grootse daden of wonderen van de Hemel, want die dienen voor het welzijn van allen zodat zaligheid verleend wordt aan de grote massa, en niet slechts aan enkelen.

Zeg altijd dank voor de grootse barmhartigheid van Mijn Zoon! **Jullie hebben gehoord hoe edelmoedig hij is en jullie zullen weldra getuige zijn van de omvang van Zijn barmhartigheid, die de hele wereld zal omvatten.**

Jullie geliefde Moeder  
Moeder van de Verlossing

## **De rechten van Christenen opeisen, zal gelijkstaan aan het overtreden van de wet**

*Maandag 10 maart 2014 15.30u*

Mijn zeer geliefde dochter, **zeer spoedig zullen jullie een aantal aankondigingen horen van bedriegers die Mijn Huis op aarde geïnfiltreerd hebben.** De ketterijen die uit hun mond zullen komen rollen, en ingevolge hun

dadens, zullen leiden tot nieuwe wetten die het Woord van God schenden en die opgedrongen zullen worden aan al diegenen die het Woord trouw zijn.

**De Sacramenten zullen zeldzaam worden en het aantal Missen zal langzaam teruggeschroefd worden tot die nog maar zelden opgedragen worden.** Elk mogelijk excuus zal verzonnen worden, maar dat alles zal de ware reden achter hun motieven verbergen. Jullie, Mijn geliefde volgelingen, zijn alles aan het meemaken wat Mijn geliefde Moeder in La Salette en Fatima voorzegde. Jullie moeten begrijpen dat het plan erin bestaat om elke Kerk van God te ontheiligen voordat de Antichrist, in heel zijn walgelijke glorie, op de Troon in Mijn Tempel plaatsneemt. Diegenen die antwoorden eisen, zullen genegeerd en daarop belachelijk gemaakt worden omdat ze het wagen diegenen in twijfel te trekken die Mijn Kerk op aarde beweren te leiden.

Elke zonde in Gods ogen zal uiteindelijk weggewuifd worden. **De zonde zal niet alleen maar verworpen worden, maar zal ook in elke mogelijke verachtelijke vorm op Mijn altaar gepresenteerd worden. De afschaffing van de zonde zal te zien zijn in de indoctrinatie bij de opvoeding van de kinderen.** Vooral de kinderen zullen gedwongen met ketterijen gevoed worden. Er zal hun gezegd worden dat als zij die onderrichtingen niet aannemen, zij schuldig zijn aan het hard oordelen over diegenen die de zonde als een goede zaak bestempelen. Er zal de kinderen opgedragen worden om in het bijzijn van anderen nooit openlijk het Woord van God te verkondigen, uit angst ervan beschuldigd te worden tegen de mensenrechten te zijn.

Elke poging om onder jongeren op enigerlei wijze de moraliteit te bevorderen, zal heftig tegengewerkt en veroordeeld worden. Christenen, en diegenen die publiekelijk hun recht om de christelijke Leer te implementeren uitdragen, zullen neergehaald en tot zwijgen gebracht worden. Hun woorden zullen gefluister worden, en de mensen zullen zich schamen om toe te geven dat ze Christen zijn. En terwijl de rechten van de niet-christenen gehandhaafd zullen worden, zullen het de rechten van de atheïsten zijn die als van doorslaggevend belang verklaard zullen worden. Zoals Ik jullie verteld heb, zal buiten Mijn Kerk de haat jegens Christenen toenemen. Erbinnen zal deze stukje bij beetje gesloopt worden tot er niets meer dan een geraamte overblijft. De stenen en mortel zullen nog op zijn plaats staan, maar Mijn Kerk op aarde – zoals jullie die kennen – zal voor jullie onbegrijpelijk veranderd zijn.

**Mijn volk is Mijn volk – diegenen die het heilig Woord van God zullen handhaven en die gebruik blijven maken van de Heilige Sacramenten, die jullie ter beschikking gesteld zullen worden door Mijn dappere en moedige gewijde dienaren die Mij nooit in de steek zullen laten.**

Wanneer jullie horen dat Mijn Woord – opgenomen in het geschreven Woord en eeuwenlang doorgegeven in Mijn Vaders Boek – in twijfel getrokken en geanalyseerd wordt, met een verlangen om het te herschrijven, moeten jullie dit weten. Ik bekrachtig dergelijke ketterij niet. Ik verdoem deze verraders omwille van de zielen die zij op een dwaalspoor zullen brengen. Ook jullie mogen nooit naar iemand luisteren die jullie zegt Mijn Woord te verloochenen.

**Weldra zullen jullie elke wet in jullie landen en kerken zien veranderen om elk soort zonde toe te juichen en hiervoor wetten uit te vaardigen.** De reeks wetten van beide zullen eensgezind samenvloeien tot het Woord van God uiteindelijk niet meer besproken of nageleefd zal worden. De rechten van Christenen opeisen, zal gelijkstaan aan het overtreden van de wet en zal in veel opzichten strafbaar zijn. Dan zullen diegenen van jullie die niet geloven dat deze dingen mogelijk zijn jammer genoeg tijdens hun eigen leven, en zoals voorzegd, deze dingen aanschouwen.

Hoevelen van jullie zullen trouw blijven aan Mijn Woord? Aan Mijn Leer? Niet veel. Het zijn nochtans diegenen die nu zeggen dat ze Mij eren en die Mijn Kerk toegewijd zijn, die de eersten zullen zijn om de Waarheid de rug toe te keren.

Jullie Jezus

**Moeder van de Verlossing: Ze zullen een nieuw rood boek voorstellen, met de kop van een geit verwerkt in zijn omslag**

*Dinsdag 11 maart 2014 20.39u*

Mijn lief kind, toen Ik Mijn Zoon ter wereld bracht, hield dat in dat Ik niet alleen de Mensenzoon, de Redder van de wereld, voortbracht, maar ook een

nieuw begin bewerkstelligde. De wereld werd verlost door de geboorte van Mijn dierbare Zoon en de mensheid kreeg een zeer bijzonder geschenk. Dit geschenk werd afgewezen, maar de mensheid haalt er vandaag nog voordeel uit omdat zovelen de Waarheid aangenomen hebben.

**De geboorte van Mijn Zoon luidde de geboorte van Zijn Kerk op aarde in terwijl beide uit Mij, slechts een Dienstvaagd van de Heer, geboren werden.** Ik zal het zijn, de Vrouw bekleed met de zon, die samen met de Kerk van Mijn Zoon naar de woestijn verbannen zal worden. **Elk spoor van Mij, de Moeder van God, zal uitgewist worden. Verschijningen die aan Mij toegeschreven worden, zullen belachelijk gemaakt worden en door de vijanden in de Kerk van Mijn Zoon zal de mensheid opgedragen worden om alle daaraan verbonden geloof te verwerpen.** De Kerk van Mijn Zoon zal dan overboord gegooid worden, samen met diegenen die ware volgelingen van Christus zijn. **De Heilige Missen zullen ophouden** en terwijl dit zich allemaal afspeelt, zal de slang zijn dienaren uitzenden en zullen zij hun zetels in elke Christelijke Kerk opeisen. De omvang van deze overname zal zodanig zijn dat veel mensen, ware gelovigen, zo verbijsterd zullen zijn dat ze, uit angst voor hun leven, te bang zullen zijn om op te staan en bezwaar te maken tegen de ontheiliging die zij moeten aanschouwen.

Tijdens deze periode zal in elke natie, over de hele wereld, de Rest van Mijn Zoon zich verzamelen en de verdwaalden en verbijsterden leiden gedurende deze vreselijke periode van teistering. **Aan deze strijdmacht zal grote macht over het kwaad geschonken worden, dat te zien zal zijn in wat eens de Kerken van Mijn Zoon waren.** Zij zullen, door de kracht van de Heilige Geest, de Waarheid prediken – de ware Evangeliën – het ware Woord, dat in de heilige Bijbel aan de wereld gegeven werd. De Bijbel zal openlijk betwist worden door bedriegers uit Christelijke Kerken, en ze zullen elke onderrichting die waarschuwt voor de zonde in vraag stellen. Ze zullen de inhoud ervan verdraaien en ze zullen een nieuw rood boek voorstellen, met de kop van een geit verwerkt in zijn omslag, verscholen in het symbool van het kruis.

Voor de buitenwereld van ongelovigen zal dat een revolutie lijken, één die hen zal fascineren en diegenen zal aanspreken die het bestaan van God verwerpen. In veel naties zullen grote festiviteiten van start gaan. Ze zullen in de naam van een wereldwijde eenheid de viering van het vrij zijn van alle morele verplichtingen en een vieren van de mensenrechten toejuichen.

Als een baken zal het Licht van Mijn Zoons Tegenwoordigheid hooggehouden worden door diegenen die het restleger van Mijn Zoon zullen leiden. Dit Licht zal overal zielen blijven aantrekken, ondanks de verspreiding van het heidendom over alle kerken, van alle geloofsovertuigingen, met uitzondering van de Twee Getuigen – de Christenen en de Joden die aan Gods Wil trouw blijven.

**Wanneer dan de Grote Dag aanbreekt, en nadat de drie verschrikkelijke dagen van duisternis voorbij zijn, zal er op de aarde een geweldig licht verschijnen. Dit licht zal Mijn Zoon omringen en de zon, die op zijn sterkst zal zijn, zal op de wereld neerdalen – beide op hetzelfde moment.** Er zal niet één persoon dit bovennatuurlijk spektakel niet kunnen aanschouwen. Het gedruis van de aankondiging zal door allen gehoord worden door middel van elke bij de mens bekende vorm van communicatie. Daardoor zullen allen een voorgevoel hebben van een grootse gebeurtenis maar ze zullen de tijd, het uur of de datum niet kennen. En dan zullen diegenen van wie de naam in het Boek des Levens opgenomen is, verzameld worden.

Bid, bid, bid dat de wereld de voorbereiding, die nodig is voordat de mensheid het Licht van het aanschijn van Mijn Zoon kan zien, niet afwijst!

Jullie geliefde Moeder  
Moeder van de Verlossing

**Mijn tranen zullen tegen die tijd gestopt zijn, maar Mijn verdriet zal eindeloos zijn**

*Woensdag 12 maart 2014 21.08u*

Mijn zeer geliefde dochter, **wanneer een mens zich van Mij afscheidt, dan volg Ik hem tot aan de uiteinden der aarde om hem terug tot Mij te trekken. Hij kan Mij beledigen, verschrikkelijke wreedheden begaan en zelfs zover gaan het kwaad te verafgoden, onder andere door zich tot slaaf van de duivel te maken, maar Ik zal nooit opgeven.**

**Ik zal op veel manieren in zijn leven ingrijpen.** Ik zal echte liefde in zijn leven introduceren, Ik zal zijn hart openen voor de liefde van andere mensen, Ik zal aan zijn geweten trekken, Ik zal toelaten dat hij door toedoen van anderen te lijden heeft – alleen maar om hem nederig te maken en daardoor meer open voor Mij, Jezus Christus. Ik zal hem de eenvoud van de wereld in al zijn glorieuze schoonheid – zoals deze door Mijn Vader geschapen werd – laten zien om hem weg te lokken van de valsheden, die zijn leven vergallen. Ik zal door kleine kinderen hem het belang aantonen van de behoeften van diegenen die op hen aangewezen zijn, boven die van zichzelf te stellen. Ik zal hem lachbuien bezorgen, hem door zuivere zielen grote daden van goedheid laten zien en Ik zal hem voorbeelden van zijn eigen zwakheid tonen zodat hij weet dat hij niet groter dan God is. Ik kan toelaten dat hij ziek wordt als dat hem ertoe zal brengen zich aan Mij over te geven, en in dergelijke gevallen zal Mijn barmhartigheid dan op zijn grootst zijn. Want het zijn die zielen, die zich het meest waarschijnlijk tot Mij gaan wenden, en dan zullen en kunnen zij door Mij gered worden.

**Hoeveel inspanningen worden er door Mij, jullie geliefde Jezus Christus, geleverd om jullie in de veiligheid van Mijn armen – Mijn toevluchtsoord – op te nemen. En hoevelen van jullie draaien nog steeds de andere kant op en negeren Mij.**

Ik grijp in door middel van boodschappen, gegeven aan echte zieners en visionairs, en deze hebben er miljoenen bekeerd. Ik zend tekenen, vanuit de Hemel stort Ik genaden uit, Ik breng jullie geschenken door de heilige Sacramenten en miljoenen hebben zich bekeerd. Helaas hebben er niet genoeg zich tot Mij gekeerd en dat is de reden waarom Ik niet zal rusten tot elk teken, elk wonder, elk geschenk, elke profetie en elke tussenkomst uitgeput is, voordat Ik kom om te oordelen.

**Het zal een trieste dag zijn als diegenen die Mijn gaven en Mijn ingrijpen weigeren, op de Grote Dag voor Mij moeten gaan staan en Mij dan nog steeds loochenen.** Zelfs dan, wanneer Ik hun de kans geef om hun trots opzij te zetten en tot Mij te komen, zullen ze nog weigeren. Tegen die tijd zal er niets meer zijn dat Ik nog kan doen om hun het eeuwig leven te bezorgen, aangezien zij het niet zullen verwelkomen. Wellicht vragen jullie je af waarom dit het geval is, en dus zal Ik het uitleggen.

Wanneer de duivel de ziel verleidt, duurt het enige tijd voordat hij bij die persoon vaste voet aan de grond krijgt. Maar zodra hij hem verslindt, dicteert hij elke beweging die deze persoon maakt – hoe hij denkt, hoe hij zondigt en het soort zonde waaraan hij wil dat die ziel zich overgeeft. **De grootste vat die Satan op hen heeft, bestaat erin hen ervan te overtuigen dat God boosaardig is. Satan zal de ziel ervan overtuigen dat hij God is, en dat God in feite de slechte is.** Dat is de manier waarop deze zielen door de sluwe geslepenheid en manipulatie van de duivel verdorven zullen worden. Deze zielen zullen zo donker worden, dat in Mijn licht staan ondraaglijk pijnlijk voor hen zal zijn en zij hun gezicht voor Mij zullen verbergen. Mijn tranen zullen tegen die tijd gestopt zijn, maar Mijn verdriet zal eindeloos zijn.

Jullie Jezus

## **God de Vader: Want dit is de eindperiode – het laatste hoofdstuk in de vervulling van Mijn Heilige Wil**

*Donderdag 13 maart 2014 20.45u*

Mijn liefste dochter, **Mijn bescherming strekt zich op dit moment uit over al Mijn kinderen in de wereld, die van Mij houden. Ik doe dit in overvloed vanwege de bedreigingen waarmee de mensheid tijdens deze periode in de geschiedenis geconfronteerd wordt.**

**Jullie, Mijn kinderen, moeten bidden voor eenieder van diegenen die voor Mij verloren gaan.** Ik smacht naar hen. Ik hunker naar hun liefde. Ik ween om hen. Ik wacht op de dag dat zij Mijn Verbond, dat door Mij in den beginne in het leven geroepen werd, begrijpen. Want dit is de eindperiode – het laatste hoofdstuk in de vervulling van Mijn Heilige Wil. Het was door Mijn Verbond dat Ik de mens de nodige tijd gaf om tot inkeer te komen en zelf in te zien wat hij is en wat hij niet is. De mens werd door Mijn liefdevolle hand geschapen naar Mijn eigen beeld. Ik overspoelde zijn ziel met Mijn liefde. Ik gaf hem volledige vrijheid door Mijn geschenk van de vrije wil en de vrije keuze. Ik wilde nooit dat de mens zijn liefde teruggeeft uit angst voor Mij. Ik wilde alleen maar dat hij van Mij houdt, net zoals Ik van hem hield. Ik schiep Mijn engelen vóór de mens, om Mij te dienen, maar vanwege Mijn liefde voor hen,

werd ook aan hen het geschenk van de vrije wil gegeven.

Het was ten gevolge van het verraad van Lucifer dat de mens leed. Hij, Lucifer, werd door Mij bemind en begunstigd. Hij was begiftigd met buitengewone gaven en krachten, en veel engelen dienden onder hem. Toen Ik de mens schiep, ontstak Lucifer in jaloezie woede. Hij kon niet verdragen dat Ik in zo'n grote mate van Mijn kinderen zou houden, en dus nam hij zich voor om Mij van Mijn kinderen te scheiden. Hij verleidde Adam en Eva, en dat had tot gevolg dat zij uit eigen vrije wil Mijn macht loochenden en dachten – net zoals Lucifer dat deed - dat zij Mijn macht konden verwerven en op een stuk van Mijn godheid aanspraak zouden kunnen maken.

Lucifer werd samen met zijn trouwe engelen, die allemaal wreedheden begingen tegen Mijn kinderen – toen en nu – voor de eeuwigheid in de afgrond geworpen. Maar doordat hun vrije wil door Mij graag en met liefde aan de mensheid geschonken werd, vorderde Ik deze nooit terug. Dus **creëerde Ik het Verbond om, door middel van Mijn plannen om hen te verlossen, hun ziel terug te winnen.** Zij ontvingen van Mij enorme gunsten. Ik zond profeten om hen te waarschuwen voor de gevaren toe te geven aan de bekoring van de duivel. Ik schonk hen de Tien Geboden om hen te leiden en hen te helpen om overeenkomstig Mijn Wil te leven. **Ik zond hen Mijn enige Zoon, genomen uit Mijn eigen vlees, om hen vrijstelling van de hel te bezorgen.** Zij wilden dit niet aannemen, maar **Zijn kruisdood was het keerpunt in Mijn plan van het laatste Verbond.**

**Het Boek der Waarheid is het laatste deel van Mijn tussenkomst, vóór de laatste dag waarop Ik al Mijn kinderen bijeen en terug naar het Paradijs breng, dat Ik in de eerste plaats voor hen schiep.** Diegenen die naar de Waarheid luisteren en die trouw blijven aan Mijn heilig Woord, zullen grote goedkeuring van Mij krijgen. Diegenen die dat niet doen, zullen door het leven dat zij leiden, de liefde die zij anderen betonen en de zuiverheid van hun ziel, toch nog Mijn goedkeuring krijgen. Ik zal hen verwelkomen zodra zij bevestigen dat zij de hand van barmhartigheid aannemen, die door Mijn Zoon naar hen uitgestoken zal worden.

**De laatste fase van de vervulling van Mijn Verbond zal een pijnlijke zijn.**

Door de invloed van Satan en zijn demonen zullen veel mensen ertoe misleid worden om hem en al zijn dienaren, die onder jullie rondlopen, te aanbidden.



Ik zal het lijden van de zielen en de ontberingen – die door veel onschuldige mensen gedragen zullen worden – tolereren, maar slechts voor een korte tijd. Dan zal Ik Mijn vijanden van de aardbodem vegen. Ik beloof jullie, lieve kinderen, dat Ik jullie pijn, smart en angst zal verlichten door jullie te begiftigen met indrukwekkende genaden en zegeningen. Jullie zullen door de kring van Mijn engelenhiërarchie beschermd worden.

Bid dit gebed a.u.b. om Mij te vragen jullie angst en smart op te lossen, en jullie de ontheffing van de vervolging te verlenen.

### **Kruistochtgebed (140) ‘Bescherming van de engelenhiërarchie’**

***Liefste Vader, God van al het geschapene, Allerhoogste God,  
verleen mij door Uw engelenhiërarchie genade en bescherming.  
Stel mij in staat om mij te focussen  
op Uw liefde voor elk van Uw kinderen,  
ongeacht hoezeer zij U beledigen.  
Help mij om zonder angst in mijn hart  
het nieuws van het laatste Verbond te verspreiden  
om de wereld op de Tweede Komst van Jezus Christus voor te bereiden.  
Verleen mij Uw bijzondere genaden en zegeningen  
om boven de vervolging uit te stijgen,  
die mij door Satan, zijn demonen en zijn vertegenwoordigers op aarde  
toegebracht wordt.  
Laat mij nooit Uw vijanden vrezen.  
Schenk mij de sterkte om mijn vijanden  
en diegenen die mij in de naam van God vervolgen,  
lief te hebben. Amen.***

Kinderen, jullie moeten sterk blijven in deze tijd. Luister nooit naar de haat en het gif, die zich door de komende teistering over de aarde zullen uitstrekken! Wanneer jullie deze negeren, kunnen jullie Mij op de meest heilzame manier dienen, zonder enige boosaardigheid in jullie hart.

Bereid jullie voor, want er staat veel woede op uitbarsten in de wereld, die tegen Mij, de Allerhoogste God, en Mijn geliefde Zoon, Jezus Christus, gericht zal zijn. Bid voor diegenen die in een vacuüm van leugens gezogen zullen worden, die hun niets dan smart zullen bezorgen!

Blijf in Mij, met Mij en voor Mij!

Jullie geliefde Vader  
God de Allerhoogste

## **Het zal pas als de Heilige Eucharistie volledig afgeschaft is zijn, dat de Antichrist Mijn Kerk zal binnendringen**

*Zaterdag 15 maart 2014 20.10u*

Mijn zeer geliefde dochter, **naarmate de geloofsafval door Mijn Kerk deint, zal aan al diegenen die Mij dienen, van binnenuit de grootste test van allemaal voorgelegd worden.** De crisissen binnen Mijn Kerk op aarde zullen inhouden dat veel priesters zullen lijden onder een vreselijk dilemma. **Het geloof van velen van hen is reeds aan het wankelen gebracht en zij zullen moeten kiezen of zij al dan niet een nieuwe vervangingsleer willen aannemen die de plaats van het Woord zal innemen, of aan het ware geloof trouw willen blijven.** Zelfs de meest vromen onder hen zullen door de luide stem van de bedriegers overweldigd worden en zij zullen de relevantie van Mijn onderrichtingen in de wereld van vandaag, waar de zonde niet langer als van enige betekenis bestempeld zal worden, in vraag beginnen te stellen.

De weg wordt bereid om de zaden te zaaien en de zoon van Satan zal weldra klaar staan om de nieuwe valse kerk te omhelzen. **Mijn Kerk zal een periode van vreselijke duisternis ondergaan, en iedere ziel die Mij trouw blijft, zal Mijn kruisiging te verduren krijgen.** Mijn vijanden zullen ingrijpende en radicale verklaringen afleggen, eisend dat alles wat beledigend is voor Mijn heilige naam in de ogen van Mijn Kerk aanvaardbaar wordt verklaard. **Door de zonde van lafheid zullen maar zeer weinigen van de geestelijkheid tegen deze ontheiliging strijden,** maar weet dit. Als zij deelnemen aan valse offers, valse sacramenten en valse onderrichtingen, die zij dan bovendien aan Mijn trouwe volgelingen zullen opdringen, zal Ik hen uitroepen tot niet meer geschikt om voor Mij te staan.

Veel van de schade, die de gewone mensen toegebracht zal worden, zal komen door toedoen van diegenen die op valse wijze Mijn Kerk

binnengedrongen zijn. **Wanneer men jullie vertelt dat Mijn Lichaam iets anders betekent dan Mijn fysiek Lichaam, weet dan dat de heilige communie die jullie zullen ontvangen, niet van Mij zal zijn. Jullie mogen nooit toestaan dat ze de betekenis van de Heilige Eucharistie veranderen. Het zal pas als de Heilige Eucharistie volledig afgeschaft is zijn, dat de Antichrist Mijn Kerk zal binnendringen en deze zal overnemen.** Dat is de dag waarop jullie zullen weten dat de politieke wereld overal zal versmelten met de christelijke kerken en dat Ik niet langer in hen aanwezig zal zijn. Mijn Kerk kan echter nooit vergaan en zo zal het Mijn Rest zijn die Mijn Licht stralend zal houden en Mijn Tegenwoordigheid levend, en velen zullen verborgen Kerken en die gewijde dienaren van Mij die door Gods genade erin slagen Mijn Kerk intact te houden, moeten opsporen.

**Ga er nooit vanuit dat de zoon van Satan, de Antichrist, agressief of als een kwade dictator uit de hoek zal komen, want dat zal niet zijn manier van doen zijn. Hij zal integendeel veel vrienden hebben.** Hij zal bij veel overheden geliefd zijn, evenals bij de vijanden binnen Mijn Kerk, die al zijn maatregelen luid zullen toejuichen tot hem een ereplaats in Mijn Kerk gegeven wordt. Kardinalen, bisschoppen en andere leden van Mijn Kerk zullen voortdurend over hem spreken en hem prijzen in hun homilieën. Zijn verleidingskracht zal zo groot zijn, dat dit hypnotisch zal zijn. Hij zal door de bovennatuurlijke kracht van Satan al diegenen aantrekken die in Mijn Kerk de beslissingen nemen, tot zij na verloop van tijd voor hem zullen buigen alsof hij Mij is.

Het zal door ambitieuze leden van de geestelijkheid zijn, die in hun geloof afvallig geworden zullen zijn, maar die niettemin nog steeds met het geschenk van de heilige wijding gezegend zijn, dat de Antichrist extra macht zal verwerven. Hij zal aan deze arme, misleide verraders van Mij het laatste stukje macht vanuit Mijn Kerk onttrekken, tot die klaar is zodat hij er als nieuwe leider zijn intrede kan maken. Gedurende heel deze periode van duisternis zullen Mijn vijanden op een rustgevende en charmante manier over een buitengewoon vermogen beschikken om leugens als de waarheid voor te stellen. Enkel diegenen die om bescherming blijven bidden en die Satan - op elke manier die hun geleerd werd - aanklagen, zullen de klauwen van de Antichrist kunnen ontglippen.

Jullie Jezus

## **Het Paradijs, door Mijn Vader voor Zijn kinderen geschapen, gaat eindelijk in heel zijn oorspronkelijke glorie aan hen teruggegeven worden**

*Zondag 16 maart 2014 18.00u*

Mijn zeer geliefde dochter, toen het Woord door Mijn geboorte Vleesgeworden is, betekende dit dat het Heilig Woord van God, zoals voorzeggd in Mijn Vaders Boek, stoffelijk werd.

Het Woord van God is heel duidelijk en het verandert niet. Het zal in eeuwigheid blijven bestaan. Ieder die het Woord van God afkraakt en het wijzigt naar eigen welgevallen, of die van anderen, maakt zich schuldig aan ketterij. Toen Ik in de wereld kwam, kenden Gods kinderen – en vooral Zijn geleerde dienaren in Zijn tempels op aarde – de profetieën vevat in het Boek van Mijn Vader. Het was geen geheim dat Mijn Vader Zijn Messias zou zenden om de mensheid te verlossen, en dit feit werd in de tempels onderwezen en was in elke lezing van de Heilige Geschriften inbegrepen. Al wat van Mijn Vader komt, is de Waarheid. Hij liegt niet. Het Woord van God is in steen gebeiteld. Wat Mijn Vader in den beginne zei, zal gebeuren. Wat Hij beloofde, zal vervuld worden, ongeacht of de mensheid dit feit aanneemt of niet.

Mijn Vader gaf de wereld Zijn Woord, daarna Zijn Vlees door Mijn geboorte – Zijn eniggeboren Zoon, Jezus Christus – en beloofde de mens dan eeuwige zaligheid. Elk woord dat opgenomen is in de heilige Bijbel, zoals die in zijn originele vorm gegeven werd, waaronder het Boek der Openbaring, is de Waarheid. **Bijgevolg mag de belofte van Mijn Vader aan de wereld dat Hij Zijn Zoon opnieuw zou zenden – alleen deze keer om de levenden en de doden te oordelen – nooit verworpen worden. De periode voor deze Grote Dag zal een turbulente periode zijn en details over de tijd in de aanloop naar Mijn Tweede Komst zijn opgenomen in het Boek der Openbaring, zoals dat door de engel van de Heer aan Johannes gedictieerd werd.**

Zeggen dat jullie één deel van Mijn Vaders Boek aannemen en niet het andere deel, is het Woord van God loochenen. Jullie kunnen niet één deel van de Waarheid aannemen en de rest van het Woord van God als een leugen bestempelen. **Het Boek der Waarheid werd aan Daniël voorzeggd en dan in**

**delen aan Johannes de Evangelist gegeven. Een groot deel van wat er opgenomen is in het Boek der Openbaring moet zich nog ontvouwen.** Veel mensen vrezen de inhoud ervan en zullen als zodanig deze trachten te ontkennen, want de Waarheid is een bittere pil om te slikken. En nochtans is de Waarheid wanneer deze aangenomen wordt, iets wat jullie veel gemakkelijker kunnen vatten omdat die klaarheid met zich meebrengt. Klarheid houdt in dat jullie je gemakkelijker en met vrede in jullie ziel en vreugde in jullie hart kunnen voorbereiden omdat jullie dan weten dat Ik kom om de wereld te vernieuwen. Jullie zullen weten dat het Paradijs, door Mijn Vader voor Zijn kinderen geschapen, eindelijk in heel zijn oorspronkelijke glorie aan hen teruggegeven gaat worden.

**Geen mens kan het Boek der Openbaring echt begrijpen, want niet elke gebeurtenis is in detail of in volgorde opgetekend, en dat is ook niet de bedoeling.** Maar weet dit. Jullie kunnen er zeker van zijn dat dit de periode is waarin de heerschappij van Satan ophoudt te bestaan, en aangezien hij het einde bereikt, zal hij Mij elke mogelijke bestraffing opleggen. Hij zal dat doen door Mijn Kerk op aarde van binnenuit te infiltreren. Hij zal zielen van Mij stelen en Mijn Lichaam, de Heilige Eucharistie, ontwijden. Maar Ik Ben de Kerk en Ik zal Mijn volk leiden. Satan kan Mij niet vernietigen, want dat is onmogelijk. Hij kan echter veel zielen verderven door hen ertoe te misleiden te geloven dat hij Mij is.

Net zoals de wereld op Mijn Eerste Komst voorbereid werd, wordt deze nu ook voorbereid op Mijn Tweede Komst. Diegenen die Mij tegenwerken bij Mijn pogingen om zielen te redden en die Mijn vijanden omarmen, weet dit. Jullie zullen de macht van God nooit verslaan. Jullie zullen het Woord nooit vernietigen. Jullie zullen Mijn Lichaam nooit ontheiligen, en het zal jullie nooit veroorloofd worden staande te blijven.

Wanneer de profetieën die in het Boek der Openbaring opgenomen zijn zich ontvouwen, mogen jullie nooit wanhopen, want wees ervan verzekerd dat de liefde van God voor Zijn kinderen meebrengt dat Hij Zijn vijanden streng zal aanpakken en zich zal inspannen om al Zijn kinderen die Mij, Zijn eniggeboren Zoon, erkennen naar Zijn goddelijke Oase van rust te brengen. En terwijl de vijanden van God de ziel van velen zullen stelen, door een dun laagje charme en door misleiding, zullen veel mensen minachtend over het ware Woord van God spreken.

Wat diegenen betreft die met inzicht gezegend zijn, vrees niet Mijn vijanden maar de toorn van God, aangezien deze neervalt op diegenen die de ziel proberen te stelen van hen die niet in de gaten hebben wat er zich aan het afspelen is.

Gods liefde is almachtig en Zijn trouw aan de overleving van iedere persoon is grenzeloos. Maar Zijn straf voor Zijn vijanden is even hevig als definitief.

Jullie Jezus

**Het is veel beter om in Mijn naam pijn te verduren dan door zondaars opgehemeld te worden om het doen van iets dat in Mijn ogen verkeerd is**

*Dinsdag 18 maart 2014 16.20u*

Mijn zeer geliefde dochter, laat niemand zich schamen over de vervolging waarmee hij te maken krijgt doordat hij Mij als Christen verdedigt. Jullie mogen de vervolging in Mijn heilige naam nooit vrezen, want wanneer jullie merken dat jullie bekritiseerd worden om het spreken van de Waarheid, weet dan dat jullie een ware dienaar van Mij zijn.

Enkel diegenen die in Mij en met Mij zijn, ondergaan in Mijn naam spot of haat. Diegenen van jullie die werkelijk de Mijnen zijn, en wanneer jullie je wil overgeven zodat die de Mijne wordt, zullen het meeste te lijden hebben. **Jullie moeten altijd beseffen dat wanneer de haat tegen om het even welke geliefde volgeling van Mij op zijn hevigst is, jullie er zeker van kunnen zijn dat dit gebeurt waar Mijn aanwezigheid het sterkst is.** Het is veel beter in Mijn naam pijn te verduren dan door zondaars opgehemeld te worden om het doen van iets dat in Mijn ogen verkeerd is.

Liefste volgelingen van Mij, **laat Mij jullie verzekeren dat Mijn hand jullie elke dag leidt in deze missie, Mijn laatste missie op aarde. Mijn Woord zal jullie ziel, en de ziel van al die miljarden die jullie zullen navolgen, beroeren – want weldra zal de wereld Mijn stem horen.** Laat geen enkel obstakel jullie in

de weg staan wanneer jullie over Mij spreken, wanneer jullie de mensen Mijn Leer in herinnering brengen en wanneer jullie Mijn heilige dienaren herinneren aan hun plicht om trouw te blijven aan Mijn Woord, vervat in de heilige Evangeliën.

Wanneer er jullie gevraagd wordt om Mij te verketteren, hetzij door de Heilige Eucharistie of door een gewijzigde versie van de heilige Bijbel, moeten jullie openlijk en zonder schaamte weigeren dat te doen. Jullie moeten het Woord verdedigen door te weigeren om leugens in Mijn naam aan te nemen. **Bid alsjeblieft dit kruistochtgebed om jullie te beschermen tegen de vervolgers, die wandaden tegen Mijn Kerk en tegen al diegenen die aan het Woord van God trouw blijven zullen aanrichten!**

### **Kruistochtgebed (141) 'Bescherming tegen vervolging'**

*Lieve Jezus, verdedig mij in mijn strijd  
om tot elke prijs trouw te blijven aan Uw Woord.  
Beschut mij tegen Uw vijanden.  
Bescherm mij tegen diegenen die mij omwille van U vervolgen.*

*Deel in mijn pijn.  
Verlicht mijn lijden.  
Verhef mij in het licht van Uw aanschijn  
tot de dag dat U terugkomt  
om de wereld eeuwige zaligheid te brengen.*

*Vergeef diegenen die mij vervolgen.  
Gebruik mijn lijden als verzoening voor hun zonden  
zodat zij in hun hart vrede kunnen vinden  
en U op de laatste dag met berouw in hun ziel kunnen verwelkomen.  
Amen.*

Ga heen en put troost uit de hoop dat Ik al Mijn vijanden en diegenen die iemand van jullie in Mijn naam vervolgen naar de toevlucht van Mijn grootse barmhartigheid zal brengen!

Jullie Jezus

## **Diegenen die Mij vervloeken, zullen vervloekt worden**

*Woensdag 19 maart 2014 16.05u*

Mijn zeer geliefde dochter, **wanneer Ik het over Mijn vijanden heb, bedoel Ik altijd diegenen die via sluwe middelen zielen van Mij proberen te stelen.** Ik zinspeel voornamelijk op diegenen die de uiterlijke schijn van heiligheid aanwenden om zielen opzettelijk op een dwaalspoor naar de zonde te brengen. Wanneer iemand een andere ziel ertoe tracht te overhalen om valse dingen over Mijn heilig Woord - dat door Mijn Vaders Boek aan de wereld gegeven werd - te geloven, dan is hij een vijand van Mij.

**De meeste pijn die Ik doorsta, komt door toedoen van diegenen die belijden vrome volgelingen van Mij te zijn en zich op hun kennis van Mij beroemen.** Wanneer deze mensen anderen proberen te kwetsen en hun hand er niet voor omdraaien om hen in Mijn naam terecht te wijzen, dan is dat zeer pijnlijk voor Mij. Ik tref zielen aan die zich voor Mij afsluiten en Ik trek hen op veel manieren naar Mij toe, en Ik reken daarbij niet alleen maar diegenen die al deel uitmaken van Mijn Kerk op aarde. Ik houd Mij altijd eerst bezig met diegenen die verstrooid geraakt zijn, die verdwaald zijn, en die niet kunnen zien. Zij zijn de eerste zielen die Ik opzoek en zij zijn degenen die, in de verkeerde handen, misleid kunnen en zullen worden.

Ik vraag jullie om altijd die naties, die religies, diegenen zonder enig geloof in Mij – altijd – in jullie gebeden te gedenken. Verwelkom hen alsjeblieft, net zoals Ik zou doen! Probeer hun nooit jullie meningen op te dringen of hen in Mijn naam te intimideren! Reik hun altijd met liefde en edelmoedigheid de hand, want zij zijn even belangrijk voor Mij als de vroomste onder jullie! Om het even wie jullie de hand reiken, weet dat niet één onder jullie het meer verdient dan de ander, want jullie zijn allemaal zondaars.

Al Gods kinderen zullen na verloop van tijd de beslissende waarheid van Zijn plan om Zijn Verbond te vervullen, aanschouwen. Iedereen zal de Waarheid kennen en dan zal het hen gemakkelijker vallen om Mijn hand van barmhartigheid te aanvaarden. Op die Dag zullen de mensen van alle religies, geloofsovertuigingen, huidskleuren en nationaliteiten het bewijs van Mijn Bestaan zien. Diegenen die de barrières laten vallen, die zij tussen zichzelf en hun Schepper geplaatst hebben, zullen huilen van dankbaarheid omdat zij



eindelijk de liefde van God zullen aanschouwen. En weet, als jullie plannen maken en voorbereidingen treffen voor de komende tijden, dat ongeacht welke obstakels op jullie weg geplaatst worden bij deze opmars naar de eeuwige zaligheid, jullie vijanden het zwaarst aangepakt zullen worden.

Diegenen die Mij vervloeken, zullen vervloekt worden. **Diegenen die Mijn Vaders plan om zielen te redden bestrijden, zullen verslagen worden. En diegenen die Gods kinderen vervolgen en de Heer in de weg staan, zullen zelf vervolgd worden door de dienaar aan wie zij hun trouw betuigden.** Niets zal Mij in de weg staan, want dat is onmogelijk. Door de macht van God zal elke vijand vernietigd worden en al diegenen die de woorden, daden en handelingen van de Antichrist verkondigen, zullen verstoten worden, en dan zal Gods Koninkrijk compleet zijn.

Jullie Jezus

## **Er zal een angstaanjagend leger opstaan, zoals er nog nooit eerder een gezien zal zijn**

*Donderdag 20 maart 2014 21.42u*

Mijn zeer geliefde dochter, de wereld staat op de rand van vele oorlogen, en die zullen veel weerslag hebben op de snelheid waarmee de Kerk zal barsten. Het zal tijdens enige beslissende vredesonderhandelingen zijn, die na veel bloedvergieten en verwoesting zullen plaatsvinden, dat veel mensen zich hulpeloos, alleen, angstig en zonder enige echte leiding zullen voelen. Het zal door de zwakke schakels in de politieke wereld komen, dat de wereld op zijn kwetsbaarst zal zijn. Daardoor **zal er een angstaanjagend leger opstaan, zoals er nog nooit eerder een gezien zal zijn. Zoals de wereld zal versplinteren, zo zullen dat ook veel Kerken. Zodra alles dan hopeloos lijkt, zal er een verenigde groep, bestaande uit politieke leiders en christelijke kerkleiders, in het leven geroepen worden onder een ene-wereldorganisatie– waaruit een nieuwe gruwel zal ontspruiten – een nieuwe ene-wereldreligie.**

**Al deze gebeurtenissen zullen stapsgewijs plaatsgrijpen.** Jullie plicht, Mijn geliefde volgelingen, ligt bij Mij aangezien Ik jullie leid, want er is slechts één

weg naar vrede en veiligheid en dat is door Mij, Jezus Christus. Ik zal jullie door de doornen, de pijn en de verschrikking van de gruwel der verwoesting loodsen. Wanneer jullie je aan Mij vastklampen, zullen jullie veilig zijn.

Wees sterk, Mijn geliefde dochter, tijdens deze moeilijke beproevingen, want het zal door jouw kracht en moed zijn, dat Ik de weg van de waarheid zal kunnen tonen wanneer de wereld binnenstebuiten gekeerd wordt vanwege de verdorvenheid die door de liefde voor macht en corruptie teweeggebracht wordt, wat deze oorlogen en vervolgens de Grote Oorlog zal veroorzaken.

**Handel snel en zorg ervoor dat jullie je leven wijden aan gebed en aan de bescherming van Mijn Kerk op aarde! Mijn gaven zullen ieder van jullie beschermen, en Ik zal altijd gehoor geven aan diegenen die Mij zoeken in deze komende tijd van grote onrust. Terwijl deze gebeurtenissen zich ontvouwen, zal Mijn strijdmacht op aarde aanzwellen.** Diegenen die zich tegen deze missie verzetten, zullen Mij volgen want tegen die tijd zullen zij de waarheid niet langer kunnen ontkennen – als zij ontdekken dat ook zij de vervolging zullen ondergaan, waarmee de Christenen overal geconfronteerd zullen worden, wanneer zij de heerschappij van de Draak te verduren krijgen. Hun enige hoop zal erin bestaan Mij, hun Jezus, in dat stadium te volgen, want enkel door Mij zullen zij in staat zijn om tot bij het Koninkrijk van Mijn Vader te komen.

Jullie Jezus

## **Eenmaal een ziel door Mij geschapen werd, zal die in eeuwigheid blijven bestaan**

*Zaterdag 22 maart 2014 14.00u*

Mijn zeer geliefde dochter, de dood moet nooit gevreesd worden als jullie Mijn kruisdood aannemen. **De dood is slechts een voorbijgaand moment van deze wereld naar het Huis van Mijn Vaders Koninkrijk.** De dood vrezen is Mijn barmhartigheid loochenen, want Ik zal elke ziel redden die Mij erkent en die Mij vraagt om haar haar zonden te vergeven.

Eenmaal een ziel door Mijn Vader geschapen is, zal die in eeuwigheid blijven bestaan. Als de ziel Mij zal toelaten haar op te eisen, zal ze het eeuwig leven bezitten. Anders zal ze, als die ziel hoewel ze weet wie Ik Ben Mij zou verloochenen, aan Satan verloren gaan.

De dood van een ziel op aarde is even natuurlijk als de geboorte. **Wanneer een ziel het lichaam verlaat en tot Mij komt, zal ze bekleed worden met een overvloed aan genaden en omringd worden door Mijn Vaders familie – Zijn Koninkrijk dat vervuld is van een grote liefde, vreugde en gelukzaligheid, die op aarde nooit bereikt kunnen worden.** Velen van jullie die in jullie leven liefde, vreugde en geluk ervaren hebben, hebben maar een piepklein hapje geproefd van hoe het eeuwig leven smaakt. Jullie moeten altijd met vreugde in jullie hart streven naar het moment waarop jullie het Koninkrijk van Mijn Vader zullen binnengaan, want dat moet verwelkomd worden – niet gevreesd.

**Als jullie de dood onder ogen moeten zien, of als een geliefde de dood onder ogen moet zien, wend jullie dan altijd tot Mij, jullie Jezus, om hulp.** Wanneer jullie dat doen, zal Ik jullie opbeuren, jullie tranen wegvegen, alle angst uit jullie hart verdrijven, als jullie dit gebed bidden.

#### **Kruistochtgebed (142) ‘Vorbereiding op de dood’**

***Mijn liefste Jezus,  
vergeef mij mijn zonden.  
Zuiver mijn ziel  
en bereid mij voor om Uw Koninkrijk binnen te gaan.***

***Verleen mij de genaden  
om mij voor te bereiden op mijn eenwording met U.  
Help mij elke angst te overwinnen.***

***Verleen mij de moed  
om mijn geest en mijn ziel voor te bereiden  
zodat ik gereed ben om voor U te staan.***

***Ik houd van U.  
Ik vertrouw op U.  
Ik geef U mijzelf met lichaam, geest en ziel,***

*voor alle eeuwigheid.*

*Laat Uw Wil de mijne zijn*

*en bevrijd mij van pijn, twijfels of verwarring. Amen.*

Ik verwelkom, zonder uitzondering, alle zielen die dit gebed opzeggen. Mijn barmhartigheid wordt in het bijzonder verleend aan de zielen die de dood in de ogen kijken, maar die niet in Mij geloven, wanneer zij dit gebed in hun laatste dagen driemaal per dag bidden.

Jullie Jezus

## **Wat baat het Mij als een mens onwillig en talmend voor Mij gebracht wordt? Dat is nutteloos.**

*Zondag 23 maart 2014 11.30u*

Mijn zeer geliefde dochter, het is belangrijk om de liefde die elk van jullie voor zijn familie heeft, uit te breiden tot buiten jullie huis. **Ik verzoek jullie allen dringend om diegenen die jullie kennen, diegenen die jullie niet kennen, jullie vijanden evenals diegenen die jullie nabij zijn, te bekijken zoals jullie dat zouden doen als zij jullie natuurlijke broers en zussen waren.** Zoveel mensen zijn vergeten hoe ze anderen moeten liefhebben zoals Ik jullie heb liefgehad. Het is niet gemakkelijk om van vreemden te houden, maar Ik zeg jullie – wees goed voor anderen en toon respect voor hen, zelfs als zij jullie afwijzen. Jullie moeten hun bovenal naastenliefde betonen. Jullie moeten de noden van anderen behartigen alsof Ik jullie rechtstreeks gezonden heb om voor hen te zorgen.

Toen Ik jullie Mijn Woord gaf, was het Mijn verlangen dat alle zielen gered worden. Om gered te worden, mogen jullie niet egoïstisch zijn en enkel aandacht schenken aan jullie eigen ziel. **Jullie, Mijn geliefde volgelingen, hebben de plicht om de geschenken, die Ik jullie door deze boodschappen breng, met anderen te delen.** Deel Mijn liefde met anderen en dan vooral met jullie vijanden! Bid voor al diegenen die Mijn tussenkomst nodig hebben! Behandel hen met geduld! **Wanneer jullie hun Mijn geschenken, Mijn**

**gebeden en het Beschermingszegel van de Levende God geven, moeten jullie je daarna terugtrekken om hen de tijd te gunnen zich tot Mij te wenden.**

Ik draag jullie niet op mensen te dwingen het Boek der Waarheid aan te nemen. Door hun vrije wil zal het hun eigen keuze zijn of zij al dan niet naar Mij willen luisteren. Verzeker die mensen dat door Mij, Jezus Christus, elk mogelijk ingrijpen ondernomen zal worden, om hun ziel voor Mij te winnen. De zwaksten onder jullie zullen op de een of andere manier aan Mijn oproep gehoor geven. Diegenen die in hun ziel haat dragen tegen Mij, zullen op een gegeven moment een verzachting van hun hart merken, en zij zullen niet begrijpen waarom dat zo is. Jullie moeten zielen dus altijd tot Mij brengen door middel van liefde en geduld.

Wat baat het Mij als een mens onwillig en talmend voor Mij gebracht wordt? Dat is nutteloos. **De kruistochtgebeden die Ik de wereld gegeven heb, zijn zo krachtig dat Ik, door Gods liefde, de zielen van al diegenen voor wie jullie bidden, grote liefde, mededogen en barmhartigheid zal betonen.** Al wat jullie moeten doen, is hun de gebeden geven en Mij dan vragen om deze zielen tot Mij te trekken. Want Ik wijs de zondaars, die Mijn barmhartigheid het meeste nodig hebben, nooit af.

Jullie Jezus

**God de Vader: De hongersnood die de wereld in zijn greep zal houden als het derde zegel geopend wordt, zal niet beperkt zijn tot een gebrek aan voedsel**

*Maandag 24 maart 2014 15.33u*

Mijn liefste dochter, de hongersnood die de wereld in zijn greep zal houden als het derde zegel geopend wordt, zal niet beperkt zijn tot een gebrek aan voedsel voor het lichaam. **De hongersnood waarover Ik spreek, zal een hongersnood van de geest zijn, aangezien elk spoor van de Waarheid uitgewist zal worden door de vijanden die de Kerk - die door Mijn Zoon, Jezus Christus, in vereniging met Zijn Lichaam op aarde gecreëerd werd – infiltreren.**

**Weldra zal de waarheid verwarrend worden en de Heilige Geest zal door de geest van het kwaad vervangen worden.** Diegenen die de nieuwe vorm van valse evangelisatie zullen verspreiden, zullen er verantwoordelijk voor zijn Mijn kinderen het Voedsel des Levens te onthouden. Wanneer jullie van de waarheid beroofd zijn, zullen jullie maar weinig hebben om jullie ziel mee te voeden en dan zullen jullie, na verloop van tijd, in het heidendom vervallen. Ik Ben in elke stap van het proces, waardoor jullie in dwaling geleid zullen worden, aan het ingrijpen. Ik zal alles in het werk stellen en Ik zal, door de barmhartigheid van Mijn Zoon, veel van Zijn gewijde dienaren de genaden bezorgen die zij nodig hebben om de waarheid van fictie te onderscheiden.

Terwijl Ik jullie van de vijand wegtrek, zullen velen van jullie het moeilijk vinden om aan het Woord van God trouw te blijven. **Jullie zullen door twijfels, gebrek aan moed om zich aan het heilig Woord te houden en de schrik om als verrader van de Kerk bestempeld te worden, gekweld worden.** De strijd om zielen zal net zo intens zijn als het tijdens het verblijf van Mijn Zoon op aarde was. Het grootste probleem zal veroorzaakt worden door het onvermogen, aan de kant van de gewijde dienaren van Mijn Zoon, om de misleiding binnen hun eigen rangen te bespeuren. En zo zullen zij door hun lauw geloof en gebrek aan onderscheidingsvermogen veel van hun medegeestelijken in ernstige dwaling voeren.

Ik meld jullie dat de tijd kort is. Er zal jullie niet de tijd verleend worden die nodig is om al Mijn kinderen in de barmhartige armen van Mijn Zoon te trekken. **Tot diegenen van jullie, die het voorrecht hebben dat hun de genade gegeven werd om het geschenk van het Boek der Waarheid te erkennen: van jullie zal dus veel verwacht worden.** Door jullie geloof en vertrouwen in Mij, jullie geliefde Vader, zullen jullie helpen Mijn kinderen terug te voeren zodat zij bereidwillig de tussenkomst van de Waarschuwing zullen aannemen wanneer Mijn Zoon de wereld omarmt in de stralen van Zijn grootse Barmhartigheid.

Die tijd staat voor de deur, en het wordt tijd om jullie wapenrusting op te nemen en te strijden opdat het ware Woord – de waarheid – behouden kan worden. Zonder de waarheid is er geen leven.

Jullie Vader  
God de Allerhoogste

## **Moeder van de Verlossing: Vraag Mij, jullie geliefde Moeder, om jullie de kracht te schenken om vol te houden en de missie van redding te beschermen**

*Dinsdag 25 maart 2014 15.30u*

Mijn lieve kinderen, toen God Mij koos als de Moeder van Zijn Eniggeboren Zoon, was het zo dat Ik God kon verheerlijken door Hem van dienst te zijn om de langverwachte Messias ter wereld te brengen. Ik was destijds gewoon een nederige dienaar, net zoals Ik dat nu ben.

Denk er altijd aan dat wanneer je God dient in Zijn plan om de wereld eeuwige zaligheid te brengen, je gewoon Zijn dienaar bent. God te dienen, vergt een diepe zin voor nederigheid. Het kan op geen enkele andere wijze. **Deze missie, de laatste die door Mijn Vader bekrachtigd wordt in Zijn plan om Zijn kinderen de uiteindelijke redding te brengen, zal miljoenen zielen aantrekken om Hem te dienen. Zij zullen uit alle hoeken der aarde komen.**

Velen zullen zich niet bewust zijn van hun roeping, tot zij de kruistochtgebeden bidden. Het zal door het opzeggen van de kruistochtgebeden zijn dat de Heilige Geest deze zielen in vervoering zal brengen, en dan zullen zij klaar zijn om het kruis van Mijn Zoon te dragen.

**Als jullie Mijn Zoon werkelijk dienen en Hem te hulp komen zodat Hij aan iedere zondaar redding kan brengen, dan zullen jullie het gewicht van het kruis moeten aanvaarden.** Wanneer jullie Mijn Zoon dienen, maar jullie je dan later storen aan het lijden dat het jullie zal bezorgen, zal dit ervoor zorgen dat de barrière, die jullie tegen de Boze beschermt, het zal begeven.

Satan zal nooit diegenen lastigvallen, die valse zieners of hun achterban nalopen, omdat hij weet dat zij geen vrucht voortbrengen. In het geval van echte missies zal hij echter met een meedogenloze wreedheid aanvallen. Hij zal zwakke zielen gebruiken, getroffen door de zonde van hoogmoed, om ware leerlingen van Mijn Zoon te bestormen. Voor diegenen die aan Mij – de Moeder van de Verlossing – gehoor geven, zal zijn haat het zichtbaarst worden zodra Mijn Medaille van Verlossing overal ter wereld beschikbaar gesteld wordt.

**De Medaille van Verlossing zal miljarden zielen bekeren, en bijgevolg zal door de Boze alles in het werk gesteld worden om dit tegen te houden.** Doorheen dergelijke aanvallen zullen jullie het pure venijn zien, dat uit de Boze en elk van zijn vertegenwoordigers zal stromen, want hij wil niet dat deze Medaille aan Gods kinderen gegeven wordt. **Kinderen, jullie mogen nooit buigen voor de druk of de verdorvenheid, die zal uitgaan van diegenen die Mijn Zoon afgefallen zijn.** Dat doen, is toegeven aan Satan. In plaats daarvan moeten jullie, op dit moment van het jaarfeest van de Aankondiging, Mij – jullie geliefde Moeder – vragen om jullie de kracht te schenken om vol te houden en deze missie van redding te beschermen.

**Jullie moeten dit kruistochtgebed (143) bidden ‘Om de missie van redding te beschermen’.**

*O Moeder van de Verlossing,  
bescherm deze missie, een geschenk van God  
om al Zijn kinderen, wijd en zijd,  
eeuwig leven te brengen.  
Spreek a.u.b. voor ons ten beste bij Uw geliefde Zoon, Jezus Christus,  
om ons de moed te geven om onze plicht te vervullen:  
God te allen tijde te dienen,  
vooral wanneer we hierdoor te lijden hebben.  
Help deze missie om miljarden zielen te bekeren,  
overeenkomstig de Goddelijke Wil van God,  
en om die harten van steen  
in liefhebbende dienaren van Uw Zoon te veranderen.  
Schenk ons allen, die Jezus in deze missie dienen,  
de kracht om de haat en de vervolging van het kruis te overwinnen,  
en om het lijden dat daarmee gepaard gaat,  
met edelmoedigheid van hart  
en met een volledige aanvaarding van wat er komen kan,  
te verwelkomen. Amen.*

Mijn lieve kinderen, laat nooit toe dat angst om God te dienen, jullie verkondiging van Zijn heilig Woord in de weg staat. Angst komt van Satan – niet van God. Moed en sterkte, tezamen met nederigheid en een verlangen om zich aan Gods Wil te houden, kunnen enkel van God afkomstig zijn.



Vandaag, op dit jaarfeest van de Aankondiging, dank Ik Mijn geliefde Vader, God de Allerhoogste, voor het geschenk dat Hij de wereld gaf, toen Hij Mij vroeg Zijn zeer geliefde Zoon te baren om de mensheid te verlossen en de wereld naar Zijn eeuwig Koninkrijk te voeren.

Jullie geliefde Moeder  
Moeder van de Verlossing

**Zij zijn de Mijnen. Ik Ben van hen. Dat zal altijd het geval zijn. Ik bemin hen allemaal. Zo eenvoudig is dat.**

*Woensdag 26 maart 2014 14.25u*

Mijn zeer geliefde dochter, **Ik verzoek al Mijn volgelingen, overal ter wereld, dringend om zich eendrachtig in Mij te verenigen om te bidden voor de ziel van diegenen die van Mij gescheiden zijn. Ik roep vooral Mijn kruistochtgebedsgroepen wijd en zijd en al diegenen die aan Mijn oproep door het Boek der Waarheid gehoor gegeven hebben op, om elkaar te beminnen zoals Ik jullie bemin.** Schuif jullie verschillen terzijde – mochten deze zich voordoen, negeer verdeeldheid – mocht die ontstaan, besteed geen aandacht aan de haat die Satan en de zielen die hij misleid heeft jegens jullie aan de dag leggen, want dit is Mijn laatste missie ter voorbereiding op Mijn Tweede Komst.

**Jullie moeten het doel begrijpen van Mijn plan om de wereld door het Boek der Waarheid te verlossen.** Dat is om alle zielen, van overal, te kunnen redden, ongeacht wie ze zijn, waarin ze geloven, hoe ze zondigen, wat ze elkaar aandoen en aan welke opvattingen ze ook mogen vasthouden. Zij zijn de Mijnen. Ik Ben van hen. Dat zal altijd het geval zijn. Ik bemin hen allemaal. Zo eenvoudig is dat. Het kan niet anders zijn.

Sta telkens wanneer jullie in Mijn naam vervolgd worden daar boven, en bid voor de zielen die jullie vervloeken, want Mijn Hart breekt om hen. Ik lijd vreselijk voor dergelijke zielen. Breng hen naar Mij zodat zij hun hart kunnen openen voor Mijn liefde voor hen! **Help Mij hun bedroefde en gebroken ziel en hun versteende hart te bereiken, want zonder Mij en zonder Mijn**

**tussenkost zullen zij wegwijnen en sterven.** Dat is niet Mijn verlangen. Kom, jullie allen! Ik spreek diegenen aan die in Mij en met Mij zijn. Ik spreek diegenen aan die Mij niet echt kennen, maar die denken dat ze dat wel doen. Ik spreek diegenen aan die ontrouw zijn aan Mijn Leer. Ik spreek diegenen aan die deze missie verwerpen en deze als vals bestempelen. Verlaat Mij niet, want Ik heb jullie ook niet verlaten! Vrees Mij niet want Ik Ben jullie vijand niet en verlang jullie ziel zodat jullie van Mij deel kunnen gaan uitmaken, en dan zullen jullie in jullie hart vrede vinden.

Het is nu Mijn tijd, terwijl Ik jullie begeleid, jullie hart open en jullie herinner aan de Waarheid van Mijn Woord, dat nooit verandert. Het moment van Mijn Tweede Komst is dichtbij en het is belangrijk dat jullie je ziel en diegenen met wie jullie in contact komen voorbereiden. **Mijn aankomst zal er onverhoeds zijn en jullie zullen geen waarschuwing vooraf krijgen.** Verwaarloos jullie ziel niet aangezien jullie klaar zullen moeten zijn om het Licht van Mijn aanschijn te zien en opdat jullie voor Mijn aangezicht zullen kunnen blijven staan, als jullie Mijn Koninkrijk willen binnentreden.

Wanneer jullie Mij met heel jullie hart dienen, zal Ik altijd van jullie houden. Als jullie Mij afwijzen, Mijn missie hekelen of anderen in Mijn naam belasteren, zal Ik jullie altijd beminnen want jullie weten niet wat jullie doen. Wanneer de Dag aanbreekt, zal Ik jullie stuk voor stuk de hand reiken en jullie dan in Mijn armen nemen om jullie de troost te schenken die jullie nodig hebben. Want op die Dag zal Ik allen verenigen die Mij liefhebben en zal Ik de poorten voor geopend verklaren om toegang te verlenen aan al Gods kinderen, uit de hele wereld, waaronder diegenen die gestorven zijn en die weer zullen opstaan – als één in Mij. Dan zal eindelijk de Wil van Mijn Vader geschieden.

Jullie Jezus

## **Door zich door de heidenen te laten intimideren, zullen ze als heidenen worden**

*Donderdag 27 maart 2014 14.30u*

Mijn zeer geliefde dochter, **het is Mijn verlangen dat Mijn volgelingen, waaronder Christenen van alle kerkgenootschappen, op dit moment meer tijd in Mijn gezelschap doorbrengen.**

Hoe dicht bij Mij jullie ook mogen menen te staan, de Boze zal alles in het werk stellen om jullie tot elke vorm van ongerechtigheid te verleiden. Niet één onder jullie staat zo sterk in zijn geloof, dat jullie de invloed van de geest van het kwaad kunnen weerstaan. **Jullie moeten je inspannen om dagelijks meer tijd in gebed door te brengen en die tijd gebruiken om rond jullie de wapenrusting op te bouwen die nodig is om jullie te beschermen, als jullie Mij trouw willen blijven. Het nalaten om door gebed en de Sacramenten met Mij te spreken, zal jullie zwak en onzeker over jullie liefde voor Mij maken, en dan zullen jullie je openstellen voor twijfels over Mijn onderrichtingen, Mijn beloftes en Mijn macht.** De beproevingen waarmee jullie geconfronteerd zullen worden – teweeggebracht door de komst van terreur die de ware volgelingen van Mij, die verwoed trouw zullen blijven aan het heilig Woord van God, opgelegd zal worden – zullen zeer lastig zijn.

De vrije wil werd door God aan jullie gegeven als jullie natuurlijk geboorterecht, maar toch zullen die bedriegers, die Mijn Kerk zullen binnendringen, jullie dit proberen af te nemen. **Jullie zullen gedwongen worden om onwaarheden aan te nemen, die jullie onder het mom van nieuwe vertolkingen van de heilige Evangeliën voorgehouden worden, en als jullie het zouden wagen om deze in twijfel te trekken, zullen jullie in ongenade gevallen weggejaagd worden.** Zovelen onder jullie zullen merken dat jullie uit lafheid, blindheid en een misplaatste toegewijdeheid aan diegenen van wie jullie geloven dat ze Mijn kudde leiden, een valse leer omhelzen.

**De valse leer, die ingevoerd zal worden, zal zorgvuldig met liefdevolle woorden gecamoufleerd worden.** De manier om te herkennen dat die niet van Mij komt, zal uit drie delen bestaan. Deze zal de behoeften van de zondaars op de eerste plaats stellen door te verklaren dat jullie moeten

bidden om het recht van de mens om te zondigen tot bij de Heer te brengen. Ten tweede zal er jullie gevraagd worden om te betuigen dat de zonde iets natuurlijks is en dat jullie ten gevolge daarvan nooit bang moeten zijn voor de toekomst – dat God nooit een zondaar zal afwijzen en dat al Zijn kinderen het Paradijs zullen binnengaan. Ten derde zal er jullie verteld worden dat de Sacramenten om de heidenen aan te spreken, die het verdienen dat er in de ogen van God met hun mensenrechten rekening gehouden wordt, vanuit hun oorsprong in het Christendom aangepast moeten worden. Wanneer deze dingen zich voltrekken, zal dat maar één ding betekenen. De mens zal overal voor de altaren van Mijn Kerken zijn interpretatie bieden van welke door God vastgelegde regels hem aanstaan en welke niet. Hij zal dan verwachten dat God zich naar zijn eisen buigt. Hij zal God in feite dicteren omdat hij groter dan Mij zal menen te zijn.

Ik zal deze zielen van Mij wegstoten, want zij zullen zich niet langer als Christenen kunnen bestempelen. Door zich door de heidenen te laten intimideren, zullen ze als heidenen worden. **Er is in Mijn Koninkrijk geen plaats voor diegenen die zich niet aan Mij geven op de manier die Ik hun leerde toen Ik op aarde rondliep. Jullie zullen het moeilijk vinden om in de komende jaren aan Mijn Leer trouw te blijven omdat diegenen die beweren Mij te vertegenwoordigen, jullie zoals voorzgd in ernstige dwaling zullen voeren. Wees voorzichtig!** Kijk uit met wat er van jullie gevraagd wordt te aanvaarden als vervanging voor Mijn heilig Woord! Diegenen met een echt onderscheidingsvermogen, dat hun door de kracht van de Heilige Geest geschonken werd, zullen onmiddellijk weten wanneer deze dingen zich voordoen. Anderen zullen niet gezegend zijn omdat zij aan alles wat Ik hun leerde geen aandacht besteed hebben. Zij zullen zich in een donkere en eenzame plaats bevinden, zonder Mijn aanwezigheid om de weg van de Waarheid te verlichten. Die tijd komt heel dichtbij.

Jullie Jezus

# In de komende twee jaar zal door wetenschapsmensen alles in het werk gesteld worden om het bestaan van God te weerleggen

*Zaterdag 29 maart 2014 14.30u*

Mijn zeer geliefde dochter, in de komende twee jaar zal door wetenschapsmensen alles in het werk gesteld worden om het bestaan van God te weerleggen. Ze zullen valselijk beweren dat de mens, naast de aarde, op andere planeten kan leven. **De aarde is het enige woongedeelte van het universum dat door God voor Zijn kinderen geschapen werd.** Maar dat is niet de enige reden dat deze beweringen gedaan zullen worden om te bewijzen dat God niet bestaat. **Ze zullen de grootsheid van de mens verkondigen, zijn intelligentie en zijn vooruitgang in de wetenschap, om het denkbeeld te verdrijven dat de mens door God geschapen werd. De grootste belediging zal er komen wanneer zij verklaren dat de mens door een wonder van de wetenschap gecreëerd werd.** Men zal tot het uiterste gaan om te bewijzen dat de mens onoverwinnelijk is, en toch zullen ze geen antwoord hebben op de vraag wat er gebeurt na de fysieke dood van het lichaam, waarmee ieder mens te kampen krijgt. Dat gedeelte zal door diegenen die liegen, en die God loochenen, genegeerd worden.

Ze zullen de spot drijven met iedereen die geloof betuigt in het bestaan van de Hemel of in hun ware Schepper, de Allerhoogste God. En **tijdens al deze openbare verklaringen, tegen de Waarheid, zal er niet één woord uitgebracht worden door diegenen die beweren Mijn Kerk te leiden.** In de laatste dagen zal religie een heidens begrip worden, waarbij het ophemelen van de aarde, de zon, de maan en de sterren vervangmiddelen zullen worden wanneer men God hulde brengt.

Het grootste deel van de wereld zal zich tot het heidendom wenden en hun ziel naar de dood voeren. Ondanks elke tussenkomst van Mijn Vader zullen ze de andere kant opgaan. Dat is de reden waarom Mijn Vader de wereld het Boek der Waarheid beloofde, de ontrafeling van het Boek der Openbaring, om jullie erbarmelijke ziel te redden. De mens is koppig. De mens is trots, ijdel, en hoe meer vooruitgang hij boekt in de wetenschap, hoe minder hij weet en hoe meer hij zich van de Waarheid verwijdert.

Neem Mijn Woord nu ter harte, want weldra zal al wat Ik jullie leerde geleidelijk aan, stap voor stap, aan Mijn Kerken op aarde onttrokken worden! Het Woord zal jullie ontnomen worden, maar Ik zal jullie nooit in de steek laten want Ik zal steevast bij jullie blijven, jullie begeleiden, jullie onderwijzen en jullie vervullen met Mijn liefde. Jullie zullen altijd in Mijn Hart zijn en het zal door jullie liefde voor Mij zijn, dat Ik diegenen zal kunnen redden die verdwaald zijn. **Jullie, Mijn geliefde volgelingen, zijn Mijn schakel naar Gods kinderen, en door jullie gebeden zal Ik Mij inspannen om de wereld te verenigen.** Dat is de reden waarom jullie nooit moeten wanhopen, zelfs niet wanneer alles hopeloos lijkt.

Jullie Jezus

**O wee diegenen die door de Heer uitverkoren zijn om Hem te dienen in de laatste dagen, want zij zullen zich niet bewust zijn van Zijn roep**

*Zondag 30 maart 2014 20.00u*

Mijn zeer geliefde dochter, je mag Mijn woorden aan jou nooit als vanzelfsprekend beschouwen, want ze worden je geschonken als een daad van grote barmhartigheid. Ze worden niet aan de wereld gegeven omdat de mens het waard is, maar veeleer doordat hij behoefte heeft aan Zijn Woord.

**Elk, door de voorspraak van Mijn Moeder, aan de mens gegeven geschenk sinds Mijn kruisdood, moest alle zondaars helpen zich voor te bereiden op de Grote Dag.** Mijn Moeder gaf gehoor aan de Goddelijke Wil van Mijn Vader toen Zij Mij, de Redder en Verlosser van de wereld, baarde. Zij werd op Haar beurt aangesteld als de Middelaars tussen de mens en de goddelijke gerechtigheid van God. Het is Haar taak om voor de zondaars ten beste te spreken, om hen te waarschuwen en hen erop voor te bereiden om Mij, haar Zoon, op de Laatste Dag te ontvangen.

**Echt elke verschijning van Mijn geliefde en gezegende Moeder die in de wereld plaatsvond, gebeurde op gezag van Mijn Vader.** Al wat Zij voorzegde,

zal nu geschieden, en al wat Zij aankondigde, werd vergeten door de meeste van Mijn gewijde dienaren die ervoor gekozen hebben om Haar waarschuwingen te negeren.

O wee diegenen die door de Heer uitverkoren zijn om Hem te dienen in de laatste dagen, want zij zullen zich niet bewust zijn van Zijn roep. Doof en blind zullen zij een afgezwakte versie van Mijn Vaders Boek volgen, en in plaats van de vruchten voort te brengen waartoe zij geroepen werden, zullen er uit hun mond niets dan bedorven vruchten stromen. Hooghartig en arrogant hebben zij de tussenkomsten van Mijn Moeder - Haar verschijningen en Haar oproep hen te verzamelen – om hen naar de wijsheid van de Hemelse Hiërarchie te voeren, waar de Waarheid als Koning heerst, ontkend. De Waarheid is hen ontgaan, en in plaats van uit pure nederigheid voor Gods Troon een knieval te maken, volgen zij de regels van de mens – de feilbare mens – die de Waarheid over de beloftes die God aan Zijn volk deed, niet kent.

**De wereld van vandaag mag dan wel grote vooruitgang geboekt hebben in de geneeskunde, in technologie en in kennis, maar men heeft de wijsheid van wat nodig is om Mijn Koninkrijk binnen te gaan, ingeruild voor geld, weelde en macht.** Alle dingen van deze wereld – geld, macht, bezittingen, machtsposities in de regering – betekenen niets in Mijn ogen. Ik kan deze weggeven met slechts één uithaal van Mijn hand. **Respect voor de menselijke kennis en vooruitgang in de wetenschap zijn waardeloos, want ze komen niet van jullie – het zijn talenten die de mens van God gekregen heeft vanwege Zijn liefde voor Zijn kinderen.** Mocht Hij die afnemen, samen met al het materieel comfort dat jullie bezitten, wat zou er dan overblijven voor jullie? Niets.

**Diegenen die Mij kennen, echt kennen, zouden zich nergens zorgen over maken omdat zij weten dat wanneer ze de Mijnen zijn, ze enkel verlichting zullen verkrijgen als ze volledig op Mij vertrouwen. Want zij weten dat Ik hen nooit aan hun lot zou overlaten.** Waarom zoeken jullie dan de dingen op die niet van Mij zijn – dingen die jullie nooit voldoening zullen schenken? Hoe meer jullie Mij afwijzen en loze beloftes opzoeken, hoe geïsoleerder jullie je zullen voelen als voor Mij de tijd aanbreekt om het kaf van het koren te scheiden.

**De enige keuze die jullie kunnen maken, bestaat erin een waarachtig kind van God – zonder Wie jullie niets zijn – te worden.** Het is niet wie jullie zijn, welke positie jullie bekleden in dit leven, welke rol jullie spelen, dat telt. Het is maar doordat jullie door God bemind worden, dat jullie gered zullen worden. Geen mens is geschikt om voor Mijn aangezicht te staan. Geen mens is zo zuiver van ziel dat hij de heiligheid kan bereiken. Niemand onder jullie kan tot Mijn Koninkrijk verheven worden omwille van jullie verdiensten. Het is maar door Mijn barmhartigheid dat jullie waardig gemaakt zullen worden om het eeuwig leven te leiden.

Jullie Jezus

## **God de Vader: Aardbevingen zullen jullie steden treffen**

*Maandag 31 maart 2014 14.00u*

**Mijn liefste dochter, het moment is aangebroken waarop de mens, die al zo lang gezondigd en zich in Mijn ogen bezedeld heeft, nu in de ultieme diepten van verdorvenheid zal afzinken wanneer hij zich zal inspannen om alles van Mij wat heilig is, te vernietigen.**

Alle leven komt uit Mij voort. Het leven van de ziel komt van Mij. Het leven van het vlees komt ook van Mij. Laat niemand zich met één van beide bemoeien – opdat zijn eigen leven niet door Mij afgenomen zou worden. Daarvan kunnen jullie zeker zijn. Elke vorm van leven, dat door Mijn hand voortgebracht werd, zal door toedoen van goddeloze mensen gedood worden. Zij zullen diegenen in de moederschoot het leven ontnemen en dat als een vorm van mensenrecht bestempelen. **Jullie, Mijn kinderen, hebben het recht niet om Mijn kinderen om het leven te brengen – hetzij voor of na dat zij geboren zijn – en als jullie dat wel doen, dan zullen jullie een verschrikkelijke kastijding ondergaan. Zonder verzoening en bij een gebrek aan berouw over deze gruwelijke zonde, zal Ik jullie, alsook die landen die dat kwaad aanmoedigen, vernietigen.** Wanneer jullie jezelf om het leven brengen, beledigen jullie Mij want dat komt jullie niet toe, en alleen Ik heb het recht op Mijn tijd leven te geven en het weg te nemen. Door aan het leven van het vlees te komen, bemoeien jullie je met Mijn Godheid, en Ik zal nooit



op de achtergrond treden en een dergelijke belediging voor Mijn schepping negeren.

Wanneer het benemen van leven nog niet voldoende is, zal de mens het leven van de ziel sluw aanvallen door de dood van Mijn heilig Woord teweeg te brengen, dat hij zal vertrappen tot hij elk deel verbrijzelt zodat het als gruis onder zijn voeten wordt. **Verder zal de mens, arrogant en vol van zijn eigen verwrongen kijk op zijn vermogens, een nieuwe planeet proberen te zoeken om een nieuw verblijf voor de mensheid te vinden, hoewel dat onmogelijk is.** Het geschenk van de eigenste grond waarop Ik de mensheid plaatste, zal als niet toereikend voor de noden van de mens beschouwd worden. En zo zal dat doorgaan – deze opmars naar zelfvernietiging. **De mens zal de auteur van zijn eigen ondergang zijn.** Hij zal systematisch alles vernietigen wat Mij heilig is.

Het geschenk van leven, dat door Mij aan elk schepsel van Mij gegeven werd, zal zonder een greintje berouw, Mij door de mens ontstolen worden. Hij zal elk deel van zijn moordzuchtige bedoelingen vergoelijken door te verklaren dat het nemen van leven een goede zaak is. Dood door abortus is de grootste belediging van allemaal en Ik waarschuw de mensheid dat de gerechtigheid Mij zal toekomen, want Ik zal niet langer toestaan dat jullie Mij op die manier vervloeken.

Aardbevingen zullen jullie steden treffen en wat elke natie, die het nemen van leven goedkeurt, betreft: **jullie zullen de nasleep van Mijn toorn voelen als Ik jullie snode en haatdragende hart raak. Diegenen die voor dit wangedrag om berouw vragen, zullen gespaard worden, maar weet dat er niet één natie onder jullie aan deze kastijding zal ontkomen.**

De dood van Mijn Kerk zal niet geduld worden als de mens, samen met de valse leiders die hij slaafs zal volgen, de Sacramenten zal vernietigen en deze zal herscheppen zodat ze zullen verdwijnen. Ik zal jullie tempels en jullie kerken neerhalen als jullie doorgaan met jullie ontheiliging van het Lichaam van Mijn Zoon. Jullie geselden Hem, bespotten Hem en vervolgden Zijn volgelingen – tot jullie Hem op beestachtige wijze vermoordden toen jullie Hem kruisigden. En nog zijn jullie niet geleerd. Jullie gebrek aan nederige dienstbaarheid aan Hem die jullie het leven schonk, jullie verlossing bracht en die jullie nu tracht voor te bereiden op de Grote Dag, doet Mij walgen.

**Ik Ben bedreefd. Ik Ben bedrukt en Ik Ben boos, want jullie zijn er uiteindelijk in geslaagd om elke vorm van leven dat Ik jullie schonk, te doden. Ik heb het zowel over het leven van het vlees als over het leven van de ziel.** Het leven dat Ik jullie schonk, volstaat niet langer dus zal Ik het op de Laatste Dag terugnemen van diegenen onder jullie, die het naar Mij teruggeworpen hebben. Terwijl jullie oorlogsdaden tegen Mij – de Schepper van de wereld, van alles wat is – voortduren, zal Ik maar toestaan dat jullie verdorven daden van vernietiging een zeer korte tijd aanhouden.

Ik geef jullie nu de tijd om de zonden van de mensheid tegen alles wat Ik voor heilig houd, na te gaan zodat jullie de zonden van de wereld weer kunnen goedmaken. De eindstrijd is begonnen en veel leven – het geschenk van leven dat door Mij geschapen werd – zal door de mens vernietigd worden. En daarvoor zal Ik de wereld straffen.

Jullie Vader  
God de Allerhoogste