

# **De zonde van abortus is een doodzonde en de verantwoordelijken zullen voor eeuwig branden in het vuur van de hel**

*Woensdag 1 mei 2013 20.25u*

Mijn zeer geliefde dochter, dit ingrijpen van Mij, het Lam Gods, door aan de wereld deze boodschappen te openbaren, werd voorzeggd.

Diegenen onder jullie, die het Woord van God opvolgen, moeten in vrede zijn, want omdat Ik van jullie houd, wil Ik niet dat jullie je distantiëren. Jullie mogen Mijn liefde nooit vrezen, zelfs niet als de zonde jullie van Mij scheidt. Ik open de ogen van allen die willen zien, en Mijn heilig Woord zal de ogen sluiten van diegenen die Mijn hand weigeren aan te nemen. Ik steek Mijn hand naar jullie uit, Mijn geliefde kinderen, zodat Ik jullie in veiligheid kan trekken, weg van de aasgieren die jullie ziel willen verslinden.

Vanaf vandaag zullen jullie elke dag veel stemmen horen roepen – eisend dat jullie luisteren. Zij zullen jullie duivelse leugens en argumenten voorhouden, vermomd met de zoetheid van honing. Terwijl zij jullie met een eindeloos spervuur aan argumenten overhalen om te luisteren naar hun redenering, zullen zij in naam van humanitaire doelen – die de zonde vergoelijken – nooit ophouden tot jullie accepteren wat zij jullie willen dwingen te slikken.

**Abortus, moord in de ogen van God, zal in alle naties opgedrongen worden als een teken van verzet tegen de Almachtige Vader, God de Allerhoogste. Wanneer jullie deze goddeloze gruwel vergoelijken, maken jullie je schuldig aan een verschrikkelijke zonde. De zonde van abortus is een doodzonde en de verantwoordelijken zullen voor eeuwig branden in het vuur van de hel.**

Tot diegenen onder jullie, die deze ernstige dwaling weigeren te erkennen: jullie hebben nog maar weinig tijd over om de redding te bemachtigen. Want tenzij jullie deze goddeloze daad de rug toekeren, zullen jullie wanneer de grote dag aanbreekt, Gods aangezicht nooit zien.

Moord is één van de ernstigste daden van verzet tegen God en zal met uitzuivering bestraft worden. De grote verdeeldheid onder het menselijk ras heeft een aanvang genomen. Diegenen die partij kiezen voor het Beest en

alles wat het Woord van God trotseert, vergoelijken, zullen van hun broeders en zusters gescheiden worden. Onderschat Mijn Waarschuwing niet! Accepteer abortus en jullie accepteren het opzettelijk doden van een kind van God! Als jullie in jullie ziel geen berouw kunnen voelen, zullen jullie Mij nooit zien. Ik zal jullie dan in de wildernis werpen.

Mijn liefde en barmhartigheid mogen dan wel groot zijn: Ik zal de meest zwartgeblakerde zielen vergeven, maar zonder berouw is Mijn gerechtigheid definitief. Mijn straf is eeuwigdurend. Houd van Mij en Ik zal jullie koesteren! Vernietig het leven van een ander mens, geschapen door de liefde van Mijn Vader, en ook jullie zullen je leven verliezen!

Jullie Jezus

## **Zij zullen beschuldigd worden van misdaden tegen de Stoel van Petrus en zij zullen in Mijn heilige naam publiekelijk vernederd worden**

*Donderdag 2 mei 2013 20.07u*

Mijn zeer geliefde dochter, de Kerk zal door velen uit de hoogste regionen verlaten worden, waarbij velen nieuwe leerstellingen aannemen die hen naar het rijk van de duisternis voeren.

Diegenen die Mij trouw blijven en diegenen die de gruwel verwerpen, zullen door de apostel Petrus – die op de eerste Stoel van Rome zat – geleid worden. Hij zal Mijn geliefde Benedictus geleiden die, zoals voorzegd, hen zal helpen de waarheid in te zien. Hij zal de verschrikkingen moeten aanschouwen, maar hij zal gesteund worden door diegenen die aan het ene ware Woord van God trouw gezworen hebben.

En zo zal het schisma een aanvang nemen. Diegenen die de valse leer volgen – waarin Ik, Jezus Christus, niet vereerd wordt – zullen door het Beest en zijn demonen aan flarden gescheurd worden. Die onschuldige dienaren van Mij, die deze boodschappen tot nu toe niet aanvaard hebben, zullen nu om troost naar Mij komen lopen. Mijn profetieën liegen niet, en zeer spoedig zullen veel

van deze arme zielen door de Heilige Stoel verworpen worden. Zij zullen beschuldigd worden van misdaden tegen de Stoel van Petrus en zij zullen in Mijn heilige naam publiekelijk vernederd worden.

Ik zeg dit tot hen. Blijf kalm en wees in vrede want wanneer jullie de waarheid volgen, zullen jullie gered worden. Jullie mogen nooit een verwaterde leer accepteren, die van Mijn gezag verstoken zal zijn. Tot diegenen die leugens aannemen in de overtuiging dat jullie je plicht doen: jullie moeten beseffen dat jullie een moeilijke weg het hoofd zullen moeten bieden. Jullie hebben twee keuzes. Blijf in het Licht van God of keer Mijn heilige Sacramenten de rug toe!

Weldra zullen velen van jullie duidelijk zien waarvoor Ik jullie gewaarschuwd heb. Het schisma zal wreed zijn en er zal zich een oorlog ontspannen tussen de waarheid en de leugens. Het zal de Katholieke Kerk ten val brengen, tot deze op een hoop stenen gelijkvalt, maar de ene ware Kerk zal verheven blijven staan doordat Mijn trouwe dienaren Mijn restleger opzetten. Zij zullen strijden tot het bittere einde om het Woord van God te handhaven.

Jullie Jezus

## **De ogenschijnlijk betrouwbare zienswijzen die zij zullen voorleggen, zullen als een nieuwe vorm van het katholicisme gezien worden**

*Vrijdag 3 mei 2013 18.15u*

Mijn zeer geliefde dochter, **het duivels plan om de Katholieke Kerk van binnenuit te vernietigen, speelt zich reeds af**. Alles wat voor God heilig is, zal aan de kant geschoven worden en die hoofden van de nieuwe gerenoveerde, moderne kerk – die weldra voor iedereen zichtbaar voorgesteld zal worden – zullen liberaal zijn in hun zienswijzen, maar zij zullen vijanden van de waarheid zijn.

**De ogenschijnlijke betrouwbare zienswijzen die zij zullen voorleggen, zullen als een nieuwe vorm van het katholicisme gezien worden.** Veel Christenen

zullen zeggen: wat heeft dat met mij te maken? Wanneer Mijn Kerk - door Mijn apostel Petrus gegrondvest - op deze manier ontmanteld wordt, zal dat een invloed hebben op al diegenen die Mij navolgen. Wanneer Mijn Woord en Mijn Leer kritisch geanalyseerd worden, en vervolgens voor de egoïstische behoeften van de mens aanvaardbaar gemaakt worden, zal dat na verloop van tijd – ook al zijn het leugens – als de waarheid beschouwd worden.

De leugens, die door de duivelse teistering aan de wereld voorgehouden worden, zullen door alle Christelijke Kerken onthaald worden als toelaatbaar in hun ogen. **Niet één Christelijke Kerk zal aan deze aanval ontsnappen – een aanval die reeds meer dan een eeuw opzettelijk en zorgvuldig gepland werd.**

Vergis jullie niet, wanneer Mijn Woord vervalst wordt, zal de waarheid verscheurd worden! Leugens teisteren de ziel. Wanneer dat gebeurt, zullen mensen onbewust een pad volgen dat zal eindigen in wanhoop. Ik dring er bij al diegenen die nu naar Mij luisteren op aan, om te allen tijde op de waarheid gericht te blijven. Jullie mogen geen enkele verandering - waarvan jullie gevraagd zal worden om deze in het kader van een nieuwe kerk, die niet van Mij komt, aan te nemen - accepteren.

Jullie Jezus

**Het was de zonde van hoogmoed die er de oorzaak van was dat Lucifer viel en hij buitengesloten en in de afgrond geworpen werd**

*Zaterdag 4 mei 2013 23.35u*

Mijn zeer geliefde dochter, terwijl Mijn Woord veel oren bereikt, kom Ik om diegenen onder jullie te waarschuwen die niet naar Mij willen luisteren. Wat vrezen jullie? Is het Mijn Woord, of de veranderingen die jullie zullen moeten aanschouwen als de zuivering doorgaat? Weten jullie niet dat Ik jullie geen nieuwe Leer breng aangezien dat niet nodig is? Ik communiceer enkel met jullie om jullie aan de waarheid te herinneren.

**Zovelen onder jullie geloven dat jullie zoveel over Mij weten, maar jullie**

**hebben niets geleerd.** Wie zijn jullie om te zeggen dat jullie in de ogen van God beter zijn dan anderen wanneer het aankomt op het interpreteren van Mijn heilig Woord? Wie zijn jullie om te geloven dat jullie het recht hebben om tegen Mij te lasteren en vervolgens te zeggen dat jullie van Mij houden? Jullie zullen niet in staat zijn Mij tegen te houden om door Mijn profeten Gods kinderen de hand te reiken. Jullie moeten je afvragen hoe het komt dat jullie Mijn stem haten. **Hoe kunnen jullie van Mij houden wanneer jullie Mijn woorden afkraken, terwijl alles wat Ik doe erin bestaat jullie te helpen om jullie voor te bereiden op Mijn grote dag?**

De mens is zeer zwak. Zelfs de vrome zielen zijn zwak, hoewel hun liefde voor Mij sterk is. Laat geen mens geloven dat hij ooit voor Mijn aangezicht kan treden zonder de schande van zonde op zijn ziel. Niet één onder jullie is waardig voor Mij te staan, maar toch verleen Ik jullie de genade van Mijn liefde. Het is niet dat jullie dat verdienen, het is gewoon omdat Ik ervoor gekozen heb jullie dat geschenk te verlenen.

Tot diegenen van jullie die beweren met een grote kennis over Mij te spreken en die toch met een vervloekte tong op Mijn profeten spuwen, weet dit: Jullie geloof zal jullie niet redden wanneer jullie het Woord van God vervloeken. Jullie zelfverklaarde liefde voor God is zonder betekenis wanneer jullie voor Hem over één van Zijn kinderen oordelen. **Jullie snijden de navelstreng door, die jullie met Mijn Vader verbindt, wanneer jullie tegenover Mij gebrek aan eerbied, boosheid en haat tonen.** Wanneer jullie Mij bespuwen, zullen jullie blind worden en zullen jullie nooit meer zien. Wanneer jullie woorden van haat uitspreken, zal jullie tong uitgesneden worden. Wanneer jullie opstaan en aan iedereen jullie zelfverklaarde kennis van God bekendmaken, zullen jullie vallen waarbij jullie onderuitgehaald worden. Wanneer jullie Mijn profeet als slecht beschouwen, zullen jullie geen leven hebben.

**Mijn Woord zal nooit vergaan; het zal in eeuwigheid blijven bestaan.** Het zal die zondaars vertrappen die proberen om de barmhartigheid van God, doorheen deze boodschappen, te trotseren. Wijs Mij ditmaal af en jullie wijzen de vrijheid af, die Ik breng wanneer Ik kom om jullie uiteindelijk in Mijn Koninkrijk bijeen te brengen. Jullie hebben niet veel tijd meer om jullie, voor de grote dag, in Mijn ogen te verlossen. Verspil deze niet door de zonde van hoogmoed! Het was de zonde van hoogmoed die er de oorzaak van was dat Lucifer viel en hij buitengesloten en in de afgrond geworpen werd. Al

diegenen die hem door de zonde van hoogmoed navolgen – de zonde die voor zoveel afscheiding van God zorgt – zullen vallen en nooit in de aanwezigheid van God verrijzen.

Jullie Jezus

## **Probeer niet te redeneren met het verstand wanneer jullie Mijn bestaan trachten te rechtvaardigen, want Ik Ben niet van deze wereld**

*Zondag 5 mei 2013 16.15u*

Mijn zeer geliefde dochter, de pijn van de afscheiding van Mij, Jezus Christus, de Mensenzoon, is velen onbekend, maar wanneer de dag aanbreekt dat naar het einde toe Mijn Licht zal uitsterven, zal het duidelijk worden hoe erbarmelijk de doodstrijd is.

Diegenen die Mij kennen en die van Mij houden, weten welke pijn het meebrengt wanneer de zonde een barrière vormt tussen de zondaar en God.

**Diegenen die Mij niet kennen, en diegenen die Mij afwijzen, zullen deze afscheiding ervaren tijdens de laatste drie dagen van duisternis, wanneer de aanwezigheid van God nergens te vinden zal zijn.**

Pas wanneer het Licht van God verdwijnt, zal de mens eindelijk begrijpen dat er zonder God geen leven is. Al wat er dan overblijft, is een leegte, een woestijn en duisternis.

Ik Ben het Licht waarnaar de mens, buiten zijn medeweten, elke seconde van elke dag op zoek gaat.

Als de mens ernaar streeft om vrede en geluk te vinden, zal hij het overal proberen te vinden waar hij denkt dat hij deze kan vinden. Hij zal het streven naar werelds materieel gewin en de begeerte van het vlees gebruiken om behoeften te bevredigen waaraan nooit voldaan kan worden, en hij zal valse religies volgen die grote persoonlijke voldoening beloven. Geen van deze dingen zal hem naar het Licht van God voeren.

Tenzij zij hun hart voor de ware liefde van God openstellen, zullen ook diegenen die door middel van intellectuele middelen en kennis antwoorden zoeken, nooit de vrede en de antwoorden die zij zoeken, vinden.

Ik kom naar elk van diegenen die naar Mij op zoek zijn. Ik schep behagen in zielen, van wie de vurige eenvoud enkel Mijn liefde zoekt. Ik overstelp dergelijke mensen met de gave van de Heilige Geest. Om dichter bij Mij te komen, moeten jullie Mij volkomen vertrouwen. Het is pas wanneer jullie je wil aan de Mijne overlaten, dat Mijn aanwezigheid gevoeld kan worden. Tot die mensen die Mij proberen te vinden maar voor wie dat moeilijk valt, zeg Ik dit:

**Probeer niet te redeneren met het verstand wanneer jullie Mijn bestaan trachten te rechtvaardigen, want Ik Ben niet van deze wereld.** Wees niet blind voor het bestaan van het eeuwig leven. Als jullie Mij alleen maar zouden kunnen vertrouwen en Mij in jullie hart en ziel lieten komen, staat dat jullie te wachten. Ik zal Mij aan jullie bekend maken. Al wat jullie moeten doen, is Mij roepen. Jullie moeten Mij vlug roepen want zodra Mijn aanwezigheid op aarde afneemt, zal het voor jullie onmogelijk zijn om Mij op te sporen en jullie zullen dan in hulpeloze benauwdheid rondwalen, proberend Mij te vinden.

**Diegenen die denken dat zij sterk staan in hun geloof en die geloven dat zij dicht bij Mij staan, moeten zich ervan bewust zijn hoe snel zij zullen vallen wanneer Ik in de Tabernakels van de toekomst nergens meer te vinden ben. Zodra die verschrikkelijke dag van verlatenheid aanbreekt, zullen er wanhoopskreten zijn, en de macht van het Beest zal zodanig zijn dat veel zielen te zwak zullen zijn om Mijn heilig Woord te handhaven.**

Jullie moeten vragen om Mijn hulp en dan zal deze jullie gegeven worden. Roep Mij met een nederige geest en Ik zal jullie antwoorden! Smeek Mij om jullie te beschermen en Ik zal jullie bedekken met Mijn Kostbaar Bloed zodat niets jullie zal tegenhouden op de weg van de waarheid, die naar de eeuwige zaligheid voert!

Dien Mij volgens jullie eigen interpretatie over hoe Ik gediend zou moeten worden, en jullie zullen voorzichtig moeten zijn! Doe zoals Ik jullie gezegd heb! Leid jullie leven overeenkomstig Mijn Woord en Ik zal jullie dragen! Onteer Mij door Mijn heilig Woord te gebruiken op een manier die anderen leed bezorgt,

en jullie zullen de grootste pijn, van het van Mij afgescheiden zijn, ondergaan.

Jullie Jezus

## **Wanneer jullie de waarheid gegeven werd, is het belangrijk dat jullie het Woord van God blijven verspreiden**

*Maandag 6 mei 2013 18.42u*

Mijn zeer geliefde dochter, diegenen die geen schuld dragen, wanneer zij Mij moedwillig beledigen omdat zij onbekend zijn met Mijn Woord, zullen weldra de leiding krijgen die zij nodig hebben.

**Wat al diegenen betreft, die de waarheid van Mijn Woord kennen, dat 2000 jaar geleden aan de mens gegeven werd: jullie moeten weten dat, terwijl jullie onder elkaar bekvechten, miljoenen zielen verloren gaan. Zovelen, schuldig aan doodzonde, begaan deze daden vanwege de teistering van de Boze. Als zij de waarheid over Mijn belofte van eeuwig leven kenden, zouden velen niet aan deze daden deelnemen.**

Wanneer jullie de waarheid gegeven werd, is het belangrijk dat jullie het Woord van God blijven verspreiden. Jullie moeten dat doen door liefde te tonen en eerbied voor het leven van anderen. Dat betekent jullie te houden aan het gebod van Mijn Vader: "Gij zult niet doden". Bovendien is het jullie plicht om ervoor te zorgen dat het leven van de mens, tot Gods eer, met eerbied behandeld wordt.

Jullie moeten anderen herinneren aan dit geschenk van eeuwig leven, op die momenten dat jullie weten dat zij, die God loochenen, jullie hulp nodig hebben. Jullie hulp, door gebed en raadgeving, kan deze zielen redden. Ik heb zoveel van jullie tijd nodig, Mijn geliefde volgelingen. Jullie moeten gul zijn met jullie tijd bij de redding van zielen. Blijf a.u.b. Mijn kruistochtgebeden bidden want Ik beloof bekering voor miljoenen verdwaalde zielen, wanneer deze opgezegd worden.

Laat jullie niet afleiden door de aanvallen van de Boze, die een schaduw zal blijven werpen over deze boodschappen! Erken deze aanvallen voor wat ze



zijn: een poging van Satan, en al de boze geesten die op aarde ronddolen, om te verhinderen dat Gods kinderen het glorieus erfdeel dat hen wacht, verkrijgen.

Ik vraag eveneens dat jullie edelmoedig van hart zijn en bidden voor diegenen die zich in deze missie, Mijn laatste missie op aarde vóór de grote dag, tegen Mij gekeerd hebben.

Jullie Jezus

## **Moeder van God: De missie die jou gegeven werd, is de laatste schakel in het laatste Verbond**

*Dinsdag 7 mei 2013 17.00u*

Mijn lief kind, tijdens deze zeer bijzondere verschijning van vandaag heb Ik jou het geheim van Mijn Hart geopenbaard en hoe het verstrengeld is met het Heilig Hart van Mijn geliefde Zoon. **Mijn Hart slaat in vereniging met het Zijne, en als Medeverlosseres zal Ik werken om zo veel van Gods kinderen het Nieuw Tijdperk van Vrede te brengen.**

**Als de Moeder van God werd Mij macht over het Beest geschonken en aan al diegenen die Mijn hulp inroepen, zal grote bescherming tegen hem verleend worden.** Vanwege deze bijzondere macht, die Mij door Mijn Zoon geschonken werd, zal tijdens de heerschappij van het Beest alles in het werk gesteld worden om Mijn naam te ontteren. Er zullen publieksevenementen georganiseerd worden om Mijn wens, het verenigen van al Gods kinderen, in te willigen. Helaas zullen deze niet allemaal de waarheid eerbiedigen.

Ik heb te La Salette, in Frankrijk, en te Fatima, in Portugal, de waarheid geopenbaard, al beseffen velen niet wat dat, wat Ik verklaarde, inhoudt. De voorzegde profetieën zullen weldra werkelijkheid worden en dan zal de haat, die de Boze voor Mij heeft, zich manifesteren in speciale ceremonieën, die voor God beledigend zullen zijn.

Mijn Zoon heeft een zeer bijzonder plan gecreëerd, dat tot in het kleinste detail uitgewerkt werd, om ervoor te zorgen dat aan de wereld de waarheid

over de vijanden van God verschaft wordt. Hij doet dat omdat enkel de waarheid het menselijk ras kan redden. Als Gods kinderen leugens zouden nalopen en zich zouden inlaten met bedrog, ontstaan uit het plan van de Antichrist, dan zullen zij Mijn Zoon en hun eigen redding de rug toekeren.

**De missie die jou gegeven werd, is de laatste schakel in het laatste Verbond, dat Mijn Zoon in gehoorzaamheid aan Mijn Vader, God de Allerhoogste, moet voltooien.** Het zal het middel zijn waardoor zielen uit de greep van Satan en zijn boosaardig leger op aarde gered zullen worden. Hierdoor zal de haat die jou betoond wordt door de woorden, daden en handelwijze van anderen, wreed en heftig zijn. De woede die tegenover jou vertoond wordt, zal als geen andere zijn en jij moet begrijpen dat dit te verwachten valt. Het werk van Mijn Zoon, in deze tijd, zal verbitterd tegengewerkt worden en Hij en Zijn Kerk op aarde zullen een laatste kruisiging moeten ondergaan voordat de verrijzenis, beloofd aan al diegenen die in Mijn Zoon geloven, plaatsvindt.

De haat is reëel en de Boze zal de gedachten van zelfs de uitverkoren zielen en zieners, tegen jou keren, Mijn kind. Voel je nooit triest om jezelf en om die zielen, want het lijden van Mijn Zoon is tien keer erger! Het is Mijn Zoon, de Redder en Verlosser van de mensheid, die stierf voor de zonden van de mens en die nog steeds gehaat wordt met een hartstocht, die uit woede ontstaan is en door Satan georkestreerd wordt. Het is Mijn Zoon die het voorwerp van dergelijke aanvallen is, en wanneer zij jou beledigingen naar het hoofd slingeren, Mijn kind, geselen zij hem weer helemaal opnieuw.

**Jullie moeten opstaan, jullie allemaal, en doen wat Mijn Zoon jullie zegt daar jullie uitverkoren werden om Zijn restleger te vormen.** Wanneer jullie in Zijn naam te lijden hebben, is dat voor de eer van God en de redding van de mensheid. Zodra de Nieuwe Hemel en de Nieuwe Aarde één worden, zal dit lijden ophouden en zullen allen God lof toezingen.

Jullie geliefde Moeder  
Moeder van God  
Moeder van de Verlossing

## De plaag zal wijder verbreid zijn dan aids

*Dinsdag 7 mei 2013 22.35u*

Mijn zeer geliefde dochter, hoe werd jij de afgelopen twee dagen afgeleid en liet jij toe dat je uit Mijn gezichtsveld gehaald werd. Weet jij niet wat dit afleidingsmanoeuvre teweegbracht? Door slechts één dag de Eucharistische Aanbedding over te slaan, werd jij getroffen en in Mijn naam uitgescholden zonder jezelf te beschermen zoals Ik je opgedragen heb. Mijn instructie bestaat erin dat jij doorgaat met dagelijks voor Mij te komen en met de allerheiligste Rozenkrans te bidden zodat Mijn Moeder jou kan overdekken met de bescherming die je bij dit werk nodig hebt.

Zovelen die Mij nabij zijn, krijgen een vertrouwen dat hen ertoe brengt te geloven dat geen enkele mate van lijden hen bij het uitvoeren van Mijn missie zal tegenhouden, maar dat is alleen mogelijk als jullie Mij aanroepen om jullie te leiden.

Mijn dochter, **weldra zal het begin van de plaag te zien zijn**, aangezien Mijn Vader een straf op aarde zal neerwerpen op die naties die Hem beledigen en die toestaan dat aan arme, onschuldige mensen verdorvenheid en onrecht opgelegd wordt. **Deze plaag zal op het gezicht zichtbaar zijn en de zweren zullen niet genezen tot de grote kastijding voorbij is. De plaag zal wijder verbreid zijn dan aids en zal één van de eerste tekenen van de komende kastijding zijn.** Dit zal dan gevolgd worden door een hongersnood over één derde van aarde en zal aangetroffen worden tijdens het bewind van de Antichrist.

**Naarmate de heerschappij van de Antichrist zich als een spinnenweb verbreidt, zal dat gepaard gaan met een reeks kastijdingen die door de hand van Mijn Vader over de vier hoeken van de wereld uitgestort worden.** Het goddelijk ingrijpen zal helpen te beletten dat zielen wegens de macht van de Antichrist door het Beest weggerukt worden. Zijn volgelingen zullen een hartverscheurende straf ondergaan, en dat zal door de plaag op hun gezichten te zien zijn. Zij noch diegenen die de verdorven misleiding in Mijn Kerk uitdragen, zullen aan deze strenge straf ontkomen.

Deze waarschuwing wordt gegeven zodat diegenen die aan Mijn hand van gerechtigheid twifelen, uiteindelijk zullen begrijpen dat, als de mensen God de rug toekeren, zij zullen lijden zoals zij dat in de dagen van Noah deden.

**De finale belediging tegen Mijn Vader, door de zonde van oorlog en abortus, zal Zijn grootste straf over de mensheid neerhalen. Het zo wreed en zonder wroeging afgenomen leven van het ongeborn kind, zal bestraft worden door de dood van het lichaam en de dood van de ziel.**

Jullie Jezus

## **Het is Mijn vurigste wens dat jullie de zielen van de jongeren opzoeken**

*Donderdag 9 mei 2013 22.45u*

Mijn zeer geliefde dochter, **Mijn liefde voor die jonge mensen van elk natie, huidskleur en geloofsovertuiging, die Mij niet erkennen, is eindeloos.** Mijn verdriet om deze kleine zielen van Mij is diep. Er moet voor hen gebeden worden, vooral nu. Ik zal hen zonder aarzeling in Mijn barmhartigheid opnemen als jullie Mij daar om vragen door middel van dit kruistochtgebed.

**Kruistochtgebed (106) 'Om barmhartigheid voor de jongeren die God niet erkennen'**

*Lieve Jezus, neem de ziel van deze kinderen van God,  
die U niet kennen, die Uw liefde niet erkennen  
en die Uw belofte niet aanvaarden, onder Uw bescherming.*

*Stort Uw genade van bekering uit en schenk hen het eeuwig leven.*

*Wees barmhartig voor al diegenen  
die niet in Uw aanwezigheid geloven  
en die geen berouw over hun zonden zullen nastreven. Amen.*

Mijn geliefd restleger, het is Mijn vurigste wens dat jullie de zielen van de jongeren, de agnosten en diegenen die niet in God geloven, opzoeken. Zij zijn

jullie prioriteit. **Ik vraag jullie om alle naties, geloofsovertuigingen, huidskleuren en religies onder Mijn bescherming te trekken. Wanneer jullie Mij dergelijke zielen aandragen, zal Ik hen grote gaven schenken en hun redding beloven.**

Het is belangrijk dat jullie diegenen die niet in hun redding geïnteresseerd zijn, niet negeren. Zij zijn de verdwaalde zielen naar wie Ik smacht, en Ik zal hen in elke hoek, elke spleet en elk land nalopen tot Ik hen in Mijn Koninkrijk kan trekken.

Onthoud dit verzoek! Denk eraan dat het Mijn verlangen is om diegenen die Mij niet kennen en diegenen die Mij niet willen kennen, de hand te reiken.

Jullie Jezus

## **Het enige water dat voor het overleven van Gods kinderen nodig is, zal van de Boom des Levens komen**

*Vrijdag 10 mei 2013 16.40u*

Mijn zeer geliefde dochter, zalig zijn zij die gehoor geven aan het ware Woord van God, want zij zullen de eersten zijn om op te staan en Mijn Nieuw Koninkrijk binnen te gaan.

**Diegenen die Mijn heilig Woord niet gekregen hebben, waaronder die landen waar Ik afgekeurd word, zijn de eersten naar wie Ik de hand moet uitsteken.** Het is niet hun eigen schuld dat zij vanaf de geboorte grootgebracht werden om God, de Maker en Schepper van alles wat bestaat, te loochenen. Ik zal Mij inspannen om hen door deze missie te bekeren en Ik beloof dat, wanneer hen tijdens de Waarschuwing de waarheid getoond wordt, zij snel in Mijn barmhartigheid getrokken zullen worden. Ik zal diegenen die door valse leerstellingen misleid worden, nooit in de steek laten, want zij zijn hulpeloos en hebben Mijn liefde en barmhartigheid nodig.

Het is Mijn verlangen dat Mijn volgelingen zich nu voorbereiden om de ladder te beklimmen, een lange en moeilijke klim, naar geestelijke volmaaktheid.  
**Diegenen onder jullie die door Mijn stem – vervat in het Boek der Waarheid**

– met de gaven van onderscheiding gezegend werden, hebben een plicht tegenover Mij. Dit is wat jullie moeten doen. Gebruik de gave die Ik jullie gegeven heb om jullie voor te bereiden op de geestelijke volmaaktheid die van jullie vereist wordt, nu Ik Mijn restleger op aarde opbouw. Jullie verantwoordelijkheid bestaat erin om diegenen te helpen die te zwak, te trots en te koppig zijn om Mijn hand van barmhartigheid aan te nemen. Het zal door jullie zijn dat Ik in staat zal zijn om alle zielen, met inbegrip van diegenen die Mijn barmhartigheid niet waardig zijn, de redding te verlenen die nodig is om voor eeuwig in Mijn heerlijkheid te leven.

**O hoe prachtig is dit glorieus Nieuw Koninkrijk van Mij.** Als jullie het alleen maar konden zien, zou niet één van jullie ooit nog een woord tegen Mij uitbrengen. **Dit zal jullie nieuwe thuis zijn, de plaats waar jullie en jullie familie zullen genieten van een eeuwige extase, vrede, liefde en vreugde, vermengd met alles wat voor jullie geluk door Mijn Vader geschapen werd.** Zie het als een nieuwe woonst, vergelijkbaar met de manier waarop de aarde geschapen werd, alleen zal deze Nieuwe Hemel en Nieuwe Aarde geen zee hebben. Het enige water dat voor het overleven van Gods kinderen nodig is, zal van de Boom des Levens komen, waardoor alle leven in stand gehouden zal worden.

Er zal aan elke behoefte tegemoetgekomen worden, en liefde zal overvloedig aanwezig zijn zodat er geen ontevredenheid, van welke aard dan ook, zal bestaan. Gelach, liefde, vreugde, kleur en fijne dingen, die geen mens ooit tijdens zijn verblijf op aarde gezien heeft, zullen er zijn in overvloed. De gelukzaligheid, die op aarde jullie begrip te boven gaat, zal een geschenk zijn voor ieder van jullie aan wie de sleutel tot Mijn Koninkrijk gegeven wordt.

Het leven dat voor jullie ligt, wordt getooid met grote geschenken en jullie zullen, met liefde voor Mij, in een voortdurende staat van vrede blijven. Ik zal regeren in vereniging met al Gods kinderen, en het zal niemand aan iets ontbreken, zo groot is Mijn liefde. Dit is het enige leven dat jullie moeten nastreven aangezien na de grote dag, wanneer Ik jullie kom halen, er geen ander leven meer zal bestaan.

Jullie Jezus

# De wonderen die Ik de wereld beloofde, door Mijn kruistochtgebeden, zullen toenemen

*Zaterdag 11 mei 2013 20.20u*

Mijn zeer geliefde dochter, het doet er niet toe als jij pijn moet doorstaan door de manier waarop jij, omwille van Mij, verworpen wordt, want Mijn Woord zal nooit wegsterven. Het zal opkomen en luider worden tot het, zoals een sterke wind, in kracht zal toenemen totdat het gebulder van Mijn stem als een donder over de aarde zal galmen. Er zullen er maar zeer weinigen zijn die Mijn stem niet zullen horen en zelfs diegenen die Mij verwerpen, zullen over Mij blijven spreken. Zij zullen het onmogelijk kunnen negeren.

Al Gods kinderen, met inbegrip van diegenen die weigeren Hem te erkennen, zullen - zoals een kind naar zijn moeder die het voortbracht - naar Hem getrokken worden, want dat kunnen zij niet helpen. Zo zal elk kind van God, zoals een pasgeborene die zich aan zijn moeder hecht, de zijnen herkennen door aanraking, geluid en geur. Gods kinderen zullen het voelen wanneer de aanwezigheid van God hun ziel beroert. Net zoals Ik de Mijnen ken, zo zullen ook diegenen die van Mij houden, gehoor geven aan Mijn oproep.

Mijn dochter, **de Heilige Wil van God is machtig en zal al diegenen verslaan, die zich tegen het Woord van God verzetten.** Wanneer jullie voelen dat er zoveel tegenstand en haat tegenover deze missie bestaat, moeten jullie altijd vertroost zijn door Mijn plechtige belofte. Deze bestaat erin alle zielen te redden opdat Mijn Nieuw Paradijs weldra, en met zo weinig mogelijk lijden, aan de mensheid geschonken kan worden. **Het lijden kan door de gebeden van Mijn restleger verminderd worden omdat Ik hen met bijzondere genaden begiftig.**

De wonderen die Ik de wereld beloofde, door Mijn kruistochtgebeden, zullen toenemen en velen zullen genezingen en bekeringen aanschouwen. Het zal door deze wonderen zijn dat Ik Mijzelf bekend zal maken, zelfs aan de meest verharde sceptici. Het zal door de kruistochtgebeden zijn dat aan dienaren van Mijn Christelijke Kerken Mijn barmhartigheid getoond zal worden, en spoedig zullen velen het bewijs van de echtheid van deze boodschappen krijgen. **Mijn Wil zal geschieden, en geen mens zal dat tegenhouden.** Velen zullen zich tegen Mijn Wil verzetten, Mijn Woord grove beledigingen toeschreeuwen

en jou bespuwen, Mijn dochter, maar hun haat zal uitgewist worden en weldra zullen zij hun hart openen, want zij zullen er niet aan twifelen dat het hun Meester is die hen roept. Ik Ben het Vat waardoor zij gezuiverd zullen worden. Het zal door Mij zijn dat hen de enige bescherming tegen de Antichrist geschonken zal worden. Mijn bescherming moet opgezocht worden en het Zegel van de Levende God moet aan zoveel mogelijk zielen gegeven worden.

Luister naar Mijn instructies en alles zal goed komen! Negeer Mijn waarschuwingen en tracht de ongerechtigheden, die wijdverspreid zullen zijn wanneer de wereld door de hand van het Beest bestuurd wordt, op eigen houtje te bestrijden en jullie zullen niet sterk genoeg zijn! Neem Mijn geschenken aan en jullie zullen overeind blijven, zeker wetend dat Ik jullie en jullie familie en vrienden bescherm!

Jullie Jezus

**Mijn Woord is het einde. Het is definitief. Er kan geen ander woord zijn.**

*Maandag 13 mei 2013 16.38u*

Mijn zeer geliefde dochter, **op dit moment zal Mijn restleger zeer snel aangroeien en zich over achtenvijftig naties verspreiden.** Onder jullie zullen er leiders zijn en jullie moeten je verenigen, waar jullie ook zijn, door het vormen van 'Jezus aan de mensheid'-gebedsgroepen.

Breng eerst al diegenen die Mij volgen in jullie kudde, en ga dan op weg om al diegenen aan te trekken die allerhande leerstellingen volgen. Ik zou de ene ziel nooit boven een andere kunnen voortrekken. Ik verlang dat jullie dit vertellen aan al diegenen die niet in Mij geloven, en dat Ik hen beloof dat hen tijdens de Waarschuwing de waarheid getoond zal worden. Zij zullen Mij moeilijk kunnen loochenen, want Ik zal hun ziel overspoelen op een wijze die hen zal verrassen en schokken. **Mijn Heilige Geest zal neerdalen over elke natie waar Mijn gebedsgroepen opgericht zijn.**



**Ik zal het aantal wonderen, waarvan men reeds getuige was en waarbij Ik het verstand, de geest en het lichaam van de armzaligen en zieken onder jullie genezen heb, vermenigvuldigen.** Jullie zullen Mij herkennen aan Mijn aanwezigheid waarvan Ik diegenen onder jullie, die om Mijn gunsten vragen, zal doordringen. Jullie zijn werkelijk gezegend – jullie, de kinderen van deze generatie, die met zo'n grote menigte uitverkoren werden om het eeuwig leven te genieten in Mijn Koninkrijk, dat geen einde kent. De dood zal door jullie overwonnen worden. Het kwaad zal verteerd worden door de kracht van jullie volharding en de zonde zal jullie niet langer verderven.

Mijn kinderen, er is nog veel werk aan de winkel. Laat Mij jullie leiden door Mijn kruistochtgebeden, want deze zullen jullie ogen openen voor de waarheid. Zodra jullie de waarheid kunnen zien, zullen jullie in jullie hart weten wat te doen. Eén raad – wanneer jullie afgescheept worden voor het spreken van de waarheid, moeten jullie zwijgen! Bid voor deze zielen opdat ook hen de genade geschonken zal worden om het Boek der Waarheid te aanvaarden.

Mijn Woord is het einde. Het is definitief. Er kan geen ander woord zijn. **Ieder die verkondigt in Mijn naam te spreken, sinds deze missie in november 2010 begon, heeft niet het recht daartoe want zij komen niet van Mij.** De profeten die daarvoor kwamen en die eveneens in Mijn naam spreken, zijn gezegend en Ik zal hen blijven beschermen. Mijn stem spreekt tot de wereld door die boodschappen. Ook Mijn geliefde Moeder, de Onbevleete Maagd Maria, spreekt tot haar zieners en Haar missie is eveneens door Mij gezegend.

**Weet dat Satans leger een aantal valse profeten omvat, die met een zoete stem spreken.** Zij zullen sussend, liefdevol en gecamoufleerd door loze beloften, precies het tegenovergestelde zeggen van wat Ik jullie vertel. Weet dat enkel Mijn stem jullie de waarheid zal vertellen. Enkel Mijn stem zal jullie verhalen over komende gebeurtenissen, die daadwerkelijk plaatsvinden. Niemand kan, nog zal, de bevoegdheid gegeven worden om namens Mij, Jezus Christus, of Mijn geliefde Vader te spreken.

Troost jullie met deze openbaring en weet dat enkel de Heilige Drie-eenheid op deze manier communiceert - met een vuur dat alle zielen, die van hoogmoed verstoken en vol nederige liefde voor Mij zijn, zal overspoelen.

Jullie Jezus

## **Diegenen die het Woord van God volgden, vastgelegd door de aan Mij voorafgaande profeten, waren de eersten om Mij te bespuwen**

*Dinsdag 14 mei 2013 21.00u*

Mijn zeer geliefde dochter, tot diegenen onder Mijn leerlingen, die lijden door hun geloof in deze boodschappen van de Hemel, heb Ik dit te zeggen.

Hoe moeilijk jullie lijden ook is, jullie moeten weten dat jullie gezegend werden met Mijn geschenk, dat jullie gegeven wordt om jullie te helpen jullie ogen te openen voor de waarheid. **De verguizing die jullie in Mijn naam zullen moeten ondergaan, door jullie trouw aan de boodschappen, zal komen van diegenen die jullie nabij zijn. Vooral veel gewijde dienaren van Mij – die weigeren om Mij in dit Woord, Mijn heilig Woord, te zoeken – zullen jullie het meest van streek maken.** Jullie zullen belasterd, gekleineerd, aangevochten, bekritiseerd en bespot worden, en toch beweren diezelfde mensen in Mijn heilige naam te spreken.

**Jullie moeten die pijn verduren, net zoals Mijn apostelen en leerlingen deze moesten dragen. Tijdens Mijn tijd op aarde werd Ik uit de tempels van God geworpen.** Mijn leerlingen werden aangemaand om uit Mijn buurt te blijven of te stuiten op verbanning uit de Kerk als zij met Mij gezien werden. Toen zij Mijn heilig Woord spraken en Mijn Leer verspreidden, werden zij bedreigd en in sommige gevallen afgeranseld. Zij werden voor schut gezet. Diegenen die het Woord van God volgden, vastgelegd door de aan Mij voorafgaande profeten, waren de eersten om Mij te bespuwen. Hun boosheid werd veroorzaakt door het feit dat Ik de waarheid sprak, want zij wilden de waarheid niet horen. Het beangstigde hen en liet hen zich ongemakkelijk voelen.

Vervuld met de kracht van de Heilige Geest werden Mijn apostelen na Mijn Hemelvaart door velen, die in de tempels de godsdienstplichten vervulden, gehaat. En hoewel hun lijden groot was, en de stemmen van de oppositie in hun nabijheid luidkeels schreeuwden, maakte dat niets uit.

**Niets kan het verspreiden van Mijn Woord verhinderen! Geen stem zal luid genoeg zijn! Geen argument zal geloofwaardig genoeg zijn! Geen venijn zal**

**sterk genoeg zijn! Mijn macht valt onmogelijk te overwinnen.** Mijn Heilige Geest zal miljarden zielen naar de zekerheid van Mijn Nieuw Paradijs trekken. Alle stemmen van ontevredenheid zullen tot zwijgen gebracht worden en alle tegenstand zal onderdrukt worden, want het ingrijpen van Mijn Vader zal ervoor zorgen dat de doornstruiken en de keien, waarmee de weg van de waarheid bezaaid ligt, uit de weg geruimd zullen worden.

Enkel Mijn stem zal blijven. Het zal de enige gezaghebbende stem zijn die aangehouden zal worden, en daarop zal de grote dag aanbreken.

Jullie Jezus

**God de Vader: Mijn groot ingrijpen om de mensheid te redden, heeft een aanvang genomen en de snelheid van Mijn acties zal voor iedereen duidelijk zijn.**

*Woensdag 15 mei 2013 16.40u*

**Mijn liefste dochter, de Geest van God wordt over de aarde uitgestort op een wijze waarop dit nooit eerder gedaan werd.**

Om Mijn kinderen voor te bereiden op het Nieuw Paradijs, dat op hen ligt te wachten, omhul Ik hen met de Geest van de waarheid. Sommigen zullen deze met open armen aannemen en dankbaar zijn om dergelijke zegeningen. Anderen zullen weigeren omdat zij hun hart niet willen openen.

Mijn groot ingrijpen om de mensheid te redden, heeft een aanvang genomen en de snelheid van Mijn acties zal voor iedereen duidelijk zijn. **De door Mij, jullie Almachtige Vader, toegestane wonderen zullen wijdverbreid zijn en er zal over gesproken worden.** Deze zullen meer bekering teweegbrengen. Net zoals de Geest van Mijn liefde zich uitspreidt, zullen dan de acties van de Boze en zijn trawanten toenemen.

**Mijn hand zal de verdorven acties van diegenen die Mijn kinderen oorlog, ziekte, moord en abortus trachten op te leggen, tegenhouden.** Mijn hand zal ook neervallen op diegenen die de trouwe volgelingen van Mijn geliefde Zoon

kwellen en diegenen die Zijn Tegenwoordigheid in de Heilige Eucharistie proberen af te schaffen.

Hoor nu Mijn oproep! Al Mijn kinderen zullen naar Mijn barmhartigheid toe getrokken worden. Diegenen die Mijn Zoon afwijzen, wijzen Mij af. Diegenen die Mijn Zoon beledigen, kunnen niet tot Mij komen. Diegenen die Zijn Leer hekelen en de waarheid verdraaien, verwerpen Mijn bestaan. Jullie kunnen niet én jullie eigen wetten creëren, én Mij gehoorzamen. Noch kunnen jullie de zonde vergoelijken en dan verwachten Mijn aangezicht te zien.

Als de zonde niet afneemt, zal Ik die naties straffen die voor de zonden - die Mij beledigen -verantwoordelijk zijn. Zoals Mijn Heilige Geest onverminderd doorgaat, zo zal ook Mijn ingrijpen doorgaan om het verspreiden van de zonde te verhinderen.

Al deze veranderingen zullen tegelijkertijd te zien zijn. Kort daarop, wanneer door Mijn Zoon alles in het werk gesteld werd om door Zijn Kerk en Zijn leerlingen de waarheid te verspreiden, zal de dag aanbreken waarop de grootse barmhartigheid van Mijn Zoon op de mensheid zal neervallen. Niet lang daarna, zal dan de Dag des Oordeels komen.

Bereid jullie nu voor, Mijn kinderen, want die dag kan op elk moment komen! Enkel diegenen die aan Mijn geboden gehoorzamen en berouw tonen over hun zonden, kunnen en zullen gered worden.

Jullie geliefde Vader  
God de Allerhoogste

**Liefde is enkel van Mij afkomstig. Haat is dat niet.**

*Donderdag 16 mei 2013 15.30u*

Mijn zeer geliefde dochter, **het zal door de kracht van de liefde zijn dat de mensheid kan en zal gered worden.** De liefde waarover Ik spreek, is Gods liefde die in het hart van de mensen stroomt. Gods liefde is aanwezig in het hart van al Zijn kinderen, met inbegrip van diegenen die Hem loochenen. Het zal jullie liefde voor elkaar zijn die jullie, tijdens de beproevingsen die in het

verschiet liggen, staande zal houden. Betoon jullie naaste liefde en barmhartigheid en wees welwillend voor de armen, de zwakkeren en de hulpelozen, en Ik zal jullie voor eeuwig tot de Mijnen maken.

Aan diegenen onder jullie die anderen hardvochtig behandelen, die diegenen waarover jullie regeren leed berokkenen en die hatelijkheden over anderen influisteren: jullie zullen als lege vaten zijn, met niets om Mij aan te bieden. Jullie moeten altijd Mijn Leer volgen. Liefde is enkel van Mij afkomstig. Haat is dat niet. Diegenen die zeggen dat zij Mij eren en kwaad spreken over anderen, hoewel zij beweren Mijn Woord te handhaven en te waken over Mijn naam, eren Mij niet. Zij beledigen Mij en op de grote dag zal hun schande duidelijk worden. Denk nooit ook maar één moment dat jullie kunnen leven zonder liefde voor anderen in jullie hart, want als jullie geen liefde bezitten dan weigeren jullie het geschenk dat vrijgevig aan al Gods kinderen gegeven wordt. Wanneer jullie oprecht van Mij houden, zullen jullie anderen met liefde en eerbied behandelen. Wanneer jullie wreed zijn voor anderen, kwaad over hen spreken of hen ten onrechte bekritisieren dan verwerpen jullie de liefde die Ik jullie schenk. In de plaats daarvan is er haat. **Haat jegens een ander mens komt van Satan.** Wanneer jullie toelaten dat haat jullie ziel verhardt, distantiëren jullie je van Mij en zullen jullie in jullie ziel diep verontrust zijn.

Wanneer jullie een ander in Mijn naam liefhebben, zullen jullie dat doen door jullie woorden, jullie daden en liefdadigheidswerken. Liefde tot God, waarnaar - doorheen Zijn kinderen - overeenkomstig Zijn wensen geleefd wordt, kan de mensheid redden. Liefde overwint het kwaad. **De macht van Satan wordt in een oogwenk gebroken wanneer jullie anderen, die jullie slecht behandelen, liefde betonen.** Jullie moeten zwoegen om het mogelijk te maken dat de liefde jullie omhult zodat jullie deze grote genade aan anderen kunnen uitdragen.

Liefde brengt in anderen liefde voort. Liefde brengt leven met zich mee. Liefde brengt vergeving met zich mee. Liefde vernietigt het kwaad. Zonder liefde zal het kwaad gedijen.

Jullie Jezus

## De wereld zal jubelen want samen met Mijn Kerk te Rome, zullen de Joodse naties geveld worden

*Vrijdag 17 mei 2013 14.02u*

Mijn liefste dochter, Ik openbaar jou in vertrouwen Mijn pijn en verdriet aangezien Ik de doodsstrijd, die Ik in de Hof van Olijven doorstond, helemaal opnieuw herbeleef.

Toen werd Mijn pijn, teweeggebracht door de Boze die Mij visioenen van de toekomst toonde, veroorzaakt door het heidendom dat zich in jullie tijd over de aarde zou uitstrekken. Ik was Mij toen bewust van de haat die, zoals nu gezien kan worden, jegens Mij, Jezus Christus, in de wereld bestaat.

Mijn lijden wordt verergerd door het feit dat de mensheid het Offer, dat door Mij gebracht werd, nog steeds niet ten volle verstaat. Mijn kruisiging vond plaats om elke generatie te redden, waaronder deze in de wereld van vandaag. Op dit moment is Mijn pijn groot en Mijn lijden komt in jou, Mijn dochter, en in andere slachtofferzielen tot uiting zodat opdat Ik de meest geteisterden onder jullie kan bewaren.

Ik ween bittere tranen en Mijn Hart kreunt omdat de zonde door de wetten in jullie landen, die onschuldige zielen tot de bekoring zullen drijven, verspreid wordt. **Zij zullen niet alleen maar het gevoel hebben dat de zonde nu gerechtvaardigd kan worden omdat de wetten in hun landen deze vergoelijken, maar zij zullen er ook van beschuldigd worden de wetten van hun land te overtreden als zij Mijn heilig Woord handhaven.**

O hoe worden jullie misleid! Hoever zijn jullie van Mij afgedwaald! Hoezeer beledigen jullie Mij! Diegenen die verantwoordelijk zijn voor het verkondigen van Mijn Woord, luister nu naar Mij! Het is jullie plicht om te allen tijde over Mijn heilig Woord te waken. **Jullie belofte bestaat erin Mijn Woord en Mijn Leer te gehoorzamen zoals deze bij het ontstaan van Mijn Kerk op aarde opgenomen werden. Wijk nooit af van de waarheid!** Bereid jullie ziel voor want jullie zullen spoedig tegen jullie wil gedwongen worden om Mij, doorheen Mijn Sacramenten, te verloochenen. Jullie moeten te allen tijde waakzaam blijven voor de grote veranderingen, die in het verschiet liggen.

Tot geheel de mensheid: Ik roep jullie op om gehoor te geven aan Mijn stem, de stem van de waarheid, de stem van de liefde, de stem van jullie Meester. Weldra zullen jullie Mij zien. Dan zullen de spinnenwebben uit jullie ogen gewist worden en dan zal de waarheid duidelijk worden. Wanneer de dag van Mijn barmhartigheid aanbreekt, moeten jullie je er van bewust zijn dat Mijn Tweede Komst zeer vlug daarna zal plaatsvinden. En terwijl Ik er vurig naar verlang dat jullie je allemaal tot Mij wenden, huil Ik van verdriet om de zielen die aan Mij verloren gaan.

Ik moet diegenen, die proberen om Mij bij de redding van de zielen tegen te houden, waarschuwen dat Ik jullie zal straffen als jullie je tegen het Woord van God blijven verzetten. Ik heb het niet over deze boodschappen, hoewel Ik bedroefd ben dat jullie niet naar Mij willen luisteren, maar over de afschaffing van Mijn heilig Woord in jullie naties.

Het Licht zal de duisternis bestrijden. Het Licht van God houdt jullie in leven. Duisternis brengt jullie om. Mijn Licht zal steeds feller worden tot Mijn Heilige Eucharistie uitgebannen wordt. Dan zal het verflauwen. **Dan zal Mijn Kerk afbrokkelen en lijken te sterven. De wereld zal jubelen want samen met Mijn Kerk te Rome, zullen de Joodse naties geveld worden.** Dit zal de grootste misleiding zijn die de mensheid zal overkomen, en diegenen die deze goddeloze vorm van heidendom aanvaardden, zullen met de vloed weggespoeld worden. En dan, na het vuur dat zich over de aarde zal uitstrekken, zal Mijn Kerk herrijzen in haar volkomen glorieuze vorm.

Voor zondaars die Mijn hand weigeren, zal dat het einde betekenen, maar voor diegenen die van Mij houden, zal dat het begin van het eeuwig leven zijn.

Jullie Jezus

**Zij zullen onmiddellijk vergeven worden als zij de moed bij elkaar zouden rapen en Mij aanroepen om hen uit hun ellende te helpen**

*Vrijdag 17 mei 2013 23.50u*

Mijn zeer geliefde dochter, jullie moeten weten dat alle zondaars, vooral

diegenen die vreselijke dingen gedaan hebben, naar Mij moeten komen. Ik smeed om hun aandacht, en Ik wil hen naar Mijn Heilig Hart brengen want Ik houd van hen. **Zij zullen onmiddellijk vergeven worden** als zij de moed bij elkaar zouden rapen en Mij aanroepen om hen uit hun ellende te helpen. Zij moeten Mij nooit vrezen want Ik Ben steeds barmhartig. Zij zijn Mij meer nabij dan diegenen die beweren Mij op aarde te vertegenwoordigen maar die huichelaars zijn, net zoals de farizeeën dat waren.

Geef Mij jullie hand! **Welke daden jullie ook verricht hebben, Ik zal op jullie neerstrijken. Mijn gebed, dat jullie nu gegeven wordt, zal jullie in Mijn Hart brengen en Ik zal in jullie verblijf houden, en jullie zullen gered worden.**

**Kruistochtgebed (107) 'Behoed mij voor het vuur van de hel'**

***Ik ben een verschrikkelijke zondaar, Jezus.***

***Door mijn handelwijze heb ik anderen ontzaglijk veel leed berokkend.***

***Daardoor ben ik aan de kant gezet.***

***Ik word op aarde nergens meer getolereerd.***

***Red mij uit deze wildernis en vrijwaar mij van de greep van het kwaad.***

***Laat mij tot inkeer komen.***

***Neem mijn berouw aan.***

***Vervul mij met Uw kracht en help mij op te staan uit de diepste wanhoop.***

***Ik overhandig U, lieve Jezus, mijn vrije wil***

***om met mij te doen wat U wilt***

***zodat ik voor het vuur van de hel behoed kan worden.***

***Amen.***

Ga heen in vrede, Mijn kind, want Ik zal diegenen die Mij om genade smeken nooit in de steek laten.

Jullie Jezus



## **Wanneer de Heilige Geest aanwezig is, zal Deze zich als een vuur verspreiden en het Woord van God in veel talen navertellen**

*Zaterdag 18 mei 2013 13.16u*

Mijn zeer geliefde dochter, de gave van de Heilige Geest wordt heel erg verkeerd begrepen. Het is een kostbare gave en wordt door de grootmoedigheid van God over de mensheid uitgestort. Zij wordt met veel liefde aan allen gegeven maar niet iedereen neemt deze aan. Niet iedereen is in staat deze gave te ontvangen. Diegenen die menen dat zij deze gave verdienen omdat zij volgens hen Mij kennen, en die in elk aspect van de theologie onderricht zijn, zijn niet noodzakelijk bereid om dit allerheiligste geschenk te ontvangen.

**Tijdens de tien dagen in het Cenakel moest Mijn geliefde Moeder geduldig het belang van de nederigheid aan Mijn apostelen uitleggen. Zonder nederigheid kunnen jullie niet met dit geschenk van de Hemel vervuld worden.** Een aantal van Mijn apostelen dacht, dat zij als uitverkoren leerlingen beter waren dan gewone mensen omdat zij dichterbij Mij stonden, en dat anderen automatisch aan hun voeten zouden moeten neervallen. Maar dat is natuurlijk niet wat Ik hen leerde. Mijn Moeder bracht urenlang door met hen uit te leggen hoe hoogmoed kan verhinderen dat de Heilige Geest hun ziel binnentreedt.

Wanneer de Heilige Geest een ziel betreedt, brengt Deze veel gaven met zich mee. Het kan de gave van kennis zijn, de gave om in tongen te spreken, de gave van wijsheid, de gave van liefde, de gave van genezing of de gave van profetie. In het geval van Mijn apostelen beseften zij al vlug dat, zodra zij deze gave ontvingen, zij zich daarna nooit meer konden veroorloven dat de zonde van hoogmoed hun missie bezoedelde. **Want van zodra de hoogmoed tussenbeide komt in een persoon die de gave van de Heilige Geest ontvangen heeft, verdwijnt de Geest van God en zal in de plaats daarvan de geest van duisternis er wonen.**

Een duistere ziel kan het Licht van de Heilige Geest niet over anderen uitstorten. Deze kan enkel duisternis verspreiden. Duisternis van de geest misleidt anderen. Het is vooral misleidend wanneer dit afkomstig is van

iemand die als een heilige leerling of een expert in Mijn Leer gezien wordt. Al wat daaruit voortvloeit, is haat, onbehagen en een gevoel van hopeloosheid.

Om de gave van de Heilige Geest te ontvangen, moet jullie ziel gelouterd worden en vrij zijn van de zonde van hoogmoed, anders zal deze jullie nooit verleend worden. **Wanneer de Heilige Geest aanwezig is, zal Deze zich als een vuur verspreiden en het Woord van God in veel talen navertellen. Hij zal de genezing van de ziel, het lichaam en de geest bewerkstelligen en zal de wijsheid met zich meebrengen, die enkel van God kan komen. Hij zal wereldwijd bekering verspreiden.**

Dit zullen dan de vruchten zijn waardoor jullie zullen weten waar de Heilige Geest aanwezig is. De overvloed aan alle mogelijke gaven, waaronder wonderen van de Hemel, werd nu voor het welzijn van allen in het Boek der Waarheid openbaar gemaakt - het Boek dat voor deze tijd aan de gehele mensheid beloofd werd. Neem het aan met een goedgunstig hart en dank God voor één van de laatste geschenken van de Hemel voor de grote dag!

Jullie Jezus

**En dan, net als ze Mij vergeten zullen zijn, zal Mijn Kerk uit de dood opstaan, juist zoals Ik dat deed**

*Zondag 19 mei 2013 20.08u*

Mijn zeer geliefde dochter, in Mijn Nieuw Paradijs zal de dood niet langer macht hebben over die kinderen van God, die van Hem houden.

Jammer genoeg zullen deze boodschappen diegenen onnodige angst bezorgen, die geloven dat wanneer deze aarde ten gunste van de Nieuwe Hemel en aarde opzij gezet wordt, zij de dood in de ogen zullen kijken. Dat is niet waar! Diegenen die bij Mij genade vinden en die Mijn hand van barmhartigheid aannemen, zullen het geschenk van het leven krijgen. Nadat de Waarschuwing heeft plaatsgevonden, zullen zelfs atheïsten, niet-gelovigen, niet-Christenen en diegenen van elke geloofsovertuiging zich tot Mij wenden en Mijn geschenk aannemen. Dat is het moment waarop Ik het Beest zal

verslaan, want Ik zal dan aan miljarden zielen, die in de wereld leven, het eeuwig leven schenken.

**De zonde, door het Beest bij Adam en Eva geïntroduceerd, zal ophouden te bestaan. Mijn barmhartigheid zal haar verslaan. En zoals de zonde het lichaam verderft, zal Mijn Licht de mensheid eeuwig leven bezorgen. Dood, ziekte, ouderdom zullen niet langer bestaan in Mijn Nieuw Paradijs. Mijn uitverkoren kinderen – miljarden van hen – zullen een volmaakt lichaam en een volmaakte ziel hebben, in eenheid met de Goddelijke Wil van Mijn Vader.**

Hij, Mijn Vader, schonk Adam en Eva eeuwig leven en zij verwierpen dat. En dus werd hen, en al hun nakomelingen, het geschenk van het Paradijs en het eeuwig leven ontzegd. Nu zal dat eindelijk veranderen. Mijn leven, dood en verrijzenis moeten thans in dit stuk, het sluitstuk van Mijn Verbond, heropgevoerd worden. Mijn Kerk werd, net zoals Ik, vervolgd en zal nu een barbaarse afstraffing, een pijnlijke aanval en wat een verpletterende nederlaag lijkt te zijn, te verduren krijgen.

En zodra deze gekruisigd werd en aan de kant geschoven, zal het lijken dat deze opgebrand en vergeten is.

**Het heidendom zal gedijen. Maar omdat het door de Boze beïnvloedt en geleid zal worden, zal deze er zorg voor dragen de ware aard ervan niet te tonen. Het zal aan de wereld voorgesteld worden als een nieuwe vorm van sociale rechtvaardigheid – een nieuwe vorm van humanisme waarbij aan alle behoeften van de mens tegemoetgekomen wordt.** Deze behoeften zullen het recht om te zondigen omvatten, maar deze zonden zullen ook – in weerwil van God – gezien worden als het moreel recht van de mens.

**Hoe weerzinwekkend zal deze goddeloze ene-wereldreligie zijn voor Mij, Jezus Christus! Zij zullen niet enkel Mij de rug toekeren, maar zij zullen ook satanische symbolen opnemen waarbij Mijn kruis op een potsierlijke manier weergegeven zal worden.** Mijn Hostie zal terzijde gelegd worden. Er zal een ander soort offer op de altaren van de kerken opgedragen worden. Het zal het Beest zijn, dat zij openlijk zullen aanbidden, en op zijn beurt zal hij hen veel krachten schenken. Dat is de reden waarom velen zullen geloven dat diegenen, die deze gruwel zullen aansturen, wonderlijke krachten zullen

bezitten. En hoewel het kan lijken dat zij een goede en rechtvaardige kerk volgen, zal deze niets dan duisternis voortbrengen.

**In deze kerken – die gebouwd werden om Mij, Jezus Christus, te vereren – zullen festiviteiten en obscene gedrag bijgewoond worden, maar Ik zal niet Tegenwoordig zijn. En dan, net als zij Mij vergeten zullen zijn, zal Mijn Kerk uit de dood opstaan, juist zoals Ik dat deed.** Zij zal op openbare plaatsen weer tot leven komen. Daarop zal Ik al Mijn kinderen verzamelen, die Mijn Woord trouw bleven en diegenen van wie de ogen voor de waarheid geopend werden. Vervolgens zullen wij opstijgen naar het Nieuw Paradijs, samen met diegenen die op de grote dag gewacht hebben, maar die gestorven zijn.

Diegenen die Mij afwijzen nadat Ik alles in het werk gesteld heb om hun ziel te bewaren, zullen verworpen worden. Daarna zal Mijn heerschappij een aanvang nemen en het Koninkrijk, dat Mij door Mijn Vader beloofd werd, zal gevormd worden.

Wees nooit bang voor de toekomst, want enkel Mijn Nieuw Koninkrijk zal jullie arm, bedroefd hart tevreden stellen! Enkel Mijn Nieuw Koninkrijk zal jullie eeuwig leven schenken.

Jullie moeten bidden voor ieder van jullie, opdat jullie waardig gemaakt worden om dit grootse geschenk te ontvangen.

Jullie Jezus

**Eerst zullen al diegenen, die tot de Christelijke Kerken behoren, tot Mij komen. Daarna zullen, na verloop van tijd, de Joden zich omkeren en Mij eindelijk aanvaarden.**

*Maandag 20 mei 2013 22.52u*

Mijn zeer geliefde dochter, naarmate deze missie zich uitbreidt, **zal Mijn Woord in veel talen gesproken worden.** Mijn boodschappen, die heden aan jou gegeven worden, wakkeren Mijn heilig Woord in het Nieuw Testament aan. Mijn boodschappen herinneren de wereld aan het Woord van God, dat vervat ligt in de allerheiligste Bijbel.

**Ik herschrijf het Woord niet, Ik herinner jullie er gewoon aan wat het vandaag de dag betekent.** Ik spreek bovendien tot de wereld om hen voor te bereiden op Mijn Tweede Komst, want Ik wil niet dat zij verloren gaan. Het is met grote liefde en vreugde dat Ik toezie hoe Mijn trouwe volgelingen Mij aanvaarden zoals Ik Ben. **Diegenen die onmiddellijk wisten dat Ik het was, Jezus Christus, die door deze boodschappen tot hen sprak, zijn gezegend.** Zij zijn diegenen die nooit twijfelden. Zij konden Mijn aanwezigheid voelen. Mijn Woord doorboorde hun hart als een zwaard. Mijn Geest beroerde hun ziel. Zij wisten. Zij herkenden Mij en hoe moeten zij dat nu ontgelden.

Jullie, Mijn dierbare kinderen, weet dat **toen jullie gehoor gaven aan Mij oproep, Ik jullie een speciaal geschenk gaf, een zegening,** die jullie zal helpen om deze weg naar eeuwig leven te doorstaan. Jullie zullen deze geschenken nodig hebben omdat **jullie de ruggengraat van Mijn restleger zullen zijn** en jullie de anderen zullen leiden, die jullie uiteindelijk zullen volgen.

**Wanneer zij nergens meer terecht kunnen, zullen mensen van alle naties jullie volgen en jullie zullen Mijn Leer met hen delen.** Aan al diegenen die Mij, Jezus Christus, trouw zijn zullen nieuwe gaven geschonken worden om hen te helpen zich wereldwijd te verenigen in verbondenheid met Mij. Eerst zullen al diegenen, die tot de Christelijke Kerken behoren, tot Mij komen. Daarna zullen, na verloop van tijd, de Joden zich omkeren en Mij eindelijk aanvaarden. Alle andere religies zullen de waarheid van Mijn Leer inzien en ook zij zullen Mij volgen. Maar niet iedereen neemt de waarheid aan, zelfs niet wanneer deze hen vlak voor hun neus gepresenteerd wordt.

Verder zijn er de niet-gelovigen, van wie er velen goede mensen zijn. Zij gebruiken menselijk verstand om alle redenen, waarom God niet bestaat, naar voren te brengen. Toch zullen zij – met veel van hun christelijke tegenhangers die lauw zijn in hun geloof – het eerst naar Mij lopen. Hun hart zal ontsloten worden en alleen al doordat zij zullen zien welk getuigenis Ik doe gelden, zullen zij weten dat Ik hen roep. Zij zullen zich niet tegen Mij verzetten, in tegenstelling tot die koppige zielen die denken dat zij meer weten dan Ik, over de door Mij gedane belofte om terug te komen om het Laatste Verbond voor te leggen.

Elke taak die Ik jullie geef, zal ertoe leiden dat meer en meer naties Mijn kruis opnemen om het ene pad naar Mij toe te creëren. Aarzel nooit om aan Mijn zijde te lopen wanneer Ik jullie roep, want wanneer jullie aan Mij gehoor

geven, zullen jullie de macht van het kwaad vernietigen! Het kwaad kan jullie pijn berokkenen, maar wanneer jullie Mij toelaten om jullie de weg te wijzen, kunnen jullie elk obstakel op jullie weg overwinnen.

Ik houd van jullie en leid jullie, evenals Ik Mijn gebedsgroepen over heel de wereld bescherm.

Jullie Jezus

## **Wanneer voor het Beest de tijd aanbreekt om de Antichrist bekend te maken, zullen er grote tekenen te zien zijn**

*Dinsdag 21 mei 2013 16.30u*

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer voor het Beest de tijd aanbreekt om de Antichrist bekend te maken, zullen er grote tekenen te zien zijn.

**Donderslagen, zoals deze nog nooit eerder gehoord werden, zullen in veel delen van de wereld merkbaar zijn, maar vooral in dat deel waar de Antichrist geboren werd.**

Tegen die tijd zal **Mijn Heilige Geest, uitgestort over Mijn volgelingen in al Mijn Christelijke Kerken, ervoor zorgen dat zij klaar zijn.** Zij zullen, samen met Mijn leerlingen van deze missie, de Restkerk vormen. **Hun kracht zal groot zijn en er zal diegenen met het Zegel van de Levende God, geen kwaad overkomen. Hun kracht zal komen uit de gebeden die hen door Mijn Moeder gegeven werden en uit de kruistochtgebeden.**

De Antichrist zal zijn heerschappij zachtjes beginnen. Niemand zal zijn bedoelingen vermoeden omdat een soort van vrede over de aarde zal neerdalen. In deze periode zal het voor jullie, Mijn restleger, zeer belangrijk zijn om in gebedsgroepen samen te komen. Ik beloof plechtig dat deze gebeden een groot deel van de verschrikkelijke daden zullen afzwakken die hij, de Antichrist, zal toebrengen aan naties die zich over de vier hoeken van de aarde uitstrekken.

**Ik zal kwijtscheldingen verlenen aan al die naties waar gebedsgroepen opgericht zijn.** Het zal door jullie devotie zijn tot Mij, jullie geliefde Jezus, dat

Ik zielen zal redden en meer gaven over de wereld zal uitstorten om Gods kinderen te beschermen tegen het lijden dat het Beest beraamt.

Vertrouw op Mij! Wees in vrede, in de wetenschap dat jullie geleid en beschermd worden!

Jullie Jezus

## **Mijn christelijke soldaten zullen de grootste strijdmacht tegen de Antichrist vormen**

*Donderdag 23 mei 2013 22.30u*

Mijn zeer geliefde dochter, overal ter wereld zullen **Mijn geliefde volgelingen weldra Mijn aanwezigheid voelen, want Ik zal Mijzelf in hun hart bekend maken op een manier die zij niet eerder ervaren hebben**. Op deze manier zal Ik Christenen voorbereiden om namens Mij te strijden, om de ziel van iedereen te redden.

Mijn christelijke soldaten zullen de grootste strijdmacht tegen de Antichrist vormen. Ik doel op al diegenen die Mij kennen en die trouw blijven aan Mijn heilige Leer, vervat in de allerheiligste Bijbel. Ik heb het ook over diegenen die hun geloof praktiseren, over diegenen die in Mij geloven maar die Mij niet opzoeken en over al diegenen die de waarheid trouw blijven. **Jullie zullen je in elke hoek van de wereld verzamelen en hoewel jullie je, al sprekend in veel talen, bij Mijn restleger zullen aansluiten, zullen jullie je eendrachtig in Mij verenigen**.

Diegenen die deze boodschappen opvolgen, zullen de kern vormen en daaruit zullen overal ter wereld de scheuten en vervolgens de takken ontstaan. **Door het Boek der Waarheid zal er niet één land door Mijn Heilige Geest ongemoeid gelaten worden**.

**Het Boek der Waarheid zal jullie verenigen wanneer jullie geloof op de proef gesteld wordt**. Wanneer de trouw aan Mij gemanipuleerd wordt en wanneer Ik uit jullie kerken gegooid, vertrappeld en vervolgens uit het zicht begraven wordt, zullen jullie opstaan en Mijn Woord levend houden. **De vlam van de**

**Heilige Geest zal jullie bij elke stap op de weg geleiden.** Jullie zullen een kracht en een moed voelen die zelfs de zachtmoedigsten onder jullie zal verbazen. De zwakken zullen sterk worden. De angstigen zullen moedig worden en de vertrapten zullen oprukken als krijgers van de waarheid. En terwijl Mijn restleger zal groeien en met miljoenen zal aanzwellen, zullen er de hele tijd obstakels op hun weg geplaatst worden.

Beledigingen, beschuldigingen van ketterij, leugens, woede en haat zullen hen ten deel vallen. Overal onder de lasteraars – wier betoog doordrongen zal zijn van onnauwkeurigheden, tegenstrijdigheden en onbegrijpelijke argumenten – zal er verwarring te zien zijn. Satans invloed zal altijd verwarring, wanorde, onlogische en sluwe argumenten voortbrengen en zal altijd doorspekt zijn met haat jegens Gods kinderen. Diegenen die gezegend zijn met het Licht van God en het Licht van de waarheid, zullen verschrikkelijke en haatdragende aanvallen aantrekken. **Want jullie kunnen er zeker van zijn dat, waar Ik aanwezig ben, de vervolging van diegenen die Mijn Woord verkondigen, groot zal zijn. Jullie kunnen er zeker van zijn dat, hoe erger de vervolging tegen eender welke missie van God is, dit komt doordat Satan zeer boos is.**

Wanneer jullie te lijden hebben, en dat zullen jullie, onder de haat die jullie betoond wordt omdat jullie Mijn kruis opnemen om Mij te volgen, zal het Beest bezorgder worden en zal hij harder werken om doorheen de zielen, van diegenen die bevuurd zijn met de zonde van hoogmoed, jullie te verpletteren. Jullie moeten die aanvallen negeren. Wees in vrede, want als deze – met een intense haat jegens jullie – toenemen, zullen jullie zeker weten dat jullie in ware vereniging met Mij, jullie Jezus, zijn!

Ga heen in liefde en vrede en weet dat Ik in jullie hart woon!

Jullie Jezus



## **Diegenen die het woedend uitschreeuwen tegen Mijn heilig Woord, en verklaren dat het van Satan komt, zullen voor eeuwig bij het Beest wonen**

*Vrijdag 24 mei 2013 21.50u*

**Mijn zeer geliefde dochter, overal waar Mijn stem gehoord wordt – in elke plaats en in elke tempel, gewijd aan de aanbidding van God - zal er beroering zijn.** Terwijl velen Mij, Mijn Leer en Mijn Kerk huldigen, zullen zij wanneer zij Mijn stem horen – aangezien deze nu de aandacht opeist – hun oren bedekken.

Mijn stem zal op dove en koppige zielen stoten. Mijn stem, Mijn Woord en Mijn roep zullen woedend afgewezen en uitgespuwd worden, terwijl Ik op aarde voor de laatste maal vervolgd wordt. **Dit is de laatste oproep om, voor Mijn Tweede Komst, al Gods kinderen in Mijn schoot te trekken, en toch zullen veel mensen, verward door de leugens die door demonen verspreid worden, zich afkeren en Mijn barmhartigheid afwijzen.**

Ik zal nogmaals afgewezen worden door diegenen die in het Huis van God verblijf houden, de priesters en al diegenen die de waarheid niet aannemen. Binnenkort zal de ultieme belediging van Mijn naam door jullie allemaal gezien worden. Diegenen onder jullie, die hun ogen bedekken en met blinddoeken voor hun ogen rondlopen, zullen de waarheid – zoals deze jullie op dit moment geschonken wordt – uiteindelijk inzien.

**Ik kan binnen Mijn Kerk geen schisma teweegbrengen, want dan zou Ik Mijzelf verloochenen.** Mijn Lichaam is de Kerk en deze kan nooit vergaan, maar het zullen diegenen erbinnen zijn, die Mij zullen verwerpen. Net zoals Ik de eerste keer verworpen werd, zullen zij ditmaal proberen Mij te vernietigen voordat Ik kom om de definitieve redding te brengen die de mens beloofd werd.

De mens is zwak. De mens is onwetend en is Mijn barmhartigheid niet waardig. De mens is koppig. Tijdens Mijn tijd op aarde werd aan de mens de waarheid geschonken, maar hij begrijpt Mijn belofte nog altijd niet. Mijn terugkeer, bij de Tweede Komst, zal bespoedigd worden door de verwerping

van Mijn laatste profeet. De profeet die, om jullie ziel voor te bereiden, gestuurd werd om jullie het laatste Woord van God te schenken, zal smadelijk lijden. Het is Mij, Jezus Christus, die jullie belasteren wanneer jullie de spot drijven met Mijn heilig Woord dat aan Gods profeet gegeven wordt. Het is het Woord van God, dat gegeven wordt om jullie voor te bereiden op de strijd met de Antichrist, dat jullie verwerpen. Door dat te doen, richten jullie zielen te gronde. Jullie verhinderen deze zielen Mijn Paradijs te betreden.

Diegenen die slechte dingen over Mijn boodschappen zeggen, kunnen hun wrevel, hun boosheid of hun logica niet rechtvaardigen want zij zitten vol dwaling, die uit de zonde van hoogmoed voortgekomen is. **Weldra zal de waarheid moeilijk te onderscheiden zijn van de leugens van de Nieuwe Wereldorganisatie, die de heidense nieuwe wereldreligie zal voorleggen.**

Als jullie nu niet naar Mij luisteren, zullen jullie door intimidatie gedwongen worden om die boosaardige vervanging te aanvaarden. Deze zal met een schitterende gouden buitenkant getooid zijn. Het zal zelfs de vroomsten onder jullie imponeren en jullie trouw aan Mij misvormen, en deze zal door iedereen bewonderd worden. Dit is de religie die de atheïsten zal bekeren tot het geloof in een grote leugen. Over diegenen die deze heidense gruwel volgen, zal geen vrede komen. Angst en afschuw voor elkaar zullen tot uiting komen, waarbij broeder zal strijden tegen broeder en waarbij het menselijk ras in twee verdeeld zal zijn. De ene helft zal de verdraaide waarheid van deze nieuwe wereldreligie aannemen – die door veel Kerken, veel geloofsovertuigingen, evenals door een groot deel van de Katholieke Kerk, zal voorgezeten worden. De andere helft zal bestaan uit diegenen die oprecht van Mij houden en die trouw zullen blijven aan de waarheid.

Wanneer jullie de waarheid niet aannemen – de waarheid, vervat in de Heilige Bijbel – zullen jullie naar een leugen leven. Jullie zullen geen liefde voor Mij meer in jullie ziel overhouden als jullie de leugens aannemen die jullie opgesolferd zullen worden.

**En hoewel Mijn Woord vandaag misschien ketterij lijkt, net zoals het was tijdens Mijn tijd op aarde, zullen velen van jullie deze boodschappen verslinden wanneer de waarheid jullie onthouden wordt, zodra de Antichrist jullie naties zal controleren.** Jullie zullen op jullie buik kruipen en om Mij schreeuwen. Jullie, die tegen Mij lasterden, zullen jullie tong willen uitsnijden

want jullie zullen dan pas beseffen hoe jullie woorden Mij beledigd hebben. Ik wacht geduldig op deze dag, maar als jullie voor Mij zouden gaan staan en Mij zouden verhinderen naar zielen de hand uit te steken, zal Ik jullie neervellen. Als jullie tegen Mij zouden blijven lasteren, door te verklaren dat Mijn boodschappen het werk van de duivel zijn, zullen jullie nooit vergeving krijgen. Want dat is de grootste zonde tegen God.

**Denk eraan dat Ik deze laatste keer naar Gods kinderen kom om het Verbond van Mijn Vader te vervullen.** Zijn Wil kan nu geschieden op aarde zoals in de Hemel. Niet één van jullie kan beletten dat dit gebeurt. Hoewel sommigen onder jullie Mij haten, kan niet één van jullie Mijn Tweede Komst voorkomen. Diegenen die het woedend uitschreeuwen tegen Mijn Woord, en verklaren dat het van Satan komt, zullen voor eeuwig bij het Beest wonen.

Jullie Jezus

**Deze boodschappen zullen de laatste zijn die aan jullie gegeven worden voor de Grote Dag waarop Ik kom om te oordelen**

*Zaterdag 25 mei 2013 21.49u*

Mijn zeer geliefde dochter, de pijn van de profeten, die voor jou kwamen, is nooit gekend geweest. Maar hun last was zwaar. In tegenstelling tot zieners, werkten zij alleen en werd hun elke vorm van aanvaarding ontzegd.

**De profeten werden gehaat omdat zij in naam van God profeteerden en omdat zij vertelden over toekomstige tragedies, die de mensheid zouden treffen vanwege de smet van de zonde.** Zij leidden een eenzaam en beangstigend leven, en schoten vaak tekort door de moeilijkheid van hun missie. Het was voor hen moeilijk om de profetieën te begrijpen en velen waren onwetend over de betekenis van de woorden die hen gedictieerd werden. Velen waren niet zeker of zij wel daadwerkelijk profeten waren, maar door de vruchten van hun missie – toen zij de verspreiding van het Woord van God en hoe snel bekeringen gezien werden, waarnamen – beseften zij het.

De meesten van Gods profeten werden veracht, bespot en als ketters beschouwd. Velen werden tot de woestijn veroordeeld en gekweld, allemaal omdat zij door God gezonden boodschappers waren.

**Profeten worden enkel vanwege Gods liefde naar de wereld gestuurd, om Zijn kinderen op gebeurtenissen, die op de redding van hun ziel een impact zullen hebben, voor te bereiden.** Aan de profeten werden verschillende missies gegeven. In sommige gevallen werden zij gezonden om de mensheid te waarschuwen voor het gevaar van de ongehoorzaamheid aan de Vader. Anderen werden gestuurd om te waarschuwen voor de gevolgen, die de mensen zouden treffen, als zij in zware zonde zouden vallen. In andere gevallen was het om de mensheid te waarschuwen voor diegenen die hen vervolging zouden toebrengen en die zouden proberen te verhinderen dat het Woord van God Zijn kinderen voedt. En dan was er Johannes de Doper, gestuurd om Gods kinderen voor te bereiden op de komst van de Messias, de enige Zoon van God, die gezonden werd om hen in de ogen van God te verlossen. Maar zij wilden niet naar hem luisteren. De geringsten onder de Joden luisterden wel en namen Mij, Jezus Christus, de Mensenzoon, aan maar de heiligste en de meest hooggeplaatste dienaren binnen de Kerk in die tijd, weigerden de waarheid aan te nemen.

**En nu ben jij gestuurd, Mijn dochter, om de weg te bereiden voor Mijn Tweede Komst zodat Ik de wereld redding kan brengen en Mijn Nieuw Paradijs verwezenlijkt kan worden.** Dit werd voorzeggd, maar zullen zij luisteren? Jammer genoeg niet. Zij weigeren te geloven dat Mijn Vader wellicht in hun tijd Zijn laatste profeet naar de wereld zou kunnen zenden. Daardoor ontkennen zij het Heilig Evangelie van God. Zij geloven dat Mijn Tweede Komst pas in de verre toekomst zal plaatsvinden. Deze dwaling wordt niet veroorzaakt door hun kennis van de Heilige Schrift maar door hun gebrekkig menselijk redeneren waardoor niets van Mijn belofte, om terug te komen, begrepen kan worden.

Het glansrijk erfdeel voor jullie toekomst, dat jullie te wachten staat, behoort jullie toe. Het is bestemd voor eenieder van jullie, ongeacht hoe zwartgeblakerd of zuiver jullie ziel ook is, maar jullie moeten je voorbereiden en waakzaam zijn, want elke demon uit de hel doolt op dit moment op aarde rond, en doorheen anderen zullen zij proberen jullie tegen te houden. Satan wil niet dat Mijn Vader Zijn kinderen thuis brengt naar hun rechtmatig erfdeel. Hij zal leugens verspreiden, verwarring veroorzaken en jullie afleiden. Zijn

sluwe en bedrieglijke handelwijze zal zo subtiel zijn, en hij zal werken doorheen andere zielen die zich openstellen voor een dergelijke verleiding. De mensen zullen daardoor niet geloven dat God ooit een andere profeet op deze manier naar de wereld zou sturen. Dat is onnodig, zullen zij zeggen. Zij zullen in plaats daarvan ertoe verleid worden in valse profeten te geloven, en aangezien er zoveel van hen zijn – wolven in schaapskleren – zullen zij aangetrokken worden tot diegenen die al die dingen zullen zeggen, die zij willen horen. Verzonnen verhaaltjes. Slim gecamoufleerd in heilige taal die vreselijke leugens, die Mijn Woord schenden, zal verbergen.

**Jij, Mijn dochter, zult de enige zijn die in deze tijd, hoorbaar voor de hele wereld, het ware Woord van God zult spreken.** Er zijn ook nog andere profeten van God, maar hun missies zijn anders. Van jou zal gevraagd worden om de waarheid te vertellen, maar de waarheid zal choqueren, net zoals deze zielen zal bewaren.

Zijn diegenen onder jullie - die verkondigen Mij te kennen – niet van mening, dat Mijn Vader voorafgaand aan Mijn Tweede Komst een laatste profeet zou zenden om jullie, door de kracht van de Heilige Geest, voor te bereiden? Kennen jullie Hem niet? Weten jullie niet hoe groot Zijn liefde is? Kennen jullie de omvang van Zijn groot erbarmen niet? Zo ja, dan zullen jullie naar deze boodschappen van de Hemel luisteren. Deze boodschappen zullen de laatste zijn die aan jullie gegeven worden voor de Grote Dag waarop Ik kom om te oordelen.

**Diegenen die hun leven leiden overeenkomstig het Woord van God en die niet van deze boodschappen afweten, hebben niets te vrezen.** Diegenen die deze boodschappen en de waarschuwingen – om geen andere leer dan deze die door Mij, Jezus Christus, aan de wereld gegeven werd, te accepteren – aannemen, hebben niets te vrezen want hun zal het Koninkrijk van Mijn Nieuw Paradijs toebehoren.

Diegenen die Mijn hand van barmhartigheid zullen weigeren, die van Mij afdwalen en die hun ziel verderven door Satan en al zijn loze beloftes te vereren in plaats van hun God en Schepper, zal het eeuwig leven ontzegd worden, tenzij zij smeken om Mijn barmhartigheid.

**Er is op voorhand tijd om jullie leven te vernieuwen.** Het is zeer eenvoudig. Kom tot Mij en Ik zal jullie beschermen! Deze profetieën hebben betrekking

op de toekomst en zij zullen verwezenlijkt worden. Verwerp deze als onzin en jullie zullen de dag betreuren waarop jullie de waarheid, die jullie als Gods gekoesterde kinderen beloofd werd, de rug toekeerden!

Jullie Jezus

## **Ik, de Moeder van God, zal de macht van de Boze, in het hart van diegenen die Mij aanroepen, vernietigen**

*Zondag 26 mei 2013 14.10u*

Mijn kind, je mag nooit luisteren naar diegenen die jou in deze missie proberen tegen te houden. Het is belangrijk dat je met Mijn geliefde Zoon verenigd blijft en weet dat die stemmen, die godslasteringen tegen Mijn Zoon uitspreken, zich zullen blijven vermenigvuldigen. De haat die uit hun mond stroomt, is niet tegen jou gericht maar tegen het heilig Woord van Mijn Zoon. Nu weet je hoeveel vijanden Mijn Zoon in de wereld heeft. **Diegenen die Hem het meest kwetsen, zijn diegenen die zeggen dat ze van Hem houden maar die Hem nu afwijzen terwijl Hij door de uitverkoren profeten van God spreekt.**

**Diegenen die Mij, de Heilige en Onbevleete Moeder van God, gebruiken om zich achter te verschuilen terwijl zij schunnigheden uitschreeuwen, vervullen Mij met tranen van groot verdriet.** Hun hart is zo versteend en zo vol woede dat hun haat tegen deze boodschappen velen zal choqueren. Diegenen die menen dat zij het Woord van God verdedigen, en die diegenen afwijzen die in Zijn naam komen, mogen nooit diegenen vergoelijken die anderen in Zijn naam haat betonen of belasteren. Wanneer dit gebeurt, en wanneer diegenen die beweren profeten te zijn dat doen, weet dan dat deze verbitterde aanvallen niet van God komen, aangezien dat onmogelijk zou zijn.

Ik, de Moeder van God, zal de macht van de Boze, in het hart van diegenen die Mij aanroepen, vernietigen. Als ze Mij niet aanroepen, kan Ik hen niet helpen. Ik, als Medeverlosseres, zou nooit de waarheid kunnen ontkennen die Mijn Zoon aan de wereld wenst te openbaren. Mijn plicht ligt bij Mijn Zoon. Ik zou jullie nooit zeggen de Boze te verwerpen of te hekelen en daarnaast jullie misleiden door te beweren de Moeder van God te zijn.

**Diegenen die beweren Mij door Mijn heilige Rozenkrans te vereren, en vervolgens slechte dingen over Mijn Zoon vertellen door te verklaren dat Zijn boodschappen leugens zijn, beledigen Mijn Zoon en onteren Mij.** Mijn allerheiligste Rozenkrans zal, als deze langzaam en vanuit het hart gebeden wordt, jullie hart openen voor de waarheid van deze missie. Jullie mogen de hoop nooit opgeven, zelfs niet als jullie de gave van onderscheiding niet gegeven is. Deze zal jullie gegeven worden als jullie Mij vragen om jullie ziel toe te wijden aan de zorg van Mijn Zoon. Als dit met een eenvoudige en nederige geest gedaan wordt, zal Mijn Zoon jullie belonen met de gave van de Heilige Geest.

Kinderen, jullie mogen de profeten van Mijn Zoon nooit beledigen, zelfs niet als jullie hen niet geloven. Jullie moeten zwijgen en voor hen bidden. Als jullie de profeten van Mijn Zoon zouden afwijzen, zal Hij jullie dat niet kwalijk nemen. Maar als jullie verklaren dat Zijn heilig Woord - dat aan de ware profeten gegeven wordt - dat van de Boze is, zullen jullie vreselijk lijden.

Blijf rustig, kinderen, en vestig jullie vertrouwen geheel op Mijn Zoon! Geef jullie over aan Zijn barmhartigheid en Hij zal jullie de weg wijzen, en de vrede zal jullie toebehoren. Ga, Mijn kinderen, met de zekerheid dat Mijn Zoon van jullie houdt! **Hij vergeeft alle zielen, voor alle zonden, behalve de eeuwige zonde – de lastering van de Heilige Geest.**

Jullie geliefde Moeder  
Moeder van de Verlossing

**God de Vader: Ik beloofde de wereld het Boek der Waarheid en Ik kom nooit op Mijn heilig Woord terug**

*Zondag 26 mei 2013 14.45u*

Mijn liefste dochter, op dit moment zijn Mijn geliefde kinderen in de war. Ik wil hun vertellen – en vooral diegenen die twijfelen aan deze boodschappen, die jou gegeven worden omdat Ik van hen houd – dat zij niet bang moeten zijn.

Angst creëert twijfel. Twijfel brengt verwarring teweeg. Verwarring kan leiden tot onbehagen, en ten slotte zullen jullie blind worden voor de waarheid. De waarheid zal nooit gemakkelijk te aanvaarden zijn, want de waarheid brengt het goede én het slechte aan het licht. Niemand wil het slechte horen en in plaats van de richtlijnen aan te nemen, die de wereld doorheen Mijn wensen gegeven worden, zullen zij ineenkrimpen van angst.

**Ik zend Mijn profeten om jullie te herinneren aan Mijn oneindige liefde voor eenieder van Mijn dierbare kinderen.** Ik stuur hen bovendien om jullie te waarschuwen voor de obstakels die door de Boze op jullie weg geplaatst zullen worden om jullie van Mij weg te halen. Wanneer Ik deze dingen openbaar, is dat niet om jullie van streek te brengen maar om jullie te redden en om jullie af te houden van kwaad.

De waarheid die jullie in Mijn Heilig Boek, de Bijbel, gegeven is, staat daar jullie voor ogen. Neem het niet om er jullie eigen versie van te maken want het is niet Mijn verlangen dat jullie de waarheid verdraaien. **Ik beloofde de wereld het Boek der Waarheid en Ik kom nooit op Mijn heilig Woord terug.** Ik geef het jullie nu zodat Ik Mijn kinderen uit de vier windstreken der aarde kan verzamelen. Mijn vijanden zullen proberen om de verspreiding van de inhoud van het Boek der Waarheid tegen te houden. Laat hen jullie niet afleiden want wanneer dat gebeurt, zullen zielen aan Mij verloren gaan!

Wees dankbaar dat Ik, jullie geliefde Vader, jullie dit groot geschenk geef, want jullie zullen Mijn leiding nodig hebben, vooral nu, daar de Antichrist thans voor de ogen van de wereld voorgesteld zal worden. Er zal jullie, door middel van het Boek der Waarheid, getoond worden hoe jullie je ziel kunnen beschermen tegen het bederf dat hij van plan is de wereld op te leggen. Er wordt jullie alle bescherming gegeven om niet alleen jullie eigen ziel, maar ook de ziel van miljarden, te helpen redden.

**Het restleger zal de grootste bevoegdheden krijgen om het Beest te verslaan. Het zal sterk genoeg zijn om dat te doen, dus wees nooit ontmoedigd wanneer Mijn vijanden proberen te verhinderen dat jullie in alle naties talrijker worden.** Hun macht zal de kop ingedrukt worden en diegenen die zwak zijn en de leugens aannemen die hen weldra, in de naam van Mijn Zoon, voorgehouden zullen worden, zullen aan Mij verloren gaan. Enkel door jullie liefde voor Mij en voor Mijn geliefde Zoon, Jezus Christus, en door de kracht van de Heilige Geest, kunnen al Mijn kinderen gered worden.



Ik zal jullie te allen tijde beschermen en over jullie waken. Verhef jullie ziel tot Mij door jullie trouw aan Mijn Zoon en er zal jullie het heerlijkste geschenk, Mijn Nieuw Paradijs, gegeven worden.

Laat niemand jullie beletten om jullie rechtmatig erfdeel op te eisen! Laat niemand jullie beletten te strijden om de ziel van al Mijn kinderen, want er worden jullie de nodige genaden geschonken om zelfs de ziel van diegenen die Mij het meest beledigen, te redden! Ik houd van jullie, kinderen. Ik wacht op jullie antwoord op deze oproep vanuit de Hemel.

Jullie geliefde Vader  
God de Allerhoogste

**Mijn stem zal, terwijl deze luid weerklinkt, miljoenen naar Mij toe trekken in de volgende fase en daarna miljarden in de eindfase**

*Dinsdag 28 mei 2013 20.30u*

Mijn zeer geliefde dochter, Ik ben op dit moment elk deel van de wereld aan het voorbereiden op Mijn Tweede Komst. Ik zal elke natie – niet één uitgesloten – opnemen in Mijn armen van barmhartigheid zodat Ik hen naar Mijn Koninkrijk kan brengen.

**Mijn plan is zeer gedetailleerd, en toch is het eenvoudig. Mijn stem zal, terwijl deze luid weerklinkt, miljoenen naar Mij toe trekken in de volgende fase en daarna miljarden in de eindfase.** Er zullen er nu veel meer de waarheid horen, maar zij zullen deze niet aannemen tot er gebeurt wat Ik jullie verteld heb. Mijn missie zal zich vlug uitbreiden en dan, zodra iedereen weet dat Ik het ben, Jezus Christus, die deze oproep vanuit de Hemel doet, zullen zij zich bij Mij aansluiten. Mijn missie zal, zelfs door diegenen die deze boodschappen afzweren, beantwoord worden.

Jullie, Mijn volgelingen, kunnen ontmoedigd worden door de verguizing die jullie omwille van Mij zullen moeten doorstaan, maar dat zal niet lang duren. Mijn liefde voor Gods kinderen is zo groot dat deze vergeleken kan worden met die van een ouder die een aantal kinderen heeft. Sommige kinderen

zullen hun moeder en vader eren en de liefde, die hen betoond wordt, beantwoorden. Andere kinderen zullen hun ouders wegduwen, hun broers en zussen slecht behandelen, alvorens uiteindelijk alle banden te verbreken. Door de bloed- en liefdesband zal niet alleen door de ouders, maar ook door de broers en zussen, alles in het werk gesteld worden om die verloren kinderen terug in de schoot van hun familie te trekken. En zodra dat gebeurt, zullen alle zonden, boosheid en afwijzing vergeten zijn.

Mijn volgelingen, hoewel jullie de toorn van anderen het hoofd zullen moeten bieden, moeten jullie rustig en geduldig blijven. Jullie volharding zal op de proef gesteld worden, en sommigen van jullie zullen afvallen. Als dat gebeurt, zal er door Mijn trouwe volgelingen alles aan gedaan worden om jullie terug te brengen, zodat jullie aan Mijn oproep gehoor kunnen geven.

Jullie geliefde Jezus

## **God de Vader: Ik zal elke natie slaan naar de mate van het aantal onschuldigen dat zij vermoord hebben**

*Woensdag 29 mei 2013 22.50u*

Mijn geliefde dochter, Ik Ben het Begin en het Einde. Ik Ben de Schepper van al wat is en zal zijn. **Ik Ben Meester over leven en dood. Niemand heeft de bevoegdheid om in het leven of de dood in te grijpen omdat alleen Ik, jullie Almachtige Vader, in beide mag tussenkomen.**

Wanneer de mens begint te geloven dat hij even goed – zo niet machtiger – is dan Ik, zal hij trachten Mij te evenaren. Wanneer de mens de controle over Mijn schepping in handen wil nemen, wordt hij door Satan bekoord om te zondigen. Wanneer de zonde van hoogmoed de ziel zodanig teistert, zal de mens Mij tarten door het leven op aarde te vernietigen.

Waarom zou de mens dat willen doen? Hij wil macht verkrijgen over wat door Mij vrij geschonken werd, wanneer hij een kind in de moederschoot het leven ontnemt. Wanneer hij de bevolking wil bedwingen, zal hij het leven voor de geboorte vernietigen en diegenen doden van wie hij meent dat zij niet meer verder mogen leven.

**Er bestaat bij een groepering een plan, Mijn dochter, om een eind te maken aan de groei van de wereldbevolking.** En dat gebeurt door het verschrikkelijk kwaad dat zich afspeelt door middel van abortus. **De toename van abortus en de snelle invoering ervan over de hele wereld, is geen toeval.** Het wordt over alle naties verspreid. Die naties, die bezwaar maken tegen abortus, zullen door het Beest met de tien horens aan de kant geschoven worden en gedwongen om deze gruwel in te voeren.

**Ik zal met Mijn hand een strenge straf werpen op die naties die abortus ingevoerd hebben.** Jullie zullen dat zien gebeuren van zodra dergelijke wetten geïntroduceerd worden, en door de straf die Ik zal opleggen. Jullie zullen weten dat het Mijn hand is, die zich op zo'n verdorvenheid neergeworpen heeft. Diegenen van jullie die denken dat jullie het recht hebben om een leven te benemen: weet dat dit recht niet bestaat! Beneem een leven en jullie zullen geen leven hebben. Jullie zullen geen eeuwig leven bezitten als jullie helpen bij eender welke daad, die dergelijke goddeloze wetten in het leven roept. **Dezelfde straf zal opgelegd worden aan diegenen onder jullie die euthanasie durven rechtvaardigen.**

Mijn barmhartigheid is er in overvloed, en Ik zal diegenen vergeven die het verschil tussen goed en kwaad niet vatten. Maar wanneer jullie weloverwogen deelnemen aan het globaal plan om leven te vernietigen, als deel van een satanische groepering, zijn jullie veroordeeld. Jullie toekomst werd bezegeld door de belofte die jullie aan het Beest gedaan hebben, en binnenkort door jullie verbond met de Antichrist.

Door de onschuldigen het leven te ontnemen en dergelijke wetten af te dwingen, trotseren jullie ronduit één van Mijn belangrijkste Geboden – Gij zult niet doden. Wanneer jullie op zo'n wereldwijde basis een dergelijke volkerenmoord beramen, voeren jullie het werk van de duivel uit en daarvoor zal Ik jullie vernietigen.

Eerst geef Ik jullie waarschuwingen en als deze goddeloze wetten daarna niet ingeperkt worden, laten jullie Mij geen keus. **De aarde zal met zo'n kracht beven dat deze jullie zal opslokken. Ik zal elke natie slaan naar de mate van het aantal onschuldigen dat zij vermoord hebben.** Als Ik niet ingrijp, zullen jullie naties al snel door het Beest verslonden worden en zal er niemand overblijven. Jullie moeten weten dat de zonde de aarde zodanig aangetast heeft, dat er nog slechts een sprankeltje licht overblijft. Dat licht is het Licht

van God en het is aanwezig in Mijn Zoon en Zijn mystiek Lichaam. Jullie zonden blijven Hem geselen, en dat zal escaleren tot aan het stadium waarin Zijn Kerk gekruisigd zal worden. Wanneer dat gebeurt, zal de duisternis neerdalen en dan zal het einde aanbreken.

Mijn woede heeft zijn grenzen bereikt. Jullie gebeden zullen helpen om een deel van de straf - die Ik op deze ondankbare wereld en op die verdorven zondaars zal neerwerpen - te matigen, maar niet alles want deze straffen moeten plaatsvinden zodat Ik kan beletten dat deze plannen jullie verderven. Als Ik niet zou proberen om de verspreiding van dergelijke gruwelen een halt toe te roepen, zou er geen wroeging zijn. Geen schaamte. Geen besef van het feit dat Ik, God de Allerhoogste, leven schep en het wegneem overeenkomstig Mijn Wil. Niemand anders heeft de macht om hetzelfde te doen.

Mijn toorn heeft zich door de eeuwen heen aan Mijn kinderen getoond, maar tot nu toe hebben jullie de straffen weerstaan, die Ik nu in stromen zal doen neerkomen op diegenen die schuldig zijn aan de invoering van de abortuswet.

Jullie Vader  
God de Allerhoogste

**God is niet pocherig. God is niet trots. God is teder, liefdevol maar toch standvastig in Zijn onderricht aan de mensheid.**

*Vrijdag 31 mei 2013 16.40u*

Mijn zeer geliefde dochter, **de wijze waarop Ik Mij aan Gods kinderen op deze aarde toon, gebeurt slechts via één bron en dat is de Heilige Geest.** Ik kan Mijzelf op geen enkele andere manier aan hen bekend maken.

**Zonder de aanwezigheid van de Heilige Geest kan Mijn stem niet gehoord worden.** Wanneer dus de Heilige Geest op een uitverkoren ziel neerdaalt, kan Mijn stem zich doen kennen. Maar pas op! De Heilige Geest kan zich enkel ophouden in zielen die luisteren en gewoon overbrengen wat hen gegeven wordt.

De Heilige Geest kan mensen bezielen om het Woord van God te spreken, maar dergelijke zielen mogen daar niet van afwijken. Ieder die schrijft, meedeelt, spreekt en zegt dat hij het Woord van God vertegenwoordigt, dat hem door de kracht van de Heilige Geest geschonken werd, mag nooit zijn eigen interpretatie van Mijn allerheiligste Woord geven.

**Ieder die het Woord van God verkondigt, en die door de Heilige Geest gemachtigd werd, zal zich nooit op dat feit beroemen. Zij zullen nooit een ander in Mijn naam veroordelen, kwaadpreken over anderen of hen belasteren. Wanneer jullie dat zien gebeuren, zullen jullie weten dat de Heilige Geest niet aanwezig is.**

Zoveel valse profeten roepen luidkeels, zich beroemend op het feit dat hen de gave van de Heilige Geest geschonken werd, maar dat is een leugen. Herken de leugenaar wanneer hij zegt dat hij deskundig is, een uitstekende vorming in de theologie bezit – en daardoor meer over Mij weet dan anderen – en bovendien beweert dat hij de bevoegdheid gekregen heeft om anderen, die zeggen dat zij in Mijn naam spreken, te veroordelen. Deze aanmatiging zou nooit van God kunnen komen.

God is niet pocherig. God is niet trots. God is teder, liefdevol maar toch standvastig in Zijn onderricht aan de mensen. Hij zou nooit aan om het even welke echte profeet, ware leerling of geheiligde dienaar de toestemming geven om een ander in Mijn naam te kwetsen of beledigen.

Hoed jullie voor de valse profeten die de gave van de Heilige Geest niet bezitten, want zij zullen jullie op een dwaalspoor brengen! Zij zullen jullie in een richting voeren die tegengesteld is aan de weg die Ik voor elk van jullie uitgekozen heb.

Jullie Jezus