

H. Maagd Maria: Tijd voor Mijn Zoon om Zijn geschenk van Goddelijke Barmhartigheid te overhandigen

Woensdag 2 november 2011 10.40u

Mijn kind, het moment nadert voor Mijn Zoon om Zijn geschenk van goddelijke barmhartigheid te overhandigen. Aldus moet jij je concentreren op je missie om zielen te redden. Je mag geen verstrooiingen toelaten die je oog afhouden van de allerbelangrijkste taak: het verspreiden van bekering.

De Hemel verheugt zich aangezien **dit goddelijk geschenk spoedig zal aangeboden worden** door de zuivere liefde die Mijn zoon in Zijn Hart draagt voor alle zielen. Mijn kind, terwijl dit werk toeneemt in intensiteit, zal de Boze jou bij elke gelegenheid door middel van diverse mensen blijven kwellen. Er is jou opgedragen om te zwijgen en je enkel op Mijn Zoon te focussen.

Jij, Mijn kind, bent degene die aangewezen is om zeer gedetailleerd het verlangen van Mijn Zoon om in deze tijd met de mensheid te spreken, mee te delen. Wees onverschrokken en moedig want deze heilige missie zal slagen! Het werd reeds zeer lang geleden aangekondigd en er wordt jou elke vorm van bijstand vanuit de Hemel verleend. De heiligen begeleiden jou allemaal want zij werden voltallig verzameld om ervoor te zorgen dat deze missie niet zal falen. Dit kan dan ook niet! Je moet ophouden met je zorgen te maken wanneer de dingen hopeloos lijken want dat is de misleiding waarmee je geconfronteerd zal worden. Dat is het werk van de Bedrieger.

Ik, jouw geliefde Moeder, werk de hele tijd samen met jou. **Het was door Mij dat je voorbereid werd om voor Mijn dierbare Zoon verschijnen.** De verleende genaden moesten het mogelijk maken jouw ziel te zuiveren waardoor je geschikt werd om voor de Redder van de mensheid te werken.

Het was door Mijn dierbare Zoon dat je voor de Allerheiligste Drieëenheid gebracht werd. Dit is één van de **allerbelangrijkste missies** sinds **Mijn Zoon gezonden werd om de wereld van de zonde te redden.**

Sta jezelf nooit toe om af te wijken van deze missie. Evenmin mag je toegeven aan de verleiding om er van weg te lopen. Bid te allen tijde tot Mij, jouw Moeder, om bescherming!

Jullie geliefde Moeder
Koningin van de Hemel
Moeder van Barmhartigheid

Het weer zal vreemde tekenen beginnen te vertonen

Woensdag 2 november 2011 19.40u

Mijn innig geliefde dochter, het weer zal vreemde tekenen beginnen te vertonen omdat de aarde zich naar een nieuwe toestand begeeft als voorbereiding op Mijn **daad van goddelijke barmhartigheid** wanneer Ik kom om jullie nogmaals te redden.

De haat neemt toe in elk land. De ontevredenheid wordt overal gevoeld. De liefde voor elkaar is zwak terwijl de eigenliefde niet enkel getolereerd wordt maar ook essentieel geacht wordt om in de hedendaagse wereld geaccepteerd te worden.

Ik zal de haat uitroeien. Ik zal de plannen van de mens, om een schrikbewind op te leggen aan zijn broeder, vertrappen. Ik zal de arrogantie in jullie ziel uitwissen. Elke zonde zal aan jullie geopenbaard worden zoals deze in zijn pure verfoeilijkheid er in Mijn ogen uitziet.

Waarom is het nodig dat tegenwoordig zoveel goedhartige zielen hun rug keren naar Mijn leer van weleer? Waarom nu? Wat is er met de

liefde tot God de Vader dat deze in hun ogen beschamend wordt? Ik zal het jullie vertellen. Dit is omdat zoveel van Mijn kinderen op een zijspoor gezet zijn door de geneugten van de wereld. Hoewel veel van de stoffelijke goederen die zij opzoeken nu buiten hun bereik liggen, wijzen ze Mij nog steeds af. De zielen van de mensen zijn overschaduwd door een duisternis die zo dicht is dat het tijd zal vergen voor Mijn licht om door hun ziel heen te schijnen en deze te doordringen.

Wat een tranen van bittere smart schrei Ik voor deze verdwaalde zielen die snakken naar de vrede van de redding waar zij om smeken. Zij beseffen gewoon niet dat enkel Ik deze vrede in hun vermoeide hart kan brengen.

O, hoe is Mijn liefde reeds lang in de vergetelheid geraakt. Ik ben maar een flard in hun gedachten, van weinig belang. Zij willen gemoedsrust en vrede in hun hart maar zij zullen Mij hier niet om vragen. Het is slechts wanneer zij vragen dat Ik kan antwoorden. Weten zij dit niet?

Wat diegenen onder jullie betreft die van Mij houden maar die hun broeder haten of er aanstoet aan nemen, ook jullie hebben Mijn hulp nodig. **Ik wil jullie trouw niet** als jullie de anderen niet met goedheid behandelen. Wanneer jullie je broeders en zusters kwetsen, om welke reden dan ook, dan kwetsen jullie Mij. Ongeacht hoe jullie je daden rechtvaardigen, weet dit: Ik voel de pijn van diegenen die jullie slecht behandelen. Wanneer jullie Mij zo kwetsen, kunnen jullie Mij geen ware liefde vanuit het hart tonen.

Leer hieruit! Zoek de nederigheid in alle dingen voordat jullie voor Mijn aangezicht komen om trouw te zweren aan Mijn Heilige Wil. Op deze manier zullen jullie zuiver van ziel worden en geschikt om Mijn Koninkrijk te betreden.

Jullie, Mijn kinderen, hebben veel geluk want miljoenen van jullie zullen deel gaan uitmaken van Mijn Nieuw Paradijs. Dit is het gevolg van de tijd waarin jullie leven. In de wereld van vandaag kunnen zovelen van

jullie, kinderen, nu gered worden op een manier die bij de vorige generaties niet mogelijk geweest is.

Verwelkom dit nieuws en gebruik deze kans om Mijn goddelijke barmhartigheid met een open en berouwvol hart te aanvaarden nu het nog kan!

Jullie Redder, Jezus Christus

Mijn boodschappers zijn nu onder jullie om jullie ziel voor te bereiden

Donderdag 3 november 2011 21.00u

Mijn geliefde dochter, de aangekondigde profetieën zullen bekend gemaakt gaan worden en zullen overal ter wereld gezien worden zodat niemand in staat zal zijn om deze te negeren.

Zoveel van Mijn kinderen zijn zich niet bewust van de inhoud vervat in het **Boek van Mijn Vader, de Allerheiligste Bijbel**. Er wordt weinig aandacht geschonken aan het **Boek van Johannes** waarin details over de eindtijd gegeven zijn aan de hele wereld. Deze tijd is nu gekomen! Bereid jullie allemaal voor!

De **waarheid vervat in het Boek der Openbaring is precies dat – de waarheid**. Kunnen jullie de tekenen herkennen? De beroering in de wereld zal verder uit de hand lopen in een verscheurend tempo. **Jullie muntstelsel wordt bedreigd door een wereldwijde groepering** die niet alleen uit is op jullie geld maar die ook jullie ziel wil stelen.

De verdorvenheid van de mens is duidelijk maar veel ervan wordt verborgen. **Mijn boodschappers zijn nu onder jullie**, kinderen, om te helpen jullie ziel voor te bereiden. Of jullie hen al dan niet erkennen

voor wie ze zijn, de Heilige Geest die in hun ziel heerst, zal bekering uitdragen.

Diegenen die Mijn pogingen om met jullie te communiceren aanklagen, zullen zeer binnenkort de waarheid begrijpen. Vanaf dat ogenblik zullen Mijn kinderen zich verenigen tegen deze verdorven macht door Satan geleid. **Zij zullen niet zegevieren. Iedere hindernis wordt voor hen opgesteld door de hand van Mijn Eeuwige Vader.** Zijn barmhartigheid is zo groot dat **Hij Zijn macht zal gebruiken om Zijn kinderen te verdedigen** en Hij zal diegenen verdelgen die met alle geweld het pad van de Bedrieger willen volgen.

Wat jullie verschillende opvattingen ook zijn, of Ik nu al dan niet tot jullie spreek, het zal niet van belang zijn. Het is jullie geloof in Mij en Mijn geliefde Vader, God de Allerhoogste, dat uiteindelijk zal tellen.

Gebed is hoogst noodzakelijk, kinderen, waar jullie ook zijn, **ongeacht jullie geloof,** ongeacht jullie opvattingen. Verenig jullie en bid tot de Heilige Geest om verlichting in deze tijd. Satan probeert om jullie de rug te doen keren naar Mij, jullie geliefde Redder. Luister niet naar de twijfels en de angst die hij in jullie hart zaait. Hij zal leugens gebruiken om Mij te beletten jullie ziel te overspoelen met Mijn goddelijk licht. Mijn liefde voor jullie, kinderen, is zo sterk dat, ongeacht hoe jullie Mij negeren of de rug toekeren, Ik jullie zal blijven roepen. Ik zal dit doen door de kracht van de Heilige Geest. Jullie moeten om deze gave bidden door te zeggen:

***O Jezus, bedek mij met Uw Kostbaar Bloed
en vervul mij met de Heilige Geest
opdat ik kan onderscheiden of deze woorden van U komen.
Maak mij nederig van geest.
Aanvaard mijn smeekbeden met barmhartigheid
en open mijn hart voor de waarheid.***

Ik zal gehoor geven aan de meest verharde zielen wanneer zij dit gebed opzeggen.

Geef Mij de kans om jullie tot bij Mij te brengen opdat Ik zoveel mogelijk van Mijn kinderen kan bijeenbrengen vóór de Grote Waarschuwing.

Denk eraan dat Mijn liefde voor jullie nooit zal ophouden te bestaan hoezeer jullie je ook doof houden voor Mijn dringende oproep om eenheid.

Jullie geliefde Redder
Jezus Christus

De wereldwijde groepering die jullie bankwezen vernietigde, zal uiteenvallen

Vrijdag 4 november 2011 19.00u

Mijn liefste dochter, uit Mij komt het ware leven, het enige leven dat de mens ooit nodig zal hebbe van hier tot in de eeuwigheid.

Kinderen, jullie moeten weten dat deze verschrikkelijke onrust, die jullie overal om jullie heen zien, niet lang zal duren.

God, Mijn Eeuwige Vader, **zal niet toelaten dat zijn dierbare kinderen nog veel meer lijden.** Jullie, Mijn kinderen, zijn de slachtoffers van het werk van de Bedrieger. Hij, die de wereldwijde groepering bestuurt, is verzwakt. Zijn gezag wordt onderuit gehaald door de macht van Mijn Vader. Deze groepering die opzettelijk **jullie bankwezen vernietigde om van jullie bedelaars te maken,** zal uiteenvallen. Jullie moeten jullie geen zorgen maken want **de hand van Mijn Vader zal op hun verdorven leefwijze neervallen.**

Bid dat als deze misleide zielen, die slaafs de verdorvenheid naleven die leeft in het hart zelf van deze groepering, zich tijdens de Waarschuwing zullen bekeren.

Jullie mogen **de hoop nooit opgeven, kinderen!** Het zal door jullie liefde voor God de Allerhoogste zijn dat jullie terug zullen keren naar de schoot van jullie familie. **De Heilige Drieëenheid is jullie thuis, kinderen!** Diegenen onder jullie die dit feit accepteren, tot stand gebracht door bekering, zullen het glorieuze tijdperk van het Paradijs op aarde erven.

Vertrouw altijd op Mij! Bied Mij jullie zorgen, problemen en angsten aan. Laat Mij jullie pijn en lijden verzachten! Het zal nu niet al te lang meer duren dat de wereld bevrijd zal worden van de barensweeën die jullie in deze tijd doorstaan.

Verlies nooit de hoop! Vertrouw op Mij! Bid om Mijn genaden om jullie sterker te maken! Leg jullie hoofd op Mijn schouder en laat Mijn vrede jullie ziel omhullen. Slechts dan zullen jullie de waarheid van Mijn glorieuze belofte van eeuwig leven begrijpen.

Jullie Jezus
Redder van de mensheid

God de Vader – Laatste oproep aan de atheïsten

Zaterdag 5 november 2011 13.00u

Mijn dochter, er zal nu aan de mensheid de hand van Mijn barmhartigheid getoond worden aangezien de komst van Mijn Zoon op handen is.

Aan al de gekwelde zielen, die in de war zijn, zeg Ik om jullie vertrouwen te stellen op Mij, God de Vader. Ik, die elk van jullie geschapen heb met liefde en erbarmen, wil elk dierbaar kind van Mij redden.

Ik wil niet één van jullie verliezen met inbegrip van diegenen die Mij bespotten. Bereid jullie voor op het grootste geschenk dat voor jullie wordt klaargemaakt. Ik zal verhinderen dat Satan jullie vastgrijpt, als jullie Mij dat toestaan. Ik kan jullie niet dwingen om deze daad van barmhartigheid te aanvaarden. Wat Mij bedroefd is dat velen onder jullie deze hand van Mijn barmhartigheid zullen afwijzen. Jullie zullen niet sterk genoeg zijn. Maar wanneer jullie getuige zijn van de waarheid zoals deze aan jullie geopenbaard zal worden tijdens de Waarschuwing, zullen jullie proberen deze vast te grijpen als een reddingslijn.

Jullie moeten Mij vragen om de sterkte om Mij toe te laten jullie te redden van de eeuwige verdoemenis. Ik spoor vooral de atheïsten nog een laatste keer aan. Verwerp de waarheid niet wanneer die aan jullie bewezen wordt. Als jullie dit doen, zijn jullie voor altijd voor Mij verloren.

God de Vader

Demonische bezetenheid en de zonde van de haat

Zondag 6 november 2011 18.30u

Mijn innig geliefde dochter, de mensen beseffen niet dat Ik dagelijks Mijn kruisiging herbeleef. De pijn en het lijden dat Ik doorsta worden veroorzaakt door de zonden die elke seconde van de dag door de mensen bedreven worden. Ik onderga momenten van intens verdriet wanneer Ik die zielen zie die Mij enorm beledigen door de **zonde van de haat**.

De haat is doorgedrongen in het hart van velen en komt tot stand door de teistering van Satan. Veel mensen praten over demonische bezetenheid alsof dit gemakkelijk te herkennen is. Zo veel van Mijn kinderen zijn door Satan bezeten. **Zij hoeven niet al spartelend gezien te worden om ingenomen te zijn door een demonische aanwezigheid.**

Hij, de vijand van de mensheid, gebruikt zijn demonen om Mijn kinderen aan te vallen. Wat diegenen betreft die in duisternis verkeren: zij worden een gemakkelijke prooi omdat zij de aanwezigheid van het kwaad aantrekken.

Eenmaal bezeten, kinderen, is het zeer moeilijk om jezelf los te trekken. Deze onfortuinlijke kinderen zullen, door de sluwe en manipulerende teistering van de Boze, vervolgens andere zielen aansteken. En zo gaat het verder.

Het kwaad wordt meestal voorgesteld als goed. Het zal moeilijk zijn om onderscheid te maken met uitzondering van dit: het gedrag en de daden van een geteisterde ziel zullen nooit nederig van aard zijn. Zij zullen nooit edelmoedig van hart zijn. Zij lijken misschien edelmoedig toch zal er altijd een addertje onder het gras zitten. Deze valstrik houdt altijd in dat zij eisen stellen aan jullie die jullie niet bevallen.

Blijf weg van zulke zielen! Bid voor hen! Laat niet toe dat zij jullie mee in de zonde sleuren! Wees altijd waakzaam voor de Bedrieger want in deze tijd is hij overal.

Bid altijd om dergelijk kwaad van jullie weg te houden. Gebed zal zijn greep en zijn kracht verzwakken en jullie ook beschermen.

Denk aan Satan en zijn slechte werken als aan een besmettelijke ziekte. Neem alle voorzorgsmaatregelen om te vermijden dat jullie in contact komen met diegenen die de ziekte dragen. Als jullie zouden weten dat jullie geen keuze hebben, wapen jullie dan met wiywater, een

gezegend kruisbeeld en een H. Benedictusmedaille. Zij zullen deze demonen op een afstand houden.

Kinderen, dit is de tijd waarin jullie jezelf en jullie huis moeten omringen met heilige voorwerpen die gezegend zijn. Velen zijn beschaamd om gezien te worden met dergelijke dingen uit angst dat zij uitgelachen zullen worden. Deze dingen zullen jullie bescherming bieden in jullie huis en zijn een grote troost tijdens het gebed.

Denk eraan dat de duivel niet enkel in de hel verblijft maar nu ook zijn rijk stevig gevestigd heeft op de aarde. **Gebed is het enige dat hem met schrik vervult en hem machteloos maakt.**

Kinderen, het gebed zal jullie in de komende tijd staande houden.

Jullie liefhebbende Redder
Jezus Christus

Jij zult in veel plaatsen gehaat worden en in andere gevreesd

Maandag 7 november 2011 20.50u

Mijn geliefde dochter, je moet luisteren. Wanneer Mijn profetieën zich ontvouwen waarop Mijn heilig woord aanvaard en beluisterd zal gaan worden, moet jij voorzichtig zijn. Jij, Mijn dochter, zult in veel plaatsen gehaat worden en in andere gevreesd.

Mijn profetieën die aan jou gegeven zullen worden, dienen om ervoor te zorgen dat er geen twijfel zal bestaan in het hoofd van al Mijn kinderen opdat de belofte van eeuwige redding uiteindelijk verwezenlijkt zal worden.

Mijn dochter, je zult je geïsoleerd voelen, afgewezen, gevreesd en je zult onmenselijk lijden in Mijn naam.

Zonder jouw opoffering zou Ik Mijn belofte, om de mensheid te redden zodat aan iedere ziel de mogelijkheid verleend wordt om te genieten van hun rechtmatig erfdeel, niet kunnen vervullen.

Ik doe een beroep op Mijn gewijde dienaren om jou, Mijn dochter, te beschermen want dat zal hun heilige plicht zijn. Na verloop van tijd zullen zij begrijpen wat hun rol is. Ondertussen doe Ik een beroep op al Mijn dierbare volgelingen om te bidden voor jouw bescherming tegen de kwade machten die geleid worden door Satan en die de wereld willen vernielen voor hun eigen profijt.

Wees sterk! Bid om bescherming en vraag te allen tijde om de hulp van Mijn gezegende Moeder!

Jullie Jezus
Redder en Verlosser van de mensheid

Velen zullen als boetedoening de pijn van het vagevuur ondergaan

Woensdag 9 november 2011 15.32u

Kinderen, luister naar Mijn dringend verzoek om jullie op dit moment toe te wijden aan **het Onbevlekt Hart van Mijn welbeminde Moeder.**

Zij, de Middelaars van alle genaden, werd opgedragen om jullie naar Mijn Heilig Hart te brengen teneinde de mensheid te redden van de ondergang die hen wacht als zij er niet in zouden slagen om zich los te maken van de werken van Satan.

Het is nu noodzakelijk dat jullie allemaal intens bidden voor de redding van de zielen. Alle zielen zullen voor Mij verschijnen en voor velen zal het moeilijk worden. **Velen zullen de pijn van het vagevuur ondergaan** maar het zal hun enige weg naar de eeuwige redding zijn. Het is veel beter om te beseffen hoe dit voelt tijdens het leven op deze aarde dan om dit na de dood te ondervinden. Wanneer zij deze boetedoening ondergaan, zullen deze zielen gezuiverd worden en **geschikt om Mijn nieuw Paradijs op aarde te betreden**. Enkel zuivere zielen zullen in staat zijn om binnen te gaan. Ik moet jullie dringend verzoeken om dit geschenk te aanvaarden en het onder ogen te zien met sterkte van geest, lichaam, en ziel. Maar zie en erken het voor wat het is, een weg naar eeuwig leven. Een kans om Mijn goddelijke barmhartigheid te begrijpen.

Het is nu tijd om jullie ziel voor te bereiden. Wanneer jullie om de verlossing van jullie zonden hebben verzocht vóór de Waarschuwing, moeten jullie voor de anderen bidden. Zij zullen sterk moeten zijn.

Bid het Kroontje van Mijn Goddelijke Barmhartigheid vanaf nu elke dag! Jullie allemaal! Het zal helpen om die zielen te redden die kunnen sterven van ontzetting tijdens deze bovennatuurlijke gebeurtenis. Deze zal nu weldra aan de wereld geschonken worden.

Verlies nooit de hoop, kinderen! Geloof Mij wanneer Ik jullie zeg dat Ik van jullie houd! Ik bezorg jullie dit geschenk vanuit deze liefde.

Jullie liefhebbende Redder

De twee dieven aan het kruis

Donderdag 10 november 2011 15.30u

Mijn innig geliefde dochter, toen Ik stervende was op het kruis waren er vlakbij twee dieven. Ook zij werden op hetzelfde moment gekruisigd.

Eén ervan vroeg Mij om hem zijn zonden te vergeven en werd gered. De andere deed dit niet. In plaats daarvan hield hij zich doof. Zijn koppigheid en de weigering om Mijn barmhartigheid te vragen, betekende dat hij niet gered kon worden.

Hetzelfde zal gebeuren tijdens de Waarschuwing. Een aantal van Mijn kinderen zullen hun zonden erkennen en aanvaarden dat ze Mij beledigd hebben. Zij zullen, in alle nederigheid, hun penitentie aanvaarden en zullen gered worden. Zij zullen het nieuwe Paradijs binnengaan en het komende tijdperk van vrede.

Dan zullen er diegenen zijn die hun zonden niet zullen aannemen voor wat ze zijn. Een gruwel in de ogen van God, de Eeuwige Vader.

Ik zal deze zielen ruimschoots de tijd geven om tot inkeer te komen. Zodanig diep is Mijn barmhartigheid. Bid dat zij verlossing zullen zoeken opdat ook zij gered kunnen worden. Ik wil dat jullie allemaal de poorten van het Paradijs binnengaan. Bid dat de verharde zondaars zich zullen laten vermurwen en Mijn hand aanvaarden. Bid dat zij zullen leren hoe nederig te worden in Mijn ogen.

Jullie Jezus
Verlosser van de mensheid

Eerst zullen er tekenen aan de hemel verschijnen – De zon zal rondtollen

Vrijdag 11 november 2011 16.00u

Gebed en veel ervan is nu nodig om de zielen te helpen redden. Jij, Mijn dochter, moet je familie voorbereiden en **degenen, die Mijn grote barmhartigheid nodig hebben, meedelen klaar te zijn.**

Eens te meer **zullen eerst de tekenen verschijnen**. Veel mensen zullen opkijken en op hun hoede zijn wanneer zij de veranderingen in de lucht opmerken. Zij zullen **de zon zien rondtollen als nooit tevoren**. Vervolgens zullen zij het kruis zien. **Dit zal plaatsgrijpen vlak voordat de sterren botsen in de lucht** waarop Mijn stralen van goddelijke barmhartigheid de aarde zullen overdekken.

Stilte zal volgen opdat elke ziel in een staat van volkomen afzondering zal zijn wanneer zij voor Mij verschijnt. Vertel Mijn kinderen waar ze op moeten letten want ze moeten niet bang zijn. Dit is geen gebeurtenis om te vrezen. In plaats daarvan moeten jullie allemaal deze ontmoeting verwelkomen.

Al Mijn kinderen **moeten aanvaarden dat Ik het ben die nu voor hen verschijnt**. Zij moeten niet denken dat dit het einde van de wereld is. Want dat is het niet. Het is het begin van een nieuwe periode in de tijd zodra elk van Mijn kinderen uiteindelijk de waarheid zal kennen.

Ik verheug Mij en voel een grote tederheid voor elke ziel afzonderlijk, die verlost kunnen worden indien zij Mij toestaan om hen dit geschenk te geven.

Bid, bid, bid nu voor alle zielen en in het bijzonder voor diegenen die zo bang zullen zijn dat zij misschien niet sterk genoeg zijn om Mijn hand van barmhartigheid te aanvaarden.

Jullie Redder
Jezus Christus

Jullie moment van glorie onder Mijn ogen – Jullie moment van redding

Zaterdag 12 november 2011 16.00u

Mijn innig geliefde dochter, de scheiding van Mij is pijnlijk vooral voor diegenen die Mij kennen.

Zodra de zielen een glimp opvangen van de liefde die Ik voor hen heb dan vinden ze **de pijn van de scheiding moeilijk te verdragen**. Deze is nog meer uitgesproken wanneer de zielen die belijden Mij te beminnen zich, door de zonde, na de dood in het vagevuur bevinden.

Hoewel alle zielen in het vagevuur uiteindelijk naar de Hemel gaan, is de smart van Mij gescheiden te zijn pijnlijk en schrikbarend.

Bij veel zielen die in God geloven, bezorgt **alleen al de vermelding van de hel doodsangst in hun hart**. Degenen die vervolgens ontdekken dat hun ziel gezuiverd moet worden in de hoedanigheid van het vagevuur, voelen bovendien een erbarmelijkheid die moeilijk te begrijpen is voor diegenen die vandaag in leven zijn.

Kinderen, jullie tijd op aarde is zo belangrijk want het is tijdens deze periode dat jullie moeite zouden moeten doen om jullie ziel te zuiveren door vasten en boete. Gebruik deze tijd terwijl jullie kunnen om jullie ziel te redden. Om dit te doen, moeten jullie te allen tijde de nederigheid opzoeken om ervoor te zorgen dat jullie klein worden in Mijn ogen. Enkel de kleinen kunnen door de zeer smalle poorten van het Paradijs.

Verwelkom daarom het geschenk van het vagevuur, dat jullie aangeboden wordt tijdens de Waarschuwing, als boetedoening voor jullie zonden wanneer jullie gezuiverd moeten worden. **Kinderen, jullie zullen niet op de dood moeten wachten om deze zuivering onder ogen te zien**. Jullie zijn gezegend, kinderen, want geen smet van de zonde zal

op jullie zielen achterblijven. Vervolgens kunnen jullie rechtstreeks toegang krijgen tot het nieuw tijdperk van vrede waarover Ik spreek. Hier zullen al Mijn kinderen die tijdens de Waarschuwing om vergeving voor hun zonden verzoeken, heengebracht worden.

Open jullie hart en verwelkom Mij wanneer Ik naar jullie toekom tijdens de op handen zijnde Waarschuwing waarbij jullie Mij zullen kunnen omarmen. Sta Mij toe om jullie vast te houden en om jullie zonden te vergeven zodat jullie de Mijnen worden in lichaam, geest en ziel en met de totale overgave die Ik van jullie nodig heb.

Dit zal jullie onder Mijn ogen jullie moment van glorie zijn. Dan zullen jullie klaar zijn voor de tweede fase waarbij jullie in staat zullen zijn om jullie aan te sluiten bij jullie broeders en zusters in het nieuwe Paradijs op aarde zoals het van in het begin door God, de Schepper van alle dingen, geschapen werd.

Dat zal **jullie nieuwe en rechtmatige woning worden voor 1000 jaar**. Wacht op Mijn komst met liefde, hoop en vreugde. Er valt niets te vrezen. Verheug jullie! Ik kom nogmaals om jullie te redden van de vijand van de mensheid. Deze keer is zijn kracht zo zwak, dat het moeilijk zal zijn voor hem om de zielen van degenen die Mij met open armen ontvangen tijdens de Waarschuwing, weg te grissen.

Jullie Jezus
Verlosser van de mensheid

Bid, ontspan en wees blij want deze tijd nu is kort

Zondag 13 november 19.00u

Mijn innig geliefde dochter, **soms verwarren Mijn boodschappen jou**. **Maar dat is niet erg**. Mijn wegen en deze goddelijke plannen,

georkestreerd door Mijn Eeuwige Vader, zijn niet gemakkelijk te begrijpen.

Houd jullie gedachten op Mij gevestigd. Focus jullie enkel op het gebed en met name die gebeden die de verharde zondaars zullen helpen redden van het vuur van de hel.

Breng deze tijdspanne door in stille contemplatie en eenvoudig gebed. Dat is alles waar al Mijn kinderen zich op moeten concentreren. Zij moeten er zich op toeleggen om **hun familie en vrienden naar Mij te voeren ter voorbereiding op Mijn komst.**

Bid, bid, bid het Kroontje van Mijn Goddelijke Barmhartigheid om de redding te bewerkstelligen van die zielen, die zo aangetast zijn door het kwaad, **dat jullie gebeden hun enige redding zullen zijn.**

Probeer deze tijd niet uit te leggen aan jullie kinderen want zij zullen het niet begrijpen. **Bij velen zou het onnodige angst kunnen veroorzaken.**

Opnieuw zeg Ik tot al Mijn dierbare kinderen: **Ik kom om jullie te redden. Onthoud dit!** Moest Ik op dit moment niet komen, zouden jullie Mij ontglippen door de krachten van de macht van het kwaad die zo overheersend zijn in jullie wereld.

Ik ben jullie redding. Jullie ontsnapping uit de gruwel waarvan jullie getuige zijn in jullie wereld, in elk opzicht veroorzaakt door een satanische invloed. Kinderen, jullie moeten vertrouwen op Mijn liefde voor jullie. Weten jullie niet dat Ik niet zou toestaan dat jullie allemaal deze verdorvenheid blijven verdragen?

Mijn kinderen, Ik beloof jullie allen het volgende. **Jullie zullen genieten van het nieuw tijdperk van het Paradijs als Mijn uitverkoren kinderen.** Maar het zal aan elke man, vrouw of kind boven de jaren van verstand zijn, om te beslissen of zij zich **samen willen verenigen om te genieten van dit glorieuze bestaan.**

Bid, ontspan en wees blij want deze tijd nu is kort.

Zing tot lof van Mijn Eeuwige Vader voor de zaligheid die hij zal verlenen aan al diegenen die Mijn hand van barmhartigheid aanvaarden.

Jullie geliefde Jezus
Redder van de mensheid

Mijn woord wordt niet afgewezen uit angst maar door de zonde van hoogmoed

Maandag 14 november 2011 20.15u

Mijn innig geliefde dochter, hoe komt het dat de mensen Mijn onderrichtingen ingewikkeld maken. Zoveel van Mijn kinderen begrijpen Mijn grote barmhartigheid verkeerd en onderschatten deze. Ondanks het aantal keer dat Ik Mijn kinderen vergeffenis voor hun zonden beloof, zijn zij nog steeds bang dat Ik niet alle zonden kan vergeven, hoe zwaar de zonde ook is.

Het kwaad in de wereld wordt veroorzaakt door de haat die Satan heeft voor de mensheid. Die arme misleide zondaars die slaafs het pad van de bedrieglijkheid volgen, zijn Mijn geliefde kinderen. Ik bemin elk van hen en zal hen blijven beminnen ondanks de duisternis van hun ziel. Wanneer het om al de zielen gaat, is Mijn liefde eeuwigdurend en zal nooit sterven. **Ik sta klaar om allen volkomen te vergeven en te omhelzen.** Ik ben tot alles bereid om alle zondaars terug naar Mijn kudde te brengen, hoezeer zij Mij ook beledigen.

Er zal Satan belet worden om zulke zielen te stelen. Maar pas wanneer het schild van de hoogmoed door de zondaars wordt afgeworpen, zullen zij zich terug tot Mij kunnen wenden en weer deel gaan uitmaken van Mijn gekoesterde familie. Begrijp dit niet verkeerd! Ik

kan de zielen enkel dichter tot Mij brengen. **Ik kan hen niet dwingen om van Mij te houden.** Ik kan hen niet dwingen om Mijn Koninkrijk van het Paradijs te willen binnengaan. Zij zullen eerst Mijn hand van verzoening, uit eigen vrije wil, moeten aanvaarden.

Ik ben, zoals Ik je dikwijls gezegd heb, **in de eerste plaats een God van barmhartigheid.** Mijn gerechtigheid zal volbracht worden **maar slechts nadat elke diepgaande maatregel genomen werd om iedere ziel op aarde te redden.**

Mijn dochter, dit werk zou helemaal niet gemakkelijk voor jou worden. Aangezien Ik je deze heilige taak van dergelijke omvang gegeven heb, zal het van jou kant enorme kracht vereisen. Je bent gevormd om sterk te zijn. Je werd opgeleid voor dit werk sinds je uit de schoot van je moeder kwam. Al jouw reacties op Mijn allerheiligste instructies waren overeenkomstig Mijn goddelijk plan voor de mensheid. Het is doordat je met Mij verenigd bent (ben je dit vergeten?) dat **je dezelfde afwijzing zal ondergaan die Ik moest doorstaan tijdens Mijn tijd op aarde.**

Dezelfde afwijzing door diegenen die zich beroemen op hun intellectuele kennis van Mijn Leer om deze boodschappen van Mij, waarvan jij getuige bent in de wereld van vandaag, te verwerpen. **Die zielen, vervuld van trots en hun zelfuitgeroepen kennis van de Heilige Schrift, schieten te kort om dit te begrijpen.**

Mijn onderrichtingen zijn zeer eenvoudig. Voeg er al de mooie taal en proza aan toe die jullie willen, de waarheid blijft zoals het altijd geweest is. **Bemin elkaar zoals Ik jullie bemin.** Enkel wanneer jullie respect tonen voor elkaar en elkaar liefhebben, **zullen jullie Mijn woord naar waarheid kunnen verkondigen.**

Er bestaat zoveel verwarring, Mijn dochter. Er wordt Mijn kinderen zoveel verschrikking en angst ingeboezemd omtrent hun toekomst. Als de zielen slechts zouden kalmeren en bidden om barmhartigheid dan zouden hun gebeden verhoord worden. **Rampen zullen en kunnen**

verzacht worden. Houd de hoop in jullie ziel levend, kinderen! Blijf nooit steken door elkaar te veroordelen en doe dit zeker nooit in Mijn naam!

Wie een ander durft veroordelen door bespottig, in naam van het Christendom, zal tegenover Mij komen te staan. Hij die zondigt tegen Mijn profeten, zal zich eveneens tegenover Mij moeten verantwoorden.

Mijn woord wordt niet uit liefde afgewezen. Mijn woord wordt niet uit angst afgewezen. Neen, het wordt afgewezen door de zonde van de hoogmoed.

Jullie Redder
Jezus Christus

God de Vader vraagt Zijn kinderen om zich in gebed te verenigen

Dinsdag 15 november 2011 11.00u

Mijn dochter, Ik kom vandaag om Mijn dierbare kinderen en al diegenen die in Mij geloven, bijeen te brengen **om in vereniging te bidden om alle zielen op aarde te redden.**

Het is Mijn verlangen dat jullie je grenzeloze liefde voor de Allerheiligste Drieëenheid bewijzen door nederigheid te tonen in de liefde voor elkaar **zodat de zonde aan de gehele mensheid vergeven kan worden.**

Ik ben de God van gerechtigheid maar Ik ben eerst en vooral de God van liefde en barmhartigheid. Mijn vaderlijke goddelijke liefde voor jullie wordt weerspiegeld in Mijn barmhartige goedheid. Als zodanig is het Mijn intentie **om alle zielen in veiligheid te brengen in deze Eindtijd, zoals jullie deze op aarde kennen.** Vrees niet, kinderen ! Het is niet Mijn bedoeling om jullie schrik aan te jagen maar om jullie in Mijn armen te sluiten door Mijn allesomvattende liefde voor elk van Mijn kinderen.

Ik doe een beroep op al Mijn kinderen, vooral op die zielen, zo vol van liefde voor Mij, hun Schepper, om jullie aan te sluiten bij jullie broeders en zusters en jullie op te richten tegen het kwaad in de wereld.

Satan en elke demon van de hel dolen nu rond op de aarde, Mij trotserend, in deze Eindtijd, kinderen. Zij zijn verspreid over de wereld, vervolgen de zielen en drijven hen tot de rand van de waanzin. De slechte invloed wordt op dit moment door bijna iedereen gevoeld. **Doordat Mijn bestaan, en dat van Mijn geliefde Zoon, ontkend, verworpen en aan de kant geschoven wordt, bedekt de duisternis thans jullie wereld.** Door het niet erkennen van de waarheid van jullie schepping op deze aarde, zijn jullie, Mijn geliefde kinderen, onbewust het doelwit van Satan geworden.

Jullie zullen een aantal veranderingen in jullie leven opmerken aangezien deze plaag jullie wereld in zijn greep houdt. **Moord, haat, afkeer om Mijn glorie te verkondigen of om Mijn bestaan te erkennen, oorlog, vervolging, hebzucht, overheersing en moreel verval.** Al deze verdorvenheid werd door Satan in jullie wereld teweeggebracht en **verspreid door de zondaars die erg vatbaar zijn voor zijn valse, lege beloftes.**

Hij, Satan, bekoort eerst deze op macht beluste zondaars en diegenen met een zwak geloof. Heeft hij hen verleid, dan bezielt hij hen. Zij, op hun beurt, besmetten hun medebroeders en –zusters en veroorzaken verschrikkelijk veel leed door misbruik van hen te maken.

Jullie, Mijn geliefde gelovigen, worden nu door Mij opgeroepen om stand te houden en Mijn heilig woord te verdedigen opdat de mensheid gered kan worden. **Jullie zullen dit op twee manieren doen.** Allereerst door voortdurend gebed en ten tweede door Mijn heilig woord te verspreiden. Het gebed zal niet alleen helpen om de mensheid te redden van de hel en de van de volkomen verlatenheid door Mij, maar het zal ook Mijn hand van kastijding verzachten. **Deze hand van kastijding zal, en laat hier geen twijfel over bestaan, neervallen op die**

verdorven zondaars die toegestaan hebben dat de geest van duisternis hun gedrag beheerst ten opzichte van de onschuldige ondergeschikten waarover zij de controle uitoefenen.

Ik, God de Vader, doe vanuit de Hemel een beroep op Mijn kinderen om te luisteren naar Mijn smeekbede waarbij Ik jullie dringend verzoek om onmiddellijk overeind te komen. Bid samen het volgende gebed :

***Allerhoogste God,
in de naam van Uw welbeminde Zoon, Jezus Christus,
die U hebt opgeofferd
om ons, Uw arme kinderen, te redden van het vuur van de hel,
aanhoor ons gebed.
Mogen wij onze nederige offers aanbieden
en beproevingen en tegenspoed aanvaarden
als een middel om tijdens de Waarschuwing
de redding van alle zielen te verkrijgen.***

***Wij smeken U om de zondaars te vergeven
die het moeilijk vinden om terug te keren
en Uw barmhartige goedheid te aanvaarden
om de nodige offers te brengen
die U gepast acht om hen te verlossen in Uw heilige ogen.***

Door te bidden tot Mij, jullie Hemelse Vader, God de Allerhoogste, Schepper van het Heelal en de mensheid, zal Ik jullie gebeden verhoren en vrijstelling verlenen aan al deze zielen voor wie jullie bidden.

Dank jullie, Mijn gekoesterde kinderen, om dit als Mijn goddelijke oproep uit de Hemel te herkennen. Dank voor jullie nederigheid van hart om Mijn stem te herkennen wanneer deze zich laat horen.

Denk eraan dat Ik een oceaan van barmhartigheid ben en van jullie houd met een vaderlijke tederheid. Ik streef er enkel naar om ieder van

jullie te redden uit de greep van de Boze zodat we ons kunnen verenigen als één Heilige Familie.

God de Eeuwige Vader

H. Maagd Maria : Bid voor Paus Benedictus

Woensdag 16 november 2011 08.00u

Mijn kind, er zal **hevig gevochten worden zodra de strijd om de zielen begint**. Bid voor al die arme zielen die de bescherming van de barmhartigheid van Mijn Zoon nodig hebben.

De Boze zal alles doen wat hij kan om de kinderen afkerig te maken van de barmhartige hand van Mijn Zoon.

Zoveel van Mijn arme, verdwaalde zielen hebben geen idee van de strijd die reeds begonnen is en die geleid wordt door de Boze. Zijn dagen raken thans op, Mijn kind, maar je moet alles doen wat je kunt om Mijn dierbare Zoon te helpen deze mensen te redden voordat het te laat is.

Jij, Mijn kind, moet Mij om bescherming blijven vragen want je wordt nu een echte doorn in het oog van de Boze. Wees elk moment op je hoede ! Gebed is belangrijk en je moet anderen vragen om voor jou te bidden.

Bid voor Paus Benedictus, vooral nu, want ook hij ligt onder vuur. Wankel nooit in jouw werk voor Mijn Zoon want jij, Mijn kind, moet volharden tot het bittere einde om de profetieën te vervullen die reeds lang geleden aangekondigd werden.

Denk eraan dat Ik je te allen tijde bedek met Mijn heilige mantel.

Jouw Hemelse Moeder

Koningin van de Rozen

(Nota : Deze boodschap werd ontvangen na een uitvoerige verschijning van de Gezegende Moeder die 20 minuten duurde en waarbij Zij erg bedroefd leek) 'Maria van de Goddelijke Barmhartigheid'

De voorbereidingen zijn thans voltooid

Woensdag 16 november 2011 20.30u

Mijn innig geliefde dochter, luister nu aandachtig. Stel a.u.b. al Mijn kinderen gerust dat het geloof hun redding zal garanderen. Dit is het enige dat nu telt.

Liefde voor Mij en voor elkaar zal jullie weg naar het Paradijs zijn.

Als jullie van elkaar houden zoals Ik van jullie houd, zal dat onvoorwaardelijk zijn. Jullie moeten elkaars fouten aanvaarden. Vergeef, kinderen ! Strijd komt niet voort van de Hemel ! Het wordt veroorzaakt door de Bedrieger om ontwrichting teweeg te brengen.

Richt jullie nu op en bid, bid, bid om Mijn grote barmhartigheid aangezien de tijd nu bijna gekomen is.

De voorbereidingen zijn thans voltooid.

Wacht nu simpelweg af !

Bereid jullie ziel voor en bid voor elkaar ! Aanvaard gewoon Mijn Heilige Wil, Mijn dochter !

Vraag niet om uitleg ! Volg Mijn instructies op en toon te allen tijde gehoorzaamheid ! Loop niet in de valstrikken die voor jullie opgezet worden om jullie aan te zetten afvallig te worden ! Satan wil dat jullie vallen zodat hij jullie kan vertrappen. Maar Ik moet jullie er opnieuw

aan herinneren om te blijven zwijgen. Verdraag elke verontwaardiging met neergeslagen ogen in volkomen nederigheid.

Volg Mij na, dochter, in alles wat je doet ! Zodra je dat doet, kan Satan de strijd niet met jou aanbinden.

Ga nu en wacht. Want Ik kom spoedig.

Jullie liefhebbende Jezus
Redder en Verlosser van de gehele mensheid

Kruistocht van gebed (1) 'Mijn geschenk aan Jezus om zielen te redden'

Donderdag 17 november 2011 21.00u

Mijn geliefde dochter, vraag Mijn kinderen a.u.b. om vanaf nu tot aan de Waarschuwing deze gebeden te bidden. Mijn volgelingen worden verzocht om deze gebeden te bidden die Ik jullie elke dag zal geven om zielen te redden. Dit is het eerste gebed :

***Mijn liefste Jezus,
U die zoveel van ons houdt,
sta me toe om op mijn bescheiden manier
Uw dierbare zielen te helpen redden.
Ontferm U over alle zondaars
ongeacht hoe zwaar zij U beledigen.***

***Sta mij toe om door gebed en lijden
deze zielen, die de Waarschuwing misschien niet overleven,
te helpen om te streven naar een plaats bij U in Uw Koninkrijk.
Verhoor mijn gebed,
o zoete Jezus,
om U te helpen deze zielen,***

***waar U naar snakt,
voor U te winnen.***

***O Heilig Hart van Jezus,
ik verzeker te allen tijde
mijn trouw aan Uw Allerheiligste Wil. Amen.***

Jullie Redder
Jezus Christus

Kruistocht van gebed (2) 'Gebed voor de wereldheersers'

Vrijdag 18 november 2011 21.00u

Mijn innig geliefde dochter, vandaag spoor Ik Mijn volgelingen aan dit gebed aan te bieden om die arme kinderen te redden die gekweld worden door de leiders van hun eigen land die, op hun beurt, gedictieerd worden door wereldmachten, niet die van God.

***Mijn Eeuwige Vader,
in naam van Uw geliefde Zoon, Jezus Christus,
vraag ik dat U Uw kinderen behoedt
voor de vervolging die door wereldmachten beraamd wordt
op onschuldige volken.***

***Ik bid om de vergeving van zonde van die zielen,
die de oorzaak zijn van deze tegenspoed
opdat zij zich met een nederig en rouwmoedig hart
tot U kunnen wenden.***

***A.u.b., geef Uw gekwelde kinderen
de kracht om een dergelijk lijden te verdragen
als boete voor de zonden van de wereld
door Christus, Onze Heer. Amen.***

Kruistocht van gebed (3) 'Bevrijd de wereld van angst'

Zaterdag 19 november 2011 19.00u

Mijn innig geliefde dochter, Ik voorzie je nu van het gebed om de wereld van angst te bevrijden.

***O, mijn Heer Jezus Christus,
ik smEEK U om de wereld te bevrijden van de angst
die de zielen losmaakt van Uw liefhebbend Hart.***

***Ik bid dat de zielen,
die werkelijk angst zullen ondervinden tijdens de Waarschuwing,
zullen overblijven en toestaan
dat Uw barmhartigheid hun ziel overstelpt
waardoor zij vrij zullen zijn om U te beminnen
zoals dat zou moeten. Amen.***

Jullie liefhebbende Redder
Jezus Christus

Kruistocht van gebed (4) 'Verenig alle families'

Zondag 20 november 2011 18.00u

Mijn dochter, dit gebed is belangrijk want het zal helpen om de families bijeen te houden opdat zij samen kunnen verblijven in Mijn nieuw Koninkrijk van het Paradijs op aarde.

***Jezus,
verenig alle families tijdens de Waarschuwing
opdat zij de eeuwige redding mogen ontvangen.***

***Ik bid dat alle families samenblijven
in vereniging met U, Jezus,
zodat zij Uw Nieuw Paradijs op aarde mogen erven. Amen.***

Jullie liefhebbende Redder
Verlosser van de mensheid
Jezus Christus

Kruistocht van gebed (5) ‘Eer aan God de Allerhoogste’

Maandag 21 november 2011 19.00u

Mijn dochter, de wereld moet dit bijzonder gebed in lof en dankzegging aan God de Vader aanbieden voor de barmhartigheid die Hij aan de hele wereld verleent.

***O, Eeuwige Vader,
wij bieden U onze gebeden aan,
vreugdevol dankend voor Uw kostbaar geschenk van
barmhartigheid
aan de gehele mensheid.***

***Wij verheugen ons en bieden U, Roemrijkste Koning,
onze lof en aanbidding aan
voor Uw liefhebbende en tedere barmhartigheid.***

***U, Allerhoogste God, bent onze Koning
en voor dit geschenk dat U ons nu brengt,
liggen we in nederige dienstbaarheid aan Uw voeten.
A.u.b. God, ontferm U over al Uw kinderen. Amen.***

Jullie Jezus

Kruistocht van gebed (6) ‘Gebed om de Antichrist te stoppen’

Dinsdag 22 november 2011 11.00u

***O Jezus,
ik bid dat God in Zijn barmhartigheid,
de Antichrist en zijn verachtelijke strijdmacht,
zal beletten om terreur te veroorzaken
en ontbering op te leggen aan Uw kinderen.***

***Wij bidden dat hij gestopt zal worden
en dat de hand van de kastijding vermeden zal worden
door de bekering, bewerkstelligd tijdens de Waarschuwing. Amen.***

Kruistocht van gebed (7) ‘Gebed voor diegenen die de barmhartigheid afwijzen’

Dinsdag 22 november 20.00u

Mijn innig geliefde dochter, Mijn komst om de mensheid nog eens te redden vóór het laatste oordeel, is zo dichtbij. Mijn vreugde wordt overschaduwed door diep lijden vanwege die zielen die Mijn barmhartigheid zullen afwijzen.

Jij, Mijn dochter, moet strijden, samen met Mijn strijdmacht van die geliefde kinderen van het kruis, om deze zielen te redden. Dit is het gebed dat zij moeten bidden om te smeken om barmhartigheid voor de zielen in duisternis.

***Jezus, ik verzoek U dringend
om die zondaars, zo duister van ziel,
die het licht van Uw barmhartigheid zullen weigeren,***

te vergeven.

***Ik smEEK U, Jezus,
vergeef hen om hen te verlossen van de zonden
waarvan zij het zo moeilijk vinden om zich los te trekken.
Overstelp hun hart met Uw stralen van barmhartigheid
en geef hen de kans om terug te keren naar Uw kudde. Amen.***

Jullie geliefde Jezus

Kruistocht van gebed (8) 'De schuldbelijdenis'

Dinsdag 22 november 2011 22.30u

Ik, Jezus, jullie Koning en Redder, bied jullie nu Mijn gebed voor de schuldbelijdenis aan.

Dit gebed moet, tijdens en na de Waarschuwing, gebeden worden om te smeken om welwillendheid bij de vergeving van de zonde.

***Liefste Jezus,
ik vraag Uw absolutie voor al mijn zonden
en voor de schade en verwondingen
die ik anderen veroorzaakt heb.***

***Ik bid nederig om de genaden
om te vermijden U opnieuw te beledigen
en om boete aan te bieden overeenkomstig Uw Allerheiligste Wil.***

***Ik smEEK om de vergeving van elke toekomstige belediging
waaraan ik deel kan hebben
en die U pijn en lijden zullen veroorzaken.
Neem me mee naar het Nieuw Tijdperk van Vrede
zodat ik voor eeuwig deel kan uitmaken van Uw familie.***

***Ik houd van U, Jezus.
Ik heb U nodig.
Ik eer U en alles waar U voor staat.***

***Help mij, Jezus,
opdat ik waardig mag worden
om Uw Koninkrijk te betreden. Amen.***

Jullie Redder
Jezus Christus

De wereld zal voorgoed veranderd worden

Donderdag 24 november 2011 21.00u

Mijn innig geliefde dochter, vrees niet aangezien de tijd voor jou en de hele wereld gekomen is.

Deze tocht is voor jou intens geweest, Mijn dochter, gedurende een zodanig korte tijdsperiode.

Jij hebt direct vanaf het begin gehoorzaamd aan Mijn Heilige Wil hoewel jij je twijfels had. Niettegenstaande je bespot werd op bepaalde plaatsen, en met name door diegenen die belijden heilige leerlingen van Mij en Mijn geliefde Moeder te zijn, heb je nooit gearzeld om de wereld Mijn heilig woord mee te delen. Negeer al dit lijden want het is nu voorbij !

Nu Ik met Mijn grote barmhartigheid kom, zullen alle kinderen met een waar geloof zich nederig dankend aansluiten om Mij te verwelkomen en Mijn barmhartigheid te aanvaarden. De waarheid zal nu onthuld worden !

Richt jullie allemaal op en wacht met vreugde op Mijn komst.

De wereld zal voorgoed veranderd worden.

Denk eraan, het is door Mijn diepe liefde voor jullie allen, met inbegrip van diegenen die Mijn heilig woord bespotten of die Mij verloochenen, dat Ik kom om jullie opnieuw te redden.

Jullie Redder en Verlosser
Jezus Christus

Ik onthul geen datums

Zondag 27 november 2011 15.00u

Mijn innig geliefde dochter, je moet kalm en beheerst blijven en al je vertrouwen op Mij stellen.

Het moment van de Waarschuwing is bijna daar en je moet geduldig zijn. Bid, Mijn dochter, opdat de gehele mensheid gered kan worden door Mijn geschenk.

A.u.b., raad niet naar datums want Ik heb jullie meerdere malen gezegd dat Ik geen datums onthul.

Jullie behoren deze niet te kennen. Wees geduldig ! Het moment van de Waarschuwing zal komen overeenkomstig Mijn Heilige Wil.

Stel al jullie vertrouwen op Mij en laat alles in Mijn handen !

Jullie geliefde Jezus

Loop aan Mijn zijde en je zult bespuwd worden

Maandag 28 november 2011 20.00u

Mijn innig geliefde dochter, je moet eraan denken dat wanneer je Mij dient, je leven nooit over rozen zal gaan.

Niets zal gemakkelijk zijn maar weet dat wanneer je een uitverkoren ziel bent, dit niet zonder opoffering gaat. Op deze tocht, die je aan Mijn zijde lopend onderneemt, zal je bespuwd, onderuit gehaald, bespot, verstoten en gekweld worden wanneer je dit het minst verwacht. Al diegenen die Mijn woord openlijk verkondigen, zullen ook diezelfde onwaardige behandelingen ondergaan.

Jullie zullen maar tot de geestelijke volmaaktheid komen, die van jullie verwacht wordt, zodra jullie deze vernederingen en beproevingen aanvaarden, als een deel van het kruis dat jullie dragen, wanneer jullie ervoor kiezen om voor Mij te werken.

Mijn dochter, aanvaard de vernederingen, pijn en lijden die op je weg gezet worden. Jij en Mijn geliefde soldaten, die Mijn allerheiligste instructies uit deze boodschappen aanvaarden, moeten inmiddels toch wel weten dat Ik het ben die aan jullie zijde loopt.

Jullie geliefde Redder
Jezus Christus

Kruistocht van gebed (9) 'Het aanbieden van het lijden als geschenk'

Maandag 28 november 2011 20.30u

O Allerheiligste Hart van Jezus,

*leer mij om de beledigingen in Uw Heilige Naam te aanvaarden
met nederige dankbaarheid
wanneer ik Uw Woord verkondig.*

*Leer mij te begrijpen hoe vernedering, pijn en lijden
mij dichter bij Uw Heilig Hart brengen.*

*Laat mij dergelijke beproevingen
met liefde en edelmoedigheid van geest aanvaarden
zodat ik deze kan aanbieden,
als de voor U zo kostbare geschenken,
om de zielen te redden. Amen.*

Kruistocht van gebed (10) 'Het vuur van Uw liefde dragend'

Dinsdag 29 november 2011 15.35u

*Help ons, lieve Jezus,
om in Uw naam onbevreesd op te staan
om het vuur van Uw liefde naar alle landen te brengen.*

*Geef ons, Uw kinderen,
de kracht om het hoofd te bieden aan de verguizing
waarmee we geconfronteerd zullen worden te midden van al
diegenen die niet oprecht in Uw barmhartigheid geloven. Amen.*

H. Maagd Maria : Mijn geschenk om de slang te verslaan en vernietigen

Dinsdag 29 november 2011 21.00u

Mijn kind, zeg aan al de volgelingen van Mijn geliefde Zoon, Jezus Christus, dat zij te allen tijde Mijn bescherming moeten opzoeken. De dagen van Satan lopen spoedig ten einde en veel kinderen zijn vatbaar voor zijn bekoringen.

Door Mij om bescherming te vragen en om Mijn bijzondere genaden, zal Satan Mijn kinderen niet schaden of hen wegtrekken van Mijn Zoon. Iedereen is tegenwoordig het doelwit van Satan terwijl hij overal ronddooft op zoek naar het verderf van de zielen. Zijn aanvallen zijn het boosaardigst wanneer je een devote volgeling van God bent en wanneer je een sterk geloof hebt. Zijn haat tegen dergelijke zielen zal pijn en verwarring bij hen veroorzaken.

Hij, de Bedrieger, heeft maar één doel en dat is om alle zielen te verleiden zodat zij hem zullen volgen waardoor hij hun kansen op eeuwige redding kan vernietigen.

Bid op elk moment dat je kunt missen om Mijn bescherming tegen de Boze. De Hemelse Vader heeft Mij het grootse geschenk verleend om de slang te verslaan en vernietigen.

Wanneer jullie je tot Mij wenden om hulp, zal Ik jullie altijd helpen om terug te keren naar Mijn Zoon voor de troost die jullie zo wanhopig zoeken en die jullie ziel tot rust zal brengen.

Bid, bid, bid en zeg Mijn Heilige Rozenkrans want dat is het krachtigste wapen om Satan ervan te weerhouden jullie leven te verwoesten. Bedankt dat je aan Mijn oproep gehoor hebt gegeven, Mijn kind, want Ik moest je herinneren aan de dringende noodzakelijkheid om Mijn hulp

te zoeken aangezien je in dit stadium van je zending verwoed wordt aangevallen.

Ga in vrede. Jullie Hemelse Moeder
Maria, Koningin van de Hemel

Ik zal jullie behoeden voor de verschrikkingen van jullie wereld

Woensdag 30 november 2011 15.30u

Mijn innig geliefde dochter, diegenen die er zo naar verlangen om hun liefde voor Mij te bewijzen, ondervinden zeer vaak vertwijfeling in hun ziel waardoor ze het gevoel hebben verstoken te zijn van Mijn liefde. Dit kan zo onverwacht zijn, waarbij het de ziel in een zodanige toestand van verlatenheid achterlaat, dat het voelt alsof deze nooit zal herstellen van de gevoelens van hulpeloosheid en gebrek aan geloof.

Vrees niet, kinderen ! Verlatenheid is iets dat jullie zullen voelen wanneer jullie Mij nabij zijn. Ik voelde dezelfde verlatenheid, hier op aarde, door Mijn geliefde Vader. Ik voelde Me vaak verloren en eenzaam terwijl Ik probeerde om met Hem te communiceren. Dit is een zware beproeving die jullie zullen ondergaan wanneer jullie oprecht in God geloven. Dit is de manier waarop Satan jullie wegtrekt zodat jullie na een tijdje, zo hoopt hij, jullie zoektocht naar Mij opgeven en terug tot de wereldse gewoontes vervallen die behagen zullen scheppen maar geen voldoening kunnen geven.

Weten jullie niet dat gebed zal verhinderen dat dit gebeurt ? Beseffen jullie niet dat Ik dit toesta voor jullie eigen bestwil en als een onderdeel van jullie training, om een geestelijke sterkte te verwerven die slechts bereikt wordt door deze verlatenheid ?

De wegen van Mijn Vader zijn voor jullie, kinderen, moeilijk te begrijpen. Vertrouw gewoon op Mij, jullie Jezus, en aanroep Mij om jullie de genaden te geven die jullie nodig hebben om met Mij te strijden om jullie broeders en zusters te redden. Zij moeten behoed worden voor de verdorven plannen die in jullie wereld georkestreerd worden door die machten die trachten jullie te beheersen door middel van juist die dingen die jullie nodig hebben om te overleven.

Denk eraan, kinderen, Ik ben zo dicht bij al Mijn volgelingen dat, wanneer de Waarschuwing plaatsvindt, Mijn strijdmacht zich onmiddellijk zal opwerpen om een krachtige tegenstander van Satan te worden.

Kinderen, jullie mogen nooit de hoop verliezen ! Ik zal jullie behoeden voor de verschikkingen van jullie wereld, die zich in een totale chaos bevindt, veroorzaakt door het gebrek aan geloof in Mijn Eeuwige Vader.

Dat alles gaat veranderen zodra de wereld getuige zal zijn van het bewijs dat deze nodig heeft om het bestaan van God de Vader te aanvaarden.

Jullie Jezus
Redder van de mensheid

Kruistocht van gebed (11) 'Stop de haat tegen de zieners'

Woensdag 30 november 2011 20.00u

***O Heilig Hart van Jezus,
stop a.u.b. de haat en jaloesheid
die bestaat onder Uw volgelingen
jegens Uw waarachtige zieners in deze tijd.***

***Ik bid dat U mijn gebed zult verhoren
om Uw zieners de kracht te geven die zij nodig hebben
om Uw allerheiligste Woord te verkondigen aan een ongelovige
wereld. Amen.***