

Uit niets kan niets voortkomen

Zaterdag 1 november 2014 13.35u

Mijn zeer geliefde dochter, pas op voor diegenen die de Goddelijkheid van Mijn Vader ontkennen. **Hij, en Hij alleen, schiep de wereld – alles kwam uit Hem voort. Uit niets kan niets voortkomen. Alles wat is, en zal zijn, komt van Mijn Eeuwige Vader.**

Het Woord mag niet geschonden worden en als, en wanneer, dat toch gebeurt, aanvaard dan niets dat in strijd is met de Waarheid. Jullie leven in een tijd waarin alle bewijzen van het bestaan van God, en alles wat Hij schiep, geloofchend zullen worden. Alles wat Hem dierbaar is, zal vernietigd worden. Zijn Schepping wordt afgekraakt door diegenen die Hem loochenen. Het leven, dat van Hem komt, wordt vernietigd en de Waarheid die Hij Zijn kinderen schonk door Zijn heilig Boek, met daarin het Oude en het Nieuwe Testament, wordt nu in twijfel getrokken. Weldra zal veel van wat het Woord zegt, als onwaar beschouwd worden.

Hoe weinig houden jullie van Hem, die jullie Eeuwige Vader is, en hoe weinig waarderen jullie je eigen lotsbestemming want het pad dat jullie verkiezen, wordt zorgvuldig uitgekozen om alleen maar jullie eigen arrogantie en zelfvoldoening te bevredigen. De mens die bezeten is van zijn eigen verstand, kennis en ijdelheid zal blijven proberen om een pad naar God te vinden, maar dan wel door wat hij er zelf van maakt. Dat zal hem op een dwaalspoor brengen en uiteindelijk zal hij dan in een leugen leven. Wanneer jullie door dit leven zwalken, op zoek naar de zin van jullie bestaan, zullen jullie deze nooit vinden tenzij jullie de Waarheid over de Schepping aannemen.

God, Mijn Eeuwige Vader, schiep jullie. Totdat jullie dit aanvaarden, zullen jullie valse goden blijven verafgoden en jullie heidendom zal jullie uit wanhoop op de knieën brengen. De tijd is aangebroken waarin jullie alles wat aantoonst dat Mijn Vader niet bestaat, zullen aannemen.

Jullie kregen de Waarheid. Neem deze aan! Laat Mij jullie aan de hand naar Mijn Vader leiden zodat Ik jullie eeuwige zaligheid kan bezorgen! **Iets anders dan de Waarheid zal jullie over de weg naar de hel voeren.**

Jullie Jezus

Ik zal komen op een moment dat jullie dat het minst verwachten

Zondag 2 november 2014 17.20u

Mijn zeer geliefde dochter, Ik verlang dat jullie allen, Mijn geliefde volgelingen, vertrouwen op alles wat Ik jullie leerde en op alles wat Ik jullie nu vertel, want al Mijn plannen zijn in overeenstemming met de Wil van Mijn Eeuwige Vader. Jullie moeten nooit bang zijn voor de toekomst want alles ligt in Zijn heilige handen.

Vertrouw en jullie zullen vrede vinden! Uiteindelijk zal Mijn plan verwezenlijkt worden en zal alle leed overwonnen en aan alle kwaad een eind gemaakt zijn. Het is tijd om de Waarheid aan te nemen, ook al kan deze beangstigend zijn. Wanneer jullie heel jullie vertrouwen op Mij stellen, zal Ik jullie last verlichten en zullen Mijn genaden jullie met Mijn liefde vervullen, wat jullie in deze schokkende tijden grote troost zal bezorgen.

Ik zal komen op een moment dat jullie dat het minst verwachten en tot die tijd moeten jullie bidden, bidden, bidden voor diegenen die Mij niet kennen alsook voor diegenen die dat wel doen maar die weigeren te erkennen wie Ik Ben.

Ik blijf de gave van de Parakleet (de Trooster/ Heilige Geest) over jullie uitstorten om ervoor te zorgen dat jullie niet van Mij afdwalen. Aan diegenen die met een nederig en berouwvol hart van Mij houden, zal elke gave verleend worden. Mijn liefde zal echter die zielen, die verkiezen om Mij op hun eigen gebrekkige voorwaarden te eren, niet bereiken. Noch zal deze het hart raken van de koppige zielen die menen dat ze Mij kennen, maar wier hoogmoed hen blind maakt voor de Waarheid die hun van in het begin gegeven werd.

De Waarheid komt van God. De Waarheid zal voortleven tot aan het einde der tijden. De Waarheid zal weldra in zijn geheel geopenbaard worden en dan zal deze het hart doorklieven van diegenen die Mijn ingrijpende hand weigerden. Daarop zal Mijn strijdmacht gezamenlijk opstaan om tot op de laatste dag het ware Woord van God te verkondigen. Zij zullen de zielen van de heidenen met zich meevoeren, die zullen beseffen dat er slechts één God is. Het zullen de heidenen niet zijn, die Mij niet zullen aanvaarden. Het zullen integendeel de zielen van de Christenen zijn, aan wie de Waarheid gegeven werd maar die in

ernstige dwaling zullen vervallen. Het is naar deze christelijke zielen dat Ik het meest smacht en het is voor hen dat Ik jullie vraag om elk uur van de dag te bidden.

Jullie geliefde Jezus

Euthanasie is een weerzinwekkende daad in Mijn ogen

Maandag 3 november 2014 23.50u

Mijn zeer geliefde dochter, euthanasie is een doodzonde en kan niet vergeven worden. Hij die ertoe bijdraagt, bijstand verleent of beslist om zijn of haar leven te nemen, om welke reden dan ook, begaat een verschrikkelijke zonde in de ogen van God.

Het is één van de allergrootste zonden om een leven te nemen en bovendien te verklaren dat de weloverwogen geplande dood, van om het even welke persoon, een goede zaak is. De zonde van euthanasie behoort tot de vele zorgvuldig geplande daden tegen God, die momenteel doelbewust de wereld voorgehouden worden om mensen ertoe aan te zetten tegen God te zondigen. Vergis jullie niet, euthanasie is een weerzinwekkende daad in Mijn ogen en brengt ernstige gevolgen met zich mee voor diegenen die aan deze daad deelnemen.

Om het even welke ziel doden, is een doodzonde en dit omvat de zielen vanaf het moment van hun conceptie tot diegenen die in hun laatste maanden op aarde leven. Niets kan het nemen van een mensenleven rechtvaardigen wanneer dat uitgevoerd wordt in het volle besef dat de dood op een bepaald moment zal intreden. De dood van een andere levende ziel veroorzaken, is een ontkenning van het bestaan van God. Wanneer diegenen die zich aan deze daad schuldig maken, het bestaan van God wel aanvaardden, dan overtreden zij door het uitvoeren van een dergelijke daad het vijfde Gebod.

Op dit moment bestaat er een plan om miljoenen ertoe aan te zetten het leven van de mens te beperken – zowel het leven van het lichaam als het leven van de ziel. Wanneer jullie een gewillige deelnemer worden aan een daad die de heiligheid van het menselijke leven schendt, zullen jullie geen

leven – geen Eeuwig Leven – hebben en dan kan, en zal, de zaligheid jullie niet toebehoren.

Jullie Jezus

Zodra verwarring de Kerk binnendringt, brengt dat onenigheid teweeg. Weet dat dit niet van God komt!

Dinsdag 4 november 2014 16.33u

Mijn zeer geliefde dochter, het Boek der Openbaring heeft zich geopend en elke laag wordt aan de wereld geopenbaard. Elke Kerk op aarde, die God eert, worstelt inwendig om haar geloof in God te behouden. Elke Kerk werd aangevallen en werd van binnenuit te schande gemaakt door diegenen die vreselijke zonden bedrijven en die bovendien hun handelwijze vergoelijken door te verklaren dat deze de Wil van God zijn. Niet één Kerk, die voor de Wil van God opkomt, werd ongemoeid gelaten waarbij de goddeloosheid greep gekregen heeft en waarbij de Waarheid vervangen zal worden door elk mogelijk excuus om God in al Zijn glorie te ontkennen.

Zodra verwarring de Kerk binnendringt, brengt dat onenigheid teweeg. Weet dat dit niet van God komt! Zodra uiteenlopende interpretaties van de Waarheid geïntroduceerd worden, is het pad dat naar Mijn hemelse Vader voert, bezaaid met onkruid dat zich snel vermenigvuldigt. Wanneer dat gebeurt, ontstaat er een modderige weg die zijn weerga niet kent. Het pad naar Mijn hemels Koninkrijk werd aan de mens bekendgemaakt. Eenmaal jullie dit met vertrouwen in jullie hart bewandelen, is het een eenvoudig pad en is het vrij van elke belemmering. Mijn vijanden zullen steevast proberen om jullie de weg te versperren en als jullie naar hun beschimpingen luisteren, jullie met hun leugens bezighouden en toelaten dat twijfels jullie oordeel vertroebelen, dan zullen jullie merken dat deze tocht een moeizame tocht wordt.

Het Woord van God nu blijft zoals het altijd was, en de Tien Geboden zijn duidelijk – deze zullen nooit veranderen. De weg naar God bestaat erin vast te houden aan wat Hij onderwees. God sluit geen compromissen, noch duldt Hij enige poging van de mens om de Waarheid te veranderen. Als jullie in God geloven, zullen jullie Zijn Geboden opvolgen, het Woord aannemen zoals het

vervat ligt in de Heilige Bijbel en op het ene ware pad naar Zijn Koninkrijk blijven. Zalig de mens die rechtschapen is, want hij zal door zijn onderdanigheid aan God de sleutels tot het Paradijs ontvangen.

Iemand die jullie probeert te overhalen om iets anders dan de Waarheid aan te nemen, valt niet te vertrouwen. Vertrouw enkel op God en kom nooit in de verleiding om van Zijn Woord af te wijken, want als jullie voor die druk bezwijken, zullen jullie voor Mij verloren raken.

Jullie geliefde Jezus

God de Vader: Laat niet één mens onder jullie onwetend zijn over Mijn gerechtigheid!

Woensdag 5 november 2014 13.30u

Mijn liefste dochter, bemin Mij en weet dat Ik al Mijn kinderen liefheb en koester. Weet echter ook dat Mijn gerechtigheid gevreesd moet worden! Laat niet één mens onder jullie onwetend zijn over Mijn gerechtigheid, want deze zal losgelaten worden als een angstaanjagende storm en zal de zielen wegvegen die Mijn barmhartigheid weigeren.

Mijn woede is bij velen onbekend, maar weet dit. Als iemand die Mij kent, lastert tegen de Heilige Geest zal Ik hem nooit vergeven. Niets kan, noch zal, dat feit veranderen want zo iemand heeft zijn eigen lot gekozen en dan kan er geen verzoening zijn. Tot de mens die voor Mij gaat staan en het nemen van leven rechtvaardigt: weet dat zijn eigen leven door Mij zal afgenomen worden. Als iemand zijn ziel aan Satan verkoopt, kan Ik deze niet terugnemen omdat hij met de Boze één wordt. Wanneer iemand – die in de naam van Mijn Zoon, Jezus Christus, spreekt – de zielen verderft van diegenen die de Mijnen zijn, zal hij voor de eeuwigheid door Mij verstoten worden. Vrees nu Mijn toorn want Ik zal elke ziel straffen die tot op het einde Mijn Wil trotseert!

Voor de Tweede Komst van Mijn Zoon moeten jullie niet bang zijn, want dat is een geschenk. Jullie moeten ook het eventuele leed niet vrezen dat jullie voor die dag wellicht te verduren krijgen, want dat zal van korte duur zijn. Wees enkel bezorgd om de ziel van diegenen die Ik niet kan redden en die geen

enkel verlangen zullen hebben om zichzelf te redden. Zij zijn de zielen die weten dat Ik besta maar die in plaats daarvan Mijn vijanden boven Mij verkozen.

Ik zal op veel manieren ingrijpen om diegenen te redden die Mij helemaal niet kennen. **Ik zal de ziel ontbloten van diegenen die elke Wet, die Ik opstelde, trotseren en zij zullen op deze aarde de pijn van de hel en het vagevuur ondergaan.** Hierdoor zullen zij gezuiverd worden en zij zullen Mij dankbaar zijn dat Ik hun deze barmhartigheid betoon. Het is veel beter dat zij dit nu ondergaan dan dat zij voor eeuwig lijden in vereniging met de Boze. Jullie mogen Mijn wegen nooit in twijfel trekken, want al wat Ik doe, is voor het welzijn van Mijn kinderen zodat zij bij Mij kunnen zijn voor een leven van eeuwige zaligheid.

Mijn straf, die op de mens neergeworpen gaat worden, doet Mij leed. Het breekt Mijn Hart, maar het is nodig. Aan al die pijn zal niet meer gedacht worden en licht zal de duisternis doorbreken. De duisternis zal niet langer haar vreselijke vloek op Mijn kinderen werpen. Ik vertel jullie dit omdat jullie door de misleiding van de duivel in een verschrikkelijke duisternis gevoerd worden. Tenzij Ik jullie inlicht over de gevolgen, zullen jullie geen toekomst in Mijn Paradijs hebben.

Hoe snel is alle herinnering aan Mijn Geboden vergeten. Hoe snel raakt de mens uit de gratie wanneer hij het nalaat Mijn Woord te handhaven.

Jullie geliefde Vader
God de Allerhoogste

Diegenen die geloven dat God de goddelozen niet zal straffen, kennen Hem niet

Donderdag 6 november 2014 17.40u

Mijn zeer geliefde dochter, de tijd is gekomen dat Mijn Eeuwige Vader de smet, die duisternis over de ziel van de mens werpt, van het aanschijn der aarde gaat afvegen. Hij zal de goddelozen straffen en diegenen in Zijn heilige armen nemen, die het ware Woord van God handhaven. Zijn engelen zullen met een grote onstuimigheid voortstormen en zullen met scherpe sikkels de

kwaal, die de ziel van de mensen verwoest, bij de wortels wegmaaien zodat de wereld weer rein kan worden.

Wees bevreesd voor de toorn van God want wanneer Hij tot zo'n razernij gedreven wordt, zullen de mensen beven van angst! Diegenen die geloven dat God de goddelozen niet straft, kennen Hem niet. Hun stemmen, luid en trots, die de aarde met onwaarheden vullen en diegenen die zich grote gunsten waardig achten in Mijn Vaders ogen, maar die de zachtmoedigen onder Mijn volk vervloeken, zullen van de aardbodem gerukt worden en zij zullen met de grootste kastijding sinds de zondvloed over de mensheid uitgestort werd, geconfronteerd worden.

De engelen van God zullen afdalen en, met een sikkel in hun rechterhand, het kaf van het koren scheiden. Diegenen die God verwensen, zullen tot zwijgen gebracht worden; diegenen die de Mensenzoon besmeuren, zullen tot zwijgen gebracht worden; diegenen die Zijn Lichaam schenden, zullen in verwarring, verloren en verbijsterd ronddwalen voordat ze in de wildernis gestort worden.

De liefde van God werd niet beantwoord en Zijn barmhartigheid werd al van de hand gewezen. De ondankbare zielen, wier ogen stevig gericht zijn op hun eigen pleziertjes - en hun vastberadenheid om daden te verrichten in regelrechte strijd tegen de Wil van de Heer – zullen de pijn van Gods bestraffing voelen. Als een weerlicht zal daaruit, als een grote storm, een grote beroering van de aarde voortkomen, die in elk deel van de wereld gevoeld zal worden.

Diegenen die de Waarheid kennen, zullen geen angst hebben want zij zullen gewillige getuigen van de in de Heilige Schrift vastgelegde beloftes over de komende Grote Verdrukking zijn. Diegenen die God uit hun leven geschrapt hebben – net alsof zij een lid van hun eigen lichaam afsneden – zullen geen weet hebben van de gevolgen van het verwensen van God, totdat het te laat is.

Jullie, die Mij verraden hebben, zullen het meest te lijden hebben. Jullie, die met stenen naar anderen gooiden in de verkeerde veronderstelling dat jullie Mij vertegenwoordigen, zullen bij niemand terechtkunnen. Want waar jullie je ook proberen te verschuilen, jullie zullen naakt - met niets om jullie schaamte te verbergen - gevonden worden. Ik vertel jullie dit want het geduld van Mijn

Vader is op, en op het slagveld zullen twee strijdmachten naar voren treden – diegenen die voor Mij zijn en diegenen die tegen Mij zijn.

Bid om Gods barmhartigheid! En diegenen die Mijn Lichaam geselen, weet dit. Jullie geloven wellicht dat Ik uit Mijn Huis weggeveegd kan worden, maar dat zou een grove vergissing van jullie kant zijn.

Weg van Mij, want jullie horen niet bij Mij! Jullie verdorvenheid zal jullie ondergang betekenen, en door jullie trouw aan de Boze hebben jullie je van Mijn glansrijk Koninkrijk afgesneden.

Jullie Jezus

Moeder van de Verlossing: Het Boek der Waarheid ligt vervat in de publieke openbaring

Zaterdag 8 november 2014 17.05u

Mijn lief kind, vandaag is een bijzondere dag aangezien de Hemel de verjaardag viert van Mijn eerste boodschap, die aan jou als boodschapster van God gegeven werd. Ik kom vandaag om jou het nieuws te brengen dat vele miljoenen mensen zich door deze missie zullen bekeren.

Als uitverkoren, nederige Dienares van de Heer schonk Ik de wereld de Messias. In Zijn plan om al Zijn kinderen te redden, werd Mij een zeer bijzondere rol toebedeeld, en in Mijn rol als de Moeder van de Verlossing roep Ik vandaag tot al Zijn kinderen.

Jullie mogen Gods pogingen om jullie de Waarheid te brengen, nooit afwijzen. Hij, Mijn Eeuwige Vader, houdt van iedereen en deze missie werd voorzeggd. Hij brengt de wereld de geheimen die vervat liggen in de profetieën die aan Daniël, en daarna aan Zijn uitverkoren apostel Johannes de evangelist, gegeven werden. Het Boek der Waarheid ligt vervat in de publieke openbaring en het is belangrijk dat jullie dit heilige Boek niet verwerpen.

Veel mensen hebben zich door deze boodschappen reeds bekeerd en het is ten gevolge van deze missie dat aan een groot deel van de mensheid Gods

barmhartigheid verleend zal worden. Wijs Zijn edelmoedigheid niet af, want het is Zijn grootste verlangen om het menselijk ras in de komende nieuwe wereld samen te brengen.

Toen Mijn Zoon was opgestaan uit de dood, was dat een boodschap voor de wereld. Zoals Mijn Zoon zullen diegenen die Hem trouw blijven op de laatste dag zowel naar lichaam als naar ziel opgewekt worden. Niet één die om Zijn barmhartigheid vraagt, zal achtergelaten worden. Jammer genoeg kunnen diegenen die God vanwege hun koppigheid en haat bestrijden, Zijn streven om al Zijn kinderen te redden, hinderen.

Wees dankbaar om Gods barmhartigheid! Wees dankbaar om de kruistochtgebeden, want deze brengen grote zegeningen met zich mee! Ik vraag dat jullie Mij, jullie geliefde Moeder, jullie hart laten vervullen van vreugde. Wetende wat er komen gaat, moeten jullie de gelukzaligheid, die enkel als een geschenk van God kan komen, jullie ziel laten overspoelen. Mijn Zoon zal weldra komen om het Koninkrijk dat Hem toebehoort, terug te eisen. Het Nieuw Koninkrijk, dat uit de smeulende as tevoorschijn komt, zal eenieder van jullie grote vreugde en gelukzaligheid bezorgen. Want jullie zullen dan thuisgekomen zijn in de gastvrije armen van de Koning, de Messias, die een groot offer bracht voor jullie redding.

Neem dit groot geschenk a.u.b. aan! Sta niet toe dat die zielen, wier hart van haat vergeven is, jullie wegtrekken van de Waarheid! Zonder de Waarheid kan er geen leven zijn.

Ga, Mijn lieve kinderen, en vraag Mij om jullie altijd te beschermen want het is Mijn missie om jullie voort te trekken over de moeilijke weg naar de troon van Mijn dierbare Zoon, Jezus Christus.

Jullie Moeder
Moeder van de Verlossing

Ik zal door deze missie 5 miljard zielen redden

Zondag 9 november 2014 15.20u

Mijn zeer geliefde dochter, het enige wat Ik altijd wilde doen, was de zielen van Gods kinderen redden. Al wat Mijn Vader verlangde, was dat Zijn kinderen van Hem zouden houden zoals Hij van hen houdt.

Zelfs toen Zijn eerstgeborenen Zijn liefde afwezen, stelde Mijn Vader Zijn Tien Geboden op om de mens in staat te stellen naar Zijn regels te leven. Het verlangen van de mens moet er altijd in bestaan Zijn Meester te dienen en om dat te doen, moet hij zijn broeders en zusters liefde betonen. Door de Wetten van God in acht te nemen, zal hij Hem trouw blijven en dichter bij Hem geraken. **Maar door de Tien Geboden te verwerpen, scheidt de mens een grote afstand tussen zichzelf en God.**

Mijn laatste missie om de mens de vruchten van zijn redding te brengen, heeft veel geschenken voortgebracht. **Ik verlang nu dat ieder van jullie vanaf vandaag, en van nu af elke dag, kruistochtgebed nummer 33 bidt en dat jullie een exemplaar van het Zegel van de Levende God dicht bij jullie houden. Veel mensen die wellicht niet van deze missie op de hoogte zijn, kunnen de bescherming van het Zegel ook ontvangen wanneer jullie voor hen bidden als jullie dit gebed opzeggen.**

Al Gods kinderen die het Zegel van de Levende God bezitten, zullen immuun zijn voor de moeilijkheden die er zullen komen als de Grote Verdrukking zich ontvouwt. Ik vraag dat jullie dit vandaag nog doen, want Ik beloof jullie grote bescherming tegen de vervolgers van het christelijk geloof en de omwentelingen die in de vier windstreken der aarde waargenomen zullen worden. Laat angst, van welke aard dan ook, jullie hart niet verontrusten! Hoewel Ik ernaar verlang om uit Mijn barmhartigheid de hele wereld te redden, **kondig Ik aan dat Ik door deze missie 5 miljard zielen zal redden. Ik geef te kennen dat dit één van de grootste weldaden is waarmee Ik Gods kinderen, op om het even welk moment in de geschiedenis van de wereld, begiftigd heb.**

Weet bovendien dat Ik het leed zal verkorten, dat door het Beest aan de mensheid toegebracht zal worden, zo groot is Mijn barmhartigheid. **Maar**

eerst zal Gods straf waargenomen worden, want dat werd voorzeggd en het vormt een noodzakelijk onderdeel van de laatste zuivering van de mens.

Vertrouw op Mij! Verhef jullie hart en vrees nooit het kwaad en de verdorvenheid waarvan jullie binnenkort getuige zullen zijn! Laat vreugde jullie ziel vervullen als jullie in Mij geloven! Ik zal al diegenen redden voor wie jullie barmhartigheid afsmeken door het bidden van Mijn kruistochtgebeden. De enige zonde die niet vergeven kan worden, is de eeuwige zonde van lastering tegen de Heilige Geest.

Vandaag is de dag dat Ik plechtig beloof om de mensheid de liefde, vrede en vreugde van Mijn Koninkrijk te brengen door de redding van vijf miljard zielen.

Ik bemin en koester jullie allen. Er is niets dat Ik niet voor jullie zal doen als dat de Wil van God is. Al wat jullie moeten doen, is erom vragen.

Jullie Jezus

Jullie leven op aarde is een test van jullie liefde voor Mij

Woensdag 12 november 2014 23.45u

Mijn zeer geliefde dochter, het is maar normaal dat mensen bang zijn voor het onbekende en dat is de reden waarom zij de dood vrezen. De dood is naar de mening van de mens één van de meest angstaanjagende dingen omdat velen blind zijn voor Mijn belofte van Eeuwig Leven. Als zij Mijn glansrijk Koninkrijk zouden aanschouwen, dan zou de dood geen macht over hen hebben.

In Mijn Koninkrijk verwelkom Ik alle zielen. Het is niet alleen maar voor de heiligen en de uitverkorenen dat Ik een plaats reserveer, al is er voor hen een speciale plaats in Mijn Koninkrijk. Ik verwelkom alle zondaars, met inbegrip van diegenen die vreselijke zonden begaan hebben, want Ik ben in de eerste plaats vooral een God van grote liefde. Ik zal iedereen verwelkomen die verzoenend en in berouw tot Mij roept. Wanneer dat voor het punt van de dood gebeurt, zal iedere ziel door Mij begroet worden en zal Ik hen omhelzen.

De enige barrière tussen de ziel van een mens en Mijn Koninkrijk is de zonde van hoogmoed. Hoewel hij beschaamd kan zijn over zijn zonden, zal de trotse mens zich altijd inspannen om deze op de een of andere manier te rechtvaardigen. Ik zeg nu tot hem: Iemand van hetzelfde laken een broek geven, praat een slechte daad niet goed. De trotse mens zal teveel tijd verspillen met erover na te denken of hij het al dan niet nodig heeft om door Mij verlost te worden. Maar in slechts een handomdraai en wanneer dat het minst verwacht wordt, kan de dood komen. De mens die vrij van hoogmoed is, zal voor Mij neervallen en Mij smeken om hem te vergeven, en hij zal verheven worden.

Vrees de dood niet, want het is een deur die naar Mijn Koninkrijk leidt! Al wat Ik vraag, is dat jullie je op die dag voorbereiden door een leven te leiden zoals Ik het jullie geleerd heb. Ik vraag jullie niet om jullie dagelijkse verantwoordelijkheid te staken. Jullie hebben een plicht jegens anderen, jullie mogen nooit het gevoel hebben dat jullie je van jullie dierbaren moeten afzonderen wanneer jullie Mij navolgen. Ik wil dat jullie van jullie familie en vrienden houden en hun de tijd geven die zij nodig hebben om ervoor te zorgen dat er onomwonden onder elkaar liefde tot uitdrukking gebracht wordt. Houd van iedereen zoals Ik van jullie houd! Jullie doen dat door de manier waarop jullie mensen behandelen, door de tijd die jullie in harmonie met anderen doorbrengen, door wat jullie tegen anderen over hen zeggen en door hoe jullie diegenen helpen die zichzelf niet kunnen helpen. Jullie leven op aarde is een test van jullie liefde voor Mij. Jullie tonen jullie liefde voor Mij door de liefde die jullie aan anderen betonen, met inbegrip van diegenen die jullie vervloeken.

Het is altijd belangrijk om dagelijks met Mij te spreken, ook al is het maar voor een paar minuten. Het is gedurende deze tijd dat Ik jullie zegen. Sta a.u.b. nooit toe dat angst voor de komende nieuwe wereld jullie ertoe aanzet om diegenen in de steek te laten die dicht bij jullie staan! Jullie moeten je op Mij richten, en wanneer jullie dat doen, zullen jullie vrede vinden. Jullie moeten deze gave van vrede dan naar jullie dierbaren brengen. Weet evenwel dat jullie omwille van jullie liefde voor Mij te lijden zullen hebben en dat jullie van anderen haat zullen ondervinden. Om boven deze haat uit te stijgen, mogen jullie alleen maar met liefde reageren. Altijd!

Ik breng jullie bevrijding van de banden van de dood, en deze zal geen vat op jullie hebben. Door Mijn Opstanding zullen jullie weer ongeschonden

worden, volmaakt naar lichaam en ziel, in Mijn Nieuw Koninkrijk. Wat valt er te vrezen als Ik jullie dit geschenk van Eeuwig Leven breng?

Jullie geliefde Jezus

Ik werd als een goddeloze man en een valse profeet beschouwd, en dus geselden ze Mij

Donderdag 13 november 2014 11.10u

Mijn zeer geliefde dochter, Ik onthul je vandaag één van de grootste mysteries van de eindtijd.

De loop der gebeurtenissen in de aanloop naar de laatste dag is analoog aan Mijn kruisiging, die in elk stadium overgedaan zal worden, tot op de dag dat Ik zal terugkomen om de wereld te redden.

Toen Ik Mij in de Hof van Gethsemane bevond, was Ik afgezonderd, alleen en met droefheid geslagen omdat er maar weinigen geloofden dat Ik de Waarheid sprak. Mijn liefde voor Mijn Vader hield Mij staande, maar Mijn liefde voor de mensheid leidde ertoe dat de kwelling die Ik doorstond – waaronder de mentale en lichamelijke foltering door toedoen van Satan – door Mij aanvaard werd, zij het met enorme moeite.

Hoe leed Ik in die Hof! Hoe smeekte Ik Mijn Vader om verlichting! Wat was Ik diepbedroefd toen de Boze Mij liet zien hoe de wereld zou eindigen. Hij beschimpte Mij, lachte Mij uit, spuugde naar Mij en spotte toen Hij Mij de zielen van Mijn vijanden toonde, die op een dag de wereld zouden vertellen dat zij Mijn Kerk dienden. **Dit was alsof er getoond werd dat Mijn geliefde apostelen Mij verketteren om vervolgens trouw te zweren aan Satan. Hij liet Mij de zielen van de gelovigen zien, wier stemmen als die van radicale fanatici beschouwd zouden worden en die van vreselijke misdaden beschuldigd zouden worden. Ik zag diegenen die zeiden dat ze Mij vertegenwoordigden, de profeten en de zieners vervolgen, evenals diegenen die hun vernietiging zouden nastreven. Ik moest een grote duisternis verduren toen Ik de wereld, die Ik ooit bewoonde, niet enkel blind zag worden voor wie Ik Ben, maar aan wie er ook nooit over Mij verteld zou zijn.**

Ik werd op de grond gegooid, Mijn gezicht in de aarde gedrukt, geschopt, geslagen en Mijn kleren werden door Satan afgerukt. Hij kwelde Mij boven Mijn menselijk vermogen en onder enorme weerstand van het stoffelijk lichaam. Desondanks kreeg Ik de kracht om Mijn onvermijdelijke kruisiging, die Mij angst aanjoeg, onder ogen te blijven zien. Mijn liefde voor de mens verdrong echter Mijn menselijke angst.

Mijn gewijde dienaren die zullen weigeren om Mij te verketteren, zullen ook onder een gelijkaardig isolement te lijden hebben. Zij zullen in ongenade vallen en aan de kant geschoven worden. Hun isolement zal door Mijn Kerk niet veroordeeld worden vanwege de angst die daarbinnen heerst.

Toen Ik gezeseld werd, genoten diegenen die op Mijn Lichaam de wreedste en verachtelijkste daden uitvoerden. Ik werd als een goddeloze man en een valse profeet beschouwd en dus geselden ze Mij. Ze beroemden zich op hun heiligheid, hun rechtschapenheid en hun kennis van de heilige Geschriften terwijl ze Mijn Lichaam belasterden. Ze konden de profetie, dat hun Messias zou komen om hen te redden, niet aannemen. Diegenen die Mijn Tweede Komst verkondigen, zullen dezelfde behandeling ondergaan.

Toen ze Mij uitkleedden, wilden ze Mij nog meer vernederen en dus hulden ze Mij in een rood vod, die Mij amper bedekte, om Mijn Lichaam verder te ontwijden. Maar toen ze doornen, als naalden, in Mijn hoofd ramden, verklaarden ze dat de Mensenzoon een bedrieger was en dus geen erkenning waard. Ze rukten Mijn oog uit haar kas, maar de pijn was onbeduidend vergeleken met hun verklaring dat Ik niet als de Redder van Gods kinderen erkend werd.

Al deze dingen zullen weldra overgedaan worden wanneer Ik, Jezus Christus, als Hoofd van Mijn Kerk gedumpte zal worden. Mijn hoofd zal ingeruild worden voor een valse leider, de Antichrist, en anders dan het Offerlam zal hij een glinsterende kroon van goud dragen. Achter deze façade zal een rotte kern schuilgaan en samen met de leugens, onwaarheden, godslasteringen en ketterijen die uit zijn mond stromen, zal hij dat alles presenteren alsof het honing was die uit de bijenkorf stroomt. Laat jullie niet misleiden! Het Beest zal een mooi voorkomen hebben, Zijn stem zal rustgevend en zijn optreden gewichtig zijn. Hij zal knap en aantrekkelijk zijn, maar uit zijn mond zal venijn stromen dat jullie ziel zal vergiftigen.

Toen Ik Mijn kruis droeg, kon Ik dat niet op Mijn eentje. Het was zo zwaar dat Ik telkens maar één stap kon nemen en maar heel traag kon lopen. Mijn Lichaam was op veel plaatsen opengescheurd en door het bloedverlies viel Ik vaak flauw, zo zwak was Ik. Ik was aan één oog blind en de doornen op Mijn hoofd brachten mee dat het Bloed dat uit Mijn wonden stroomde voortdurend weggeveegd moest worden door diegenen die naast Mij liepen. Ik zou anders nooit in staat geweest zijn om nog een stap vooruit te zetten.

Hetzelfde zal gelden voor Mijn Restkerk, de laatste stal van Mijn Lichaam. Net zoals Ik dat deed, zullen ze met een zwaar kruis voortschrijden, maar ze zullen ondanks de pijn, de beschimping, het lijden en het bloedvergieten tot op het einde volharden. Want Mijn Kostbaar Bloed zal over hun ziel stromen gelijklopend met Mijn eigen leed – Mijn eigen kruisiging. En op de dag dat ze het dagelijks Misoffer niet langer zullen opdragen, zal Mijn Tegenwoordigheid uitsterven. Zodra de dag aanbreekt dat Mijn Lichaam – Mijn Kerk op aarde – ten slotte geplunderd, gekruisigd en geschonden zal zijn, zal alles voorgoed veranderen.

Het is Mijn Lichaam – Mijn Kerk - dat, zolang dit in de wereld nog levend is, het leven in stand houdt. Maar zodra het vernietigd is, zal het leven – zoals jullie dat kennen – voorbij zijn. Wanneer Mijn Kerk verraden, opgeofferd en aan de kant geschoven wordt, net zoals bij Mijn kruisiging, zal dat het einde der tijden aangeven.

Jullie Jezus

Het enige doel van private openbaring bestaat erin zielen te redden

Donderdag 13 november 2014 23.20u

Mijn zeer geliefde dochter, God schonk Zijn kinderen door private openbaringen een beter begrip van wat er vervat ligt in de Heilige Schrift. Als God beslist om Zijn kinderen extra geschenken te geven, dan is dat Zijn voorrecht. Mochten dergelijke geschenken als de heilige Rozenkrans er niet geweest zijn, dan zouden er zielen voor Hem verloren gegaan zijn.

Jullie, Mijn geliefde volgelingen, moeten begrijpen dat het enige doel van private openbaring erin bestaat om door bekering zielen te redden. Bij een private openbaring horen altijd gebeden, en dan zullen jullie weten dat deze van de Hemel komen.

Jullie hoeven nu niet naar Mij te luisteren, want alles waarvan God wilde dat jullie het weten, is in de allerheiligste Evangeliën opgenomen. Jammer genoeg zullen maar zeer weinige van Mijn volgelingen de lessen die daarin vervat liggen, begrijpen. De Waarheid is opgenomen in zowel het Oude als het Nieuwe Testament. Het is altijd al Gods verlangen geweest om in de wereld in te grijpen door aan uitverkoren zielen de Waarheid te openbaren als middel om een beter inzicht te scheppen over wat er nodig is om jullie ziel te redden. Het is bovendien een middel waarmee Hij Zijn kinderen waarschuwt wanneer zij door Zijn vijanden op een dwaalspoor gebracht worden.

Het Boek van Mijn Vader bevat de Waarheid en er mag nooit wat aan toegevoegd of gecorrigeerd worden. Noch kan het op enige wijze hervormd worden. Het is nu Mijn taak om de inhoud van het Boek der Openbaring te verklaren en jullie te helpen begrijpen dat elke profetie die daarin opgenomen is, zich zal voltrekken, want het Woord werd vastgelegd.

De inhoud van dit Boek zorgt ervoor dat het moeilijk om lezen is omdat dit het laatste verraad van Mij, Jezus Christus, door diegenen die Mijn Kerk beweren te besturen, voorzegt. Laat de Waarheid horen, want deze staat geschreven en wat door God geschreven is, is hoogheilig!

Jullie Jezus

Heidenen, die de Waarheid schuwen, zullen Mijn Huis betreden

Zaterdag 15 november 2014 10.22u

Mijn zeer geliefde dochter, laat het bekend worden dat eenieder die het Boek der Openbaring verwerpt, het Woord van God ontkent. Daarin ligt de Waarheid vervat, en als om het even welke mens er afbreuk aan zou doen, de

voorzegde profetieën zou ontkennen of op enige wijze er iets aan zou toevoegen, zal hij in de wildernis geworpen worden.

De Waarheid voert jullie naar de zaligheid, en het pad naar het Nieuw Paradijs voert naar Mij. Het is enkel door Mij, Jezus Christus, de Mensenzoon, dat aan de mens redding geschonken zal worden. **Ik Ben de Weg en het Licht. Het is slechts door Mij en jullie erkenning van wie Ik Ben, dat jullie in staat zullen zijn het Licht van God te zien. Er bestaat geen andere weg. Volg om het even welk ander pad dat jullie verkiezen, maar geen enkel zal jullie naar God voeren.**

Als jullie voor Mij zijn, moeten jullie je broeder en zuster eren door liefde, goedheid en geduld. Jullie mogen anderen niet veroordelen omwille van hun religieuze overtuigingen. Jullie moeten van hen houden zoals Ik van hen houd. Dat wil niet zeggen dat jullie hun overtuigingen moeten omhelzen of er verering voor aan de dag moeten leggen, want als jullie dat wel doen, verloochenen jullie Mij. Jullie kunnen geen twee meesters dienen. Jullie mogen Mij nooit beledigen door trouw te betonen aan valse goden die boven Mij gesteld worden.

De dag dat jullie onder Mijn dak valse goden huldigen, zal de dag zijn waarop Ik Mijn Tempel zal bestormen en alles daarbinnen zal vernietigen. Hoe lauw is het geloof van sommige van Mijn dienaren, die zich inspannen om op het gepeupel indruk te maken en die ophemeling nastreven. Hoe weinig eerbied wordt er Mij in Mijn eigen Huis betoond terwijl alles wat Ik jullie schonk onverschillig weggegooid wordt, tot er uiteindelijk in Mijn Kerk niets van Mij zal overblijven.

Jullie, Mijn geliefde volgelingen en gewijde dienaren, die trouw blijven aan het Woord, zullen een zware last te dragen krijgen. Jullie zullen de pijn en schande moeten verdragen wanneer jullie getuige zullen zijn van de heiligschennissen, ketterijen en praktijken van het occulte. Hoewel veel van deze schendingen van Mijn Heilig Lichaam slim verborgen zullen worden, zullen diegenen met een waar onderscheidingsvermogen geschokt maar machteloos zijn wanneer deze dingen zich afspelen. De misleiding, die uit alle kieren zal weerklinken, zal zodanig zijn dat er een strijdmacht van tweeduizend man nodig zou zijn om te beletten dat deze bedriegers kwaad berokkenen.

Deze bedriegers worden geleid door diegenen die niet van Mij komen. Zij zijn op slinkse wijze Mijn Lichaam binnengedrongen en het zal veel tijd geveerd hebben om Mijn Kerk definitief en volledig in te nemen. Weldra zullen, door diegenen die gezegend zijn met de gave van de Heilige Geest, hun acties gezien worden voor wat deze zijn.

Heidenen, die de Waarheid schuwen, zullen Mijn Huis betreden, waar zij Met open armen ontvangen zullen worden. Om diegenen rustig te houden die zich tegen hen zouden kunnen verzetten, zal er jullie verteld worden dat jullie voor al Gods kinderen liefde moeten tonen. Maar zeer weinig mensen zullen Mij, Jezus Christus, verdedigen en diegenen die het zullen wagen om bezwaar te maken tegen deze godslasterlijke ceremonies, die gehouden zullen worden op dezelfde altaren die daarvoor Mijn Allerheiligste Eucharistie herbergden, zullen tot zwijgen gebracht worden.

Mijn vijanden kunnen Mijn Huis innemen, maar niet Mijn Kerk omdat alle Christenen van over heel de wereld Mijn Kerk vormen. De getrouwen, bestaande uit diegenen die zullen weigeren om het Woord van God te verloochenen en die nooit enige vervalsing van het heilig Woord van God zullen accepteren, zullen Mijn Kerk op aarde in stand houden. Niets zal deze overweldigen!

Jullie Jezus

Moeder van de Verlossing: Als jullie er niet om vragen, hoe kan Mijn Zoon jullie dan helpen?

Zondag 16 november 2014 14.20u

Mijn lieve kinderen, in tijden van verdriet en nood moeten jullie altijd een beroep doen op Mij, jullie Moeder, om jullie zorgen te helpen verlichten, hoe benard jullie situatie ook is.

Onthoud dat wanneer Ik jullie speciaal verzoek aan Mijn Zoon voorleg, Hij altijd aan Mijn smeekbeden gehoor zal geven, als het om een smeekbede voor de redding van jullie ziel of die van iemand anders gaat. Als het is om te vragen om een bijzondere zegening of genezing, zal Ik altijd voor jullie ten beste spreken. Niet één verzoek zal genegeerd worden en als het de Wil van

God is, zullen jullie gebeden verhoord worden. Er is niet één ziel op aarde die niet om de hulp van Mijn Zoon kan vragen als zij Hem om hun redding smeken.

Mijn Zoon zal aan iedere ziel voor wie jullie bidden speciale toegevingen doen. Zijn barmhartigheid is groot, Zijn liefde ondoorgroendelijk. Wees nooit bang om Hem te benaderen en Hem om Zijn barmhartigheid te vragen! Het gebed, Mijn lieve kinderen, is een zeer krachtig middel om de barmhartigheid van God te verkrijgen. Niet één gebed wordt ooit genegeerd. Maar als jullie er niet om vragen, hoe kan Mijn Zoon jullie dan helpen?

Bid, bid, bid in jullie eigen woorden, want God zal het nooit nalaten om aan jullie gehoor te geven!

Jullie geliefde Moeder
Moeder van de Verlossing

God zou nooit enige andere leer dicteren want Hij gaf de wereld Zijn Woord

Zondag 16 november 2014 20.10u

Mijn zeer geliefde dochter, Satan is de koning van de leugens, de meester van het bedrog, en hij doolt vrij op de aarde rond terwijl hij elke seconde zielen verslindt. Zijn macht wordt gevoed door het feit dat de meeste mensen niet geloven dat hij bestaat. Hij heeft het hart en de ziel van velen overgenomen en dit is hoe hij werkt:

Hij vertelt leugens aan diegenen die hij teistert om hen tot zonde aan te zetten. Hij zal hen ervan overtuigen dat de zonde onschuldig is en dat het aanvaardbaar is om elke zonde, die vooral met hem in verband gebracht worden, te begaan. Deze zonden omvatten het rechtvaardigen van elke verdorven daad van het vlees waaronder seksuele promiscuïteit, zedeloosheid, losbandigheid en decadentie. Wanneer het menselijk lichaam gebruikt wordt om dergelijke daden – die in Gods ogen schandelijk zijn – te begaan, zullen jullie weten dat dit een teken van satanische invloed is.

Wanneer de Boze de ziel van diegenen die in Mijn Kerk belast zijn met de geestelijke leiding van de zielen, bewerkt om de aanvaarding van de zonde aan te moedigen, doet hij dat op een sluwe manier. Jullie zullen voor het oordelen van de zondaars berispt worden, maar er zal niet één woord geuit worden om de zonde, in Gods ogen, te veroordelen.

Wanneer Satan de liefde wil vernietigen, zal hij dat doen door in relaties onenigheid te veroorzaken. Hij zal in het hart van de mens haat creëren door zijn hoofd met leugens te vullen, die de mens ertoe aanzetten om door conflict en oorlog elkaar te bevechten. Hij zal de mens bekoren door de invloed van andere zielen die reeds voor zijn bekoringen bezweken zijn.

Leugens, godslasteringen en haat zijn de middelen waarmee Satan werkt om zijn plaag te verspreiden. Hij wiegt zielen in een valse zekerheid wanneer de ene mens aan een andere vertelt dat zondigen niet tegen de Wetten van God is omdat het iets natuurlijk is. Gods kinderen raken hierdoor erg in de war doordat de Wetten, die door Hem vastgelegd zijn, ontworteld werden en de mensen in tweestrijd verkeren over de weg die zij zouden moeten inslaan.

Jullie hebben maar één keuze. Lees de allerheiligste Bijbel om aan de Waarheid herinnerd te worden! Deze staat daar zwart op wit opdat jullie het zouden kunnen lezen. Als jullie de Waarheid vervat in Mijn Vaders heilig Boek aannemen en geloven dat Hij Zijn Tien Geboden aan Mozes dicteerde, dan mogen jullie nooit enige andere leer accepteren.

God zou nooit enige andere leer dicteren want Hij gaf de wereld Zijn Woord. Niets daarin kan veranderd worden. De mens die het waagt te veranderen om het te schikken naar het leven van de zondaars, zal zich aan een verschrikkelijke zonde schuldig maken en zal boeten voor deze belediging van de Heilige Geest.

Jullie Jezus

Moeder van de Verlossing: Hoe meer jullie bidden, hoe sterker jullie relatie met God zal worden

Maandag 17 november 2014 19.20u

Mijn lieve kinderen, voor de overgrote meerderheid van de mensen is gebed niet gemakkelijk. Voor diegenen met een klein geloof kan het een moeilijke opdracht zijn, en velen begrijpen de bedoeling van het gebed of waarom het belangrijk is niet.

Wanneer jullie met een andere persoon een liefdevolle relatie hebben, is het belangrijk om met elkaar te spreken. Zonder communicatie zal de relatie vastlopen, tot de relatie uiteindelijk zal uitdoven. Hetzelfde geldt bij de communicatie met God. Jullie mogen Hem dan wel niet zien, Hem niet aanraken of Hem niet voelen, maar wanneer jullie met Hem spreken, zal Hij antwoorden. Dat is het mysterie van Gods goddelijkheid. Na verloop van tijd zullen diegenen die tot God spreken door Zijn geliefde Zoon, Jezus Christus, een sterke band smeden.

Kinderen, wanneer jullie Mijn Zoon aanroepen, in jullie eigen woorden, hoort Hij elke angstkreet en elk verzoek dat Hem gedaan wordt. Als jullie met Mijn Zoon blijven spreken, op jullie eigen manier, zullen jullie na een tijdje weten dat Hij jullie hoort. Die zielen die roepen om barmhartigheid, of voor hun eigen ziel of om de redding van anderen, zullen van de Hemel steeds bijzondere geschenken ontvangen.

Bidden is niet ingewikkeld. Het is net zo eenvoudig als iemand toeroepen van wie jullie houden. En wanneer jullie van een ander houden, kunnen jullie er zeker van zijn dat God aanwezig is, want Hij is liefde. Wanneer jullie oprecht van iemand houden, is er altijd vertrouwen in jullie hart. Als jullie van Mijn Zoon houden, moeten jullie Hem vertrouwen. Als jullie Hem vertrouwen, weet dan dat Hij jullie stevast met liefde en tederheid op zal staan wachten. Hij verheugt zich wanneer jullie een beroep op Hem doen, want Hij zal alles doen om jullie Zijn vrede en troost te bezorgen.

Jullie mogen nooit aarzelen om door het gebed met Mijn Zoon te spreken. Hij hunkert naar jullie gezelschap, en weldra zullen jullie niet meer in twijfel verkeren over Zijn bestaan. Hoe meer jullie bidden, hoe sterker jullie relatie met God zal worden. Diegenen die met een dergelijke diepe en blijvende

liefde voor Mijn Zoon gezegend zijn, zullen in hun hart een vrede ingeprent krijgen, die geen lijden kan doen wankelen.

Bid elke dag! Spreek met Mijn Zoon tijdens jullie dagelijkse karweien! Aanroep Mij om jullie dichter bij Mijn Zoon te brengen! En wanneer jullie Hem meer willen beminnen, zal Ik Hem vragen om jullie te zegenen. Met een diepe, innige verbondenheid van God houden, is een gave van God en het is maar door regelmatig te bidden dat jullie dit zullen bereiken.

Jullie geliefde Moeder
Moeder van de Verlossing

Weldra zullen de Christenen zoals heidenen worden

Donderdag 18 november 2014 12.18u

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn stem is de enige stem die jullie in de vier windstreken der aarde zullen horen, als Ik de mensheid op de grote aanval voorbereid. Jullie kunnen veel stemmen uit de mond van valse profeten en zieners horen, maar geen enkele zal door jullie ziel snijden als de vlam van de Heilige Geest.

Jullie moeten op jullie hoede zijn voor de stemmen van het bedrieglijk spiritualisme, dat niet van God komt, maar wat in de verschillende delen van de wereld voelbaar zal zijn. De invloed van de boze geesten zal te zien zijn in de terreuroorlogen waarbij lieflijke stemmen, die misplaatste ideologieën promoten, de verdorven gruweldaden die zij in de naam van God verrichten, zullen proberen te rechtvaardigen.

Weldra zullen er in Huizen, die Mij eren, stemmen opgaan die het heidendom zullen promoten, en ze zullen Mijn altaren ontwijden. De stemmen, die van de geest van het kwaad komen, zullen gezien worden als boeiende interpretaties van de ambities van mensen die naar voldoening streven in hun leven. Ze zullen het uitschreeuwen, valse goden prijzen, de ziel van de kwetsbaren verderven en tegen Mij lasteren. Dit zijn de zielen die Mij het meest vertoornen omdat zij zeer overtuigend zijn en grote verwarring veroorzaken. Zij zullen als magneten zijn aangezien zij veel Christenen van Mij wegtrekken.

Mijn vijanden zullen Mijn volk blind maken voor de Waarheid, en weldra zullen de Christenen zoals heidenen worden. Ik zal als een armoedzaaier buiten in de goot gegooid worden en de deuren van Mijn Kerk zullen voor Mijn neus dichtgeslagen worden. En wanneer Ik op de deur klop, zal deze van binnenuit vergrendeld worden door diegenen die beweren van Mij te komen.

Ik heb jullie gewaarschuwd voor die dagen en deze zullen spoedig daar zijn. Nogmaals zeg Ik jullie: Mijn Woord is hoogheilig. Dit zijn de laatste boodschappen vanuit de Hemel en deze worden aan een wereld gegeven die onverschillig, feitelijk ondankbaar, zijn tegenover Mij.

Ontwaak en zie de Waarheid onder ogen! Er is maar één Meester. Jullie kunnen Mij niet trouw blijven als jullie meer dan één Meester dienen.

Jullie Jezus

Moeder van de Verlossing: Laat Mij de gekwelden liefde en troost bezorgen!

Woensdag 19 november 2014 14.47u

Mijn lief kind, laat Mij de gekwelden, vooral diegenen die aan vreselijke ziektes lijden, liefde en troost bezorgen!

Ik breng jullie grote zegeningen van Mijn geliefde Zoon, die diegenen de hand wil reiken die op deze wijze lijden. Hij zal jullie, die door lichamelijk leed geteisterd worden, helpen door jullie met Zijn heilige aanwezigheid te vervullen. **Hij vraagt dat jullie in jullie uur van nood je tot Hem wenden en Hem smeken om jullie vrede en rust te bezorgen.**

Vraag Mijn Zoon a.u.b. om jullie in Zijn armen te nemen en jullie je pijn te besparen. Vraag Hem om jullie lijden op Zijn schouders te nemen en Hij zal jullie helpen. Mijn Zoon zal op veel manieren ingrijpen om de wereld te bewijzen dat Hij door deze boodschappen tot jullie spreekt.

Tot al diegenen die vragen om genezing, zowel van de ziel als van het Lichaam, en die kruistochtgebed (94) bidden: Mijn Zoon zal die zielen

antwoorden, door wie Hij daarvoor uitkiest, om Zijn Heilige Wil te kunnen volbrengen.

Jullie mogen nooit de hoop verliezen, want wanneer jullie volkomen op Mijn Zoon vertrouwen, zal Hij altijd op jullie kreten om hulp reageren.

Jullie geliefde Moeder
Moeder van de Verlossing

Kruistochtgebed (94) 'Om geest, lichaam en ziel te genezen'

*O lieve Jezus,
ik plaats mij voor U,
vermoeid, ziek, in pijn en met een verlangen om Uw stem te horen.*

*Laat mij geraakt worden door Uw goddelijke aanwezigheid
opdat ik doorheen mijn geest, lichaam en ziel
door Uw goddelijk licht overspoeld zal worden.*

Ik vertrouw op Uw barmhartigheid.

*Ik geef mijn pijn en lijden geheel aan U over
en ik vraag dat U mij de genade schenkt om op U te vertrouwen
zodat U mij kunt genezen van deze pijn en duisternis,
waardoor ik weer ongeschonden kan worden
en waardoor ik de weg van de waarheid kan volgen
en U kan toelaten mij naar het leven in het Nieuw Paradijs te voeren.
Amen.*

Moeder van de Verlossing: Ik heb een boodschap voor de Rooms-katholieke geestelijkheid

Vrijdag 21 november 2014 16.15u

Ik Ben de Onbevleete Maagd Maria, de Moeder van God – de Moeder van de

Verlossing. Vandaag heb Ik een boodschap voor de Rooms-katholieke geestelijkheid en kom Ik naar jullie namens Mijn geliefde Zoon, Jezus Christus.

Ik roep tot al de gewijde dienaren van Mijn Zoon, die Hem in deze tijden van grote beproevingen in de Kerk dienen. Jullie vormen de voorhoede van Zijn allerheiligste Sacramenten en werden door Mijn Zoon geroepen om Hem te dienen bij de redding van alle zielen, en daardoor hebben jullie een grote verantwoordelijkheid tegenover Hem. **Jullie werkzaamheid moet er altijd in bestaan Mijn Zoon en Zijn Lichaam – de Kerk – te dienen en ervoor te zorgen dat Zijn allerheiligste Woord te allen tijde nageleefd wordt.**

Er zullen tijden van grote pijn en vervolging aankomen, en daarop moeten jullie je nu voorbereiden. In de toekomst zal jullie geloof tot het uiterste op de proef gesteld worden en zullen jullie gedwongen worden om ermee akkoord te gaan een nieuwe belofte af te leggen, waarin er jullie gevraagd zal worden trouw te betonen aan een nieuwe leer die niet van Mijn Zoon zal zijn.

Diegenen onder jullie die de valse leer zullen herkennen wanneer deze aan jullie voorgelegd wordt, mogen daar niet voor zwichten. Wanneer jullie opgedragen wordt om de allerheiligste Sacramenten aan te passen en hervormen, moeten jullie wegvluchten. De Kerk van Mijn Zoon gaat onverdraaglijk beproefd worden. Diegenen van jullie die de Waarheid mogelijk terzijde leggen ten gunste van een nieuwe hervormde leer – waarvan ze zullen zeggen dat die noodzakelijk is om aan de behoeften van de mensen tegemoet te komen – weet dat dit een groot verraad van het Woord van God zal zijn.

Door de heilige Geloften die jullie aflegden om Mijn Zoon te dienen, hebben jullie tegenover Gods kinderen de plicht om hen te voeden met het Lichaam en het Bloed van Mijn Zoon, Jezus Christus. Er zal echter een tijd komen dat jullie gedwongen zullen worden om het Heilig Misoffer te wijzigen. Onder jullie zullen er diegenen zijn die onmiddellijk zullen weten dat er een groot onrecht gepleegd wordt en dus moeten jullie je afwenden.

Jullie moeten de ziel van diegenen die zich op jullie verlaten om hen te voeden met de Allerheiligste Eucharistie, blijven voeden. Als jullie trouw blijven aan Mijn Zoon en Gods kinderen blijven dienen zoals het jullie plicht is, dan zullen jullie Hem met grote waardigheid dienen. **Ik vraag dat jullie Mijn allerheiligste Rozenkrans dagelijks bidden om jullie de kracht te geven die jullie nodig**

zullen hebben en om bescherming tegen Satan, omdat de komende tijden - die bijna daar zijn - ondraaglijk zullen worden. Door het Gebedszegel van de Levende God te allen tijde dicht bij jullie te houden, zullen jullie extra bescherming tegen de Boze krijgen.

Onder jullie zullen er veel priesters zijn die de moed niet zullen vinden om het Woord van God te handhaven, maar jullie mogen nooit bang zijn om Mijn Zoon trouw te betonen. Als jullie Mijn Zoon verraden, zullen jullie onschuldige zielen met jullie meesleuren, die zullen merken dat ze onwetend in dwaling en in een vreselijke duisternis gevoerd zijn.

Satan is al enige tijd tot in de Kerk van Mijn Zoon doorgedrongen, maar telkens wanneer de chaos en verwarring die hij teweegbracht ondraaglijk werd, werd dat getemperd door het geloof van de geliefde gewijde dienaren van Mijn Zoon. Nu het geloof van veel priesters verzwakt werd, en in sommige gevallen volledig vernietigd, hebben de poorten van de hel zich geopend en ligt er groot gevaar in het verschiet.

Jullie mogen nooit in de verleiding komen om af te zien van alles wat Mijn Zoon leerde. Mijn Zoon is nooit veranderd. Zijn Woord blijft geworteld in de Rots waarop Zijn Kerk gebouwd werd. Zijn Sacramenten bezorgen de zielen het Licht dat zij nodig hebben om het leven in stand te houden. **Als jullie Mijn Zoon verraden, vernietigen jullie het leven zelf want zonder de aanwezigheid van Mijn Zoon zou de wereld vandaag niet bestaan.**

Zalig diegenen die echt van Mijn Zoon houden, want zij zullen degenen zijn die het goede voorbeeld zullen geven!

Jullie geliefde Moeder
Moeder van de Verlossing

De boze geest van Izebel zal alles doen wat ze kan om Mijn Kerk op aarde te infiltreren

Zondag 23 november 2014 18.20u

Mijn zeer geliefde dochter, de boze geest van Izebel heeft een grote aanval gepland tegen Mijn missie om zielen te redden.

Deze verraadster en vernielster van Gods profeten heeft zich op aarde gevestigd als Gods lerares en zich bij Mijn volk gemanifesteerd om hen te verleiden en hen van Mijn Kerk weg te voeren, in wat de grootste geloofsafval aller tijden zal zijn. Ze zal er verantwoordelijk voor zijn dat Mijn Kerk overspel pleegt met de vorsten van een seculiere wereld, wat een unie tot stand zal brengen die voor God weerzinwekkend is en een gruwel in Zijn ogen.

Aanwezig in het hart van zowel mannen als vrouwen, is Izebel één van de boosaardigste, intelligentste en sluwste demonen in de hiërarchie van Satan, en werkt op veel manieren om Mijn volk te misleiden. Ze werkt door een groepering die beweert van Mij te zijn, maar die bij een satanische sekte betrokken is. Bedreven in de theologie spreekt deze demonische geest tot deze groepering - gebruikmakend van diverse talen - en veroorzaakt grote verwarring, pijn en verdeeldheid onder diegenen die Mijn beker aanvaard hebben. Deze zelfverklaarde deskundigen van Mijn Woord komen niet van Mij. En terwijl hun haat voor Mij duidelijk blijkt uit de vuiligheid die uit hun mond stroomt, zijn er nog andere manieren waarop zij Mijn laatste missie zullen proberen te schaden.

Jullie zullen deze vijand van God herkennen aan de voortdurende pogingen om haar volgelingen als profeten van God te bestempelen. Velen van hen zullen naar voren treden en verklaren dat Ik, Jezus Christus, door hen spreek. Izebel zal floreren en leugens voortbrengen door haar verdorven en arrogante geest aan de zelfverklaarde profeten te hechten, die deze missie zullen proberen te gebruiken om hun stem geldigheid te geven.

De boze geest van Izebel zal, gebruikmakend van elke mogelijke tactiek, alles doen wat ze kan om Mijn Kerk op aarde te infiltreren. Door haar invloed zal ze in Mijn Kerk veel goede zielen van Mij wegvoeren en het Woord van God ondermijnen. Werkzaam onder mannen en vrouwen, zal zij tovenarij en hekserij aanwenden om de indruk van wonderen te wekken. Dat is nog een andere tegenstander van Mij, die onder invloed van Baal, zal proberen om Gods waarachtige zieners en profeten in de eindstrijd om zielen kwaad te berokkenen.

Pas op voor diegenen die zich op hun kennis van de theologie beroemen en die durven zeggen dat zij van Mij komen, terwijl al wat zij zeggen voortkomt uit jaloersheid en een intense haat voor Gods profeten. Dergelijke geteisterde zielen zullen jullie trachten te manipuleren en intimideren

iedereen die hen tegenwerkt. Als jullie Mijn laatste missie op aarde, om zielen te redden, blijven opvolgen, zullen zij alles doen wat zij kunnen om jullie af te matten.

Diegenen die door de geest van Izebel beïnvloed worden, zullen meedogenloos te werk gaan om Mij aan te vallen. Deze verdorven geest zal, door de zwakke zielen die ze verovert, demonische middelen gebruiken om diegenen die Mij volgen te belasteren, kleineren en haat tegen hen op te wekken. Vlucht weg wanneer jullie met deze geteisterde zielen geconfronteerd worden! Onderschat hen niet want onder invloed van Izebel, zullen zij diegenen die zich met hen inlaten onvoorstelbare schade proberen te berokkenen!

Leer de boze geest van Izebel te herkennen, want ze zal met groot gezag over Mij spreken door diegenen die ze bezit. Zij zullen met een diepgaande kennis van de heilige Sacramenten spreken en uittreksels uit de heilige Bijbel gebruiken, maar slechts in zoverre dat zij deze verkeerd kunnen aanhalen om Mijn Woord te ondermijnen. Jullie zullen Izebel deze missie zien aanvallen met een hatelijk genoegen. Haar toegewijde volgelingen zijn koppig, bazig, vol trots en bijzonder aan deze tegenstandster van Mij, die met haar sterke invloed hun ziel ingenomen heeft, gehecht. Jullie mogen je nooit met de geest van Izebel inlaten want als jullie dat doen, zal ze jullie verderven, net zoals ze dat bij die trawanten van haar gedaan heeft.

Wees op jullie hoede voor ieder die naar voren treedt en die zegt dat ze door Mij gezonden werden om Mijn Woord te helpen verspreiden! Weet dat Ik, sinds deze missie begon, geen enkele profeet meer aangesteld heb om Mijn Woord aan de wereld mee te delen. Maar tevoorschijn komen zullen ze, deze valse profeten, elk probeerend om de andere te overtreffen. Zij zullen bovendien proberen deze missie te gebruiken om steun te vergaren zodat zij onwaarheden kunnen verspreiden. Al diegenen die door de boze geest van Izebel verleid kunnen worden en die op om het even welke manier gehoor geven aan deze geest, zullen al vlug ontdekken dat er aan alle liefde voor Mij abrupt een einde zal komen. **Jullie brengen jullie ziel in groot gevaar wanneer jullie in de leugens van Izebel trappen, die vanuit de diepten van de afgrond gestuurd werd om Mijn Kerk en Mijn profeten in deze tijden te vernietigen.**

Jullie Jezus

De aarde, geteisterd door hun snode handelwijze, zal kermen van de pijn

Maandag 24 november 2014 15.30u

Mijn zeer geliefde dochter, hoeveel troost heb ik op dit ogenblik nodig aangezien er zovelen Mij afgevallen zijn. Mijn tranen vloeien in grote stromen daar Satans leger - bestookt door één van de verfoeilijkste demonen van hem, Jezebel – velen van diegenen die Mij beweren te vertegenwoordigen, verleid heeft. Hoeveel zijn zij vergeten en hoe weinig herinneren zij zich nog van Mijn belofte om terug te komen.

Het moment van Mijn Tweede Komst komt zeer dichtbij en Satans leger heeft zich massaal opgemaakt, klaar om de strijd aan te gaan met diegenen die ik de Mijnen noem. Dit goddeloos leger zal door Mijn vijanden aangevoerd worden en er is niets dat zij niet zullen doen om te proberen de wereld erin te luizen hun onwaarheden te geloven. Sprekend in Mijn naam zullen zij heilige mannen en vrouwen met zich meetrekken en zij zullen uitgroeien tot een strijdmacht waarmee rekening gehouden moet worden. Door de seculiere wereld geestdriftig in de armen gesloten, zullen zij het aanschijn der aarde veranderen en zal in hun kielzorg een spoor van vernieling veroorzaken.

De aarde, geteisterd door hun snode handelwijze, zal kermen van de pijn en dit zal blijken door een grote omwenteling. Elke verdorven daad van ontheiliging die zij Mijn Lichaam zullen opleggen, zal tot uiting komen door veranderingen in het klimaat, misoogsten, veranderingen in de atmosfeer en een watervloed van zo'n omvang, dat er maar weinig naties op aarde zullen zijn die niet door hun acties getroffen zullen worden. Mijn Vader zal hun groot lijden opleggen.

Voor iedereen die zij in Mijn naam veroordelen, zullen ook zij veroordeeld worden. Voor elke pijnlijke daad die zij Gods kinderen opleggen, zullen ook zij dezelfde pijn ondergaan. De hel die zij miljoenen zullen bezorgen, zal leiden tot een straf die vergelijkbaar zal zijn met het vuur dat dagelijks in de eeuwige afgrond brandt.

De poorten van de Hemel zullen voor hun neus dichtgeslagen worden en ze zullen in doodsangst schreeuwen wanneer ze op de Laatste Dag door Mijn Licht verblind zullen worden. Ze zullen wegvlugten, typisch voor de lafaards

die ze zijn, en beschutting tegen Mijn gerechtigheid proberen te zoeken, maar ze zullen geen oord van troost vinden. Verblind zullen zij wegrekken, vallen en zij zullen nergens heen kunnen gaan. Achtergelaten, omdat niet één van hen de sterkte en de wilskracht zal hebben Mij om hulp te vragen, want zij zullen alle leven dat ze hadden kunnen hebben, maar waarvan ze niet langer gebruik kunnen maken, afgesneden hebben.

Luister nu naar Mij als Ik plechtig verklaar dat de mens die naar Mijn Woord leeft, en die Mij trouw blijft, niets te vrezen heeft. De mens die Mij vervloekt en de deur naar Mijn Koninkrijk vastberaden achter zich dichtslaat, zal verstoten worden.

Jullie Jezus

De ketterijen zullen in overvloed aanwezig zijn en Mijn naam zal in onbruik raken

Woensdag 26 november 2014 23.10u

Mijn zeer geliefde dochter, voor de wereld ben Ik een mysterie en enkel diegenen die dicht bij Mij staan, zullen de omvang van de liefde kennen, die Ik voor de mensheid in Mijn Hart draag.

Als ze Mijn Aangezicht zouden kunnen zien, zouden ze weten hoe diep Mijn liefde, Mijn bezorgdheid, Mijn frustratie, Mijn boosheid, Mijn mededogen, Mijn verdriet voor allen is. Het is door Mijn liefde voor jullie allen dat Ik deze dingen voel en het is vanwege Mijn Goddelijkheid, en het geheim van Mijn Vaders Verbond, dat er grenzen zijn aan de informatie die de mens krijgt over het bestaan van God. De volle waarheid over Mijn komend Koninkrijk zal slechts aan diegenen bekend gemaakt worden, die het binnengaan. Wees er tot die tijd zeker van dat Mijn heerlijkheid zich in elk van jullie zal openbaren zodra de dood geen vat meer op jullie heeft.

Jullie moeten van ganser harte op deze boodschappen vertrouwen en weten dat deze de Bron van alle Leven bevatten. Mijn aanwezigheid onder jullie, Mijn geliefde volgelingen, wordt sterker en hoe sterker deze wordt, hoe meer haat er Mij en al diegenen die aan Mijn oproep gehoor geven, naar het hoofd geslingerd zal worden bij de redding van de zielen. Demonen uit elke

categorie en hiërarchie van Satan hebben de ziel van veel goede mensen, die van Mij houden, aangetast. Deze arme zielen werden ertoe misleid Mijn laatste plan, om Mijn rest voor te bereiden, te verwerpen. In plaats daarvan wordt er op hen ingewerkt om gewillige deelnemers aan Satans leger te worden. In veel gevallen zal Satans leger niet tegen Mij gekant lijken te zijn. Neen, Satan is veel te sluw om zijn aanwezigheid te onthullen en dus zal elke tactiek van zijn oorlogsvoering tegen deze missie zorgvuldig opgebouwd zijn, maar jullie zullen zijn trekken kunnen herkennen. Hoogmoed, arrogantie, subtiele verzoeken die oproepen tot gerechtigheid – die de woorden van ketterij en godslastering camoufleren – zullen aan de mensheid voorgehouden worden als zorgzame uitlatingen en publieke oproepen voor de toekenning van de mensenrechten. Als Mijn Kerk uiteen begint te vallen, zullen de meeste van Mijn toegewijde volgelingen dat toeschrijven aan de veranderende tijden: een nieuw tijdperk daar de wereld - ondanks de religieuze geschillen - meer verenigd raakt, en een nieuw begin.

Het nieuw tijdperk van de Kerk zal gezien worden als een wereldwijde evangelisatie zoals er nog nooit één meegemaakt werd in Mijn Kerk sinds de dag dat Mijn apostelen hun missie begonnen. Dit zal allereerst door de seculiere wereld verwelkomd worden. Zodra de seculiere wereld dit plan aanneemt, zullen de leiders in Mijn Kerk gedwongen worden om dit nieuw tijdperk, waarin de Kerk en de seculiere wereld solidair worden, toe te juichen. De ketterijen zullen in overvloed aanwezig zijn en Mijn naam zal in onbruik raken.

De Mijnen zullen nooit opgeven en er zullen hun op veel manieren grote gunsten verleend worden. Angst zal hen niet tegenhouden in hun strijd tegen Satans leger. Hun stemmen zullen luid weerklinken aangezien de Heilige Geest hen zal sterken op manieren die velen zal verbazen. Zij zullen de Waarheid koste wat kost handhaven en de hemelse Hiërarchie, al de engelen en heiligen, zullen samen met hen oprukken. Zij zullen elke mogelijke belediging over zich heen krijgen, elk mogelijk obstakel zal op hun weg geplaatst en elke mogelijke vloek naar hen gespuwd worden. Maar niets zal hen tegenhouden en Ik, Jezus Christus, zal hun hart vervullen met moed, vastberadenheid en de wil om al diegenen te weerstaan die Mij zullen verraden en die hen zullen vervolgen voor het spreken van de Waarheid.

Jullie mogen nooit bang zijn om het heilig Woord van God telkens opnieuw te herhalen, want miljoenen zullen de leugens, die weldra de plaats van Mijn

Leer zullen innemen, niet herkennen.

Ik zal veel moedige mannen en vrouwen uit alle hoeken van de wereld doen opstaan om het ware Woord van God te verkondigen zoals het in de allerheiligste Bijbel vastgelegd is. Als zij de Waarheid bekrachtigen, zullen zij bestreden worden door leugenaars die een verwrongen logica zullen gebruiken om hen tegen te spreken. Mijn vijanden zullen in groten getale aan de oppervlakte komen en zullen gewapend met theologische argumenten, die het Woord van God in de aanloop naar Mijn Tweede Komst zullen ondermijnen, komen aanzetten. Zij zullen aangevoerd worden door veel misleide gewijde dienaren van Mij, die door Mijn tegenstander bedrogen zullen worden.

De stemmen van Mijn vijanden zullen luid weerklinken tot ze hees zijn, obsceniteiten schreeuwend, en dat met een haat, die uit elke porie van hun lichaam stroomt, voor diegenen die Mijn restleger leiden. Ze zullen hun vervolging van alle Christenen nooit opgeven tot de dag dat Ik kom om te oordelen. **En dan zal alles stil worden – niet één geluid zullen zij uitbrengen, want pas dan zullen zij de vreselijke waarheid beseffen en hoe zij Mij verraadden.**

Jullie Jezus

Moeder van de Verlossing: De valse kerk van duisternis zal levenloos zijn

Donderdag 27 november 2014 8.40u

Mijn lieve kinderen, de valse kerk - degene die de plaats zal innemen van de Kerk van Mijn Zoon op aarde – werd voorbereid en al de ketterijen zullen slim verborgen zijn tussen de regels van de nieuwe missaal, die de oude zal vervangen.

De valse kerk van duisternis zal opgebouwd worden om na het grote inferno de oude te vervangen. Alles wat in de Kerk van Mijn Zoon aanwezig was, zal vervangen worden door alles wat nieuw is. Maar één ding zal nooit veranderen. De grondvesten waarop Mijn Kerk gebouwd werd, zullen niet

verschuiven daar deze vast in de grond geworteld zitten. Geen mens kan, noch zal, deze verschuiven omdat God dit niet zal toestaan.

De kerk van duisternis zal levenloos zijn. Deze zal geen enkele vrucht voortbrengen aangezien ze op een rotte ondergrond gebouwd zal zijn. Uit de mond van diegenen die vanaf de kansels zullen prediken, zal elke vorm van ketterij voortkomen. Het zal een hol van ongerechtigheid worden en niets van wat verkondigd zal worden door de stemmen die de grootsheid ervan zullen roemen, zal ook maar enige steek houden.

Dat zal de tijd zijn waarin veel Christenen - te bang, te moe en met een gebrek aan enig echt geloof - binnen haar muren in aanbidding verzonken zullen zijn. Het zal niet Mijn Zoon zijn die ze zullen aanbidden, maar de Antichrist, want het zal hij zijn die op de troon zal zitten die ze binnen haar muren zullen neerzetten.

De Antichrist zal de scepter zwaaien vlakbij de plaats waar Mijn Zoon Zijn Kerk stichtte en veel mensen zullen geloven dat deze van Hem is, maar dat zal de grootste dwaling zijn. Ieder die bezwaar maakt tegen deze kerk, of die er iets op aan te merken heeft, zal belachelijk gemaakt en van ketterij beschuldigd worden door die verraders van Mijn Zoon, die zelf de grootste kettters zullen zijn die ooit de Kerk van God binnengedrongen zullen zijn sinds de dag van haar oprichting.

Bid, bid, bid dat er een sterke strijdmacht van priesters van Mijn Zoon zal overblijven, die nooit zullen zwichten voor de druk die in het verschiet ligt!

Jullie geliefde Moeder
Moeder van de Verlossing

De mensen zijn de liefde in hun leven kwijtgeraakt omdat zij Mij niet langer vereren

Donderdag 27 november 2014 19.50u

Mijn zeer geliefde dochter, een groot deel van het lijden dat door de mensen ervaren wordt, zal in de komende jaren dat van de geest zijn.

Het geestelijk lijden zal niet alleen door Mijn volgelingen gevoeld worden, die aan het Woord van God trouw blijven, maar door alle mensen, ongeacht wat ze geloven. Satan en zijn demonen, van de hoogste tot de laagste in rang, dolen over de hele wereld rond terwijl ze onder Gods kinderen haat verspreiden. Haat heeft het menselijk ras aangegrepen en kan op veel manieren waargenomen worden. Wanneer Satan een ziel in een cocon van haat lokt, doet hij dat door in de kwetsbare persoon een gevoel van jaloezheid te creëren, en dit slaat dan al vlug om in haat. Haat verspreidt zich en treft elke leeftijd.

De geest van liefde en menslievendheid, die ooit in de harten van de mensheid aanwezig was, is verzwakt en dat betekent dat de liefde die gemeenschappen, naties en landen samenbracht, verbroken is. De mensen zijn de liefde in hun leven kwijtgeraakt omdat zij Mij niet langer vereren. Ik, Jezus Christus, ben vergeten. Ze zijn zo druk bezig met het afhandelen van wereldse zaken, dat ze voor zichzelf een zeer eenzaam bestaan gecreëerd hebben. Zodra de liefde ontbreekt in jullie leven, rest een groot deel van jullie niets dan op te drogen, en verdort als een kwijnende plant.

God is liefde, en wanneer in de wereld liefde aanwezig is, is er meer harmonie en vrede. Het tegenovergestelde van liefde is haat, wat van de duivel afkomstig is. **Als jullie toestaan dat jullie hart vervuld is van haat, zal dat binnen in jullie knagen en aangroeien als een kanker tot het jullie verteerd. Haat vernietigt levens en brengt verschrikkelijke verdeeldheid teweeg. Het vergiftigt jullie ziel. Het veroorzaakt diepe onvrede in de ziel van diegenen die toegestaan hebben dat deze elke actie die zij ondernemen bepaalt.** Haat verspreidt zich heel snel van de ene ziel naar een andere omdat deze, van zodra jullie je inlaten met een persoon die van haat vervuld is, greep op jullie zal krijgen door jullie ertoe te verleiden naar elke reden te luisteren die opgegeven wordt om het te rechtvaardigen.

Christenen die toelaten dat haat hen teistert, mogen er nooit aan toegeven Mijn heilige naam te gebruiken om aan te zetten tot haat, van welke aard dan ook, tegen een ander menselijk wezen. Jullie moeten Mij vragen om jullie ziel van haat te bevrijden, want als jullie toestaan dat het jullie ziel overneemt, zullen jullie nooit Mijn Aangezicht aanschouwen.

Gebruik de tijd die jullie verleend wordt om meer van Mij te houden, want wanneer jullie echt van Mij houden, zal die liefde beantwoord worden. Jullie

zullen dan niet in staat zijn om aan enige vorm van dialoog waarin haat aanwezig is, deel te nemen.

Houd van Mij en jullie zullen het gemakkelijker vinden om van anderen te houden! Als jullie een andere persoon haten, kennen jullie Mij niet.

Jullie Jezus

Titels, die met Mij in verband gebracht worden, zullen nieuwe namen krijgen

Vrijdag 28 november 2014 23.50u

Mijn zeer geliefde dochter, de wereld wordt op Mijn Tweede Komst voorbereid en bij het effenen van de weg zijn er twee entiteiten betrokken.

Net zoals Ik, Jezus Christus, jullie door Mijn tussenkomst voorbereid, zo bereid ook Satan zijn leger voor. Jarenlang werd er veel planning verricht door Mijn vijanden die de Waarheid kennen, maar die ervoor gekozen hebben om Mijn heilsplan te vernietigen. Velen zijn gevallen – waaronder de uitverkorenen – en zijn in plaats daarvan verknocht aan het occulte.

Mijn vijanden hebben veel gedetailleerde plannen gemaakt die, buiten hun medeweten, volkerenmoord van de onschuldigen omvatten. Terwijl er veel goddeloze daden tegen het menselijk ras georkestreerd worden door hebzucht en een verlangen om te controleren, zal de meest ambitieuze daad gezien worden wanneer zij uiteindelijk de controle over Mijn Huis grijpen.

Er zijn plannen aan de gang om Mijn heilig Huis op de knieën te brengen. Er werden voorbereidingen getroffen zodat het Beest zijn positie zal kunnen innemen. Om ervoor te zorgen dat hij door de wereld verwelkomd zal worden, werd er een gedetailleerd plan opgezet dat elk aspect van de wereldpolitiek en –religies zal raken. Maar voordat het Beest gekroond wordt en op zijn troon in Mijn Kerk plaatsneemt, zullen er op de altaren van Mijn Kerk in het geheim veel daden van ontheiliging plaatsvinden. **Zwarte missen zullen snel om zich heen grijpen waardoor er Satan en zijn hiërarchie grote macht gegeven wordt. Zij zullen alles wat heilig is verslinden en ze zullen buitengewoon ver gaan om het Christendom te vernietigen, in wat de**

grootste misleiding in de geschiedenis van Mijn Kerk op aarde zal zijn. Ze zullen dat doen door te veinzen het Christendom in de armen te sluiten. Niets zal zijn wat het lijkt, en alleen diegenen die met de gave van onderscheiding gezegend zijn, zullen zien wat er zich werkelijk aan het afspelen is.

Elke zonde zal aanvaardbaar bevonden worden. Ik, Jezus Christus, zal vervloekt worden, maar Mijn naam zal gebruikt worden om de aanvaarding van de doodzonde goed te praten. De duivel zal door zijn trouwe trawanten alles wat van Mij komt achterstevoren draaien. Titels die met Mij in verband gebracht worden en diegenen die Mij vertegenwoordigen, zullen nieuwe namen krijgen. Hun voormalige titels zullen door nieuwe vervangen worden, waarbij aan de wereld verteld zal worden dat deze een nieuwe, innovatieve en zorgzame benadering van gelijkheid weergeven.

Als gebaar van verzet zullen de zonden van de mens voor Mijn ogen verheven en voor Mijn altaren geplaatst worden. Weet dat diegenen die van Mij beweren te komen, leugenaars zijn als zij weigeren de Waarheid te verkondigen. Het zijn bedriegers. Ik ga bespot worden, niet alleen door louter woorden, handelingen en wijzigingen in de heilige Leer, maar ook door zorgvuldig geënceneerde rituelen die op Mijn altaren zullen plaatsvinden.

De dag zal komen, dat Mijn Vader zal ingrijpen en deze laatste ontheiliging stopzetten. Pogingen van Mijn vijanden om in hun nieuwe heidense ceremonies leven te brengen, zullen zinloos zijn. Zij zullen geraffineerde en gemakkelijke evenementen van 'de eredienst aan God' aanbieden, maar daar kan niets goeds uit voortkomen omdat de vlam van de Heilige Geest zal ontbreken. In plaats daarvan zal alles wat te zien zal zijn, de smeulende rook zijn van een vuur dat niet ontstoken kon worden. Dat is de rook van Satan en deze zal Gods kinderen verstikken.

Jullie Jezus

Diegenen die hun geboorterecht weggaven aan het Beest, zullen nooit voor Mijn aangezicht verschijnen

Zaterdag 29 november 2014 14.25u

Het is door de zwakken, de kwetsbaren, de eenzamen en de nederigen dat Ik

Mijn Goddelijkheid laat blijken. Mijn macht raast door dergelijke zielen die in Mijn Heilige Wil zijn, en het is door hen dat Ik Mijn plan voor de redding van de mensheid kan verwezenlijken.

Wanneer diegenen die door Mij geroepen werden om Mijn heilig Woord te verkondigen, afgeleid worden van heilige werken door de zonde van hoogmoed, trachten zij Mijn Woord te definiëren met een overdreven achting voor hun eigen menselijk verstandelijk vermogen. Zij vergeten dat er reeds vastgelegd werd hoe Mij te volgen, en dat het Mijn heilig Woord is waarnaar geluisterd moet worden en niet het geluid van hun eigen stem. Het is door de zonde van wellust dat zij Mijn Woord terzijde zullen leggen, in hun ambitieuze streven om Mij in de schaduw te stellen en verheerlijking op te zoeken. Het is door de zonde van traagheid, uit gemakzucht, dat zij zich schuldig zullen maken aan het ultieme verraad, wanneer zij door een gebrek aan geloof en moed er niet in slagen Mij trouw te blijven.

En dus zal het in de laatste aanloop naar Mijn Tweede Komst zijn dat diegenen die achtenswaardiger en bekwamer menen te zijn, maar vol hoogmoed zitten, met een bittere berisping geconfronteerd zullen worden en zij ten val zullen komen. De zwakken, de nederigen en de geringen – die door de volgelingen in Mijn Kerk als van weinig belang beschouwd worden, maar die zich aan de Waarheid zullen vastklampen – die zullen op de Grote Dag door Mij omhuld worden. Ik zal hen roepen en hen naar Mij toe wenken terwijl Ik hen in Mijn Koninkrijk bijeenbreng. Zij zullen tranen van vreugde huilen.

Daarna zal Ik diegenen verzamelen die Mij niet kennen, maar die door Mijn Licht opgewekt zullen worden – goede zielen, met een hart van goud – en Ik zal zeggen: “Kom hierheen, in Mijn toevluchtsoord!” En vervolgens zullen de zondaars bijeengeroepen worden, die vreselijke gruweldaden begingen maar die Mij om Mijn barmhartigheid vroegen, en Ik zal zeggen: “Kom, Ik vergeef jullie want jullie verzochten om verzoening!”

En dan zullen die verraders van Mij komen, die Mij ooit kenden maar die Mij de rug toekeerden, maar zij zullen niet in staat zijn Mij in de ogen te kijken. Noch zullen zij om Mijn barmhartigheid verzoeken, en tot hen zal Ik zeggen: “Weg van Mij, jullie zijn niet geschikt om Mijn Koninkrijk binnen te gaan!”

Diegenen ten slotte, die hun geboorterecht weggaven aan het Beest, zullen nooit voor Mijn aangezicht verschijnen want zij zullen in de vuuroven

geworpen worden, samen met diegenen die Mij de zielen kostten van diegenen in Mijn Kerk op aarde, die hen blindelings volgden in de nachtelijke duisternis.

Daarna zal het allemaal voorbij zijn en zal er in een fractie van een seconde een nieuw begin komen – een nieuwe wereld op aarde zoals het hoorde te zijn. Een wereld zonder einde.

Jullie Jezus

Moeder van de Verlossing: Aan Gods engelen kan gevraagd worden om voor jullie te bidden maar nooit om jullie krachten te verlenen

Zondag 30 november 2014 17.20u

Mijn lieve kinderen, jullie mogen Gods engelen nooit aanbidden want ze zijn Zijn dienaren en streven er enkel naar God te loven en Zijn Allerheiligste Wil te doen. Het gebed is een daad van verering en wanneer jullie Gods engelen aanroepen, binnen Zijn hemelse Hiërarchie, moet dat altijd met de intentie zijn om aan hen te vragen voor jullie te bidden. Als jullie met de hemelse Hiërarchie van engelen trachten te communiceren, dan mag dat enkel zijn om hen om bijstand en begeleiding te vragen zodat jullie Gods Allerheiligste Wil kunnen doen.

Tot diegenen van jullie, die geloven dat jullie van Gods engelen krachten zullen ontvangen: dan vergissen jullie je! De macht aan engelen gegeven, kan alleen maar van God komen en jullie mogen hen nooit gebruiken als vervanging voor het bidden tot Hem. Zoveel zielen trachten tegenwoordig met engelen te communiceren uit eigenbelang en om krachten te bekommen die niets met God te maken hebben. Een obsessie voor engelen kan leiden tot een vreselijk onbehagen omdat het de geest van het kwaad kan aantrekken als jullie niet voorzichtig zijn.

Bij het aanroepen van Gods engelen om jullie te helpen, moeten jullie je altijd eerst zegenen met wijwater om hen dan in de naam van Jezus om bijstand te vragen. Als jullie dit niet doen en bij het aanroepen van engelen om hun hulp

gebruik maken van enig voorwerp dat geen verband houdt met het Christendom, dan zou dit de geest van het kwaad in jullie leven kunnen uitnodigen. Eenmaal dat het geval is, zullen jullie het vrijwel onmogelijk vinden om deze weer weg te werken.

Volledig in beslag genomen zijn door het communiceren met engelen kan leiden tot het zich bezighouden met het occulte. Eenmaal dat het geval is, zullen jullie die engelen aantrekken die door Mijn Hemelse Vader uit de Hemel verdreven werden. Zij dolen nu met honderdduizenden rond op aarde, op zoek naar een verblijf. Zielen die zich openstellen voor hun invloed kunnen snel verstrikt raken in een geestelijke wereld die niet van God is. Zodra jullie de onderwereld in de armen sluiten, zullen jullie geen rust meer kennen. Deze gevallen engelen zullen jullie in een web van bedrog lokken. Jullie zullen allereerst een gevoel van hoop ervaren, en vervolgens de overtuiging dat jullie met de hulp van dergelijke engelen elk aspect van jullie leven kunnen controleren. Uiteindelijk zullen jullie ten onrechte menen dat jullie je eigen lot beheersen. Elk mogelijk waanidee van vrede zal jullie geest vervullen, maar al snel daarna zullen jullie je vreselijk ellendig voelen.

Jullie bezighouden met dergelijke geesten, die jullie voor engelen van God houden maar die niet in Zijn Koninkrijk thuishoren, zal jullie ertoe brengen jullie in te laten met het occulte, wat jullie blind zal maken voor de Waarheid en jullie ziel zal verderven.

God verleent Zijn engelen geen toestemming om jullie gaven te schenken omdat die alleen van Hem kunnen komen. Aan Gods engelen kan gevraagd worden om voor jullie te bidden, maar nooit om jullie wereldse goederen of spirituele krachten te verlenen. Wanneer jullie engelen verafgoden en deze dingen opzoeken, maken jullie je schuldig aan het overtreden van het Eerste Gebod van God.

Jullie geliefde Moeder
Moeder van de Verlossing