

Gods liefde, eenmaal door de mens gevoeld, is iets zonder welke geen mens nog kan leven

Maandag 1 oktober 2012 16.30u

Mijn zeer geliefde dochter, jij moet aanvaarden dat wanneer Mijn volgelingen in deze boodschappen geloven, dit hen van tijd tot tijd een kwelling van de ziel zal bezorgen.

Velen zullen verheugd zijn wanneer zij Mijn heilig woord lezen en zullen het als een wonder aannemen.

Anderen zullen Mijn boodschappen eveneens aanvaarden, maar op bepaalde dagen zullen zij door de twijfels die hen overvallen, verscheurd worden. Deze twijfels zijn normaal.

Sommigen zullen zich steeds weer de vraag stellen of deze boodschappen werkelijk van de Hemel komen. Bovendien worden zij vervuld van angst omdat zij weten dat hun leven op het punt staat te veranderen en dat zij getuige zullen zijn van de Tweede Komst.

Dit betekent dat het leven dat zij tot nu toe geleid hebben, onherkenbaar zal veranderen.

Dat is voor velen beangstigend omdat zij willen vasthouden aan hun oude zelfgenoegzame leventje, hoe ongelukkig zij ook waren.

Angst voor de toekomst, angst voor de hand van God en angst voor Satans leger kwelen hen. Maar hoewel Mijn boodschappen hen de angst om het hart kunnen doen slaan, brengen deze nochtans zo nu en dan ook troost.

Want één ding is zeker. Zij zullen Mijn Heilige Geest in hun ziel voelen en zodra dat gebeurt, zullen zij met Gods liefde vertrouwd raken.

Gods liefde, eenmaal door de mens gevoeld, is iets zonder welke geen mens nog kan leven. Deze brengt vrede. Dus hoe angstig jullie, Mijn

volgelingen, ook mogen zijn, jullie moeten er aan denken dat Ik, jullie Jezus, jullie nooit zal verlaten.

Jullie zijn de Mijnen.

Ik ben het Leven in jullie ziel. Door Mij zullen jullie gered worden. Ik ben vol barmhartigheid voor zielen die zich tot Mij wenden om hulp. Ik zal jullie niet laten lijden door toedoen van Satans volgelingen. Ik zal jullie bedekken met Mijn Kostbaar Bloed. Jullie hebben niets te vrezen.

In plaats daarvan worden jullie de genaden geschonken om jullie voor te bereiden. Jullie moeten nu dapper zijn, laat twijfels jullie liefde voor Mij niet vertroebelen of jullie blind maken voor de waarheid van deze boodschappen.

Zij zijn Mijn geschenk aan jullie. Zij worden jullie gegeven opdat jullie beschermd zijn en beveiligd tegen kwaad.

Vraag Mij altijd om jullie angsten te lenigen, want zij worden als zaden van ontevredenheid door de Boze in jullie geest gezaaid om jullie af te leiden.

Ik zegen jullie. Ik schenk jullie vrede. Ik schenk jullie Mijn bescherming. Vertrouw altijd op Mij!

Jullie Jezus

H. Maagd Maria: Veel kerkleiders van Mijn Zoon zeggen niets. Zij verdedigen niet langer in het openbaar de Heilige Naam van Mijn Zoon.

Dinsdag 2 oktober 2012 15.30u

Mijn kind, de manoeuvres om de naam van Mijn geliefde Zoon, Jezus Christus, te beledigen, nemen toe.

Het is voor velen nog niet genoeg dat zij Hem loochenen. Zij willen ook Zijn beeld in de gedachten van diegenen die in Hem geloven, schenden.

De kruisiging van het Lichaam van Mijn Zoon, de kruisiging van Zijn Kerk, escaleert.

Veel kerkleiders van Mijn Zoon zeggen niets. Zij verdedigen niet langer in het openbaar de Heilige Naam van Mijn Zoon. Zij missen de moed om het Lichaam van Mijn Zoon, Zijn Kerk op aarde, te verdedigen.

Velen willen, door de zonden van de priesters in het verleden, geen ongewenste aandacht trekken. Velen hebben gewoon niet het sterke geloof dat nodig is om een ware getuige te zijn van de waarheid over de Leer van Mijn Zoon.

Zovelen in de wereld geloven niet in het bestaan van Mijn Zoon en dat doet Hem wenen.

Zovelen die de waarheid wel kennen, denken dat het aanvaardbaar is om, door te luisteren naar godslastering, een gebrek aan eerbied te tonen en zij blijven vooralsnog zwijgen.

Kinderen, jullie moeten de waarheid over de kruisiging van Mijn Zoon openlijk en zonder angst erkennen. De mensen zullen luisteren. Jullie zullen gehoord worden. Als elke dienaar van Mijn Zoon zou blijven zwijgen, wie zal er dan over Mijn Zoon spreken?

Wie zal dan in deze tijd, waarin zoveel van Gods kinderen het bestaan van God ontkennen, Zijn heilig woord verspreiden?

Zeer spoedig zullen zij geen excuus meer hebben. Zodra zij de staat van hun ziel zien, zullen zij voor het eerst beseffen dat zij een ziel hebben.

Bid dat zij daarna sterker worden en dat zij ware soldaten van Christus worden.

Jullie geliefde Moeder
Moeder van de Verlossing

Het Christendom wordt om één hoofdreden aangevallen

Woensdag 3 oktober 2012 13.30u

Ik ben jouw geliefde mystieke Bruidegom, de Mensenzoon, geboren uit de Onbevleete Maagd Maria.

Mijn zeer geliefde dochter, elke verschrikking die Ik in de Hof van Gethsemane aanschouwde, toen Ik door de Boze beschimpt werd, ontvouwt zich nu vlak voor Mijn ogen in de wereld.

Overall hebben de mensen hun geloof verloren. Zij dolen rond in een zee van verwarring, in een staat van afvalligheid, die op zo'n grote schaal niet eerder in de wereld gezien werd.

De liefde voor elkaar is uitgedoofd.

Respect voor andermans noden wordt niet langer beschouwd als een bewonderenswaardige eigenschap.

Hebzucht, begeerte en afgunst beheersen de gedachten van velen in de wereld van vandaag. Koud in hun hart, waarden zij het leven op zich niet langer en hebben geen moeite met moord. Het wordt als vanzelfsprekend beschouwd.

Het Christendom wordt om één hoofdreden aangevallen. Het is om toe te laten dat wetten, die zonde vergoelijken, moeiteloos in jullie landen ingevoerd worden.

De obsessie voor bedrieglijke religies en bedrieglijke afgoden viert hoogtij.

Mijn Kerk staat op instorten en voor het merendeel benadrukken Mijn gewijde dienaren het gevaar van de zonde en de waarheid over het eeuwig leven niet.

Haat, oorlog, hebzucht, begeerte en eigenliefde worden allemaal verweven tot een bedrieglijke toestand, een toestand die geen enkele gelijkenis vertoont met de waarheid van Mijn Leer.

Ik wist toen, in de Hof van Gethsemane, dat Mijn kruisdood door deze huidige generatie niet gezien zou worden voor wat het was. Dat was de pijn die Mijn Hart als een zwaard doorboorde.

Het Offer dat Ik bracht voor de mens, om hem in de ogen van Mijn Vader te verlossen, wordt vandaag de dag niet erkend. Hoeveel zijn zij vergeten! Hoeveel werd hen niet verteld! Dat alles heeft te maken met de zonde van verdraagzaamheid, die aan de wereld als iets goeds wordt voorgesteld.

De oorlogen en de haat verspreiden zich als een virus, daar zij door de Boze gepland zijn. De pijn van Mijn volgelingen zal zich verenigen met Mijn pijn bij het aanschouwen van de obsceniteiten die uitgestoten zullen worden door die regeringsleiders die de leugens, door Satan in hun ziel verankerd, volgen.

Satan en zijn demonen zijn zeer machtig. Geloof nooit voor één minuut dat het gemakkelijk is om de greep te lossen waarin zij iemand houden die hen heeft toegelaten hun ziel binnen te dringen. Zij zullen niet gemakkelijk opgeven en zullen zielen die zich tot Mij, hun Jezus, willen wenden daarvan afhouden door hen weerloos te maken.

Deze zielen zullen het een marteling vinden om te bidden. De woorden zullen niet uit hun mond komen. Zij zullen een totale afkeer voelen voor gedachten aan Mij. Hoe hard ze ook proberen, het zal een zware opgave zijn.

Diegenen die zeggen dat zij goede mensen zijn, die anderen geen kwaad berokkenen, maar die Mij, Jezus, niet aanvaarden in hun leven, weet dit: jullie zijn geen volgeling van Christus. Als jullie niet tot Mij komen, kunnen jullie niet toegelaten worden tot het Koninkrijk van Mijn Vader.

Om het Koninkrijk van Mijn Vader binnen te gaan, is er voorbereiding nodig. Satan kan zo snel te werk gaan om zielen af te leiden dat velen er door overvallen worden.

Deze tijd van grote onrust in de wereld en gebrek aan een bewustzijn van Mijn Vader, God de Schepper van alle dingen, kan maar tot één ding leiden:

Een catastrofe. Er zullen over de wereld kastijdingen uitgestort worden om de mensheid te redden, om de mensheid te zuiveren.

Als de mensen weigeren te luisteren, zullen zij de waarheid niet horen.

De waarheid zal niet enkel hun leven op aarde zaligmaken, maar zal hen ook het eeuwig leven schenken.

Het nalaten om de waarheid te aanvaarden, leidt tot de dood van zowel het lichaam als de ziel.

De tijd om een keuze te maken is aangebroken voor de mensheid. Ik kan hen niet dwingen Mij te volgen. Ondanks de gaven, de genaden en de wonderen, die hen geschonken zullen worden, zullen zij zich toch nog afkeren.

Niettegenstaande Mijn grootse barmhartigheid, zullen sommigen toch nog de dood boven het leven verkiezen.

Jullie Jezus

God de Vader: Mijn hand van gerechtigheid wacht om die regeringen, die samenzweren om Mijn kinderen te schaden, te kastijden

Donderdag 4 oktober 2012 14.55u

Mijn liefste dochter, Ik wil dat je weet dat, hoewel de wereld wellicht een zuivering moet ondergaan, die misschien niet aangenaam kan zijn, Mijn barmhartigheid groot is.

Ik ben een oceaan van barmhartigheid en zal grote veranderingen doorvoeren om ervoor te zorgen dat al Mijn kinderen behoed zullen worden voor een catastrofe. De catastrofe waarover Ik met jullie spreek, omvat het werk van een heimelijke, verdorven macht in de wereld, die voor hun eigen goddeloze profijt elke natie probeert te controleren.

Zoveel van dergelijke zielen wijzen de barmhartigheid van Mijn geliefde Zoon af. Zovelen zullen Hem niet erkennen. Zij gaan onverschillig door met lijden toe te brengen aan diegenen waarover zij regeren en laten het na te aanvaarden dat hun zonden niet ongemerkt zullen blijven. Zij mogen vechten tegen de macht van Mijn hand, maar Mijn hand zal op hen neerschieten en hen vernietigen.

Zij zullen, na verloop van tijd, de macht van God erkennen maar voor velen onder hen zal het te laat zijn.

Elke daad van Mij, waaronder grote wonderen, zal binnenkort door heel de mensheid aanschouwd worden. Ik zal in Mijn grote barmhartigheid, die de mensheid zoals een grote oceaan zal opslokken, alles doen wat Ik kan om de mensheid te redden. Mijn gaven zullen geen mens onbewogen laten.

Wanneer dat gebeurt, zal Ik die mensen achternazitten die Mij, hoewel zij weten wie Ik Ben, zullen wegduwen.

Bovendien zullen die leiders in de wereld, die verzuimen Mijn goddelijk Wetten door te voeren en die de aarde geselen met hun wreedheid tegenover Mijn kinderen, neergeslagen worden. Ik zal niet toestaan dat zij tegen die tijd Mijn goddelijke gerechtigheid ontvluchten.

Zij worden in deze boodschap gewaarschuwd om er nu mee op te houden! Zij moeten om leiding bidden als zij zich onbehaaglijk of onder druk gezet voelen om naties wetten op te leggen die ontbering zullen veroorzaken.

Ik verleen hen deze tijd nu om te stoppen met wat zij aan het doen zijn en om Mij te smeken hen te helpen het op te nemen tegen de goddeloze regimes, die tegen hun landgenoten gepland worden.

Zij weten waar Ik over spreek.

Ik ben de Schepper van het menselijk ras. Ik ken elk kind van Mij. Wat zij zien. Wat zij voelen. Hoe zij denken. Ik ken ook diegenen onder hen, die trouw gezworen hebben aan daden die overal ter wereld de mensen enorm veel leed berokkenen.

Mijn hand van barmhartigheid wacht om jullie terug naar het toevluchtsoord van Mijn Koninkrijk te brengen.

Mijn hand van barmhartigheid wacht om die regeringen, die samenzweren om Mijn kinderen te schaden, te kastijden. Het zal jullie niet toegestaan worden dit lijden te veroorzaken.

Want zodra jullie wetten invoeren, ontworpen om diegenen te beheersen die jullie dienen, en die weerzinwekkend zijn voor Mij, zal Ik een zodanige kastijding zenden dat er bij geen mens nog enige twijfel zal bestaan over wat een dergelijke straf veroorzaakt heeft.

Jullie zijn kinderen van Mij en het is tot Mij dat jullie je moeten wenden om bescherming. Zonder Mijn bescherming zullen jullie aan de willekeur van Satan overgeleverd zijn.

Opdat jullie het niet vergeten: hij, Satan, haat jullie allemaal! Maar, door zijn krachtige en subtiele verleidelijke wegen, volgen jullie zoals slaven zijn streven naar macht na.

Kies voor macht op deze aarde – die jullie misschien kan verheffen en jullie erkenning bezorgen – boven de wegen van de Heer, en jullie zullen verworpen worden.

Deze waarschuwing wordt gegeven om ervoor te zorgen dat jullie beseffen dat er maar één Schepper is. Maar één, die de mensheid schiep. Maar één die de macht heeft om een eind te maken aan alles wat op aarde bestaat.

God de Allerhoogste
Schepper van al wat zichtbaar en onzichtbaar is

Het Licht van God is in ieder van jullie aanwezig

Zaterdag 6 oktober 2012 23.05u

Mijn zeer geliefde dochter, om echt van Mij te houden, moeten jullie de anderen door Mijn ogen zien.

Wanneer jullie naar een andere persoon kijken, kijk dan goed en probeer Mijn aanwezigheid te zien want Ik ben in alle zielen aanwezig, zelfs in de zwartgeblakerde.

Ik ben daar. Kijk en jullie zullen Mij zien! Dit is één van de meest buitengewone gaven die door de Vader aan elk van Mijn kinderen geschonken wordt.

Het Licht van God is in ieder van jullie aanwezig.

Het is liefde en elke ziel heeft het vermogen lief te hebben.

Wanneer jullie anderen door Mijn ogen bekijken, zullen jullie liefde voelen en dat zal jullie ziel raken op een wijze die jullie niet kunnen loochenen. Die liefde is echt, al kunnen jullie deze niet zien of aanraken. Jullie zullen het ook moeilijk aan anderen kunnen uitleggen. Maar toch is ze daar.

Als al Gods kinderen Mijn Vaders goddelijke aanwezigheid in de wereld, in Zijn kinderen, zouden kunnen eren, zou er op aarde vrede heersen. Zoek de liefde en jullie zullen deze vinden!

Neem de tijd om na te denken over wat Ik jullie nu vertel! Het Licht van Gods liefde is als een schitterende ster in elke ziel aanwezig. In sommigen straalt deze fel en kunnen jullie voelen hoe de liefde van deze persoon jullie omhult. In anderen is het maar een flauw schijnsel, moeilijk te vinden, maar toch is het er.

Wanneer jullie naar elkaar kijken, denk dan hier aan: God schiep ieder van jullie. In Zijn ogen zijn jullie broeders en zusters. Het schenkt Hem zoveel

vreugde wanneer Hij ziet dat Zijn kinderen elkaar liefde en eerbied betonen.

Wanneer zij onder elkaar vechten en bij anderen ontbering en lijden veroorzaken, voelt Hij een vreselijke pijn. Zoals bij elke ouder, kwetst het Hem wanneer Zijn kinderen Zijn liefde, de liefde waardoor zij geschapen werden, niet delen.

Onthoud ook dat wanneer jullie elkaar kwetsen, jullie Mijn Vader kwetsen. Hij voelt de pijn die jullie Zijn kinderen toebrengen.

Denk de volgende keer, voordat jullie een ander streng beoordelen of haat voor een ander aan de dag leggen, twee keer na! Want als jullie deze dingen doen, is dat onaangenaam voor Mijn Vader.

Als iemand jullie kwetst, bid dan voor hem. Want wanneer er spanning en een gebrek aan liefde bestaat tussen twee mensen, wordt dat veroorzaakt door boze geesten.

Sta boven deze bekoring! Houd van de anderen! Behandel hen met respect! Kijk naar hen als door de ogen van God! Wanneer jullie dat doen, zullen jullie liefde vinden. Het zal jullie dan gemakkelijker vallen om met elkaar te leven en elkaars fouten te aanvaarden.

Jullie Jezus

H. Maagd Maria: Ik ween tranen van bloed om hen en Mijn Hart is bezwaard.

Zondag 7 oktober 2012 11.00u

Mijn kind, bid a.u.b. voor Mijn verdwaalde kinderen die elke dag in aantal toenemen. Zij geloven niet en kunnen ook niet geloven in Mijn Zoon en kijken de andere kant op.

Ik ween tranen van bloed om hen en Mijn Hart is bezwaard. Wat zijn zij verdwaald en hoe leeg voelen zij zich.

Ik bid dat God, in Zijn barmhartigheid, hun versteende hart spoedig zal openen.

De Waarschuwing is dichtbij, Mijn kind. Mijn kinderen moeten zich voorbereiden. Diegenen die deze heilige boodschappen van Mijn Zoon en Mijn Eeuwige Vader schuwen, zullen aan God verantwoording moeten afleggen.

Velen hebben deze missie geschaad en hebben zielen aangespoord zich af te keren. Veel van die zielen zijn sindsdien in doodzonde gestorven. Als zij de gebeden – aan de mensheid gegeven door de kruistochtgebeden – aanvaard zouden hebben, hadden zij gered kunnen worden.

Diegenen die deze boodschappen niet willen aanvaarden, mogen niet met de Boze samenwerken om het woord van God te ondermijnen. Jullie moeten bidden om de hulp die nodig is om innerlijke vrede te vinden.

Het werd voorzeggd dat de eindtijdprofeet niet aanvaard zou worden, ook al zullen er door de verspreiding van het woord van God veel bekeerungen bewerkstelligd worden.

Het afwijzen van de bijstand, die jullie vanuit de Hemel gestuurd wordt om te helpen jullie ziel te redden, zal op eigen risico zijn.

Beledig Mijn Zoon niet door na te laten om te luisteren! Jullie kunnen jullie oren sluiten nadat jullie deze boodschappen gelezen hebben, maar jullie moeten eerst luisteren.

Jullie vrije wil houdt in dat jullie kunnen kiezen welk pad jullie wensen te bewandelen.

Jullie vrije wil houdt niet in dat jullie het recht hebben om opzettelijk te lasteren tegen de Heilige Geest.

Wanneer de Waarschuwing plaatsvindt, zullen jullie vervuld worden door het Licht van de waarheid.

Jullie ziel zal verlicht worden en jullie zullen zien welke goede daden, en slechte daden, jullie tijdens jullie leven verricht hebben. In dat stadium zullen velen onder jullie de liefde van God omhelzen. Jammer genoeg zullen velen te koppig zijn om hun wandaden te aanvaarden. Zij zullen verworpen worden en zullen vreselijk lijden.

Wees te allen tijde voorbereid! De tijd dringt!

Jullie geliefde Moeder
Moeder van God
Moeder van de Verlossing

De aankondiging om Mijn Tweede Komst in te luiden, zal plotseling plaatsvinden

Maandag 8 oktober 2012 19.00u

Mijn zeer geliefde dochter, Ik verzoek al Mijn volgelingen dringend om in deze tijd sterk te zijn.

Mijn heilig woord, Mijn geschenk aan de mensheid, dat jullie door deze boodschappen gegeven wordt, zal het onderwerp zijn van veel kritiek.

Jullie moeten sterk blijven wanneer Mijn woord afgekraakt en gekleineerd wordt. Dat zal zeer moeilijk zijn, maar jullie moeten deze kwelling verdragen want dit is nog maar het begin.

De vijand zal opkomen en Mijn boodschappen, die aan elk van jullie gegeven worden zodat zielen gered kunnen worden, afbreken.

Hij telt elke ziel die hij verleidt en vervolgens weghaalt van Mijn boodschappen. Hij doet dat door in de eerste plaats gelovigen te bekoren

zodat zij niet samen met Mij zullen werken om jullie broeders en zusters te behouden. Hij wil niet dat jullie bidden om hun ziel te redden.

Elke dienaar van Mijn Kerk die jullie verbiedt om Mijn kruistochtgebeden te bidden, heeft jullie gebeden nodig. Zij kunnen niet beletten dat Mijn gebeden verspreid worden. Wanneer zij dat toch doen, hebben zij jullie hulp nodig. Jammer genoeg zullen veel zielen van Mijn missie afgebracht worden, de laatste van dit soort op aarde.

Deze tijd zal de verdeeldheid in Mijn Kerk groter zien worden. De ene kant lijdend om Mijn Evangelie te beschermen, de andere kant probeerend om Mijn Kerk heruit te vinden, Mijn Leer te moderniseren en obscene wetten in Mijn Kerk binnen te brengen.

Houd moedig stand en verenig jullie want die tijd is bijna daar. Jullie zullen dan van deze nieuwe praktijken horen waarvan er geen enkele zich houdt aan Mijn waarachtig Evangelie, Mijn Leer of de waarheid.

Deze beproevingen zullen als grote barricades opdoemen. Jullie, Mijn volgelingen, zullen jullie gevangen voelen. Jullie zullen jullie weerloos voelen en jullie tranen zullen vloeien.

Jullie zwakheid zal jullie sterkte zijn. Het is door jullie lijden, wanneer jullie getuige zijn van deze verschrikkelijke geseling, dat jullie sterk zullen worden.

Door elke beproeving die jullie in Mijn naam verduren, zal Ik jullie nog sterker maken. Volhard en Ik zal jullie zegenen met de genade van sterkte, moed en overtuiging.

Jullie zijn Mijn strijdmacht, Mijn lichtstraal, in de wereld. Alles zal in het werk gesteld worden om dit licht te doven maar dat zal vruchteloos zijn.

De straal van jullie licht, jullie liefde voor Mij, zal luister bijgebracht worden zodat het als een baken van licht en vervolgens als een groot vuur zal worden. Dit vuur van de Heilige Geest, dat ieder van jullie zal aangrijpen, zal zijn vlammen verspreiden naar alle uithoeken van de wereld.

Het zullen jullie zijn, Mijn dierbare volgelingen, die dat zullen doen. Jullie zullen door de Hemel geleid worden. Jullie zullen verder oprukken. Jullie zullen het kwaadaardig leger van arme zielen, die door Satan gedicteerd worden, vertrappelen en zij zullen machteloos staan tegenover jullie.

Kort daarna zal de glorie van Mijn grote aankondiging zich in de wereld manifesteren.

De aankondiging om Mijn Tweede Komst in te luiden, zal plotseling plaatsvinden. Het zal bovendien onverwacht zijn, ook al werden jullie goed voorbereid. Tegen die tijd zal jullie het groot geschenk van het Eeuwig Leven overgemaakt worden.

Jullie Jezus

Deze nieuwe ene-wereldreligie zal het Beest huldigen

Dinsdag 9 oktober 2012 21.31u

Mijn zeer geliefde dochter, veel zielen zijn op dit moment waakzaam omdat zij zien dat de snelle veranderingen in Mijn Katholieke Kerk zich nu beginnen te manifesteren.

Er beginnen zich tekenen te vertonen van alles wat Ik door jou profeteerde. **Het gebrek aan geldige Missen kan waargenomen worden.** De Heilige Eucharistie is niet langer makkelijk bereikbaar. Het Sacrament van de Biecht blijft in veel van Mijn Kerken beperkt.

Veel van Mijn kerken hebben geen priesters om deze te beheren. Er zijn er zovelen die Mijn kerken in deze tijd van beproeving verlaten, dat deze kerken weldra overgegeven zullen worden aan commerciële eigenaars.

Aangezien het geloof van de Christenen beproefd wordt, is het dus belangrijk om Mijn kruistochtgebeden te blijven bidden. Spoedig zullen nieuwe bedienaren in de Katholieke en andere Christelijke Kerken geïntroduceerd worden.

Religieuze verschillen zullen aanvankelijk wat vervaagd worden. Vervolgens zullen jullie binnen de kortste keren Mijn onderrichtingen niet meer herkennen, want zij zullen subtiel verdwenen zijn. In hun plaats zullen er een reeks van vage, maar poëtische, uitspraken komen die de verdraagzaamheid ten opzichte van de zonde bevorderen.

De leugens, die aan argeloze kerkgangers voorgelegd worden, zullen in het begin niet opgemerkt worden. Daarna zal een sterk verontrustend gevoel dat er iets niet klopt Mijn volgelingen achtervolgen.

De finale misleiding zal zich voordoen wanneer de Heilige Sacramenten door heidense surrogaten vervangen werden.

Alles zal aangevoerd worden door de Valse Profeet die zal beweren de hogepriester over alle religies, die tot één religie samengevoegd werden, te zijn. Deze nieuwe ene-wereldreligie zal het Beest huldigen.

Al diegenen die blindelings volgen, zullen door het Beest verslonden worden en zullen voor eeuwig voor Mij verloren gaan.

De snelheid waarmee dit zal gebeuren, zal Mijn volgelingen versteld doen staan. Het plan wordt zorgvuldig beheerd. De campagne, om de vijandigheid van de Christenen om te zetten naar de aanvaarding van seculiere wetten, wordt professioneel uitgekend.

Dit wordt tussen veel naties beraamd door één groepering die personages, beroemdheden en boegbeelden – die allemaal door de meerderheid gerespecteerd worden – gebruikt om hun snode leugens bij te treden.

Wees gewaarschuwd! Neem geen leugens aan! Raak niet betrokken bij het plan om Mijn Heilige Naam te ontwijden!

Jullie Jezus
Koning en Verlosser van alle mensen

Het heidendom zal aan al Gods Kerken opgedrongen worden

Woensdag 10 oktober 2012 21.50u

Mijn zeer geliefde dochter, vertel de wereld dat zij moeten ontwaken uit hun sluimer. Als zij dat niet doen, zullen zij er niet in slagen om te zien hoe de verdorven plannen, die Ik enige tijd geleden voorzegde, zich ontvouwen.

Ik spreek over de wereldheerschappij die georkestreerd wordt om het Christendom te vernietigen.

Mijn Kerk wordt steen per steen gedecimeerd. Mijn gewijde dienaren worden opzettelijk en ondraaglijk onder druk gezet.

Mijn Kerk wordt bovendien ontwijfd door diegenen die de aanbidding van het Beest in praktijk brengen.

Deze dubbelhartige bedriegers zijn niet christelijk. Zij beoefenen het occulte en infiltreren in alle organisaties, waaronder verschillende Kerken en verschillende religies. Zij richten zich vooral op de Katholieke Kerk.

Dat is de Kerk die zij het meest haten. Hun leugens hebben ertoe geleid dat Katholieken beschaamd zijn om op te staan en hun Kerk te verdedigen.

Hun leugens hebben het voor alle Christelijke Kerken zeer moeilijk gemaakt om op te komen voor de Heilige Sacramenten, zoals ze door God voorgeschreven werden.

Het heidendom zal aan al Gods Kerken opgedrongen worden en wee de mens die opstaat om de waarheid van God te verdedigen.

De tijd voor de opdeling van de mensheid is aangebroken. Ik zal komen en de aarde verdelen.

Diegenen, trouw aan Mijn Leer, zullen in Mijn schoot opgenomen worden. Diegenen, die God trotseren en lasteren tegen de waarheid, zullen verworpen worden.

De strijd heeft reeds een aanvang genomen. Het bewijs vertoont zich.

Er is nog tijd om te kiezen tussen de leugens van deze satanische groepering, die als lammeren gekleed komt opzetten, of de waarheid, waarvan jullie gezegd zal worden dat het een leugen is.

Jullie moeten te allen tijde waakzaam zijn. Houd jullie ogen open! Wend jullie af wanneer er tegen Mijn naam, Mijn Lichaam of Mijn woord gelasterd wordt!

Jullie Jezus

Velen onder jullie zullen Mij verloochenen door deze goddeloze nieuwe wetten aan te nemen

Donderdag 11 oktober 2012 10.03u

Mijn zeer geliefde dochter, de moeilijkheden waarmee Mijn leerlingen in deze tijd geconfronteerd worden, zijn tweeledig.

Ten eerste moeten zij de leugens aanschouwen, die hun voorgehouden worden door wereldlijke overheden, die hun opgedrongen worden. Deze leugens – in de vorm van nieuwe wetsvoorstellen, nieuwe ideeën en nieuwe voorschriften - doen maar één ding: zij overtreden de wetten van God. Het zijn wetten van verdraagzaamheid die vrijelijk toelaten dat de zondige daden in jullie grondwetten en Kerken verankerd worden.

De tweede kwelling zal te wijten zijn aan de druk die op jullie rust om de waarheid, het woord van God, te durven spreken. Durf de waarheid te spreken, Mijn dochter, en je zult heftig tegengesproken worden. Bovendien zal je ervan beschuldigd worden onchristelijk en weinig verdraagzaam te zijn.

Zien jullie hoe Satan werkt? Hij misleidt de zwakke zielen tot het geloven van leugens en het aanvaarden van de zonde door deze af te schilderen als helemaal niet bestaande.

Deze mensen, die over alle naties heen onafscheidelijk verbonden zijn, vermeerderen de druk om Mijn Christelijke Kerken te vernietigen en om de zonde aanvaardbaar te maken. Zij beijveren zich om Mijn volgelingen, alsook hun vermogen om openlijk de waarheid over Mijn heilig woord te verwoorden, tot zwijgen te brengen.

Jullie zullen lijden door deze gruwel. Wanneer dat zo is, weet dan dat Ik Mij nauw met jullie hart verbind.

Wees a.u.b. sterk, om Mij nentwil! Jullie moeten voor deze arme, misleide zielen bidden want zij zijn pionnen in een verdorven spel, beraamd door diegenen die Satan vereren.

Laat jullie niet misleiden, want net als jullie denken dat hun goddeloosheid, onder het mom van verdraagzaamheid en liefde voor de rechten van anderen, de mensheid bedwongen heeft, zal de strijd heviger worden.

De hand van Mijn Vader zal met zo'n kracht toeslaan dat zij, de daders, weggevaagd zullen worden. Jullie mogen niet wanhopen en denken dat deze groepering Mijn leerlingen zal overmeesteren. Zij zullen daartoe niet in staat zijn, hoewel het op sommige momenten wel zo kan lijken.

Word wakker, Mijn gewijde dienaren! Jullie mogen jullie niet laten intimideren of laten meezuigen in dit sluw plan, ontworpen om het woord van God te ontheiligen.

Jullie moeten de Leer van Mij, jullie Redder, handhaven en jullie mogen Mij nooit verloochenen. Jullie zullen echter bekoord worden om dat wel te doen. Velen onder jullie zullen Mij verloochenen door deze goddeloze nieuwe wetten aan te nemen.

Als jullie dat doen, zal Ik wachten. Want als jullie Mij aanroepen, zal Ik jullie staande houden. Door Mijn tussenkomst zal Ik jullie ondersteunen.

Bid a.u.b. deze **litanie (3) 'Verdedig het woord van God'**

O lieve Jezus, bescherm ons tegen de leugens, die God beledigen.

Bescherm ons tegen Satan en zijn leger.

Help ons meer van U te houden.

Steun ons in onze strijd.

Verdedig ons in ons geloof.

Leid ons naar Uw veilig toevluchtsoord.

Help ons stand te houden en Uw Heilige Wil te verdedigen.

Versterk onze vastberadenheid om Uw ware leerlingen te zijn.

Schenk ons moed.

Geef ons vertrouwen.

Leid ons op de weg van de waarheid.

Verdedig ons tegen de vijand.

Stort Uw genaden van bescherming over ons uit.

Help ons de bekoring te vermijden.

Breng ons dichterbij Uw Heilig Hart.

Help ons om U te allen tijde trouw te blijven.

Amen.

Ga, Mijn strijdmacht, bedaard en in vrede, in de wetenschap dat Ik dicht bij jullie hart ben in deze beangstigende tijd. Wanneer jullie eenzaam zijn, jullie verloren of verlaten voelen, weet dit: het is dan dat Ik het dichtst bij jullie zal zijn. Het is dan dat jullie zwakheid zal omslaan in grote kracht, zoals de vermeende kracht van jullie vijand zal verdwijnen in het niets.

Jullie Jezus

Er zullen verschillende niveaus zijn in het Nieuw Paradijs van 12 naties

Vrijdag 12 oktober 2012 23.15u

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn liefde is zo krachtig dat deze nu gevoeld wordt door diegenen die God niet kennen.

Ondanks het kwaad dat in de wereld aanwezig is, voelen de mensen nu een liefde voor anderen in hun hart, die haaks staat op de verdorvenheid die in de zielen aanwezig is, en die hen zal verbazen.

Deze liefde zal zo onverwacht door hun ziel stromen, dat velen aan het huilen gebracht zullen worden. Deze tranen van liefde, zo zuiver uit hun hart, zal hen verscheuren. Zij zullen niet weten waarom zij zich zo voelen naar hun broeders en zusters toe. Zij zullen deze echte en unieke liefde eveneens voor hun Schepper, God de Vader, voelen. Maar toch zullen zij niet erkennen dat Hij bestaat. In plaats daarvan zullen velen rondwalen en zich afvragen:

Wat is dat voor een ongelooflijke maar sterke liefde die ik in mijn hart voel? Hoe kan dit als er geen God is? Hoe kan ik deze liefde voelen als ik louter een product van de evolutie ben, een product van deeltjes, uit de aarde opgebouwd?

Mijn kinderen, de waarheid is het volgende: jullie zijn geen deeltje van de aarde, een overblijfsel van de tijd. Jullie zijn een levend wezen, een levende ziel, die het vermogen bezit tot een eeuwig leven, zonder einde.

Jullie lijden door de zonden van Adam en Eva, jullie stamouders. Jullie kunnen misschien lachen, spotten of de draak steken met datgene waarvan jullie geloven dat het een fabeltje is, maar de waarheid is dat jullie een onvolmaakt leven leiden. Dit leven van lijden is het gevolg van de zonden van jullie stamouders. Bevekt met hun zonden worden jullie, door dezelfde slang die hen verleidde, verblind voor de waarheid van God.

Jullie geloven dat jullie in een wezenlijke wereld leven, een wereld van materie, die een beperkte duurzaamheid heeft. Jullie leven op aarde is kort. Jullie lichamen verouderen. Jullie gezondheid gaat achteruit. Na verloop van tijd sterft jullie lichaam. Veronachtzaam jullie geest, jullie ziel, en jullie zijn niets.

Aanvaard dat je een kind van God bent en jullie leven zal op aarde meer betekenis krijgen wanneer jullie een leven leiden overeenkomstig de wetten van God. Jullie leven zal verlengd worden en er zal jullie een groot geschenk gegeven worden, het eeuwig leven.

Als aan jullie een glimp van dat leven getoond zou worden, slechts één uurtje, zouden jullie Mijn Vader nooit beledigen. Jullie moeten weten dat jullie deze geschenken zullen ontvangen.

Jullie zullen samenleven met jullie hele familie, met diegenen die in staat van genade gestorven zijn en diegenen die Mijn restleger op aarde zullen vormen.

Jullie lichaam zal gezuiverd zijn en herschapen tot een staat van volmaaktheid, op basis van de leeftijd waarop jullie de Liefde van God aanvaardden.

Jullie zullen samen met jullie dierbaren en jullie naasten in liefde en vrede leven. Niemand van jullie zal iets tekortkomen.

Er zullen verschillende niveaus zijn in het Nieuw Paradijs van 12 naties. Op het onderste niveau zullen er steden en dorpen zijn, allen werkzaam in een bron van vrede, liefde, geluk en tevredenheid. Niet één zal er iets tekortkomen. Ik zal hun Koning zijn, hun Meester, en Ik zal te midden van hen regeren, in een mystieke vereniging.

Verder zullen er de hogere niveaus zijn. Deze zullen alle naties samenhouden, in eenheid met Mijn Leer, en alle mensen zullen in volkomen harmonie omgaan met elkaar en met de beesten van de aarde, zowel de grote als de kleine.

Allen zullen overleven door te eten van de Boom des Levens. Niemand zal een gebrek aan voedsel hebben.

Dan zullen er de regeringen van de naties zijn. Zij zullen ervoor zorgen dat alles overeenkomstig Mijn Leer zal gebeuren. Mijn regeringen zullen door Mijn heiligen en apostelen bestuurd worden.

Dit zal zo doorgaan, helemaal tot aan het einde, wanneer de tweede opstanding van de doden zal plaatsvinden voor de beslissende confrontatie.

Satan zal gedurende korte tijd losgelaten worden, samen met zijn demonen. En daarop zal al het kwaad uitgeroeid worden. Ten slotte zal

Mijn weldaad aan de wereld geschonken worden in de samengevoegde Nieuwe Hemel en Nieuwe Aarde.

Vervolgens zal alles geopenbaard worden, aangezien het mysterie van God, in zijn volle en definitieve glorie, aan allen getoond zal worden.

Jullie Jezus

Bovendien zal er de invoering van een wereldwijde vaccinatie komen, die jullie zal doden als jullie deze aanvaarden

Zaterdag 13 oktober 2012 16.10u

Mijn zeer geliefde dochter, de profetieën te Fatima voorspeld, beginnen zich nu te manifesteren in de wereld.

De ene-wereldregeringen, in het leven geroepen in die naties die onvermoeibaar samenwerken, hebben hun werk bijna voltooid en het zal weldra de wereld voorgehouden worden.

In het kielzog daarvan zal de nieuwe ene-wereldreligie komen, een gruwel in de ogen van Mijn Vader.

Mijn Kerk werd verpest door interne vijanden, die wolven in schaapskleren zijn. Zij misleiden iedereen met wie zij in contact komen.

Bovendien zal er de invoering van een wereldwijde vaccinatie komen, die jullie zal doden als jullie deze aanvaarden.

Dit is een tijd waarin enkel het gebed - en veel daarvan - de impact van deze verschrikkelijke verdorvenheid, teweeggebracht door een elitegroep van mensen met macht, kan verzachten.

Zij zijn werkzaam in elk deel van jullie regeringen, en diegenen die elke dag zij aan zij met hen samenwerken, weten wat zij aan het doen zijn.

Zij zijn zo sluw dat zij elke verdorven daad zullen voorstellen als een goede zaak, een grote dienst aan de mensheid. Zij zullen alles doen wat zij kunnen om alles wat met God te maken heeft, te ontheiligen.

Zij zullen het heidendom verspreiden en bevorderen. Gods kinderen, die hun wetten en hun onderrichtingen aannemen, zullen door hun slechte wegen besmet worden.

Jullie moeten bidden om bescherming maar in de eerste plaats moeten jullie voor deze zielen bidden. Want Mijn Vader is van plan hen te straffen. Hij zal elk van hen er uitpikken en hen vernietigen. Zonder jullie gebeden zullen zij verloren gaan en in de vuurpoel geworpen worden.

Jullie Jezus

Diegenen die koelbloedig een moord plegen, kunnen door jullie gebeden gered worden

Zondag 14 oktober 2012 18.10u

Mijn zeer geliefde dochter, geloof nooit, zelfs niet voor één ogenblik, dat diegenen die verschrikkelijke zonden begaan en van wie de slechte daden in de wereld gruwelijkheden veroorzaken, niet gered kunnen worden.

Diegenen die koelbloedig een moord plegen, hun landgenoten executeren of hun eigen kinderen - die zich nog in de moederschoot bevinden – doden, kunnen door jullie gebeden gered worden.

Veel van dergelijke zielen zullen in Mijn ogen geen verlossing zoeken, want zij zien geen kwaad in wat zij doen. Hun redding hangt af van jullie gebeden.

Dat zijn de zielen naar wie Ik het meest smacht.

Deze verdwaalde zielen zijn zo ver van Mij verwijderd, dat het enkel door het lijden van slachtofferzielen en de gebeden van Mijn leerlingen zal zijn, dat zij gered kunnen worden.

Zelfs diegenen die bewust Satan aanbidden en die weten dat Ik besta, maar die doorgaan Mij te bespotten, kunnen ook behoed worden voor de eeuwige verdoemenis.

Ik verzoek jullie allemaal dringend om Mij door dit kruistochtgebed te aanroepen, om te vragen om verlossing voor die zielen in doodzonde, die moord begaan.

Kruistochtgebed (80) 'Voor de zielen van diegenen die moord begaan'

***O lieve Jezus,
ik smEEK om barmhartigheid voor diegenen die moord begaan.***

***Ik verzoek U dringend om welwillendheid voor diegenen in doodzonde.
Ik bied U mijn eigen lijden en moeilijkheden aan,
zodat U Uw Hart kunt openen en hen hun zonden vergeven.***

***Ik vraag dat U al diegenen, met kwade bedoelingen in hun ziel,
bedekt met Uw Kostbaar Bloed,
zodat zij van hun ongerechtigheden schoongewassen kunnen worden.
Amen.***

Denk eraan dat zelfs indien hun zonden jullie doen walgen, Mijn volgelingen, deze zielen jullie hulp nodig hebben.

Zij werden besmet door de Boze en velen onder hen kennen het verschil tussen goed en kwaad niet.

Dat zijn de zielen die Mij de meeste smart en pijn berokkenen. Mijn lijden wordt verlengd, zodat elk van hen verlost kan worden.

Ga, Mijn leerlingen, en laat Mijn liefde en nederigheid jullie hart overspoelen zodat jullie, door jullie edelmoedig lijden, kunnen helpen om deze arme, verdwaalde kinderen van God te behouden.

Jullie Jezus

Diegenen die de eindtijd overleven, zullen geen fysieke dood sterven

Maandag 15 oktober 2012 23.30u

Mijn zeer geliefde dochter, het is belangrijk om het geheim, aangaande de verrijzenis van de doden, te begrijpen.

Toen Ik stierf – als een mens van vlees en bloed – vernietigde Ik jullie sterfelijkheid. Mijn dood bevrijdde jullie na het overlijden niet alleen van de dood, maar ook van de zonde. Mijn kruisdood gaf jullie het geschenk van de onsterfelijkheid in Mijn Nieuw Koninkrijk.

Doordat Ik als mens stierf, stierf Ik een stoffelijke dood. Wanneer iemand sterft, zal hij onsterfelijk worden als hij in staat van genade verkeert.

Toen Ik uit de dood verrees, liet Ik dit geschenk na aan diegenen die nu in de Hemel zijn, die in staat van genade stierven. **In Mijn Nieuw Paradijs zullen zij volmaakte, onsterfelijke lichamen worden. Diegenen die op aarde leven, zullen in een oogwenk onsterfelijk worden bij de Tweede Komst.**

Wanneer de bazuin van Mijn boodschapper weerklinkt, zullen de doden alsook diegenen van wie de naam in het Boek des Levens staat, opgewekt worden om het eeuwig leven te genieten in de duizend jaar van Mijn Nieuw Koninkrijk, door Mijn Vader aan Mij beloofd. Het wordt het Nieuw Paradijs genoemd, en alles wat tot aan het einde toe sterfelijk is, zal dat niet langer zijn.

Jullie zullen met Mij, jullie Jezus, verenigd zijn.

De dood zal er niet langer toe doen want deze zal niet meer bestaan.

Nu Ik jullie het geschenk van Mijn definitieve redding breng, moeten jullie naar Mij luisteren.

Neem dat in acht en dring erop aan, bij diegenen die vandaag de dag – net als in de dagen van Noah – in beslag genomen worden door hun eierzuchtig leven vol plezier, dat zij dwaas zouden zijn de tekenen te negeren. Net zoals ze in de dagen van Noah in paniek meegesleurd werden toen de zondvloed eraan kwam. Laat dat deze keer niet gebeuren!

Mijn volgelingen hebben zorgvuldige waarschuwingen gekregen, maar het is zinloos. Het probleem bestaat hierin dat diegenen die de waarheid aanvaardden, zich begeven onder diegenen die de waarheid niet aanvaardden en dat beïnvloedt hen.

Jullie moeten uit de buurt blijven van diegenen die heidens zijn, en voor hen bidden. Als jullie niet uit hun buurt blijven, zullen jullie door de leugens en onreine geesten verleid worden.

Diegenen die zich tegen Mij verzetten, zullen zich wegtrekken van Mijn bescherming. Zij zullen al snel merken dat hun leven van verdorvenheid hen zal overweldigen. Eerst langzaam. Daarna zullen zij Mij verdringen en zullen zij uitgroeien tot een slaaf van leugens. Wanneer jullie in hun gezelschap vertoeven, zullen ook jullie aangetast worden.

Vervolgens zullen jullie merken dat jullie je verontschuldigen voor het spreken van de waarheid, het woord van God. Het zal in dat stadium zijn dat jullie duidelijk de verdeeldheid in jullie wereld zullen zien. De gave, die jullie van de Heilige Geest ontvangen hebben, zal ertoe leiden dat jullie je onmiddellijk bewust zullen zijn van het gevaar waarin zij zich bevinden.

Kenden zij de waarheid maar, dan zouden zij naar jullie rennen. Zij maken bij al de valse goden die zij verafgoden, en die gemaakt zijn uit materiële door God geschapen dingen, dezelfde klassieke fout. Zij aanbidden het wonder van de materiële dingen, maar negeren hun Schepper.

In het Nieuw Tijdperk van Vrede zullen zij over zoveel meer beschikken, zo veel volmaaktheid. Maar toch keren zij zich af.

Ik zal altijd van hen houden, maar hun gebrek aan liefde voor Mij heeft tot gevolg dat zij het eeuwig leven, dat Ik voor hen gecreëerd heb, niet zullen binnengaan.

Dat nieuwe leven werd om twee redenen voor hen gecreëerd en mogelijk gemaakt:

Toen Ik in het vlees stierf, vernietigde Ik de dood. Toen Ik opgewekt werd uit de dood, schonk Ik jullie het eeuwig leven waarbij het lichaam geen macht meer over jullie heeft.

Dit is Mijn belofte aan al Gods kinderen. Diegenen die de eindtijd overleven, zullen geen fysieke dood sterven. Zij zijn gezegend. Zij zullen onmiddellijk in fysiek volmaakte lichamen veranderd worden, in mystieke vereniging met Mijn verheerlijkt Lichaam.

Op dat moment zullen zij diegenen ontmoeten die in Mijn genade stierven en die opgewekt zullen worden uit de dood. Zij zullen allemaal in Mijn Nieuw Paradijs wonen.

Jullie Jezus

Het is een moeilijke en eenzame tijd voor de talrijke zieners en profeten omdat elk van hen alleen werkt

Dinsdag 16 oktober 2012 16.20u

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer Ik zeg dat Ik Mijn profeten de wereld in gestuurd heb, houdt dat in dat elk van hen een specifieke missie gekregen heeft. Geen twee missies overlappen elkaar.

Het is een moeilijke en eenzame tijd voor de talrijke zieners en profeten omdat elk van hen alleen werkt. Jij, Mijn dochter, bent – zoals Ik je verteld heb – de laatste profeet. Iedereen die nu – sinds jij jouw boodschappen ontvangt – tevoorschijn komt en beweert Mijn woord te verkondigen, heeft dat gezag niet van Mij gekregen.

Veel arme zielen hebben besloten om aandacht te zoeken en, in sommige gevallen, afbreuk te doen aan deze heilige boodschappen, die aan de wereld gegeven worden om te helpen Mijn zielen te redden.

Ik kom om Gods kinderen te smeken om te luisteren naar wat Ik te zeggen heb, maar Ik kan hen niet dwingen Mij te aanhoren.

Ik kan Gods kinderen nooit bevelen om iets te doen, want dat is niet mogelijk omdat hen het geschenk van de vrije wil gegeven werd.

Alles wat Ik vraag, is dat jullie je hart openen en toelaten dat Mijn liefde jullie ziel vervult. Ik wil dat jullie allemaal weten – met inbegrip van diegenen die slechte daden plegen – dat Ik van jullie houd. Als zodanig is jullie redding Mijn prioriteit. Hoe dan ook, de profetieën, voorzeggd in het Boek der Openbaring, hebben een aanvang genomen.

Diegenen die luisteren naar Mijn instructies en gehoor geven aan Mijn oproep, kunnen veel zielen bewaren.

Het is Mijn verlangen dat ieder van jullie tot Mij komt en deelneemt aan het Koninkrijk van het Nieuw Paradijs.

Ik veroordeel de verharde zondaars niet, noch vraag Ik jullie om hen te veroordelen want dat recht hebben jullie niet. Als en wanneer jullie een ander veroordelen, spreken jullie niet in de naam van God. Als jullie, door andere mensen te veroordelen, anderen ertoe aanzetten om over hen te oordelen, wijzen jullie Mij, jullie Jezus af.

Ik roep jullie allen op om in deze tijd slechts naar één stem te luisteren. Mijn stem is het enige waarop jullie je moeten concentreren als jullie jezelf, jullie familie, vrienden en naasten wensen te redden. Alle gebeden zijn nu nodig om jullie en jullie dierbaren te helpen jullie voor te bereiden op Mijn schuldbelijdenis, de Waarschuwing.

De tijd is nu dichtbij.

Jullie Jezus

Het tij gaat zeer spoedig keren

Woensdag 17 oktober 2012 12.30u

Mijn zeer geliefde dochter, het tij gaat zeer spoedig keren.

Veel mensen in de wereld zullen eindelijk de zin van hun leven begrijpen en beseffen wat belangrijk is en wat niet.

Deze komende tijd moet beschouwd worden als de periode van voorbereiding op het Nieuw Paradijs op aarde. Deze moet niet gevreesd worden.

Voor diegenen die Mij kennen: Ik heb jullie meegedeeld dat jullie volkomen op Mij moeten vertrouwen. Wat diegenen betreft die Mij niet kennen: de waarheid zal hen voor het eerst geopenbaard worden.

Mijn leerlingen moeten nu Mijn kruistochtgebeden beginnen te bidden, met inbegrip van nummer (43) om zielen tijdens de Waarschuwing te redden, opdat de vernieuwing van de aarde zal bewerkstelligd worden overeenkomstig Mijn Allerheiligste Wil.

Zodra de waarheid geopenbaard is, moeten Mijn heilige boodschappen overal verspreid worden. Wanneer dat gebeurt, zullen velen gewaarschuwd zijn voor de misleidingen die zij in hun landen het hoofd zullen moeten bieden. Zij zullen leren hoe de Antichrist te herkennen en zij zullen zich kunnen wapenen tegen zijn kwelling.

Nu is het de tijd om jullie met Mijn Heilig Hart te verenigen.

Wanneer jullie met Mij verenigd zijn, zullen jullie te allen tijde beschermd worden.

Jullie Jezus

God de Vader: Mijn Zoon zal weldra gestuurd worden om de waarheid over de schepping van de mensheid te onthullen

Donderdag 18 oktober 2012 18.00u

Mijn liefste dochter, het moment waarop Ik Mijn enige Zoon, Jezus Christus, weer zal sturen om al Mijn kinderen in Mijn Hart bijeen te brengen, is dichtbij.

Mijn Hart, de bron van alle leven, zal zich openen om al Mijn kinderen eendrachtig te verzamelen.

Mijn belofte om al Mijn kleintjes te bewaren, is bijna vervuld.

Het is Mijn grootste verlangen om Mij aan elke persoon afzonderlijk te openbaren, met inbegrip van diegenen die niet begrijpen waarom of hoe zij door Mijn hand geschapen werden.

Mijn Zoon zal weldra gestuurd worden om de waarheid over de schepping van de mensheid te onthullen.

Die dag werd al decennialang voorbereid. Het zou, tot nu toe, niet hebben kunnen plaatsvinden, want het verlies van zoveel van Mijn kinderen zou te groot geweest zijn.

Er zal aan Mijn kinderen weldra de waarheid over hun schepping, hun bestaan en de onsterfelijkheid van hun ziel getoond worden.

Terwijl deze gebeurtenis in veel zielen grote hoop en vreugde teweeg zal brengen, zal het voor anderen een kwelling zijn die zij niet zullen kunnen verdragen.

Mijn fontein van liefde en barmhartigheid moet door Mijn Zoon, Jezus Christus, over heel de mensheid uitgestort worden.

Hierna zal de grote afscheiding komen waarbij de zielen die Zijn barmhartigheid beantwoorden, terzijde genomen zullen worden.

De overblijvende zielen zullen alle kansen krijgen om naar Mijn oproep vanuit de Hemel te luisteren.

Ik, hun Vader, zal Mijzelf door de kracht van de klimaten bekend maken. Mijn hand zal gezien worden als Ik deze naar elk van Mijn kinderen uitsteek om hen voor de dood te behoeden.

Mijn oproep zal gehoord worden, maar niet door iedereen. Aan die zielen zal door Mijn profeten Mijn liefde getoond worden, in een laatste poging om hen in Mijn Hart te trekken.

Het hemelgewelf zal opengaan en teruggetrokken worden. Het zal zich zoals een boekrol oprollen tot de tekenen van de hemel onthuld zijn. De klanken van Mijn engelen zullen deze arme kleine zielen van Mij tot het bittere einde verleiden.

Ik beloof nu plechtig dat Mijn fontein van liefde zich over de hele aarde zal uitstrekken wanneer Ik Mijn Hart verenig met de harten van al Mijn kinderen.

Mijn goddelijk ingrijpen zal door miljarden gezien worden en velen zullen opgelucht in Mijn heilige armen lopen. De waarheid over Mijn goddelijk plan en het mysterie van het leven op aarde zullen, voor iedereen zichtbaar, aan het licht gebracht worden. Pas dan zal de mens de waarheid over het bestaan van het eeuwig leven aanvaarden.

Het einde van het lijden op aarde is nabij. De laatste vervolging, waarbij de Boze over Mijn kinderen heerst, wordt voleindigd. (*)

Daarna zal de vrijheid, waarnaar Ik - sinds het begin - voor Mijn kinderen gehunkerd heb, hun eindelijk toebehoren.

Kijk naar Mij, kinderen, jullie geliefde Vader, want Ik houd jullie in Mijn handen. Ik kom, door Mijn Zoon, om jullie naar Mijn Nieuw Koninkrijk op aarde te voeren.

Dat is de nalatenschap die Ik Mijn Zoon beloofd heb. Dat is Mijn belofte aan al Mijn kinderen.

De tijd voor deze grote wonderen komt heel dichtbij.

Ik zegen elkeen van Mijn kinderen.

Ik houd van jullie.

Ik bescherm jullie en zal jullie aan Mijn Hart verenigen.

Jullie Vader
God de Allerhoogste

() Maria van de Goddelijke Barmhartigheid heeft om verduidelijking verzocht en dit is wat Jezus zei over de vervolging: 'Diegenen die Satan volgen, zullen nu niet winnen. Hun vervolging van de anderen is gestopt, maar zij zullen gestraft worden. De kastijding van God zal beginnen en zij zullen gestraft worden voor wat zij anderen aangedaan hebben. Het is nu de tijd van de voorbereiding op de heropleving van het geloof. We bevinden ons in een nieuwe tijd die reeds begonnen is, maar meer kan Ik je in dit stadium niet vertellen. Alles is klaar. Het draait nu allemaal om het redden van zielen.'*

H. Maagd Maria: De gunsten die verleend worden wanneer jullie het Lichaam van Mijn Zoon ontvangen

Vrijdag 19 oktober 2012 9.06u

(Ontvangen tijdens een verschijning van de Heilige Maagd Maria, die 20 minuten duurde, waarbij een afbeelding van de Heilige Eucharistie op Haar voorhoofd verscheen)

Mijn kind, de Hostie die je op Mijn voorhoofd ziet, is een symbool om aan Gods kinderen de werkelijke Tegenwoordigheid van Mijn Zoon in de Heilige Eucharistie te bewijzen.

Mijn Zoon is aanwezig in de wereld en staat iedere dag naast elk van Gods kinderen, in de hoop dat zij Zijn aanwezigheid zullen voelen.

Kinderen, het is enkel door het ontvangen van het ware Lichaam van Mijn Zoon, Jezus Christus, de Verlosser van de mensheid, dat jullie met bijzondere genaden gezegend zullen worden.

Toen Mijn Zoon stierf voor jullie zonden, zodat elk kind van God in staat zou zijn om de dood te trotseren, liet hij een belangrijke nalatenschap achter.

De Tegenwoordigheid van Christus in de Heilige Eucharistie is echt en wanneer deze genuttigd wordt, bezorgt dat jullie een bijzondere bescherming. Het brengt jullie inniger met Hem in vereniging.

Hij is het Brood des Levens. Dit geschenk aan jullie, kinderen, mag nooit in twijfel getrokken of verworpen worden.

De gunsten, die verleend worden aan diegenen die Zijn Lichaam en Bloed ontvangen, omvatten – als zij deze elke dag ontvangen – de redding uit het vagevuur.

Mijn Zoon zal jullie, op het moment van overlijden, in Zijn armen nemen, ver weg van de vlammen van het vagevuur.

Bovendien brengt de Heilige Mis, die het ware Lichaam van Mijn Zoon offert, ter ere van Mijn Vader, grote weldaden met zich mee.

Hoe meer dagelijkse Missen jullie bijwonen en hoe meer jullie het Lichaam en het Bloed van Mijn Zoon in de Heilige Eucharistie ontvangen, hoe meer kwijtschelding van de zuivering in de vlammen van het vagevuur jullie verleend zal worden.

Diegenen onder jullie, die het bestaan van Mijn Zoon in de Heilige Eucharistie verwerpen, ontzeggen zichzelf een groot geschenk. Jullie zullen voor het afwijzen van Zijn Lichaam in de Heilige Mis niet veroordeeld worden, maar jullie zullen niet de genaden ontvangen die Hij al Gods kinderen wil schenken.

De Heilige Communie die jullie ontvangen, moet op de juiste manier geconsacreerd worden. Wanneer jullie Zijn Lichaam ontvangen, zal Hij jullie vervullen met een diepe en nederige liefde, die jullie geloof zal versterken en jullie het eeuwig leven zal bezorgen.

De Heilige Eucharistie is het geschenk dat jullie het eeuwig leven zal verlenen. Vergeet dat nooit!

Mijn Zoon leed enorm om de wereld dit groot geschenk, het paspoort naar de Hemel, te geven. Wijs het niet af! Betwist Zijn edelmoedigheid niet! Onderschat de kracht van de Heilige Hostie niet!

Bid a.u.b. dit kruistochtgebed (81) om het geschenk van de Heilige Communie.

***O hemelse Hostie,
vul mijn lichaam met het voedsel dat het nodig heeft.
Vervul mijn ziel
met de goddelijke Tegenwoordigheid van Jezus Christus.***

Schenk mij de genaden om de Heilige Wil van God te volbrengen.

***Vervul mij met de vrede en de rust
die voortkomen uit Uw Heilige Tegenwoordigheid.
Laat mij nooit aan Uw Tegenwoordigheid twijfelen.***

***Help mij U in lichaam en ziel aan te nemen
opdat, door de Heilige Eucharistie,
de mij geschonken genaden mij zullen helpen
om de glorie van Onze Heer Jezus Christus te verkondigen.***

***Zuiver mijn hart.
Open mijn ziel en heilig mij
wanneer ik het groot geschenk van de Heilige Eucharistie ontvang.***

***Verleen mij de genaden en de gunsten,
die deze aan al Gods kinderen schenkt,***

***en verleen mij kwijtschelding van de vlammen van het vagevuur.
Amen.***

Mijn kinderen, jullie moeten bidden dat alle Christenen de kracht van de Heilige Eucharistie erkennen en begrijpen. Het is de wapenrusting die nodig is om de ziel van al Mijn kinderen te behouden.

Aanvaard deze waardig en met edelmoedigheid van hart!

Jullie gezegende Moeder
Moeder van de Verlossing

Wat de Joden betreft: zij zullen eindelijk aanvaarden dat de ware Messias gekomen is

Zaterdag 20 oktober 2012 22.30u

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn Tweede Komst zal het laatste hoofdstuk zijn in de vervulling van Mijn Verbond. Dat Verbond zal de geboorte van het Nieuwe Jeruzalem zien.

Dit Nieuwe Jeruzalem zal voor de eenwording van al Gods kinderen, die het woord van de Heer aanvaarden, staan.

Wat de Joden betreft: zij zullen eindelijk aanvaarden dat de ware Messias gekomen is om hen de redding, die zij afsmeaken, te brengen.

Ik, Jezus Christus, uit het Huis van David, zal komen als Redder, overeenkomstig de Heilige Wil van de ene, ware God.

Zij wezen Mij af, de Zoon van God, die de eerste keer in het vlees kwam. Deze keer zal Ik uit de Hemel komen en zal Ik Mijn uitverkoren volk omhullen met het geschenk van Mijn Nieuw Koninkrijk.

Zij zullen eindelijk in vrede leven, want zij zullen de waarheid inzien en zij zullen het bestaan van de Drieëne God aanvaarden. Er is maar één God.

Meer kunnen er niet zijn. Ik Ben niettemin in Mijn Vader. Ik Ben God. Ik kwam in het vlees om de mensheid Mijn barmhartigheid te tonen en hen te vrijwaren van de eeuwige verdoemenis. Mijn Heilige Geest is ook in de ene God terwijl Hij zich manifesteert in de ziel van de profeten en de ziel van Gods kinderen doet ontvlammen.

Zoveel mensen zullen Mijn Tweede Komst fel bestrijden, met inbegrip van diegenen die in de ene, ware God geloven. Zij zullen – zoals in het verleden gebeurd is – het woord van God, zoals het door de profeten geopenbaard wordt, niet aannemen.

Veel goede en vrome Christenen zullen Mijn woord tot op het einde blijven afwijzen.

Mijn woord zal betwist en afgekraakt worden, vooral door de Katholieke Kerk. Maar weet dit: het moment van Mijn Tweede Komst is dichtbij, en diegenen die Mij, alsook de belofte die Ik Mijn Vader deed om Zijn Koninkrijk op aarde te creëren, blijven afwijzen, zullen buiten beschouwing gelaten worden.

Nadat Mijn grootse barmhartigheid geopenbaard is en wanneer al diegenen, die de waarheid niet willen aannemen, alle kansen gekregen hebben, zal Mijn geduld op zijn.

Jullie Jezus

De miljarden zielen die zich reeds in de hel bevinden, zijn diegenen die Mij tijdens hun leven schaamteloos afwezen

Zaterdag 20 oktober 2012 23.20u

Mijn zeer geliefde dochter, het visioen dat Ik je gisterenavond liet aanschouwen, diende om jouw innerlijke geestesleven te versterken en om je de waarheid over het leven na de dood te tonen.

Tijdens de eerste uren na het overlijden, stuurt Satan zijn demonen om de zielen te bekoren – zelfs in dat stadium.

Hij bekoort hen om de toestand van het vagevuur af te wijzen. Hij doet hetzelfde met diegenen die in staat van genade gestorven zijn, die voor de Hemel bestemd zijn.

Ik toonde je de snelheid waarmee de zielen in de hel storten, en de angstaanjagende vervolging die zij tegemoet treden, om diegenen te waarschuwen die niet geloven dat deze bestaat.

Miljarden zielen zijn reeds daar en het zijn er zovelen die daar elke seconde binnengaan dat dit jou toescheen als een stortregen van vallende sterren, als een hagelstorm, neervallend in de vuurpoel.

Ik toonde je ook de schok en de vreugde op het gezicht van de zielen, wanneer zij op de valreep weggeplukt en gered werden. Dat komt door het lijden dat door offerzielen aanvaard werd om dergelijke zielen voor de hel te behoeden.

Eerst zag je de verschrikking en dan de angst in hun gezicht, naarmate de waarheid over hun laatste rustplaats hen daagde. Er werd je vervolgens de vreugde op hun gezicht getoond toen zij beseften dat zij gespaard waren.

De miljarden zielen die zich reeds in de hel bevinden, zijn diegenen die Mij tijdens hun leven op aarde schaamteloos afwezen. Velen waren slimme, intelligente mensen met invloedrijke posities in de wereld, die tot het uiterste gingen om ervoor te zorgen dat het woord van God niet gehoord werd. Velen waren verantwoordelijk voor het verordnen van de moord op duizenden onschuldige mensen. Zij executeerden Gods kinderen zonder een greintje berouw in hun hart. Zij verrichtten verachtelijke daden, waaronder seksuele perversiteiten, die beledigend zijn voor God en door Hem verafschuw worden.

Velen veroorzaakten vervolging tegen Gods Kerken door wereldlijke activiteiten en, in sommige gevallen, sloten zij zich aan bij de vijand in zwarte missen, waar zij het Beest aanbaden.

Dit zijn de zielen die jij redt, Mijn dochter. Diegenen met een zwartgeblakerde ziel en een hart van steen.

Er zijn tien keer meer zielen in de hel dan in het vagevuur. De miljarden zielen in de hel, allemaal op verschillende niveaus, overtreffen in aantal diegenen in de Hemel met drieëndertig zielen in de hel voor één enkele ziel in de Hemel.

Het is niet gemakkelijk om naar de Hemel te gaan en het vergt veel inzet om jullie ziel voor te bereiden om de poorten binnen te treden.

Dit is het moment van de waarheid. De waarheid is niet altijd aangenaam, maar het is noodzakelijk dat al Gods kinderen dit beseffen.

Mijn barmhartigheid is echter groot. Wanneer jullie daar om vragen, voor jullie zelf, zullen jullie gebeden beantwoord worden. Wanneer jullie voor een andere ziel vragen om gered te worden, vooral op het ogenblik van hun overlijden, zal jullie roep verhoord worden. Als jullie niet om Mijn barmhartigheid vragen, kan deze niet geschonken worden.

Op het moment van de Waarschuwing zal Mijn barmhartigheid uitgestort worden over de hele aarde. Jullie moeten Mij dan vragen om Mijn grote barmhartigheid, om jullie te beschermen.

Tot diegenen die Mijn barmhartigheid afwijzen: dat zal door hun eigen vrije wil zijn.

Mijn barmhartigheid is overvloedig, maar zo weinigen vragen erom.

Jullie Jezus

Wanneer zij in Mijn Kerken uit een gruwel een sacrament proberen te creëren, zullen zij zeggen dat dit gebeurde omwille van de rechten van koppels van hetzelfde geslacht

Zondag 21 oktober 2012 10.05u

Mijn zeer geliefde dochter, de visioenen die Ik je liet zien, van zielen die in de hel storten, waren niet bedoeld om je schrik aan te jagen. Integendeel, het was om jou de realiteit te tonen. Op deze manier zal je nu begrijpen hoe Ik elke dag lijd als Ik toekijk hoe zielen in de diepten van de hel storten.

Oh, als de mensen de verschrikking van de hel maar kenden, en de manier waarop het Beest dergelijke mensen verslindt, zouden zij de zonde tot elke prijs vermijden.

Diezelfde zielen kunnen nog gered worden, Mijn dochter, door het gebed om de genade van kwijtschelding. Door dat te doen, zullen jullie, Mijn volgelingen, Mij verlichting brengen in deze verschrikkelijke, hartverscheurende gesel.

Diegenen die in doodzonde sterven, zijn bestemd voor het vuur van de hel. Velen begaan die zonden in de overtuiging dat als er een God bestaat, Hij toch barmhartig is. En dus blijven zij zondigen tot zij hun zonden rechtvaardigen zodat deze tenslotte, in hun ogen, onbeduidend worden.

Zij zullen zeggen dat zij geen keuze hadden omdat hun zonde nodig was ten bate van anderen.

Bij de zonde van moord zullen zij zeggen dat het was om de dood van een ander te wreken.

Bij de zonde van prostitutie zullen zij zeggen dat het was om hun familie te helpen brood op de plank te brengen.

Bij de zonde van abortus zullen zij zeggen dat het ten bate van het leven van de moeder was en om haar leven gemakkelijker te maken. In geval van een seksuele afwijking zullen zij zeggen dat het gewoon iets natuurlijk was.

In het geval van diegenen die deelnemen aan occulte praktijken, zullen zij zeggen dat het om onschuldig vertier gaat. Zij vereren echter het Beest wanneer zij dat doen.

Wanneer zij anderen vervolgen en niet enkel hun naam maar ook hun bestaanszekerheid te gronde richten, zullen zij zeggen dat dit een noodzakelijke afstraffing voor de zonden van anderen was.

Wanneer zij iemand anders door dictatuur naar geest, lichaam en ziel slopen, zullen zij zeggen dat het voor hun eigen bestwil was.

Wanneer zij in Mijn Kerken uit een gruwel een sacrament proberen te creëren, zullen zij zeggen dat dit gebeurde omwille van de rechten van koppels van hetzelfde geslacht, die dezelfde rechten als de anderen hebben.

Wanneer zij Mijn Kerk van binnenuit verwoesten, zullen zij zeggen dat alle kerken gelijk zijn. Zij zullen gebruik maken van het voorwendsel dat er maar één God is, zodat zij een heidense kerk kunnen introduceren. Deze zondaars zijn de verdwaalde zielen waarover Ik spreek.

Om hen te helpen, moeten jullie allereerst in hun ogen kijken. Beschouw hen als jullie kinderen of jullie broers of zussen. Bekijk hen door de ogen van God. Dan zullen jullie liefde voelen. Maar ook schrik zal jullie vervullen omdat jullie, in jullie hart, de verschrikking kennen waarmee zij geconfronteerd zullen worden. Hoezeer moeten jullie bidden dat zij weldra de waarheid zullen inzien.

Hoezeer moeten jullie bidden om de redding van deze zielen.

Elk kind van God, met inbegrip van diegenen van wie de ziel zwart ziet, wordt bemind.

Hun zonden moeten uitgeroeid worden voordat al Gods kinderen zich als één familie kunnen verenigen in Mijn Nieuw Koninkrijk.

Jij, Mijn dochter, hebt alle genaden en de munitie gekregen om de zonde uit te roeien en om niet enkel jouw eigen ziel maar ook de ziel van anderen te redden.

Dank je, Mijn dochter, om gehoor te hebben gegeven aan Mijn oproep.

Jij hebt nog veel werk te doen.

Jullie Jezus

Jullie mogen niet toelaten dat angst voor de toekomst jullie overweldigt, want dat is niet Mijn verlangen

Zondag 21 oktober 2012 17.50u

Mijn zeer geliefde dochter, zoveel mensen die Mijn boodschappen aannemen, maken zich onnodig zorgen over de toekomst van de wereld. Dat is begrijpelijk.

Zij mogen nooit het gevoel hebben dat zij alles moeten laten vallen en hun dagdagelijkse leven veronachtzamen, hun baan, hun familie of dierbaren verwaarlozen om zielen te redden.

Ik, jullie Jezus, zal altijd voor de Mijnen zorgen. Jullie hebben niets van Mij te vrezen. Het enige waar Ik om vraag, zijn jullie gebeden om zielen te redden.

Jullie mogen niet toelaten dat angst voor de toekomst jullie overweldigt, want dat is niet Mijn verlangen.

Ik verwacht echter wel tijd in gebed en opoffering van jullie, zoals Ik jullie in deze boodschappen onderwezen heb. Ga door met jullie dagelijkse leven, ook al zal Mijn heilig woord de manier waarop jullie naar het leven kijken

voor altijd veranderen.

Jullie zullen over wereldse goederen – de manier waarop jullie deze in het verleden bekeken – nooit meer hetzelfde denken. Hoewel deze deel zullen blijven uitmaken van jullie leven, zullen zij niet langer heer en meester zijn over jullie leven.

Jullie moeten eraan denken dat jullie geen twee heren kunnen dienen, want er is er maar één, en dat is God.

Ik verwacht niet dat Mijn volgelingen aan alles verzaken om Mij te volgen. Ik verwacht niet dat Mijn volgelingen zich afkeren van hun dagelijkse verantwoordelijkheden om Mijn boodschappen op te volgen. Neen, al wat Ik vraag, is jullie liefde. Jullie moeten de wetten van God navolgen. Leid jullie leven overeenkomstig Mijn Leer! Eer de Sacramenten! Betoon elkaar liefde en bid voor de ziel van diegenen die zichzelf niet willen helpen!

Ga heen in vrede, in de wetenschap dat Mijn barmhartigheid groot is en dat Mijn liefde voor de mensheid de daden van het Beest en het verschrikkelijke lijden dat hij in de wereld veroorzaakt, zal overwinnen.

Leef in vrede! Ik zegen jullie.

Jullie Jezus

Ik wil al Gods kinderen in de Verenigde Staten van Amerika aanmanen

Dinsdag 23 oktober 2012 20.30u

Mijn zeer geliefde dochter, Ik wil al Gods kinderen in de Verenigde Staten van Amerika aanmanen om voor hun geloof te bidden.

Net zoals het in andere christelijke landen zal gebeuren, zal jullie geloof aangevallen worden en zal alles in het werk gesteld worden om alle sporen van Mij, jullie Jezus, uit te wissen.

Jullie moeten zoveel gebedsgroepen oprichten als jullie kunnen opdat jullie, verenigd door Mijn Heilig Hart, de genaden geschonken zullen worden om tegen een dergelijke vervolging bestand te zijn.

Het christelijk geloof zal, samen met andere religies die Mijn Vader eren, na verloop van tijd uitgebannen worden.

Jullie, Mijn geliefde volgelingen, zullen vanuit de Hemel beschermd worden, maar jullie moeten bidden om kracht, want de omvorming van de democratie gaat deze op zijn kop zetten, ondersteboven halen.

Jullie, als grootste natie van de wereld die door middel van de democratie vrijheid verkondigt, zal weldra het recht ontzegd worden om een Christen te zijn.

Dat recht zal, hoewel het jullie ontzegd wordt, als een democratische zet beschouwd worden. Deze nieuwe wetten, die weldra in jullie natie ingevoerd zullen worden, zullen beschouwd worden als allesomvattende wetten waardoor iedereen, krachtens een ene-wereldreligie, beschermd zal worden.

Deze wetten zullen Mijn heilige naam ontwijden, maar Ik zal jullie niet in de steek laten. Ik zal jullie al de hulp schenken die jullie nodig hebben. Al wat jullie moeten doen, is Mij erom vragen.

Ik waak over jullie en bescherm jullie, aangezien de tijd van de omverwerping van de Christelijke Kerken dichtbij is.

Zij kunnen deze misschien sluiten, Mijn kinderen, zij kunnen misschien knoeien met Mijn sacramenten zodat deze onbruikbaar gemaakt worden, zij kunnen Mijn gewijde dienaren misschien ontmoedigen en jullie tiranniseren, maar dat zal vruchteloos zijn. Hun macht zal niet opgewassen zijn tegen jullie eenvoud van geloof, jullie nederigheid van ziel en jullie liefde voor Mij, jullie Jezus.

Jullie geliefde Redder
Jezus Christus

Jullie mogen private openbaringen nooit zonder de vereiste kwalificaties of nederigheid verwerpen

Woensdag 24 oktober 2012 21.11u

Mijn zeer geliefde dochter, het is belangrijk dat jullie niet luisteren naar diegenen die Mijn heilig woord aanvallen.

Sluit jullie oren voor pogingen, die nu ondernomen zullen worden - vooral door diegenen die beweren katholieke theologen te zijn - om Mijn allerheiligste boodschappen te verwerpen.

Zoals Ik jullie gezegd heb, zullen de grootste aanvallen komen van diegenen in de Katholieke Kerk, die beweren Mij te kennen maar die het Boek der Openbaring niet begrijpen, noch de geheimen die daarin vervat liggen.

Zij kunnen deze niet kennen want Ik, het Lam Gods, heb deze nog niet allemaal geopenbaard.

Hoezeer stellen zij Mij teleur. Hoezeer kwetsen zij Mij. Bij elke wrede sneer die zij aan Mijn boodschappen uitdelen, kloppen zij nog een nagel in Mijn Lichaam.

Bij elke instructie die Ik geef voor het welzijn van alle zielen, en die zij heftig verwerpen, kruisigen zij Mij opnieuw.

Maar het maakt niet uit hoezeer zij Mij kwetsen want Ik zou duizend doden sterven, gewoon om nog een ziel te redden.

Zij kunnen Mijn boodschappen afwimpelen, jou belachelijk maken, Mijn dochter, en Mij afwijzen, maar zij zullen niet verhinderen dat de Wil van Mijn Vader uiteindelijk volbracht wordt.

Deze arme zielen geloven soms dat zij verantwoord handelen door mensen te zeggen Mijn boodschappen niet aan te nemen.

Wat zij doen, is verhinderen dat het woord van God aan Gods kinderen voorgesteld wordt. Als zij daarmee zouden doorgaan, zullen zij door de hand van Mijn Vader tot zwijgen gebracht worden.

Geen mens zal Mij tegenhouden in Mijn streven om zielen te redden.

Die gewijde dienaren, die ermee doorgaan te belemmeren dat er naar Mijn woord geluisterd wordt, weet dit:

Jullie aanhoudende woorden en jullie godslasterlijke beschuldigingen zullen jullie beroven van de genaden die jullie in jullie roeping verleend werden. Ik kan jullie niet helpen, tenzij jullie Mij, voor de antwoorden die jullie nodig hebben, door gebed aanroepen.

Jullie mogen private openbaringen nooit zonder de vereiste kwalificaties of nederigheid verwerpen. Dan nog kunnen jullie over dergelijke beweringen nooit oordelen. Zwijg!

Bid te allen tijde om de gave van onderscheiding! Anders zullen jullie schuldig bevonden worden aan de ergste misdaad in Mijn Vaders ogen – de misdaad Hem te verhinderen om, door het heilig woord van Zijn Zoon, zielen te redden.

Jullie Jezus

H. Maagd Maria: Het aanzwellen van de Restkerk van Mijn Zoon zal zich voortzetten

Donderdag 25 oktober 2012 7.30u

Mijn kind, steeds meer mensen dan ooit tevoren worden aangetrokken tot deze boodschappen voor de hele wereld.

Velen begrijpen de ware bedoeling van de boodschappen niet. Wat zij moeten weten, is dat deze boodschappen een geschenk aan de mensheid zijn, om bekering tot stand te brengen.

Zij worden aan de wereld gegeven om de zielen de gewoonte van het bidden eigen te maken en opdat zij aan de Heilige Sacramenten deelnemen.

Vóór alles, verschaffen deze boodschappen een vorm van rust en vrede van de ziel waardoor meer van Gods kinderen waardig zullen worden om het Nieuw Paradijs te betreden.

Door de vruchten van deze boodschappen zal het geloof van Gods kinderen tot uiting komen.

Het aanzwellen van de Restkerk van Mijn Zoon zal zich voortzetten door deze en andere heilige boodschappen, die overal ter wereld aan ware zieners gegeven worden.

God houdt zoveel van Zijn kinderen, dat er alles aan gedaan zal worden om ervoor te zorgen dat de redding van alle zielen bewerkstelligd wordt.

Mijn Zoon heeft zich goed voorbereid en Zijn plannen, die door deze boodschappen verwezenlijkt moeten worden, zullen volbracht worden.

Dat is de reden waarom jullie je nooit wanhopig moeten voelen.

Hoop is het enige wat belangrijk is.

Het vertrouwen op Mijn Zoon, waarbij jullie je volledig aan Hem overgeven, zal ertoe leiden dat Hij Zijn plannen, om elke afzonderlijke zondaar te redden, kan afmaken door jullie toewijding aan Hem.

Kinderen, jullie moeten de belofte aangaan Zijn instructies aan te nemen en dan zal Zijn liefde jullie omhullen om jullie sterk te maken.

Jullie Moeder
Moeder van de Verlossing

Ik zou willen dat Mijn strijdmacht dit kruistochtgebed om de zege van de Restkerk bidt

Donderdag 25 oktober 2012 21.50u

Mijn zeer geliefde dochter, jij moet al Mijn volgelingen aanmoedigen om overall gebedsgroepen te blijven oprichten.

Voor Mij is de tijd aangebroken om jullie allemaal op te roepen en te verzamelen, om Mijn strijdmacht te vormen, zodat de opmars naar de eeuwige zege deze eigenste dag kan beginnen.

Op 9 november 2012, de tweede verjaardag van Mijn eerste oproep aan jou, Mijn dochter, zou Ik willen dat Mijn strijdmacht dit kruistochtgebed om de zege van de Restkerk bidt.

Kruistochtgebed (82) 'Om de zege van de Restkerk'

*Jezus, Koning en Redder van de wereld,
wij beloven U ons eerbetoon, onze trouw en onze daden,
om aan allen Uw glorie te verkondigen.*

*Help ons de kracht en het vertrouwen te krijgen
om op te staan en te allen tijde de waarheid bekend te maken.
Sta nooit toe dat wij wankelen of talmen in onze opmars naar de zege
en in ons plan om zielen te redden.*

*Wij beloven U onze overgave, ons hart en al wat wij bezitten,
zodat wij vrij zijn van obstakels
wanneer wij de doornige weg
naar de poorten van het Nieuw Paradijs voortzetten.*

Wij houden van U, liefste Jezus, onze geliefde Redder en Verlosser.

Wij verenigen ons met lichaam, ziel en geest in Uw Heilig Hart.

Stort Uw genade van bescherming over ons uit.

***Bedek ons met Uw Kostbaar Bloed
zodat we met de moed en liefde vervuld worden om op te staan
en de waarheid over Uw Nieuw Koninkrijk bekend te maken. Amen.***

Ik vraag jullie, lieve volgelingen van Mij, om samen te komen, aan te groeien en Mijn heilig woord over alle naties te verspreiden. Ik vraag dat jullie je altijd op Mij richten en met Mij naar de uiteindelijke zege van de zaligheid toe werken.

Jullie Jezus

Zij zullen Mijn woord in twijfel trekken en analyseren, uit angst een vreselijke vergissing te begaan

Vrijdag 26 oktober 2012 11.06u

Mijn zeer geliefde dochter, er moet nog zoveel werk verzet worden door Mijn volgelingen om de aarde te zuiveren van de plaag, die zich als een deken uitspreidt over veel mensen die niet in God geloven.

Zovelen dwalen rond op de wereld zonder enig richtingsgevoel. Ze zijn verstoken van geestelijke gevoelens en zijn onbekend met de liefde van God. Zij zijn de zielen naar wie Ik snak en die Ik door de waarheid wens te omhelzen.

Jullie, Mijn geliefde volgelingen, moeten naar hen toegaan en **hun vertellen dat Ik, Jezus Christus, de Mensenzoon, de Messias, weldra zal komen.** Zij moeten weten dat jullie niet verstoten zullen worden want het is omwille van jullie, van jullie generatie, dat Ik in deze tijd kom.

Veel anderen, die zich geestelijk bewust zijn van het bestaan van God, zullen nieuwsgierig maar aarzelend zijn in het aanvaarden van Mijn boodschappen.

Anderen, die Mijn woord verkondigen en die vrome Christenen zijn, zullen op hun hoede zijn en traag om alles wat Ik zeg te omhelzen.

Zij zullen Mijn woord in twijfel trekken en analyseren, uit angst een vreselijke vergissing te begaan. Zij zijn bang met een leugen gevoed te worden.

Dan zullen er de geestelijken van Christelijke Kerken zijn, die zullen opstaan en aan Mijn oproep gehoor zullen geven. Sommigen zullen snel reageren want zij zullen Mijn liefde door hun aderen voelen stromen wanneer zij Mijn boodschappen lezen.

Anderen zullen, door Mijn gave van de Heilige Geest, voelen dat een dringend roepen vervat ligt in Mijn heilig woord. Sommigen zullen voorzichtiger zijn dan anderen, maar na verloop van tijd zal hun aantal stijgen tot miljoenen.

Dat is de reden waarom jullie, Mijn volgelingen, moeten doorzetten. Hoewel velen jullie in het begin in Mijn naam zullen afwijzen, zal dat veranderen. Zodra de waarheid alom bekend is en verwelkomd wordt, zal men jullie opzoeken. Mijn woord zal met liefde en eerbied behandeld worden, ook al zullen deze zielen daardoor lijden.

Het maakt niet uit hoeveel verzet tegen Mij er zal komen, want Mijn missie zal niet falen.

Verdraag dergelijke tegenstand! Aanvaard de verguizing die jullie vanwege deze boodschappen zal toebedeeld worden!

Dat valt te verwachten van zodra het woord van God over de aarde uitgestort wordt. Diegenen die in duisternis verkeren, zullen Mijn woord niet aanvaarden omdat het hun leven zal ontwrichten.

Het zal hen ertoe brengen hun overtuigingen opnieuw te evalueren en zij zullen niet willen dat ze dat onder ogen moeten zien.

Mijn woord aanvaarden zou betekenen dat zij hun gewoonten zouden moeten veranderen. Jammer genoeg hebben zij niet het verlangen om hun handelwijze te veranderen, want dat spreekt hen niet aan.

Ik zal niet rusten voordat Ik hun ogen geopend heb voor de waarheid. Ik verwacht ook dat jullie, Mijn volgelingen, niet ophouden tot er zoveel mogelijk mensen in de ogen van God eendrachtig verenigd zijn.

Jullie Jezus

Diegenen die Mijn woord neerhalen - dat jou, Mijn dochter, gegeven wordt - snijden Mij door merg en been met een martelende pijn

Vrijdag 26 oktober 2012 18.00u

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn Koninkrijk staat op het punt om werkelijkheid te worden.

Het Nieuw Koninkrijk, het Nieuw Paradijs, is het mooiste geschenk dat al zolang door Mijn geliefde Vader beloofd wordt.

Het geheim van het inzicht in Mijn Nieuw Koninkrijk ligt in het mysterie van Mijn lijden in de Hof van Gethsemane. Toen Ik voor Mijn Vader neerviel, huilend van verdriet, was dat vanwege het verlies van de zielen in de toekomst, die - ondanks Mijn offer aan het kruis - zouden branden in het vuur van de hel.

Mijn vernedering door toedoen van Pontius Pilatus was voor Mij niet pijnlijk door de publieke hoon, maar wel doordat Ik wist dat diezelfde zielen voor Mij verloren zouden zijn. En dus weende Ik tranen van droefheid aangezien Ik zag hoe zij door Satan, een kwade kracht die zij niet konden zien maar die elke vezel van hun wezen teisterde, misleid werden.

Wanneer je Mij bezorgd ziet, Mijn dochter, is daar een goede reden voor. Ik ween eveneens om die zielen die deze boodschappen verachten. Zij bevinden zich niet in een volledige staat van vereniging met Mij. Door hun zonde van hoogmoed, hun arrogantie en hun gebrek aan kennis en nederigheid, beledigen zij Mijn woord.

Ze proberen bovendien te verhinderen dat het hart van diegenen, die Ik wens te bereiken, Mijn heilig woord omhelst.

Ook om hen ween Ik want zij kennen de ernstige gevolgen van hun handelwijze niet wanneer zij Mijn ware woord, zoals het in deze tijd aan elk van Gods kinderen aangeboden wordt, verraden.

Zoveel zielen, die door de handelwijze van diegenen die zeggen dat zij Mij in de wereld vertegenwoordigen, van Mijn woord verstoken blijven, zullen verloren gaan.

Net zoals Ik een verschrikkelijke kwelling onderging toen Ik het hoofd bood aan het hoongelach van diegenen die naast de gouden troon van Pontius Pilatus stonden, zo lijd Ik ook vandaag. De pijn die Ik doorheen jou, Mijn dochter, lijd, is vandaag niet anders dan het toen was.

Diegenen die Mijn woord neerhalen - dat jou, Mijn dochter, gegeven wordt - snijden Mij door merg en been met een martelende pijn.

Zij hebben de laatste nagels door Mijn lijdende ziel gedreven terwijl Ik nogmaals probeer om het menselijk ras voor de ondergang te behoeden.

Bid dat Mijn Vader door Zijn barmhartigheid verdraagzaam zal zijn tegenover dergelijke zielen, die zich inspinnen om – door de hand van de Bedrieger – het woord van God vleugellam te maken.

Mijn kinderen, wees op jullie hoede voor diegenen die Mijn woord, doorheen deze boodschappen, hevig tegenwerken. Jullie moeten bidden voor hun ziel.

Jullie Jezus

Het zal door hun hand zijn dat bliksem, aardbevingen en tsunami's de aarde zullen treffen

Zaterdag 27 oktober 2012 21.35u

Mijn zeer geliefde dochter, er bestaat een plan om een golf van wereldwijde prediking te beginnen.

Deze prediking zal niet van God komen. Integendeel, deze zal een leugen prediken die zal stellen dat God niet bestaat en ook niet kan bestaan.

Ze zullen zeggen, gebruikmakend van menselijke redeneringen en wetenschappelijk onderzoek, dat God gewoon een hersenspinsel uit de verbeelding van de mens is.

Deze prediking is geen toeval, want het is een goed geplande en gecoördineerde campagne, beraamd door die atheïsten die trouw zijn aan de Boze.

Hun hart, geest en ziel werden door Satan gestolen, die gebruikmaakt van hun trots op het menselijk verstand om arrogant leugens te verkondigen om de waarheid af te scherm.

Dit is een plan om overal het hart van de mensen in steen te veranderen, net zoals hun eigen hart koud en liefdeloos is. Verder zal er de aankondiging komen dat er een nieuwe vervangingsreligie in de wet opgenomen zal worden.

De ene-wereldreligie zal hulde brengen aan het Beest omdat het door toedoen van slaven van de koning der duisternis zal zijn, dat deze gruwel tot stand zal komen.

De atheïsten die dit plan zullen bekokstoven, zijn toegewijde volgelingen van Satan.

Vergis jullie niet, zij verafgoden het Beest en geven niet om de pijn en de kwelling die hun handelwijze teweeg zal brengen.

Hun missie is om de trouw aan de ene, ware God op te doeken. De God die van elk van Zijn kinderen, die Hij schiep, houdt. Zij zullen de inspanningen, die nu door de Hemel geleverd worden om de mensheid van de uiteindelijke ondergang te redden, afwijzen.

Het zal door hun hand zijn dat bliksem, aardbevingen en tsunami's de aarde zullen treffen.

Zij zullen gestopt worden.

Zij zullen vreselijk lijden en hun hartverscheurend einde werd voorzien.

De Slag bij Armageddon zal hevig zijn want God zal niet langer achteroverleunen en een dergelijke plaag toelaten.

Verschrikkelijke kastijdingen van een zodanige omvang zullen die heidenen, die het woord van God verwerpen, wegvagen.

Gebed tot God, zoekend om barmhartigheid, is de enige manier om dergelijke kastijdingen in te perken.

Jullie gebed, smekend om de vergeving voor hun ziel, is de enige manier waarop dergelijke zielen gered kunnen worden.

Mijn dochter, er zal veel verwoesting voortvloeien uit het verdorven werk dat deze atheïstische groeperingen van plan zijn de aarde op te dringen. Velen zijn zich niet bewust van de ernst van hun daden. Velen weten echter nauwgezet waar zij mee bezig zijn want zij zijn leugenaars.

Zij geloven wel in God want zij hebben uit eigen vrije keuze Zijn aartsvijand, de duivel, als hun God gekozen.

Alles wat zij willen, is zielen stelen.

God, Mijn Vader, zal door Zijn macht ingrijpen, niet louter om hen te straffen, maar om zielen te bewaren voordat zij Hem ontnomen worden.

Jullie Jezus

God de Vader: Het is om de onschuldige zielen te redden, die door leugenaars besmet worden, dat Ik de goddelozen straf

Zondag 28 oktober 2012 18.00u

Mijn liefste dochter, goddelijke kennis wordt door slechts enkele van Mijn kinderen bemachtigd en zelfs dan is het maar zoveel als Ik hen vergun te weten.

Voor velen is het moeilijk Mijn heilig woord te begrijpen en toch is het heel eenvoudig.

Ik houd van Mijn kinderen, maar zij werden Mij ontrukkt toen Adam en Eva hun recht op Mijn goddelijk Koninkrijk verspeelden. Verleid door een jaloerse slang – hij, aan wie alle eer en begunstiging gegeven was – keerden Mijn kinderen een glorieus Koninkrijk op aarde de rug toe.

Zij keerden het eeuwig leven de rug toe en daardoor leden al hun kinderen, generatie na generatie.

Daarop werd Mijn Zoon gezonden om Mijn kinderen te behoeden voor de eeuwige hel, door hen te bevrijden van de zonde. Nu zal Hij komen om op aarde het oorspronkelijk Paradijs te vestigen, zoals het had moeten zijn.

Mijn dochter, er worden nu voorbereidingen getroffen voor de strijd om zielen die gaat beginnen.

Vertel Mijn kinderen dat Ik hen bijzondere genaden verleen.

Deze genaden zullen hen extra kracht schenken wanneer zij bidden om de kastijdingen te milderen. Mijn kinderen kunnen door hun gebeden en verzoeken niet enkel de ziel redden van de heidenen die Mij beledigen maar zij kunnen ook Mijn hand tegenhouden die zal neervallen om, diegenen te stoppen die namens het Beest spreken.

Ik straf Mijn kinderen met een bezwaard hart. Ik doe dat niet alleen om diegenen te straffen die verschrikkelijk onheil veroorzaken, maar ook om te beletten dat zij door hun leugens zielen wegkapen.

Het is om de onschuldige zielen te redden, die door leugenaars besmet worden, dat Ik de goddelozen straf.

Mijn kinderen moeten sterk zijn ter wille van allen.

Gebed zal het wapen zijn dat het Beest zal ombrengen. Het zal niet door oorlog zijn, niet door de macht van diegenen die uitgekozen werden om hoge posities te bekleden of diegenen die Mijn Kerken op aarde leiden, dat de plaag zal ophouden. Het zal door het geloof zijn - van diegenen die Mij, de Allerhoogste God, trouw zijn en diegenen die Mijn Zoon, Jezus Christus, als Redder aanvaarden – dat de wereld gered zal worden.

Jullie, Mijn getrouwe kinderen, zullen de sleutel tot de redding van al Mijn kinderen zijn. Jullie gebeden zullen verhoord worden. Jullie verzoeken om zondaars te redden, zullen beantwoord worden.

Ik houd van jullie. Ik dank jullie voor de liefde die jullie Mijn Zoon betonen en Ik zegen jullie.

Jullie liefhebbende Vader
God de Allerhoogste

Zijn grote kastijdingen, met een omvang die nooit eerder gezien werd in de wereld, kunnen verzacht worden

Maandag 29 oktober 2012 15.30u

Mijn zeer geliefde dochter, zoals Ik gezegd heb, heeft het tij van verandering een aanvang genomen vermits de hand van Mijn Vader nu in kastijding neervalt. Niet enkel in de USA maar ook in anderen landen.

Al deze ecologische omwentelingen zullen overal doorgaan tot de mensheid gezuiverd is.

Julie moeten bidden dat deze zielen - die God afwijzen - door de edelmoedigheid van anderen, door hun gebeden, behoed kunnen worden voor het vuur van de hel.

Deze tekenen moeten de mensheid tonen dat de tijden inderdaad veranderd zijn. Niets zal, noch kan, hetzelfde zijn tot de aarde gezuiverd is om het mogelijk te maken dat de Tweede Komst plaatsvindt.

Op dit moment, waarin de zonde de aarde verwoest, is deze niet waardig de Messias te ontvangen.

Deze tekenen behoren tot de eindtijd, Mijn volgelingen, en jullie moeten jullie ziel voorbereiden.

Zeer spoedig zullen er nog maar weinigen zijn, met inbegrip van die atheïsten met een hart van steen, die de hand van Mijn Vader zullen kunnen negeren.

Zijn grote kastijdingen, met een omvang die nooit eerder gezien werd in de wereld, kunnen echter verzacht en afgezwakt worden door jullie gebeden.

Niettegenstaande dat, zullen zij aanhouden tot de mensheid de waarheid aanneemt.

De dag van de Heer, de dag van de Tweede Komst, nadert. Al moeten er eerst nog veel gebeurtenissen plaatsvinden.

Dit zal voor al Gods kinderen een moeilijke tijd worden, met inbegrip van diegenen die een sterk geloof bezitten. Maar van diegenen die Mij, hun Jezus, liefde en trouw betonen, zullen er velen in vrede verkeren. Want zij weten dat Ik kom om hen naar Mijn Nieuw Paradijs te brengen.

Er moet uitgekeken worden naar de voorspoed van dit Nieuw Koninkrijk en jullie moeten naar dit groots geschenk verlangen.

Blijf sterk en vertrouw op Mij! Jullie moeten begrijpen dat Mijn Vader diegenen moet straffen die vreselijke daden beramen. Hij heeft beloofd om hun activiteiten een halt toe te roepen en zij zullen weggevaagd worden.

De tekenen zullen nu in elke hoek van de aarde gezien worden om ervoor te zorgen dat de mensheid niet kan blijven twifelen over wiens macht geldt.

Enkel God beschikt over een dergelijke macht. De macht van God is almachtig en geen mens zal ooit de Schepper en Maker, van al wat zichtbaar en onzichtbaar is, overwinnen.

Jullie Jezus

In de wereld brengt op dit moment het louter vermelden van een geloof in Mij, jullie Jezus, ongemak voort

Dinsdag 30 oktober 2012 19.10u

Mijn zeer geliefde dochter, jij moet inmiddels weten dat het lijden dat jij in Mijn naam doorstaat, zal aanhouden tot de allerlaatste dag van deze missie.

Dat is voor jou hard om te horen, maar weet dit: deze missie is de moeilijkste van al de missies, die voor jou kwamen. Je zult in de woestijn geworpen worden en je zult je geïsoleerd en eenzaam voelen. Jouw stem zal genegeerd worden, maar Mijn heilig woord zal het hart van miljoenen raken.

Mijn Heilige Wil zal te allen tijde door jou in acht genomen worden, ook al heb je vaak het gevoel dat je niet sterk genoeg zult zijn.

Jouw zwakheid is jouw sterkte door je vertrouwen op Mij. Daardoor zal ik je nooit verlaten of je zonder de hulp van anderen laten. Toch zal je er in deze missie alleen voor staan. Ik zal jouw enige metgezel zijn. Ik voeg ons lijden samen.

Jij, Mijn dochter, zal altijd Mijn genaden van volharding nodig hebben. Het zal niet gemakkelijk zijn om deze missie te doorstaan en om Mijn heilig woord aan een ondankbare wereld te verkondigen. Het zal een groot gevoel van vastberadenheid alsook moed vergen.

Dit geldt voor al Mijn leerlingen, waaronder diegenen die van Mij houden maar die deze boodschappen niet aanvaarden.

De obstakels waarmee jullie geconfronteerd zullen worden in dit gedeelte van de missie, zullen voor ieder van jullie toenemen, Mijn toegewijde strijdmacht.

Jullie moeten waardig aanvaarden dat wanneer jullie Mij volgen, jullie zullen lijden. Zeer weinig zielen kunnen omgaan met het lijden, dat iedereen treft die zich aansluit bij Mijn Leer.

In de wereld brengt op dit moment het louter vermelden van een geloof in Mij, jullie Jezus, ongemak voort.

Het bezorgt jullie niet alleen een onbehaaglijk gevoel, wanneer jullie trouw aan Mij in het openbaar uitgesproken wordt, jullie zullen ook lijden omwille van Mij.

Denk eraan, lijden is een bijzondere genade. Het is zeer moeilijk te verdragen en veel zielen keren zich daardoor van Mij af. Maar jullie moeten het volgende onthouden. Wanneer jullie in Mijn naam lijden, zal Ik jullie vasthouden en Mijn genaden over jullie uitstorten. Ondanks jullie lijden zal dat vrede brengen in jullie ziel.

A.u.b. Mijn dochter, geef nooit op! Voel je nooit in de steek gelaten want ik ben nog dichterbij wanneer jij je alleen voelt. Ik ben nog dichterbij je tijdens deze tijd van kwelling. Je moet blijven vragen om al de hulp die je krijgen kunt, door Mijn geliefde Moeder en al de heiligen te verzoeken om je te hulp te komen.

Zeer spoedig zullen je aannemen dat de toename van het lijden een direct gevolg is van het verzet tegen deze missie door de Boze. Hij is uitermate

bang omdat zijn strijd ten einde loopt. Hij haat jou vanwege de zielen die gered worden door deze missie van redding.

Jullie Jezus