

# Of jullie dienen God, of jullie geven toe aan de dwaasheid van de mensen

*Woensdag 1 oktober 2014 21.15u*

Mijn zeer geliefde dochter, het verraad jegens Mij, Jezus Christus, de Mensenzoon, tiert welig onder diegenen die zeggen dat ze Mij dienen. Zelfs diegenen die zeggen dat ze Mijn trouwe dienaren zijn, hebben Mij verlaten en hun geloof is nog slechts een sprankje van de vroegere staat ervan. Wat met een liefde en mededogen voor Mij begon, werd tot een fractie van wat het vroeger was gereduceerd, en dat werd door veel dingen veroorzaakt.

Voor Mijn Kerk ontstond zoveel minachting door de gevallen zielen daarbinnen, die in zware zonde gevoerd werden. Veel onschuldige gewijde dienaren van Mij hadden te lijden onder de zonden van anderen, en dat maakte hen zeer te schande. Toen bovendien de wetten van God aan de kant geschoven werden en er nog nauwelijks over gesproken werd, vergaten velen dat de Geboden van God koste wat het kost gehandhaafd moeten worden. Als Mijn gewijde dienaren ophielden met het prediken van de waarheid, en het belang van het behandelen van het bestaan van de zonde verwierpen, hoe zouden dan Gods kinderen iets wijzer kunnen worden? Mijn gewijde dienaren hebben de morele plicht om het Woord van God te handhaven en Gods kinderen voor het gevaar van de zonde te waarschuwen. Maar ze hebben besloten om dat niet te doen. Velen durven de waarheid niet te prediken, uit angst vervolgd te worden door diegenen die hun de zonden van anderen zullen aanrekenen.

**Gedurende Mijn tijd op aarde heb Ik nooit gearzeld om te prediken over de straf waarmee de mens geconfronteerd zal worden, als hij niet om Gods vergeving voor zijn zonden verzoekt.** Niet de angst voor de straf van God zou de reden moeten zijn om de zonde te vermijden, maar juist opdat jij, de zondaar, gered zou kunnen worden. **De zonde is iets waarmee jullie moeten leven, maar jullie mogen deze nooit accepteren. Jullie moeten ertegen vechten, want Ik verlang ernaar jullie ziel te redden.** Waarom zou Ik er niet naar verlangen jullie ziel tot elke prijs te redden? Heb Ik niet voor jullie geleden en stierf Ik geen afgrijpselijke dood aan het Kruis zodat jullie in Gods ogen verlost konden worden? Waarom preken Mijn gewijde dienaren dan niet over de absolute noodzaak om te streven naar eeuwig leven? Als jullie het eeuwig leven niet nastreven, zullen jullie het ook niet vinden.

Het is de plicht van al diegenen die Mij dienen om te helpen de mensen voor de eeuwige verdoemenis te behoeden. De waarheid werd al zo lang verborgen dat veel zielen, vanwege hun zelfgenoegzaamheid, voor Mij verloren gegaan zijn. Weet dat Ik op de laatste dag Mijn engelen zal uitzenden en dat de mensen in tweeën opgedeeld zullen worden – diegenen die wreedheden begaan hebben en diegenen die van Mij zijn. Ik vraag jullie, Mijn gewijde dienaren, om de waarheid te vertellen, want als jullie dat niet doen, zullen jullie Mij veel zielen kosten en dat zal Ik jullie nooit vergeven.

**Of jullie dienen God, of jullie geven toe aan de dwaasheid van de mensen.**

Jullie Jezus

**Leg jullie pantser af want het zal verpulverd worden tot minuscule deeltjes!**

*Donderdag 2 oktober 2014 23.15u*

Mijn zeer geliefde dochter, mijn vijanden mogen Mijn Woord – de waarheid – dan wel verachten, maar de dag zal komen dat zij uit schaamte en wroeging het hoofd zullen laten hangen wanneer zij voor Mijn aangezicht staan.

**In de dagen van Noah werden hij, en diegenen die uitverkoren waren om hem te helpen bij de voorbereiding op de gerechtigheid van God, belachelijk gemaakt. Ze werden bespot, vervolgd en er werd alles aan gedaan om de instructies die door God aan Noah gegeven werden, verdacht te maken.**

Gehoorzaam tot op het laatst smeekte Noah om barmhartigheid voor hun ziel. Hij spoorde hen aan om bij hem hun toevlucht te zoeken, maar hij werd genegeerd. En zo zal het tot op de Grote Dag van de Heer zijn. Enkel een rest zal klaarstaan om Mij tijdens de Waarschuwing te begroeten, samen met al diegenen die het in hun hart kunnen opbrengen om Mijn barmhartigheid aan te nemen.

Ik vraag aan al diegenen die in Mij, en in Mijn belofte om met grote luister terug te komen, geloven, te bidden voor diegenen die deze missie verachten, want aan hen werd het geschenk van de waarheid gegeven maar zij kozen ervoor om het terug in Mijn gezicht te smijten. Al diegenen met een warm en teder hart, en met een zachtmoedige ziel, zullen in Mijn armen getrokken

worden - ongeacht welk geloof of welke geloofsovertuiging zij aanhangen – want zij behoren Mij toe. Diegenen die het Woord van God niet kennen, zal grote barmhartigheid betoond worden, en diegenen die zich tijdens de Waarschuwing bekeren, zullen eveneens in Mijn armen verblijven. Ik zal alle zielen die warm van hart zijn en die hun broeders en zusters liefde en barmhartigheid betonen, de hand reiken.

Het grootste gevecht zal gevoerd worden wanneer Ik de hand uitsteek naar de arrogant en hoogmoedigen, die het aan ware liefde ontbreekt en die geen edelmoedige geest bezitten. Het is voor die zielen dat Ik dringend om jullie gebeden verzoek. Maar het zal voor diegenen zijn, die in het volle besef van wat ze gedaan hebben hun ziel aan de duivel verkocht hebben, dat Ik jullie vraag het meest om Mijn barmhartigheid te smeken. Zij zullen niet naar Mij toe komen uit eigen beweging en dus zal het uitsluitend door het lijden van uitverkoren zielen – die zich aan Mij toegewijd hebben – en door jullie eigen offers zijn, dat zij gered kunnen worden. Bid dit gebed a.u.b. om alle zondaars te kunnen redden.

### **Kruisochtgebed (169) ‘Om de redding van diegenen die Christus verwerpen’**

***Liefste Jezus,  
door Uw mededogen en barmhartigheid  
smee ik U om de redding van diegenen die U verworpen hebben,  
die Uw bestaan loochenen,  
die doelbewust tegen Uw Woord ingaan  
en wier verbitterd hart hun ziel vergiftigd heeft  
voor het Licht en de waarheid over Uw goddelijkheid.***

***Ontferm U over alle zondaars.***

***Vergeef diegenen die lasteren tegen de Heilige Drie-eenheid  
en help mij om op mijn eigen manier en door mijn persoonlijke offers,  
die zondaars in Uw liefdevolle armen te sluiten,  
die Uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.***

***Ik geef U mijn woord  
dat ik U door mijn denken, mijn handelwijze en gesproken woord  
zo goed ik kan zal dienen in Uw missie van redding. Amen.***

**Ga, jullie allen, en kom samen in gebed, want Gods gerechtigheid zal weldra zichtbaar worden zodat de hele wereld er getuige van zal zijn!** Het is door de goddeloosheid van de mens, zijn weerbarstige handelwijze en zijn haat voor zijn medemens dat God hen zal afhouden van de verwoesting, die op alle mogelijke manieren tegen het menselijk ras op touw gezet wordt.

Leg jullie pantser af want het zal door de hand van Mijn Eeuwige Vader tot minuscule deeltjes verpulverd worden! **Verzet jullie tegen God en jullie zullen daarvoor boeten. Maar wanneer jullie door machtsmisbruik proberen om op grote schaal de mensheid te kwetsen, zullen jullie abrupt tegengehouden worden. Jullie zullen geen tijd hebben om Gods barmhartigheid op te zoeken.**

Jullie Jezus

## **De wereldwijde vaccinatie waarover Ik jullie in 2010 vertelde, zal zich weldra voordoen**

*Vrijdag 3 oktober 2014 15.10u*

Mijn zeer geliefde dochter, sla nu acht op Mijn belofte! Ik zal terugkomen om een nieuw begin in te luiden, een nieuwe wereld zonder einde. Al diegenen die de genade van God aannemen, wanneer Ik Mijn barmhartigheid over de hele wereld uitstort, zullen deel uitmaken van Mijn Koninkrijk.

Ik heb de mensheid elk mogelijk teken, elke mogelijke waarschuwing en alle genade geschonken om hun ziel voor te bereiden. Sommigen hebben naar het Woord van God, zoals het in de heilige Evangeliën vastgelegd werd, geluisterd en het ter harte genomen. Anderen hebben de waarheid gehoord en ingezien, maar weigeren deze te aanvaarden. Er zal weldra een dag komen waarop de volle waarheid en het bewijs van wie Ik Ben geopenbaard zal worden, en waarna de zondaars evenveel tijd zullen krijgen om, naargelang hun eigen vrije wil, hun eigen beslissing te nemen. **Niet één van jullie zal gedwongen worden om Mijn barmhartigheid aan te nemen, want alleen jullie kunnen die beslissing nemen.** Nog anderen zullen weigeren van de waarheid te getuigen, zelfs wanneer ze deze duidelijk inzien. Jammer genoeg zullen zij verloren gaan. **Anderen zullen hun tijd nemen voordat zij Mij trouw beloven, maar die tijd – na het plaatsvinden van de Waarschuwing – zal kort zijn.**

Ik kom jullie nu vertellen over de gebeurtenissen die jullie de tekenen van deze tijd en van Mijn aanwezigheid in deze missie zullen tonen. **In veel naties zullen stormen gezien worden en die zullen weken duren. De wereldwijde vaccinatie waarover Ik jullie in 2010 vertelde, zal zich weldra voordoen. De hand van God zal, in Zijn goddelijke gerechtigheid, te zien zijn wanneer Hij toestaat dat diegenen die Hem in Mijn Kerk dienen, met bekoringen geconfronteerd worden.** Wanneer deze en al de andere profetieën in vervulling gaan, zal Ik staan te wachten. En dan zal de Waarschuwing komen. Deze zal er komen kort voor de Grote Dag waarop Mijn belofte om terug te komen eindelijk vervuld zal worden.

Jullie moeten op Mijn goedheid, Mijn liefde en Mijn barmhartigheid vertrouwen. Als jullie dat doen, zullen jullie sterk genoeg zijn om elke beproeving en de beledigingen die jullie in Mijn naam naar het hoofd geslingerd worden, tegemoet te zien alsook de genade om aan Mijn heilig Woord trouw te blijven.

Blijf in alle rust hopen, want Mijn liefde voor jullie en jullie liefde voor Mij, zal het kwaad vernietigen dat de ziel van diegenen die zich van Mij afgescheiden hebben, heeft overgenomen.

Jullie Jezus

## **Moeder van de Verlossing: De wetten van God zullen binnenkort door miljoenen weerlegd worden**

*Maandag 6 oktober 2014 13.55u*

Mijn lieve kinderen, de Tien Geboden die door God vastgelegd werden, kunnen nooit herschreven worden want dat zou heiligschennis zijn. De mens mag het Woord nooit vervalsen, en de dag dat de toorn van God op de mensheid zal neerdalen, zal komen wanneer de Tien Geboden door de mens als gebrekkig beschouwd worden. Weet dat wanneer dit gebeurt, Gods Woord niet langer geëerbiedigd zal worden en de mensheid in ernstige dwaling gevoerd zal worden.

Geen mens, of gewijde dienaar, heeft de bevoegdheid gekregen om de Tien Geboden of het Woord van God te weerleggen. De waarheid van het Woord

van God loochenen, valt nooit te verontschuldigen. De wetten van God zullen binnenkort door miljoenen weerlegd worden. Al diegenen die in de misleiding – die daardoor ontstaat – trappen, zullen dan door de duisternis verblind zijn. De Heilige Geest kan nooit diegenen verlichten, die het Woord loochenen of de zonde vergoelijken. **Wanneer de Heilige Geest niet langer aanwezig is, en wanneer het Woord aangepast werd om aan de egoïstische behoeften van de mens tegemoet te komen, zullen om het even welke nieuwe wetten in Gods ogen niets te betekenen hebben.**

De vijanden van God zullen snel te werk gaan om de waarheid omver te werpen, en de Kerk van Mijn Zoon zal in twee verdeeld worden. **Diegenen die trouw de waarheid verdedigen, zullen om het uitspreken ervan verwenst worden. Diegenen die godslasteringen uitkramen en deze tot waarheid uitroepen, zullen toegejuicht worden.** De geest van het kwaad zal in het hart van de misleiden vastroesten, en veel zielen zullen verloren gaan. Zij zullen niet voor Mijn Zoon kunnen verschijnen en zich ongeschonden verklaren omdat zij de waarheid, die hun door Gods barmhartigheid geschonken werd, weigeren te erkennen.

Spoedig zal er verklaard worden dat God naar alle zondaars toe barmhartig is, ongeacht wat ze doen om Hem te beledigen. **Dat is waar, maar wanneer ze Hem beledigen door voor Hem elke mogelijke gruwel en ketterij tentoon te spreiden en dan te verklaren dat deze voor God aanvaardbaar zijn, zal Hij zich vol walging van hen afwenden.**

De mens zal zo vol zijn van zijn eigen verlangens om zijn zondige leven te bevredigen, dat hij zal verklaren dat onwettige handelingen in Gods ogen wenselijk zijn. Dat zal gelijkstaan aan leugens. En wanneer zij het wagen om deze voor Gods altaren tentoon te spreiden, zullen deze zielen verstoten worden. Als jullie je in ernstige dwaling zouden laten voeren, zullen jullie je ziel in groot gevaar brengen.

Ik vraag dat jullie de Tien Geboden, zo vaak als jullie kunnen, opzeggen. Door dat te doen, zullen jullie weten wat het is dat van jullie verlangd wordt om God werkelijk te dienen.

Jullie geliefde Moeder  
Moeder van de Verlossing

# Wanneer de liefde afneemt, wordt God geringschat in jullie leven

*Woensdag 8 oktober 2014 20.25u*

Mijn zeer geliefde dochter, hoe koud zijn de harten van de mensen toch geworden. Hoe weinig geven zij om de noden van anderen of om het geschenk van het leven. Zij hebben toegelaten dat hun hart knaagt doordat zij niet langer over het vermogen beschikken om in hun ziel ware liefde te laten heersen. Zodra de liefde verzwakt is, en wanneer de menslievendheid wat elkaars noden betreft schaars wordt, zal er niets dan onrecht komen.

**Wanneer de liefde afneemt, wordt God geringschat in jullie leven. Bij diegenen die Mij wellicht ooit liefgehad hebben, en die niet langer in Mij geloven, zal hun hart in steen veranderen.** Wanneer jullie de liefde voor elkaar de rug toekeren, zullen jullie dor en onrustig worden. Jullie gebrek aan liefde zal jullie ertoe brengen om allerlei praktijken te accepteren, die voor Mij weerzinwekkend zijn. Alles waar Ik voor sta, zal door jullie verworpen worden. Alle leven, dat door de kracht van God aan de mensheid gegeven werd, zal door jullie verknoeid en, in veel gevallen, vernietigd worden. Jullie eerbied voor Gods wetten en het menselijk leven betekent niets meer. Jullie gehechtheid aan alle aardse dingen, en de wereldse goederen die deze opleveren, zal jullie zonder voldoening achterlaten.

Wanneer jullie je hart ongevoelig maken voor God, heeft de mensheid enorm te lijden. Wanneer de macht van het kwaad de plaats inneemt van de liefde, die de wereld eens voor Mij, Jezus Christus, had, weet dan dat de tijd bijna daar is.

Geef jullie eigenzinnige en onbezonnen bezigheden van vermaak op! Probeer niet om de wetten van God te veranderen om deze naar jullie zondige leven te schikken! Vraag, vraag, vraag om Mijn tussenkomst zodat Ik jullie de weg kan wijzen! Als jullie niet naar het pad van eeuwig leven terugkeren, dat voor elk kind van God uitgestippeld werd, kunnen jullie nooit deel uitmaken van Mijn Koninkrijk.

Jullie Jezus

# Mijn Kerk, Mijn ware Kerk, zal op haar buik voortkruipen

*Woensdag 8 oktober 2014 20.45u*

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn Kerk zal ten val gebracht worden, en diegenen die trouw blijven aan de wetten van God zullen hierdoor enorm te lijden hebben.

**Mijn Kerk, Mijn ware Kerk, zal op haar buik voortkruipen terwijl elke mogelijke belediging aan het adres van Mijn Godheid en de wetten die door Mijn Vader vastgelegd werden, haar naar het hoofd geslingerd wordt.**

Opgesloten binnen de poorten van een vergulde gevangenis, zullen veel van Mijn dienaren gedwongen worden om de ketterij te slikken. En dat niet alleen, ze zullen ook ertoe gebracht worden het te prediken en onschuldigen ervan te overtuigen dat het herschreven Woord van God in de hedendaagse wereld acceptabel is.

De toorn van Mijn Vader omvat op dit moment een storm van verontwaardiging, want zeer spoedig zal de Kerk – na onherkenbaar veranderd te zijn – nieuwe rituelen, nieuwe regels en praktijken aanmaken zodat niets nog zal lijken op de Kerk die door Mij gesticht werd.

Al deze dingen werden door Mijn Vader toegelaten daar Satan het geloof van diegenen die van Mij zijn op de proef stelt. Wee diegenen die Mij verraden, want zij zullen de zielen van diegenen wier namen voor Mij weggelegd waren, met zich meenemen. Ik zal vechten voor deze zielen. Ik zal die vijanden van Mij straffen omdat zij door hun bedrog en sluwheid zielen verleidden en hen van Mij wegvoerden. Vanwege deze zonden zullen zij voor Mij verloren zijn.

Mijn Kerk ontsproot uit Mijn lendenen. Bij Mijn dood gaf Ik jullie Mijn Lichaam en dat werd Mijn Kerk. Nu zal deze verontreinigd worden en zal Mijn Lichaam opnieuw gekruisigd worden. Mijn vijanden zullen geen greintje schaamte voelen, want hun torenhoge ambities en zelfverheerlijking hebben niets met Mij van doen.

Hoe gemakkelijk zijn diegenen te overhalen, van wie het geloof zwak is. Hoe gemakkelijk zullen die zielen met een sterk geloof meegevoerd worden, want zij zullen bang zijn om de waarheid te verdedigen. Het zullen slechts de overgeblevenen en diegenen met een ware getrouwheid aan Mijn Woord zijn,



die Mijn Kerk trouw zullen blijven. En het zal door hen zijn dat Mijn Kerk nooit zal ophouden te bestaan.

Jullie Jezus

## **Ik geef jullie nu het laatste kruistochtgebed**

*Woensdag 8 oktober 2014 21.10u*

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn Hart is op dit moment zo gebroken. De verraders hebben Mijn Zijde doorboord en de aarde wordt thans overspoeld door een uitstorting van Mijn verdriet, dat zo intens is, dat Ik niet getroost kan worden.

Ik stel nu de vraag wie van Mijn gewijde dienaren sterk genoeg zal zijn om de waarheid te handhaven?

Ik geef jullie nu het laatste kruistochtgebed. Het is voor priesters bestemd. Ik vraag dat Mijn gewijde dienaren het dagelijks bidden.

### **Kruistochtgebed (170) 'Om het heilig Woord van God te handhaven'**

***O lieve Heer, mijn geliefde Jezus Christus.  
Hou me vast.  
Bescherm mij.***

***Houd mij in het Licht van Uw Aanschijn  
als mijn vervolging heviger wordt,  
terwijl mijn enige 'zonde' erin bestaat  
de waarheid, het Woord van God te handhaven.***

***Help mij de moed te vinden  
om U te allen tijde trouw te dienen.***

***Schenk mij Uw moed en Uw kracht  
terwijl ik, om Uw Leer te verdedigen, het fel verzet bestrijd.***

***Verlaat mij nooit, Jezus, in mijn tijd van nood,***

***en voorzie mij van alles wat ik nodig heb om U te blijven dienen door de toediening van de Heilige Sacramenten en de uitreiking van Uw Kostbaar Lichaam en Bloed door het Heilig Misoffer.***

***Zegen mij, Jezus.***

***Vergezel me.***

***Verblijf in mij.***

***Blijf bij me. Amen.***

Jullie Jezus

## **Denk eraan dat na de Tweede Komst het vagevuur niet meer zal bestaan**

*Donderdag 9 oktober 2014 20.40u*

Mijn zeer geliefde dochter, hoe dorst ik naar de liefde van de mensen en hoe dorsten zij naar Mij! Maar de verdeeldheid die de mens van Mij - de Schenker van het Leven - scheidt, is de grootste vijand van het menselijk ras.

De sluwe, bedrieglijke handelwijze van Satan heeft ertoe geleid dat hij in de wereld grote verdeeldheid schept. Het feit dat hij verborgen is, geeft hem grote macht over de zielen van de mensen. Zijn boosaardige invloed creëert twijfels over Mijn bestaan bij de kleingelovigen. Anderen, die niet in Mij geloven, overtuigt hij ervan dat de mens instaat voor welke keuzes hij ook maakt. Zijn sussende invloed, als hij de mens verleidt, overtuigt diegenen tot wie hij toegang krijgt ervan, dat wat onjuist juist en wat juist onjuist is. Hij stelt liefde voor als wellust, haat als een vorm van verlangen, en nijd en jaloezie als middel om de verwoesting van het leven van een andere persoon te rechtvaardigen.

Elk idee, elke begeerte, elk verlangen en elke hunkering die hij in de ziel van de mensen plant, voert hen tot zonde. Op dit moment heeft zoveel aantasting onder de mensheid ertoe geleid dat de zuivere liefde, die van God komt, door wellust vervangen werd. Alles wat uit de slang voortkomt, zal in het hart van de zondaar als een goede zaak voorgesteld worden. De zonde wordt door de zondaars die voor de duivel zwichten, steevast gerechtvaardigd. **Eenmaal**

**gerechtvaardigd, wordt de zonde vervolgens opgehemeld tot het een grootse daad lijkt, die erkenning verdient.**

Wee de mens die het waagt om diegenen aan te vechten, die de zonde verheerlijken! De zondaar die de zonde met grote vreugde omhelst, zal anderen beïnvloeden om hetzelfde te doen. Tegenwoordig kan de invloed van de Boze overal waargenomen worden. Daar waar zondige daden ooit zorgvuldig verborgen werden, kent men nu geen schaamte om deze tentoon te spreiden zodat de hele wereld het kan aanschouwen. Al wat voor Mij weerzinwekkend is, wordt met groot genoegen omhelsd. **Iets verkeerd wordt als goed voorgesteld en al wat volgens de wetten van God goed is, wordt als iets verkeerd beschouwd. Wanneer de duivel aan het werk is, zal alles omgekeerd voorgesteld worden en precies het tegenovergestelde zijn van wat van Mij komt.** Weet dat wanneer Mijn Woord als onjuist bestempeld wordt, de invloed van de Boze zijn piek bereikt heeft.

**Denk eraan dat na de Tweede Komst het vagevuur niet meer zal bestaan.**

Hemel en aarde zullen één worden en de hel zal de verblijfplaats worden van diegenen die de duivel, en alles wat van hem komt, verafgoden. De uitwasemingen van zijn snode en verdorven wegen hebben zowel diegenen die in Mij geloven als diegenen die Mij verwerpen, aangetast. Niemand is veilig!

Het gebed, Mijn geliefde volgelingen, is jullie toevlucht. Handhaaf Mijn Woord en bid, niet voor jezelf, maar voor diegenen die met de Boze een contract aangegaan zijn. Zij hebben jullie gebeden nodig 's ochtends, 's middags en 's nachts.

Jullie Jezus

**Moeder van de Verlossing: De dood zal weldra geen macht meer hebben over de mens**

*Vrijdag 10 oktober 2014 13.10u*

Mijn lieve kinderen, de kruisiging van Mijn Zoon was in veel opzichten betekenisvol. Het was niet alleen door de handen van de Romeinse soldaten

dat Hij gedood werd, maar ook op bevel van diegenen die toegewijde volgelingen van het Woord van God beweerden te zijn.

**Zijn geseling, vervolging en dood werden uitgevoerd volgens de instructies van diegenen die in de tempel van God de gelovigen voorgingen.** Zij schoven alles terzijde waarvan zij wisten dat het de waarheid is omdat zij weigerden aan te nemen dat Mijn Zoon, Jezus Christus, de Messias was. Elke door God gedicteerde wet werd genegeerd toen zij in de executie van Mijn Zoon behagen schepten.

**Voordat de Dag van de Heer aanbreekt, zullen ze Zijn kruisiging overdoen.** Ze zullen Hem geselen door hun verraad aan Zijn heilig Woord. Ze zullen diegenen die Hem trouw blijven, vervolgen en dan zullen ze Zijn Lichaam schenden. Maar ze zullen er niet in slagen Hem te doden, want Zijn Lichaam – Zijn Kerk – kan niet sterven en zal tot op het einde standhouden, zij het in een broze staat.

**Op dit moment moeten jullie eraan denken dat alle leven van God komt. Eens gegeven kan het leven nooit ophouden te bestaan. De dood zal weldra geen macht meer hebben over de mens, en door de Verrijzenis van Mijn Zoon zal ook de mens naar lichaam en ziel het Eeuwig Leven genieten.** Diegenen die op Christus vertrouwen en Hem trouw blijven, zullen het leven bezitten. Alleen diegenen die Hem volledig afwijzen, zullen dat niet.

Verheug jullie in de wetenschap dat jullie allen, die zich aan het heilig Woord van God houden, een glansrijk leven wacht, want de dood zal jullie nooit verpletteren.

Jullie geliefde Moeder  
Moeder van de Verlossing

## **Mijn liefde voor de mensheid is grenzeloos**

*Zaterdag 11 oktober 2014 1.00u*

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn liefde voor de mensheid is grenzeloos. Mijn liefde is intens en beschermend. Ze is puur en Ik zie veel fouten door de vingers vanwege Mijn diepe genegenheid voor de zondaars.

In Mijn mededogen houd Ik de zielen vast en er is niets wat Ik niet zou doen om hen te redden zodat Ik iedereen eendrachtig in Mij kan verenigen. Momenteel echter vloeien Mijn tranen in grote stromen vanwege de manier waarop Gods kinderen gekwetst, mishandeld, gemarteld, vernederd, gezeseld en gedood worden door de vijanden van Hem, die de wereld schiep. Diegenen die dergelijk leed veroorzaken, staan volledig onder de invloed van de boze geesten, die hun verstand vergiftigen met leugens, haat en minachting voor het menselijk leven. Nooit ofte nimmer kan een mens zeggen dat hij een daad in Gods naam verricht wanneer hij een ander menselijk wezen doodt. Diegenen die oorlogen creëren en volkerenmoord veroorzaken, in welke vorm dan ook, en die zeggen dat ze het ter ere van God doen, bedriegen niet enkel zichzelf maar ook diegenen die ze werven om hun goddeloze bedoelingen uit te voeren.

Mijn liefde is zo veelvermogen dat, als jullie zouden bidden voor deze arme, verwaalde zielen – die geloven dat anderen in de naam van God doden een goede zaak is, die hun tot eer zal strekken – Ik hun Mijn barmhartigheid zal tonen door in hen de geest der Waarheid te doen ontwaken. Laat jullie hart niet bezwaard raken! Weet in plaats daarvan dat, hoewel deze meest verachtelijke daden – die door diegenen gepleegd worden, die levens verwoesten – angstaanjagend zijn, Ik in Mijn goddelijke gerechtigheid aan deze verschrikkingen een eind zal maken.

Ik zal jullie allen, die een warm en teder hart hebben, in een handomdraai in Mijn Heilig Hart tillen en jullie redden, zodanig is Mijn liefde voor jullie. Mijn geliefde volgelingen, jullie zullen de pijn van de lichamelijke dood niet moeten ondergaan. Dat beloof Ik als jullie Mij door jullie gebeden helpen om de zielen te redden van diegenen die Mijn vergeving en Mijn barmhartigheid het meeste nodig hebben.

Help Mij bij deze grote inspanning en al vlug zal alles stralend zijn door de schittering en de heerlijkheid van Mijn Nieuw Koninkrijk. Hier zullen jullie voor eeuwig zorgeloos leven. Over de hele wereld, die geen einde zal kennen, zal er liefde voor Mij, Mijn Eeuwige Vader, jullie familie en vrienden heersen.

Ga in vrede om lief te hebben en Mij te dienen!

Jullie Jezus

# De Goddelijke Voorzienigheid zal altijd de overhand hebben

*Zaterdag 11 oktober 2014 20.30u*

Mijn zeer geliefde dochter, laat niemand de macht van God, in alle dingen die zich in deze tijd kunnen ontfouwen, onderschatten! Gods macht is oneindig en niet één mens kan de Godheid of de Wil van God verslaan. Niet één vijand van Mij kan zich erop beroemen dat hij groter dan God is, die in slechts één adem Zijn gerechtigheid in stromen op de wereld kan doen neerkomen. Hoewel God geduldig, eerlijk, rechtvaardig en vol onvoorwaardelijke liefde voor al Zijn kinderen is, met inbegrip van de goddelozen onder hen, zal Hij de verdorvenheid van de mens, die door de slechte invloed van de duivel veroorzaakt wordt, vergelden.

Vervloekt zijn diegenen die, in verzet tegen het heilig Woord, tegen God in opstand komen. Zij zullen op Gods tijd gestraft worden nadat zij alle kans gekregen hebben om hun gewoontes te veranderen. Diegenen die het kwaad en het Beest aanbidden, zullen door de bliksem getroffen worden, net zoals dat gebeurde toen Lucifer als een bliksemschicht in de helse afgrond geworpen werd.

Wanneer Mijn vijanden anderen schaden, hen trachten te doden en hen verminken om over de zwakkeren macht te verwerven, zullen zij een verschrikkelijke kastijding ondergaan. Wanneer er door duivelaanbidders volkerenmoord gepleegd wordt op de onschuldigen, van welke aard dan ook, zullen zij in de hel branden en net wanneer zij menen dat ze erin geslaagd zijn, zullen zij gestopt worden.

De Goddelijke Voorzienigheid zal altijd de overhand hebben want er is geen kracht machtiger dan Hij, die alles uit het niets schiep.

Jullie Jezus

# **God de Vader: Het land zal gezuiverd worden, net zoals ook Mijn kinderen van alle ongerechtigheid gereinigd zullen worden**

*Zondag 12 oktober 2014 18.40u*

Mijn liefste dochter, er zullen veel veranderingen tot stand komen naarmate het moment van de Tweede Komst van Mijn geliefde Zoon, Jezus Christus, dichterbij komt.

**Vrees niet, Mijn kinderen, want deze dingen moeten geschieden opdat Mijn kinderen gezuiverd worden, zodat zij zich kunnen verheugen wanneer de dag komt waarop de wereld zonder einde zal beginnen. Mijn beloftes werden altijd ingelost en alles zal goed aflopen.**

Ik verlang dat jullie om barmhartigheid smeken voor iedere levende ziel ter wereld, zodat het menselijk ras zich in Mijn ogen eendrachtig kan verenigen. Weldra zullen de haat, het kwaad en het onrecht in de wereld abrupt eindigen en zal het licht van Mijn Koninkrijk op jullie neerschijnen. Wanneer het Nieuw Paradijs in al zijn pracht ontsluit wordt, zal er vrede heersen en zal liefde de aarde vervullen. Mijn gerechtigheid zal alle kwaad uitroeien, en diegenen die - ondanks Mijn tussenkomst - aan de duivel vasthouden, zullen verstoten worden. Er zullen dan geen tranen meer vergoten worden en het laatste deel van Mijn Verbond zal afgerond worden.

Sta op, Mijn kinderen, verhef jullie hart met hoop en vertrouwen. **Ik zal op veel manieren ingrijpen om te verhinderen dat snode daden, bedrieglijk verraad en ketterij jullie vermorzelen.** Mijn tijd is aangebroken en Mijn vijanden zullen neergeslagen worden terwijl Ik Mij inspan om in alles orde op zaken te stellen zodat alles klaar zal zijn. **Het land zal gezuiverd worden, net zoals ook Mijn kinderen van alle ongerechtigheid gereinigd zullen worden en Ik zal de zachtmoedigen, de nederigen en diegenen met een teder hart oprichten om in de Nieuwe Wereld en de Nieuwe Aarde hun plaats in te nemen.**

Verlies nooit de hoop, want alle macht ligt bij Mij! Kom tot Mij, Mijn kleintjes, en put troost uit Mijn onvoorwaardelijke liefde voor jullie! Vertrouw op Mij en

alle gelukzaligheid zal van jullie zijn!

Jullie geliefde Vader  
God de Allerhoogste

## **Ik kom allereerst voor diegenen die Mijn barmhartigheid het minst verdienen**

*Zondag 12 oktober 2014 21.20u*

Mijn zeer geliefde dochter, Ik Ben de Beschermers van al Gods kinderen – van eenieder van jullie, ongeacht jullie geslacht, leeftijd of geloofsovertuiging. Ik Ben de Beschermers van Mijn Kerk op aarde en geen mens zal deze overweldigen. Ze zal intact blijven, ook al zullen velen Mij verlaten hebben.

Diegenen die Mij verlaten, die het Woord van God veranderen, kunnen niet zeggen dat ze tot Mijn Kerk behoren want Ik kan geen Kerk beschermen die de Waarheid niet spreekt. De echte test van jullie geloof is begonnen, en weldra zullen jullie in de war zijn en niet weten waar jullie terecht kunnen. Wees ervan overtuigd dat, hoewel Ik barmhartig ben, Ik nooit zal verdragen en toestaan dat verraders Mijn Lichaam ontheiligen. Ze zullen het niet erg ver brengen voordat het donderend geweld van de hand van God te horen zal zijn.

**Jullie moeten je op Mij concentreren en accepteren dat de Verdrukking heviger geworden is en dat alle voorzegde dingen bewaarheid moeten worden.** Pas wanneer de profetieën – die in het begin aan de wereld gegeven werden – zichtbaar worden, zal de mens ten volle begrijpen dat Mijn tijd bijna daar is. Jullie moeten Mij nooit vrezen, want Mijn liefde en barmhartigheid zijn omvangrijk. Vrees slechts diegenen die niet van Mij komen, want het is de geest van het kwaad die hen drijft om vreselijke dingen te doen. Alleen door te bidden kunnen jullie helpen hun zonden goed te maken, en door een dergelijke edelmoedige daad kunnen jullie de rook van Satan verdrijven. Zijn uitwasemingen overspoelen momenteel de wereld, maar in staat zijn om zijn aanwezigheid te herkennen, is moeilijker dan jullie je kunnen voorstellen. Zijn invloed wordt altijd verborgen achter een buitenkant van bezorgdheid, van humanitaire daden en wordt op de meest onverwachte, maar respectvolle, manier voorgesteld. De mens die met de gave van onderscheiding gezegend



is, zal begrijpen hoe Satan te werk gaat. Hij zal zijn werken herkennen, hoe zorgvuldig vermomd deze ook aan een wereld die blind is voor de waarheid voorgesteld worden.

Weldra zal Mijn stem in het hart van de mensen hun spiritualiteit doen ontwaken, het besef van wie ze zijn, het begrip aan wie ze toebehoren en het bewustzijn van het Eeuwig Leven dat Ik hun zal brengen. Weet dat wanneer dit ontwaken een aanvang neemt, de macht van God voelbaar zal zijn als Gods gerechtigheid uit de as oprijst en daarop een baken van Licht weer leven brengt in het doodse gebied, dat door de Boze in een dorre staat achtergelaten zal zijn. **Mijn stem zal gehoord worden en velen zullen geschokt zijn wanneer die dag aanbreekt. Ze zal weergalmen als de donder, en ieder rechtschapen mens zal tot lof van God op één knie neerbuigen. Ik kom allereerst voor diegenen die Mijn barmhartigheid het minst verdienen. Zij zijn degenen die, door de manier waarop zij Mij behandelden, de laatsten zouden moeten zijn. En toch zullen eerst zij gewenkt worden om Mijn Koninkrijk binnen te komen. De rechtvaardigen zullen er als laatste aankomen. De goddelozen zullen achterblijven.**

**Tot op de laatste seconde zal er geen middel onbeproefd gelaten worden, en diegenen die om Mijn barmhartigheid schreeuwen zullen deze krijgen. Diegenen die Mij verwensen, zullen vervloekt zijn.**

Jullie Jezus

## **De sleutels van Mijn Koninkrijk, van de komende wereld, liggen klaar**

*Dinsdag 14 oktober 2014 18.15u*

Mijn zeer geliefde dochter, alles wat Ik aan de wereld door deze boodschappen openbaarde, zal vervuld worden. Veel van diegenen die deze boodschappen kennen, zullen jammer genoeg doorgaan Mijn Woord te onderdrukken. Anderen, die niet ingewijd zijn in deze boodschappen, zullen Mijn Woord - dat hun in de heilige Evangeliën gegeven wordt - bestrijden.

Ik doe een beroep op diegenen die Mij op deze aarde vergezellen en Ik vraag hun op Mij te vertrouwen. Leef naar Mijn Woord en jullie zullen niet

omkomen! Leid jullie leven in overeenstemming met de Waarheid en Ik zal over jullie, en over diegenen wier namen jullie Mij voorleggen, grote genaden uitstorten! Terwijl de wereld in duisternis verzinkt – aangezien er overal oorlogen uitbreken en daarop ziekte en hongersnood de mensheid aangrijpen – zal men van Mijn tussenkomst getuige zijn. Ik bescherm al diegenen die zich aan Mijn Heilig Hart toewijden. Ik zal diegenen opbeuren van wie het hart bezwaard kan zijn, en Ik zal vrede en sereniteit van de ziel brengen aan diegenen die Mij om deze gaven vragen.

Alleen Ik, Jezus Christus, kan jullie last wegnemen. Alleen Ik kan jullie vijanden en diegenen die uit eigen winstbejag hun macht en invloed misbruiken om jullie te vernietigen, verslaan. Alleen jullie, Mijn geliefde volgelingen, kunnen Mij de zielen bezorgen van diegenen die Mij verwerpen, die Mij wegsturen en die Mij loochenen. Velen van hen zullen nooit tot Mij komen, hoewel Ik hen in Mijn barmhartigheid verwelkom.

Jullie moeten de gebeden die jullie gegeven werden, blijven gebruiken. Blijf dicht bij Mij want wanneer jullie dat doen, zullen jullie alle mogelijke bescherming krijgen tegen het kwaad. Jullie moeten sterk zijn, moedig en rustig blijven want Ik zal nooit van jullie zijde wijken. Ik zal jullie vergezellen en jullie vasthouden. Ik zal jullie troosten. Ik zal elke traan wegvegen, en weldra zal Ik jullie en jullie dierbaren in Mijn liefdevolle armen sluiten.

**De sleutels van Mijn Koninkrijk, van de komende wereld, liggen klaar en werden geselecteerd voor al diegenen wier naam in het Boek des Levens staat. Maar Mijn barmhartigheid is zo groot dat Ik in Mijn Nieuw Paradijs ook diegenen zal verwelkomen wier naam er niet in opgenomen is, als jullie Mij deze zielen door jullie gebeden bezorgen.**

Jullie geliefde Jezus

## **Geestelijke honger laat de ziel leeg, ellendig en verloren achter**

*Donderdag 16 oktober 2014 19.10u*

Mijn zeer geliefde dochter, honger naar voedsel dat het vlees voedt, is een vreselijke kwelling. Maar geestelijke honger laat de ziel leeg, ellendig en

verloren achter. Wanneer een ziel zich van Mij distantieert, zal zij afdwalen en op zoek gaan naar allerlei vormen van voldoening. Zij zal tot de uiteinden der aarde gaan, op zoek naar spirituele rust en verlichting, maar niets kan deze leegte vullen, alleen ik. Ze kan tijdelijk verlichting vinden in enige wereldse bezigheden ter ontspanning, maar nooit zal ze de vrede vinden die Ik kan brengen.

Wanneer Ik iemands ziel met Mijn genade voed, zal deze vervuld zijn van Mijn liefde en aanwezigheid. Hoewel Mijn aanwezigheid in de ziel het venijn van boze geesten over haar zal halen, zal dat de ziel niet kunnen schelen. Mijn liefde is al wat jullie nodig hebben om je voldaan te voelen en Mijn vrede, die jullie vervult, is niet van deze wereld. Ze komt met grote zegeningen en de zielen die deze vrede bereiken, zullen haar niet zo gemakkelijk loslaten eenmaal zij deze ervaren hebben.

**Wanneer een persoon buitengewoon veel moeite doet om Mij te loochenen, maakt hij alleen zichzelf iets wijs. Mij loochenen is jullie eigen keuze.**

**Waarom haat voor Mij tentoonspreiden wanneer jullie toch niet geloven dat Ik besta?** Ik verzoek diegenen van jullie, die geplaagd worden door een geestelijke strijd, om naar Mijn stem te luisteren daar Ik jullie nu toeroep. Als jullie Mij loochenen, zwijg dan! Loochen Mij niet om Mij vervolgens te vervloeken want als jullie dat doen, spreken jullie jezelf tegen! Je kunt niet iets haten dat niet bestaat. Weten jullie dan niet dat als jullie haat voelen, van welke aard dan ook, dit van een bron afkomstig is, net zoals liefde dat doet? Liefde komt van God. Haat komt van Satan. De dag dat jullie je realiseren dat het kwaad zich voortplant en voortwoekert, terwijl het zich als een slang ontrolt, zullen jullie inzien dat het om een echt wezen gaat. Pas dan zullen jullie eindelijk het bestaan van de duivel aannemen. De reden waarom hij – Satan – zo sluw is, bestaat erin dat het niet in zijn voordeel is zich kenbaar te maken. Mocht dat gebeuren, dan zouden jullie het onmogelijk vinden om niet in God te geloven.

Open jullie ogen en zie het kwaad voor wat het is! Weet dat door Mij te loochenen, de Boze jullie zal gebruiken om de haat tegen diegenen die Mij liefhebben, te voeden.

Jullie Jezus

# Moeder van de Verlossing: Velen zullen van hun titels beroofd worden

*Vrijdag 17 oktober 2014 15.30u*

Mijn lieve kinderen, bid a.u.b. voor de trouwe gewijde dienaren van Mijn Zoon naarmate de toekomstige gebeurtenissen zich voltrekken. Velen zullen van hun titels beroofd en in ongenade de woestijn ingestuurd worden. Binnen de Kerk van Mijn Zoon zullen de onrust en verwarring zich verspreiden, maar de verraders zullen massaal opstaan en velen zullen hen volgen. Andere Christelijke Kerken zullen hecht worden met de nieuwe en aangepaste kerk, en dan zal alles in gereedheid gebracht zijn zodat er een nieuwe wereldwijde kerk kan opkomen. Deze nieuwe kerkvorm zal voor velen, die verandering verlangen, aanvankelijk een verademing lijken te zijn. Daarna zal duidelijk worden dat deze enkel diegenen van dienst is, die willen dat Gods Wetten gewijzigd worden om ze naar hun zondige leven te schikken. Deze kerk zal het volle geloof verliezen. Ze zal alle schijn van een nieuwe, herstelde kerk van God hebben, maar er zal geen sprake zijn van enig symbool, dat tot doel heeft Mijn Zoon te verheerlijken.

**Als de tijd rijp is, zal daarop de nieuwe ene-wereldkerk aangekondigd worden en deze zal gezien worden als een grote humanitaire instelling. Ze zal wezenlijk verbonden zijn met de politieke en zakenwereld.** Diegenen die nooit tot een geloofsovertuiging behoorden, zullen dan toetreden. Hoe zullen ze zich verheugen omdat elke zonde verontschuldigd zal worden, en er zullen zoveel mensen opgelucht zijn omdat zij hun leven zullen kunnen leiden zoals zij dat verkiezen. Zij zullen zich er niet langer zorgen over hoeven te maken God te beledigen, want zij zullen de zonde niet meer beschouwen als iets om je zorgen over te maken.

**Om een gevoel van waardigheid uit te stralen, zal de nieuwe kerk humanitaire werken en goede doelen bevorderen, en de hele wereld zal dat toejuichen. Kort daarna zal er geen onderscheid meer gemaakt worden tussen haar en de wereldwijde politieke bondgenootschappen en bedrijfsorganisaties die zich aan liefdadigheid wijden.**

Ondertussen zal de ware Kerk van Mijn Zoon, zoals deze door Hem gesticht werd, in leven blijven maar verzwakt zijn. De Restkerk, klein in aantal, zal nooit opgeven, zelfs niet als de Antichrist de macht overneemt.

Bid, bid, bid dat de gewijde dienaren van Mijn Zoon hun angst zullen overwinnen en zullen opstaan om de waarheid te verkondigen, zelfs wanneer hun stemmen door diegenen die Mijn Zoon verraden, overstemd worden.

Jullie geliefde Moeder  
Moeder van de Verlossing

## Vervloekt zijn zij die Mij vervloeken!

*Zondag 18 oktober 2014 14.20u*

Mijn zeer geliefde dochter, de Boze heeft het hart bemachtigd van velen die in Mij geloven, door de gemakkelijke toegang die zij hem tot hun ziel verschaffen.

Satan verleidt zielen door de zinnen, alsook door de zonde van hoogmoed. Diegenen die menen dat hun verstand en hun kennis van het heilig Woord van God hun het recht geeft om anderen in Mijn Naam te veroordelen, beledigen Mij zeer. Vervuld van hoogmoed leidt hun narcisme ertoe dat zij geloven dat zij het recht hebben anderen te minachten en in Mijn Naam gif te spuien.

**Wees op jullie hoede voor diegenen die anderen vervloeken en vervolgens zeggen dat ze de Mijnen zijn, want zij spreken met een boze tong.** Op de dag dat Ik kom, zullen deze zielen ineenkrimpen van angst en hun ogen beschermen tegen Mijn Licht dat hen zal verblinden.

Vertrouw steevast op Mijn barmhartigheid, want Ik zal diegenen die voor Mijn aangezicht verschijnen met oprecht berouw in hun ziel voor alles wat ze zeiden, deden en uitvoerden dat Mij beledigde, altijd vergeven. **Vrees evenwel Mijn gerechtigheid, want deze zal angstaanjagend zijn! Ik verontschuldig Mij daar niet voor. Weet dat de hoogmoedigen en de machtigen die Mij de zielen gekost hebben naar wie Ik hunker, door de verdorven invloed die zij op anderen uitoefenden, zullen lijden! Zij zullen beven van angst voor Mijn Troon, maar zij zullen toch nog met Mij discussiëren en hun slecht gedrag verdedigen, in de verkeerde veronderstelling dat Ik naar hen zal luisteren.**

Vervloekt zijn zij die Mij vervloeken! Gezegend zijn zij die hun leven leiden in liefde voor anderen en die Mijn onderrichtingen navolgen, zelfs als dat hun

pijn berokkent. Ik zal de rechtvaardigen oprichten, maar de goddelozen die het Woord van God de rug toekeren, zal Ik verpletteren. Eenieder die anderen pijn berokkent, en dan vooral in Mijn Naam, zal op de Laatste Dag rekenschap aan Mij moeten afleggen.

Jullie Jezus

## **Moeder van de Verlossing: Zalig zijn zij aan wie de sleutels van het Paradijs gegeven zullen worden**

*Zondag 19 oktober 2014 20.40u*

Mijn lief kind, Ik ben jullie Moeder, de Koningin van de Hemel. Ik overlaad jullie allen, die Mij aanroepen om voor jullie ten beste te spreken om Mijn Zoon te vragen jullie te beschermen, met bijzondere genaden. Op dit moment bidt heel de Hemel voor de mensheid opdat de overgang naar de nieuwe wereld zonder einde, vlot zal verlopen. Het is het grootste verlangen van Mijn Zoon om het hart van iedere zondaar te bereiken, om het web van verwarring dat hun ziel bedekt, weg te trekken. Om zelfs diegenen met een hart van steen in Zijn grote barmhartigheid te trekken.

Mijn Zoon geeft nooit op in Zijn streven om het hart van iedereen te raken. Hij tracht zich nooit te wreken op diegenen die Hem beledigen en Hij verkiest nooit de ene ziel boven een andere. Hij houdt van iedereen, zelfs van Zijn grootste vijanden, en dat zal altijd het geval blijven. Jullie mogen Mijn Zoon niet schuwen, ook al hebben jullie geleden in dit leven, ook al hebben jullie in tragische omstandigheden een dierbare verloren of zijn jullie het slachtoffer van verschrikkelijk onrecht. God is de Auteur van het leven. Hij geeft het en Hij neemt het. Het is maar wanneer een door boze geesten ingenomen ziel een ander vermoordt, dat God die ziel een hoge prijs zal laten betalen.

Zolang de zonde bestaat, zal ook het kwaad op aarde blijven bestaan. Pas wanneer de zonde verbannen is, zal het kwaad verdwijnen. Kinderen, Ik vraag jullie om geduldig te zijn. Ik vraag dat jullie, zoveel als jullie kunnen, je tijd in gebed doorbrengen. Ik vraag dat jullie de allerheiligste Rozenkrans blijven bidden om de bescherming van jullie familie, jullie volk en jullie landen. Nooit eerder zal Mijn Rozenkrans zo krachtig geweest zijn als in deze tijd en

wanneer jullie deze bidden, vooral hardop en in groep, zullen jullie grote genaden ontvangen.

Al Gods plannen voor de Tweede Komst van Jezus Christus liggen klaar. Ik vraag dat jullie, door jullie gebeden, zullen helpen de weg te bereiden opdat alle zondaars om bekering zouden zoeken zodat zij in de komende wereld, die zonder einde is, het Eeuwig Leven zullen genieten. Zalig zijn zij aan wie de sleutels van het Paradijs gegeven zullen worden.

Jullie geliefde Moeder  
Moeder van de Verlossing

## **Aanvaard de Waarheid die jullie in het Boek der Openbaring gegeven is!**

*Dinsdag 21 oktober 2014 23.40u*

Mijn zeer geliefde dochter, toen er aan Gods kinderen profetieën gegeven werden, verwekten deze van in het begin angst in het hart van de mensen. Dat kwam door de twijfel die bestond in het hoofd van diegenen die niet in God geloofden en de behaaglijkheid die de mens ervoer in zijn natuurlijke aardse omgeving. **Het was gemakkelijker om een leven vol onvolmaaktheden te aanvaarden dan te geloven in een leven dat in het bovennatuurlijke bestond.**

God zond Zijn profeten niet om Zijn kinderen schrik aan te jagen. Hij zond deze om hen te waarschuwen voor de gevaren van het scheppen van een kloof tussen de mens en God. Als deze kloof breed genoeg geworden is zodat de meerderheid van de zielen God verwerpen, zal Hij stevast ingrijpen om hen te redden. God is altijd via Zijn profeten tussenbeide gekomen, en het was door Zijn profeten dat God Zijn kinderen kon onderwijzen in de wegen van de Heer. Zonder Gods profeten zou de mens de Waarheid nooit gekregen hebben. Laat geen mens afkraken wat God Zijn volk door het geschreven Woord geeft!

De mens is niet waardig het Woord van God te veranderen, noch past het hem de betekenis van het Woord te wijzigen en hij heeft het recht ook niet om dat te doen. Als een mens het Woord van God neemt en het opzettelijk verkeerd

uitlegt om anderen te kwetsen, dan is dat een zware zonde. Er zijn er velen geweest die geprobeerd hebben om de betekenis van het Woord te veranderen maar daar niet in slaagden. Toch zijn er echter diegenen die versies van het Woord creëerden, die van de volle Waarheid afweken, en de mensen niets in de gaten hadden. Ik stel deze zielen niet verantwoordelijk omdat zij het Woord alleen maar gebruikten om God te verheerlijken.

**Toen Ik kwam om de Waarheid te prediken, werd Ik gevreesd. Al de profeten voor Mij werden eveneens gevreesd. Zij werden, net als Ik, erom gehaat de waarheid naar de mensheid te brengen. Het Boek der Openbaring dat door de kracht van de Heilige Geest aan Johannes de evangelist gegeven werd, werd door Mijn Christelijke Kerken genegeerd. Het wordt zelden besproken en velen in Mijn Kerk wuiven het weg als onbelangrijk.**

Het moment is nu gekomen waarop eindelijk de Waarheid gesproken moet worden en de mens een keuze moet maken. Aanvaard de Waarheid die jullie in het Boek der Openbaring gegeven is en bereid jullie voor zodat op de Grote Dag alles klaar en Mij welgevallig zal zijn! Of negeer het Woord en Mijn belofte om terug te komen! Wees doof voor Mijn smeekbeden, maar denk eraan dat Ik als een dief in de nacht zal komen en dat enkel diegenen die Mij verwelkomen en Mijn barmhartigheid aannemen, de Mijnen zullen zijn.

**Ik waarschuw jullie juist omdat Ik van jullie houd. Mocht Mijn liefde er niet zijn, zou Ik het menselijk ras in de woestijn werpen, zo ondankbaar zijn hun zielen.**

Jullie Jezus

## **O hoe arrogant is de mens die spot met Mijn bestaan**

*Donderdag 23 oktober 2014 15.14u*

Mijn zeer geliefde dochter, met elke goede daad en elke daad van naastenliefde worden de krachten van de Boze afgezwakt. Met elk gebed en elk lijden dat opgeofferd wordt voor de zielen van diegenen in duisternis, worden slechte daden en haat uitgeroeid. Weet dat goede daden, die uitgaan van iedere persoon die door de kracht van de Heilige Geest geraakt is, de invloed van Satan in de wereld vernietigen.



Sta op, jullie allen, die de Waarheid vervat in het Boek der Openbaring aangenomen hebben en bid om de redding van al Gods kinderen! Vraag, vraag, vraag en Ik zal gehoor aan jullie geven wanneer jullie bidden voor diegenen van wie jullie weten dat zij erop uit zijn om alle geloof in Mij, Jezus Christus, te vernietigen.

**O hoe arrogant is de mens die spot met Mijn bestaan, Mijn Godheid en Mijn belofte om terug te komen.** Hoe gesloten is hun geest voor de liefde die Ik in Mijn Hart draag voor alle zondaars, met inbegrip van diegenen die Mij verraden. Hoe gemakkelijk worden diegenen meegevoerd, die verstoken zijn van de Heilige Geest. Wee diegenen die opstaan tegen de gave van de Heilige Geest, die de levenskracht is van alle dingen die uit Mij voortkomen! Hoe dorstig zijn diegenen die Mij loochenen. **Water zal jullie dorst nooit lessen en er zal een dag komen dat jullie Mij zullen smeken om de Fontein des Levens. Tot die dag aanbreekt zullen jullie geen leven hebben, tenzij jullie vragen om van Mij te drinken.**

Kom – vraag Mij jullie te verlichten! Laat het vuur van de Heilige Geest jullie ziel overspoelen! Als jullie in volle vertrouwen en nederigheid tot Mij komen, zal Ik jullie met Mijn aanwezigheid vervullen en wanneer jullie Mij erkennen, zal Ik jullie het leven schenken waarnaar jullie snakken. Pas dan zal er in jullie hart vrede heersen.

Jullie Jezus

## **De hand van God zal de zon gebruiken om de wereld te waarschuwen**

*Vrijdag 24 oktober 2014 22.50u*

Mijn zeer geliefde dochter, de zon is één van de grootste tekenen wanneer de goddelijke tussenkomst op het punt staat ontsluit te worden. **Wanneer jullie aan de zon veranderingen zien – wanneer deze groter lijkt, langer en buiten het seizoen schijnt – weet dan dat het moment van Mijn Tweede Komst dichterbij komt.**

De hand van God zal de zon gebruiken om de wereld er attent op te maken dat de activiteit ervan ongewoon is. Wetenschappers zullen geen reden kunnen opgeven voor de onverhoedse bewegingen in de zon en voor het ongewoon gedrag van deze ster, die jullie licht bezorgt. Zonder het licht van de zon zou de aarde in duisternis gehuld zijn. Als dus de zonden van de mens toenemen en de zonde omhelsd wordt als gewoon deel uitmakend van de menselijke natuur, zal de aarde met de geest der duisternis bedekt worden. **Terwijl de zonde de wereld inpakt, zal de zon langzaam haar glans verliezen en dof worden. Naarmate de mens zijn gevoel van liefde voor anderen verliest en ongevoelig wordt voor de pijn die hij anderen toebrengt ten gevolge van de zonde, zal de wereld donkerder worden – donkerder naar de geest, donkerder overdag.**

Tot die tijd zal Ik Gods kinderen blijven leiden. Ik zal jullie de weg naar Mijn Koninkrijk wijzen en jullie zullen Mijn licht zien. Niets langs de weg zal jullie afleiden omdat jullie duidelijk zullen zien hoe het kwaad een verschrikkelijke duisternis met zich meebrengt.

**De zon zal langzaam verdwijnen, totdat er uiteindelijk gedurende drie dagen zich geen licht meer over de aarde zal uitstrekken.** Het enige licht zal datgene zijn dat van de Waarheid komt. En op de vierde dag zal de hemel openbreken en zal het Licht – van een hoedanigheid die jullie nooit voor mogelijk gehouden zullen hebben – uit de Hemel stromen. Daarop zal Ik in elk land tezelfdertijd door iedere persoon in al Mijn luister gezien worden, als Ik kom om het door Mijn Vader aan Mij beloofde Koninkrijk terug te eisen.

Wees nooit bang voor de voorbereiding die nodig is zodat ieder van jullie klaar is om Mij te ontmoeten! Jullie moeten ervoor zorgen dat jullie goed op Mij voorbereid zijn, want dat zal de dag zijn waarop Ik jullie de sleutels tot Mijn Koninkrijk zal overhandigen en er grote feestelijkheden zullen zijn. In Mijn komende Nieuwe Wereld zal het kwaad niet langer bestaan en de rechtvaardigen zullen in vereniging met Mij en al de engelen en heiligen eraan deelnemen.

Jullie moeten deze missie bezien alsof jullie op tocht zijn. Elk deel van jullie tocht brengt nieuwe ontdekkingen met zich mee – wegen waarop jullie zullen leren wat nodig is om jullie op de volgende fase voor te bereiden. Terwijl jullie over elke hindernis klauteren, zullen jullie sterker worden. Zelfs de zwaksten

onder jullie zullen deze tocht voltooien, want Ik zal jullie bij elke stap die jullie zetten begeleiden en dan zal deze spoedig voltooid zijn.

Verheug jullie, want Mijn Koninkrijk staat te wachten en de tijd zal kort zijn!

Jullie Jezus

## **Soms gaat wat oneerlijk kan lijken jullie begrip te boven**

*Zondag 26 oktober 2014 23.10u*

Mijn zeer geliefde dochter, er zijn er die Mij loochenen omdat ze geloven dat, mocht Ik bestaan, een liefdevolle God nooit lijden zou toestaan of nooit zou toelaten dat er onverwachte tragedies, ziekten of vroegtijdige sterfgevallen plaatsvinden.

God geeft leven en Hij neemt het als Hij dat wil en, zoals bij elke handeling van God, zal daar altijd heil uit voortkomen, hetzij in de wereld waarin jullie leven, hetzij in Mijn hemels Koninkrijk. **Het is een gebrek aan vertrouwen in Mij, dat verbittering teweegbrengt in de zielen die Mij beoordelen op handelingen waarvan zij menen dat ze wreed en onnodig zijn. Wat zij niet weten, is dat er voor alles een tijd is – een tijd om te leven en een tijd om te sterven – en dat God de Auteur van het leven is. Alleen Hij kan beslissen over het ogenblik om het weg te nemen.**

Lijden door toedoen van anderen is iets dat door de zonde veroorzaakt wordt – niet door God. Wanneer de mens in het leven afwijkende paden kiest, komt dat geheel door zijn eigen keuze over hetwelke hij neemt. Sommigen kiezen verstandig, op basis van hun eigen geweten, en begrijpen het verschil tussen goed en kwaad. Anderen zullen het pad kiezen waarvan zij menen dat het hun de noodwendigheden zal bezorgen die zij nodig hebben om hen in de wereld staande te houden. Maar er zullen er zijn die onverstandig kiezen en zich op een pad begeven van zelfzucht, verdorvenheid en hebzucht.

**Alle goede dingen komen van God. Soms gaat wat oneerlijk kan lijken jullie begrip te boven, maar weet dan dat God kiest hoe Hij voor het welzijn van de mens vruchten vergaart. En lijden maakt deel uit van dit plan bij Zijn redding van de zielen.** Hij scheidt geen genoeg in het lijden, maar het is een

vorm van zuivering. Als jullie lijden zal God proberen dit lijden te gebruiken voor het welzijn van jullie eigen ziel. Maar Hij zal jullie nooit dwingen om iets te doen doordat Hij jullie de vrije wil schenkt. Misbruik van jullie vrije wil kan leiden tot vreselijke zonde, en toch zal God jullie nooit je vrije wil afnemen. **De vrije wil is hoogheilig. Deze werd door God vrij aan de mens gegeven, en het is het enige geschenk dat Hij jullie nooit zal afnemen. Nochtans is het door de vrije wil van de mens dat de mens in ongenade valt en tot zonde vervalt.**

De Boze speelt in op de vrije wil van de mens door de bekoring van de zinnen. De vrije wil is een geschenk aangezien deze, wanneer er juist gebruik van gemaakt wordt, God grote eer kan schenken. Maar wanneer deze misbruikt wordt om verschrikkelijke wreedheden te begaan, wordt dit door Satan benut om de mensheid te vervloeken.

De strijd om zielen zal eindigen zodra de vrije wil van de mens één wordt met de Wil van God. Pas dan zal de mens vrij zijn van alle dingen die hem verdriet en lijden, van welke aard dan ook, bezorgen.

In de komende wereld, die geen einde kent, zal de Wil van God heersen.

Jullie Jezus

## **Moeder van de Verlossing: Mijn rol als de Moeder van Gods kinderen wordt ondermijnd**

*Maandag 27 oktober 2014 16.20u*

Mijn kind, het is belangrijk eraan te denken om elke dag Mijn allerheiligste Rozenkrans te bidden om deze missie, en andere missies die door Mijn Vader bekrachtigd zijn voor de hele wereld, te beschermen.

Het zal de Christenen die het geloof handhaven zeer moeilijk vallen om hun devotie voor Mij, de Onbevleete Maagd Maria, Moeder van God, in deze tijden te blijven betuigen. Mijn rol als de Moeder van Gods kinderen wordt ondermijnd en ter zijde gelegd, met name door bepaalde katholieke groepen die niet van Mijn Zoon komen. Dergelijke groepen wekken de indruk dat zij aanhangers van de Kerk van Mijn Zoon zijn, maar zij brengen niet in praktijk wat Hij onderwees. **Zij vervolgen diegenen die de Waarheid handhaven en**

**doen bijzonder veel moeite om elke vorm van private openbaringen, die sinds de kruisdood van Mijn Zoon aan de mensheid gegeven werden, als onzin te bestempelen. Mochten de private openbaringen –die door Mij, de Moeder van God als Gezante van Christus, aan de mensheid gegeven werden – er niet geweest zijn, zouden velen zich nooit tot de Waarheid bekeerd hebben.** In plaats daarvan zouden er velen in het duister blijven wandelen zijn, het bestaan van Christus weggewuifd hebben en het gebed – de deur die, wanneer deze geopend wordt, de ziel verlicht – uit de weg gegaan zijn. Mijn rol als de Moeder van God wordt over de hele wereld aangevallen vanwege de macht die Mij gegeven werd om de goddeloze tegenstander te vernietigen. Zoals voorzeggd zal Ik de kop van de slang verpletteren, maar diegenen die devotie voor Mij tonen, zullen door de bedriegers die zich tot deskundigen in de Leer van de Kerk durven uitroepen, geminacht en belachelijk gemaakt worden.

Mijn Zoon verafschuwt elke vorm van haat die door een mens jegens zijn broeder aan de dag gelegd wordt. Hij stort tranen wanneer iemand, die zegt dat hij de Kerk van Mijn Zoon vertegenwoordigt, toch aanzet tot haat tegen een kind van God. Elke keer dat een dienaar in Zijn Kerk een ander kwetst of onschuldigen verschrikkelijk leed berokkent, ondergaat Hij de pijn van Zijn kruisiging.

**Kinderen, jullie moeten intens bidden voor de Kerk van Mijn Zoon aangezien deze de grootste aanval ondergaat sinds haar grondvesting. De vijanden van Mijn Zoon hebben veel plannen om haar te vernietigen, en de meeste daarvan zullen van binnenuit komen. Sla acht op Mijn waarschuwing en op deze die Ik te Fatima aan de wereld openbaarde! De vijand wacht af en weldra zal hij de Kerk van Mijn Zoon op aarde volkomen controleren en zullen er miljoenen in dwaling gevoerd worden.**

Sluit jullie oren wanneer jullie ervan horen dat de dienaren van Mijn Zoon geminacht of belasterd worden omdat ze het Woord van God verdedigen! Denk er altijd aan dat uit God alleen maar liefde voortkomt, en dat om het even welke persoon of organisatie die jullie ertoe aanzet een mens te veroordelen – ongeacht wat hij gedaan heeft – in vraag gesteld moet worden. **Jullie kunnen je niet als een dienaar van God bestempelen om vervolgens aan de wereld te vertellen een andere persoon te belasteren. Jullie mogen het aanzetten tot haat, van welke aard dan ook, nooit door de vingers zien.** Een persoon die dat wel doet, in naam van Mijn Zoon, mag daartoe nooit

aangemoedigd worden want dat zou nooit van God kunnen komen. Mijn Rozenkrans moet zo vaak mogelijk gebeden worden om het kwaad dat de wereld omklemt in een tijd dat wreedheid - van welke aard dan ook - als gewoon beschouwd wordt, te verpletteren.

De liefde van de mens voor zijn broeder is schaars geworden en de naastenliefde onder de Christenen is verwaterd. Jullie moeten jullie ogen openen voor de Waarheid, en jullie moeten je herinneren wat Mijn Zoon jullie geleerd heeft. Het is zo klaar als een klontje want het werd in de allerheiligste Bijbel neergeschreven opdat de hele wereld het zou lezen.

Jullie geliefde Moeder  
Moeder van de Verlossing

## **God de Vader: Zonder Mij zouden jullie niet kunnen bestaan**

*Dinsdag 28 oktober 2014 20.20u*

Mijn liefste dochter, Mijn kinderen moeten weten dat er slechts één God is. Slechts één. Elke andere bestaat alleen maar in het hoofd van de mens. Om het even welke andere god is in Mijn ogen een gruwel, en de mens die voor het aanbidden van valse goden bezwijkt, dient enkel de duivel die er behagen in scheidt wanneer de mens uit de gratie raakt.

Ik Ben het Begin en het Einde. Niets kan Mij overweldigen. Zelfs de demonen en de gevallen engelen, die Ik in de afgrond wierp, zullen nooit voor Mij gaan staan om Mij uit te dagen want zo'n macht bezitten ze niet.

Erg veel religies werden door feilbare mensen gesticht en dat heeft veel verwarring veroorzaakt. Van in het begin sprak Ik met één Stem, en tot op het einde kan er ook maar één Stem zijn. De wereld behoort Mij toe want Ik schiep haar. Ik schiep al wat leeft. Ik schiep ook Mijn hemelse Hiërarchie waaruit Ik die engelen gooide, die Mij tartten en verraadden. **Veel van deze gevallen engelen communiceren met Mijn kinderen, die een new age-vorm van spiritualiteit in het leven geroepen hebben. Ik waarschuw diegenen van jullie, die valse goden aanbidden door de uitoefening van zulke praktijken. Een dergelijke spiritualiteit zal jullie ziel aan boze geesten blootstellen, wier enige verlangen erin bestaat jullie ziel te verderven.**

Deze bedrieglijke engelen zijn demonen, vermomd als levende geesten van het Licht, en zij zullen jullie ertoe brengen onwaarheden te geloven. Jullie zullen met elke mogelijke leugen over Mijn hemelse Hiërarchie gevoed worden zodat jullie al jullie noden zullen voorleggen aan Satan en de boze geesten. Het enige wat zij doen, is als wilde beesten jullie ziel toetakelen om jullie dan leeg en beroofd van enige liefde achter te laten. Wanneer jullie je aan dergelijke afgoderij overgeven, zullen jullie aanvankelijk een vals gevoel van vrede krijgen. Demonen kunnen dergelijke krachten bezorgen, maar deze zijn van korte duur. Want zodra ze toegang krijgen tot jullie ziel, zullen ze jullie kwellen en jullie tot demonische daden aanzetten.

Ik Ben al wat er was in het begin en Ik Ben het Einde. Alles begint en eindigt met Mij. Wanneer jullie valse goden boven Mij stellen – en jullie dat doen omwille van jullie zelfzuchtige verlangens naar plezier, macht en de controle over jullie lot – maken jullie je schuldig aan het overtreden van Mijn eerste Gebod.

Zonder Mij zouden jullie niet kunnen bestaan. Zonder Mij hebben jullie geen toekomst. Zonder Mijn Zoon kunnen jullie niet tot Mij komen. Wijs Mijn enige geliefde Zoon, Jezus Christus, de ware Messias, af en jullie wijzen Mij af.

**De Waarheid werd voor het eerst aan de wereld gegeven toen het heidendom wijdverbreid was. Met de geboorte van Mijn Zoon werd de Waarheid dan aan de wereld gegeven, en generaties werden er bekeerd. Nu wordt de Waarheid opnieuw aan de wereld gegeven aangezien de grote geloofsafval de ziel wurgt van diegenen die in Mijn Zoon geloven, en op een moment dat het heidendom weer wijdverbreid is. Net zoals het in het begin was, toen Ik door ondankbare mensen afgewezen werd, zo zal het ook op het einde zijn, wanneer het hart van de mensen in steen zal veranderen en hun ziel vrijwillig aan de duivel weggegeven zal worden.** Wanneer dan de Nieuwe Hemel en de Nieuwe Aarde harmonieus in elkaar overgaan, zal de wereld zoals jullie deze kennen, niet meer bestaan. Uiteindelijk zal er weer vrede heersen en zal Ik diegenen verenigen, die ervoor kiezen om met Mij mee te gaan.

Jullie geliefde Vader  
God de Allerhoogste

# Moeder van de Verlossing: Geloof is het fundament van de Kerk

*Woensdag 29 oktober 2014 14.25u*

Mijn lieve kinderen, wanneer jullie je terneergeslagen, ontmoedigd en angstig voelen door het verschrikkelijk onrecht waarvan jullie getuige zijn, vraag dan a.u.b. om Mijn krachtige bescherming. Ik zal voor jullie ten beste spreken en Mijn Zoon vragen om jullie smeekbeden om rust en vrede te aanhoren. Hij zal jullie bekleden met de genaden die nodig zijn om door te zetten en in jullie ziel het vuur van de Heilige Geest levend te houden.

Als jullie om de gaven van de Heilige Geest verzoeken en Mijn Zoon dan aan jullie oproep gehoor geeft, zal jullie geloof in Hem enorm versterkt worden. Zodra dat gebeurt, zal jullie geloof in staat stellen om meer op Zijn grote barmhartigheid te vertrouwen. Geloof is het fundament van de Kerk waardoor ze sterk kan blijven. Geloof bevrijdt jullie van angst en wanhoop. Het zal jullie in turbulente tijden troost, vrede en rust bezorgen. Het zal jullie de dingen klaar laten zien, zoals jullie die horen te zien, om zo jezelf te beschermen tegen de vervolging die jullie elke dag het hoofd moeten bieden.

Diegenen die Jezus toegewijd zijn, zullen altijd de pijn van Zijn lijden te verduren krijgen. Dat is iets wat jullie moeten aanvaarden wanneer jullie in Zijn voetsporen treden. Wanneer jullie dit kruis aannemen, moeten jullie vervolgens jullie lijden aan Mijn Zoon overhandigen voor de redding van de zielen van diegenen die anders nooit het Koninkrijk van Mijn Zoon zouden kunnen binnengaan. **Jullie offer, ook al kan het moeilijk zijn, bezorgt Mijn Zoon – die weent van groot verdriet om diegenen die Hij op de laatste dag aan de Boze zal verliezen – grote vreugde.**

Geloof, hoop en vertrouwen in Mijn Zoon zullen jullie lijden verlichten en jullie vrede en vreugde bezorgen. Het is wanneer jullie deze zegeningen ontvangen, dat jullie zullen weten dat jullie elke barrière overgestoken hebben, die jullie van God scheidt. En daarvoor moeten jullie dankbaar zijn – niet treurig – want het Koninkrijk van God zal dan van jullie zijn.

Ga, Mijn kinderen, om lief te hebben en Mijn Zoon te dienen!

Jullie geliefde Moeder, Moeder van de Verlossing



## **Ik stort in deze tijd grote genaden over Mijn volgelingen uit**

*Woensdag 29 oktober 2014 15.00u*

Mijn zeer geliefde dochter, Ik stort in deze tijd, een tijd waarin jullie dit het meeste nodig hebben, grote genaden over Mijn volgelingen uit.

De genaden die Ik over jullie, Mijn volgelingen, uitstort, omvatten de **gave van inzicht** om jullie in staat te stellen de misleiding te zien, die de hele wereld in het verderf stort. Ook begiftig Ik jullie met de **gave van volharding** opdat jullie tegen Mijn tegenstanders zullen opstaan en de strijd zullen blijven strijden zodat het Christendom overleeft. Ik schenk jullie bovendien de **gave van geduld** zodat jullie in staat zullen zijn om de Waarheid te blijven spreken terwijl jullie naar onwaarheden moeten luisteren, die in omloop gebracht zullen worden door die volgelingen van Mij die door Mijn vijanden in dwaling gevoerd zullen worden.

Tot slot schenk Ik jullie de **gave van liefde**, en wanneer Ik jullie met deze gave bekleed, zullen jullie in staat zijn om door jullie woorden, daden en handelwijze het kwaad te verminderen. Liefde voor Mij houdt in dat jullie zelfs jullie vijanden zullen beminnen, en door deze gave zullen jullie de haat vernietigen.

Ga en neem Mijn gaven aan! Al wat jullie moeten doen, is tot Mij zeggen:

***“Jezus, schenk mij de gaven die ik nodig heb om U trouw te blijven.”***

Jullie geliefde Jezus

## **Moeder van de Verlossing: Aanvaard het kruis met waardigheid! Klaag niet!**

*Donderdag 30 oktober 2014 17.30u*

Mijn lieve kinderen, wanneer jullie Mijn Zoon dienen in dit leven, is dat beladen met moeilijkheden. Op één manier is het een eenvoudige opgave Hem na te volgen, maar als jullie de gave van de Heilige Geest in jullie ziel

dragen, zal dat de toorn van de Boze en elke vijand van Mijn Zoon over jullie brengen. Dat maakt jullie tocht langs het pad van de Waarheid extreem zwaar. Bij elke stap zullen jullie tegengewerkt worden, zelfs als jullie je tijdens de aanbidding van Mijn Zoon stilhouden.

Velen die Mijn Zoon werkelijk liefhebben, kunnen het niet begrijpen wanneer zij door anderen zonder duidelijke reden gekoeioneerd worden. Of wanneer zij valselijk van wandaden beschuldigd worden. Dat komt doordat de Heilige Geest de werkelijke aanwezigheid van God is, en dat dus nooit onopgemerkt aan de Boze voorbij zal gaan, die nergens voor zal terugdeinzen om jullie leed en ellende te berokkenen. Hij, de Boze, zal jullie meedogenloos tergen, en hij zal dat ofwel rechtstreeks doen, ofwel via de zielen die hij weet in te nemen.

Al die pijn, die jullie niet zullen begrijpen, komt door jullie devotie voor Jezus Christus. Net zoals Hij spot, minachting en haat onderging, zullen dat ook al diegenen die Hem dienen. Wanneer jullie in Zijn naam op aarde te lijden hebben, zullen jullie uiteindelijk in Zijn Koninkrijk blijvende vrede, liefde en vreugde vinden. Aanvaard het kruis met waardigheid! Klaag niet! Bind de strijd niet aan met diegenen die haat jegens jullie laten blijken, opdat jullie eigen hart niet vol raakt met hetzelfde vergif.

Haat brengt haat voort als jullie erop reageren. Liefde, wat van God komt, brengt liefde voort. Betoon jullie vijanden liefde, bid voor hen, heb medelijden met hen! Wanneer jullie dat doen, staat Satan machteloos tegen jullie.

Jullie geliefde Moeder  
Moeder van de Verlossing

## **Diegenen die Mijn eerste komst bestreden, weigerden de Wil van God te aanvaarden**

*Vrijdag 31 oktober 2014 18.25u*

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn Wil is in steen gebeiteld en al diegenen die Mij werkelijk liefhebben, zullen in de Goddelijke Wil van de Heer verstrengeld raken. Loochen Mijn Wil en jullie kunnen de Mijnen niet worden! Kom tegen Mij in opstand en Ik zal niet toestaan dat jullie Mijn Koninkrijk binnentreden, want enkel diegenen die met definitieve overgave van hun eigen vrije wil tot

Mij komen, kunnen echt zeggen dat ze van Mij zijn. Als jullie niet van Mij zijn, hoe kan Ik jullie ondankbaar hart dan voor Mij winnen? Diegenen van jullie die Mij vervloeken, diegenen verachten die Mijn Woord handhaven of zich met de Heilige Wil van God proberen te bemoeien, zullen in de afgrond geworpen worden zodra alle pogingen om jullie te redden op zijn.

Toen Ik geboren werd, maakten veel van Mijn vijanden – van wie de ziel door boze geesten geteisterd werd – het leven van Mijn Moeder erg moeilijk. Diegenen die haar gedurende Mijn tijd op aarde vervolgden, waren in veel gevallen zich er niet van bewust waarom zij zo'n haat jegens haar voelden. Maar lijden deed ze, in Mijn naam. Diegenen die Mijn eerste komst bestreden, weigerden de Wil van God - die erin bestond hun de bevrijding van de ketenen, die om hun enkels vastzaten en daar door demonen aangebracht waren, te schenken – te aanvaarden.

**Ik wijdde een groot deel van Mijn missie op aarde aan het uitdrijven van boze geesten in de ziel van de gekwelden, maar ook aan het voorlichten van diegenen die onwetend waren over de Wil van God. Nu Ik voorbereidingen tref om terug te komen, zal Mijn missie rond deze tijd zelfs nog vermoeiender worden.** Tot jullie allen met een versteend hart, die weigeren naar Mij te luisteren, zeg Ik dit. Jullie zullen deze tocht naar het Eeuwig Leven niet voltooien met alleen maar jullie geloof, zonder dat jullie Mij door een leven van gebed en godsvrucht echt toegewijd zijn. Jullie zijn momenteel niet gezegend met voldoende inzicht, of kennis van Mijn Woord, om mijn waarschuwing weg te wuiven. Waarom verachten jullie Mij nu? Wat zal jullie waardig maken om voor Mij te staan wanneer jullie Mij om Eeuwig Leven vragen, denken jullie? Ik zeg jullie dat jullie halsstarrigheid jullie blind maakt voor de waarheid van de goddelijke openbaring, waarvan jullie door deze boodschappen - Mijn heilige boodschappen voor de wereld - getuige zijn.

Ondankbare zielen, jullie schieten tekort in de kennis die jullie nauwgezet in de allerheiligste Bijbel verschaft wordt. Niettegenstaande alle lessen die jullie bijgebracht werden, hebben jullie niets geleerd. Jullie hoogmoed en jullie zoektocht naar zelfvoldoening frustreert Mij. Jullie ogen kunnen niet zien, en ten gevolge daarvan zullen jullie niet op Mij voorbereid zijn. Voor elke smet die jullie op diegenen wierpen, die de Waarheid spreken en die Mijn heilig Woord handhaven – ondanks jullie tegenstand – zullen jullie Mij onder ogen moeten komen. Ik zal jullie dan vragen om jullie woorden, jullie daden en jullie optreden tegen Mij te rechtvaardigen. Jullie kunnen nooit zeggen dat jullie

voor Mij zijn wanneer jullie het tegen Mij opnemen, door Mijn Woord dat uit de barmhartigheid van God aan jullie gegeven werd, die Zijn streven om jullie te redden nooit moe zal worden.

**Wanneer jullie het geschenk van een private openbaring krijgen, hebben jullie het recht om te onderscheiden. Maar jullie beschikken niet over de bevoegdheid om over anderen te oordelen of hen te schaden, zelfs niet als zij niet van Mij komen. Ik, Jezus Christus, heb laten weten dat de mens het recht niet heeft om het even welke ziel te oordelen. Als jullie Mij trotseren, en zelfs als jullie tegen valse profeten wrok koesteren, zal Ik jullie oordelen en straffen, net zoals jullie diegenen straffen die jullie haatten. Jullie kunnen een andere persoon niet in Mijn naam haten. Als jullie een andere persoon haten, dan doen jullie dat in de naam van Satan. Ik zal jullie ongerechtigheid maar wegwassen wanneer jullie Mij benaderen en Mij smeken om jullie van zulk een zonde te verlossen. Maar velen van jullie zullen dat nooit doen omdat jullie jezelf boven Mij geplaatst hebben, en daar zullen jullie voor boeten.**

**Laat niemand onder jullie een andere ziel als van de Boze zijnde bestempelen want hij, Satan, scheidt behagen in diegenen die er zich schuldig aan maken deze fout te begaan. Niet één van jullie is zo rein van zonde, dat jullie tot een dergelijk oordeel kunnen komen.**

Hij die van Mij is en die Mij echt kent, zou nooit een andere ziel in Mijn naam geselen.

Jullie Jezus