

Deze missie is de laatste gave van profetie, bekrachtigd door Mijn Vader, om zielen te redden

Zaterdag 1 september 2012 10.25u

Mijn zeer geliefde dochter, de snelheid waarmee Mijn boodschappen aan de mensen gegeven worden, wijst op het dringend karakter van deze missie.

Zoveel mensen in de wereld zijn verdwaald.

Zoveel arme zielen weten niet wie God, Mijn Vader, is.

Zovelen erkennen Mij, Zijn geliefde Zoon, niet als de ware Messias.

Deze missie is de laatste gave van profetie, bekrachtigd door Mijn Vader, om zielen te redden.

Deze boodschappen zijn bestemd voor Christenen, Joden, Moslims, atheïsten, agnosten en al diegenen die troost zoeken in door de mens gemaakte religies.

Alle mensen, alle zielen, hebben hetzelfde verlangen om de zin van hun leven te ontdekken.

Als zij niet in God geloven, is het voor de meesten hartverscheurend. Want zij geloven dat alles eindigt wanneer hun leven op aarde afloopt.

Ach, als zij maar konden zien wat er gebeurt wanneer hun ziel voor Mij verschijnt. Zij zien Mij en zijn sprakeloos want zij kunnen niet geloven dat Ik echt besta. De vreugde bij veel van dergelijke zielen gaat maar met verlichting gepaard, als zij in staat van genade sterven.

Wanneer zij Mij zien, wordt echter de vreugde van die zielen, die in duisternis verkeren, plotseling onderbroken en zij drijven, in een toestand van ontzetting en wanhoop, van Mij weg naar de diepten van de hel.

Die zielen die van de Leer van God afweten, door Zijn profeten en ten gevolge van Mijn eigen missie op aarde, en die Mij afwijzen, weet dit:

Jullie hebben ervoor gekozen om de waarheid de rug toe te keren. Door Mijn liefde voor jullie, zal Ik alles doen wat Ik kan om jullie de ogen te openen.

Ik zal geschenken brengen en Ik zal jullie redden door Mijn grote barmhartigheid. Ik roep jullie allemaal op, ongeacht welke religie jullie aanhangen, om nu naar deze woorden te luisteren.

Jullie weten allemaal hoe het is om deel uit te maken van een familie.

Sommigen onder jullie hebben het geluk geboren te zijn in een liefdevolle familie.

Anderen zijn niet zo gezegend en hebben misschien geleden onder moeilijkheden en duisternis binnen het gezin. Nog anderen zijn verdwaald, gekwetst, boos en kunnen geen echte liefde voor hun familie voelen.

Sommigen zijn verstoten naar de woestijn en moeten voor zichzelf zorgen zonder iemand tot wie zij zich wenden kunnen.

Velen hebben gewoon een soort van houvast nodig om op te steunen teneinde hoop te voelen. Dat is de reden waarom veel arme zielen religies trachten te vinden die deze ontbrekende schakel verschaffen.

Dit voert hen, jammer genoeg, alleen maar verder tot wanhoop. Want deze religies zijn gebaseerd op leugens.

Leugens kwetsen jullie, kinderen. Zij geven jullie een vals gevoel van veiligheid. Deze religies bezitten geen inhoud omdat zij de waarheid, het pad van de Heer, niet volgen.

Weet gewoon dat Wij, de Heilige Drieëenheid, jullie familie zijn. De Nieuwe Hemel en Aarde zullen jullie ware thuis zijn.

Volg Mij op het pad van de waarheid zodat Ik jullie naar jullie rechtmatige thuis kan brengen.

Een thuis, zo vol van liefde en vreugde, dat het alles vertegenwoordigt wat jullie moeten nastreven.

Open a.u.b. jullie ogen want de tijd is aangebroken waarin de wereld eindelijk het Verbond van de Waarheid geschonken wordt.

Mijn kruisdood was een Verbond om jullie redding te brengen.

Mijn Tweede Komst is ook een Verbond, het laatste Verbond, om jullie thuis te brengen bij God, de Schepper van alle dingen.

Mijn Vader, de Allerhoogste God, stuurt Mij nu spoedig om redding te bezorgen aan al Gods kinderen.

Ik kan dat enkel doen, en daarmee de belofte van Mijn Vader vervullen, als Ik elke ziel kan redden.

Versper Mijn weg niet vanwege twijfels!

Wijs Mijn pogingen, om elke ziel redding te brengen, niet af!

Verspeel de kans niet om een volstaan leven te leiden, vol liefde, vreugde en verwondering, in vrede en harmonie, in het Nieuw Tijdperk van Vrede!

Jullie Jezus

Ik roep jullie allemaal op om centra op te richten zodat jullie er zorg voor kunnen dragen dat Mijn boodschappen verspreid worden

Maandag 3 september 2012 10.08u

Mijn zeer geliefde dochter, de strijdmacht werd gevormd en haar gelederen zullen zich verspreiden over zowel Christelijke landen als landen die door communisten geleid worden.

Geen land zal ongemoeid gelaten worden door Mijn strijdmacht, Mijn restleger.

Er zullen niveaus zijn binnen Mijn strijdmacht, met rangen van elke soort, die bedoeld zijn om ervoor te zorgen dat Mijn missie, om zielen te redden, slaagt.

Al diegenen van Mijn strijdmacht zullen, ongeacht de rol die zij spelen, het volgende met elkaar gemeen hebben:

Zij zullen Mij dienen in nederige dienstbaarheid en hun liefde voor Mij, hun Jezus, zal doorheen deze missie brandend blijven.

De toorts van vuur, ontstoken door de Heilige Geest, zal niet flikkeren want het is een bijzonder geschenk om Mijn manschappen te sterken.

Denk eraan dat dit een oorlog zal zijn, een oorlog om het menselijk ras te redden. Een oorlog, waarbij Mijn Vader ervoor zal zorgen dat deze uit naam van God gewonnen wordt.

Ik roep jullie allemaal op om centra op te richten zodat jullie er zorg voor kunnen dragen dat Mijn boodschappen verspreid worden.

Gebed is een belangrijk onderdeel van dergelijke centra want wanneer jullie gebedsgroepen oprichten, zullen jullie de macht van Mijn strijdmacht versterken.

Ik zal de bekering doen toenemen naarmate er meer gebedsgroepen in Mijn Heilige Naam gesticht worden.

Noem deze gebedsgroepen 'Jezus aan de mensheid' en laat de rest aan Mij over.

Mijn Heilige Geest zal zich in dergelijke gebedsgroepen over jullie uitstrekken en jullie bij elke stap op de weg begeleiden. Ik zal jullie spoedig verdere instructies geven.

Leef in vrede! Ik ben blij dat jullie, Mijn geliefde leerlingen, Mijn oproep met zo'n liefde en vertrouwen beantwoord hebben.

Jullie Jezus

Mijn naam wordt niet langer geëerd. Mijn naam wordt vervloekt.

Dinsdag 4 september 2012 23.05u

Mijn zeer geliefde dochter, de pijn van de afwijzing en de haat van de mensheid wordt op elk moment van elke dag door Mij gevoeld.

Het vermindert nooit. Mijn kruisiging was slechts het begin.

Dat mag dan wel de redding van de mensheid ingeluid hebben, maar Mijn pijn zal blijven tot Satan verbannen wordt.

Zolang hij aanwezig is en over de aarde heerst, wat hij op dit moment nog altijd doet, eindigen Mijn pijn en kwelling nooit.

De enige verlichting is de vreugde die Ik voel wanneer Ik in de wereld, bij zuivere zielen, ware liefde tot elkaar zie.

Het is deze liefde die het licht tussen nacht en dag mogelijk maakt. Want zonder Mijn licht zou de duisternis vierentwintig uur per dag de overhand hebben.

Als jullie willen, stel jullie dan Mijn pijn voor!

Tot diegenen onder jullie die, door de handen van diegenen van wie jullie houden, pijn en lijden ondergaan: jullie zullen precies weten hoe Mijn pijn voelt.

Wanneer jullie op een wrede manier gekweld worden, zowel mentaal als fysiek, door iemand waar jullie van houden, is de pijn zwaarder om te dragen.

Zelfs als jullie weten dat de persoon die jullie vervolgt in verschrikkelijke duisternis verkeert, verzacht dat jullie pijn niet. Integendeel, het verhoogt de intensiteit en de zwaarte van jullie lijden.

Dat is omdat jullie nog steeds om jullie vervolgers geven, maar weten dat zij lijden en hun gedrag niet kunnen helpen.

Zij verkeren zozeer in duisternis dat, wanneer jullie hen proberen uit te leggen wat zij moeten doen om van hun duisternis af te raken, zij niet zullen luisteren.

Zij willen niet luisteren.

Noch willen zij hun geest herscheppen om het licht, de liefde en de vreugde te zien die zij zouden voelen als zij enkel naar jullie zouden willen luisteren, naar die ene persoon die, ondanks hun gebreken, echt van hen houdt. Hun enige kans om deze gevaarlijke, duistere wolk, die geheel hun geest beslaat, af te stoten om hen te bevrijden.

De pijn van de afwijzing valt Mij, jullie Redder, de Mensenzoon, zwaar.

Ik onderging een verschrikkelijk fysiek lijden, dat grotendeels niet tot in detail aan de wereld meegedeeld werd –zo afschuwelijk was de kwelling – want Ik wilde dit soort van medeleven niet.

Neen, Ik vroeg enkel om jullie trouw, jullie geloof alsook om de vreugde en opluchting te weten dat jullie gered werden van de eeuwige verdoemenis.

Maar weet de mensheid werkelijk af van het geschenk dat Ik hen zowaar gegeven heb?

Velen gaan naar de Mis, of ontvangen in andere Christelijke Kerken de wijn, om Mijn geschenk te vereren. Maar zij beseffen niet wat dat inhoudt.

Ik gaf Mijzelf volledig met Lichaam, Geest en Ziel. Wanneer jullie de Communie ontvangen, moeten jullie Mijn Lichaam ten volle nuttigen en niet gewoon maar zeggen dat jullie Mij vereren.

Want zonder Mijn Lichaam, Mijn werkelijke Tegenwoordigheid, kan Ik jullie ziel niet innemen. Weten jullie dat niet?

Waarom wijzen jullie Mijn waarachtig geschenk af zoals het aan Mijn apostelen uitgelegd werd? Dat de Eucharistie daadwerkelijk Mijn Lichaam is?

Jullie kunnen jullie de genaden niet voorstellen die aan jullie, jullie familie en generaties verloren gegaan zijn door jullie afwijzing van de macht van een dergelijk geschenk.

Mijn pijn gaat nooit weg. Ik ween. Ik lijd. Ik huil wanneer Ik de zonde zo welig zie tieren in de wereld, dat Mijn naam niet langer geëerd wordt. Mijn naam wordt vervloekt. Ik voel een intense pijn.

Jij, Mijn dochter, hebt de afgelopen paar maanden diezelfde pijn gekregen. Ik liet deze aanval door de Boze op jou tot jou doordringen. Dit offer, dat jij Mij aangeboden hebt als offerziel, was moeilijk maar je leerde daardoor een eenvoudige les.

Wanneer je in Mijn naam, door toedoen van anderen, het slachtoffer bent van zo'n wreed lijden, voel je de buitengewone pijn die Ik op datzelfde moment voel.

Onze pijn is verstrengeld, Mijn dochter, in deze mystieke vereniging. Jij aanvaardde gewillig Mijn oproep om een offerziel te worden terwijl je de gevolgen daarvan kende, hoe beangstigend deze ook waren.

Nu jij bijdraagt tot bekering, weet jij dat wanneer er lijden nodig is, het Mijn eigen lijden moet evenaren, wat zeer traumatisch en pijnlijk is en kan zijn.

Door je menselijke natuur zal je van tijd tot tijd geneigd zijn om tegen te spartelen en te strijden tegen de verschrikking die je toegebracht wordt. Vooral wanneer zelfs de pijn van nagels die in je polsen gehamerd worden, te verkiezen zou zijn boven de kwellung waarvan jou gevraagd wordt om deze in Mijn naam te doorstaan.

Mijn genaden hebben jou geholpen in je onderwerping aan deze verzoeken van lijden. Zij verleenden jou een sterkte die het jou mogelijk maakte om je te verheffen, sterk te staan en God te prijzen. Want het zijn genaden om je te helpen het lijden te aanvaarden als een geschenk aan God om zielen in doodzonde te redden.

De volgende keer dat iemand jullie kwelt, jullie met wreedheid behandelt en jullie mentaal misbruikt, kinderen, zullen jullie – als jullie je dat dan zouden kunnen herinneren - jullie pijn overwinnen.

Bid tot Mij met dit kruistochtgebed (75) 'Ik draag Mijn pijn aan U op, lieve Jezus'

*Jezus, ik koppel mijn pijn en lijden aan het lijden
dat U doorstond tijdens Uw doodstrijd op Calvarië.*

*Elke beschimping en verbale aanval waaronder ik lijd,
bied ik aan ter ere van Uw doornenkroning.*

*Elke onterechte kritiek over mij,
bied ik aan ter ere van Uw vernedering voor Pilatus.*

*Elke fysieke kwelling die ik onderga door toedoen van anderen,
bied ik aan ter ere van Uw geseling aan de kolom.*

*Elke belediging die ik te verduren krijg,
offer ik op ter ere van de verschrikkelijke lichamelijke foltering
die U doorstond tijdens de doornenkroning, toen zij Uw oog openreten.
Elke keer dat ik U navolg, Uw Leer meedeel
en ik daarop in Uw naam bespot word,
laat mij U dan bijstaan op de weg naar Calvarië.*

*Help mij om verlost te worden van hoogmoed
en nooit bang te zijn om toe te geven dat ik van U houd, lieve Jezus.*

*Wanneer bovendien alles in mijn leven hopeloos lijkt, lieve Jezus,
help mij dan om moedig te zijn
door eraan te denken hoe U gewillig toeliet
dat U op zo'n afschuwelijke en wrede manier gekruisigd werd.*

*Help mij op te staan en tot een ware Christen gerekend te worden,
een ware soldaat in Uw strijdmacht, nederig en rouwmoedig van hart,
ter nagedachtenis aan het offer dat U voor mij gebracht hebt.*

***Houd mijn hand vast, lieve Jezus,
en toon mij hoe mijn eigen lijden anderen kan inspireren
om zich aan te sluiten bij Uw strijdmacht
van gelijkgestemde zielen die van U houden.***

***Help mij om het lijden te aanvaarden en het aan U op te offeren,
als een geschenk om zielen te redden
in de laatste strijd tegen de tirannie van de Boze. Amen.***

Het lijden, Mijn dochter, hoe moeilijk het ook is, is een geschenk dat Ik benut, door het te overhandigen aan diegenen die Ik in Mijn Hart vertrouw, zodat Ik zielen kan redden.

Jij, Mijn dochter, hebt door jouw antwoord Mijn lijden zeer verlicht. Het zal echter nog enige tijd duren voordat Ik bevrijd ben van het kruis.

Dat kan enkel tot stand komen wanneer Ik elke mogelijke ziel red die vandaag de dag op aarde leeft.

Jullie Jezus

Een groot conflict zal zichtbaar worden en de ene mens zal zich afscheiden van de andere. Broeder tegen broeder.

Woensdag 5 september 2012 14.30u

Mijn zeer geliefde dochter, natie na natie gaat op dit moment door een overgang.

Niet één natie kan nalaten te beseffen dat er veel veranderingen in de lucht hangen.

Niet alleen beginnen de wetten - die hun landen besturen - te veranderen, maar ook het geloof dat zij eens hadden, lijkt vervlogen te zijn.

Steeds minder priesters, minder bedienaren in Mijn Christelijke Kerk, treden naar voren om de Wetten van God te verdedigen.

Noch roepen zij hun trouw aan Mij uit. In plaats daarvan zijn hun stemmen maar gefluister te midden van het lawaai van de stemmen die hoogdravende taal uitslaan en eigenliefde stimuleren.

Het woord van God wordt opgeslokt door de stemmen van de atheïsten, die hun stemmen handig verbergen achter de dekmantel van overheidswetten, die in naam van de zogeheten rechtvaardigheid, de verdraagzaamheid, voor het welzijn van iedereen gewijzigd worden.

Die leugens die jullie voorgeschoteld worden, zijn bedacht om niet enkel het woord van Mijn Vader te vernietigen, maar ook het Christendom in heel de wereld.

De geloofsafval heeft zich als een lopend vuurtje verspreid en heeft bijna het breekpunt bereikt.

Dat is het moment voor Gods ingrijpen. Genoeg leugens!

De koning van de leugens misleidt overal Gods kinderen. Volg jullie overheden niet, die verkondigen dat het woord van God een leugen is!

Aanvaard geen nieuwe wetten die de doodzonde door de vingers zien! Vecht, jullie allen! Kom op voor wat juist is!

Sta niet toe dat wetten, die door de koning van de leugens gepromoot worden, jullie en jullie familie in een bodemloze put vasthouden!

Als jullie wetten zouden toelaten, die het beoefenen van jullie geloof verbieden, zullen jullie lijden. Jullie ziel zal gebrek hebben aan voedsel en jullie zullen van Mij verwijderd raken.

Maar als jullie moord en abortus zouden aanvaarden en jullie het niet opnemen tegen dergelijk kwaad, dan zal jullie land door de hand van God gestraft worden.

Terwijl de geloofsafval zich overal blijft verbreiden, neemt aan de andere kant de bekering toe en weldra zullen deze twee frontaal botsen.

Een groot conflict zal zichtbaar worden en de ene mens zal zich afscheiden van de andere. Broeder tegen broeder. Naaste tegen naaste.

Er zullen twee kampen zijn. Diegenen die van God houden en diegenen die dat niet doen.

Ik zal elke ziel de kans geven om te beslissen van welk kamp zij deel wensen uit te maken, in de hoop dat zij voor Mij, hun geliefde Redder, zullen kiezen.

Jullie, Mijn leerlingen, kunnen door jullie gebeden, vooral door het bidden van de litanie voor de genade van kwijtschelding, meer zielen naar Mij toebrengen.

Ik zal dan, zoals voorzegt, de goeden in Mijn schoot trekken, en in een oogwenk zullen zij in veiligheid gebracht zijn.

Het is Mijn belofte om de mensheid te redden.

Maar de uiteindelijke keuze zal bij elke ziel zelf liggen door hun eigen vrije wil.

Jullie Jezus

Mijn woord wordt door Mijn vooraanstaande dienaren stilletjes verteerd

Donderdag 6 september 2012 18.30u

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn Kerk op aarde erkent eindelijk dat Ik Mij thans door jou, Mijn zevende boodschapper, met de wereld in verbinding stel.

Mijn woord wordt stilletjes verteerd door Mijn vooraanstaande dienaren die echter publiekelijk niet zullen verkondigen dat deze woorden van Mijn heilige lippen afkomstig zijn.

Zij weten dat deze van Mij komen. Ik heb hun hart geraakt en hun ziel

verheven zodat zij Mijn voorbeeld zullen navolgen.

Zoveel gewijde dienaren van Mij hebben nu Mijn woorden aan de mensheid in deze tijd opgezocht.

Zij hebben thans Mijn bijzondere genaden nodig, want zonder deze zouden zij niet in staat zijn Mijn kudde met een wezenlijk vertrouwen te leiden.

Mijn Heilige Geest wordt over Mijn plaatselijke gewijde dienaren uitgestort waardoor zij de kracht zullen vinden om Mijn Kerk doorheen de doornige, dichte jungle – die in het vooruitzicht ligt – te voeren.

Vrees nooit, Mijn geliefde geestelijken, want Ik zal jullie nooit verlaten!

Jullie zullen Mijn Tegenwoordigheid voelen in de tijd die jullie tegemoet treden, wanneer Mijn Lichaam, Mijn Kerk, vervolgd zal worden.

Deze heilige Tegenwoordigheid zal jullie steunpilaar zijn, want jullie zullen al Mijn hulp nodig hebben om jullie te ondersteunen bij het leiden van Gods kinderen naar hun rechtmatig erfdeel.

Ik aanvaard dat velen onder jullie niet vrijuit zullen spreken. Ik besef hoe moeilijk het voor jullie zal zijn om openlijk Mijn woord te verkondigen dat jullie door de eindtijdprofeet gegeven wordt. Maar weet dit:

Jullie dragen de verantwoordelijkheid om Gods kinderen te leiden en hun de weg naar de waarheid te wijzen.

Jullie mogen nooit leugens ter vervanging van de waarheid aannemen.

Jullie weten dat de waarheid van Mijn Leer in steen gebeiteld is.

Mijn Leer is nooit veranderd en zal nooit veranderen.

Mijn nieuwe openbaringen, die vervat liggen in de zegels van het Boek der Openbaring, zullen binnenkort aan jullie bekend gemaakt worden.

Vertrouw op Mij!

Aanvaard dat Ik nu met jullie spreek want Ik zou jullie in deze tijd nooit in de steek laten!

Mijn plicht tegenover Mijn Vader is, ervoor te zorgen dat de wereld voldoende voorbereid is op Mijn Wederkomst, om elk afzonderlijk kind van God te bewaren.

Jullie Jezus

Deze missie kan vergeleken worden met de redding van een gigantisch oceaanschip

Vrijdag 7 september 2012 20.35u

Mijn zeer geliefde dochter, je mag nooit het gevoel hebben dat je in deze missie alleen werkt, ook al voelt dat zo aan.

Jij moet weten dat overal ter wereld veel mensen naar Mijn heilig woord luisteren en dat Mijn boodschappen zielen redden.

Deze missie kan vergeleken worden met de redding van een gigantisch oceaanschip.

Veel zielen worden verwittigd voor het gevaar en er wordt hen op voorhand verteld over het reddingsplan.

Als zij luisteren, zullen zij niet alleen zichzelf redden maar ook het leven van hun familie en vrienden.

Velen zullen niet luisteren en zeggen: "Welk gevaar?" Zij zullen de reddingsvlootten niet aannemen omdat zij niet geloven dat het schip zal zinken.

Neen, zeggen zij, dit is een valse waarschuwing, loos alarm.

Naarmate het moment zal naderen en het de laatste dagen blijken te zijn, zullen zij elkaar overal verdringen op zoek naar een veilige plek.

Zij zullen wegrennen en zich verbergen voor de explosie, waarbij de bergen in de zeeën zullen verzinken en waarbij de lucht bloedrood zal worden, maar zij zullen er niet aan ontsnappen.

Die zondaars die verschrikkelijk onrecht begaan tegen Mijn Vader en die weten hoe zwart hun ziel is, zullen verloren gaan.

Zij, die partij kozen voor het Beest, zullen in dat stadium proberen om aan zijn klauwen te ontsnappen. Want pas dan zal de waarheid hun beginnen te dagen en zij zullen geen recht hebben op het Licht.

Enkel de duisternis zal hun pijn verlichten, maar deze zal hen tevens meedogenloze terreur en lijden bezorgen.

Wijs nooit de hulp af die jullie nodig hebben om jullie ziel voor te bereiden. Jullie moeten aanvaarden dat de verdorvenheid in de wereld uitgeroeid moet worden.

Die zondaars die weigeren te veranderen, zelfs nadat hen de waarheid over het woord van God gegeven werd, zullen de eindstrijd niet overleven.

Zij zullen in de vuurpoel geworpen worden samen met het Beest en dat zal niet het einde van hun lijden zijn. Het zal pas het begin zijn.

Tot diegenen die Mijn pogingen, om jullie ziel voor te bereiden, bespotten: jullie zullen alle kansen krijgen om jullie tot Mij te wenden.

Alles zal in het werk gesteld worden om jullie te redden. Als jullie Mijn hand – het reddingsvlot dat jullie nodig hebben om jullie drijvende te houden – niet aannemen, zullen jullie door verdriet overstelpt worden.

Dan kunnen enkel de gebeden van anderen jullie redden.

De aarde ziet eruit zoals deze dat al eeuwenlang gedaan heeft.

De hemel ziet er hetzelfde uit.

De zon schijnt zoals zij dat altijd gedaan heeft.

In een heldere nacht verschijnt de maan en de mens hapt nog steeds verwonderd naar adem door Gods Schepping.

Maar de veranderingen hebben reeds een aanvang genomen en tot diegenen die waakzaam zijn, zeg Ik dit:

Jullie kennen en voelen de verandering. Doe jullie plicht en maak gebruik van het gebed opdat de ogen van de mensheid zich zullen openen voor de waarheid en dat ieders hart zich zal openstellen voor de liefde van God.

Door de liefde van God voor al Zijn kinderen en door het antwoord van Zijn kinderen op Zijn oproep, zal het menselijk ras gered kunnen worden.

Jullie Jezus

H. Maagd Maria: Er staat al Gods kinderen een prachtige toekomst te wachten

Zaterdag 8 september 2012 15.30u

Mijn kind, laat al Gods kinderen zich rustig neerzetten en toelaten dat Zijn Licht door hun ziel schijnt.

Het is belangrijk om tijd vrij te maken voor volmaakte stilte, om na te denken over de liefde van God en het plan van Mijn Zoon om de mensheid te redden.

Er staat al Gods kinderen een prachtige toekomst te wachten en dit Nieuw Tijdperk van Vrede zal verwelkomd worden door al diegenen die het geluk hebben de poorten binnen te treden.

Tot die dag aanbreekt, zal de Boze alles in het werk stellen om ontwrichting en haat te veroorzaken.

Hij en zijn demonen creëren verdeeldheid onder Gods kinderen.

Zij moedigen in elk deel van de wereld moord, abortus, haat, geweld en oorlog aan.

Zij zullen niet rusten tot zij iedere zwakke ziel die bezwijkt voor de bekoring, die zij dergelijke zielen voorzetten, in de val gelokt hebben om te zondigen tegen God, de Heer, de Allerhoogste God.

Zoveel zielen hebben zich onbewust laten meetrekken naar hun donkere gevangenis, waaruit nauwelijks te ontsnappen valt eens men daar is.

Zodra de Boze een ziel voor zich gewonnen heeft, houdt hij niet op tot hij deze ziel volkomen in beslag neemt.

De zonde moet dus vermeden worden, want geen enkele zonde is onbeduidend. Al wat er nodig is, is één verleiding en de ziel wordt zwak en weerloos.

Bid, bid, bid tegen de oorlog die door de Boze tegen Gods kinderen gevoerd wordt.

Wanneer iemand tegen je zondigt, zelfs al ben je een onschuldig slachtoffer, mag je je niet laten meeslepen om door zonde wraak te nemen, want dat is juist wat de Boze wil.

Hij zet de ene ziel tegen de andere op, in de hoop dat er tussen die twee haat zal woekeren.

Wees elke dag op jullie hoede en vergeet nooit de bescherming die Mijn Heilige Rozenkrans tegen Satan biedt!

Ik spoor alle zielen, alle religies, aan om Mijn Heilige Rozenkrans elke dag te bidden. Wanneer jullie dat doen, zal de Boze jullie mijden en jullie verlaten want hij kan de pijn, die hij doorstaat wanneer Mijn Rozenkrans gebeden wordt, niet uithouden. Vooral wanneer deze hardop gebeden wordt.

Ga heen in vrede! Onthoud dat Ik de Moeder van de hele mensheid ben!

Ik ben de Moeder van de Verlossing. Mijn bescherming moet door Gods kinderen gezocht worden.

Door om Mijn hulp en gebeden te vragen, zullen jullie veel genaden verleend worden.

Moeder van God
Moeder van de Verlossing

Ware liefde komt van God

Zondag 9 september 2012 10.00u

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer je twijfelt aan de liefde van God, twijfel je aan het bestaan van de ware liefde. Al wat je dan rest, is een gebrekkige liefde.

Ware liefde komt van God. Wanneer iemand niet genoeg van God houdt, is die niet in staat om met de volheid van de ware liefde van een ander mens te houden.

Enkel diegenen, die het vuur van Gods liefde in hun ziel dragen, kunnen de ware betekenis van liefde werkelijk naar een andere persoon overbrengen.

Hetzelfde geldt voor diegenen in een huwelijk dat door Mijn Kerk ingezegend is.

De liefde van God, die zal schijnen over het huwelijk van een man en een vrouw die van elkaar houden, zal hun ziel doordringen als zij met overgave van God houden, wat noodzakelijk is om vrede te voelen.

Ware liefde betekent vrede. Zonder liefde is er geen vrede, ongeacht hoezeer jullie proberen deze te vinden. Vrede kan enkel tot stand komen door de liefde van de ene persoon tot de andere.

Wanneer de liefde ontbreekt in jullie leven, is niets in evenwicht en in de plaats is er dan een gevoel van verdoofdheid.

Om liefde te vinden, moeten jullie in jullie hart plaats vinden voor God.

Om God te vinden, moeten jullie Mij, jullie Jezus, aanvaarden als Zijn geliefde Zoon.

Want als jullie het Mij toestaan, zal Ik jullie tot Hem brengen.

Wanneer Ik dat doe en wanneer Zijn Licht jullie ziel binnendringt, zal het jullie gemakkelijk vallen om van een andere persoon te houden.

De liefde van God, aanwezig in een ziel, zal het hart van een ander openen.

Liefde schijnt doorheen hartzeer, onrust en ontwrichting in de wereld. Het is de enige manier om vrede te bereiken, niet enkel in jullie persoonlijk leven maar ook in de wereld om jullie heen.

Liefde brengt vrede met zich mee, maar het moet voortvloeien uit een ware liefde tot God, jullie Schepper.

Vrede brengt harmonie.

Liefde is de reddingslijn van het menselijk ras en zonder liefde zijn jullie verloren, eenzaam, hunkerend en zullen jullie nooit vrede vinden.

Jullie Jezus

Hoe lijden jullie achter jullie kenteken van atheïsme

Maandag 10 september 2012 18.00u

Mijn zeer geliefde dochter, het moment waarop de wereld eindelijk zal beseffen dat God wel degelijk bestaat, is dichtbij.

Tot al diegenen die zich beroemen op hun atheïsme, dat zij dragen als een ereteken om trots op te zijn, zeg Ik dit:

Wanneer het moment aanbreekt en je de waarheid kunt zien, omdat Ik je deze geef, zal je nog steeds met twijfels bestookt worden.

Weet dat jouw twijfels, die op dit moment niet aanwezig zijn omdat je denkt dat je de waarheid kent, een vloek zijn.

Het is Satan, die je eerst verleidt en je vervolgens vervloekt.

Je bent een kind van God en je werd verblind voor de waarheid om je te beletten het Nieuw Paradijs op aarde, dat door Mijn Vader aan de mensheid beloofd werd, te betreden.

Wanneer de waarheid je geschonken wordt en de twijfels je daarop nog steeds kwellen, vraag Mij dan a.u.b. om je te helpen. Slechts één woord, slechts één roep, is alles wat je nodig hebt.

Dit is wat Ik wil dat je tot Mij zegt:

Kruistochtgebed (76) 'Het atheïstengebed'

***Jezus, help mij om de liefde van God te aanvaarden
als deze mij getoond wordt.***

***Open mijn ogen, mijn geest, mijn hart en mijn ziel
zodat ik gered kan worden.***

***Help mij te geloven door mijn hart te vervullen met Uw liefde.
Houd mij vervolgens vast en verlos mij van de kwelling van de twijfel.
Amen.***

Mijn arme zielen, hoe lijden jullie achter jullie kenteken van atheïsme.

Hoe spannen jullie je voortdurend in om jullie hart ongevoelig te maken voor de waarheid, de waarheid over het bestaan van God.

Hoe proberen jullie voortdurend andere zielen te werven om jullie overtuigingen aan te nemen. Waarom is dat zo denken jullie?

Waarom steken jullie zoveel energie en moeite in het uitschreeuwen van jullie overtuigingen denken jullie? Dat is om te bewijzen dat het bestaan van God onwaar is.

Zijn jullie je er niet van bewust dat, wanneer jullie dat doen, jullie inspanningen vol hartstocht zijn? Hoe komt het dat zo'n hartstocht kan neerkomen op zo'n haat voor God?

Als God niet bestaat, waarom haten jullie Hem dan?

Hoe kunnen jullie iemand haten die, in jullie ogen, niet bestaat?

Satan is jullie God, maar waarschijnlijk geloven jullie toch niet dat hij bestaat.

Wat jullie niet weten, is dat hij jullie geest controleert aangezien hij die met een leugen vult.

Hoe ween Ik om jullie!

Wat houd Ik nog steeds van jullie!

Hoe snak Ik ernaar om jullie te redden voordat het te laat is!

Jullie Jezus

Het Nieuw Tijdperk zal ingeluid worden door Mijn Tweede Komst. De tijd dringt.

Dinsdag 11 september 2012 19.30u

Mijn zeer geliefde dochter, jij hebt uiteindelijk de vreugde van het lijden, wanneer dit met moed en uit vrije wil aangeboden wordt, begrepen.

De geredde zielen bezorgen jou tranen van vreugde, net zoals ook zij vervuld zijn met tranen wanneer zij ervoor behoed worden dat zij in het vuur van de hel storten.

Weet dat Mijn missie erin bestaat om alle zielen te redden.

Vergeet nooit dat de Vader aan de mensheid de wapenrusting gegeven heeft om zielen te behouden door de genade van de kwijtschelding.

Grijp dat aan, want daardoor kunnen alle zielen gered worden. Denk maar aan de prachtige wereld die in het vooruitzicht ligt.

Niemand zal treuren over enig familielid, dat aan het vuur van de hel verloren gegaan is.

Jullie, Mijn volgelingen, hebben - door jullie gebeden om zielen te redden - de macht om de poorten van de hel te sluiten.

Laat geen mens Mijn woorden naast zich neerleggen!

Houd de mensen niet af van het aanvaarden van de genade van kwijtschelding want **Ik weet dat een aantal van Mijn gewijde dienaren dat proberen te doen.**

Sommige doen dit uit een misplaatst plichtsbesef maar zij vergissen zich. Deze genade van kwijtschelding is een geschenk van God de Vader.

Jullie hebben de plicht, Mijn gewijde dienaren, het aan Gods kinderen te geven om te helpen de zielen te redden.

Er is zoveel werk dat moet gebeuren om Mijn woord te verspreiden, maar er is niet genoeg tijd.

Laat het jullie missie worden, Mijn leerlingen, om Mijn litanieën te verspreiden, vooral het gebed om de genade van kwijtschelding.

Ga de mensen bovendien vertellen over het Zegel van de Levende God en de volle aflaat voor vergeving van de zonden.

Jullie werden voorbereid, neem nu in de naam van God jullie wapens op en help Mij, jullie Jezus, om de mensheid te redden.

Het Nieuw Tijdperk zal ingeluid worden door Mijn Tweede Komst. De tijd dringt.

Denk eraan, vertrouw volkomen op Mij en Ik zal jullie bevrijden van zorgen en angst!

Al wat jullie moeten doen, is jullie overgeven in gebed.

Bied jullie gebeden aan voor de zielen en alles zal goed komen.

Jullie Jezus

Het communisme, zo lang gevreesd in de Westerse wereld, wordt nu heimelijk gegrondvest door een wereldwijde alliantie

Woensdag 12 september 2012 18.55u

Mijn zeer geliefde dochter, het is Mijn bedoeling om de christelijke landen, die lijden door de druk op hen om Mij te verloochenen, in Mijn heilige armen te nemen om hen kracht te geven.

Hun christelijkheid zal fel bestreden worden op een manier die geen enkele andere religie te verduren heeft.

Andere religies zullen niet vervolgd worden op de manier die Mijn volgelingen zullen moeten ondergaan.

De waarheid van het Christendom mag dan in twijfel getrokken worden. Deze mag dan aangevallen worden en deze zal gecensureerd worden maar één ding zal nooit veranderen.

Er is maar één weg naar het Huis van Mijn Vader. Die weg ben Ik, Jezus Christus, de Redder van de mensheid.

Jullie kunnen niet tot Mijn Vader komen zonder Mijn bestaan te aanvaarden.

De waarheid kan niet veranderd worden, hoe jullie ook proberen deze te ontkennen.

Zeer spoedig zullen de leugens gezien worden voor wat ze zijn. Alle religies zullen één worden wanneer zij getuige zijn van de waarheid.

Het Verbond van Mijn Vader om Mij, Zijn enige Zoon, nogmaals te sturen om de hele mensheid naar het Koninkrijk van Mijn Vader te brengen, zal nu vervuld worden.

Op het moment dat de waarheid duidelijk zal worden, zullen al diegenen die nog in twijfel verkeren, bekoord worden zich af te keren.

Ik smEEK jullie, Mijn leerlingen, vertel hen nu de waarheid!

Zij luisteren misschien niet, maar na de Waarschuwing zullen zij dat wel.

De strijd tegen het Christendom begint nu te woeden.

Ik roep alle Christenen op om jullie recht om Mij, jullie Jezus, trouw te betonen, te verdedigen. **Als jullie dat niet doen, zullen jullie verstikt worden en zullen jullie gedwongen worden om de leugen van het communisme te slikken.**

Het communisme, zo lang gevreesd door de Westerse wereld, wordt nu heimelijk gegrondvest door een wereldwijde alliantie tussen regeringen van overal.

Zij, waaronder jullie naties, die hun tegenkating – tegen wat zij een kwaadaardig regime noemen – uitschreeuwden, zullen het communisme nu omhelzen.

Tegen die tijd zullen zij alles wat jullie doen controleren: wat jullie eten, wat jullie verdienen, of jullie al dan niet een huis hebben om in te wonen en of jullie je geloof wel of niet mogen uitoefenen.

Geef nooit toe! Geef de hoop nooit op! Jullie sterkte zal tijdens deze periode van verdrukking belangrijk zijn. Het gebed zal jullie wapenrusting zijn en zal jullie helpen om door te zetten.

Mijn leerlingen moeten op Mij vertrouwen. Ik zal jullie niet lang laten lijden. Ik zal jullie vasthouden en de moeilijke periode zal voorbijvliegen.

Jullie Jezus

Het geschenk van Mijn Eeuwige Vader bestaat erin om elk van Gods kinderen het meest volmaakte leven in de meest volmaakte wereld te geven

Donderdag 13 september 2012 10.45u

Mijn zeer geliefde dochter, door de gebeden van anderen werd een mijlpaal overschreden in Mijn missie om Mijn heilig woord snel te verspreiden.

Die gebeden, ijverig opgezegd door Mijn dierbare en veelgeliefde volgelingen, zijn zo krachtig omdat ze vanuit het hart gebeden worden. Ik verleen grote genaden aan al Mijn leerlingen om vooruit te komen, om eventuele obstakels – die zij door deze missie kunnen tegenkomen in hun gedrevenheid om zielen te bewaren – te slopen.

Mijn zeer geliefde leerlingen, weet dat de engelen in de Hemel jullie begeleiden, jullie beschermen en jullie naar Mijn doel toe leiden, het doel om de wereld te bekeren.

Velen onder jullie, voor wie Mijn boodschappen nieuw zijn, zullen zich afvragen of deze woorden gewoon dienen om mensen de weg te wijzen, of om ze te bekeren.

Zij worden gegeven om beide te doen, maar nog belangrijker, om allen te redden zodat iedereen kan leven in het Nieuw Tijdperk van Vrede in de wereld. Want dat is Mijn belofte. Dat is het grote geschenk.

Het geschenk van Mijn Eeuwige Vader bestaat erin om elk van Zijn kinderen het meest volmaakte leven in de meest volmaakte wereld te geven zoals het vanaf het begin bedoeld was.

Niets kan, noch zal, verhinderen dat dit Nieuw Paradijs op aarde tevoorschijn komt.

Het zal oprijzen uit de grijze, grauwe wereld waarin jullie leven, die bezoedeld werd door een bedorvenheid, gecreëerd door Satan. De aantasting is zo erg dat niet veel mensen de waarheid kennen.

Zij kennen het verschil niet tussen goed of kwaad. Velen verwarren de twee. Wanneer mensen kwaad aannemen als een onderdeel van hun leven, en de aanwezigheid ervan rechtvaardigen, dan verloochenen zij het woord van God. Nochtans is het enkel door het woord van God te aanvaarden dat het Verbond, het laatste Verbond, vervuld kan worden.

Het plan voor de definitieve redding van de mensheid is aan het slagen, maar er valt nog een tijdje te gaan voordat Ik al die zielen, die nog altijd buiten Mijn bereik liggen, kan behouden.

Alleen de waarheid zal hun ogen openen.

Alleen de waarheid zal - als deze door hen aanvaard wordt - hen bevrijden zodat zij de poorten van het Nieuw Paradijs binnen kunnen gaan.

Jullie Jezus

Wereldwijd barst op dit moment de haat los tussen naties en dat allemaal in de naam van God

Zondag 16 september 2012 13.45u

Mijn zeer geliefde dochter, de wereldwijde haat tussen naties barst op dit moment los en dat allemaal in de naam van God.

Hoe weinig weet de mensheid over Gods wegen, die zo ver van haat af liggen.

Haat kan niet afkomstig zijn van God. Haat wordt door Satan gebruikt om het woord van God te beledigen.

Satan wendt religie aan als een middel om haat te vergoelijken.

Haat neemt vele vormen aan en wordt op verschillende manieren gepresenteerd, door Satan listig bedacht en in de geest van de mensen geplant.

Haat kan aangewend worden om anderen ervan te overtuigen de leugens over een andere persoon aan te nemen, om zo de haat en de spanning aan te wakkeren.

Haat kan benut worden om religieuze verdeeldheid te creëren en geweld te ontketenen door het lasteren tegen Gods woord.

Wanneer de mensheid gebruik maakt van haat om iemands geloof in God te rechtvaardigen, zondigen zij tegen God op de meest kwaadaardige manier.

Een andere persoon haten in de naam van God is een tegenstrijdigheid, want alleen liefde kan van God komen.

Haat komt enkel van Satan.

De keuze is eenvoudig. Jullie kiezen ofwel voor God en leiden jullie leven volgens Zijn regels, ofwel kiezen jullie voor Satan en de leugens die hij aanwendt om de mensheid te verderven en zielen te stelen.

Jullie Jezus

Waarschuwing aan die elitaire wereldgroeperingen die, door hun sterk bondgenootschap, samenspannen om alle naties te controleren

Zondag 16 september 2012 22.50u

Mijn zeer geliefde dochter, dit is een waarschuwing aan die elitaire wereldgroeperingen die, door hun sterk bondgenootschap, samenspannen om alle naties te controleren.

Jullie, die Satan als God hebben, weet dat jullie ziel zwartgeblakerd is door de wolk van het kwaad, die door de Boze bij jullie binnengedrongen is.

Jullie verkeren in groot gevaar. Toch kiezen jullie ervoor om de duivel, die jullie ziel wil weggapen en jullie voor eeuwig wil kwellen, te aanbidden.

Jullie plannen om te bevelen, te heersen, te controleren en tegen Gods kinderen een volkerenmoord te bekokstoven, zullen niet enkel door de hand van Mijn Vader gedwarsboomd worden, maar dit kwaad zal zich ook tegen jullie keren.

Jullie zullen zwaar gestraft worden voor jullie verdorvenheid.

De zonden waaraan jullie je schuldig maken, zijn weerzinwekkend voor Mij en jullie haat en minachting voor deze mensen, diegenen die jullie in jullie regeringen beweren te dienen, zullen jullie voor eeuwig te gronde richten.

De korte periode die jullie zullen genieten, wanneer jullie de touwtjes van de macht over naties in handen nemen en een regime van goddeloze dictatuur invoeren, zal jullie een eeuwig leven in de hel bezorgen.

Er zullen jullie veel kansen gegeven worden om de verdorven groepering van elitaire machten de rug toe te keren. Maar pas op, want de tijd die jullie daarvoor krijgen, is maar beperkt.

Onderschat de macht van God nooit! Onderschat Zijn toorn niet! Want hoewel Hij, God, Mijn Eeuwige Vader, een God van grote barmhartigheid is,

is Hij ook iemand die gevreesd moet worden.

Zijn macht is almachtig. Zijn macht over Satan zal weldra het hoogtepunt bereiken en Hij zal het Beest en zijn trawanten naar de vuurpoel verdrijven.

Ook jullie zullen in de hel geworpen worden als jullie zouden doorgaan met Gods schepping, Gods kinderen, te vernietigen.

Mijn Vader zal jullie nooit vergeven als jullie de grenzen van Zijn grote barmhartigheid overschrijden.

Op de dag dat Ik kom om jullie te oordelen, zullen jullie sidderen door de diepste angst, die de mensheid onbekend is.

Die dag zal jullie de straf toegekend worden, al naargelang de wijze waarop jullie je broeders en zusters, kinderen van God, behandelden.

Wees gewaarschuwd! Want de toorn van God moet gevreesd worden!

Jullie Jezus

Een protestantse natie, Groot-Brittannië, zal zich weldra bekeren tot Mijn wegen

Maandag 17 september 2012 21.15u

Mijn zeer geliefde dochter, Ik wil jullie een wonder openbaren dat Ik gepland heb.

Een protestantse natie, Groot-Brittannië, zal zich weldra bekeren tot Mijn wegen, Mijn Leer en de waarheid.

Zolang reeds heeft dit christelijk land de Wetten van God aangepast en herzien om deze te schikken naar hun hoogmoedige handelwijzen.

Eenmaal een groot christelijk land, zondigden zij door de eeuwen heen tegen de Wetten van God en zij overtuigden zich ervan dat zij de Wetten,

vastgesteld door Mijn Kerk op aarde, navolgden.

De gebeden van de gelovigen onder hen en de liefde en de trouw, die ondanks tegenspoed door de christelijke leiders in Groot-Brittannië betoond werd, heeft hen dichter bij Mijn Heilig Hart gebracht.

Dit land zal bekeerd worden en de waarheid zal miljoenen redden.

De Antichrist en zijn vele volgelingen hebben velen beïnvloed die aan de macht zijn in dit land, maar zij zullen er niet in slagen Gods kinderen weg te kapen.

In heel Groot-Brittannië zullen Mijn volgelingen uit alle Kerken zich verenigen en Ik zal hen in Mijn heilige armen hullen.

Zij zullen een sterke kracht worden in Mijn strijdmacht en het plan om hen te verenigen heeft een aanvang genomen.

Hier is een bijzonder kruistochtgebed voor Gods kinderen in Groot-Brittannië.

Kruistochtgebed (77) 'Voor Groot-Brittannië'

***O meest Hemelse Vader, God, Schepper van de mensen,
aanhoor a.u.b. mijn gebed.***

***Ik smEEK U om Groot-Brittannië te behoeden
voor de klauwen van het kwaad en de dictatuur.***

***Ik vraag dat U ons allen
– van elke religie, geloofsovertuiging en huidskleur –
verenigt tot één familie in Uw ogen.
Geef ons de kracht ons te verenigen
ondanks eventuele wetten die ingevoerd worden
om Uw Leer te verbieden.***

***Geef ons de kracht en de moed U nooit te verlaten
en te helpen om al Uw kinderen te redden door onze gebeden.***

***Breng al mijn broeders en zusters eensgezind samen
om Uw belofte, om ons eeuwig leven
en toegang tot Uw Paradijs te bezorgen, te huldigen. Amen.***

Tot de kinderen van Groot-Brittannië: weet dat weldra de bekering, die jullie land zal omhullen, jullie grote genaden zal brengen.

Dan zullen jullie helpen om, samen met andere naties, Mijn strijdmacht naar Mijn glorieus Koninkrijk te voeren.

Jullie Jezus

Ik ben niet de Mensenzoon die de mensen verwachten dat Ik ben. Ik ben onconventioneel.

Dinsdag 18 september 2012 17.40u

Mijn zeer geliefde dochter, het is een lastige tocht geweest voor die volgelingen van Mij die deze missie opvolgen.

Zij worden belachelijk gemaakt door diegenen van wie zij de mening waarden.

Zij worden bespot door diegenen die beweren geestelijk rijp te zijn en zij worden bespuwd door diegenen die Mij, Jezus Christus, loochenen.

Zij moeten de doornenkroon en de nederigheid, die nodig is om de pijn van het lijden in Mijn heilige naam te dragen, aanvaarden.

Laat geen mens het doornige pad naar eeuwige redding onderschatten.

Als jullie deze kwelling doorstaan, zullen jullie snel gezuiverd worden en dan zullen jullie in staat zijn anderen te helpen, van wie de zuivering pas na de Waarschuwing zal plaatsvinden.

Er zullen momenten komen, Mijn geliefde leerlingen, waarop leugens in jullie geest gezaaid zullen worden door anderen die willen dat jullie Mijn

missie laten varen.

Jullie moeten gewoon vastberaden en hoffelijk blijven en bovendien blijven zwijgen wanneer jullie geconfronteerd worden met deze vervolging.

Discussieer nooit of tracht nooit de echtheid van Mijn heilig woord te bewijzen, want jullie zullen struikelen en vervolgens zullen jullie vallen. Op dat moment zullen jullie weggeschopt worden en zullen jullie het moeilijk vinden om Mijn woord verder uit te dragen. Jullie zullen, met andere woorden, vast komen te zitten. Daarop zal de verwarring intreden en, in sommige gevallen, zullen jullie Mij de rug toekeren.

Veel van mijn volgelingen, die hun kruis opnamen om Mij te volgen in deze missie om zielen te redden, konden hun zware tocht niet voortzetten.

Sommigen lieten anderen zaden van twijfel in hun geest zaaien.

Anderen geloofden de leugens die hen verteld werden om deze missie, **Mijn laatste heilige missie op aarde om de mensheid voor te bereiden op Mijn Tweede Komst**, te verloochenen.

Enkel diegenen met een eenvoudige liefde voor Mij, met een diepgaande trouw, en die de rol van het lijden bij de redding van zielen begrijpen, hadden het uithoudingsvermogen om door te zetten.

Het is niet gemakkelijk om Mij, jullie Jezus, na te volgen. Hoewel het opvolgen van Mijn onderrichtingen jullie dichter bij Mijn Heilig Hart brengen, kunnen jullie jezelf pas echt een leerling van Mij noemen wanneer jullie je overgeven aan de realiteit, namelijk het kruis.

Veel arme zielen geloven dat zij grote macht, grote roem en erkenning van de wereld zullen ontvangen wanneer zij gehoor geven aan Mijn oproep. Dat is niet het geval.

Ik ben een lijdend slachtoffer en daarin ligt Mijn macht over Satan.

Ik ben niet de Mensenzoon die de mensen verwachten dat Ik ben. Ik ben onconventioneel. Ik koos onwaardige zielen om Mijn boodschappen over te

brengen.

Ik roep de armste, de zachtmoedigste en de grootste zondaars omdat Ik jullie moet tonen dat jullie allemaal gelijk zijn in Mijn ogen. Maar het zullen enkel diegenen zijn, die aanvaarden dat alleen de nederigen van geest en ziel door Mij omhelsd kunnen worden, die zich snel richting geestelijke volmaaktheid zullen bewegen.

Lijd in Mijn naam en Ik zal jullie in heerlijkheid doen opstaan in het Nieuw Paradijs.

Aanvaard de waarheid van Mijn goddelijkheid daarin, dat Ik Mijzelf nooit zal ophemelen door Mijn ware profeten, en ook zij zullen nooit in Mijn naam streven naar roem.

Welnu, komt tot Mij met vertrouwen en overgave zodat Ik jullie tot de Mijnen kan maken.

Jullie Jezus

Eerst vindt bekering plaats. Vervolgens de vervolging. Dan de redding. In die volgorde.

Woensdag 19 september 2012 20.45u

Mijn zeer geliefde dochter, er vindt nu een grote verschuiving plaats in de wereld en het licht van Mijn barmhartigheid nadert.

Laat geen mens geloven dat wat Ik zeg dat zal geschieden, niet zal plaatsvinden.

Ik spreek enkel de waarheid, dus jullie moeten op Mij vertrouwen.

Mijn Heilige Geest daalt nu snel neer op de mensheid om hen voor te bereiden op Mij grootse barmhartigheid.

Laat geen mens nalaten zich voor te bereiden of Mijn woord te verspreiden,

zodat zielen gered kunnen worden.

Nu komt alles goed, Mijn dochter, doordat alles klaar staat voor **de verspreiding van Mijn woord, zoals een veldbloem die in elke natie wortel zal schieten.**

De zoete geur van Mijn liefdesgeschenk wordt zelfs door degenen met een klein geloof waargenomen. Want zij zijn zich bewust van een verandering en een verschuiving, maar zij begrijpen niet wat er aan het gebeuren is.

Vertel hen dat de Heer, God, Koning van Barmhartigheid, voorbereidingen treft om voor de tweede keer terug te komen om hen te redden.

Mijn Verbond nadert het stadium waarin eerst bekering plaatsvindt. Vervolgens de vervolging. Dan de redding. In die volgorde.

Vertrouw op Mij en bereid jullie voor want het moment van de bekering van een groot deel van de mensheid is dichtbij!

Er worden veel obstakels op jullie weg geplaatst, Mijn leerlingen. Dit is wat jullie moeten doen:

Loop rechtdoor! Steven op het pad op Mij af en blijf waardig, welke beledigingen jullie ook naar het hoofd geslingerd worden! Door zo te handelen en jullie niet in te laten met het Beest, die zich van anderen bedient om jullie te doen twijfelen aan jullie geloof, verslaan jullie hem.

Dat is de reden waarom Ik zweeg en nauwelijks reageerde op Mijn aanklagers, Mijn beulen. Want dat wel doen, zou Satan macht gegeven hebben.

Mijn dood vernietigde de macht die hij over Gods kinderen had. Hij verloor toen zijn macht om alle zielen weg te kapen. Nu Ik zeer spoedig wederkom, zal hij alle macht verliezen. Maar tot dan zal hij zielen blijven weggapen. Wees sterk! Wees kalm! Wees moedig! Ik ben met jullie. Wanneer jullie je wil overgeven en volkomen op Mij vertrouwen, zullen jullie veilig zijn.

Jullie Jezus

Ze zullen zeggen dat Ik getrouwd was. Ze zullen zeggen dat Ik gewoon een profeet was.

Donderdag 20 september 2012 15.16u

Ik ben jouw mystieke Bruidegom, en als zodanig zal jij blijven lijden om zielen te redden.

Mijn zeer geliefde dochter, de tijd waarin over de hele wereld leugens over Mij verspreid zullen worden, heeft een aanvang genomen.

Zoals Ik je al eerder vertelde, zullen zij leugens verzinnen en onwaarheden creëren over Mij, Jezus Christus, zodat zij Mijn goddelijkheid kunnen ontkennen.

Mijn goddelijkheid is almachtig.

Ik kwam in het vlees en vernederde Mijzelf op een manier die de mensen niet verwachtten.

Ik kwam niet gekleed als een koning.

Ik schreeuwde niet of schepte niet op zoals een koning opdat anderen aan Mijn voeten zouden neervallen.

Ik gebood anderen niet om Mij te bedienen.

In plaats daarvan kwam Ik om te dienen.

Ik kwam om jullie redding af te smeken. Om dat te doen, moest Ik Mijzelf vernederen door mens te worden, een arme mens, van nederige afkomst.

Hoewel Ik als mens kwam, betekende dit niet dat Mijn goddelijkheid aangetast werd. Ik werd zonder zonde geboren. Het was voor Mij onmogelijk om te zondigen. Ik mag als mens dan wel dezelfde verlangens van het vlees gehad hebben, maar Ik beging nooit een zonde, want dat kon niet. Ik was zuiver in gedachten, lichaam en geest.

Ik was op zoveel manieren zoals de mens. Maar Ik stond op uit de dood.

De leugens die zullen opduiken, waarbij ze de waarheid over Mijn bestaan zullen ontkennen door een reeks van onwaarheden, zullen de aarde beginnen te overspoelen.

Ze zullen zeggen dat Mijn lichaam nog teruggevonden kan worden. Ze zullen zeggen dat Ik getrouwd was. Ze zullen zeggen dat Ik gewoon een profeet was. Ze zullen vervolgens nogmaals proberen te bewijzen dat Ik een ketter was. Dat Ik lasterde tegen God. Ze zullen de spot drijven met Mijn woorden, zoals deze nu aan de wereld gegeven worden, en Mij dan afwijzen.

Zij doen dat om twee redenen. De eerste is om Mijn goddelijkheid te schenden en Mij als een gewone man voor te stellen. De tweede reden is om twijfel te zaaien over Mijn rol als de Messias.

Hoezeer beledigen zij Mijn naam.

Hoezeer verwarren zij Mijn volgelingen.

Luister niet naar leugens!

Luister niet wanneer zij proberen om jullie ervan te overtuigen dat God het heelal niet schiep!

Want al deze afleidingen zijn bedoeld om jullie geloof te verzwakken en jullie ziel weg te kapen.

Sluit jullie oren af voor dergelijke snoodheid! Sluit jullie ogen voor onwaarheden aangezien alles in het werk gesteld zal worden om jullie ervan te overtuigen dat Ik niet de Messias, de Redder en Verlosser van de mensheid was.

Hoe blind zijn zij.

Hoe weinig hebben zij geleerd.

Jullie Jezus

God de Vader: De tijd van Mijn Zoon wordt met jullie tijd samengevoegd, kinderen, en weldra zal alles één worden

Donderdag 20 september 2012 18.25u

Mijn liefste dochter, hoe verlang Ik ernaar om Mijn dierbare kinderen dicht tegen Mij aan te drukken zodat Ik hen kan tonen hoezeer zij bemind worden.

Er leven, verspreid over heel de wereld, zoveel kinderen van Mij maar er zijn er zo weinigen die hun Vader, hun Schepper kennen.

Aan diegenen die Mij niet kennen, moet gezegd worden dat Ik hen niet in de steek zal laten.

Ik zal opstaan tegen de kwade machten en de koning van de leugens, het Beest, en Ik zal het bestaan van deze verschrikkelijke gesel uitroeien.

Pas wanneer de schaal van verdorvenheid teruggedrongen werd, kunnen Mijn kinderen de waarheid zien.

Kinderen, maak jullie geen zorgen want jullie gebeden raken Mijn Hart en door jullie verzoeken zal Ik veel van Mijn kinderen, die in duisternis verkeren, bewaren.

Mijn missie om Mijn geliefde Zoon te sturen, om Mijn Koninkrijk op te eisen, is nu goed ingeburgerd, hoewel velen zich hier misschien niet van bewust zijn.

De tijd van Mijn Zoon wordt met jullie tijd samengevoegd, kinderen, en weldra zal alles één worden.

De tijd voor het Nieuw Paradijs werd bepaald en alles voor het nieuwe thuis van Mijn kinderen, de nieuwe wereld, werd vastgelegd.

Ik roep tot jullie vanuit de Hemel om jullie aan te sporen op Mijn Zoon, op Zijn grote barmhartigheid en op Zijn belofte om dit Verbond te vervullen, te vertrouwen.

Laat alle twijfels, die mogelijk blijven hangen, varen aangezien deze jullie afhouden van het zoeken naar ware vrede.

Zij blokkeren Mijn genaden, die Ik over jullie wil uitstorten om jullie te behoeden voor de laatste resterende periode, waarin Satan de wereld controleert. Zijn tijd loopt ten einde. Daarop zal het nieuw begin zich ontvouwen.

Ik wacht met liefde op de terugkeer van Mijn kinderen in Mijn Koninkrijk, het Koninkrijk van het Nieuw Paradijs. Het is dan, hoe het had moeten zijn.

Ik houd van jullie. Vertrouw op Mijn Zoon en verwacht Mijn roep!

Jullie Vader
God de Allerhoogste

Moeder van God: Het werd voorzien, Mijn kind, dat in deze tijd, waarin jullie nu leven, het hart van de mensen versteend zal zijn

Vrijdag 21 september 2012 15.05u

Mijn kind, hoe snel zijn de mensen om valse koningen, valse goden te verafgoden.

Veel mensen in de wereld van vandaag deinzen er niet voor terug om afgoden te omhelzen en hebben vervolgens geen schuldgevoel in hun hart wanneer zij de ene, ware God verwerpen.

Het werd voorzien, Mijn kind, dat in deze tijd, waarin jullie nu leven, het hart van de mensen versteend zal zijn.

Zij zullen bij het najagen van plezier zelfs hun eigen familie verwerpen.

Zij zullen diegenen die in armoede leven en diegenen die verhongeren, verwerpen terwijl zij elke vorm van eigenbelang in praktijk brengen en de zonde van gulzigheid bedrijven.

Jullie bevinden jullie in deze dagen, kinderen. Aangezien het menselijk ras hulpeloos in verwarring rondwaalt – waarbij niets hen voldoening schenkt – zullen zij zich vastklampen aan alles waarvan zij menen dat het de leegte zal opvullen. Deze leegte is er omdat zij de waarheid niet volgen of omdat zij Mijn Zoon geen trouw betonen.

Zij verafgoden niet enkel valse goden, zij betonen ook trouw aan die arme zielen die de zonde uitdragen alsof deze geen gevolgen heeft.

Wanneer hun in de wereld van vandaag vervolgens leugens over Mijn Zoon voorgelegd worden, zijn zij snel om dergelijke onwaarheden aan te nemen.

Het wordt aanvaard om Mijn Zoon belachelijk te maken, maar wanneer andere doctrines – die de waarheid niet bevatten – bekritiseerd worden, krimpen de mensen van angst ineen. Van Mijn Zoon zijn zij niet bang.

Zij vrezen de ene, ware God niet omdat zij niet van hem houden. Hun hart is gesloten.

Zij blijven een pad volgen dat hen geen troost brengt. Dit pad laat hen in plaats daarvan ontevreden en leeg achter.

Hoezeer ween Ik wanneer Ik hun verwarring zie. Hoe ween Ik om Mijn Zoon die zij met hun minachting zozeer kwetsen. Hij, die voor hen leed, en die op de meest pijnlijke wijze stierf. Toch begrijpen zij nog steeds de betekenis van Zijn kruisdood niet.

Pas wanneer een persoon Jezus, de Christus, de ware Messias, aanvaardt, zal deze vrede vinden.

Mijn Zoon zal hun weldra het bewijs schenken waar zij om vragen. Wanneer hun het bewijs getoond wordt, zullen zij de beslissende keuze moeten maken.

Zij zullen ofwel kiezen voor Mijn Zoon en de waarheid, ofwel zullen zij de leugens aannemen die hen door de Bedrieger ingefluisterd worden.

Bid, kinderen, dat de harten open zullen gaan en dat de liefde van Mijn Zoon al Gods kinderen in staat zal stellen om Zijn hand van barmhartigheid te aanvaarden.

Jullie geliefde Moeder
Moeder van de Verlossing

De valse profeten staan nu klaar en zullen zich op deze missie storten

Zaterdag 22 september 2012 15.30u

Mijn zeer geliefde dochter, Ik moet je waarschuwen voor valse profeten die proberen zich te bemoeien met deze missie.

Zoveel arme, misleide zielen die geloven dat zij goddelijke boodschappen ontvangen, worden op een dwaalspoor gebracht door de Boze.

Hij doet dat door te azen op hun liefde voor Mij en richt zich vooral op heilige, godvruchtige zielen.

Elke persoon die jou zegt dat hij een boodschap van de Hemel heeft, welke jou opdraagt om een boodschap van Mij te veranderen of te verbeteren, is een leugenaar.

Dat is niet de manier waarop Ik mededelingen van de Hemel goedkeur. De enige boodschappen die Ik door de ene ziener aan een andere laat meedelen, zijn boodschappen van steun en liefde. Maar dan enkel wanneer dat nodig is.

Boodschappen ontvangen door ware profeten of uitverkoren zielen zijn echt of vals.

Er is geen middenweg. **De Hemel zou nooit een boodschap sturen om een andere boodschap, die door een uitverkoren ziel vanuit de Hemel ontvangen werd, te weerleggen.**

Hoed je voor valse profeten! Diegenen die niet beseffen dat zij fout zijn, kunnen verschrikkelijke schade veroorzaken wanneer zij zich bemoeien met Mijn heilig woord. Jij, Mijn dochter, mag je niet inlaten met diegenen die zeggen dat zij in Mijn naam komen, tenzij Ik je anders opdraag.

De valse profeten staan nu klaar en zullen zich op deze missie storten. Jij mag je niet met hen inlaten.

Wees op je hoede voor deze gevaren, want de man die zal komen en beweren dat hij Mij is, zal de gevaarlijkste van allemaal zijn.

Mijn leerlingen, laat toe dat je naar de valse profeten getrokken wordt, en je zult een gemakkelijke prooi zijn voor de Antichrist en zijn Valse Profeet.

Vertrouw op Mijn heilig woord! Velen onder jullie kunnen de waarheid nog steeds niet aanvaarden en jullie zullen met Mij redetwisten, maar dat zal zinloos zijn. Want de grootste kritiek die jullie op Mij hebben, is dat Ik van al Gods kinderen houd, in het bijzonder van de zondaars.

Ik houd van iedereen evenveel. Tot diegenen onder jullie die Mij ervan betichten dat Ik de zondaars voortrek, weet dit:

Tracht anderen nooit in verwarring te brengen door te zeggen dat Jezus de zonde door de vingers ziet! Jullie weten dat dit een leugen is. Ik verafschuw de zonde maar Ik houd van de zondaar.

Jullie Jezus

Zoveel mensen zijn op zoek naar de waarheid en kunnen deze niet vinden

Zondag 23 september 2012 9.00u

Mijn zeer geliefde dochter, er komt een moment waarop een mens zich moet afvragen: Wie ben ik en waarom leef ik?

Het enige antwoord dat hem vrede brengt, is wanneer hij beseft dat hij een kind van God is.

In plaats van de waarheid te ontkennen, vanwege de druk die uitgeoefend wordt door diegenen die spottend lachen met diegenen die in God geloven, moet hij eerlijk zijn tegenover zichzelf.

Hij weet dat de liefde die hij voelt van God komt.

Hij weet, in zijn hart, dat de ellende die hij ervaart, wanneer hij in duisternis en wanhoop verkeert, van de andere kant afkomstig is. De duistere kant.

Zoveel mensen zijn op zoek naar de waarheid en kunnen deze niet vinden.

Hoewel de waarheid opgetekend werd in het Heilig Boek, kunnen velen niet aanvaarden dat de Heilige Schrift alle antwoorden bevat die zij zoeken. Jullie moeten de waarheid omhelzen en er uit alle macht aan vasthouden want het is jullie weg naar redding.

Veel mensen zullen alles doen wat mogelijk is om de waarheid te ontkennen. Zij zullen voornamelijk gebruik maken van het menselijk verstand om de waarheid af te kraken en jullie een leugen te laten geloven.

Elk argument zal gevormd worden om de waarheid van God te ontkennen. Deze argumenten zullen zo overtuigend zijn, dat het veel gelovigen het moeilijk zullen vinden om de waarheid te verdedigen.

Jullie geloof zal de tand des tijds doorstaan, maar enkel en alleen als jullie Mij toelaten om jullie dag en nacht te leiden.

Om jullie door Mij te laten leiden, mogen jullie nooit jullie ogen van Mij afhouden en moeten jullie je op Mij verlaten voor steun.

Spreek met Mij! Stel jullie op eender welk moment van de dag met Mij in verbinding: in de auto, op het werk, op school of in jullie kerk. Het maakt niet uit waar, want jullie kunnen Mij op elk moment aanroepen en Ik zal antwoorden.

Dit pad, de weg naar Calvarië, is het lot van Mijn volgelingen. Het is een zeer lastige berg om te beklimmen. Jullie moeten de tegenslagen en de pijn van de afwijzing, van diegenen die jullie recht om jullie religie te praktiseren niet erkennen, verdragen. De top van de berg zou jullie doel moeten zijn. Alleen wanneer jullie de top bereiken, zullen jullie vrede vinden.

Zet door, Mijn geliefde volgelingen, en Mijn liefde zal door jullie op een zodanige wijze gevoeld worden, dat het jullie een kracht zal geven die jullie niet voor mogelijk zouden houden.

Ik houd van jullie. Ik loop met jullie mee. Ik zal jullie nooit in de steek laten. Ik zegen jullie allen.

Jullie Jezus

Bereid jullie voor om getuige te zijn van tekenen die weldra door de Hemel geopenbaard worden

Zondag 23 september 2012 20.00u

Mijn zeer geliefde dochter, het is met liefde dat Ik al Gods kinderen vraag zich voor te bereiden om getuige te zijn van tekenen die weldra door de Hemel geopenbaard worden.

Er zullen aan de wereld op verschillende manieren tekenen vertoond worden om Gods kinderen wakker te schudden. Velen zullen proberen om deze tekenen te ontkennen en deze af te doen als bijgeloof en als de verbeelding van gelovigen.

Voor diegenen die getuige zullen zijn van de tekenen: jullie moeten weten dat deze jullie zullen helpen jullie ziel voor te bereiden. Want wanneer jullie je ziel gekoesterd hebben en om vergeving van jullie zonden gevraagd hebben, zal jullie lijden na de Waarschuwing minimaal zijn.

Aanvaard deze tekenen, deze wonderen, als een geschenk van de Hemel!

Bestrijd of negeer deze niet want zij zijn een bewijs van Mijn belofte om jullie allemaal voor te bereiden op Mijn Tweede Komst!

Ga nu en geloof!

Vertrouwen is de belangrijkste daad van trouw aan Mij, jullie Jezus.

Vertrouw op Mij en alles zal goed komen!

Jullie Jezus

Ieder die een ander haat, vanwege hun geloof, houdt niet oprecht van God

Maandag 24 september 2012 15.55u

Mijn zeer geliefde dochter, ieder die een ander haat vanwege hun geloof, houdt niet oprecht van God.

Hoe walg Ik ervan om de schijnheiligheid te zien bij diegenen die beweren vrome volgelingen van God te zijn.

Deze mensen dreigen ermee om diegenen te doden die het niet met hen eens zijn, en diegenen te vermoorden die hun goden beledigen.

Het is een zonde om een ander te haten. Het is een doodzonde wanneer je een ander vermoordt of probeert om een andere ziel dodelijk te verwonden in de naam van religie.

Weten jullie niet dat, als jullie snel zijn om anderen ter dood te veroordelen omdat zij God beledigen, jullie niet handelen volgens de wetten van God?

Ik roep tot alle religies en geloofsovertuigingen die zeggen dat zij in God geloven. Als jullie in God geloven, moeten jullie de anderen liefde betonen, zelfs wanneer zij jullie kwellen of beledigen.

Er zijn veel wegen die naar Mijn Vader leiden, maar er is slechts één God. De ware God is de Schepper van de wereld en jullie kunnen enkel tot Zijn Koninkrijk toegelaten worden wanneer jullie van jullie naaste houden, en dit omvat ook jullie vijanden.

Het is heel gemakkelijk om een ander te haten, want kwade geesten teisteren en kwellen Gods kinderen elke seconde. Hoezeer verheugt de Boze zich wanneer een religieuze mens, die openlijk belijdt van God te houden, haat opwekt en er geen twee keer over nadenkt om diegenen te vermoorden waarvan hij gelooft dat het zijn vijanden zijn.

Geen mens zal aan de kastijding ontkomen, als hij een ander doodt. Geen mens zal toegelaten worden tot het Nieuw Paradijs, als hij een ander in Mijn Vaders naam vermoordt.

Het kan moeilijk zijn en het kan jullie kwetsen wanneer iemand jullie geloof beledigt, maar jullie moeten voor hem bidden en jullie mogen nooit het gebod 'Gij zult niet doden' vergeten.

De geboden van Mijn Vader zijn heel eenvoudig. Zij zijn duidelijk. Zij hoeven niet omschreven te worden, maar wee de mens die de wetten van Mijn Vader overtreedt.

Jullie Jezus

Er zijn slechts drie manieren om jullie te beschermen tegen de Boze

Dinsdag 25 september 2012 12.50u

Mijn zeer geliefde dochter, je mag nooit zelfgenoegzaam worden en het gevoel krijgen dat dit werk, wanneer het goed lijkt te gaan, ook maar voor één moment aan de gesel van de Boze zal ontsnappen. Hij is furieus. Hij vit op elke taak die je onderneemt, creëert problemen en obstakels, die jou gefrustreerd en hulpeloos achterlaten.

Zoveel mensen zijn blind voor de gesel die hij de mensheid oplegt. Omdat zij hem niet kunnen zien, geloven zij niet dat hij bestaat. Diegenen die, door de zonde, de weg voor hem vrijmaken en hem in hun ziel toelaten, zullen het onmogelijk achten om zich te ontdoen van de vreselijke pijn en de ontevredenheid die hij in hun leven zal brengen.

Er zijn slechts drie manieren om jullie te beschermen tegen de Boze. Eerst is er het sacrament van de biecht, dat jullie ziel reinigt als jullie oprecht berouw hebben. Voor niet-katholieken: aanvaard a.u.b. het geschenk van de volle aflaat in **kruistochtgebed (24)**, dat door deze missie aan de wereld gegeven werd.

De tweede manier is door de dagelijkse toewijding aan Mijn Moeder, aan wie de macht gegeven werd om Satan te verpletteren. Haar Heilige Rozenkrans is een belangrijk schild dat jullie en jullie familie zal verbergen voor zijn boze blik.

De laatste manier is door de staat van genade die jullie door een regelmatige communicatie met Mij, door Mij te ontvangen in de Heilige Eucharistie, kunnen bereiken.

De zovele mensen die willen ontsnappen uit de klauwen van Satan, en die in hun hart weten dat zij in een draaikolk van kwaad gezogen werden, moeten zich tot Mij wenden en Mij vragen om hen te helpen door middel van dit bijzonder **kruistochtgebed (78) 'Verlos mij van het kwaad'**.

***O Jezus, bescherm mij tegen de macht van Satan.
Neem mij op in Uw Hart
terwijl ik heel mijn trouw aan hem en zijn verdorven wegen loslaat.***

***Ik geef mijn wil over
en ik kom met een nederig en rouwmoedig hart
op mijn knieën voor Uw aangezicht.***

***Ik leg mijn leven in Uw heilige armen.
Verlos mij van het kwaad.
Bevrijd mij en breng mij naar Uw veilig toevluchtsoord van bescherming,
nu en voor altijd. Amen.***

Jullie Jezus

H. Maagd Maria: Er zullen zeer spoedig grote veranderingen een aanvang nemen in de wereld

Woensdag 26 september 2012 16.40u

Mijn kind, er zullen zeer spoedig grote veranderingen een aanvang nemen in de wereld.

Het is tijd dat in alle naties het plan van redding in het hart van de mensen geïntroduceerd wordt.

Zoveel mensen zullen wakker geschud worden door de waarheid over waar zij vandaan komen en hoe zij zich in de ogen van God moeten verlossen.

Gods kinderen zijn zo onvoorbereid op deze grote gebeurtenissen. Het is door de liefde van God voor al Zijn kinderen, dat jullie gewaarschuwd worden.

Negeer deze waarschuwingssignalen op eigen risico! Lach of spot met deze goddelijke tussenkomsten, die plaats zullen grijpen om het hart van de mens naar het Hart van God te brengen, en jullie zullen lijden!

Kinderen, jullie moeten te allen tijde waakzaam blijven. De tekenen vanuit de Hemel en het wonder van het goddelijk ingrijpen, komen met de dag dichterbij.

Bid dat jullie de genaden zullen krijgen om jullie hart te openen voor de grootse barmhartigheid van Mijn geliefde Zoon, Jezus Christus.

Alle wegen openen zich om Gods kinderen terug naar het toevluchtsoord van Zijn Heilig Hart te lokken.

Jullie geliefde Moeder
Moeder van de Verlossing

Zonden kunnen vergeven worden wanneer jullie nog in leven zijn. Na de dood niet meer.

Woensdag 26 september 2012 22.12u

Mijn zeer geliefde dochter, Ik verleen je dit intens lichamelijk lijden om vandaag meer zielen te redden. Bied deze pijn aan voor die uitgekozen zielen, die jij Mij moet helpen behouden. Deze pijn zal niet lang duren maar als je daar opgelucht om bent, weet dan dat veel zielen behoed werden voor de hel en nu in het vagevuur de zuivering afwachten.

Als slachtofferziel moet je aanvaarden dat Ik je momenten van lijden kan toekennen om de ziel van Gods kinderen te helpen redden. Op zekere dag zal je deze zielen ontmoeten en dan zal jij begrijpen hoeveel vreugde dit Mijn Vader bezorgt. Weet dat wanneer jij lijdt, Ik met je mee lijd om jouw pijn te verlichten. Je staat er niet alleen voor. Wanneer je het gevoel hebt dat je niet kunt ademen, is dat hetzelfde gevoel van verstikking dat gevoeld wordt door zielen die na de dood geconfronteerd worden met de rook van het vuur van de hel.

Als de mensen de waarheid over het leven na de dood maar kenden. Nadat de ziel het lichaam verlaat, of deze nu in staat van genade is of niet, kwelt Satan deze door de macht van de verleiding. Zelfs dan probeert hij nog zielen tot zich te trekken. Gebed voor dergelijke zielen is zeer belangrijk.

Ik trek de zielen naar Mijn Licht toe. Maar enkel diegenen die in staat van genade zijn, kunnen de kracht van Mijn Licht van barmhartigheid verdragen. Als hun ziel niet zuiver is, moeten zij in het vagevuur gelouterd worden.

Mijn dochter, er bestaan veel lagen in het vagevuur en afhankelijk van de zonden die de ziel bedreven heeft, zal deze vervuld worden door het louterende vuur van de Heilige Geest.

Het vagevuur is pijnlijk voor de ziel en diegenen die daar tijd moeten doorbrengen voelen dit aan als een lichamelijke pijn, alsof zij nog leefden.

Laat geen mens de offers onderschatten die nodig zijn om hun ziel te bewaren in een toestand die Mijn Vaders Koninkrijk waardig is.

Mijn Vader houdt van al Zijn kinderen, maar de zielen moeten het recht, om geschikt gemaakt Mijn Vaders Koninkrijk te betreden, verdienen. Om waardig te zijn, moeten zij het weer goed maken in Mijn ogen terwijl zij nog leven. Zij moeten met een oprecht hart boeten voor hun zonden.

Zelfs op het moment van overlijden, kan een zondaar gebruik maken van Mijn grote barmhartigheid door Mij te vragen om hem zijn zonden te vergeven. Ik zal hem dan beetpakken en hem in Mijn armen nemen. Daarop zal Ik Mijn barmhartigheid over hem uitstorten en hem vervolgens aan de hand meenemen naar de poorten van het Paradijs.

Zonden kunnen vergeven worden wanneer jullie nog in leven zijn. Na de dood niet meer.

Jullie Jezus

Twee miljard zielen zullen Mijn hand van barmhartigheid weigeren

Donderdag 27 september 2012 9.00u

Mijn zeer geliefde dochter, de missie om die twee miljard zielen – die Mijn hand van barmhartigheid zullen weigeren – te behouden, moet bij al diegenen die zich een kruisvaarder van God noemen, deel uitmaken van het dagelijks gebed.

Zoveel wonderen zullen ertoe leiden, dat aan een groot deel van de mensheid het geschenk van de redding en de toegang tot het Nieuw Paradijs geschonken wordt.

Het is door deze verdwaalde zielen dat de pijn in Mijn Heilig Hart kwellend is. Dat is de reden waarom Mijn leerlingen intens moeten bidden, opdat zij allen tot één familie verenigd kunnen worden in het Nieuw Tijdperk. Want als Mijn familie ontwricht is, zal Mij dat veel hartzeer bezorgen.

Ik roep jullie allemaal op om die zielen, die de aanvaarding van God hardnekkig van de hand zullen wijzen, te redden door het bidden van dit **kruistochtgebed (79) ‘Voor twee miljard verdwaalde zielen’**.

***O lieve Jezus,
ik smEEK U om Uw barmhartigheid uit te storten
over de verdwaalde zielen.***

***Vergeef hen dat zij U afwijzen
en maak gebruik van mijn gebed en lijden
zodat U, door Uw barmhartigheid, over hen de genaden kunt uitstorten
die zij nodig hebben om hun ziel te heiligen.***

Ik vraag U het geschenk van genade voor hun zielen.

***Ik vraag U hun hart te openen
waardoor zij naar U zullen gaan
en U vragen hen te vervullen met de Heilige Geest
zodat zij de waarheid over Uw liefde kunnen aanvaarden***

en voor eeuwig bij U en heel Gods familie kunnen wonen. Amen.

Het is voor veel mensen moeilijk om Gods barmhartigheid te aanvaarden. Dat komt door de macht die Satan op hen uitoefent, maar zij weten dat in veel gevallen niet.

In sommige gevallen echter, twijfelen zij niet aan het bestaan van God maar kiezen zij toch voor Satan, in het volle besef dat God bestaat en dat Hij hen schiep. Zij keren het Koninkrijk van God de rug toe.

Het koninkrijk dat zij verkiezen, is datgene dat Satan hun beloofde. Zij geloven dat dit koninkrijk, op het einde der tijden, grote rijkdom en grote wonderen biedt en dat het een wereld zal zijn die schittert, maar dat is niet het geval. Alles wat zij zullen aantreffen, zal een grote vuurpoel zijn, waarin zij door toedoen van de Boze zullen lijden. Hij zal hen voor eeuwig kwellen en zij zullen elke seconde van dit lijden ondergaan daar het nooit zal eindigen.

Nu weten jullie waarom Ik zo'n kweuling doorsta, want alleen al de gedachte aan het lijden dat dergelijke zielen te wachten staat, is te veel om te verdragen.

Enkel jullie gebeden, Mijn volgelingen, en Mijn barmhartigheid kunnen hun enige hoop bieden.

Help Mij hen te redden!

Jullie Jezus

Deze man zal de wereld vertellen dat hij de Messias is en hij zal door veel toonaangevende wereldbeelden toegejuicht worden

Vrijdag 28 september 2012 22.15u

Mijn zeer geliefde dochter, de voorzegde grote veranderingen in de

wereld, voorafgaand aan Mijn Tweede Komst, staan op het punt zich laag na laag te ontvouwen.

De tijd waarin de bedriegers –die zullen beweren in Mijn naam te komen– zich aan de wereld zullen vertonen, is dichtbij.

Zoveel mensen zullen zich ertoe laten verleiden deze valse profeten te geloven, want zij zullen zich met pracht en praal aankondigen.

Maar één onder hen zal er velen misleiden, want hij zal zich op een bescheiden manier voordoen als de koning om de mensen ervan te overtuigen dat hij Mij, Jezus Christus, is.

Deze man zal de mensen vertellen dat Hij de Messias is en hij zal door veel toonaangevende wereldboegbeelden toegejuicht worden.

Zij zullen hem eerst voorstellen als een buitengewone en meelevende politieke leider.

Hij zal, zoals Ik jullie verteld heb, gezien worden als een getalenteerde vredestichter.

Zijn bevallige, knappe uiterlijk en zijn prikkelende persoonlijkheid zullen de massa aanspreken.

Hij zal weldra aan de wereld bekendgemaakt worden en zijn optreden zal plotseling plaatsgrijpen.

Die leiders die hem zullen voorstellen als een redder, als de man die een eind zal maken aan de oorlogen in het Midden-Oosten, worden in grote delen van de wereld gerespecteerd. Dat is de reden waarom deze valse messias zo gemakkelijk aanvaard zal worden.

Na enige tijd zal zijn aantrekkingskracht zich verbreiden. De media zal zijn diplomatieke vaardigheden prijzen en zijn aanhang zal groot zijn.

Dit is de man die zal zeggen dat hij de Messias is. Hij zal iedereen vertellen dat hij Jezus Christus is, die teruggekomen is om Zijn Tweede Komst aan te kondigen.

Hij is de Antichrist!

Laat jullie geen moment voor de gek houden! Ik, Jezus Christus, kwam de eerste keer in het vlees om de wereld te redden. Maar weet dit: Ik zal deze keer niet in het vlees komen. Ik zal komen als een dief in de nacht. Ik zal de wereld voorbereiden, door middel van deze boodschappen, maar Ik zal jullie de dag of het uur niet vertellen want Ik ken deze niet. **Enkel Mijn Vader kent de tijd.**

Ik zal Mijn Tweede Komst aankondigen vóór het teken van Mijn aankomst, dat overal ter wereld in de lucht zal verschijnen.

Elke mens die beweert Jezus Christus te zijn en die als mens op aarde rondloopt, is een leugenaar.

Vlucht weg, want hij zal onnoemelijk veel ellende en lijden meebrengen! Zijn bedrog zal de zielen een valse liefde voor God aanpraten. Hij zal de waarheid verdraaien. Diegenen die hem volgen verkeren in groot gevaar.

Jullie Jezus

Gelovigen mogen nooit in de zekerheid verkeren dat zij de waarheid kennen

Zaterdag 29 september 2012 19.15u

Mijn zeer geliefde dochter, Ik moet al diegenen die in Mij, Jezus Christus, geloven, vertellen dat zij wakker moeten worden en hun leven nu in Mij leiden.

Deze boodschappen worden niet alleen gegeven om diegenen, die niet geloven in Christus, de Redder van de mensheid, te waarschuwen maar zij zijn ook bestemd voor diegenen, die wel in God geloven.

Gelovigen mogen nooit in de zekerheid verkeren dat zij de waarheid kennen.

Tot diegenen onder jullie, die zeggen dat zij de waarheid over Mijn Leer kennen: jullie mogen je niet zelfvoldaan voelen. Als jullie dat wel doen, kan dat ertoe leiden dat jullie het werk verzuimen, dat nodig is om jullie ziel te heiligen.

Gelovigen kunnen verward zijn aangaande Mijn Leer. Zovelen begrijpen de betekenis van Mijn Tweede Komst niet.

Veel van Mijn volgelingen denken dat het betekent dat de hele mensheid

er hoe dan ook op bedacht zal zijn en dat zij, door Mijn barmhartigheid, gered zullen worden. O wat zou Ik willen dat dit waar was! Wat zou dit Mij uiteindelijk opluchting brengen! Jammer genoeg zullen velen niet voorbereid zijn. Velen zullen weigeren naar Mijn waarschuwingen en instructies te luisteren. Als zodanig zullen zij het nalaten zich afdoend voor te bereiden.

Mijn Tweede Komst zal plaatsvinden. Die gelovigen die zeggen dat zij geloven in de waarheid, die vervat ligt in de Bijbel, weet dit: het is voor jullie gemakkelijk om aan te nemen wat daarin geprofeteerd werd en reeds gebeurd is. Het is niet zo gemakkelijk om de toekomstige profetieën, waarvan de mensheid nog getuige moet zijn, aan te nemen.

Aanvaard bovendien het feit dat er goddelijke boodschappen gestuurd zullen worden om jullie voor te bereiden! Aanvaard dat deze voorbereiding op dit moment plaatsvindt!

Wees te allen tijde waakzaam! Wijs Mij deze keer niet af, want dit is de tijd van de voorbereidingen!

Wees dankbaar dat jullie dit grote geschenk gegeven wordt!

Jullie geliefde Jezus

Vandaag de dag zijn zoveel mensen geobsedeerd door het streven naar roem en zelfverheerlijking

Zaterdag 29 september 2012 23.00u

Mijn zeer geliefde dochter, hoe komt het dat in de wereld zoveel mensen geloven dat hun sterfelijkheid onbegrensd is?

Vandaag de dag zijn zoveel mensen geobsedeerd door het streven naar roem en zelfverheerlijking. Zoveel van diegenen, die grote erkenning en succes nastreven en bereiken, worden verafgood door diegenen die geloven dat dit de roem is waarnaar zij moeten streven en die hen voldoening zal schenken.

Zeer weinig van hun tijd wordt besteed aan wat er echt belangrijk is. Zij vertrappen anderen om te krijgen wat zij willen door hun onverzadigbaar verlangen om voor de wereld te schitteren door roem.

Hun ijdelheid wordt door de amusementswereld en de media gevoed, en hun streven naar zelfvolmaaktheid wordt toegejuicht.

Dat is wat gewone mensen tegenwoordig nastreven. Zij bewonderen ronduit dergelijke ambitie en dat gaat dan op een religie lijken. Zij verafgoden diegenen die een dergelijke hoogte bereiken en beginnen dan hun leven te imiteren.

Niet eenmaal nemen zij in overweging dat dergelijke zaken niet echt belangrijk zijn. Zij blijven nooit staan om zich af te vragen: Is dit waaruit mijn leven behoort te bestaan?

In de meeste gevallen geloven zij niet in God, want als zij dat wel deden, zouden zij weten hoe onaangenaam het is in Gods ogen om op deze manier ophemeling na te streven.

Wanneer iemand voortdurend naar aandacht en ophemeling op zoek gaat, en geobsedeerd is door het beeld dat hij naar de wereld toe schetst, beseft hij niet hoe kort deze weg is. Het zal na verloop van tijd verdwijnen en dan

zullen zij merken dat zij leeg zijn en geen liefde overhouden om met anderen te delen.

Zij brengen zoveel van hun tijd door met van zichzelf te houden, dat er geen plaats meer is voor enig andere liefde. Zij stellen hun eigen noden boven die van anderen. Zij zullen alles doen, waaronder ook het plegen van daden die God beledigen, om zelfverheerlijking te bewerkstelligen.

Er werden aan deze generatie zoveel leugens verteld over de manier waarop zij hun leven moeten leiden. Zij worden daartoe aangespoord door een wereld die gelooft dat materieel gewin, beroemdheid, cultuur en ambitie – die grote bewondering zullen opleveren- de belangrijkste zaken zijn om na te streven.

Hoe weinig weten zij toch! Hoe geschokt zullen zij zijn wanneer zij ontdekken hoe verkeerd zij waren.

Mensen die zo'n leven leiden zullen geconfronteerd worden met ontgoocheling zodra hun begeerten niet bevredigd worden.

Geen enkele daad, die uit een door zichzelf geobsedeerde ambitie verricht wordt om hen meer plezier te bezorgen, zal er in slagen hen vrede te brengen.

Bid dat de mensen weldra zullen beseffen dat het streven naar roem en zelfverheerlijking maar voor een korte tijd voldoening schenkt. Er is slechts één doel dat jullie zouden moeten nastreven en dat bestaat erin de Leer van de Heer te volgen.

Wanneer jullie dat doen, zullen jullie in vrede zijn.

Jullie kunnen dan nog altijd van de genoegens in de wereld genieten, maar jullie zullen begrijpen wat werkelijk van belang is.

Zoveel jonge mensen hechten zo'n waarde aan hoe zij op anderen overkomen. De druk op hen, om hun leven te leiden met het najagen van dezelfde doelstellingen als die van die beroemdheden die zij bewonderen, beschadigt hun ziel.

Het verdringt de realiteit van wat God behaagt.

Het verdringt de waarheid.

Enkel de waarheid zal ervoor zorgen dat zij zich tevreden voelen en hen vrede, liefde, vreugde en geluk bezorgen.

Ik Ben het Leven dat zij zoeken.

In Mij zullen zij een leven van glorie vinden.

Dat is de roem die zij moeten nastreven.

Want als zij zich tot Mij wenden, zullen zij in het Nieuw Paradijs een leven van grote glorie leiden.

Dat is de enige roem die hen ongekende vreugde zal bezorgen.

Jullie Jezus